

{ אז נדברו }

פרשת שלח תשע"ח | גליון מספר: 380 | לסדר: "למען תזכרו ועשיתם"

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

להשתתפות בהוצאות הגליון:

”

על מי בסה"כ הוצאנו דיבה?? על אדמה... מה כבר יכול להיות?

חטא המרגלים היה בסך הכל קצת יותר משנה לאחר חטא העגל!!!! וזו לא היתה סתם שנה... השנה הזו היתה שנה מלאה בתשובה... חרטה... עזיבת החטא... הרי מה היה?? בשבעה עשר בתמוז היה חטא העגל... אח"כ היה 40 יום שמשה רבינו עלה לשמים להתפלל... ואח"כ התחילו 40 ימי הרחמים והסליחות... שעם ישראל מלמטה ומשה רבינו מלמעלה ביקשו סליחה ותחנונים שהקב"ה ימחל להם על חטא העגל... ואז ביום כיפור משה רבינו ירד מהשמים ובשורת הסליחה ביזו... ומיד משה רבינו מצוה את ישראל על מלאכת המשכן... ואם תשים לב: כל הנושא של הקמת המשכן... הכל נסוב סביב המטרה הסופית והיא לכפר על חטא העגל... (על משקל "ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו...) וברגע שהוקם המשכן... מה הקרבן הראשון שמקריבים? קח לך עגל בן בקר ואיל לעולה והקרב לפני ה'... על מה?? לכפר על חטא העגל!! ואחרי שאהרן מקריב כל עם ישראל במתח... מה יש?? אם תרד אש מן השמים סימן שהתכפר לנו ולאהרן על חטא העגל... ואם לא אז לא התכפר... בקיצור: עם ישראל לקחו מאוד מאוד ברצינות את חטא העגל... ומי? בתמוז ועד א' בניסן הם כל הזמן עסוקים רק בתשובה וכפרה על החטא שקרה להם שנה שעברה... אם ככה... מיותר לציין שבמשך השנה הזו עם ישראל עשו בדק בית מקיף ופנימי מה לעשות שלא יקרה שוב משהו כזה... והנה!! לאחר כזו תקופה ממושכת של תשובה וחרטה וידוי... בום!!!! שוב נפילה כזו גדולה של חטא המרגלים... איך קרה כזה דבר?? הרי רק לפני שלושה חדשים סיימו עם חטא העגל... רק בא' בניסן זכינו לכבות את השריפה של חטא העגל... ושוב נפילה כזו גדולה... איך??

זו שאלה!!!! מה התשובה? כל אחד יחשוב לעצמו... אבל אפשר אולי לומר... על דרך אפשר:

חטא העגל היה בגידה ישירה בקב"ה... אין לך בגידה ישירה ב"אין עוד מלבדו" כמו עבודה זרה... על זה עם ישראל חזרו בתשובה... זה כבר לא יקרה... על זה בקשנו סליחה... עזבנו את החטא ויעיד עלינו יודע תעלומות שבגידה כזו כבר לא תקרה... אבל לכבוד בארץ ישראל?? לדבר בגנות הארץ שהקב"ה בחר בה... זה?? מה הבעיה בזה?? מדובר בסך הכל באדמה... מה כבר נורא בזה?? זה לא בגידה ישירה בקב"ה... וכאן היתה הטעות הגדולה!!!!

כי קב"ה ואורייתא חד הוא!!! וכשמדברים נגד רצון ה' זה בדיוק כמו לדבר על ה' יתברך בכבודו ובעצמו... וממילא אם הקב"ה משבח את ארץ ישראל ונותן לנו אותה באהבה... ואנחנו בוגדים בזה... אז אין הרבה הבדל בין זה לחטא העגל!! כי בחטא העגל בגדנו בה' יתברך בעצמו! וכשבגדנו בארץ ישראל בגדנו ברצונו יתברך... וקב"ה ורצונו (-אורייתא) חד הוא!!!
ולכן אם תשים לב: מיד אחרי חטא המרגלים... מה מגיע?? פרשת שעירי עבודה זרה... מה זה קשור לחטא המרגלים?? הרי זה יותר קשור ומתאים לחטא העגל?? **מה התשובה???**
התשובה כתובה מיניה וביה: בתוך פרשת שעירי ע"ז... באמצע שהתורה עוסקת בכפרה על חטא עבודה זרה... פתאום התורה מתחילה לדבר גם על נושאים כלליים שלא קשורים לעבודה זרה: **"כי דבר ה' בזה ואת מצוותו הפר"**... ודורשים חז"ל: דבר ה' בזה: זה המבזה תלמידי חכמים והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה... "ואת מצוותו הפר" זה פגם ברית קודש...

מה כל זה קשור לעבודה זרה?? איך הנושאים האלו קשורים לכאן?? מה התשובה??

מי שעובד עבודה זרה אתה מבין שהוא בוגד בקב"ה?? **אז זהו!!!** שגם מי שמזלזל בתורת ה' ומי שמזלזל בחכמי התורה ומי שמזלזל בבריתו של הקב"ה גם הוא נחשב בוגד בקב"ה אותו דבר בדיוק!! **זו בדיוק הנקודה שהתחדדה בתוכחה חריפה ונוקבת בחטא המרגלים**... שבשביל לבגוד בקב"ה לא צריך שזו תהיה בגידה ישירה... לא צריך לעבוד עבודה זרה... מספיק שאתה בוגד בשליחו של הקב"ה... מספיק שאתה מזלזל בחכמים שהקב"ה מחשיב אותם... מספיק שאתה מדבר סרה בארץ שהקב"ה מחשיב אותה... זה גם נקרא בגידה ישירה...

זה לא פשוט ולא מובן מאליו!!! אם דור דעה טעו בטעות הזו... אז גם אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית ולדעת שגם אצלנו התובנה הזו לא מובנת מאליה... וצריך לחדד את המסר הזה שוב ושוב: קוב"ה ואורייתא חד הוא!!!! וכמו שכולנו מבינים שלקחת ספר תורה ולהשליך אותו זה דבר נורא ואיום... אז באותה מידה לקחת הלכה מפורשת בשו"ע ולהתעלם ממנה בשאט נפש, מבחינה מסוימת זה אותו דבר!! כמו שלזלזל ברבש"ע כולנו מבינים שזה לא בא בחשבון... אז לזלזל בכבוד תלמידי חכמים?? על זה לא נאמר: "את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים"... את המסר הזה לא כ"כ הבנו בחטא המרגלים... לא העלינו על דעתנו שלדבר בגנות אדמה... זה יכול להתפרש כגנות כלפי מעלה כביכול... הטעות הזו עלתה לנו ביוקר רב!!! ואנחנו לא רוצים לחזור על הטעות הזו שוב!!! רבינו יונה בשערי תשובה מאריך הרבה להוכיח שיש מצוה גדולה לשבח את המצוות... לשבח את התלמידי חכמים... לשבח כל דבר שקשור לרצונו יתברך... ולמה?? כי כשמשבחים את רצונו יתברך, זה במילים אחרות: לשבח את הקב"ה... ולשבח את הקב"ה אנחנו לא יכולים יותר מידי... כי... כי סוף סוף קיי"ל: לך דומיה תהלה... ואם היה ש"ץ שהוסיף על הקל הגדול הגבור והנורא השתיקו אותו בניזיה... מה נותר לנו? לשבח את רצונו יתברך!! לשבח ולפאר את התורה הקדושה!! את עם ישראל מקיימי רצונו!! את התלמידי חכמים!! את ארץ ישראל!! ועל זה אומר שלמה המלך: "ואיש לפי מהללו..." האדם נמדד לפי מה שהוא מהלל... בזאת תבחן: עד כמה יש לך נטיה להלל את הצדיקים ואת התורה ועבודת ה'.

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"

"קהילות"

בטלפון:

(מענה ממוחשב)

0799-654321

תודה מראש!!!

“

חשיפה ראשונית: הסגולה החדשה!!!

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על החשיבות העצומה של ארץ ישראל!!! ביום העצמאות פגש אותי ציוני אחד ואמר לי: למה אתה לא חוגג את יום העצמאות?? וכי אתה לא שמח שהקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל?? תראה כמה פסוקים יש בתורה רק על חביבות הארץ??

אמרתי לו: אתה צודק... אבל תוציא לי בבקשה את הדרכון שלך... אתה מוכן להראות לי כמה פעמים היית בחו"ל בעשור האחרון?? לא!!!! הוא לא רצה להוציא את הדרכון שלו... הוא לא רצה להראות לי עד כמה "חביבה" עליו ארץ ישראל... חביבות ארץ ישראל נמדדת בשורה התחתונה עד כמה טוב לנו בה ועד כמה אנחנו משתוקקים להתגורר בה, והכי הכי: שאנחנו לא מחפשים לברוח ממנה... וזה לא פשוט!!!! על זה נאמר: ולא תקיא הארץ אתכם... יש שתי דרכים איך ארץ מקיאה את יושביה? יש דרך של גלות... שמגיע סנחריב או נבוכדנאצר וקושר אותנו בשלשלאות ולוקח אותנו בגלות לחוץ לארץ... אבל יש הקאה מסוג אחר!!! יש הקאה מסוג של יולי יוני אוגוסט... שכבר עכשיו אפשר לראות פרסומות בלי סוף בעיתונים... על כל החופשות והנופשים והטיולים בחו"ל... אנשים שמרגישים שארץ ישראל בוערת להם מתחת הרגליים... הם מחכים לרגע שהם יכולים לברוח מארץ ישראל... זה סוג של הקאה!!! הקאה מודרנית!! אם אתה מהלך בארץ ישראל ואתה מרגיש שהרגלים שלך בוערות ואתה רק רוצה כל הזמן לברוח לחו"ל... תבדוק טוב טוב למה זה קורה לך... תפתח את המפה הגיאוגרפית של ארץ ישראל... הלא היא פרשת קדושים!!! שבפרשה הזו משורטטים התנאים האקלימיים והסטרייליים של אפיק קדושת ארץ ישראל... ושם תבדוק למה אתה לא מצליח להיקלט פה...

אל דאגה: כל אחד מאיתנו בשלב מסוים מסתקרן באופן טבעי ומתחשק לו לצאת מתי שהוא מגבולות א"י... ולראות עולם... זה נורמלי!! השאלה היא: כמה זה בוער?? כמה האדמה בוערת תחתך?? בקיצור: חיבת ארץ ישראל לא נמדדת לא בגודל הדגל... ולא בססמאות לאומניות... אלא בקיום מצוות התלויות בארץ באהבה ובהידור... ונאמנות אמיתית לחיבת הארץ כפי שהראו לנו רבותנו תלמידי הבעש"ט הקדוש ותלמידי הגאון החסיד מוילנא בדוגמא אישית שהגיעו לכאן כשמחיר הדירות "לא היה כ"כ גבוה..."

הקיץ בפתח!!! כל אחד מתחיל לאט לאט לגבש איזשהו חלום איפה לטייל בחופש הגדול... בשבת זו יש לנו את ההזדמנות לפגוש את חיבת הארץ... אמנם מזוית שלילית של תוכחה ועונש... אבל דווקא מכלל לאו אתה שומע הן...

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המצוה התלויה בארץ, שהיא היחידה!!! שנהגה במשך כל השנים גם בחוץ לארץ... ולכן: אין לך סבתא פולניה, מרוקאית או תימניה שלא תקפיד ברגש קודש להפריש חלה... בטח... היא ראתה את זה בבית... היא ראתה את אמא ואת סבתא עושות כן... אבל אנחנו יושבי ארץ ישראל בשבעים שנה האחרונות צריכים לדעת שיש עוד כמה וכמה מצוות התלויות בארץ שהם לא נוהגות בחוץ לארץ... את זה סבתא לא ראתה בחו"ל... וממילא באופן הטבעי חסר לנו במצוות האלו את הרגש היהודי השמרני... אתה יכול לראות 40 נשים מפרישות חלה וזה מעמד מרגש ופועל ישועות... אבל עדיין לא ראיתי מעמד של ארבעים נשים מפרישות תרומות ומעשרות... ולמה?? כי את זה לא הבאנו מאירופה...

אז קדימה!!! הגיע הזמן לחבר את מצוות התלויות בארץ... ובא נחליט שברגעים אלו אנחנו משיקים ביחד סגולה חדשה... 40 נשים מפרישות תרומות ומעשרות ואומרות את הנוסח "יותר מאחד ממאה..." וזה סגולה לשידוכים, לזש"ק, לעשירות ולהצלחה, תנסו ותראו!!!! מצוה לפרסם!!! בחנוני נא בזאת אמר ה'...

בשורה משמחת לשוחרי התורה!!!! בימים אלו הושקה בהצלחה זריקת חיסון מיוחדת נגד הנגיף הנקרא לשון הרע!!! מדובר בזריקה שיש בה חומר מיוחד שמחזק את המערכת החיסונית נגד החיידק ששמו לשון הרע וביזוי תלמידי חכמים... מומלץ לקחת את החיסון הזה בעוד מועד... ברגע שאתה מקדים ולוקח את הזריקה בעוד מועד... הרי כשמגיע הנגיף ששמו לשון הרע... הרבה יותר קל לנפש שלך לדחות את הלשון הרע ולהדוף אותו בקלות...

הזריקה הזו הומלצה בחום ע"י הרופא המפורסם לתורת הנפש, הלא הוא מרן רבינו יונה... ובכן: רבינו יונה כותב בפירושו על משלי פ"א... בזה הלשון: ויורונו המקראות האלה כי תולדת הרשעים לשנא הנקי והתם, שהוא יותר במעלות מן הנקי... והנה תולדות האיש לשנא הפכה, וכן כתוב: "אנשי דמים ישנאו תם", וזה מהדברים שהמוכיח צריך להודיע בתחילה לנער וגם לגדול למען לא יאמינו לדברי הרשעים הדוברים על צדיק עתק ומספרים בגנותו וכאשר ידעו השומעים כי חוק לרשעים הוא מאת שנאתם את הצדיקים אז יבינו כי היא מעלת הצדיק אשר ישנאוהו הרשע וידבר על לבם טובים...

מה אומר פה הרבינו יונה?? אל תחכה שיבואו כל מיני נייסנים ויתחילו לדבר בגנות תלמידי חכמים ויתחילו להסביר לך שהכל פוליטיקות והכל אינטרסים... ואז!!! אחרי שכבר שמעת את כל הרעל הזה... עכשיו לך תתחיל עכשיו לא לקבל לשון הרע... לך תוציא מהראש את כל מה ששמעת... בדרך כלל זה מאוד קשה... אחרי ששומעים לשון הרע ועכשיו צריך לא לקבל... אוי אוי אוי... זה כבר טיפול שורש... **אז זהו שלא!!! אומר לנו רבינו יונה:**

אל תחכה שהרעל יגיע!! תקדים אותו!!! לפני שהרשע מתחיל לברבר... לפני שהנייסן המשועמם התורן בשטיבלאך יתחיל לפרשן מה האינטרס השלילי והשפל שעומד מאחורי כל דבר טוב שקורה בעם ישראל... תקדים אותם!!! ותתכונן אליהם מראש: ותכין את התלמידים שלך: כי חוק לרשעים הוא מאת שנאתם את הצדיקים!!! אז יבינו כי היא מעלת הצדיק אשר ישנאוהו הרשע אני מכין אתכם מראש: שלא תגידו שלא אמרתם!!!! יש וירוס שמסתובב כעת ברחוב... לירוס הזה קוראים רשע ששנאו את הצדיק ומדבר בגנותו! הוא וירוס **שהוכח מדעית!** הוא מוכר למשרד הבריאות!!! ואם כעת הצדיק אמר כך וכך... זה עניין של זמן... עד שלאט לאט יתחילו להישמע כאן כל מיני מנגינות מזלזלות... שעזוב אותך... הכל אינטרסים... הכל פוליטיקות... **וזה בסדר!!! זה וירוס מוכר!** שלא תגידו שלא הכנתי אתכם מראש... הוירוס הזה הולך להגיע... ומוכרח שהוא יגיע... כל מה שנתר לכם זה רק לשמור על הגיינה... ולהיזהר שלא להידבק מהוירוס הזה... כי הוא מאוד אלים ומדביק... אבל לא להבהל... זה וירוס ויראלי... הוא חולף... ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו... אבל עד אז... צריך פשוט לשמור מרחק כדי לא להידבק... ותאמין לי: מאז שראיתי את הרבינו יונה התחלתי לבצע אותו הלכה למעשה... וזה פשוט מדהים... אני לא מחכה ללשון רמיה שגיע... אני מקדים אותה! למה שאני אהיה מובלע? אני מעדיף להיות המוביל ולא המובלע... ברגע שאני רואה "קול קורא" מטעם גדולי ישראל נגד אינטרנט או נגד כל מיני דברים בעייתיים אחרים... או לחילופין כל מיזם תורני קדוש או כל מוסד תורני חיובי שנפתח בשעט"מ אני מיד נעצר!!! רגע רגע... זה הרי עניין של זמן עד שיבואו רשעים ויתחילו לפרשן ש... שהכל פה פוליטיקות... והכל אינטרסים וכו' וכו' אז רגע רגע... **בא נקדים אותם!!!** בא נחשוב מה הם כבר יכולים לומר... בא נכניס להם את המילים בתוך הפה... ואז אני פותח את המפה ואני מתחיל לשרטט לבד את הפוליטיקה, ואל תשאל... ובכן: אני מיד עושה חשבון שהסוג הזה והזה של אנשים אמור באופן טבעי להגיב שועדת הרבנים לענייני... הם אלו שדאגו למודעה הזו והאינטרס שלהם זה כך וכך... הלאה... הסוג הזה והזה של אנשים אמור לטעון: שזה בכלל קידומי מכירות בשביל... וכו' וכו' וכו'!!! סימתי את החיסון ואני כעת יוצא לדרך... והנה!!! אחרי יומיים שלושה אני מגיע לשטיבלאך ו... ואני פתאום משפטים מוכרים... מישרה כנראה הקלטי אותי... ראית מה שהרבנים אמרו?? אה... עזוב אותך... הכל פוליטיקות וכו' וכו'... ואני מחייך לעצמי ואומר: בוקר טוב אליהו... אני כבר אתמול ציטטתי אותך מילה במילה... וכבר התנבאתי מה אתה הולך להגיד מחר... איזה פרשניות אתה עתיד לומר...

ותאמין לי: אף פעם לא פספסת!!!!!! בפרשנות מהסוג הזה אני יכול לרמות אותך שאני נביא או חכם עדיף מנביא ואני לא מפרח לפספס!!! כי אף פעם לא טועים בזה!!! זה פשוט מדהים... אני רק שומע על קהילה שפתחה איזה בית הוראה באיזשהו מקום... אני מיד מקדים אותם בחיסון מראש... ובכן... הנביא- הלא הוא אני... פותח את פיו הקדוש ואומר: הנה ימים באים... והשוליים של המגזר השני הולכים לטעון לטעון שכל המטרה בשביל להשתלט על אזור פלוני... והשוליים של המגזר השני הולכים לטעון שהמטרה היא לעשות הפרד ומשול וזה קשור קצת לפוליטיקה אלמונית... וכמעט תמיד!!! אחרי כמה ימים או שבועות הנבואה שלי מתקיימת מילה במילה! השמועות מגיעות... והרעל מתחיל להתפזר... ויש כאלו שצריכים להוציא את ה3000 בדמות התחזקות בשמירת הלשון... בשביל לנטרל ולא לקבל את הלשון הרע הכ"כ משכנע הזה... אבל אני לא צריך ניטרול!!! כי אני כבר חסין!!!! אני מחייך לרעל ואומר: נזכרת להגיע...?? אני כבר לפני שבוע סימנתי אותך... אני אפילו הדגמתי איך אתה הולך להגיד את זה... עשיתי אפילו את הפרצוף הרציני שלך איך אתה ממתיק סוד ואיך אתה מסביר ברהיטות ומנמק עד כמה זה נכון...

זה מה שמציע לנו רבינו יונה!!!! היות ועם הארץ שונא לתלמיד חכם באופן מדעי!!! וזו המציאות!!! אז אל תחכה שהעם הארץ יפער את פיו ויתחיל לדבר... ואז תצטרך להיכנס לכוננות ספיגה... תקדים אותו!!!! תתכונן אליו מראש!!! תסמן אותו מראש!!!! תדגים לתלמידים שלך ותודיע להם מראש: חכו חכו... עוד מעט יגיע הטיפש התורן והוא יגיד כך וכך וכך... היכונו!!!! ואני מבטיח לך שהוא יגיע! אין סיכוי שלא!!! אבל אם אתה תקדים אותו ותסמן אותו מראש וכלול מראש שעוד מעט יגיע בן אדם שיש לו בעיה לקבל את הדברים ולכן הוא הולך להגיד אחד שתיים שלוש... ולא סתם!! אתה תכין את התלמידים שלך לעשות לו קבלת פנים מראש... אז ברגע שהוא יופיע עם חיצו הרעל שלו... אנחנו נקדם אותו בשירה ונקיף אותו במגעל ונריע לו: **יש לנו גויילם במעגל!!!** מחיאות כפיים סוערות...

שאנחנו חושבים... גם בינינו יש מריבות לחינם... גם לנו יש מריבות של חינם...

מה זה שנאת חינם שיש בינינו??? מה ההגדרה???

ראש קטן בעבודת ה'!!!!!! זו ההגדרה של שנאת חינם!!!

עבודת ה' זה הרי משהו גדול... היהדות היא רחבה... היהדות היא שולחן גדול גדול שיש בו מקום לשנים עשר שבטים... לשנים עשרה דרכים שונות בעבודת ה'... ויש מקום לכולם... וכל אחד יש לו את המעלה שלו והיחודיות שלו **אבל!!!** ברגע שיש **ראש קטן...** וכל אחד מאיתנו לא לומד את כל המפה של היהדות... אלא מאי??? כל אחד מאיתנו נתקע בנתח מסוים ביהדות... הנתח שהכי מוכר לו... או הכי מרגש אותו... ומתמקד בנתח הזה והולך איתו עד הסוף!!!! ואת כל היהדות הוא מרכז רק שם!!!!!! והנה... ברגע שזה כך... כאן מתחילה שנאת חינם...

אני הליטאי... גדלתי על אהבת תיירה... אז אצלי הכל מתחיל ונגמר בתורה... זה הדבר היחיד שמדבר אלי... זה הדבר היחיד שתופס אותי... אני נאחז עם כל הכח בתורה... את כל היהדות כולה אני ממרכז סביב המילה ששמה תורה!!!! והנה... במקביל... שכן שלי גם גדל... אבל לשם שינוי הוא גם על מבועי החסידות... הוא גדל על סיפורי חסידים ועל הנהגת החסידות... כל כולו חסיד בלב ונפש... הוא נאחז בכל הכח רק בתורת החסידות... ואת כל היהדות שלו הוא מרכז סביב המילה ששמה חסידות! מה המכנה המשותף בין שנינו?? **שנינו ראש קטן!!!** !!

שנינו לא יודעים את התמונה המושלמת של היהדות!!!! שנינו אף פעם לא שאלנו **לא את הרבש"ע** מה הוא באמת רוצה... **וגם לא** שאלנו את עצמנו מה חובתנו בעולמנו... **אז מה כן עשינו??** כל אחד מאיתנו נתקע במושגים הטבעיים שהכי מוכרים לו באופן טבעי... נתפס בתחום שהכי מדבר אליו ותופס אותו... והולך עם זה עד הסוף... נו... ומה התוצאה הישירה?? **שנאת חינם!!!!!!** שני ילדים עם ראש קטן... נפגשים סביב שלחן אחד שקוראים לו יידישקייט... ומתחילים לדחוף אחד את השני...

אני הליטאי דוחף את החסיד... אה... תיירה תיירה... אני יותר קרוב ממך לאבא שבשמים... אני יושב ליד אבא בשלחן שבת... והחסיד דוחף אותי בחזרה. אה... איפה הקדושה והטהרה והדבקות ושבת קודש... תזוז... אני יותר קרוב לאבא שבשמים... מלחמת כסאות... ובשורה התחתונה: יש פה שנאת חינם!!! שנאה לחינם!!!!

שנאה שנובעת ממקום אחד ויחיד: ראש קטן!!!!!!

שנאה שהיינו יכולים לחסוך אותה אם היה לנו טיפ טיפה ראש גדול!!!!

מאחורי הגב כי אנחנו מבינים שהוא לא יעבור את אחוז החסימה... נו... איך כולנו מתייחסים אליו?? חבל... הוא מתאמץ לחינם!!!! למה זה נקרא לחינם? הרי סו"ס הוא רוצה להיות ראש עיר?? וכי להיות ראש עיר זה חינם? הנקלה בעיניך להיות ראש עיר??

מה התשובה? אתה צודק!! להיות ראש עיר זה ממש לא לחינם!! אבל מה נעשה שיש לו טעות!!!! והוא ראש עיר-- לא יהיה!!!! נקודה!! אז ממילא חבל עליו... הוא באמת מתאמץ לחינם... זאת אומרת: כל טעות שנובעת מראש קטן... קוראים לה **חינם!!!!** חבל עליך... אתה מתעקש לחינם... על אותו משקל: זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים **חינם... חינם** מן המצוות... ראש קטן... בלי לקחת אחריות... עבדא בהפקיורא ניחא ליה... תביא לי מה שאני רוצה בלי יותר מידי חשבונות... בלי ברכות ומעשרות והשפעות... זה נקרא חינם!!!!!! עד כאן ברור??

ומעתה: אותו דבר **בשנאת חינם!!!!** מה זה שנאת **חינם???**

שנאת חינם זו שנאה שנובעת מראש קטן...

רוצה דוגמא הכי קלאסית לשנאת **חינם??**

בכל בית יהודי מידי שבת... אם תשים לב: ברגע שמתחילים סעודת ליל שבת... מיד מתחילה מלחמות עולם בין הילדים הקטנים... הם פתאום מתחילים לריב על כל מה שרק אפשר לריב... מי יושב ליד אבא ומי ליד אמא... ומי מקבל את הצלחת הזו ומי קיבל הכי הרבה בכוס וכו' וכו'... מוכר?? **בטח!!!!** כולנו היינו ילדים וכולנו פעם היינו כאלו... נו... ועכשיו?? עכשיו משום מה אנחנו כבר לא רבים מי יושב ליד אבא ואמא... אנחנו הרי נשארנו באותו הרכב... הרבה פעמים אנחנו נפגשים בליל שבת כל האחים והאחיות הנשואים והלא נשואים ויושבים סביב שלחן שבת... ואנחנו כבר לא רבים... (אני מקווה...) **למה?? מה השתנה?** למה הפסקנו לריב?? פשוט מאוד: כשהיינו ילדים היה לנו **ראש קטן!!!!** וילד קטן בטוח שבשולחן שבת זה האירוע הרשמי שבו נקבע המעמד שלי בקדנציה השבועית הקרובה במעמד המשפחה... (האם אני יקבל תיק חשוב או אשאר שר ללא תיק...) ממילא כל ילד רב על הכסא שלו... מתוך נקודת הנחה שבשביל להיות שווה הוא חייב לשבת ליד אבא או ליד אמא!!!! (עכשיו למה זה ככה... ולמה דווקא בסעודת שבת זה קורה?? זה כבר נושא מרתק בפ"ע...) אבל עם השנים התברגנו... והיום אנחנו כבר מבינים שכל המריבות מהסוג הזה **הם לחינם!!!!** למה זה לחינם?? כי בינינו זה לא משנה איפה אתה יושב... אתה יכול לשבת בקצה של השלחן ואתה תהיה שווה ומוערך בדיוק כמו אם תשב בראש השלחן... אתה יכול לקבל את הכוס החד פעמית ולהיות שווה בדיוק כמו זה שקיבל את הכוס של אמא... וכן הלאה וכן הלאה... וממילא כל המריבות של הילדים בשלחן שבת זה מריבות **לחינם!!!!** ולמה זה נקרא מריבות לחינם??

וממילא!!!! מה הפתרון לשנאת חינם?? איך

כי זה מריבות של ראש קטן!!!! עד כאן בשנאת חינם של ילדים קטנים... אבל כעת נעבור לשנאת חינם של ילדים קצת יותר גדולים... כן... מוקדם מידי להתלהב... אנחנו לא כאלה ילדים גדולים כמו

סימפטום ושמו ה"ראש הקטן"...

בפרשה שלנו אנחנו פוגשים את החטא המר ביותר... חטא המרגלים... חטא שעד היום אנחנו סובלים ממנו... שעליו נאמר: "אתם בכיתם בכיה של חינם אני אקבע לכם בכיה לדורות..." כן... עד עצם היום הזה...

יש לי בזה קושיה פשוטה ובסיסית ששאלתי אותה הרבה אנשים ואף אחד לא הצליח לענות לי תשובה מספקת לי: מה זה בכיה של **חינם???** מה הכוונה **חינם???** בינינו... ראית פעם בן אדם מבוגר שבוכה **לחינם???** אולי תינוק... תינוק לפעמים בוכה סתם... בגלל שהוא עייף או עצבני ולא יודע מה לעשות עם עצמו... אבל מבוגר?? מבוגר שבוכה?? עד כמה שאני יודע שכשקוראים בן אדם מבוגר בוכה... זה סימן שקרה משהו... סימן שיש משהו רציני שמעיק עליו... ותאר לעצמך שהוא בוכה בדמעות שלישי... אז בכלל, כנראה שקרה לו פה אסון גדול... ותחשוב שהוא בוכה לילה שלם ללא הפסקה... אז בטח קרתה פה טרגדיה בסדר גודל נוראי!!!

אז אם כלל ישראל היו מסוגלים לשבת ולבכות בדמעות שלישי במשך לילה שלם... והדמעות יצאו... לא היה צריך להתאמץ לבכות... אז כנראה **שבאמת** הפריע להם משהו... אז איך אפשר לקרא לזה בכיה של **חינם?** אתה יכול להגיד מקסימום שהיה להם טעות... הבכי שלהם היה מוטעה... הם קראו לא נכון את המפה וממילא הם טעו בבכי שלהם... אבל להגיד שהם בכו לחינם... ראית פעם בן אדם שבוכה לחינם?? מה... זה הצגה?? מה מתכוונים כשאומרים בכיה של **חינם???**

אותה שאלה בדיוק לגבי שנאת **חינם!!!!!!** כן: יש קשר בין בכיה של **חינם** לשנאת **חינם**... שניהם קרו באותו יום!!! הבכיה של חינם היתה בליל תשעה באב... וגם ביהמ"ק שנחרב בתשעה באב... גם הוא נחרב על שנאת חינם... **אז גם ביחס לשנאת חינם יש לי את אותה קושיה...** מה פירוש שנאת **חינם?** ? וכי אנחנו שונאים סתם סתם לחינם... יש כזה דבר לשנא **לחינם??** שנאה חייבת להגיע על רקע מסוים... ובפרט כשמדובר בשנאה תהומית שמוציאים עליה הרבה הרבה אנרגיות... אתה יכול אולי להגיד שיש שנאה לא מוצדקת... שנאה שנובעת מצרות עין וכו'... אבל גם שנאה כזו... וכי אפשר להגיד עליה שהיא **לחינם???** בקיצור: מה הפשט חינם?? מה מתכוונים כשאומרים **חינם???**

זו שאלה פשוטה ובסיסית שכל אחד מאיתנו אמור לשאול ולענות...

לכאורה ההגדרה בזה היא כך:

חינם זה כינוי ל"ראש קטן"!!!!!!

כל טעות שנובעת משיקול צר של ראש קטן נקראת **לחינם!!!!**

לדוגמא: אם אזרח תמהוני יקום ביום בהיר ויחלום שהוא רוצה להיות ראש העיר... הוא ניגש בבטחון עצמי ומגיש מועמדות... וכולנו צוחקים עליו

ובחדר שלך ובבועה שלך!!!

הההלו... תפסיק להיות חנימי!!! תפסיק לבכות לחינם!!! תפתח ראש... תנסה לחשוב שניה מחוץ לקופסא... תנסה להיכנס לראש של ההנהלה... אולי גם להם יש איזשהו מצוקה מסוימת... אולי המצוקה לא מתחילה ונגמרת רק בצלחת שלך... אולי יש מצוקה כספית כללית בישיבה שבסופו של דבר היא מגיעה לידי ביטוי עד הצלחת שלך... אתה רוצה לבכות על המצוקה הזו?? הלוואי... תבכה... אבל אל תבכה בכי של חינם!! אל תבכה בכי של ראש קטן!!! תבכה לרשב"ע על המצב הכלכלי הכללי של הישיבה ותתפלל שירחיב ה' את גבולם ושיצאו ממעגל הקושי שלהם...

אבל לא!!!!!! לי יש מיטה... לי יש צלחת... לי יש סדר יום משלי... זהו!! כאן הכל מתחיל וכאן הכל נגמר... וברגע שמשעה יחסר לי... אני מתחיל לבכות... הנה לך בכיה של חינם!!!! בכיה של ראש קטן... ילד קטן שרואה רק את עצמו... וכל העולם צריך להסתובב סביבו...

אבל!! לא לעולם חוסן... ואני מכין אותך מראש שיום אחד הבכי הזה נפסק... מתי זה קורה??? שבשעה טובה ומוצלחת יידינו היקר יוצא מהישיבה ובונה את ביתו- שלו... ואז!!! מה אתה חושב... שהמצב בצלחת נהיה יותר טוב??? לא!!! ממש לא!!! אתה מוזמן לשאול את האברך הראשון שנקרה בדרכך... תשאל אותו בכנות האם התנאים שלו בחדר אוכל של הבית יותר טובים מאשר בישיבה??? לא בטוח... אבל בכל זאת **הוא כבר לא בוכה כמו בישיבה!!!! ולמה לא??** כי זהו... נגמר הראש הקטן... כאן אני כבר בעל הבית ואני כבר יודע את כל המכלול... ואם בדיוק היום אין ארוחת צהרים... אז אני יודע שאין מה להתבכיין... כי... כי אני יודע שהסיבה שאין ארוחת צהרים כי הגברת עדיין לא חזרה מהעבודה... אז מה הקשר לבכות?? ויכול להיות שאין חלב כי אני פשוט לא קנית... ואם לא קנית אז אין... ואם זה חלילה בגלל שאין כסף בחשבון... מה תגיד?? מה שברור: הבכי הוא כבר לא בכי של ראש קטן!!! אני לא מכניס ראש לתוך הצלחת ומתחיל לנהום... כי אני יודע שיש עוד כמה דברים מעבר לצלחת... הבעיה היא שעד שמבינים את זה בחיי הנישואין לפעמים אורך זמן... וזה מסוכן!!!!

כי הקב"ה לא אוהב ראש קטן... **ו... ו... וגם האשה לא!!!**

הקב"ה לא אוהב אדם שחושב רק על עצמו... **וגם האשה לא!!!**

והקב"ה מבקש ממך להתחתן... בדיוק בגלל זה!!! שתפסיק להיות ראש קטן... תתחיל לפתוח ראש ולחשוב גם על השני... אז אתה שנגשת אלי לפני כמה ימים ושאלת אותי: האם אני כשיר לנישואין??? בזאת תבחן!!!

עד כמה אתה מסוגל לצאת מהראש קטן ולחשוב מחוץ לקופסא!!!

ולשכת הגזית שהוא התורה ושם גם נמצא המזבח שהוא עבודה, וכו' וכו'... כל הקדקודים והערכים של האומה היהודית מתאחדים ומתייחדים עם קונם במקום אחד!! זה כל היחוד והשלימות שיוצאת מבית המקדש!!! אבל ברגע שאחד גונב את לשכת הגזית לבית מדרש הפרטי שלו... והשני לוקח את העבויידה לאגרויסע שול שלו... וזה לוקח את המזבח ונועל אותו בתוך הבית הכנסת הפרטי שלו... החרבת את בית המקדש!!! ברגע שעבודת ה' מתפזרת בין כולם... כל אחד מחזיק בעבודת ה' מסוימת ובטוח שהכל נמצא אצלו... לזה קוראים בשתי מילים **שנאת חינם!!!** ובית המקדש כבר ממילא נחרב... כבר אין מה להחריב בו... הוא כבר לא רלוונטי...

אגב: באמת אם תשים לב: כל המחלוקת והלשון הרע והשוני שבינינו... איפה זה מצוי?? בשכבות היותר חלשות שלנו... באלו שיש להם ראש קטן!!! אבל מי שיש לו קצת עומק... מי שיש לו רובד טיפ טיפה יותר עמוק במשמעות הפנימית של עבודת ה'... **שם כולם נפגשים!!!!** שם אתה פתאום יכול לנגוש את ר' משה שפירא זיע"א שינק חלק גדול מתורתו מספרי חסידות... ולפגוש מאידך את גדולי החסידות שינקו את רוב תורתם מספרי מחשבה ליטאיים... שם!!! בראש הגדול!! שם נפגשים... במוח כולם נפגשים!!!! איפה מתחיל הפיצול בגוף האדם??? בעינים... באזניים... בחוטם... בידים... ברגלים... בצלעות... שם מתחיל הפיצול... שם מתחיל להיות שתי ידיים... שתי רגלים... אבל במוח??? בראש הגדול?? המוח הוא אחד!!! כשמבינים את התמונה המושלמת... פתאום הכל מתבהר... אתה מבין שיש ספירה ששמה תפארת- תורה ויש באותה מידה מקום לאפסי ארץ וליהודים פשוטים בספירת מלכות... אתה מבין שיש מקום להחזקת תורה בספירת נצח והוד... ויש מקום לתכונה הקנאית בספירת גבורה... אתה פתאום קולט שאין לך אדם שאין לו מקום!!! ואין תכונה בעבודת ה' שהיא לא הכרחית בשביל להוביל אותנו לתיקון השלם... אבל בשביל זה צריך לבחור בראש גדול!!! וראש גדול הוא לא חנימי!!! אי אפשר לשבת רגל על רגל ולנייעס ולהיות ראש גדול...

והקב"ה רוצה שנפסיק עם השנאת חינם!!! שנפסיק להיות ראש קטן!!!

עד כאן שנאת חינם... כעת נחזור לפרשת השבוע.

אותו סיפור בדיוק בבכיה של חינם!!! קודם שאלתי: וכי אדם בוכה לחינם?? אדם שבוכה... הרי בדרך כלל יש משהו אמיתי שמפריע לו??

מה התשובה? על אותו משקל: בכי של חינם הכוונה היא לבכי של **ראש קטן!!!!** רוצה דוגמא קלאסית **לבכיה של חינם???** בישיבה!!!! כשהייתי בישיבה... היה לנו הרבה פעמים ש"בכינו" והתבכינו... אין אוכל בישיבה... אין פה כלום... מה זה פה... הכל פה דפוק (חוץ מהשניצלים...) ההההלו... בחור יקר... (אני מדבר לעצמי... חכמה גדולה לדבר עכשיו) אתה יושב כעת מול הצלחת שלך ואם שם- בצלחת חסר משהו... זהו... אתה כבר מתחיל להתבכיין... אדוני: זה נקרא בכי של **ראש קטן!!!!** כאילו הכל מתחיל ונגמר בצלחת שלך

מתקנים את שנאת חינם?? **אז כאן יש את הטעות המפורסמת:** יש כאלו שעושים חשבון של דבר והיפוכו: מה ההיפך של שנאת חינם?? **אהבת חינם!!!** ממילא מכאן ואילך צריך להרבות באהבת חינם וכך נתקן את השנאת חינם...

אוי ואבוי!!! חס ושלום!!! להחליף שנאת חינם באהבת חינם זה להחליף פרה בחמור... כי שוב... שנאת חינם- הבעיה היא לא כ"כ בשנאה... אלא **בחינם** שבזה... בראש הקטן שבזה... אז להחליף **ראש קטן של שנאה... בראש קטן של אהבה... מה עשינו???** עד היום שנאת את כל העולם **לחינם...** ואילו היום אתה אוהב את כל העולם **לחינם...** מה... אתה מסומם?? המסוממים מסתובבים ברחוב עם עיניים מבריקות ומחויכות ומחבקים את העצים... **מפגר מי שאוהב לחינם!!!** מי ששונא לחינם לכל הפחות יש לו ראש קטן... אבל מי שאוהב לחינם...?? אין לו ראש בכלל... מה... השתגעתי?? אין כזה דבר לאהוב לחינם... אלא מאי??

מה הפתרון של שנאת חינם?? להפסיק להיות חנימי!!

להפסיק להיות ראש קטן!! להפסיק לגשת ליהדות באופן נקודתי!! הגיע הזמן להבין שהיהדות שלנו היא משהו קצת יותר רחב ממה שאתה מכיר מהחידר... והגיע הזמן לפתוח את הנושא בגדול...

במילים תורניות קוראים לזה: "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו..." המשפט הזה מאוד מוכר... זה המילים הראשונות של המסילת ישרים... יש על זה אפילו כמה לחנים ושרים... אבל תכל'ס מה באמת מתכוין רבינו הרמח"ל במשפט הזה? מה הוא מתכוין לשלול??

פשוט מאוד: באופן טבעי כל אחד מאיתנו מסמן את עבודת ה' לפי מה שהוא מכיר!!! אני גדלתי עם חינוך לתורה... אני ישבתי בישיבה ולמדתי והיום אני לומד ככולל... וללמוד תורה זה הדבר היחיד שאני יודע... ואם ככה: אז באופן טבעי אני החלטתי בשביל הרב"ע שללמוד תורה זה הדבר היחיד שהוא יתברך רוצה... ואילו חבר שלי גדל כל החיים שלו על סולם ערכים שונה בעבודת ה'... וממילא באופן טבעי גם הוא סימן לעצמו את עבודת ה' שזה מה שהוא מכיר... המכנה המשותף בין שנינו... ששנינו אף פעם לא בברנו!!! ולא אימתנו!!! ולא שאלנו לא את עצמנו ולא את הרב"ע מה באמת חובתנו בעולמנו!!! אף פעם לא שאלנו את הרב"ע: מה באמת רצונך יתברך בעולמך???

כל אחד מאיתנו סימן את הכסא שעליו הוא כבר ממילא יושב... והתחלנו להילחם מלחמת כסאות... כל אחד מנפנף בכסא שהוא תופס...

וכשאומרים שנאת חינם מתכוונים לזה!!!!!!

על זה חרב בית המקדש!!!! כל המהות של בית המקדש זה תל תלפיות... שכל פינות פונות אליו!!! שהוא מאחד את כל הפינות... אין כאן המקום להאריך... אבל כל הרעיון של בית המקדש זה ששם העבודה ושם התורה... שם נמצא הארון

