

# { אז נדברו }

פרשת לך לך תשע"ט | גליון מספר: 393 | לסדר: "ושמתי את זרעך כעפר הארץ..."

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והערות:

a8447168@gmail.com

## שאלתו של בן עליה המתאבק בצלו של אדם גדול...

היות ובלאו הכי אנחנו נמצאים בתקופה של בחירות... אז אולי כאן ההזדמנות להעלות על השלחן שאלה שמציקה בעיקר לבחורים בני עליה אמיתיים... ניגש אלי בחור בן עליה אמיתי!! **ומספר לי:** זכיתי להתקרב ולהידבק בצילו של אדם גדול... (אם זה מרבני הישיבה או לאו דווקא...) והוא אצלי סמל ודוגמא לאדם השלם בקדושת יוצרו... ממש בבחינת "דומה למלאך ה' צבקות..." ומה שהכי תופס אותי אצלו **זה האמת!!!** אין אצלו שקר... אין אצלו משחקי כבוד... אין נגיעות... אין חנופה לשקר... **הכל אמת צרופה ללא כחל וללא שרק!!!** והנה... יום אחד הגיע איזה אישיות פוליטית... שכולנו יודעים שהוא לא מהצדקים הגדולים... ופתאום אותו אדם גדול קיבל אותו בכזה סבר פנים יפות... והתייחס אליו מאוד יפה... בקיצור: שיחק את המשחק המוכר!!!! וזה הפריע לי... מה קרה פתאום??? הרי אותו גדול כל כולו אמת... אז איך פתאום כשזה מגיע לכל מיני פינות כאלו... של פוליטיקה או כסף או תרומות וכו'... פתאום האמת זזה לצד... ופתאום כל העקרונות זזים לצד ומתייחסים יפה לאנשים שהוא בעצמו לא באמת אוהב מהם... **איפה האמת????**

האמת היא שהשאלה הזו מפריעה בעיקר לבחורים בני עליה!!! שלא יכולים לסבול ולהכיל את הסתירה שבדבר!!! אם הולכים עם האמת... אז למה לא אמת עד הסוף??? אבל בדרך כלל לאברכים ולאנשים יותר מבוגרים זה פחות מפריע... הם יותר מסוגלים להכיל את הצורך בלתימתן בין האמת לשתדלנות היהודית שבגלות... **אבל!!!**

תתפלא לשמוע שיש עוד שכבה נוספת בציבור שלנו שגם להם השאלה הזו מפריעה!!! **אבל מהצד השני לגמרי של המתרס!!!** אתה יודע מי??? החרדים החדשים... הטיפוסים הפתוחים והמודרניים יותר... אלו שבדרך כלל לא שומעים בקול הרבנים... ואם תשאל אותו למה אתה לא שומע בקול הרבנים שאסרו להחזיק פלאפון לא כשר?? הוא יענה לך: עזוב אותך... אצל הרבנים יש הרבה פוליטיקות... יש כל מיני עסקנים שמערבבים בבתים של הגדייילים... וממילא כל הוראה שיוצאת מהבית של הרבנים זה לא לגמרי לגמרי נקי... **בקיצור: במילים אחרות** הבן אדם טוען את אותו סוג טענה של הבן עליה: אני מוכן לקבל את האמת רק ממקום שיש בו נטו נטו אמת!!! אבל היות ובחצרות של הרבנים יש גם קצת שקר... אז אני לא מוכן לקבל הוראות מכזה מקום... **איך מתייחסים לטענה הזו?? אז שוב: שים לב:**

זה טענה משני מתרסים שונים... יש פה מצד אחד ממקום טהור של בן עליה שמחפש את האמת ומתקשה לשלב את הדורון תפילה ומלחמה של יעקב אבינו מול עשיו... ומאידך: יש את האנשים שמשמשים בזה בתור תירוץ... אני לא מוכן לקבל מרות מהרבנים... בגלל שאין שם אמת סטרילית לגמרי... ו... ומה אתה רוצה שאני אגיד לו? שזה לא נכון??? לא!!! אני לא ארמה אותו... הוא צודק... ברור שאין אמת סטרילית... אז למה בכל זאת הוא טועה??? למה הטענה שלו לא צודקת בכלל??

### כעת נעבור לשאלה אחרת לגמרי לגמרי:

לפני קרוב לאלפיים שנה היה תנא אלוקי קדוש ונורא, הלא הוא: רבי אלעזר בן רבי שמעון!!! כן... אמנם תמיד הוא מוזכר יחד עם אביו הגדול רבי שמעון... אבל אסור לשכוח שהוא היה גדול הדור בפני עצמו... רבי שמעון העיד עליו שהוא שקול כמותו... (וראייתו בני עליה והם מועטין... אם שנים הם, אני ובני הן...) והוא היה בצער מערה יחד עם אביו כל אותם השנים וזכה יחד עם אביו לכל ההשגות הנוראות שהם קיבלו שם מאליהו הנביא... ובסוף ימיו הוא בעצמו בדק וראה שלא שלטה בו רימה... ו... ועד כדי כך הוא היה קדוש שכשהוא נפטר ורבי הקדוש רצה לישא את אלמנתו... היא זלזלה ברבינו הקדוש ואמרה לו: כלי שזכה לשמש את הקודש ישמש את החול?!! בקיצור: מיותר לציין: שאין לנו שמץ של מושג בנוראות השגתו של רבי אלעזר ברבי שמעון!!! **אבל משום מה בגמ' יש כמה וכמה סיפורים מאוד תמוהים ומסתוריים על רבי אלעזר...** שממש ממש לא מתאימים ולא עולים בקנה אחד עם הגדלות הנוראה שאנחנו יודעים עליו... **בקצרה: דבר ראשון:** בגמ' בבא מציעא (פג:) מובא שרבי אלעזר בסוף ימיו נהיה לא פחות ולא יותר **תופס גנבים!!!** מטעם המלכות מינו אותו לתפוס את הגנבים... וחכמים כעסו עליו על זה וכינו אותו חומץ בן יין... **והשאלה זועקת:** מה... מה זה?? מה הקשר בכלל בין רבי אלעזר לתופס גנבים?? **מה הפשט בזה??** ואם חכמים לא הסכימו איתו... אז טמון כאן איזושהי מחלוקת מסתורית בין רבי אלעזר בר"ש לחכמים... אז מה פה המחלוקת?? ואח"כ בכלל... כשהגיע סמוך לפטירתו... הוא חשש שלא ינהגו בו בכבוד... אז הוא נשכב בעליית הגג ושם הוא נפטר... ובמשך 22 שנה הוא לא נקבר... בקיצור: משהו שם לא ברור ולא מובן... מה הסיפור? מה עומד מאחורי הסיפור הזה?

פנימיות הענין מבואר במאמר הנכתב בדף 3-4 של הגיליון, ע"פ דעתו של העורך בלבד ללא אחריות כלל... ניתן להעיר להאיר ולחלוק ולסתור.

ניתן לקבל גיליונות בודדים

בלבד (לא לשיבות)

בכתובת חזון איש 34 פינת

דסלר, משפחת דרייפוס.

להשתתפות בהוצאות הגליון:

**בבנק:**

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

**באשראי:**

"נדרים פלוס"

"קהילות"

**בטלפון:**

(מענה ממוחשב)

0799-654321

תודה מראש!!!

## הבחירות בפתח!! והבחירה האישית שלך איך לעבור את זה...

## מאבק האיתנים בין אברהם לאותו עיט...

בפרשת השבוע אנחנו נתקלים במאבק לא שגרתי!!!!

אברהם אבינו ניצב במעמד ברית בין הבתרים... והוא עומד בין הפגרים- הבתרים... ולפתע מגיע עוף ששמו עיט... העיט רוצה לקחת את הפגרים... אבל אברהם לא נותן לו! אברהם מסלק את העיט... לא... אל תקח את הפגרים... והעיט שוב מנסה... ושוב אברהם אבינו לא נותן לו...

ואתה יודע מי זה העיט הזה??? לא תאמין!!!!

העיט הזה הוא לא פחות ולא יותר: דוד המלך!!!

דוד המלך הוא מלך המשיח... (הוא דוד בעצמו) דוד רואה את עם ישראל בצרתם... הוא כבר רוצה ומשתוקק לגאול אותם... הוא יורד ברחמי על הפגרים המותים ורוצה כבר להחיות אותם בטל של תקווה... אבל אברהם אבינו מסרב!!! אברהם אבינו לא מסכים!!! חכה דוד המלך... חכה משיח... עדיין לא הגיע הזמן... והמשיח שוב רוצה... שוב משתוקק... די... כמה אפשר... ו... ומי מסרב??? אברהם אבינו!!!!

טאטע אברהם... למה?? למה אתה מסרב? מה איכפת לך שאנחנו ניגאל כבר?? וכי לך לא כואב לראות אותנו פגרים ומוטלים כמעט כמו מתים מרוב התלאות ויסורי הנפש???

עונה אברהם: כן בני אהובי... אני הוא אברהם רחימא... מי כמוני מרחם עליכם והכי דואג לכם... אבל בני היקרים: אנא מכם... תבינו... ברגע שתגיע הגאולה זהו... באותו רגע חלון ההזדמנויות נסגר... החנות נסגרה... כבר אי אפשר יותר לקנות... ולכן אני עומד פה בפתח ולא נותן לדלת להיסגר!!!! דוד המלך כבר רוצה לסגור את הדלת של הרכבת... וזהו... לצאת לדרך של הגאולה... אבל אני יודע שאתם עדיין לא הגעתם... ולכן אני עומד בדלת ואני לא נותן לדוד לסגור את הדלת עד שאתם לא תגיעו... ותספיקו גם אתם לקפוץ על הרכבת... ובכן: כלפי מה הדברים אמורים??

### הביאור הוא כך:

בשביל לזכות לגאולה השלימה אנחנו צריכים לקבל עול מלכות שמים!!!! ומה זה עול מלכות שמים?? לקבל את רצון ה'... בכל מאוּדך- בכל מדה ומדה שהוא מווד לך הוי מודה לו במאוד מאוד. וזה מתבטא בזה שאנחנו מקבלים את גזירותיו ולא מתרעמים ולא מתלוננים... והנה בדור שלנו: מה אפשר לעשות. יש קשיים... יש ניסיונות... וכואב לנו... ואנחנו צועקים בתפילה!!!

כשמלך המשיח שומע יהודים צועקים בתפילה הוא מיד מגיע... מיד רוצה לגאול אותנו... אבל אברהם אבינו לא נותן!!! אברהם אבינו מסמן למשיח רגע. אמעניט... רגע בני אהובים... כן... אני גם רוצה שתגאלו... ואל תדאגו... הגאולה בא תבא... הכל יסתדר... אבל רגע!!!! רגע לפני שהכל מסתדר... קודם תקבלו עול מלכות שמים... תקבלו את רצון ה' באהבה... אל תתלוננו... אל תתרעמו... אל תפנינו... תקבלו!!!! תכנעו לרצון ה'!!!! בקבלה הזו... בהכנעה הזו לרצון ה'... בזה אתם קופצים על הרכבת... וכעת אני יכול לתת למלך המשיח את האוקי... תרד על הפגרים... הנה... הגיעה הגאולה...

### זו העבודה הלא פשוטה שמוטלת עלינו בדור הזה!!!

כן... אין לנו כח... יש כ"כ הרבה קשיים וניסיונות והתמודדויות... ודי... רבש"ע: תאמר לצרותינו די... כן!!! משיח בדרך... משיח כבר יורד על הפגרים... אבל אברהם אבינו ברגע האחרון מנהל מאבק של הדקה השעים ותשע... בני אהובי... רגע לפני שמושיח מגיע... תלמדו ממני לקבל באהבה!!! תלמדו ממני לעמוד בניסיון ולא לכעוס... ולא להתלונן... לדעת שהכל ממנו יתברך ואם אני מקבל באהבה הרי אני מומלך אותו ויתברך בזה... ואני מניח כתר על ראשו... וזה!!! זה עצמו מביא את הגאולה... יתן ה'... ובחודש חשוון זה נוכח ש"וישב אותם אברהם" וירד העיט על הפגרים... ויהא משכיל לאיתן האורחי.

יש לי חידה!!! התאריך "כ"א חשוון התשמ"ט!!!! התאריך הזה אומר לך משהו?? שני דברים קרו ביום הזה!!! תן ניוח מה הם שני הדברים שקרו ביום הזה??  
ובכן: הדבר הראשון שקרה ביום הזה- זה בחירות... זה היה הפעם הראשונה שדגל ואגודה הלכו בנפרד... היו בחירות סוערות... הרבה מקשע... הרבה ממצב... זה הדבר הראשון שקרה באותו יום!!! אבל חכה... עוד משהו קרה באותו יום!!! תנחש מה עוד קרה באותו יום??? באותו יום היה שיעור דף היומי... כן... שיעור דף היומי כמו בכל יום... ואחזו אז במסכת נדרים דף כז... (סגם זרקתי...) זהו!!! זה הדבר השני שקרה באותו יום!!!

עכשיו: בינינו... מה היה יותר פופולרי באותו יום?? האם הבחירות או השיעור דף היומי??  
ברור שהבחירות... מי חשב באותו יום על דף היומי... מי דיבר על דף היומי... שום מודעה לא צעקה שיש היום שיעור דף היומי... ואף אחד לא נייעס על הדף היומי הזה...

אבל!!! אני עכשיו עומד ושואל אותך: במבט לאחור!!! כשאנחנו עומדים כעת שלושים שנה לאחמ"כ... תענה לי בכנות: מה יותר רלוונטי בשבילי עכשיו?? את מי יוצא לי לפגוש עכשיו יותר?? האם את הבחירות הסוערות של שנת התשמ"ט? או את השיעור דף היומי המנומנם שהיה באותו יום?? בינינו!!! עם כל הכבוד לבחירות הסוערות שהרעישו אז את כל העולם החרדי... הרי מאז עברו עוד הרבה פתקים בקלפי... ואגודה ודגל הספיקו להתאחד ולהתפלג ולהתאחד ושוב להתפלג עוד עשר פעמים... כך שמה היה אז זה מעניין אותנו כמו השלג דאשתקד... אבל הדף גמ' השגרתי והעיפי הזה שהיה באותו ערב בנדרים כ"ז...?? זה הדבר היחיד שכן נשאר באותו יום!!!! מי שלמד באותו ערב סדר ג' הרי ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרונות לפניו!!! והוא הולך לפגוש את הדף גמ' הזה שהוא למד באותו יום... הדף גמ' הזה המשיך להיות רלוונטי!!! הוא אותו דף גמ'... והוא ממשיך להיות רלוונטי תמיד.

ואת המסר הזה אנחנו צריכים לקחת איתנו לימים אלונים! הבחירות מתקרבות... ובלגן... וכל אחד עסוק בלהכפיש את השני... ולהצדיק את עצמו... ידידי היקר:

קח בחשבון: שבעוד עשר שנים... בשנת התשפ"ח אני אעשה שוב חידון!!! ואני אכתוב חידה: התאריך- חודש חשוון שנת התשע"ט!!!! ואני אשאל: מה קרה בתאריך הזה... ואתה כעת!!! כעת ממש בוחר במו ידיך מה הולך לקרות איתך בתאריך הזה... אם אתה הולך לפטפט כל היום על הנייעס העדכני שמתפתח בימים אלו... קח בחשבון שבעוד עשר שנים אתה תאכל את הכובע!!! איך בזבזתי את הזמן שלי על שטויות... קח בחשבון שהנייעס שהיום הוא עדכני ואטרקטיבי הרי בחמש שנים הקרובות הוא יתחלף עוד שלושים פעמים לכל כיוון... (חלילה וחס... כולנו מקוים שעד אז משיח יגיע... אבל אני מדבר בשפת הפוליטיקה...) והפוליטיקה של היום תעניין אותך אז בדיוק כמו שאתה מתעניין היום בנייעס של חשוון תשמ"ט... אבל!!! אם תהיה ריאלי ותתפוס את מסכת בבא בתרא ותחבק אותה חזק חזק!!! ותלמד בחודש הזה את פרק חזקת הבתים בעמל וביגיעה... הרי מסכת בבא בתרא תהיה תמיד עדכנית ותמיד רלוונטית גם בעוד עשר שנים... אתה לא תאכל את הלב...

חוג מזה!!! יש פה עוד נקודה!!! פוליטיקה כידוע זה משהו שמחלף מיום ליום... בפוליטיקה יש חילוף חומרים הכרחי... היריבים נאלצים מהר מאוד להיות חברים כדי להתאחד מול היריב השלישי... אבל השכן שלך ושלי... הם לא כ"כ מהר מתחלפים... וצריך לקחת בחשבון שביום שאחרי הבחירות אנחנו הולכים לפגוש אחד את השני!!! ואנחנו לא ניתן לפוליטיקה להרוס את ההדדיות שבינינו... הפוליטיקאים דואגים לעצמם!!! אבל מי ידאג לנו?? רק אנחנו!!! אנחנו לא ניתן לאף אחד להעכיר בינינו את האוירה!!! ועוד יותר מזה: אני אגלה לך סוד: לא יעזור לנו!!! בין נרצה ובין לא נרצה!!! אנחנו יצורים נצחיים!!! אנחנו הולכים להיפגש אחד עם השני בימות המשיח... בתחיית המתים... ובעולם הבא... בקיצור: דרך ארוכה לפנינו... יש לנו עוד הרבה הרבה צמתים שאנחנו הולכים להיפגש... ואין לנו ברירה!!! אנחנו נהיה חברים!!! בין נרצה ובין לא נרצה... בקיצור: את הדרך חוזר אנחנו נהיה חייבים לעשות... השאלה היא: כמה היא תהיה ארוכה וכמה היא תהיה טעונה... מסופר שפעם באחת הישיבות היה איזה ויכוח בנוזק שכנים בין הראש ישיבה לשכנים... הוא אמר להם: תבינו... אם היינו מסיימים פה את החיים... נו... אז היית מתקוטט אחרים... כי אין לי יותר מידי מה להפסיד... היינו רבים ומתקוטטים... וזהו... כל אחד איכשהו היה מסיים את החיים ונעלם בקבר... דא עקא! שאנחנו יצורים נצחיים!!! אנחנו הולכים להיפגש לנצח נצחים!!! אז חבל לנו לריב... יש כלל: אתה יכול לריב עם מישהו שאתה יותר לא פוגש אותו... אבל כשיש לך עסק עם בן אדם שאתה הולך לפגוש אותו בעוד הרבה צמתים כמו קרוב משפחה וכדו... כדאי להתאמץ במיוחד למנוע פיצוצים!!!  
אז זהו!!! שמושיח הולך להגיע... וביהמ"ק הולך להיבנות... ואנחנו הולכים לעבור יחד עם חוויות רוחניות משותפות... אז חבל... חבל שהשלום בינינו ייעשה על כ"כ הרבה שכבות של משקעים... חבל... הפוליטיקה שיש היום לא עד כדי כך מהותית בשביל המחיר הזה...

בסוף ספר שופטים... מובא שבני דן רצו לכבוש את ליש להרחיב את נחלתם... בשביל זה הם שלחו מרגלים שיתורו את האזור ושיבדקו את המצב הבטחוני והפוליטי שם... המרגלים חזרו ואמרו: שכולם שם יושבים בשלום ובשלווה ואין שום מריבות פנימיות... אז מעניין לציין ש... שאיך הנביא מגדיר מצב של מריבות פנימיות?? וראו את העם אשר בקרבך יושבת לבטוח כמלפני צידונים ולקט ובוטוח ואין מכלים דבר בארץ... שים לב למילים: אין מכלים!!! מה פירוש אין מכלים??? אומר רש"י: אין אהז מהם כריך להפניו פיהו ויחזיקו יקס ויכלמו... והמצודות מבאר: אין כהרץ מי פוכלים אפילו כזיכור כי לא הורגו ממלחמה וקטטה... "עכ"פ רואים מכאן שמצב של מריבה וחוסר שלום... זה מצב של כלימה!!! והוי הוי כמה זה נכון... ניסיתי להריח את האוירה העכורה שיש בתקופת הבחירות... ניסיתי להגדיר את התחושה המרידה וזו ההגדרה הכי נכונה שיצאה לי!!!! אוירה של כלימה... כל אחד עסוק או בלהכלים את חבירו ואת המפלגה שלו... או להיכלם מההפסדים של המפלגה שלו... והכלימה הזו לא עושה לנו טוב!!! לא!!! זה לא טוב!!! אני לא רוצה לא להיכלם ולא להכלים... אני רוצה להיות חבר שלך... אני רוצה להתחבק יחד איתך ולשיר יחד איתך ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו... מה קרה?? איזה עבירה עשית לי ועשית לך שמגיע לנו ככה להתקוטט אחד עם השני?? זכור: כולנו בני איש אחד נחננו!!!! עם ישראל!!!



## המשך מהשאלה הנכתבת בפתח

### הגיליון...

**בפתח הגיליון נשאלו שתי שאלות... אודות העירובוב בין אמת ושקר...**

וכמו כן: מה הפשט בזה שרבי אלעזר ברבי שמעון היה תופס גנבים??

**אז מצאתי הסבר נורא בשם הגאון ר' אפרים זלמן מרגליות זצ"ל...** ואני ארחיב אותו בס"ד: (יתכן שזה עד דרך הדרשו!!! אבל אין לנו הרבה ברירה... כי אי אפשר להישאר עם הפשט... הפשט פה הוא הרבה יותר סוד מאשר הדרש...)

**ובכן:** רבי אלעזר ברבי שמעון לאורך כל שנות חייו לא יכל לסבול שקר!!!!

רבי אלעזר חי את האמת הצרופה ללא כחל וללא שרק!!! כשהוא פגש קורטוב של שקר... באותו רגע הוא היה לוכד את השקר ומסמן אותו...

והאמת היא שהגישה הזו של רבי אלעזר התחילה כבר הרבה שנים לפני כן... עוד אצל אביו הגדול רבי שמעון בר יוחאי... באותו מעשה מפורסם שרבי יהודה נעמד ושיבח: כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו גשרים תקנו שווקים תקנו מרחצאות... רבי יהודה היה מסוגל "להכיל" את המשחק המכור מראש של השתדלנות היהודית לאורך הגלות... לעמוד מול הפריץ האדומי ולתת לו את הפוצי מוצי... שירגיש טוב ושישמין מנחת... העיקר שיתן לנו לחיות... **אבל רבי שמעון לא היה מסוגל להכיל את השקר הזה!!!** כי היות והאמת היא שהכל אינטרסים. וכל מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמן **אז ר"ש צועק את האמת הצרופה!**... והמלכות לא עוברת על זה בשתיקה וגוזרת: שמעון שגינה יהרג... ואז רבי שמעון ורבי אלעזר הולכים למערה... **ושם!!! ורק שם** הם יכולים לחיות את האמת הצרופה כמות שהיא בלי להתרפס לאף אחד!!! במערה אין גשרים... אין שווקים... אין מרחצאות... אין פוליטיקה ואין עירבובים... במערה אני לא חייב לאף אחד כלום... פה אפשר להגיד את האמת ולחיות את האמת ולדבוק באמת ועד הסוף... ולכן באמת כל **תורת האמת!!!** וכל הזהרה הקדוש התגלה והתחדש באותה מערה... במשך שנים עשרה שנים רבי שמעון ובנו שילמו אמנם את המחיר של האמת הצרופה!!! אבל בשכר זה הם זכו והשיגו והורידו לנו באותה מערה את כל **תורת האמת!!!** את כל הזהרה הקדושה!!!

והנה... לאחר שנים עשרה שנה רבי שמעון ובנו יוצאים מהמערה ולפתע הם רואים שקר... הם רואים אנשים שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה... מה זה צריך להיות?? מה זה השקר הזה???

**"כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף"!!!** האמת הצרופה של רבי שמעון ובנו לא הצליחה להכיל את השקר של העולם... מיד יצאה בת קול ואמרה: להחריב עולמי יצאתם?? חזרו למערכתכם... רבי שמעון ובנו שוב חוזרים למערה... והפעם יש להם משימה חדשה במערה!!! כעת העבודה שלהם היא ללמוד איך מצליחים לשלב בין תורת האמת

הצרופה לעולם השקר!!!! ואכן במשך שנים עשרה חודש הם לומדים איך לחזור לאטמוספירה של עולם השקר... איך להכיל גם מציאות של שקר וחוסר שלימות (לא לחינם מבואר באר"י הקדוש שהמערה של ר"ש היא המערה שהקב"ה נגלה למשה ב"ג מידות של רחמים... כי זה אותו עניין וד"ל) והנה... לאחר י"ב חודש שוב רבי שמעון ובנו יוצאים... ואכן רבי שמעון כבר לא שורף אנשים בעיניים!!!! רבי שמעון כבר מסוגל להכיל מציאות של שקר!!!! רבי שמעון כבר מסוגל לראות אנשים שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה והוא כבר לא שורף אותם ולא צועק עליהם: איך העזתם לעזוב את הכלל??? ר"ש מסוגל להכיל בעלבתים... הוא לא מפיקע אותם... רבי שמעון כבר מסוגל לשבת באירוע ציבורי ולשמוע את רבי יהודה עומד ומשבח את הפוליטיקאי התורן ורודף כבוד וחסד עד כמה נאים מעשיו ואיך שהכל הכל הוא עושה רק רק בשבילנו (חה חה חה) ורבי שמעון לא יתקומם ויצעק שהאמת היא שכל מה שעשו לא עשו לצורך עצמם... כי רבי שמעון בשנים עשרה חודש האחרונים במערה למד איך להכיל שקר!!

**עד כאן רבי שמעון!!!!!! אבל רבי אלעזר ? ? ? ? ?**

**רבי אלעזר לא!!!!** הגמ' אומרת: שכשיצאו מהמערה בשנה השלוש עשרה רבי שמעון אמנם הפסיק לשרוף אנשים בעיניים... **אבל רבי אלעזר המשיך!!!!!! המשך לשרוף!!!** "כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון (-כל מקום שר"א היה שורף... ר"ש היה מכבה...) כלומר: רבי אלעזר המשיך **לא לסבול את השקר!!!!** לא להכיל את השקר!!!! ר' אלעזר נשאר דבוק באמת עד הסוף!!! ואצלו לא היה משוא פנים!!! כל הפוליטיקאים והמערבבים ידעו... אתה רוצה לבא ולהצטלם מאחורי הגדיילים?? אצל רבי שמעון אתה יכול ללכת!!! הוא אמנם יודע את האמת מתחת השולחן... הוא יודע טוב מאוד שכל מה שעשית לא עשית אלא לצורך עצמך... אבל הוא יכול אותך... הוא ישחק את המשחק... הוא יחייך אליך... ישתף איתך פעולה... העיקר שתפעל ותשיג עוד תקציבים לעמלי תורה... **אבל לרבי אלעזר??? אל תעז להתקרבו!!!!** רבי אלעזר הוא **לוכד גנבים!!!!** ר' אלעזר לא מוכן להכיל שקר!!!! כל עסקן שהיה לו טיפ טיפה נגיעות אישיות שנכנס אצל רבי אלעזר... ורק התחיל לספר לר"א "עד כמה נאים מעשיו..." רבי אלעזר היה ששששוטף אותו באותו רגע... הוא היה **לוכד את הגנב שבנו!!!!** והיה מסביר לו ברחל בתך הקטנה בדיוק איפה הנגיעות שלו... ושיפסיק לחשוב עד כמה נאים מעשיו... רבי אלעזר הוכיח לו מיניה וביה שאם תקנת גשרים... זה רק בשביל עצמך... להשתבח שעשית משהו... ואם שווקים זה בשביל להגדיל את ההון הפרטי שלך וכו' וכו'... ובקיצור: הוא היה יוצא מרבי אלעזר בשן ועין!!! וממילא: כל אחד שהיה לו נגיעות... ידע שלא כדאי לו להתקרב לרבי אלעזר... כי ר"א מיד ילכוד את הגנב... הוא לא יתן לו לגנוב קרדיט... לא יתן לו לגנוב את הקידוש שם שמים... הוא מיד יוציא את הנגיעות החוצה והגנב שבאישיות שלו יתפס על חס...

יש מימרא של ר"א בגמ' שבת (קלט).. ששם כתוב ההההכל!!!!

אמר ר' מלאי משום רבי אלעזר בר"ש: מאי דכתיב: "שכר ה' מטה רשעים שבת מושלים"? שכן ה' מטה רשעים - אלו הדיינים שנעשו מקל לחזניהם, שבת מושלים - אלו התלמידים חכמים שנמשפחות הדיינים... הבנת על מה רבי אלעזר בר"ש מדבר? אני לא צריך לפרט... מי כמוך יודע... **מה שנקרא מססססססססססססססססס!!!!** מגיע איזה עסקן... מצליח לערבב במקומות הנכונים... מצליח להשתחל לחלונות הגבוהים... ומכאן ואילך הוא עושה מה שמתחשק לו ועוד מנפנף עם כל מיני חתימות... כן!!! בדיוק על זה רבי אלעזר אומר: שבר ה' מטה רשעים שבת מושלים!!! את סוג הגנבים האלו רבי אלעזר בר"ש היה לוכד ולא היה משאיר מהם אבן על אבן!!! וזה הפשט (או דרש) במה שמסופר על ר"א שבסוף ימיו הוא היה לוכד גנבים... **ותכל'ס... תתפלא לשמוע שחכמים לא אחזו מהדרך הזו של רבי אלעזר! חכמים התנגדו לאמת הנוקבת והצרופה הזו עד הסוף- של רבי אלעזר!!!!** ולמה???

כי נכון!!! נכון שחותמו של הקב"ה אמת!!! ונכון שצריכים לדבוק באמת!!! אבל סו"ס הקב"ה שלח אותנו לעולם השקר... ונולדנו לתוך עולם השקר והקב"ה לקח בחשבון שהאדם הזה כולו דובר שקרים... ובכל זאת לקב"ה יש סבלנות והוא מתמודד עם אותו דובר שקרים... הקב"ה מכיל אותו... ונותן לו צ'אנס לאט לאט להתרחק מהשקר ולהתקרב צעד אחר צעד לאמת... ואם הקב"ה מכיל אותו ונותן לו צ'אנס... אז גם אנחנו צריכים להכיל אותו ולא ללכוד אותו ולדחות אותו באמת הבנין...

זה גם המעשה המפורסם והמסתורי שאירע עם רבי אלעזר ברבי שמעון. (תענית כ.) **מעשה שכן רבי אלעזר בר"ש ממגדל גזרז מביה רבו, והיה רכוב על החמור ושמה שמה גדולה מפני שלמד תורה הרבה, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו: שום עליך רבי, ולא החזיר לו, אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמה כל בני עירך מכועריין כמותך?? אמר לו: איני יודע, אלא כך לאומן שעשאתי כמה מכוער כלי זה שעשית, כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור והשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתך כך מחול לי...**

ומיותר לציין: שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד תמוה ובודאי לא כפשוטו! (ופשוט וברור כביעתא בכותחא שאותו אדם מכוער... זה לא היה כיעור מהסוג של איסטתיקה... כי ר"א שכל גופו היה קדוש וטהור ולא פחד מרימה ותולעה... ברור שלא דיבר אליו מראה חיצוני - יפה או מכוער... מי שלא מבין את הדבר הפשוט הזה... שיחזור לגן הילדים...) **אז באמת מה הפשט בזה???**

אז תרשה לי כרוח ה' הטובה עלי... איך שזה נשמע מהתיאור של הגמ'... אז אם נרצה לתרגם את זה בצבעים חיים למושגי דורנו הסיפור פחות או יותר היה כך: שרבי אלעזר היה גדול הדור!!! והוא היה בדרכו להיכנס לאחד מערי ישראל... ו... ומטבע הדברים כולם התכוננו לקבלת פנים גדולה כיאה וכיאות. ואז באזור הכניסה לעיר... הגיע אחד מהמערבבים הרציניים... לפי כל כללי המשחק... והתחיל להיצמד לר' אלעזר כדי לערבב סביבו

באמת חשוב... שהכל בובקעס... והכל שטויות והכל פוליטיקה... **אבל הפריבילגיה הזו קיימת רק במערה!!!** רק כשמתנתקים לגמרי מעולם השקר... אבל כל זמן שאתה לא מוכן להתנתק לגמרי מעולם השקר... כל זמן שאתה מתעקש לרקוד על שתי החתונות... אתה רוצה מצד אחד לערבב ולנייעס על כל הפוליטיקות בתוך עולם השקר... ואח"כ עוד לשמוע מה האמת... לא אדוני!!! אין כזה דבר!!! זה לא הולך ביחד... תחליט איפה אתה!!! אם אתה רוצה אמת... תקבל הרגע החלטה ותכנס לתוך הבית מדרש ותאטום את האזניים ואל תקשיב לשום שקר... ושם יהיה רשות לומר לך את האמת...

**ואליך החרדי הפתוח** שכולך מלא טענות כריזמן למה בבתיים של הרבנים יש כ"כ הרבה פוליטיקות...? למה העסק שם לא נקי לגמרי כיאה וכיאות לבית שממנו תצא תורה והוראה שזה אמור להיות הכי נקי שיש?!

**סליחה אדוני!!!** מה אתה בדיוק רוצה שיהיה??? אתה רוצה שהרבנים יורידו מהשמים שלוחי דרבנן כאלו צחורים ולבנים שיהיה אפשר להטיל עליהם משימות וישלחו אותם לתפקידים מורכבים ואתה רוצה שהשלוחי דרבנן האלו יהיו מלאכים... שהם יהיו נקיים לגמרי מכל נגיעה ויעשו הכל הכל רק לשם שמים??? **למה שזה יהיה???** וכי אתה עושה הכל לשם שמים שאתה מצפה ששלוחי דרבנן יהיו כאלו טהורים...?

אין בעיה... אתה מחפש רב שאצלו באמת הכל הכל נקי... לגמרי לגמרי נקי... בלי שום שקר... **בבקשה... לך לרבי אלעזר ברבי שמעון...** שם הכל אמת!!! נראה אותך... נראה אותך הולך לרבי אלעזר ברבי שמעון... אתה לא תעיז... **למה לא???** כי הקדושה הנוראה והאמת הצרופה ששרויה אצלו תאדה אותך במקום!! **לא!!!** אתה מבין שאתה לא יכול ללכת לגדול בישראל שאצלו הכל אמת... אתה מבין שאתה צריך מישהו שיכיל אותך... שיבין אותך שאתה עדיין רחוק מהאמת... אם ככה... אז מותר לך להבין שכמו שאותך הוא צריך להכיל... הוא צריך להכיל עוד כמה אנשים שהם לא פחות טובים ממך... שהם צריכים את הכבוד שלהם ואת הפוליטיקה שלהם ואותו גדול בישראל עומד מלמעלה ונותן להם את המנת שקר שמגיעה להם ו... ובכל זאת מפקח שהאמת עדיין במקומה עומדת... כן... אל תצפה שבבית של גדולי ישראל יהיה הכל נקי... אתה לא כזה נקי שיש לך זכות לתבוע כזה דבר... עכ"פ לנו... לא נותר כאן בעולם השקר אלא להזדרז ולדבוק באמת ולברוח במידת האפשר לחדרי התורה... כדי שלא נבוש ולא נכלם **בעולם האמת...**

טענו: כן!!! נכון שהאמת הצרופה נמצאת אצל רבי אלעזר!!! אבל סוף סוף הקב"ה ברא את עולם השקר... וברא אותנו בתוך השקר... וכל אחד מאיתנו מטבעו חי עם נגיעות והוא מתמודד כל הזמן מול השקר... **ומשם!!!!** מתוך השקר... הקב"ה אוהב אותנו ורוצה אותנו **זו עבודה שמשתרעת על כל החיים!!!** ועד הרגע האחרון אנחנו כל הזמן מתנדנדים בעבודת המידות בין האמת לשקר... ואם נדחה את השקר בכל מחיר ולא ניתן לו שום מקום... הרי לא שבקת חיי לכל בריה... לא יצדק לפניך כל חי... **זה מה שקרה בסוף!!!** האמת הצרופה הזו של רבי אלעזר הרחיקה אותו מרוב העולם... אף אחד לא עמד בתובענות הזו!!! עד כדי כך שלקראת פטירתו של הליגער רבי אלעזר בן רבי שמעון... הוא חשש שלא יהיו לו עשרה אנשים בלוייה!!! **תחשוב:** גדול הדור... שכל כלל ישראל יודעים שהוא עיר וקדיש מן שמיא נחית. ובכל זאת הוא **חושש ברצינות** שלא יהיו לו עשרה אנשים בלוייה... **ולמה???** ומי שהולך לגמרי לגמרי עם האמת ולא נותן מקום לקורטוב של שקר **הוא לא מוצא מניין!!!** כי אף אחד לא יכול לעמוד בתובענות הזו...

### **קעת נחזור אלינו... הבייתה... לדור היתום שלנו...**

נתחיל ממך בחור בן עליה יקר... אתה מחפש רבה גדול כמו רבי אלעזר ברבי שמעון... שילך עם האמת עעעעעד הסוף!!! שלא יתן כבוד לשום פוליטיקאי ולא ישא פנים לשום תורם ויגיד לכולם את האמת בפרצוף... **מה נעשה שאי אפשר!!!** המקום היחיד שיש בו אמת נקיה נקיה זה רק **בעולם האמת!!!** אבל כל זמן שאנחנו נמצאים בעולם השקר... הרי צריך להכיל גם מציאות של שקר... כן... הרב שלך שכל כולו דבוק באמת אבל הוא מבין שכשמתעסקים עם התורם הנכבד א"א לצפות ממנו שיזיל מהונו ואונו רק לש"ש... מותר להשפירץ לו קצת פוצי מוצי כדי לרצות גם את היצה"ר... כן... בכל לבבך... בשני יצריך... גם ביצה"ר...

**אבלו!!!!!!** זה שישאר בינינו... אתה בכל זאת מתעקש להידבק באמת עד הסוף?? **אתה בכל זאת** לא מסוגל לסבול את השקר?? אתה עדיין לא השתכנעת... ואתה עדיין לא מסוגל לסבול את הסתירה הזו שהרב שלך שכל כולו אמת... פתאום משחק את המשחק כמו כולם???

**בבקשה!!! יש לי בשבילך מקום אחד ויחיד!!!!!!** בתוך!!! בתוך עולם השקר שבו אפשר להגיד את האמת עד הסוף! תנחש איפה? **במערה!!!!** כן... כשר"ש ובנו אמרו את האמת הם נאלצו לברוח למערה... ושם!!! שם היה להם את האפשרות לחיות את האמת וללמוד תורת אמת עד הסוף... **אז כן!!!** גם לך יש אפשרות לברוח למערה... לא!!! אתה לא צריך לברוח לפקיעין... המערה שלך היא בית המדרש!!!! (גם ר"ש ובנו התחבאו בבית המדרש עד שהם ברחו משם בגלל נשותיהם) אם תברח לבית המדרש ותסגור את עצמך שם... ותקבל על עצמך להתנתק לגמרי לגמרי לגמרי מכל פוליטיקה שמכרכת סביבנו... **שם!!!** בנקיות הזו ובהתנתקות הזו ובמערה הזו... שם יש לך רשות לחיות את האמת!!! **שם!!!** מהמקום הנקי והטהור הזה של תורה בקדושתה ובטהרתה... **שם** אם תשאל שם את הרב שלך מה האמת... הוא יענה לך את האמת האמיתית מה הוא

ולהיצטלם מאחוריו ולנהל את העניינים ולגרור הון פוליטי... בקיצור: אני לא צריך לספר לך... ורבי אלעזר שהבין בדיוק עם מי יש לו עסק. **לא פחות מגדולי ישראל של דורנו!!!!** שגם הם יודעים בדיוק עם מי יש להם עסק... אבל ר' אלעזר כאמור לא היה יכול לסבול את השקר והמשחק הזה!!! והוא הסתובב לעברו **ואמר לו את כל האמת!!!!** ר"א הבהיר לו שהוא מבין את כל הנגיעות המכוערות שעומדות מאחורי כל ההצטעצויות שלו... **ור"א לא ויתר... הוא גם שאל את אותו אחד:** אתה רוצה להגיד לי שכל בני עירך מכוערים כמון...?? כלומר: האם כל בני עירך שכעת הולכים לקבל את פני... האם גם אצלם כל הסיבה שהם קראו לי... הכל מתחיל ונגמר בנגיעות בשביל שאני אהיה כתוב במודעה... וזה ישרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם?? בקיצור: רבי אלעזר כעת בעיצומו של לכידת גנבים!! נו... מה ענה אותו יהודי לר"א???? **לך למומן שגשגני כמה מכוער כלי זה שגשגני.**

**מה הוא ענה בתשובה הזו???** **הוא ענה כך:** נכון רבינו... אני מודה ומתוודה!!! צדקת בכל מה שאמרת!!! עשית לי קעת ניתוח לב פתוח... והוצאת את כל השפנים... ולכדת את כל הגנבים... הוצאת את כל הנגיעות החוצה וגילית לי עד כמה זה מכוער ועד כמה אני דובר שקרים... **אבלו!!!!** סו"ס בבוקר הזה הקב"ה בכבודו ובעצמו פתח לי את העיניים... והחזיר לי את הנשמה... זאת אומרת: אבא שבשמים עדיין בונה עליו!!! אני עדיין ריווחי אצלנו!!! הוא עדיין מסוגל לסבול אותי ואת הנגיעות המכוערות שלי... והוא עדיין לא ראה לנכון לזרוק אותי מכל המדרגות... אז אם הרבש"ע מסוגל להכיל אותי... אז אתה רבינו רבי אלעזר לא????? **רבי אלעזר לא עמד מול התוכחה הזו!!!!!!**

### **הוא הלך אחריו כל הדרך וניסה לפייס אותו!!!**

כלומר ככה: פוליטיקה זה מגעיל!!! זה מכוער!!! אבל יש הרבה מאוד אנשים שבשביל לפעול ולעשות משהו חיובי... הם צריכים את הדבר המכוער הזה... וזה בכלל ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך... בשני יצריך... ביצר טוב **וביצר הרע...** כן... בעבודת ה' יש מקום ליצר הרע!!! יש משימות בעבודת ה'... שבשביל שאני הקטן אעשה אותם אני צריך קצת פוצי מוצי ליצר הרע... שהגדיילים יתנו לי אשטיקלע כבוד וצומי... ובהחלט אני עושה את זה בשביל זו כי זו הרמה שלי כאן... אז כן!!! בשביל המדרגה הנשגבה של רבי אלעזר ברבי שמעון זה איכס... זה מכוער... אבל מי מאיתנו אוחז במדרגה הזו?? סו"ס כולנו נולדנו דוברי שקרים ובמשך החיים אנחנו צריכים לאט לאט לדחות את השקר ולהידבק באמת... **אבל לבנתיים!!!!!!** עדיין אנחנו נמצאים עמוק בשקר... ומאוד קצת דבוקים באמת... וממילא כל זמן שאנחנו בשקר... אנחנו צריכים סוכריות של שקר... וזו הטענה שטען אותו יהודי לרבי אלעזר! מה אעשה... אני עדיין חי בשקר... וכי מי שחי בשקר לא מגיע לו לעבוד את ה'? הוא לא יכול לעבוד את ה' עם הכיעור שבו?

**ואת הטענה הזו שטען אותו יהודי...** זה בדיוק הטענה שהיה לחכמים כלפי רבי אלעזר... חכמים



בחור משיעור א'... זהירות!!! אל תיכנס לפנימיה של שיעור ב'...

במוצאי שמחת תורה כל המשפחה שלי עזבה את ירושלים... אבל אני נשארת!!! ברוך ה'... זכיתי ובחודש אלול האחרון התחלתי ללמוד בישיבה הגדולה בירושלים... אבא וסבא וכל הדודים כ"כ שמחו... אין דבר יותר נפלא מנציגות משפחתית קבועה בירושלים!!! (הדוד חיים כבר הספיק להשתמש ב... הוא נשאר עם כמות של פרוטות של נחושת של מעשר שני שהוא לא הספיק להשתמש בהם בחג האחרון... ועד החג הבא הם כבר יחלידו והרי לפרוט אותם בירושלים זה לא פשוט... אז הוא נתן לי אותם שאני אקנה בהם פירות ואוכל בירושלים בקדושת מעשר שני...) עכ"פ זמן חורף התחיל בישיבה עם כל החשק ועם כל הברען... ואני כעת בשיעור א'!!! כן... תתפלא לשמוע... אצלנו בישיבה יש הפרדה הרמטית בין שיעור א' לשיעור ב', בין שיעור ב' לשיעור ג', ובין שיעור ג' לקיבוץ... אבל שלא תבין לא נכון!!! זה לא הפרדה של משחקי כבוד! זה לא פזוות של כוחנות ושליטה... אלא משהו הרבה יותר רציני...

**תבין: הישיבה שלנו ממוקמת בירושלים!!!!** וירושלים זה עיר שהטהרה בה היא קריטית!!! רק שתבין: בירושלים ההבדל בין אדם טהור לטמא... זה כמו להבדיל ההבדל בין שטח A לשטח C... סליחה על ההשוואה... ממילא אצלנו בישיבה התנאי הבסיסי להתקבל לישיבה זה נכונות להשקיע ולתפס בסולם הטהרה!!! **ובכן: התכנית מאוד מסודרת והדרגתית...** הבחורים משיעור א' לומדים לאכול חולין בטהרה!!! מה זה אומר??? **זה אומר דבר ראשון:** שבחור שנשטמא בכת מאיזו סיבה שתהיה הוא יוצא לחופשת מחלה עד שהוא נטהר... **אבל לא רק!!!** גם בחור שיצא לו ללכת בשוק העליון של ירושלים ומרוב שהיה צפוף שם הוא התחכך עם אדם לא מוכר שחזקתו זה... או שהוא דרך בטעות על איזה מסטיק... או ישב על איזה כסא שמיו יודע מי ישב עליו לפני כן... הרי הבחור הזה לא חוזר לישיבה עד שהוא טובל ומטביל את בגדיו... רק אז יש לו רשות להיכנס לפנימיה ולאגף של שיעור א'! בקיצור: אנחנו הבחורים משיעור א' נזהרים מכל דבר שהוא ברמת טומאה של **אב הטומאה!!!** אבל מראשון לטומאה?? אנחנו כבר לא צריכים להיזהר... כי בשלב זה אנחנו בשיעור א'... וכעת אנחנו נמצאים בראף הטהרה הבסיסי ביותר!!! אכילת חולין בטהרה!!! ואל תזלזל... זה לא קל!!! במשך שנה שלימה אנחנו מתלמדים ומתרגלים ומפתחים רגישות לכל עצם בלתי מזהה... אנחנו מתרגלים להתרחק מכל חיכוך מול עם הארץ שהוא בחזקת זב- שהוא אב הטומאה... אנחנו נזהרים שלא לשבת על כסאות לא מוכרים... ו... ובהחלט שנה שלימה אורך לנו להתרגל לזה...

עד כאן שיעור א'!!! אחרי שנה שלימה של פיתוח רגישות לטהרה המינימלית של אכילת חולין בטהרה... עכשיו הגיע הזמן לעלות כיתה!!! **עולים לשיעור ב'!!!** בשיעור ב' מתקדמים צעד אחד קדימה ואנחנו מתחילים להתלמד **לאכול חולין על טהרה מעשר שני!!!!** וממילא לשיעור ב' יש כבר אגף אחר לגמרי בבנין הישיבה... נכנסה אחרת לגמרי... פנימיה אחרת לגמרי... **ובעיקר!!! בעיקר חדר אוכל אחר לגמרי...** ולמה??? כי בשיעור א' היות ואכלנו רק על טהרת חולין... אז היינו צריכים ליזהר רק מאב הטומאה!!! (במילים אחרות להיזהר שלא להיות ראשון לטומאה) ואילו משיעור ב' ואילך אנחנו מתחילים גם לשמור מרחק מראשון לטומאה (ושבו: בסבילים אחרות: להיזהר שלא להיות שני לטומאה) לדוגמא: בחור מהישיבה שלנו יצא רגע לרחוב ונגע בטעות באיזה כלי שחזקתו שהוא **אב הטומאה...** באותו רגע הבחור נהיה **ראשון לטומאה** ואז הוא מיד רץ למקווה ואז הוא נהיה **שני לטומאה!!!** ומעתה: אם הוא בחור משיעור א'... מיד אחרי המקווה הוא יכול לחזור חזרה לישיבה לסדר ב'... אבל אם הוא בחור משיעור ב' ? ! סטופ!!! אתה טבול יום- אתה שני לטומאה! חכה... חכה להערב שמש... ורק אז אתה תטהר לגמרי ותוכל תחזור לישיבה... הנה לך דוגמא של הבדל בין שיעור א' לשיעור ב'... ובאמת בחורף זה מאוד בולט... כשמתחיל סדר בקיאות... הרי בשיעור ב' הסדר מתמלא לגמרי רק באזור השעה חמש... שאז פתאום נכנסים בבת אחת כמה וכמה בחורים עם פאות רטובות... מה יש?? כעת חל הערב שמש... ואפשר לחזור לישיבה... **עכשיו!!! איפה זה מגיע לידי ביטוי מעשי???** שהרבה פעמים מגיע יהודים חקלאים לירושלים ויש להם הרבה מעות מעשר שני והם רוצים לתת אותם לידיים טובות... אז הוא מגיע לישיבה ומוסר אותם לשיעור ב'!!! אבל לא לשיעור א'! כי שיעור א' עדיין לא מוכשרים לאכילת מעשר... (כמובן שזה לא סוף פסוק... תמיד הבחור משיעור א' יכול לבקש מהמשיג אשור באופן פרטי וללכת למקווה ולטבול במיוחד לשם טהרת מעשר... ואז הוא לא יותר גרוע מאחיו בן החמש שמגיע פעם בשנה לירושלים וטובל ויכול לאכול אפילו בקדשים... אנחנו מדברים רק באופן כללי...) עכ"פ **בבחורים משיעור ב'** יש הרבה הרבה הרחקות והנהגות טהרה שבשיעור א' לא מקפידים... **ובפרט בחדר אוכל!!!** כי תבין: אנחנו בתור שיעור א' בגדול אין לנו שום בעיה עם אוכל... **יש כלל:** אוכל הוא אף פעם לא יכול להיות אב הטומאה!!! רק ראשון לטומאה!!! ממילא אנחנו שיעור א', אין לנו בעיה עם אוכל... כי אוכל במקרה הכי גרוע הוא ראשון לטומאה ואנחנו לא נזהרים מראשון לטומאה... אבל שיעור ב'??? שהם כבר מקפידים לאכול על טהרת מעשר!!! הם כבר נזהרים גם מראשון לטומאה שלא יעשה אותם שני... ממילא כל החדר אוכל שלהם נראה אחרת לגמרי... אין כאן המקום להאריך... **אבל מה שברור הוא:** שהמשאית שיווק שמביאה לנו את הלחם והחלב והירקות... זה לא אותה משאית שמורידה להם... כי רמת הכשרות של האוכל שלהם היא הרבה הרבה יותר סטרילית וקפדנית!!! **יש הבדל עצום** בין השגחה הסטנדרטית של איסור והיתר... (כל מה ששייך גם בדורנו... בזהירות מסאכלות אסורות ובשר וחלב וחרקים וכו') **לבין השגחה מהסוג של סדר טהרה!!!** זה שתי השגחות שונות לחלוטין... וזה מחירים אחרים לגמרי לגמרי... (רק להמחיש... זה כמעט על משקל ההבדל בין אחרון שנמכר בחנות יקות באמצע השנה ויש עליו השגחה של הרב אפרתי... לבין אחרון חז"א שנמכר בערב סוכות לד' המינים עם השגחה שהוא סוג א' א'... אתה מבין את ההבדל בין שתי תחומי ההשגחות...?? אז גם כאן זה כמעט על אותו משקל...) בשיעור ב' מקפידים ליטול ידים לפני כל אכילת פרי... ונזהרים מאוד מטומאת משקים... ו... ובקיצור: אל תשאל... בשביל זה אני בחור משיעור א' ולא בשיעור ב'...

חכה... בשיעור ב' זה לא נגמר!!!! כי אחרי שיעור ב' עולים לשיעור ג'... שאז מתחילים לאכול חולין על טהרת תרומה!! שזה כבר עוד שלב נוסף!!! שהם נזהרים אפילו משני לטומאה... ואז מגיע הקיבוץ... בני הקיבוץ הם כבר בחורים שאוכלים חולין על טהרת קודש... אני לא אלאה אותך בהבדלים שבין שיעור ב' לשיעור ג' והקיבוץ... אפשר להאריך בזה המון!!! אבל אני חושש שתדרם... מה שכן... דבר אחד אני יכול להגיד לך: שהגבהה וגלילה רק בחורים משיעור א' ב' מקבלים!!! אבל שיעור ג' וקיבוץ לא מקבלים... למה??? אני לא מגלה... שישאר כחידיה! עכ"פ למרות הרחקות הנוקשות בין בני השיעורים... אבל יש מקום אחד שבו הבחורים נפגשים... בבית המדרש!!! יש לנו בית מדרש אחד!!! אמנם לאורך הבית מדרש יש מחיצות כמו בין עזרת גברים לעזרת נשים עם חלונות!!! אבל ניתן לעמוד משני עברי המחיצה ולדבר בלימוד... כלומר: בחור משיעור א' שיש לו שאלה בלימוד... יכול להתקרב לאגף של בחור מקיבוץ... יש ביניהם מחיצה שמפרידה ביניהם והם יכולים לדבר בלימוד... אתה מבין לבד שבחור מקיבוץ שהוא אוזח בכזו רמת טהרה שהוא אוכל חולין על טהרת קודש... אתה מבין לבד שההשגות שלו בלימוד ובהנהגה זה סדר גודל אחר לגמרי... אבל יש לציין: שקבלתי אישור מיוחד מהמשיג!!! וכל ליל שבת יש לי חברותא "אילן" מהקיבוץ... ואנחנו לומדים יחד קצות החושן... בשביל זה אני הולך כל יום ששי למקווה וטובל לשם טהרת קודש... ואז יש לי רשות מיוחדת להיכנס לאגף של הקיבוץ... ואחרי השטייגן יש יהודי קבוע שתמיד מארגן לנו עוגג שבת... תשולטנו מיוחד שיש בו בשר קרבן תודה... שנאכל ליום ולילה עד חצות ליל שבת...

למען לא נבוש... -

מושגים בסיסיים בהלכה.

החורף התחיל... ואנחנו מתחילים להתכוון לחורף... אז אם בערב סוכות קנינו חליפה ומכנסיים הרי עכשיו קונים מעיל וסוודר וצעף... וזו אולי ההזדמנות לעורר את ולתמיד על אחת מהמחצות לא תעשה הנקראות בגדר חוק!!! **הלא היא לאו דשעטנא!!!!** שהיא בכלל ה"דברים שהם גזירת המלך ויצר הרע משיב עליהם למה לנו לשמרון ואומה"ע משיבים עליהם... אבל ישראל קדושים בגאווה ובגאון מקיימים "את חוקותי תשמורו..." ובכן: **צריך דבר ראשון לדעת שהלאו הזה הוא תמיד נמצא בסיכון שיברח לנו מהראש!!!**

סו"ס היום כל התחום של הטכסטיל נהיה לגמרי תעשייתי... אמא כבר ממוזמן לא תופרת לנו בגד... ולא סבתא סורגת לנו סוודר... וממילא כל מה ששייך לתחום הביגוד מתחיל ונגמר בחנויות הלבשה היותר עדכניות או פחות... במחירים היותר יקרים או פחות... אבל שעטנא?? שהוא לאו חמור מדאורייתא!! ונחשב מחוקי התורה!! עלול להידחות לפניה ולפרוח לנו מהראש... ותכל"ס... למעשה לא יהיה לנו שום תירוץ מספק למה זוללנו בלאו זה... זה כתוב בתורה ומבואר בשר"ע בדיוק כמו כל איסור והיתר אחר...

לכן!!! בהזדמנות זו!!! אם כבר אתה קורא שורות אלו... תעביר לנגד עיניך ברגע זה! את הקניה האחרונה שקנית... אם זה חליפה/מעיל/מכנסיים/קוצימה שקנית ואמנם זכרת לברך שהחיינו... וזכרת לגזור את התיות לפני שבת... אבל כעת תנסה להיזכר האם זכרת גם את לאו דשעטנא??? או שהוא לגמרי ברח לך מהראש. ואם כן!!! סטופ!!! עצור!!! אתה לא לובש את זה עד שאתה לא שולל את הלאו הזה!!! **ובכן בקצרה:** (המידע באדיבות איש מקצוע המומחה בנושא...) **במעילים וחליפות!!!** תסתכל בתיות, אם כתוב **שיש בהם צמר**, זה חייב בדיקה **מדניא!!!** אל תלבש עד שאתה לא בודק... אל תתחיל עם שעטנא... זה לאו גמור מדאורייתא ומי שמתפלל עם שעטנא תפילותיו לא מתקבלות. (זוהר)

**אבל אם בתיות לא כתוב צמר...** כאן אמנם מקובל פחות לחשוש... אבל עדיין!!! עדיין **ראוי לבדוק...** כי תבין: במעילים ובחליפות יש סיבה מיוחדת לחשוש לשעטנא... כי החליפה היא לא תמימה כמו שאתה חושב. היא לא מתחילה ונגמרת כמו שהיא נראית עליך... כי בתוך הביטנה יש שכבה שלימה של בדים וריפודים וכל מיני תוספות בצווארון... בקיצור: קח פעם חליפה ישנה ותגזור אותה... ותראה כמה שכבות יש בה... וממילא!!! ברגע שבגד מתחיל להיות טיפ טיפה יותר מורכב מחלקיקים שונים... הרי בהחלט יש מה לחשוש אולי אחד מהרכיבים זה צמר... או פשתן... **ולמה אני מסביר את זה???** כי כמוני כמוך... גם אני פעם לא הבנתי מה הקשר של שעטנא לחליפה שלי... מי דיבר על שעטנא... תראה איזה יופי של חליפה חלקה... הכל שחור... אין פה איזה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משור שתתחיל לחשוש מי יודע מה יש שם... עד שמישהו הראה לי חליפה קרועה... וגיליתי כמה שכבות יש בה... אז הבנתי שב"עיר התחתית" הוא אי אפשר לדעת מה שמו לי שם...

עכ"פ בצעפים בדרך כלל אין לחשוש... ובמכנסיים אם כתוב על התיות צמר צריך בדיקה ואם לא לא צריך...

מה שבטוח מי ששולח לבדיקה זוכה להיטפל למצוה שיש בה קיום מצות עשה של יראת שמים!! שהרי חוקה היא!!!

