

# { אז נדברו }

פרשת וישלח תש"פ | גליון מספר: 444 | לסדר: "הקל העונה אותי ביום צרתי"

להצטרפות לשיחת

התפוצה במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

## ברכות ואיחולים

לידידנו הותיק שמסור בכל לב ונפש  
 לטובת גיליון זה הרה"ג  
**אורי שרגל שליט"א** שבנה בית  
 חדש וזכה ב"ה לחנכו עם החלוצים  
 הראשונים בעיר התורה "אחיסמך",  
 נכבול תודתנו שנבנה אותו רוחו  
 להנשיך בייכוי הרבים, ולשמש  
 כמקוד הפצת גיליון זה גם בעיר  
 אחיסמך החדשה, יתן ה' ובזכות זיכוי  
 הרבים יזכה שהמעבר יהיה בנקל  
 והיו עיניו יתברך פתוחות אל הבית  
 הזה לילה ויום.  
**ניתן להתקשר: 0527171721**

## להשתתפות

### בהוצאות הגליון:

**בנק:**

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

**באשראי:**

"נדרים פלוס"

- "קהילות"

**בטלפון:**

(מענה ממוחשב)

0799-654321

**תודה מראש!!!**

## מה הקשר בין חנוכה להסרת עין הרע...???

עין הרע!!!! שמעת פעם על עין הרע?? יש כאלו שנורא מפחדים מעין הרע... הם כל הזמן מאחלים לעצמם "בלי עין הרע..." הם בורחים מאנשים שעלולים לעשות להם עין הרע... לעומת זאת יש אנשים שמזלזלים בזה... הכל מסטיקה... אין עין הרע... אין כזה דבר... ושניהם טועים!!! כי יש!!! יש דבר כזה שקוראים לו עין הרע!!! הוא קיים!!! השאלה מה זה?? אתה יודע לשמוע הגדרה מדויקת מה זה עין הרע?? ההגדרה הזו היא שייכת לחנוכה:

### ואין לך רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד!!! זהו זה הנקודה!!!

רצית להוציא לי את העיניים... קנית רכב מאוד יוקרתי... בשביל מה?? בשביל שאני אראה את הרכב שלך!!! שאני אברך "ברכת הרואה..." אבל אין לך רשות להשתמש בהם... אין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד... יש לך רשות רק לראות מרחוק שזה שייך לי ולהתבשל מבפנים!!!

זה עין הרע!!!! עין הרע זה דבר מאוד טכני... זה עין שעושה רע!!!!

כשאני מסתכל על דבר נחשק... ואין לי רשות להשתמש בו אלא לראותו בלבד... מה זה עושה לי? רע!!!! זה עושה לי רע!!! אני רואה את זה... חושק בזה... אבל סטופ!!! לא להתקרב... רק לראות... נו... מה זה עושה לי?? דבר אחד ויחיד: **זה עושה לי רע!!!** עין שמכניסה רע ללב של הרואה יש בה כח גם להוציא רע בחזרה לנראה! (כידוע: כל המנגנון של ראייה זה אור חוזר... העין פוגשת את העצמים ומחזירה אותם בתור תמונה ואכמ"ל) וממילא יש דבר כזה שקוראים לו עין הרע... בטח שיש... אנחנו עובדים על זה קשה... אנחנו חורשים את כל רחוב רבי עקיבא או את כל רחוב מלכי ישראל... משלמים ממיטב כספנו בשביל שכולם יראו ולא יהיה להם רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד!!! עין כזו שעושה רע לאחרים... שאתה משלם עליה ממיטב כספיך... קח בחשבון שהיא עלולה לעשות לא רק לאחרים רע אלא גם לך רע... זה כבר לא מסטיקה... זה משהו שאין אחד שלא מבין אותו!!!! יש רבנית ממאה שערים שהיא עושה הסרת עין הרע בעופרת... נכון! יש כזו סגולה... אבל צריך לדעת שזה כבר הסרת עין הרע!!! כי עין הרע האמיתית היא דווקא לא ברחוב מאה שערים... אלא ברחוב אחד לפני כן... ברחוב מלכי ישראל... בן אדם הולך לרחוב מלכי ישראל ומשלם ממיטב כספו בשביל להזמין עין שעושה רע לאחרים... ואח"כ הוא ממשיך למאה שערים כדי להסיר את העין הרע הזו... אפשר לקצר הליכים!! ולהחליט אני מהיום לא רוצה לעשות רע לאנשים בעיניים!!! וככה גם יהיה לך טוב עין יבורך...

והנה מגיע חנוכה... ואנחנו שוב פוגשים את אותו סגנון של עין... "אין לך רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד!!! מה קורה פה?? מה... זה שוב עין שעושה רע...?? די... מספיק הסתובבתי ברחוב ויצאו לי העיניים... מספיק עשה לי רע לראות את הילדים המטופחים של השכן ואת החתונות נשף שעשה השכן... ולא היה רשות אלא לראותם בלבד... אז עכשיו אני צריך לעמוד גם מול נרות החנוכה על אותו תקן... שאין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד...???

לא!!! חס ושלום!!! בחנוכה זה בדיוק ההיפך!! חנוכה זה לא עין שעושה רע... בדיוק ההיפך... חנוכה זה עין שעושה רק טוב... בחנוכה אתה לא צריך להתקרב!!! אתה יכול לעמוד מרחוק ולראות וזה כבר משפיע עליך שפע שכולו טוב... למה?? כי ככה זה נר!!! נר לאחד נר למאה!!! בשביל לקבל אור מהנר... אתה לא צריך להתקרב אליו... אדרבה... תעמוד מרחוק ותקבל את כל האור... **זה האור של חנוכה!!!** בחנוכה אנחנו מזכירים לעין שלנו... שההכל מגיע מאבא שבשמים... לא!!! אתה לא צריך לפזול לבית של השני... אין צורך!!! אם יש לך משאלת הלב... אתה רק צריך לבא לבית הכנסת ולהסתכל לקב"ה בעיניים ולהגיד לו... אבא שבשמים אתה כל יכול!!! תן לי... תן לי מאוצר האינסופי שלך... לא!!! אני לא רוצה לקושש נדבות ממה שיש לחבר שלי... יש לי אבא שבשמים מספיק גדול ואוהב שיכול לתת לי משלו... אז אנא ה' תביא לי!!! זה מה שמלמד אותנו האור של חנוכה... קח את אותה עין שעושה לך תמיד רע!!! אותה עין שתמיד אתה פוזל לראות מה יש לשני ואין לך וזה עושה לך רע... חבל!!! קח את אותה עין ותסתכל עמוק עמוק בתוך נרות החנוכה שגם להם אין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד!!! רק לזכור שיש השגחה פרטית והכל מגיע ממנו יתברך... והוא כבר ישפיע עליך מלא חופניים...

מה הפלא שהראיה של נרות החנוכה משפיעה רוב שפע...?? זה אותו מנגנון של עין הרע!!! לעמוד מרחוק... לראות ולא להתקרב... אבל אל דאגה!!! זה לא עושה רע!! רק טוב!! אתה תעמוד מרחוק ותקבל... "מי אמר אני ולא קיבל..." מי הסתכל לקב"ה בעיניים והקב"ה לא הסתכל אליו בחזרה... בא... במקום להוציא את העיניים על דברים שעושים לך עצוב... בא לבית הכנסת ותסתכל לקב"ה בעיניים!!! כן... יש מדרש נורא בפרקי היכלות: **תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמוקדישים ואומרים קדושי קדושי קדושי, ולמדו אתם ואמרו להם שאני עושים לרקייע כנגד בית הפילתכס..**

**כי אין לי הנאה כאותה שעה שענייכם נשואות בעיני ועיני נשואות בעיניכם.** כן!! תתפלא לשמוע... יש כזה דבר כביכול להסתכל לקב"ה בעיניים... מה תשאל... איך?? איך אפשר להסתכל לקב"ה בעיניים?? אתה יודע איך?? בדיוק כמו שאתה מסתכל על מה שיש לחבר שלך ואין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד!! וזה מספיק בשביל לעשות לך רע... אז בדיוק אותו דבר כאן... אתה מסתכל מרחוק על הקב"ה... אתה לא מתקרב ח"ו... רק מרחוק... אבל זה כבר מספיק לקב"ה בשביל לעשות לך טוב ולהשפיע עליך טובה וברכה...

ניתן לקנות את הקונטרס  
מי בז ל-

## יום קטנות

ובו מאמרים בענייני ימי החנוכה והמסתעף.

**בפלא': 0548446691**

כמו כן ניתן להשיג חוברת זו אצל הנציגים הממונים  
שבישיבות

---

ניתן להשיג במוקדי המכירה כדלהלן:

### ירושלים:

**מרכז העיר:** רחוב נחמיה 10.

**בית וגן רח' הרב פרנק 29 קומה ב'**

**נווה יעקב/אחיסמד 0527171721**

**רמות- רובין 47 קומה ב'**

**רוממה: המ"ג 31. 0527682281**

**גבעת שאול: בן עוזיאל- 0548491554**

**ביתר עילית גבעה ב' אזור רמי לוי 0548450998**

### בני ברק: קבוץ גלויות 9

**משפחת בוים רחוב השלושה 11.**

**חזון איש 34 (פינת דסלר- דריימוס) 0527117271 (ניתן לקבל גיליונות יחידים מידי שבוע בכתובת זו)**

**בית שמש: נהר הירדן 9 רמה ב', מוש' צוויבל.**

**אשדוד- 0504120311**

**אלעד- 0548418684**

**קרית ספר: מרוני שדה 3 052-7174781**

**ברכפלד- 0533109169 (כולל עטרת שלמה)**

**גרין פארק- 0527644795**

**אופקים: שמירא 0534112035**

**נתיבות- 0548473542**

**צפון: חיפה: הדר, שכמולית רחוב ביתר.**

**נווה שאנן: חניטה 81 משפחת זלושינסקי**

**רכסים: הורדים 4 א' משפ' קריצ'ר לתאם 0548415410**

**כרמיאל- 0527136165 משפחת שטיימן.**

**צפת- 0548449816 משפחת יעקובוביץ.**

**נוף הגליל- הר יונה- וייזר 054-8431731**

---

באותם מוקדים ניתן לקנות גם את הספר

"אהבתי", העוסק בענייני תקווה ותפילה, יצירת קשר, פתיחות רגשית ותלותיות מול אבינו שבשמים.

---

כמו כן את הספר "וימאן",

העצמה אישית וכח למתמודד בניסיונות דורנו, והדרך חזור  
ברגעים של נפילה והיום שאחרי.

ניתן להשיג במוקדי ההפצה שלעיל

### מה בחוברת???

**א.** מה פשר השם המוזר של החוברת "יום קטנות" ומה זה קשור לחנוכה??

**ב.** בכל חג אומרים שכל ההשפעות תלויים בחג הזה.. תכל'ס... לפני חודשיים אמרו לנו שכל השנה תלויה בראש השנה... אז איך קרה פתאום שכל השנה תלויה בחנוכה?

**ג.** בדורות הקודמים כמעט ולא עשו עסק סחנוכה... אז מה קרה בדורות האחרונים יותר ויותר עושים מזה עסק??

**ד.** אני אוהב כדורגל... מהי תורת המשחק?? האם היהדות מכירה בצורך הזה ששמו משחק??

**ה.** מה הקשר בין הפכים קטנים שיעקב אבינו העביר במעבר יבוק... לבין יציאת נשמה??

### על כך בחוברת.

החוברת תישלח למנויים במייל בהמשך...

## האם יש לך חלום להיות רשום פעם בספר השיאים...??

האם יש לך חלום להיות כתוב פעם בספר השיאים??? אני מאוד מאוד רציתי!!! תמיד חלמתי שאני אעשה איזה שיא ואז אני אהיה רשום וחרות בספר השיאים לדורי דורות שאני רשמתי שיא... ככה תמיד חלמתי עד שמישהו הראה לי כמה דפים מספר השיאים... באותו רגע כל ההתלהבות שלי ירדה!! לא!!! אני חוזר ביי... אני כבר לא רוצה להיות כתוב בספר השיאים... מה הכי הלחיץ אותי?? היה שם תמונה של אדם שזכה להיכנס לספר השיאים כי יש לו את השפם הכי רחב בעולם!!! זכור אותו שפם לטוב שהכניס אותו לספר השיאים...

הסתכלתי על אותו אחד עם השפם ורחמתי עליו... הרי אני ממשיך הלאה... מדפדף לדף הבא... ואילו הוא נשאר תקוע עם השפם הזה... ורק!!! רק עם השפם הזה... כי תחשוב... למה אף אחד לא גידל כזה שפם?? כי... כי לחיות עם כזה שפם אדיר זה לא פשוט... זה צריך תחזוקה וזה לוקח לך את כל האוכל... בקיצור: אתה נשאר רק עם שפם!!!!

ואז קלטתי שהרעיון של ספר השיאים הוא בדיוק הקנייטש של עשיו!! יש לי רב!!!

מה זה יש לי רב??? יש לי הרבה!!! אני מתמקד במשהו מסוים ויש לי אותה הרבה הרבה הרבה... אבל חוץ מזה?? חוץ מזה אין לי כלום!!! הבן אדם הזה עם השפם... יש לו רב!! יש לו הרבה הרבה שפם... המון שפם... רגע... ושיניים?? נעלים? נחת?? זה לא... אין לו קציב לזה... הכל הלך לשפם... זה הויכוח של עשיו מול יעקב!! עשיו טוען: אני רוצה להיות יחודי!! אני רוצה להירשם בספר השיאים... אני תופס נקודה מסוימת ומכוין עליה את כל האקדחים ויש לי הרבה הרבה הרבה... יעקב עונה לעשיו... אז מה... אז יש לך הרבה שפם... יש לך הרבה כסף... נו... מה יש לך חוץ מזה?? כלום!! ואילו אני?? יש לי כל!! יש לי הכל!! יש לי שפם כמה שצריך... כסף כמה שצריך... נשק כמה שצריך... כל דבר במידה הנכונה... ואז יש לי הכל!! הרבה והכל זה סתירה מיניה וביה!!!! או הכל או הרבה!!! אם אתה רוצה שיהיה לך הרבה זה רק בתנאי שלא יהיה לך הכל...

לדוגמא עוגת שמרים... כתוב במתכונן שצריך לשים רק כוס אחת של סוכר!! עשיו מגיע למטבח... מה?? כוס אחת של סוכר? יש לי רב!! יש לי הרבה סוכר... אני רוצה לשים חמש כוסות של סוכר... בכיף... תשים... נו... מה יצא מהעוגה??? הרסת את כל העוגה... זרקו הכל לפח!!! למה?? כי תחליט... או הרבה או הכל!! בשביל ליצור "כל" צריך הרמוניה מדודה ומאוזנת בין הרבה דברים... מכל דבר צריך לקחת כמה שצריך ואז יש את הכל... אבל אם אתה מתעקש לקחת הרבה ממשוהו אחד... הרווחת **הרבה!** --- הפסדת **הכל!**

זה יסוד שחובה לדעת אותו!! וזה הויכוח האידיאולוגי בין יעקב לעשיו... ואם רק נבין את יעקב אבינו נקבל דרך חיים אמיתית ונכונה איך לגשת לחיים... וגם לעבודת ה'...

---

לנושא הזה קוראים במילה אחת "מצוינות"!!! מצוינות זו אחת מהתכונות של הנפש שלנו... לכל אחד יש את הדחף הזה ברמה אחרת... ויש כאלו שזה ממש החזית שלהם בחיים...

יש בחור שהוא מתמיד עצום!! מה שנקרא "אין כאלה דברים"!!! אלוף העולם בהתמדה... אין שזה נראה כעת... הוא בחור הכי מתמיד בכל עולם התורה והישיבות... אה... ככה?? אז אני מקנא בו... מנסה להתחרות איתו... ואני לא מצליח... ואז מגיע המשבר...

בחור יקר: למה אתה כ"כ מתחרה באותו בחור?? כי הוא מצוין!! יש לו מצוינות!! יש לו הרבה הרבה הרבה התמדה!!! איפה כתוב שצריך הרבה התמדה?? יהודי לא צריך לעשות הרבה... יהודי צריך לעשות הכל!! כשאתה מתחרה מול בחור מתמיד... כשאתה עומד מולו וקשה לך עם זה... הרי לא מפריע לך שהוא יהודי טוב שעושה **כל** מה שצריך... הנקודה שמפריעה לך זה "הרבה"!!!! הרבה התמדה... אז אני רוצה לגלות לך שעד כמה שזה **הרבה!** זה על חשבון **הכל!** בחור שהוא מצוין בהתמדה... אז יש לו מצוינות!! הוא אלוף העולם בהתמדה... אבל זה לא עושה אותו עבד ה' יותר טוב ממך... זה עושה אותו רשום בספר השיאים שהוא הכי הרבה מתמיד... אבל היהדות לא מתפעלת מספר השיאים... היהדות לא מתפעלת מאנשים שעושים הרבה!! היהדות מתפעלת מאנשים שעושים הכל!! שמבררים מה רצון ה' ועושים **כל** מה שהוא מצוה אותם...

אמרת את זה פעם לבחור... והוא אמר לי... נכון... אז מה... תכל'ס... הבחור הזה הוא שטייגן **שיא**... והוא בלם שרונן **שיא**... מוצלח **בשיא**... מפגיז בשיעור **בשיא**... ואני לא???

אמרת לי: למה אתה לא?? בא... בא תגדל שפם הכי ארוך בהסטוריה וגם אתה תכנס לספר השיאים... כמובן להבדיל!! אי אפשר להשוות!! סוף זו התורה הקדושה...

אבל המסר הוא ברור: בעבודת ה' אין התפעלות ממצוינות!!! יעקב אבינו לא מתפעל מה**הרבה** של עשיו... מנהיג צפון קוריאה מנפנף בהמון המון נשק גרעיני שיש לו... מישהו מקנא בו?? אף אחד!! למה לא?? לא מקנא בו... כי הרודן הזה... חוץ מנשק גרעיני אין לו כלום!! האזרחים שלו רעבים ללחם... מדינה מבודדת... העיקר שיש לה נשק גרעיני...

---

### זו התשובה לכל הבחורים שסובלים בקנאה ותחרות וזה סבל לא יתואר...

תבין בחור יקר: גם אם יש פה בחור שמאריך בשמונה עשרה הרבה... וזה באמת מעלה... אבל אתה!! בנקודת התחרות שמפריעה לך... אתה לא מתחרה בעבודת ה' שלו... כי עד כמה שהוא עובד ה' אתה גם עובד ה'... אז מהי נקודת התחרות?? **באליפות שלנו!** במצוינות שלו!! בהרבה הרבה שלו... אם זה הנושא... אם מפריע לך שהוא רשום בספר השיאים בהתמדה... או בתפילה... או בהבנה... אז קדימה... תגדל שפם... אני פעם החלטתי לצורך העניין שאני רוצה להיות אלוף העולם במקלות אזניים... אני קונה ארבע מאות תבילות של מקלות אזניים בקניה אחת!!! תחשוב... בכל בית נורמלי בישראל יש חבילה אחת של מקלות אזניים... מקסימום שנים... אז זה!! שאצלי יהיה ארבע מאות... אני נבוטח שאם אני עושה את הביצוע הזה... אני רושם שיא ואני נכתב לאלתר בספר השיאים... שמזמן נפליאון לא היה אדם שקנה מקלות אזניים בבת אחת כמוני... נו... אם אני אעשה את זה... אתה תכשל חלילה במידת הקנאה והתחרות?? לא כל כך!! למה לא?? כי שתהיה בריא... אתה והמקלות אזניים שלך... מה תעשה איתם...? עלית על עץ של מקלות אזניים... ועכשיו אתה תקוע שם למעלה... תרד מהעץ... **נכון?? על אותו משקל!** תדע כלל: כל פעם שאתה סובל מקנאה ותחרות... גם אם זה בנושאים רוחניים באמת שיש פה באמת מה להעריך... אבל לא!! אתה אף פעם לא מתחרה במעלה האמיתית שלו... אבל במצוינות שלו?? אם מצוינות... עזוב אותם... המצוינות של יהודי זה יש לי כל!! אני עושה הכל!! ולעשות הכל זה מורכב בהרבה הרבה דברים... שכל דבר צריך לעשות אותה במידה הנכונה...

בינה זאת...



## אנטי ממסדי!!!

### הסיכונים והמעלות...

בשנתיים האחרונות נכתבו בגיליון זה סדרת מאמרים אודות כל אחד מי"ב השבטים... מהי המשבצת היחודית שלו בדרך ישראל סבא... כבר נכתבו הרבה מאמרים בנקודת ההבדל בין יהודה ויוסף... אבל!!! עדיין יש מאמר אחד שמחכה כבר כמה שנים... נושא קצת עדין... אבל חשוב...

### ובכן: עבודת ה' של יוסף זה הממסד!!! ואילו יהודה הוא אנטי ממסדי!!!

העבודת ה' של יוסף זה עבודת הכלל!!! "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון בלבב שלם..." כולם מתבטלים לצדיק... והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו... כל כלל ישראל מתבטלים לצדיק יסוד העולם וככה בכוחות משותפים מקבלים עול מלכות שמים וממליכים את הקב"ה בעולם... בקיצור: העבודת ה' של יוסף זה מה שנקרא כיום **הממסד החרדי!!!** הקהילה... הבית... המוסדות החרדיים... וכמובן המערכת האכיפה של עול מלכות שמים **בתוך** המערכת החרדית... זו גם הסיבה שתמיד כשיש מערכות ציבוריות... אז תמיד משתמשים עם המושג לקדש שם שמים!!! כן... יוסף מקדש שם שמים בעבודת הכלל!!! כשכולם מתאחדים סביב גדולי ישראל ועושים רצון ה' זה נקרא קידוש ה'!!! דברים שבקדושה נעשית בעשרה אנשים ויותר... עד כאן יוסף!!!

**לעומת זאת יהודה??? ההיפך הגמור!!! יהודה הוא אנטי ממסדי!!!** עבודת ה' של יהודה נעשית דווקא לבד!!! דווקא איפה שאף אחד לא נמצא!!! העבודת ה' של יהודה היא עבודת יחיד... הקב"ה מזמין לו כל מיני התמודדויות דווקא כשהוא לבד לבד... יהודה מייצג את ה"כלה" של הקב"ה... הוא נמצא בחדר יחוד עם הקב"ה!!! הוא נפגש עם הקב"ה בכל מיני סיטואציות שרק אני והקב"ה לבד לבד... ורק ה' ניצב עליו מביט עליו ובוחר כליות ולב אם עבדו כראוי... (היום כמעט כל ישיבוחר פוגש את עצמו בסיטואציות האלו... שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא ומה הוא יכול כעת לעשות ורק הקב"ה יחד איתו... והקב"ה מזמין חדר יחוד...) יהודה לא צריך צענצער בשביל להגיד קדושה... אדרבה... עיקר ההתמודדויות שלו בקדושה זה דווקא לבד... דווקא במערות צורים של מערת עדולם... לאחר שהוא משכל את אשתו ושני ילדיו... שם הוא (וגם נכדו דוד) קונה הודו והדרו ושם הוא נמשח למלך... על מי??? על עצמו!!! יוסף בשביל להיות מלך... הוא צריך שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים ישתחוו לו... כל זמן שזה לא קורה הוא לא יהיה מלך... כי כח המלכות שלו מגיעה מהכלל ותלוי בכלל... אבל יהודה... המלכות שלו לא תלויה באף אחד... הוא מלך מצד עצמו!!! הוא מלך בזה שיש לו התמודדויות לבד לבד מול עצמו והוא שולט על עצמו כמו מלך... הוא יודע להודות על האמת כמו מלך ולהגיד צדקה ממני!!! יהודה הוא מלך בזה שהוא יודע ליזום תשובה!!! הוא מלך בעצם!!!! היחיד שיעקב אבינו סומך עליו בעיניים עצומות... אם יהודה אומר אנטי אערבנו... זה ערבון חזק שאין עליו הערת אזהרה... כי הוא לא תלוי ולא צריך אף אחד... הוא הבן היחיד שעזב את החממה של בית יעקב ויצא לעולם הגדול... כי העבודה שלו לבד...

שלי... מגיע ממשפחה חשובה... הלך ללמוד בישיבת חברון... בישיבת חברון אתה מכוסה... אתה לומד בישיבה טובה... כל מי ששואל אותך מי אתה?? אתה עונה: אני חברונר!!! אמרת את זה... אתה מסודר... כבר יש לך דירה בק. ספר... יש לך שידוך טוב... אתה רק צריך לחייך למצלמה... **אבל אני???** **מה אני אני...** שאני מגיע מק. אתא... ליד בתי זיקוק... ולמדתי בישיבת ברכת משה וביתר עלית...??? זה נשמע מצלצל?? לא!!! אז אין לי ברירה... אני חייב לעבוד... אני חייב להוכיח את עצמי... אני חייב להיות מוביל ופטריוט של הדרך שאני בעצמי מעצב אותה ולדהור עם זה קדימה... ואז אני וחבר שלי החברונר היינו נפגשים מידי פעם וההבדל בינינו כל הזמן הלך והתחדד:

### אני הגעתי עם עוצמה של כח יחיד!!!

#### והוא הגיע עם עוצמה ממסדית!!!

מי תכל'ס היה יותר חזק??? **תלוי!!!** מאוד מאוד תלוי במצב... כשאני הייתי במטבי... הייתי מלך החיות!!! הייתי משפריץ עליו כמו ממטרה את כל ההגיגים שלי ואת כל הסימני קריאה וסימני שאלה שאתה מקבל גם עכשיו... אבל ברגע שיום אחד קמתי על רגל שמאל ופתאום נראה לי שאני לא שווה גרוש... אני בבת אחת מפורק לגמרי... אני מרגיש אפס אפסים... ואם מישוה עוד זרק לי איזה מילה שאני לא שווה... הוא שיכנע אותי סופית באותו רגע!!! כי אין לי מי שיפריך אותו (כי היחיד שיכל להפריך אותו... זה אני בעצמי... ואני היום לא... לא בכשר...) ואילו חבר שלי... גם אם הוא יקום על רגל שמאל וירגיש לא שווה... הוא חברונר!!! הוא תמיד ימשיך להיות חברונר... גם בחדר אוכל וגם במיטה ואפילו בטרמפים שם חברונר עליו...

**אני רוצה שתבין:** לשבור אותי מאוד קל... כי אני יחיד!!! אתה רק צריך לסמן אותי... רק מתחיל לרדת עלי... תוך כמה משפטים הר הבית בידך... אני מרים דגל לבן... אבל בשביל לשבור את חבר שלי החברונר?? בשביל זה צריך פרעות תרפ"ט... אתה צריך לקחת מקל ולשבור את כככלל ישיבת חברון ואת כל עוילם הישיבות ואת כל מפלגת יהדות התורה בשביל לשבור לו את הגב... יש לו חוסן!!! יש לו גב!!! יש לו מערכת ממסדית מאוד חזקה שהוא שט בתוכה כדג!!! **נו... מה יותר טוב??**

מאוד קשה להכריע מה יותר טוב!!! מאוד קשה לענות מה יותר מומלץ!

מה שבטוח שזה שני תפקידים בעבודת ה'.. (אתה מבין לבד שבשורות האחרונות הגעתי מההיבט הכי שטחי... אבל יש לזה רובד בנקודות הכי עמוקות בעבודת ה') **יש את ההנהגה של יוסף!!! ויש את ההנהגה של יהודה!!!**

וכל אחד מאיתנו מבחינה מסוימת שייך יותר או פחות לאחד משתי ההנהגות... ומצד שני ברור גם שכל אחד שייך וצריך את שניהם... השאלה מה המינון... **יש את עבודת ה' הממסדית!!!** שזה משיח בן יוסף!!! כל המערכת החרדית... המוסדות... הקהילות... החסידויות... החידר... הישיבה קטנה... ישיבה גדולה... כולל... בית יעקב... סמינר... וכן

לא נכנס לנושא הזה יותר מידי... כי הוא כבר נכתב עשרות פעמים בגיליון זה... **ברשותך... אני רוצה להתעכב על נקודה די מסוימת...**

יהודה הוא אנטי ממסדי!!! וזה המעלה שלו! זה המלך שבנו!!!

לאנטי ממסדיות יש מעלות עצומות!!! אבל באותה מידה יש לה גם סיכונים אדירים... כן... לכל שבט יש את היחודיות שלו... ובמקביל יש גם את קבוצת הסיכון היחודית שלו... אז אותו דבר אצל יהודה... היחודיות שלו זה האנטי ממסדיות... **אבל יש לזה גם סיכון גדול!!!** מה הסיכון??

אוהו... אין צורך להרחיב... להיות אנטי ממסדי זה לא פשוט בכלל... אדם שהוא אנטי ממסדי הוא בודד... הוא עצמאי... הוא עובד לבד לבד... אין לו שום גב ממסדי ויציב שעומד מאחוריו... אין לו את המסגרת ששומרת עליו ומעניקה לו חממה... ממילא אדם שמטבעו הוא אנטי ממסדי... מצד אחד הוא עוצמה אדירה!!! הוא בולדוזר!!! נלחם לבד ומנצח לבד!!! מה שהממסד עושה בכוחות משותפים הוא עושה לבד... בכוחות עצמו!!! ממילא כשהוא במיטבו אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתו... הוא גור אריה יהודה!!! הוא מלך!!! מלך בלי צורך בתמיכה מבחוץ... כלביא מי יקימנו... מי יכול עליו... **אבל יש צד שני למטבע!!!** אותו אנטי ממסדי... באותה מידה הוא גם מאוד מאוד שברירי... כי היות והוא עובד לבד... אז אם יום אחד הוא קם על רגל שמאל... ואין לו מצב רוח... ובדיוק היום לא הולך לו בשום דבר... והדמימו העצמי שלו קצת ירוד... אז בבת אחת הוא מרגיש שהוא מתרסק ומתפרק לגמרי!!! כי אין לו שום גב שעומד מאחוריו... הוא לבד!!! הוא בודד!!! כל הכח שלו מתחיל ונגמר אצלו... וזה באמת כח אדיר!!! אז ברגע שהוא מרגיש קצת קטן ומסכן... אז הוא מרגיש אבוד ומפורק לגמרי... **לעומת זאת מי שמחובר לממסד!!!** אז מצד עצמו אין לו כ"כ הרבה כח ועוצמה... כי הוא לא עצמאי... הוא בורג ממערכת... ממילא אין לו את העוצמות ואת היכולות של האנטי ממסדי... **אבל מאידך גיסא!!!** כשמגיעים רגעים קשים והוא מרגיש לא שווה... הרבה יותר קל לו... כי תמיד יש לו גב... תמיד יש לו את הממסד שהוא יכול לשוט בתוכו והממסד תומך בו ועומד מאחוריו... הוא אף פעם לא ירגיש אבוד לגמרי בעולם... הבנת את שני צדדי המטבע???

אני באופן אישי מאוד הרגשתי את זה... אני אף פעם לא זכיתי להיות מחובר לממסד... נולדתי אי שם בק. אתא... גדלתי בישיבות לא מוכרות... שם משפחה לא מוכר במיוחד... אף אחד במשפחה שלי לא קשור לאיזה מישוה בחלונות הגבוהים... (חוץ מהרבש"ע... שדווקא אצלו זכינו לקירבה ממש מיוחדת...) כלום!!! משפחה אנונימית מהקריות... ובאופן טבעי גדלתי עם המון נחיתיות... כי מי אני... אין לי שום זהות מיוחדת... (מי שמכיר את ההרגשות האלו מקרוב אני לא צריך להוסיף לו... ומי שגדל בבית מיוחס לא יעזר שאני אסביר לו... הוא אף פעם לא יצליח להבין תחושות של בן אדם שמרגיש נמלה מול הממסד... זר לא יבין זאת) לא הייתה לי הרבה ברירה... הייתי מוכרח להיות עצמאי!!! הייתי מוכרח לעשות משהו עם עצמי בשביל להרגיש שווה משהו... לעומת זאת חבר



בעיות בממסד החרדי... עד כמה הוא רקוב מבפנים וכמה שהמצב ברחוב החרדי הוא קטסטרופה. העיקר שכולם על הפנים ואז אתה מרגיש שאתה בעניינים. כי כולם על הפנים כמוך... חבל!!! תמות נפשי עם פלשתים...  
**לבחירתך.**

אברך צעיר יקר: מחוסר ברירה... כתוצאה ממצוקת הדיור... נאלצת לעזוב את החממה החרדית השמורה שבה גדלת... ונאלצת ללכת להתגורר אי שם בפריפריה או בכל מיני חורים נידחים בארץ שיש בהם קהילה חרדית קטנה ולא כ"כ יציבה... ו... ו... וזה לא פשוט!!! אף אחד לא אומר שזה קל!!! ברור שזו התמודדות!!! **השאלה היא: מה עושים עם זה???** אני יודע דבר אחד: שהעובדה היא שהנתונים שלך כעת הם שאתה מנותק מהממסד!!! רחוק מהאווירה החרדית העסיסית והשמורה של ירושלים בני ברק... זו עובדה! אין על זה ויכוח! **כעת הבחירה בידך:**

או שאתה כל היום מתבכיין ומתמרמר שאין פה כלום... אין פה מספיק שווקים של ארבעת המינים ואין פה מספיק יהודים שמדליקים נרות חנוכה בשקיעה בפתח החצר... ואין פה אוירה של לימוד ויש פה חילולי שבת ואין פה משנת יוסף ולא שטיבלאך... ואני מבטיח לך שתמיד יהיה לך מה למצא עוד בעיות... **אפשרות שניה:** הקב"ה מציע לך להיות מלך!!! לגדול מעצמך!! לצמוח מעצמך!! ודווקא פה לעשות עבודה פנימית ולצמוח מבפנים!! אין לך מושג איזה קרש מקפצה זה יכול להיות בשבילך!! מה שבטוח... גם אם אתה לא מתלהב מהאופציה הזו... הרי האופציה השניה היא בודאי לא סימפטי... ובינינו... אם עד עכשיו הבאתי לך שתי אופציות... אבל יש עוד אופציה אחת נוספת!!! שאם אתה לא מוכן לתפוס את עצמך לידיים. ואתה מתעקש לשבת ולהתבכיין כל היום אז יש גם אופציה שלישית!!! שתעשה טובה לכולם ובעיקר לעצמך ותתפוס את הרגלים שלך ותחזור בחזרה לירושלים בני ברק ותפסיק להעכיר את האווירה ולעשות תחושה של נחיתות... להיות ממורמר ונעבעך זה לא בריא... חוץ ממה שזה תקלה ברה"ר... זה גם זיבולא בתרייתא בשבילך... אתה הורס את עצמך ואת הילדים שלך בזה... (יש המון אנשים שפשוט מתמכרים להתמסכות ה"מתוקה" הזו ומה הפלא שזה מפרנס מדורים שלמים בעיתון וגם קבוצות שלימות בוואצפ ה"חרדי"... אתה מכיר את אלו שלא יכולים להירדם בלילה עד שהם לא משכנעים אותך ואת עצמם עד כמה המערכת החרדית רקובה עד היסוד?? למה? מה האינטרס?? אני יודע מה האינטרס!!! כי הייתי שם!!! הייתי במקום הזה!!! היות ואני מרגיש מחוץ לממסד ואני נחיתי בזה... הרי הדרך איך לא להרגיש לבד... לשבור את כל הממסד... כדי לא להרגיש בחוץ... ודו"ק היטב...)

תן לחכם ויחכם עוד... הדוגמאות הן רבות... מה שבטוח... יש מעלות גדולות לממסד!!! רוב האנשים שקוראים שורות אלו צריכים להישאר בממסד ומבינים את זה... אבל אם נפלטת מהממסד... דע לך שהקב"ה מזמין אותך להיות מלך!!! הקטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה.

**עכשיו: אני שואל אותך!!!** בינינו... נוצר פה לכאורה שידוך לא כ"כ מוצלח. אבל סו"ס זה שידוך!!! יש לנו פה מצד אחד את דוד המלך!!! על כל המשתמע מכך!! ומצד שני יש פה אוסף של כל המסכנים והממורמרים ביחד... ואיכשהו נוצר ביניהם איזה שידוך... הם הולכים איתו יחד...

**נו... עכשיו יש לי חידה:** תגיד לי מה המכנה המשותף בין הליגער דוד המלך לבין כל האוסף מסכנים האלו???

**אתה יודע מה המכנה המשותף ביניהם??**

שגם הליגער דוד המלך וגם אותם מתמסכנים... **הם אנטי ממסדיים!!!**

רק מה?? דוד המלך לקח את האנטי ממסדיות שלו... **ומזה!!!!!!** מזה הוא צמח לדוד המלך... האנטי ממסדיות שלו דחקה אותו לפינה והכריחה אותו בעל כרחו להתרומם ולגדול ולהיות מלך על עצמו!!! (ויש על זה עשרות פסוקים בתהילים... הוציאה ממסגר נפשי... בי יכתירו צדיקים... וכו' וכו') ואילו אותם אנשים **לקחו את אותה תכונה בדיוק...** את אותה אנטי ממסדיות ומזה!!! הם נהיו מתמסכנים וממורמרים ומרגישים עשוקים שכולם לוקחים להם וכולם אשמים בבעיות שלהם...

**ואין משהו באמצע!!! אין!!!**

אתה יודע למה?? כי אם אתה אנטי ממסדי... **אתה לבד!!!!** וכשאתה לבד אתה באמת מאוד מאוד שברירי... ויש לך את כל הסיבות שבעולם להישבר... אז תקבל החלטה: או שאתה לוקח את עצמך לידיים ואתה נהיה מזה מלך על עצמך!!! או שאתה נהפך להיות הנעבעך של כל הנעבכים... כן... דוד המלך וכל הממורמרים והנעבעכים נפגשים בהרבה צמתים בחיים!!! **זה מאוד מטעה!!!!** יש הרבה שמתבלבלים ביניהם... כי באמת שניהם אנטי ממסדיים... לשניהם יש את אותה תכונה ואת אותה נקודת התחלה... רק דוד לקח את זה לאמונה בכח היחיד והאמין שהוא לבד יכול להביא את התיקון השלם והוא עשה את זה... ומי שלא יודע לקחת את זה למקום היחיד... הוא ישאר תמיד המסכן והמקופח והממורמר והדפוק... **תן פרשת דרכים שצריך לחדד אותה**

**כלפי מה הדברים אמורים???** כמה דוגמאות **מוכרות:**

אתה לומד בישיבה לא כ"כ מפורסמת... באופן טבעי אתה מרגיש כזה קטן מחוץ לעוויילם הישיב'ת (כאילו שיש כזה עולם...) אתה מרגיש בצד כזה... אז ככה: שתי אופציות לפניך!!! או שזכית בפיס... ודווקא בגלל שאתה נמצא מחוץ לעניינים אז יש לך פוטנציאל של יחיד!!! ברגע שאתה יחיד אז יש לך שדה תעופה עם מעוף בלתי מוגבל של מטוס פרטי!!! ואתה מסוגל לעלות ולהתעלות בלי מוסכמות חברתיות וכו' וכו'... אתה יכול לצאת מפה מלך!!! **זו אופציה אחת!!! אבל האופציה השניה היא הקצה השני:** תמשיך להסתובב עם אף למטה... תמשיך להתבכיין שבישיבה שלנו אין כלום... ואין אוירה של לימוד... והבחורים פה עעעעל ההפנים... ולהשאר באדמה. ולחפש כל היום וכל הלילה

הלאה וכן הלאה... כל זה הנהגה של יוסף במלכות שמיים!!! כולם מתאחדים ומתבטלים תחת קורת גג אחת או יותר נכון תחת קדקוד אחד... אם זה הצדיק או התלמיד חכם או אפילו מלך ישראל ומתבטלים להנהגתו וככה ביחד ממליכים את הקב"ה בעולם...

**לעומת זאת יש את יהודה!!! יהודה הוא אנטי ממסדי!!!** ליהודה יש את העבודת ה' האישית שלו... יש לו את המלחמות האישיים שלו... ואת המפגשים האישיים שלו מול הרבש"ע... וכמובן שכל אחד מאיתנו שייך בשני הדברים... ושוב: אם תשאל אותי: מה דרך יותר נכונה??

אתה רוצה שאני באמת אענה לך תשובה קולעת על השאלה הזו??

התשובה היא: **השאלה הזו בכלל לא רלוונטית!!!!** כי אתה בכלל לא קובע!! אף אחד לא שאל אותך... הרבש"ע קובע... והרבש"ע שתל כל אחד מאיתנו במשבצת מסוימת... לכל אחד יש נתונים מסוימים ותכונות מסוימות שהוא נולד אותם או שהחיים הביאו אותו למקום הזה... והקב"ה מזמין את הנתונים האלו... **כי זה מה שהקב"ה מזמין ממך!** ממילא אין פה שאלה מה יותר טוב... אלא יש פה שאלה איך לקרא את המפה נכון ולזהות מה הקב"ה רוצה ממך... וכאן ----

כאן אני רוצה לפתוח נושא רגיש ועדין... קח את זה בצורה נכונה...

סיכמנו שהמאפיין של יהודה זה **אנטי ממסדיות!!!**

**השאלה היא: מה הוא עושה עם זה???** וכאן מתעורר הסיכון הגדול...

אני רוצה להקריא לך כעת פסוק מאוד מעניין שנביא שמואל שמחדד את ההתמודדות של שבט יהודה לטוב ו-ל-מוטב... אז רק אתן לך רקע קצר... הסיפור שם הוא ככה: מאותו יום ששמואל הגיע ומשח את דוד למלך בהחבא... מאותו יום שאול התחיל לרדוף את דוד... ודוד ברח לנחלתו... נחלת יהודה... וכעת שים לב מה כתוב: **"יילך דוד מלשם וימלט אל מערת ערזולם... ויתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשלה וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשור"!!!** מה כתוב בפסוק הזה?? באותה תקופה דוד הוכרז רשמית כמורד במלכות!!! במילים אחרות: דוד הוכרז באופן רשמי כאדם **אנטי ממסדי!!!** (אדם שלא מקבל את המערכת ולא נאמן אליה...) ממילא... באופן טבעי... מי הגיע אליו?? מי התאסף סביבו?? כל הממורמרים... כל הנעבעכים... כל אלו שיש להם בטן מלאה נגד הממסד... כל השבורי לב ומרי נפש שיש להם טענות כרימון על כל העולם... שכככולם תמיד אשמים בבעיות שלהם... כל אלו התקבצו סביב דוד... בקיצור: נהיה פה אוסף של כל המסכנים ביחד... כולם מצאו את עצמם כאיש אחד סביב דוד... (כמובן שזה היה רק בשלב הראשון... כי אח"כ... בחודשים שלאחמ"כ נהיה מהפך... התחילו להגיע אצלו כל הצדיקים והגיבורים הגדולים ביותר וזה נהיה מנחה אלוקים... עיין דברי הימים באריכות...)



# האוטו הסגוני והמהבה של ההכנסת ס"ת

ועוסק בתורה... לוי לא נושא פנים לאף אחד... לא מחפש לרדת לעם בכל מחיר... הוא הוגה בתורת ה'... ואם אתה מאוד רוצה לזכות להיות שותף בתורה של לוי... בא לבית המדרש... תפתח את הארון קודש... ושם תמצא את הלוי מחובק עם התורה יומם ולילה... שם תמצא את אותו אברך שמתפקד במועט ויושב ועוסק בתורה... את אותו אברך-לוי לא פוגשים ברחובות... אתה לא תראה אותו עם האוטו הסגוני והמואר של ההכנסת ספר תורה... הוא לא מתאמץ למשוך לך את העין... אדרבה... הצלנו תורה זה "הצנע לכת עם אלוהים" "אף פעם לא תראה אותו מצולם לא ב"עולם החדר" ולא ב"ציבור החדר" והוא גם אף פעם לא יקבל איזה כתבה אוהדת בשבועונים החרדיים... כי הוא לא משתף פעולה עם כל הקאצקראי הזה... והוא הוא זה שמחזיק את העולם בתורתו...

אבל תכלס!!! כלל ישראל צריכים מישוהו **שינגיש** להם את התורה... לכלל ישראל לא מספיק שיש להם תורה בארון קודש ששומרת עליהם!!! הם צריכים גם מישוהו שיוויד להם את התורה וילמד אותם תורה ויתרגם את זה לרמה שלהם... **פה מגיע יששכר!!!** יששכר הוא הפרסומי ניסא של התורה!!! יששכר הוא המנחה והמתווך והמנגיש את התורה לעם... יששכר מופקד על הטקטיקה איך מנגישים תורה לכלל ישראל...

יששכר הוא זה שעומד מול "קרן השור" של היוונים שדרכה הם הצליחו להעביר מסר ארוך ש"אין לנו חלק באלוקי ישראל" התפקיד של יששכר זה לטכס עצות איך אני מייצר פרסומות וקמפיין מקביל שיששכר יוש לו חלק באלוקי ישראל... לכן ביום יום אנחנו פוגשים את יששכר... כי הוא זה שעומד מולנו... כשאנחנו מדברים על תורה אנחנו רואים את יששכר מול העיניים שלנו... כי הוא זה שעומד מולנו עם התורה של לוי!!!

כן... יששכר לפעמים נאלץ לשכור אוטו של הכנסת ספר תורה סגוני... כי... הוא יודע שזה מה שעובד אצל יוון... הוא יודע שזה מה שהילדים שלנו יראו בתרבות יוון החיצונית והשטחית של דורנו... והוא חייב לספק נשק מקביל... כשלו רואה את האוטו הסגוני של התורה הוא כמעט מקיא... מה הקשר??? הסקנדל הזה והאור החיצוני והצעקני הזה לא מתאים לתורת אמת שלנו... היא מספיק אמיתית בשביל שלא נצטרך כ"כ הרבה רעש בשביל לשכנע אותנו שהיא אמת... ואז מגיע יששכר ומסביר ללוי... אדוני הלוי... מה אפשר לעשות... אני מבין אתכם... בבית המדרש לא צריך את זה... בבית המדרש התורה משכנעת מספיק גם בלי הרעש הזה... אבל מה אעשה שאני צריך להוריד את התורה לחוץ לבית המדרש... אני מופקד על הפרסומי ניסא ולכן אני נאלץ להשתמש עם הטקטיקות המקובלות!!! **לכן חנוכה זה החג של יששכר!!!** זה החג של פרסומי ניסא: חנוכה זה מלשון חינוך!!! תרגום והגשה חינוך למי שעדיין צריך לחתוך ולגדול... ימי החנוכה זה הזמן לעשות חשבון נפש נוקב... משני כיוונים!!! **כיוון אחד:** ועדיין אנחנו עושים את תפקידנו כיששכר... עד כמה אנחנו באמת מנגישים מורגדים את התורה לחיים שלנו ושל צאצאינו... עד כמה התורה עדיין נמצאת אצלנו בתוך הארון קודש... ואנחנו צריכים להוריד אותם לחיים...

**אבל יש עוד כיוון של חשבון נפש שצריך לחשוב עליו!!!** ברוך ה' היה לי יששכר טוב... היו לי הורים טובים ורעבם טובים שהנגישו לי את התורה... אני ברוך ה' קונה כל השבוע את העיתון "העולם החדר" ורואה איזה חתונה מפוארת הייתה בחצר זו... ואיזה קבלת פנים גדולה הייתה לרב פלוני... ואיזה מצב היה בהילולא הזו... וכמה משטרות כרכרו סביב מרן שליט"א כשהוא הגיע לאירוע זה וזה... בקיצור: יששכר עשה את העבודה כמו שצריך... הוא הצליח למקד את תשומת הלב של הדור הדרוד שלנו סביב התורה והחסידות!!! **והוא הצליח בגדול!!!** כי במקום שיהיה לי עיתון ספורט שבו אני אראה איך כולם מריעים ומעריצים של השחקן והמאמן... אז יששכר דאג בין הייתה שיהיה גם עיתון תמונות שרואים איך שכלל ישראל מריעים ומכבדים ועושים את כל הקאצקראי סביב גדולי ישראל!!! **זה הישג גדול מאוד לכשעצמו!!!**

**אבל הלאה!!! הלאה!!! לא להיתקע שם...** יששכר לא רוצה שתישאר שם... סו"ס יששכר בעצמו הוא תלמיד מובהק של לוי... יששכר עצמו שואב את כל הידישקייט שלו ממקום מאוד צנוע... עכשיו: אחרי כל הדחיפות ואת כל ההגברה והמודעות והבלגן... עכשיו הגיע הזמן להתקדם צעד אחד קדימה... ולעלות כיתה ולהתחיל להעריך את התורה ממקום קצת יותר בוגר... להעריך את מרן ר' חיים קנייבסקי לא בגלל שהיה מעמד של הקבלת פני רבו... וסגור את כל הכבישים... ומקהלת מלכות שרו כי אורך ימים וזמר פלוני ליוה את המעמד לכבודה של תורה... לא!!! הגיע הזמן לזרוק את המוצץ... ולהתחיל להבין שמרן ר' חיים קנייבסקי מוערך אצלנו... אתה יודע למה? **בגלל שהוא אברך!!!** כן... אברך אמיתי שלומד כל היום בהתמדה!!! (כמובן שמדבר באברך בן תשעים... שבאמת עמל בתורה כל חייו... וזה כבר חשבון נפש אישי של כל אברך עד כמה הוא כזה...) ואם זו הסיבה שהוא מוערך אצלי... אז הגיע הזמן להעריך אברך מתמיד... והכי הכי: הגיע הזמן להעריך את עצמי כשאני לומד כמו שצריך... **לא להישאר ילד!!! לא להישאר בפרסומת של חנוכה!!!** כן... בחנוכה אנחנו צריכים לעשות פרסומי ניסא... נו... ומה יקרה? אנשים יראו את הנרות שלי... ומה יקרה להם? הם יגידו... אוה... היה נס... נו... ו... הלאה... מה הם יעשו עם זה??? מה הלאה???

**פה אנחנו נמצאים!!!** חנוכה הוא אמנם החג של הפרסומות!!! אבל היום הגדול ביותר של חנוכה זה זאת חנוכה... למה?? כי סוף סוף נגמרה הפרסומת... סוף סוף הופנמה הפרסומת... סו"ס זה כבר נכנס פנימה וכבר אפשר להתחיל לעבוד מבפנים בלי הפרסומת!!! המטרה של חנוכה זה החורף השגרת שבה אחריו ואני כבר מסוגל לעשות רצון ה' בלי פרסומות ועקשנות ואורות מהבהבים... במוצאי הבחירות הצד המנצח שמח מאוד שסו"ס אפשר להפסיק עם הצלומה... זהו... נצחנו... כבר לא צריך לעמולה... זו השמחה הגדולה של זאת חנוכה!!!!

ד... להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד מבפנים...

החכמה היוונית כידוע הייתה מאוד סנובית ושחצנית... כי היא באמת הייתה חכמה שלא כל אחד היה מסוגל להבין אותה... היה צריך להיות בשביל זה אינטלגנט במיוחד... היה צריך להשקיע הרבה שנים של לימוד והשקעה בשביל לרכוש את החכמה היוונית... ולכן היוונים לא היו מוכנים לגלות את החכמה שלהם להמון העם... (כידוע מהמעשה של ריב"ח וסבא דבי אתונא בכורות ח) **אבל עדיין!!!** ליוונים היו כמה מסרים מאוד יסודיים "מבחינתם"... שהיה להם קריטי להחזיר אותם בכל מחיר גם למי שעדיין לא למד חכמה יוונית... ומה הם המסרים שהיו קריטיים בשבילם??

**"כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל!!!"** עפרא לפומיה... שחיק טמיא... כן... היוונים הבינו שלא כל אחד מסוגל להתחיל ללמוד חכמה יוונית... אבל את המסר הזה ש"אין לנו חלק באלוקי ישראל" הוא מסר כ"כ "שוב" שאי אפשר לחכות שהילד יגדל ויתחיל להתעניין בתרבות יוון... לכן חייבים כבר עכשיו!!! כשהוא עדיין תינוק ושותה בבקבוק... שכבר עכשיו יחרטו לו על הבקבוק שאין לנו חלק באלוקי ישראל... (פעם קרן השור הייתה משמשת כבקבוק שתיה לתינוקים)

**מכל מלמדי השכלתי!!! גם אנחנו צריכים ללמוד מהיוונים...** יש יסודות חשובים ביהדות שאפשר... אפשר לחכות איתם... בעז"ש אתה תגדל ותעשה שטייגן ואז תדע אותם ותשיג אותם... מה שנקרא כשתגדל תבין... אבל!!! ישנם מסרים כ"כ מהותיים ויסודיים ביהדות שאי אפשר לחכות איתם... אי אפשר לחכות לך שתגדל... צריך להתחכם ולכתוב לך את זה על "קרן השור"!!! להכניס לך את זה בשטיפת מוח... שזה יכנס לך בעצמות בכל מחיר... אי אפשר לחכות להתעניינות שלך... עכשיו: איך בדיוק כותבים על "קרן השור"? איך בדיוק עושים את זה?? פרטים אצל יוון... כשהם רצו להחזיר לנו ש"אין לנו חלק באלוקי ישראל" רח"ל... הם כבר מצאו את הדרכים היצירתיות איך להחזיר לנו את זה והם הצליחו בזה... אז גם אנחנו מוכרחים להיות לא פחות יצירתיים ולמצא **דרכים משלנו** איך להחזיר שלא רק **שיש** לנו חלק באלוקי ישראל... אלא "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"!!! אנחנו החלק של ה'!! אנחנו עם הנבחר... ולא רק ש-לנו יש חלק בה' יתברך... אלא ה' לקח ונבחר בנו לחלקו!!! אין ברירה!! אנחנו לא יכולים להישאר שאננים...

**זו הנקודה היחידה שאנחנו גם לא יכולים להישאר ש מ ר נ י ס !!!** יהודי יכול וצריך להיות שמרן רק בייחס לרצון ה' ולקיום רצונו... אבל בטקטיקה **איך להעביר את הדברים??** איך להחזיר אותם?? כאן אי אפשר להישאר שמרן! אתה לא יכול להישאר עם חיצים ובלסטראות... בו בזמן שהאויב כבר משתמש עם טילים נגד טנקים... אתה לא יכול להישאר שמרן וצנוע בו בזמן שיוון כותבים לך על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל... הם כבר מגיעים לכל פינה וכל צומת... הם כבר מחזירים את הכפירה שלהם בכל בקבוק של תינוק... ואתה עדיין תשב ותחכה בסבלנות שהתינוק יגדל ויכנס לבית המדרש ואז הוא ישמע שהם טועים...

**אי אפשר!!!** לכן שמרנות יהודית שייכת בייחס לרצון ה' עצמו!!! אבל בייחס לטקטיקות איך להחזיר דברים... כאן אנו נאלצים להיגרר אחרי המציאות בשטח. כאן האויב מכתוב את סדר היום... עשוי יוצר את החזית ויעקב נאלצים להיגרר אחריה למתקפת דורון תפילה ומלחמה...

זו הסיבה שבשנים האחרונות אנחנו נאלצים ליישר קו עם כל מיני גישות רדודות שקיימות בציבור שלנו... **אני אתן לך דוגמא ממש נקודתית:** כשיוצא לי ללכת להכנסת ספר תורה כמקובל היום... הלב שלי נצבט... אתה רואה את הטנדר המקושט והמהבהב והמסתובב והזרחני והסהרורי של ההכנסת ספר תורה עם הרמקולים האלו... ואז אני אומר לעצמי כמו זקן... רבשע"ו כשאני הייתי ילד האוטו הזה לא היה!!! כיבדנו את התורה מספיק גם בלי הסקנדל המהבהב הזה... אז בשביל מה צריך את החיצונית הצעקנית הזו?? למה צריך את האורות הכ"כ מהבהבים והכ"כ לא מתאימים לס"ת? בשביל מה זה טוב?? **ואז אני פתאום נזכר!!!** שכן... האורות האלו שיש על האוטו של הספר תורה זה בדיוק אותם אורות מהבהבים שיש היום בכל ההופעות של הזמרים באירועים... והילד שלי הרי יום אחד ילך לאיזה ערב שירה וקומזיץ עם אורות מסנוורים כאלו ששם כולם ימחאו כפיים ללהוטטן שמתחיל את הלחיה החדש... אם ככה... **אז אין ברירה!!!** אם זה מה שיש באירועים של תרבות יוון... אז חייבים לעשות את זה גם סביב הספר תורה... (אמנם הסברתי לילד שלי... שכל האורות האלו לוקחים הרבה דלק ל'אוטו של התורה"... ואם חס ושלום יגמר לו הדלק אז כל האורות נכבו... אבל הספר תורה ימשיך להאיר תמיד... לכן הסברתי לו שמולץ לנו ללכת לנשק את הספר תורה ולא להיתקע עם האוטו המרשים שלי... שעוד שניה איזה תקלה בהגברה ונהיה פתאום שקט גמור... אבל התורה תשאר תמיד נצחית) אין ברירה!!! אתה לא יכול להשאיר לזרקורים לכבד אצל יוון... ואתה תמשיך להישאר צנוע ועמוק ופנימי... אתה מוכרח ליישר קו... אל דאגה!!! אם רוצה לשנות אות אחת בתורה... אני אשכב לאורך ורוחב ולא אתן לשנות קוצו של יו"ד... כל זה בייחס לתורה עצמה... אבל בכל מה שנוגע להחזיר תורה!!! כאן אנחנו צריכים להשתמש בטקטיקות העדכניות... כאן לדאבוננו הרב יוון ממשיכים להכתוב את סדר היום...

---הבני יששכר אומר שחנוכה זה החג של **שבת יששכר!!!** (אגב: בעל ה"בני יששכר" בעצמו... כלל לא קראו לו יששכר אלא ר' צבי אלימלך מדינוב זיע"א... והסיבה שהוא קרא לספר שלו על שם יששכר... כי הוא הרגיש בעצמו שהוא משרש יששכר... ולכן מי שידע... הספר בני יששכר... אפילו שהוא נכתב... על סדר כל חודשי השנה... הרי חנוכה זה הההההה!! האריות הכי גדולה היא סביב חנוכה... בינינו... מי שרוצה להרגיש חנוכה... הכתובת היא בני יששכר...)

**מה הקשר בין חנוכה לשבת יששכר?? העניין הוא ככה:** (כבר נכתב שנה שעברה בגיליון זה) כולם יודעים להגיד שיששכר מסמל את התורה! **וזה ממש לא מדויק!** כי השבת שבאמת שמסמל את התורה זה דווקא לוי!!! המושג אברך שתורתו אומנותו מגיע משבט הלוי ובכלל לא משבט יששכר... (כי שבת לוי הם אלו שלא נטלו חלק בארץ בשביל שיהיו פנויים לתורה...) **אז למה בכל זאת כולנו יודעים אחרת??** למה כולנו יודעים שיששכר הוא הוא זה שמסמל את התורה?? **בא נשאל את זה ככה:** למה אף אחד מאיתנו כמעט לא זוכר יששכר לוי הוא מסמל את התורה... ואילו מצד שני כולנו כן זוכרים ויודעים ששבת יששכר הם מסמלים את התורה??

**התשובה היא פשוטה מאוד:** לוי הוא **ההההההההה!!!** לוי הוא האברך שלומד תורה!! לוי הוא הספר תורה!! אבל יששכר הוא **המריבץ** תורה... הוא **מנגיש** את התורה... הוא מביא את התורה עד אלינו... אנחנו לא כ"כ פוגשים את לוי... כי לוי ספון לו בתוך הבית המדרש