

{ אז נדברו }

פרשת ויקהל פקודי תש"פ | עלון מספר: 457 | לסדר: "אשר פסח על בתי בני ישראל.. ואת בתינו הציל"

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"

"קהילות"

בטלפון:

(מענה ממחשב)

0799-654321

תודה

מראש!!!

כל שותפות

שלכם מחזקת

עז ודיוו

ההלו... בתקופה זו אתה מצולם ומונצח לדורות!!! תחייך מהר..

ללא ספק אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של תקופה היסטורית... ומי יודע... מי יודע אם משיח צדקנו לא עומד מאחורי הדלת... מה שבטוח הוא קרוב... קרוב מתמיד...

כבר נכתב כאן בגליון זה: שכל פעם מחדש... כשאני מגיע לליל הסדר ואנחנו מתחילים שוב לספר על סבא שלי שהסכים לצאת ממצרים... ושוב מכוונים עליו את הזום של המצלמה ושוב מתדיינים סביבו כמה יפה מצירו שהוא הסכים לקשור את הכשב למיטה והסכים למול את עצמו... וכמה לא נעים שהוא לא שמע אל משה מקוצר רוח וכו'...

בקיצור: כל פעם שאני שוב חוזר ומשנן את הפרשיות האלו... תמיד אני שואל את עצמי: האם סבא שלי העלה על דעתו באיזה תקופה היסטורית הוא נמצא? האם הוא קלט שכל תנועה שלו כעת מצולמת והולך להיות עליה פרשנויות לדורי דורות? האם הוא חשב לרגע שבמשך אלפי שנים הולכים לצאת רבבות הגדות שכולם ידושו סביבו וידברו עליו ויתארו איך הוא הרגיש ומה הוא עשה ו... וגם מה הוא לא עשה בימים האלו? ?

ברור לי שלא!!! ברור לי שהוא לא העלה על דעתו!!! אתה יודע למה???

כי אם הוא היה קולט שהוא מצולם... הוא היה קצת יותר מחייך למצלמה!

ו... והוא לא כ"כ חייך... הוא לא שמע אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה... הוא המשיך לעבוד עבודה זרה... וימרו על ים ביים סוף... בקיצור: אם הוא היה יודע עד כמה כל המצלמות מכוונות אליו הוא היה מתייחס בצורה קצת אחרת...

אז זהו!!! שאלטער זיידע שלי נוחו עדן... הוא כעת לא הנושא שאמור להטריד אותנו!!!

אבל הנושא שכן אמור להטריד אותנו... זה הנכד שלי... אי שם בעולם הבא... הוא ישב בליל הגאולה!!! גאולת עולמים!!! **והוא ישאל בדיק את אותה שאלה שאני כעת שואל:** הוא ישאל: אלטער זיידע שלי... שם בקורונה... שם בשנת התש"פ... שזה היה רגע לפני הגאולה... האם הוא קלט באיזו תקופה מכוונת הוא נמצא? האם הוא קלט שהוא מצולם לדורי דורות... האם סבא שלי קלט שמה שיהודים התפללו במשך אלפי שנים ותחזינה עינינו... ואת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... האם סבא שלי קלט שמדברים עליו? שזה יהיה הוא? ?

והתשובה שלו תהיה: **לא!!! בטוח שלא!!!** ולמה? ? כי אם סבא שלי ידע עד כמה הוא מצולם הוא היה קצת יותר מחייך... הוא לא היה כ"כ דואג... הוא לא היה כ"כ מתלונן ומתמרמר... **ככה יאמר הנכד שלי... והוא יהיה צודק!!! ואת זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון...**

האמת היא שתמיד צריך לקחת את זה בחשבון... אבל עכשיו לכל הדעות ולכל השיטות אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד חריגה והיסטורית!!! מה שבטוח... שעוד ידברו על התקופה הזו... זה ברור לכולם... אם ככה: אז קח בחשבון ש... מי יודע אולי המשיח עומד מאחורי כתלנו... ואם ככה אז זה לא רק סתם תקופה היסטורית שנוכל לספר עליה לנכדים עלינו... אלא תקופה שהיא החותם של אלפים שנות גלות שהנכדים שלנו לנצח נצחים הולכים לצחוק עלינו למה לא חיינו למצלמה... למה לא קבלנו באהבה... למה לא הסתדרנו מול המראה של ספרי המוסר... ואיך לא התכוונו מספיק לקראת גילוי שכינה שקרב ובא...

אם אתה שם לב אני די מסוייג!!! יש לי בעיה... אני לא אוהב את אלו שמתחילים להשתעשע בהוכחות ובגימטריות ובציטוטים שמוכיחים לך שהנה... המשיח הולך לקרות עכשיו... מה אעשה... שיש לי מסמך הרבה יותר חזק ומאומת!!! והוא: שאם אנחנו מאמינים שהמשיח צריך להגיע... זה מסיבה אחת ויחידה: כי ה' הבטיח שהוא יגיע... ואם ה' הבטיח אז הוא יקיים... ולכן המשיח מוכרח להגיע... אז כמובן שברגע שהעולם מאבד את היציבות שלו זה מחזק את התחושה הטבעית שהנה... אולי בדיק עכשיו הולך לקרות... ואי אפשר להתעלם מהתחושה הטבעית הזו והיא נכונה... אבל השאלה העיקרית היא מה עושים עם התחושה הזו...? לאיפה לוקחים אותה?? סתם מתרגשים?? סתם נכנסים להי...?? לא!!! אז מה כן???

לקחת את התחושה הזו למקום של **ראש גדול!!!**

אם משיח הולך להגיע... אז אין מה לקחת ללב פיצ'פקעס... גם סבא שלי ברגע שפרעה גזר שתבן לא ינתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו... באופן נקודתי זה היה מאוד מרגיז... אבל אם הוא היה פותח ראש גדול ומבין שזה בסה"כ התרגיל האחרון לפני והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי הוא היה לוקח את זה בראש גדול... הוא היה מחייך לקושי ואומר לאבא שבשמים: הנה אתה... אתה לא תתחבא ממני... מצאתי אותך... זו הסתכלות של ראש גדול!!! של אדם שקולט שמהו גדול רוחש כאן מתחת לפני השטח!!! וכעת די קל לנו לקלוט שמהו גדול מתבשל מתחת לפני השטח... ו... ולכן... לכן מה?? לכן תסתכל בראש גדול!!! קח את הדברים בראש גדול!!! לא בראש קטן!!! יש כעת מספיק דברים שבראש קטן הם מלחיצים ומגבילים ומדאיגים... אבל עם ראש גדול אתה נכנס לעולם של תקווה ושמחה... אז שוב... האם המשיח מגיע מחר או מחרתיים אני לא יודע וזה לא כ"כ משנה... אבל זה שהבירה דולקת ודוהרת לאיזשהו יעד גדול... זה שהבירה הדולקת הזו החליפה בזמן האחרון הילוך ומילאה טנק מלא... והיא כעת דוהרת במהירות שיא ליעד... זה ברור!!! מכאן ואילך זה כבר לא כ"כ משנה מתי תאריך ההגעה ליעד... כל מה שנדרש מאיתנו זה לדהור ולדלוק יחד איתה ולהבין שמהו גדול ששמו משיח שבוודאי יקרה... ולהתאים את עצמנו אליו... ויש!!! יש מה לעשות... **המשך בעמוד 2**

המשיח מגיע, אבל הבית שלנו עדיין הפוך. מהר לסדר את הבית!!!

לך עמי בא בחדריר!!! חבי כמעט רגע...

יהודים יקרים: השמרו לנפשותיכם... אנא... תקפידו על ההוראות... כן... זה לא סוד שיש לנו טבע מרדני כזה ששובר מוסכמות... בפרט אם ההוראות מגיעות ממשרד הבריאות... אז בכלל יש לנו נטיה טבעית לזלזל ולא לחשוש...

אז אנא!!! רצון ה' שניקה את הדברים ברצינות!!!!
כן... כעת סדר היום ולוח הזמנים היהודי משתנה לפי הוראות החירום שמגיעות כעת... כן!!!! כפשוטו!!!
אז אני לא צריך להגיד לך מה אומרים במערכת הבריאות... אתה לא צריך אותי בשביל זה... אבל אני כן יכול להגיד לך כמה דברים שהם לא אומרים ואת זה צריך לקחת בחשבון: דבר ראשון: צריך לדעת שחוסר זהירות מצידנו הוא ספק חילול ה'!!!
וספק חילול ה' יותר חמור מספק חילול שבת... (כן... חילול שבת מדורג ב"סורים ממרקים ומיתה מכפרת" ואילו חילול ה' אפילו המיתה רק מיתה ממרקת ולא מכפרת ע' יומא פ"ו.)

ויש פה חשבון אחד ועוד אחד: אם אנחנו החרדים שאורח החיים שלנו מאוד צפוף ומעורבב... אם בדיוק אנחנו לא נקפיד על ההוראות... זה עלול לגרום חליה שיעטברו אחווי הדבקה גבוהים אצל החרדים... וזה חילול ה' נוראי שיכול לפרנס את שונאי ה' ושונאי הדת... אז זהו!!! שביום הבחירות כשראינו שאחווי ההצבעה אצל החרדים היו נמוכים... צעקנו גיוואלד... למה??? כי צריך לעשות קידוש ה'! נו נו... מי שלא עשה את הקידוש ה' הזה לפחות עבר בשב ואל תעשה... אבל כאן אם יהיו אחווי הדבקה גבוהים אצל היראים ושלימים זה חילול ה' נורא... ש... שאם קי"ל שאחד שונג ואחד מויד בחילול ה'... אז כאן זה קרוב למויד... אז אנא!!! קח גם את זה בחשבון... זכור שיש כאן גם ספק חילול ה'...

נקודה נוספת שאולי לא לקחת בחשבון: אם חלילה וחס מחוסר זהירות וציות להוראות יוצר חלילה מצב שיהודי הדביק את חבירו ואותו אחד נפל למשכב... יש כאן מו"ק לא בגרמא אלא בגרמיו!!!! שים לב: יש גרמא ויש גרמיו!!! הנשימה שלך והניצוצות של רוק שניתזין ממך הם "גירי דיליה..." זה חובל בידיים... ואם חלילה וחס יקרה משהו... אז מי שפשע בשמירה הוא אפילו לא חייב גלות!!!! כי רק רוצח בשגגה יכול להתכפר בגלות אבל מי שהוא קרוב למויד לא מתכפר בגלות... האם אתה מעוניין לקחת אחריות על כזה איסור???

שים לב: אני לא מדבר כעת על הבריאות שלך!! אני לא מדבר על ה"שמירתם מאוד לנפשותיכם" שכתוב בסוף ספר יהושע שמשם למיזים להקפיד על הבריאות... את זה כבר משרד הבריאות אומר... אני עכשיו מעמיד אותך מול שיקולים נוספים ש... שאם העסק ח"ו יצא מכלל שליטה אתה בעביה... ואתה לא תסלח לעצמך... אני עד היום לא מקנא באותם אלו שדחפו בלווייתו של מרן שבט הלוי ז"ע"א שגררו את הפטירה הטראגית של אותם שני אנשים שנמצאו שם למוות... וצריך לדעת שיש דימיון בין המצב כיום לאו...
אני לא מפחד עליך... לך יש בטחון בה' נניח... לך יש מערכת חיסונית בריאה... ואתם סתם אחד כזה שלא רואה ממטר... אבל ההחל... יש פה עוד אנשים חוץ ממך! יש אנשים שעלולים להינזק ממך קשות... אין לך רשות על פי תורה להיות מו"ק שכזה!!!! לכן אנא יהודי יקר:

תקפיד על כל ההוראות!!!! אל תהיה למדן ואל תהיה אויבער חכם... כי כעת זה רצון ה'!!!! בשעת מגיפה צריך להסתגר... לך עמי בא בחדריר... חבי כמעט רגע עד יעבור זעם... נקודה!!! אין פה מה להבין... ואין פה מה להתחזק!! צריך פשוט להישמע להוראות כי כעת זה רצון ה'!!! אחרי שזה ברור... כעת אפשר להתבונן במה אפשר להתחזק... ומה ה' בא לעורר אותנו... ועל כך בגיליון זה...

כאמור בפתח הגיליון כעת כולם מדברים על המשיח... כן... הלוואי... "איומתי כל שנה אומרת היא השנה הזאת..." עם ישראל המתוק... במקום לפחד ולשקוע בדכאון מכל המצב המגביל הזה... אבל לא... עמ"י תופס את האומנות היהודית ומתמלא תקווה שהנה... אנחנו כבר שומעים פעמי משיח... **אבל!!! תעשו טובה**... אם משיח בדרך אנחנו צריכים גם להיערך בהתאם! ובהתאם הכוונה בהתאם ל-משיח!! לא בהתאם שאנחנו מחליטים ומעצבים מעצמנו איך שמתחשק לנו... תסלח לי... לא יפה מצדי... אבל אחד הדברים שגרמו לי לגיחוך זה שמישהו אמר לי שיש כאלו ששולחים ברשת את שש הברכות שצריך לברך כשרואים את המשיח... ויש פניה לציבור לשון את זה כדי להיות מוכן...

אוי אוי אוי... שתהיו לי בריאים!!!! זו הבעיה היחידה שלכם...?? המסמך היחיד שעדיין חסר לכם לקראת המשיח זה הברכות שצריך לברך עליו...?? זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב... זה הדבר האחרון שמטריד אותי לקראת משיח... **אתה יודע מה מטריד אותי???**

אותי מטריד החיבור מייל שיש לי בבית שלפי הצורך שלי הסינון שלו הוא ברמה הכמעט הכי גבוהה... שאני כל הזמן מתחבט האם נדרש ממני בכל זאת להתאמץ לעלות לסינון היותר גבוה גם במחיר של כאב ראש וטרטור... אותנו צריך להטריד עוד ס"מ בצניעות... ועוד כמה קווי נייעס שאנחנו עדיין מחוברים אליהם שמדברים שם לשה"ר ורכילות...

כן!!! זה מאוד מטריד אותי!!! המשיח בבת אחת יפיע "והירחו ביראת ה'!!!!" הוא יהיה נביא יותר גדול ממה רבינו... הוא יראה על כל אחד מה הוא בדיוק ואי אפשר יהיה למרוח... תחשוב: האר"י הקדוש היה יכול לראות על המצב שלך מה חשבת אתמול בלילה... אז המשיח?? אם הוא מחר מגיע... הוא במבט אחד יודע את כל האנשי קשר ששכחתי למחוק אותם ואת כל קישורי הוואצפ שלא הסתפקת להתנתק מהם... והוא גם ידע להגיד לך מה קורה איתך כשאתה נכנס לחדרי חרדים... זה צריך להטריד אותנו הרבה הרבה יותר!!! אין זמן!!! צריך להזדרז להתחיל להשמיע חומר מפליל ולהתנקות בדקה התשעים ותשע לקראת המשיח... **זה... זה מה שצריך להטריד אותנו בימים האלו!!!**

תסלח לי... אבל זה מזכיר לי שכשהייתי ילד והגיע היום הראשון של החופש שלפני פסח... קמתי בבוקר מוקדם והלכתי בדריכות למכולת וקניתי את הערכה הזו של הנוצה והכף לבדיקת חמץ... הבאתי את זה לאמא שלי... הנה... קניתי!!! אמא שלי צחקה עלי: אוהו... אני רואה שאתה כבר סיימת את ההכנות לפסח... אתה כבר מסודר... הדבר היחיד שהיה חסר לך זה לקנות את הנוצה הזו עם הכף... וזהו... אתה מצידך הרגע הולך לבדיקת חמץ... ההההלו... תראה איך הבית ההההפוך... שום דבר עדיין לא עשוי לפסח...

על אותו משקל בדיוק: המשיח צריך להגיע ואנחנו הפוכים!!!! יש לנו משימות משמעותיות מאוד בבדק הבית שמחכים לנו... יש הררי כביסה שמחכים לניקיון ועזיבת החטא שלנו... יש כמה וכמה החלטות דרמטיות ומכוננות בחיים שמחכות על השלחן והגיע הזמן שנקבל אותם לפני שיהיה מאוחר וזה מה שצריכים לעשות בשביל להתכונן למשיח... ו... ובמקום זה מה אנחנו עוסקים?? בלדת איזה ברכות לברך?? בלקנות בגדים לכבוד המשיח?? לא!!! האמת היא שזה לא יפה לזלזל!!! סו"ס יהודים מתכים למשיח וזה דבר מבורך... טוב שמדברים על זה... אבל ההההלו... לא להישאר שם!!! בא נתפוס את עצמנו לדיים... בא נסתער על מה שבאמת חשוב לעשות!!!! בא נסגור כמה פינות מאוד חשובות שעד היום התחמקנו מהם והנה... עכשיו אנחנו נצמידים לקיד... נכנסים לבידוד... ומבינים שמישיח עוד רגע נוקש בלדת... ובשביל מה אנחנו בבידוד אם לא בשביל להעביר את העיניים על הבית שלנו ולבדוק האם הוא מתאים למשיח שוהירחו ביראת ה'...

אני רוצה להגיד לך משפט אחד שכבר נכתב בגיליון זה כמה פעמים: כשהמשיח יגיע... אתה חושב שהוא יעשה משהו מיוחד...?? לא!!!! סליחה שאני מייבש אותך... הוא בסה"כ יעשה את מה שאנחנו היינו צריכים לעשות ולא עשינו... הוא בסה"כ יעשה את הבדק הבית שאנחנו לא הסכמנו לעשות... הוא ינבע מאיתנו להוציא מהבית שלנו כל מיני דברים שידענו שהם לא בסדר ואחרי שנזכרנו מאוחר ולא עשינו את זה לבד... המשיח יעמוד כמו גננת ויכריח אותנו לעשות שלום אחד עם השני ומחר... ועל הדרך הוא ישאל אותנו: למה לא יכולתם לעשות את זה לבד?? זה מה שלא הייתי רוצה שהמשיח יגיד לי!!!! אני מעדיף להקדים אותנו!!! **הרמב"ם מתעקש לומר שהמשיח הוא בן אדם נורמלי**... הוא בסה"כ צדיק מאוד מאוד גדול שעושה כל מה שה' אומר... ועושה!!!! וכשהוא יגיע... הדבר הראשון שהוא יעשה זה לאכופ את רצון ה'!!!! התחנה הבאה אח"כ תהיה כל האותות והמופתים והקיבוץ גלויות ובנין בית המקדש שלזה אנחנו מצפים ומחכים... אבל זה כבר שלב ב'... כי הדבר הראשון שהמשיח צריך לעשות ויעשה זה מה שאותו ליברמן כל היום צווה: מדינת הלכה!!!! כן... אותו עוכר ישראל הוא היחיד שמבין כמה צרות יהיו לו מהמשיח (כן... משא דבר ה' בארץ חדרך- זה משיח שחך לאומות העולם ורך לישראל- ספרי... המשיח לא יהיה רך בכל מחיר... איפה שנעשים דברים נגד רצון ה'... זה לא יהיה רך... ממש לא רך... זה יהיה חד!! חד ונוקב!)

בקיצור: המשיח באמת מתקרב!!! ויש לנו מה להתכונן בשבילו... קדימה... אין כאן הזמן והמקום לשקוע בהתרגשויות ולהשתעשע בכל מיני סימנים... יש לכל אחד מאיתנו רשימה די ברורה של משימות בבדק הבית מה הוא צריך לעשות בשביל להתאים את עצמו למעמד של קבלת פני משיח... אין לנו הרבה זמן ואי אפשר לדעת מתי זה יקרה... קדימה... זה הזמן!!! אנחנו כעת כמעט בבידוד מוחלט... יושבים בבית ו... ומשועממים... אז זהו!! שאין מה להשתעמם... כמו שאתה מבין שפסח הוא חג מאוד יפה שכולנו אוהבים אותו... אבל בשביל להגיע אליו יש מה לעשות... יש עבודה!! אז אותו דבר משיח!!!! הוא מגיע... הוא מתקרב... כולנו מתרגשים לקראת בואו... אבל זה לא בשביל לבהות בחלל ולשון ברכות שצריך לברך כשהוא יגיע... קדימה... קח דף ועט ותעשה רשימה!!! רשימה של סוד מרע... כל מיני מסמכים שצריך להעלים אותם רגע לפני שהמשיח מגיע... רשימה של עשה טוב... איזה דברים עדיין לא קורים פה... וצריך מהר מהר שזה יקרה לקראת משיח... הנה... הנה הוא בא... מומלץ להקדים אותו...

עצה לחיזוק משותף לכל המשפחה ביחד...

אנחנו בעיצומה של מגיפה!!! כן... כעת העולם הכריז בצורה רשמית שזו נקראת מגיפה... ויש לנו בחז"ל הוראות ברורות כיצד לנהוג במגיפה!!! אז ככה: בזמנו של דוד המלך היו מתים מאה אנשים בכל יום, ואז דוד תיקן מאה ברכות ונעצרה המגיפה...

וכאן לכאורה יש קושיה פשוטה: הרי כידוע! מקובלנו שהסיבה מדוע הייתה מגיפה בזמן דוד, זה היה בגלל שעם ישראל התעצלו מלבנות את בית המקדש ולכן קרתה המגיפה... ומתי המגיפה נעצרה?? ברגע שדוד הלך מהר מהר וקנה את מקום המקדש מארוונה היבוסית ואז "ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עולות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגיפה מעל ישראל"!!!! זאת אומרת: כתוב כאן שמה שלמעשה עצר את המגיפה זו התשתית הראשונית שדוד בנה לבית המקדש... אז מה קורה כאן?? מצד אחד כתוב שמה שעצר את המגיפה זה תקנת מאה ברכות. ומצד שני כתוב: שהתשתית של ביהמ"ק היא זו שעצרה את המגיפה?? אז תכל"ס... מה עצר את המגיפה???

זו שאלה מאוד מעשית היום!!! תכל"ס... מה עוצר מגיפה??

האם להתחזק בבנין בית המקדש או להתחזק במאה ברכות???

מה התשובה?? מה כתוב כאן??

שמאה ברכות ו-- התשתית של ביהמ"ק זה... זה... זה אותו עניין!!!

כן... כבר נכתב כאן כמה פעמים בגיליון זה הזוהר הקדוש שאומר: שמאה ברכות מכוונים כנגד מאה אדני המשכן!!! אדני המשכן הם היו היסודות של המשכן... (מה שנקרא "החומר החזק" שעליו עמד הכובד של כל המשכן ולכן באמת התורה מאוד מאוד מחשיבה את ה"אדנים"!!! (זה כל הנושא של תחילת פרשת פקודי) האדנים זו התרומה הכי קפדנית שכל ישראל חייבים להיות שותפים בה בשווה... ולמה?? כי זה היסוד שעליו עומד הכל!!!) ומאה ברכות מכוונים כנגד מאה אדנים... ממילא כשהיתה מגיפה בעם ישראל וכל יום היו מתים מאה אנשים... דוד המלך הבין שהסיבה היא בגלל שאין בית המקדש וממילא אין השראת השכינה... נו... אז מה צריך לעשות?? איך מביאים את השכינה שתשרה בינינו ותשמור עלינו??

כעת יש חלוקת עבודה! העבודה מתחלקת לשני חלקים!!!

עם ישראל!!! ודוד המלך!!

עם ישראל מצידם מתחילים לברך מאה ברכות!!! ועם המאה ברכות שלהם הם בונים את היסודות של בית המקדש של מעלה...

ובמקביל!!!! ברגע שהברכות של עם ישראל בונים שם למעלה את היסודות של ביהמ"ק של מעלה!!!! כעת במקביל-- דוד מלכא משיחא מקבל את את הרשות ואת הגושפנקא להתחיל לבנות את היסודות

של בית המקדש של מטה... וככה ביחד מבטלים את הגזירה!!!

עם ישראל עם המאה ברכות שמורידות שפע עליון משמים...

ודוד המלך במקביל עם **המאה אדנים** שתוקעים יתד של קדושה בארץ...

ככה ביחד עם ישראל ודוד המלך מצליחים להשרות שכינה בארץ וה' פורש את סוכת שלומו על ישראל ומיד מסתלקת המגיפה...

את אותו תהליך בדיוק אנחנו צריכים לעשות כעת!!!

המשיח מסתובב בינינו ויש לו את התפקיד שלו... מה שהוא צריך לעשות... זה כבר לא כ"כ קשור אלינו... זה העניין שלו... המשיח הוא זה שצריך לבנות לנו את היסודות של בית המקדש של מטה!!! והוא מצידו כבר מבוסס עמוק באתר בניה ומחכה ליצוק את היסודות של השראת השכינה ובנין הבית השלישי... דא עקא!!! שאת החומר בניה אנחנו צריכים להביא לו... **ומה החומר בניה שלנו???**

מאה ברכות!!! מאה מפגשים של קשר וברכה מול אבא שבשמים!!!

אנחנו מצידנו נתחזק במאה ברכות ונשפיע שפע מלמעלה... המשיח במקביל יקבל את הרשות להתחיל ליצוק את המאה אדנים של ביהמ"ק של מטה וכך ביחד נזכה שישבו ה' וישכון בתוכנו ויפרוש סוכת שלומו עלינו

בקיצור: זה מה שמוטל עלינו כעת... אנחנו צריכים לספק למשיח את חומר הבניה של בית המקדש השלישי... במה?? במאה ברכות!!!! כן... כעת יש מגיפה שמשתוללת... וצריך בידוד!!! צריך לבנות בידוד!!!! צריך לבנות ארבע קירות של חדר יחוד בינינו לבין קודשא בריך הוא... לבנות בית חתנות... ואת המשכן הזה אנחנו צריכים לבנות... איך???

בשיתוף פעולה מנצח... אנחנו נגיש מאה ברכות...

והמשיח במקביל יצוק מאה אדנים... וככה נבנה שטח סטרילי והרמטי ובידודי של "הן עם לבדד ישכון" וככה נצל מהמגיפה...

כעת אני רוצה לסיים ברעיון חמוד... שיכול ליצור אוירה רוחנית וחיונית בבית... וליצור חיזוק משותף ומאחד בין כל בני הבית בכל הגילאים גם יחד... רוצה משהו כזה?? אתה מוכן לנשום נשימה עמוקה ולהסכים קצת להוריד רמה או הילוך בשביל שכולם יהיו בתמונה?? (כן... בשביל בחורים זה ישמע קטנוני וילדותי... וזה באמת לא בשבילם... אתם תשבו בלול ותמשיכו לזלזל במבוגרים האלו שרואים הישג הכי גדול בלהצליח לגשר בין הרמות השונות בבית...) **ובכן:**

סו"ס זה לא סוד שלהתחזק בבת אחת במאה ברכות זה מאוד קשה!! בשבילנו מאה ברכות זה המון!!!!!! ותכל"ס... אי אפשר פחות ממאה ברכות... אם יש לך

רק חמישים ברכות אז יש לך רק חמישים אדנים בבידוד... חמישים אדנים זה רק חצי משכן... זה לא עונה על הדרישות המחמירות של הבידוד... משרד הבריאות לא מאשר כזה בידוד חלקי...

אז מה עושים??? לכן חשבתי... כמו שיש היום תהילים המחולק וחונות הבית המחולק... יש לי רעיון חמוד... סו"ס יש חופש... כל בני הבית נמצאים בבית ומסתובבים סביב עצמם...

תכנסו מטבחון ותחליטו שאנחנו בונים כעת בידוד!!!! בונים משכן!!!

כן... כמו שהסינים בנו בית חולים מבודד תוך עשרה ימים... אז כ"ש ש-לנו בתור יהודים יש אפשרות להקים מידי יום משכן מבודד שישמור עלינו... וכל בני המשפחה נוטלים חלק בבניה...

ובכן: אתה לוקח כעת דף גדול גדול!!! ומשרטט תמונה אווירית של המשכן!!! מאוד פשוט לשרטט את זה... אתה פשוט משרטט ארבעים אדנים בצד צפון-לומר: ארבעים ריבועים אחד מתחת השני... וכנגדו אתה משרטט עוד ארבעים אדנים בצד דרום... (כידוע: "שני אדנים תחת הקרש האחד", והיות ובצד צפון ודרום היו עשרים קרשים, אזי בכל צד יש גם ארבעים אדנים)

עכשיו: בצד מזרח אתה משרטט עוד ששה עשר אדנים (על משקל שמונה קרשים) ואז באמצע ההיכל אתה משרטט ארבעה אדנים בשביל הפרוכת שמבדילה בין קודש לקודש"ק (רש"י פקודי ל"ח כ"ז) והנה לך מאה אדנים!!!! **עד כאן ברור???** עכשיו: בכל קוביה כזו... בכל אדן וריבוע כזה יש מקום לכתוב... אתה כותב בו ברכה אחת ממאה ברכות!!! לפי איזה סדר שאתה רוצה... נניח שאתה הולך לפי הסדר של הבוקר... אז על האדן הראשון אתה כותב: על נטילת ידיים... על זה שתחתיו: אשר יצר... וזה שתחתיו: אלוקי נשמה, וכן הלאה... כעת אתה מגיש את המפה האדריכלית מול בני המשפחה הקבלנים היקרים (מגיל חינוך ואילך) וכעת בבקשה: מי לוקח!!!!!! מה לוקח!!!!!! כל אחד מבני המשפחה צריך לקחת לעצמו כמות מסוימת של אדנים וברכות שאת זה הוא בונה...

לדוגמא: נניח אנחנו עכשיו נמצאים ברוח צפון... יש כאן ארבעים אדנים... יענקי החליט לקחת את העשרים ואחד אדנים של צד צפון... שזה אומר כל ברכות השחר... אמא לקחה על עצמה את התשע עשרה אדנים שמתחתיו שזה שמונה עשרה של שחרית... חני לקחה את השתים עשרה אדנים של רוח מזרח שזה ארוחת בוקר וערב (בכל ארוחה יש שש ברכות) וכן הלאה וכן הלאה... וכל אחד מבני המשפחה צריך לציין את שמו איזה אדן וכמה אדנים הוא לוקח לעצמו... מה שבטוח!!!! בימים אלו! כל יום, כל בני המשפחה צריכים במאמץ משותף **להתחלק** ביחד במאה ברכות בכוונה!!! מהבית שלנו צריכים מידי יום לצאת מאה ברכות בכוונה ויהי מה... ושוב... אנחנו מחלקים את זה לפי העניין... אני לא נכנס כעת ל"פוליטיקות הפנימיות" בבית איך תחלקו את זה... האם לפי רוחות של המשכן או לפי ברכות או לפי שעות ביום... זה לא עניין שלי... סו"ס זה המשכן הפרטי שלכם מול הקב"ה... אסור לי להיכנס לבידוד שלכם... מה שבטוח!!!! מהבית שלנו חייב לצאת מידי

היא כח בלתי מוגבל... רק תתן לה על מי להיתפס והיא נתפסת בלי שום גבול... קורונה זה לא ממחטות נייר... ממחטות נייר בשלב מסוים אוזלות מהמדפים... כי נגמרה התכולה... אבל קורונה??? האם יכול להיות שפתאום התכולה של הקורונה תגמר?? האם יש סיכוי שפתאום מאגר הנשק של הקורונה יחלש... ופתאום יסתובב איזה חולה קורונה והוא כבר לא ידביק כי... כי זהו... הצבא של הקורונה נחלש... יש כזה דבר???

לא!!! כלונו מבינים שהקללה הזו היא אינסופית!! יש קללה בלתי מוגבלת של... של קורונה... רק תתן לה על מה להיתפס והיא נתפסת... אז הנה!!! להבדיל בין הרע לטוב... מדה טובה מרובה... יש אצל הקב"ה **בריכה** אינסופית של חן וחסד ורחמים ורווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים ושלווה וכל טוב ומכל טוב... רק תתן לה על מה להיתפס... רק תפתח לה עוד צינור ועוד צינור... בשביל זה יש לנו מאה ברכות... לכל יהודי יש מגמה והספק ליצור עוד מאה הדבקיות חדשות בעולם!!! יהודי מנצל כל כוס מים וכל פיסטוק וכל תפוח בשביל להדביק אותו באור פני מלך חיים וליצור דרכו עוד צינור של שפע אלוקי... שאתה ברכת וסיימת... אבל הצינור הזה ממשיך להשפיע ולהדביק הלאה... **נ... יש גבול לבריכה והבריכה הזו???**

אז הנה!!! הקורונה הועילה משהו... אתה כבר מסוגל להבין מה זה הבריכה הזו שנקראת ברכה!!! יתן ה' ועם מאה ברכות נזכה להתגבר על הקורונה... נזכה ליצור הדבקה חיובית של אור פני מלך חיים והשגחה פרטית שיחמול ה' על מעשיו וינחם כרוב חסדיו

ועד אז אנחנו בבניה!!! אנחנו כעת יוצקים את אדני המקדש בקשר היומיומי שאנחנו יוצרים עם הקב"ה מאה ברכות ביום...

מי יודע מה ילד יום... הרי משיח צריך להגיע יום אחד... ואנחנו מחכים לו כל יום שיבא... ומי יודע... אולי זה מאוד מאוד קרוב... סו"ס בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל... אגב: סתם הערה כללית: הורים יקרים!!! אחרי שגלגלה ההשגחה העליונה ועכשיו התחיל ה"חופש" כאילו זה ערב פסח... תדעו לכם שבזמן שביהמ"ק היה קיים באמת כעת זה היה ערב פסח... ואתה יודע למה?? כי אצלנו... בגלות... העבודות לפסח הם צמודות לפסח... אנחנו מנקים את הבית עד ליל בדיקת חמץ... אל תשכח שבזמן שבית המקדש היה קיים את כל זה היה צריך לקחת שבועיים אחורה!!! כי בשמונים אחוז מבתי ישראל לא היו בודקים את החמץ בליל י"ד בניסן... ממש לא... אל תשכח שאנחנו צריכים לעלות לירושלים וצריך לפרוש בטהרה וצריכים להזות ג' וד'... ממילא ברוב רוב בתי ישראל הניקיונות לפסח היו מוקדמות לכה"פ בשבוע ימים... ובדיקת החמץ הייתה נעשית ביום ה' או ו' בניסן!!! זהו... הבית נקי לפסח... כל חמירא וחמיעא... ו... והחוצה... יוצאים מהבית לירושלים... כדי שעד יום י"ד כולם יהיו טהורים לגמרי מטומאת מת!!! ממילא מי יודע... אולי הקב"ה מכין לנו הפתעה בחודש ניסן הקרוב... ממילא אין זמן לחלום!!! תתחילו כבר עכשיו לעבוד לפסח!!! יש לנו שבוע אחד פחות!!!

אבל יש כמובן את ההבנה היותר פנימית מה זה ברכה... ובקצרה: צריך לדעת שיש הבדל בין ברכה ל-- הודאה!!! ברכה זה לא הודאה!! ממש לא!! למה?? מה ההבדל בין ברכה להודאה??

בהודאה אני מודה לה' על ה**עבר**... על משהו שהוא נתן לי... ואילו בברכה אני מדבר על ה**הווה**!!! אני מברך!!! אני כעת בברכה שלי ובייחוס שאני מייחס את התפוח הזה לאתה ה' שבוא פרי העץ... כעת- בברכה שלי זה אני פותח צינור נוסף של שפע מהבריכה!!! ממקור הבריכה והשפע האינסופי של ה'... **סליחה על הדוגמא המאוד לא מוצלחת:** אבל מה נעשה שזו הדוגמא שהכי מובנת ומוחשית כעת:

אם כעת יש נניח חולה קורונה אחד בלבד בכל בני ברק!!! ויש נניח עשרה אנשים שהיו איתו במגע... אז כל אחד שהיה איתו במגע והמשיך לדרכו... כל אחד כזה הוא צינור נוסף של קורונה... הוא מעביר את הקורונה הלאה והלאה וככה הוא עלול ח"ו להדביק רבבות...

דווקא אותו אחד- אותו צינור... יתכן שהוא בעצמו בכלל לא נדבק!! אבל הוא צינור... אותו דבר תפוח!!! תפוח זה בסה"כ תפוח... לא פחות ולא יותר... אבל היות והתפוח הזה הוא אלוקי!!! היות והוא מעשיו ידיו של הקב"ה!!! אז הוא "נשא" של אלוקות... כשאני מגיע לאכול אותו... אם אני מברך ומייחס את התפוח הזה לקב"ה... ע"י הברכה שלי נפתח פה צינור של שפע אלוקי!!! השפע הזה עובר **דרך** התפוח... זה לא התפוח... אלא זה שפע אינסופי שעובר דרכו... ושוב: להבדיל: בן אדם שהיה בקירבת מי שחולה קורונה... זה לא אומר בהכרח שהוא חולה קורונה... הוא בסה"כ צינור!!! הוא צינור שמעביר קורונה... זה לא צחוק... הצינור הקטן הזה יכול להדביק את כל המדינה כולה... זה בדיוק הרעיון!!! כל תפוח וכל כוס מים הוא אלוקי!!! סו"ס ברוך אתה ה' אלוקיני מלך העולם!! אתה בראת את הכוס מים הזו!!! אם אני ארצי ומנותק אני יכול לשתות את הכוס מים הזו זהו... כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר... אבל באותה מידה אם אני יהודי ואני "נשא" אלוקות... יש לי אפשרות לקחת את הכוס מים הזו ולעשות ממנה צינור של שפע!!! ואני מברך וממשיך דרך הכוס הזה שפע של רצון של ה' להתחבר עם העולם ולהשגיח עליו! אני כעת שותה כוס של ברכה!!! יש פה מים שנאמר עליהם שהם מגיעים מה'... מים שמגיעים מה' יש לזה השפעה... **כן... מידה טובה מרובה**... אם טיפת רוק של חולה קורונה יכולה להיות בור המתגלגל ולהדביק אלפי אנשים ואחריתה מי ישרנו... **אז תחשוב מה יכול לעשות כוס מים אלוקי!!!** מה יכול לעשות כוס מים שהוא קיבל פלומבא של ברוך אתה ה' אלוקיני מלך העולם... כזה כוס מים יכולה לרפאות את כל חולי הקורונה וכן הלאה וכן הלאה...

אגב: יש כאלו שמאוד מסתבכים עם המילה ברכה!!! כי כידוע ברכה זה מלשון בריכה... ובריכה הכוונה היא מקור שפע בלתי מוגבל... ויש כאלו שזה נראה להם מושגים מופשטים בעיניי בריכה עליונה... אבל לדאבונו הרב כשאנחנו עומדים כעת מול הקללה הזו ששמה קורונה... פתאום מאוד קל להבין מה זה ברכה!!! אני שואל אותך: כמה כח יש לקורונה??? מה ההיקף של המאגר נשק שלה??? מה הקנה מידה? מה התשובה? אין!!! אין קנה מידה!!!

יום מאה אדנים ומאה ברכות חזקים ונצחיים שיעמידו לנו משכן של בידוד ושמירה מה'...

מידי ערב בונים תכניה למחר... כל אחד מבני הבית מקבל רשימה מסודרת איזה ברכות הוא צריך מחר לברך בכוונה... (מומלץ לגוון...) **עכשיו: היות וכנראה יהיו פשלות... בטח יהיו... כן...** יענקי שקיבל על עצמו לכון בשמונה ברכות הראשונות של שמו"ע... הוא מאוד קיוה שזה ילך לו... אבל דא עקא שכבר מ"אתה קדוש" ואילך הוא התחיל להמריא... והוא הפסיד את השש אדנים שלו... ואי אפשר לסיים את היום הזה בלי לסגור את הפינות האלו... אתה לא יכול להשאיר את הראש של יעקב אבינו בלי כל המאה האדנים והברכות המלוכדות שהוא שם מראשותיו שהם שומרות עליו מהקורונה... אז מה עושים??

הרי עם כל הרצון הטוב... יש פשלות ויהיו פשלות...

אז בשביל זה מידי ערב עושים בבית כעין "אזכרה" ומתיישבים כולם ביחד מול שלחן עם קצת מזונות, חמוציות, בטנים, ושתייה, (ואולי גם "עצי" ו"עשבי" ו"מיני" להגדיל השמחה...) וכעת עושים סעודת... איזה סעודת...?? סעודת אמנים? לא!!! לא אמנים... אלא סעודת ברכות... כל אחד מקבל הזדמנות לברך עוד איזה שש שבע או שמונה ברכות בכוונה כדי להשלים את הפשלות של אותו יום (מזונות, העץ, אדמה, שהכל, על המחיה, בורא נפשות, ואל תשכח גם כמה אשר יצר) לא יזיק אם גם כולם יענו אמן בכוונה... אבל החיזוק שלנו עכשיו הוא בברכות!!! אנחנו עכשיו צריכים להיות בבידוד!! אנחנו רוצים לבנות משכן מבודד עם ה'!!!

עכשיו: במילים קצרות: מה לכון???

אז אני אגיד לך את האמת!!! בימים אלו שתי המילים שהכי תופסים אותי בברכה זה "מלך העולם"!!! כן... אני אפילו לא שם לב... מאה פעמים ביום אני אומר שה' הוא מלך העולם!!! (לא מדויק... סו"ס יש ברכות שהם סמוכות לחברתה... אבל בעיקרון) עכ"פ בימים אלו אנחנו עומדים מול מציאות של "ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", הקב"ה מתגלה שרק הוא מנהל את העולם!!! רק הוא יכול באמת לעצור את המגיפה הזו! ולנו לא נותר אלא להגיש את ה"כתר" ולומר לקב"ה... הנה... אתה הוא מלך העולם... אז אנא... תושיע אותנו!! כלומר: הסיבה שיש כעת מגיפה... כי עולם כמנהגו נוהג... והעולם הגדול והחזק בטוח שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה... ולכן הקב"ה השאיר את העולם עם איזה קורונה קטנה... קדימה... נראה אתכם מסתדרים איתה... ואנחנו פה!!! בשביל לגשת לקב"ה מאה פעמים ביום ולומר לו: לא רבש"ע!!! אתה הוא מלך העולם!!! תחזור אלינו... תפרוש סוכת שלומך עלינו... זה ההרגש הפשוט ביותר!!! איך ברכה יכולה למנוע מגיפה... ואיך ברכה יכולה לבנות משכן...

"למען לא נבוש..."

מושגים בסיסיים בהלכה.

נס שאנחנו יהודים!!! יש לנו תורה!! יש לנו הוראות ברורות מה צריך לעשות ואיך צריך לנהוג בשעת מגיפה... יש מאמרי חז"ל רבים... וכעת נתמקד בדברים היותר מוכרים ומקובלים...

אז מה שכולנו יודעים, זה את הגמ' במנחות המפורסמת שמלאך פגש את ר' קטינא שהלך בבגד שלא חייב בציצית... שאל המלאך את ר' קטינא: מה עם מצוות ציצית?? ר' קטינא התפלא ושאל את המלאך: וכי אתה מענישים בן אדם שלא מחייב את עצמו בעשה?? הרי זה לא שאני עובר על מצוות עשה... אני בסה"כ הולך עם בגד שלא חייב בציצית?? ענה לו המלאך: בעידן ריתחא אנחנו מענישים לא רק את מי שעובר על עשה!!! אלא גם מי שהיה יכול בקלות לקיים עשה ולא קיים... הנה... כמו ציצית... וכאן!!! בשורת גמ' זהו נולד המושג שקוראים לו טלית קטן ואפילו נוהרים שלא ללכת ד' אמות בלי ציצית... מתחיל מהמשפט הזה שהמלאך הזהיר את ר' קטינא... תדע לך: שבעידן ריתחא זה מסוכן!!!! אז הנה... כעת אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ריתחא... וצריך להתחוק בייתר שאת במצוות ציצית... אבל לא דווקא!!! מצוות ציצית היא אמנם מצווה שיש בה שמירה מיוחדת... אבל יש פה גם רעיון יותר כללי... בעידן ריתחא נדרש מאיתנו לעשות לפנים משורת הדין!!! **לא להתחמק ממצוות!**

אז מי שיש לו מה להתחוק במצוות ציצית... אז שיתחוק בציצית... אבל יש עוד כמה וכמה מצוות שיש לנו אפשרות לבצע עקיפה ולהתחמק מהם... וכעת לא!!! לא לעשות כאלו דברים!!! זה מה שנקרא לשמור על הוראות משרד הבריאות של היהדות! בעידן ריתחא לא מקילים ראש בכל מצוה נוספת שיכולה להיות פרקליט טוב... זה יכול להתבטא בכל מיני נושאים של גזל וישרות שאפשר לעשות עקיפה ולקמנו... וכעת בעידן ריתחא אני מחליט להיות ישראלי וישרוני!!! להיות ישר... לא להיות קומבינטור... זה יכול להיות בנושא של תרומות ומעשרות והכי הכי: בכבוד הורים... שאני כמובן צודק בטענות שלי... או בכל מיני ויכוחים פנימיים שהצדק בוודאי איתי אבל בעידן ריתחא שצריך רחמי שמים... מומלץ לבקש שלום ורדפהו... והאמת היא שזה כבר נושא אחר בפ"ע... מה שנקרא "המעביר על מידותיו מעבירין על כל פשעיו"

נקודה נוספת: זה ישמע לך מוזחיק... **אבל להתפלל שלא לחלות!!!** כן... הגמ' בשבת (לב). אומרת: אמר ר' יצחק בריה דר' יהודה: לעולם יתפלל אדם שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והיפטר... יש כאלו שזוכרים להתפלל רק על חולים!!! והם שוכחים שעיקר התפילה צריכה להיות על הבריאים!!! עיני כולנו נשואות ודאגות למספר הרב של החולים שלדאבונו מתעצבן כל כמה שעות... צריך להתפלל מעומק לב שיבריא... אבל יותר מזה להתפלל שכל מי שבריא שלא יחלה ולא ידבק! ו. וכמובן תתפלל על עצמך!!!! כל זמן שאדם בריא הוא יכול להתפלל על עצמו... ואילו אח"כ יש בחינה מסוימת של אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים (אגב: זה לא לגמרי ברור... סו"ס עיין רש"י וירא פ"ט פסוק י"ז וקשה מברכות ד:)

ועוד מילה אחת... ממש בימים אלו במסגרת לימוד דף היומי הגמ' מדברת את התנועות וההופעה כיצד לגשת לתפילה! הגמ' אומרת (שבת י:): אמר רב אשי: ראיתי את רב כהנא בתפילתו, כשהיה צער בעולם הוא היה מוריד את גלימתו החשובה שלא יראה כחשוש, ו"חובק ידו באצבעותיו כאדם המצטער מאימת רבו" ומתפלל, אמר: כעבדא קמיה מריה (עבד לפני רבו) ואילו כשהיה שלום בעולם, הוא היה מתלבש לכבוד התפילה בגדים חשובים ומתעטף ומתפלל, אמר: "הכון לקראת אלוהיך ישראל",

טמון כאן תפיסה וגישה כללית איך לגשת לתפילה בימים אלו!!! אצלנו זה לא מוכרח להתבטא במעשים האלו... אבל כן לקלוט שזה סוג מנבנה הגישה איך להתפלל... ממקום של צער ותחנונים...

אתה ה'... שהקטירו לפניך את קטורת הסמים בשעת מגיפה... אנא ה'!!!!

אין ברירה!!! בימים אלו שמגיפה משתוללת... אין לנו אלא להשתמש בעצה שמלאך המוות בכבודו ובעצמו גילה למשה רבינו איך עוצרים מגיפה... ע"י אמירת הקטורת!!! אז להגיד קטורת אנחנו כבר אומרים... אבל זה לא מספיק!!! צריך להבין... לכן לצורך העניין השבוע נדבר על הקטרת הקטורת... והי רצון שעסק תורה זה יהיה לכלל ישראל לישועה ולעצור את המגיפה... (שים לב: בתפילה אנו בעיקר מתמקדים בפיטום הקטורת! בעשיית "חומר" הקטורת! אבל אני כעת לא אדבר על זה... אלא על עצם הקטרת הקטורת בבוקר ובין הערביים... לכאורה אין לחלק.)

כן... זה היום שלנו!!! היום של הבית אב שלנו!!! התרגשות גדולה... כל המשפחה המורחבת מהבית אב השלישי של משמרת שכנינו... כולנו התכנסנו כאן... זה יום ההקרבה המיוחד שלנו בחצי שנה הזו!!!

אחד מהנושאים הדרמטיים והמרגשים הוא מי יזכה!!! מי יזכה בעבודות הציבור... במשך היום לכולנו יש הרבה עבודה... אבל בבוקר יש את עבודת התמיד והקטורת ובה אין אחד שלא רוצה לזכות להיות השליח שמקריב קרבן בשביל כסכסכ כלל ישראל... והנה... כעת הגיע הפייס השלישי... הממונה קורא בקול: חדשים לקטורת יבואו ויפסו!!! (רק חדשים... רק מי שאף פעם לא זכה בקטורת... כי מי שזכה צריך לאפשר למי שערדין לא זכה) ומאוד מעניין מי יזכה... עמדנו בעיגול... הממונה לקח מצנפת מראש אחד... (זה בסדר... הפייס הוא בחצי החול של לשכת הגזית ולא בחצי הקודש... כי בחצי קודש לא מתאים שנתן יעמוד בלי מצנפת)... ו... והתחיל למנות... והופה!!! זכה!! מי זכה??? אוהו... ר' ירמיה כהנא... איזה יופי... כולם שמחים בשבילו... כולם מפרגנים לו... ר' ירמיה הוא גם עובד ה' מופלג וגם ביתו ריקם... כולנו רוצים שהוא יעשיר... הנוי והעושר יפה לחכמים... (מה אתה חושב... כל אחד שזכה בקטורת מיד מסומן בלוד במאגר של התתי"ם של השיבות ושל המציגים הקרובים... בטח... הוא הולך להיות עשיר...) רגע רגע... וסי עומד לימינו??? החברותא שלו ר' יונדב... כן... בכל קטורת יש שנים שזוכים... יש את ר' ירמיה שזכה בקטורת... ויש את זה שעומד לימינו שהוא זוכה במחתה של הקטורת!!! ר' ירמיה ור' יונדב הנאהבים והנעימים בבית המדרש... וגם בבית המקדש לא נפרדו... גם בפייס הם עמדו אחד ליד השני... טוב... כעת... בדיקות הקרובות דרכיהם נפרדים... ר' ירמיה כעת הולך לכיוון בית אבטינס לקבל את הקטורת... ואילו ר' יונדב פונה כעת לכיוון מזבח החיצון... כן... יש דין מיוחד שהגחלים שעליהם מקטירים את הקטורת במזבח הפנימי... הרי הגחלים צריכים להגיע דווקא ממזבח החיצון... לכן במזבח החיצון יש מערכה אחת גדולה שעליה מקטירים את כל הקרבנות, אבל יש מערכה שניה של קטורת!!! עכ"פ הלוי הממונה ניגש לר' יונדב והגיש לו את מחתת הכסף!!! (כן... מחתת כסף זה לא די נדיר במקדש... כי כמעט כל הכלים שבמקדש הם מזהב... ורק המחטה הזו (ועוד אחת של תרה"ד) שהיא מכסף... ולמה?? כי היות והוא צריך לחתוך בגחלים וזה גורם לשחיקה של החומר... אז התורה חסה על מסומן של ישראל ולכן לשם שינוי המחטה הזו היא של כסף ולא של זהב...) ר' יונדב עלה לראש המזבח... והנה... אתה רואה?? המדורה הקטנה כאן משמאל... זה מערכה שניה של קטורת!!! שים לב שהיא מכוונת כנגד פתח ההיכל!!! (כך כתוב בקטורת של יוה"כ "ולקח מלא המחטה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה'") אבל!!! אל תשכח שכל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין... אז אי אפשר מיד לפנות שמאלה... לכן ר' יונדב עושה סיבוב מאה אמה... הוא פונה דרך ימין... ומקיף את כל המזבח עד שהגיע לקרן מערבית דרומית שם הוא חתה... **והנה כעת הוא יורד!!!** ושוב!!! ממתין לו הלוי... אותו לוי שנתן לו את המחטת הכסף... כעת הוא מגיש מחתת זהב!!! (כן... אנחנו לא מוותרים... אין כזה דבר להיכנס להיכל עם מחתת כסף... זה לא מתאים... ברור שזהב!!! רק מה? בזמן החתייה התורה חסה על מסומן של ישראל... אז נתנו לו לחתוך במחתת הכסף... אבל עכשיו לאחר החתייה... אנחנו מגישים לו מחתת זהב) והוא כעת מערה את הגחלים ממחתת הכסף למחתת הזהב...

טוב!!! עד כאן דברנו על ר' יונדב... אל תשכח שהוא עדיין לא הזוכה העיקרי!!! הוא בסה"כ זכה במחתה... הזוכה העיקרי הוא ר' ירמיה... לבנתיים... בשעה שהחברותא ר' יונדב עלה למזבח וירד עם המחטה... באותה שעה ר' ירמיה הלך לכיוון לשכת בית אבטינס... משם יצא הלוי והגיש לו בזהירות כלי זהב סגור שנקרא "בזך"!!! בתוך הכלי הזה יש אוצר יקר מפז!!! בתוכו יש חצי מנה של אבקת הקטורת!!! הגישו לר' ירמיה כף זהב... והוא הניח את הבזך בתוך הכף זהב... (הכף הזו היא כמו גוש שבתוכו בזך הקטורת)

ר' ירמיה עם הכף!!! ור' יונדב עם המחטה!!! כעת שניהם נפגשו... אבל רגע... חכה ר' יונדב... ר' ירמיה צריך רגע לעלות עם הקטורת למזבח החיצון... לא... אל תבהל... ר' ירמיה לא התבלבל... הוא זוכר שאת הקטורת מקטירים במזבח הפנימי ולא במזבח החיצון... (האחרון שהקטיר קטורת ע"ג מזבח החיצון זה הנשיאים בהקמת המשכן) רק מה?? כתוב בתורה: על כל קרבנך תקריב מלח!!! ומסילא גם קטורת טעונה מלח... ואחד מג' מקומות שיש מלח זה בסוף הכבש... לכן ר' ירמיה עולה לשם... פותח בזהירות גדולה את הבזך... מפזר קצת מלח ע"ג אבקת הקטורת... סוגר... ויורד!!! הנה... הגיע הרגע הגדול!!! כעת ר' ירמיה ור' יונדב... שניהם מתחילים לצעוד את העשרים ושתיים אמה ש... ש... שבין האולם ולמזבח... (חיימקה הבן הצעיר של ר' ירמיה מהלך כעת מאחוריו... עוד מעט אני אסביר לך למה... מה שכן... הסיבה שדווקא הוא מכל הבנים של ר' ירמיה כי הוא סיים את המסכת בסוף הזמן... ור' ירמיה הבטיח לו בתור מחווה שאם אזכה בקטורת אתה תהיה "אהוב או קרוב" שנכנס עמו.)

כעת!!! באותם שמונה שניות שר' ירמיה ור' יונדב צועדים שם!!!! כהן אחד זורק את המגרפה... המגרפה זה כלי נגינה שיש לו קול אאאדיר... אין אדם שומע קול חבירו בירושלים מקול המגרפה... ברגע שנשמע קולה של המגרפה... בית המקדש כולו נכנס לחרדת אלוקים!!! המגרפה זה כמו צלצול שאומר לכל אחד במשבצת שלו לאיזה כיתה הוא צריך להיכנס (כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא... בן לוי ששומע את קולה יודע שאחיו נכנסים לדבר בשיר והוא רץ ובא... וראש המשמר מממיד את התמאים בשער המזרח ואכ"ל... עכ"פ בכל ירושלים... כולם יודעים שכעת עת רצון וזה הזמן להתפלל על הקורבנות שלא תפושט) לבנתיים ר' ירמיה ור' יונדב עולים במעלות האולם... **ונכנסו!!! נבלעו בתוך ההיכל**... הגיעו עד מזבח הפנימי... כעת הגיע תורו של ר' יונדב... הוא מערה את כל הגחלים שיש במחתה... מערה אותם על טהרו של המזבח... משתחוה ויוצא!!! (שכחתי להזכיר שזה שזכה בדישון מזבח הפנימי של אמתל... רץ מהר לפניו ונטול את הטני והשתחוה ויצא) ואז אם שמת לב... בסוגריים כתבתי שחיימקה בנו של ר' ירמיה גם נכנס... כן... כעת ר' ירמיה מגיש את הבזך לבנו... ר' ירמיה פותח את מלא חפניו... וחיימקה מערה את תכולת האבקה של קטורת לתוך מלא חפניו של אביו ר' ירמיה... ו... ויוצא מהר מהר... כעת ר' ירמיה עומד עם הקטורת שנמצאת במלא חפניו!!! והוא ממתין...

בשניות אלו אנחנו מחכים בסבלנות עד שגם חיימקה... וגם ר' יונדב... שניהם יצאו מההיכל... ולא רק מההיכל... אלא שיתרחקו מבין האולם ולמזבח... הלוי הממונה מוודא שאין אף אחד... ש... שקט... אף אחד לא נמצא לא בהיכל... ולא בין האולם ולמזבח... (כן!!! קטורת צריכה לכפר על לשון הרע שבחשאי... לכן היא צריכה להיות דבר שבחשאי... זהו?? כולם פרשו מבין האולם ולמזבח... כעת הממונה מכריז בקול גדול: הקטרה!!! באותו רגע ר' ירמיה מתחיל לפזר את הגחלים ע"ג הקטורת... כן... הידיים קצת רועדות מהתרגשות... אבל חזקתו של נין אהרן שמלמד שלא שינה... התמלא הבית עשן ור' ירמיה יצא... וכעת כל הכהנים נכנסים להשתחוות... יהי רצון שיהיה לימוד עסק קטורת זה כפרה לישראל ותעצר המגיפה!!!! תיכון תפילתי קטורת לפניך...

