

{ אז נדברו }

פרשת שמיני תש"פ | עלון מקוצר | בריאות ושמחה לכל עמישראל! קיין בריא!

אגוטע זימר או אגזונטע וינטר...

כן... לאחר מנין המרפסות של מעריב במוצאי שביעי של פסח... כולם צעקו ואיחלו אחד לשני: אגוטע זימר (אני סו"ס יודע להגיד את זה... למי שעדיין לא יודע... זימר- זה קיץ ואילו וינטר- זה חורף...) ואז כשכולם איחלו אגוטע זימר... פתאום תפסתי את עצמי!!! רגע... אתמול!!! אתמול היה מוצאי שמחת תורה... כמו אתמול אני זוכר איך שהתפללנו מעריב במוצאי שמחת תורה (ככה בדרך להקפות שניות) ואז כולם איחלו אחד לשני: אגוטע וינטר... והנה... אנחנו פה באגוטע זימר... **אבל!!!! יחי ההבדל הכ"כ הכ"כ לא קטן...** מה בין ה"גוטע וינטר" שלפני חצי שנה ל"גוטע זימר" של עכשיו? לפני חצי שנה היינו בבית הכנסת... היינו במקום המוכר והטבעי שלנו... ומשם בקע האיחול אגזונטע וינטר... ואילו כעת??? מי האמין... איזה גוטע זימר אחר זה...

מי האמין!!!! מי חלם לפני חצי שנה... כשאיחלנו חורף בריא... מי האמין שבעוד חצי שנה אנחנו נאחל "קיץ בריא" בצעקות דרך מרפסות מאלתרות... מי חלם על זה... גם הגבאי הכי ותיק שב"זכור" יודע לזכור בעל פה את כל המתפללים שהיו כאן בבית הכנסת... אבל כזו תקופה הזויה הוא לא זוכר... בקיצור: לפני חצי שנה כשאמרנו א"גוטע וינטר" לא חלמנו איזה וינטר הולך להיות לנו... לא חלמנו איפה נמצא את עצמנו כשאמרנו "אגוטע זימר"!!

ואז חשבתי לעצמי על אותו משקל!!! מי יודע!!!

מי יודע איפה נמצא את עצמנו בעוד חצי שנה... כשאמרנו שוב "אגוטע וינטר"!!! מי יודע... **קח בחשבון!!!!** שבדיוק כמו שלפני חצי שנה לא חלמנו איפה נמצא את עצמנו כעת... **אז על אותו משקל: לך תדע!!! אולי בעוד חצי שנה...** כשאחל אחד לשני "אגוטע וינטר" זה יהיה ברקע של עשן המערכה שמיתמר במוצאי שמחת תורה... כן... אתה מסוגל להאמין שבעוד חצי שנה אנחנו נפגש למרגלות בית המקדש המתנוסס לתפארה?? אתה מסוגל לדמיין שבעוד חצי שנה שנינו נפגש שם בבית המקדש יחד עם רבבות אלפי ישראל... ואז אתה תצעק אלי מרוחק... ההללו... ר' שמיל... אתה זוכר את הצעקה שלנו במרפסות לפני חצי שנה... שאיחלנו אחד לשני "אגוטע זימר" בשרות טובות...

אז זהו... שעכשיו אני רוצה לצעוק לך "אגוטע וינטר"!!!

אתה מאמין שבעוד חצי שנה זה יכול לקרות???

בינינו... נכון שלא?? נכון שלא?? נכון שלא??

נו... ולפני חצי שנה אם הייתי אומר לך... שנכון... השתא הכא... בבית הכנסת... אבל בעוד חצי שנה אנחנו נאחל קיץ בריא דרך מנייני המרפסות... היית מאמין ליי??

והנה זה קרה!!! ומי כמונו יודעים שזה קרה **לא תוך** חצי שנה... אלא תוך פחות מחודש... **אז בבקשה!!!** התקופה האחרונה רק מלמדת אותנו שההתפתחויות הכי הזויות יכולות להתרחש במהירות מסחררת... אז בבקשה... קח בחשבון את האופציה שבעוד תקופה מאוד מאוד קצרה... אנחנו נשפשף את העיניים ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים... כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון... (אגב: מה זה עין בעין?? עין בעין זה במילים אחרות לשפשף את העיניים...)

יהי רצון שנזכה מהמרפסת לחזור ישר לבית המקדש!!!

כן... עשרה מסעות נסעה שכנינה... כשהשכינה גלתה היא עשתה את זה בעשרה שלבים... גם היום... מבית המקדש לבית הכנסת... מבית הכנסת לחצר... מהחצר למרחב פתוח... ממרחב פתוח למרפסת... אבל כשהיא תחזור היא תחזור בבת אחת למקור!!! **מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבותיהם** --- ישר לבית המקדש!!!

מסכת שבת!!!! "במה בהמה יוצאה..." חוץ מהמאה מטר...

יהודים יקרים: כן... קורונה... מסכות... תפילות מאולתרות... חל"ט... הכל טוב ויפה... אבל תסלח לי על השאלה: מה עם דף היומי??? **אל תגיד לי שהפסקתו!!!** אל תגיד לי שהקורונה הכריעה אותך!!! אל תתן לקורונה את הכתר המביש הזה!!! אל תתן לה את הנצחון הזה... הבחירות לא הצליחו לעצור את הרצף שלך... ערב פורים גם לא הצליח לעצור את הקביעות שלך... תכנתת שגם ערב פסח לא יהיה שיקול שיעצור אותך מהקביעות... והקורונה?? היא כן?? היא כן תצליח לקבור את המתנה הגדולה שאתה משגר מידי ערב לאבא שבשמים? היו לא תהיה!!! בינינו... יש לקורונה את כל הסיבות שבעולם לגרום לך לעצור את הרצף של לימוד דף היומי... ו... ומסתמא היא גם הצליחה... יש לקורונה את כל הסיבות שבעולם לעצור את הרצף הנפלא של דף היומי!!! (כי אם שמעת שיעור ממגיד שיעור?? אז עכשיו השיעור התבטל... ואם זה היה בחברותא... אז אין חברותא... ואם היית רגיל ללמוד את זה בכלל... אז אין כולל...) באמת עברו עלינו ימים משוגעים שכל הסדר יום התקני והנורמלי השתבש לגמרי... והיה את כל הסיבות שבעולם שהדף היומי יהפוך להיות היסטוריה... מה שנקרא חל"ט... חופשה ללא תשלום... **אבל עכשיו זה הזמן לדפוק על השלחון!!! ולהכריז: אני חוזר לתלם!!!**

תקשיב טוב: עכשיו אוחזים בפרק כירה... זה פרק מאוד מאוד יסודי במסכת שבת וחשוב מאוד לתפוס אותו... ואח"כ במה טומנין... ואז!!! מגיעים שני פרקים... אחד במה בהמה יוצאה לרשות הרבים!! ואח"כ במה אשה יוצאה לרשות הרבים!! תשמע לי... יש לי הרגשה שכמו שקריאה מעוררת את הזמן ככה יש סגולה מיוחדת בשני פרקים האלו... ואם אנחנו בימים אלו נחבק חזק חזק את מסכת שבת... אז בעוד שבועיים ברגע שנגיע לפרק במה בהמה יוצאה... בזכות הזה התחברתה תתחיל לצאת באופן סדיר... ואם נמשיך ללמוד בעקביות אז כשנגיע ל"במה אשה יוצאה" ה' יעזור והאשה תחזור לאט לאט לשגרת עבודה... ואם נמשיך להיות עקביים... א"ה לאחר כמה דפים נגיע גם ל"יוצא האיש" ואז בזכות התורה הק' ובזכות השבת ק' נוכל לאט לאט לחזור לשיגרת חיים... תשמע לי...

אבל רגע רגע... ואם זה לא יקרה... מה יקרה אם הנבואה שלי לא תתקיים?? אז לא... צר לי... אז עם כל הרצון הטוב התחברתה **לא תצא**... והאישה עדיין **לא תצא** וגם האיש **לא יצא**... אבל לכל הפחות אתה!!! אתה למדת פרק כירה, ובמה טומנין, אתה זכית ללמוד פרק ובמה בהמה יוצאה, ובמה אשה יוצאה... מי צריך יותר מזה??

מי רואה את הפרקים האלו יוצאים והוא לא יוצא לדרך?? אנחנו פה בשביל להוכיח שאנחנו מסוגלים להמשיך להקריב קרבן תמיד גם במצור של הקורונה!!! אגב: יש פה הרגש מעניין שמשמש זועק... בשנה האחרונה הקב"ה כביכול הזמין מאיתנו שני מפגנים קיצוניים!!! בחודש טבת ושבט... היו שרשרות אירועים ענקיים של סיומי הש"ס... כלל ישראל ביטא את עצמו בקידוש שם שמים בצורה של כח הכלל!!! רק סיימנו להפגין כבוד שמים בדרך כל כח הציבור!!!

ותפאום נחתה עלינו הקורונה... והקב"ה עכשיו שוב מזמין מפגן... אבל הפעם מפגן של כח היחיד... כן... התאספתם ביד אליהו חמש עשרה אלף איש... התאספתם בארה"ב מאה מפגנים קיצוניים!!! בחודש טבת ושבט... היו שרשרות אירועים ענקיים של סיומי הש"ס... אבל **עכשיו אני מזמין את זה באופן פרטני!!!** עכשיו אני רוצה לפגוש אותך לבד לבד!!! אני רוצה את הדף היומי שלך בבית... לבד... כשאף אחד לא לידך... כן... בכל חתונה יש את האולם הגדול עם מאות המוזמנים... ויש את החדר יחוד... יש לכל דבר את הזמן שלו... יש את הרגעים של התזמורת והריקודים וההמוניות... ויש את הרגע המכונן של החדר יחוד... אבל כולם יודעים שהחדר יחוד זה גולת הכותרת!!! את הריקודים הגדולים ואת ההמוניות והתזמורת של סיומי הש"ס... את זה חוינו... את זה עשינו... השתדלנו להרבות כבוד שמים וכו"ה כבוד שמים התרבה... כלל ישראל התאחד סביב אהבת תורה... **אבל כעת הגיע הרגע היותר מכוון שבחתונה!!! השלב של החדר יחוד!!!** הגיע מסכת שבת!!! אל יצא איש ממקומו ביום השביעי... תתמקם במרפסת שלך... במחיצה גבוהה עשרה ורחבה ד"... הקב"ה הכניס אותנו לתוך רשות היחיד והוא מזמין מסכת שבת הלכה וגם למעשה!!! **אין מסכת יותר מתאימה לתקופה**

הזו כמו מסכת שבת!!!!

כן... הכל שובת... אין עבודה... אין לימודים... יש רק דבר אחד: מסכת שבת!!! בא נתייחד עם הקב"ה... בא נשגר לו מידי יום את הדף היומי שלו... את החורים ואת הפיגורים נשאיר כעת בצד (זה בסדר... התכנים של מסכת שבת מאוד מתחלפים ודינמיים... אם אתה תגיע פתאום עכשיו... אתה לא תרגיש כאילו נחתת באמצע סוגיה... תהיה רגוע)... ועוד מילה אחת אחרונה:

בדוק ומנסה: אין לך דבר בעולם שמשמר נוסטלגיות כמו דף גמרא!!! אם אתה עכשיו לומד פרק כירה בתוך הסקנדל של הקורונה... הקורונה עוד תעלם בעזרת"ש אבל הדף גמ' אף פעם לא נעלם... הוא ישאר לנצח דף מ"ג במסכת שבת... ועעעשורות שנים לאחמ"כ כל פעם שאתה תפגוש את הדף גמ' הזה... כל הנוסטלגיה תחזור לך... אוה... אני זוכר שלמדתי את זה עם המסכה של הקורונה שמה במרפסת... אין לך מושג כמה שזה ככה!!! אז קדימתי... אתה חייב שהקורונה תהיה מונצחת בין דפי הגמ'... אי אפשר לעבור כזו תקופה היסטורית בלי לשתול אותה בין דפי הגמרא... קדימתי... לדף הבא!!

לחכות למשיח!!!! מה זה אומר לי??

בימים אלו ישנה מחשבה מסוימת שמסתמא הרבה אנשים חושבים עליה... הרי בימים אלו העיניים של כלנו נשואות להתפשטות או לבלימת הקורונה... כל יום אנחנו עוקבים בחרדה אחרי העדכונים של משרד הבריאות כמה חולים מאומתים חדשים יש... כמה חולים קשה... כמה מורדמים ומונשמים... כמה נפטרו ל"ע מהנגיף וכמה אנשים כבר החלימו... **ובשלב מסוים כל אחד עומד פתאום ושואל את עצמו:** רגע רגע רגע... רק קורונה??? זו המחלה היחידה שיש בבתי חולים??? ולמה משרד הבריאות לא מעדכן אותנו כמה חולים מאומתים יש ל"ע במחלה הנוראה?? למה לא אומרים לנו כמה אנשים חולי סוכרת חדשים נוספו ביממה האחרונה לסל הבריאות??? אני רוצה שאם כבר!!! אם כבר מעדכנים אותנו כמה חולי קורונה חדשים יש ביממה האחרונה... שעל הדרך גם יעדכנו כמה אנשים התפנו ביממה האחרונה עם התקפת לב לבית חולים או לחילופין בשבץ מוחי?? וכן הלאה וכן הלאה... (אגב: שלא תבין לא נכון... אף אחד לא באמת רוצה שיעדכנו אותו בזה... זה רק בתור טענה) הרי לא עלינו יש עוד הרבה מחלות וצרות שמתרחשות מידי יום ביומו ומדובר במספרים קצת יותר גדולים וכואבים מהנגיף הזה?? אז מה "נפלו" דווקא על הנגיף הזה?? והכי הכי: אל תשכח שהנגיף הזה יום אחד עוד יעלם... אבל יש מחלות כרוניות שהיו לפנינו וש... שה' יעזור שלא יהיו אחריו... אז למה הם לא מקבלים תשומת לב כזו גדולה כמו הקורונה??

אז כמובן שלגופו של עניין... באופן נקודתי השאלה בכלל לא מתחילה... כי החמישים התקפות לב שיש חלילה מידי יום במדינת ישראל... או הכן וכן חולי דיאליזה חדשים שנוספים מידי שבוע בבתי החולים לא עלינו זה משהו שלכאורה!!! לכאורה לא נוגע אלינו... לא אנחנו הדבקנו אותם ולא אנחנו עשינו אותם חולים... ממילא זה תיק רפואי אישי ופרטי ששייך לכל חולה בפ"ע וממילא אין טעם שמשרד הבריאות יעדכן אותנו כמה טיפולי נמרץ הגיעו היום לחדר מיון... כי מה זה נוגע אלינו...

לעומת זאת כשמדובר בקורונה... כאן זה נגיף שתלוי בנו!!! ובידינו לבלום את הקורונה ובאותה מידה בידינו לגרום לה להתפשט!!!

אם אנחנו ניקח אחריות אנחנו יכולים לבלום את הקורונה ולעצור אותה!!! ואם אנחנו לא ניקח אחריות אז אנחנו נגרום שהיא תתפשט... ממילא זה נוגע אלינו!!! כל מספר חולים מאומתים שמתעדכן... זה מידע שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו... לכן בקורונה אין צנעת הפרט! זה לא תיק רפואי פרטי של כל חולה בנפרד... זה תיק רפואי של כלל הציבור. עד כאן ברור??? עד כאן הסברתי לך ראש קטן לגופו של עניין... למה הטענה הזו לא נכונה... מה ההבדל המהותי בין כל מחלה אחרת לבין הקורונה... עד כאן ברור???

אז זהו שאליבא דאמת לא!!!!

כעת אני רוצה לפתוח לפניך עולם!!! עולם קסום שאליו אנחנו מקוים... אליו אנחנו מייחלים... ולזה אנחנו חותרים להגיע...

ולצורך העניין אני רוצה לתת הקדמה קטנה: כולנו מתאבלים על חורבן בית המקדש... וכשאנחנו מתאבלים על ביהמ"ק... בפשטות אנחנו מדברים על בית שני... זאת אומרת: שאם עכשיו (אפילו אם) בית המקדש השני היה בנוי הכל היה בסדר!!! כולנו היינו שמחים ומאושרים... ואני שואל אותך: **בזמן בית שני**

לא היו צרות??? לא היו מגפות?? לא היו רציחות?? **מי שקצת יודע היסטוריה היה... ועוד איך היה...** ותסלח לי: איך שזה נשמע... בזמן בית שני יתכן שהיה אפילו יותר צרות מאשר עכשיו!!! היו רדיפות נוראיות... היו מלחמות עם המון הרגים... היו גם תקופות של עצירת גשמים... היו רשעים שהרגו את כל חכמי ישראל. בקיצור: מי שקצת יודע מה היה בזמן בית שני זה ממש לא נראה שהחיים היו יותר טובים וקלים מאשר היום... נו... אם ככה: אז למה אנחנו כ"כ רגילים לחשוב שאם רק בית המקדש היה קיים זה היה פוטר לנו את כל הבעיות??? הרי... הרי גם בזמן שבת המקדש היה קיים היו המון המון צרות ויסורים??? **זו שאלה עצומה!! שאלה שכל אחד אומר לשאל אותה!!**

והתשובה היא מאוד מאוד חשובה ונחוצה לנו: לדוגמא: גם היום יש ל"ע את המחלה הנוראה וגם בזמן שבת המקדש היה קיים היה את המחלה הנוראה... (לא דווקא... אני מתכוין ברמת העקרון). רק מה ההבדל בין המחלה הנוראה **שיש היום** למחלה הנוראה שבזמן שבת המקדש היה קיים??? **שהיום!!!** כשיש ל"ע כן וכך חולים במחלה הנוראה... ככה זה!!! זה החיים!!! זה מה שיש!! משרד הבריאות לא רואה צורך לעדכן אותנו כמה חולים מאומתים חדשים יש ל"ע במחלה... כי... כי מה זה נוגע אלינו... זה מה שיש... זה החיים... יש ל"ע מחלות... בשביל זה יש בתי חולים... בשביל זה יש ביטוח בריאות... ובשביל זה הבתי חולים כל הזמן מתפתחים... והמכשור הרפואי מתפתח וה' ירחם וה' יצלנו... אבל!!!! בזמן שבת המקדש היה קיים!! **אם ח"ו היה את המחלה הנוראה היו מתייחסים לזה בדיוק כמו הקורונה!!!!** היו סופרים חולים... משרד הבריאות היה מעדכן כמה חולים מאומתים חדשים יש... ובשלב מסוים היו מגישים את המסמך הזה ללשכת הגזית... והיו דופקים על השלחן ושואלים: מה זה צריך להיות?? **למה ככה עשה ה' לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה??** וכנסת הגדולה היו עומדים למנין ומתייגעים במחשבות מפני מה מחלה זו וכ' וכו'... איזו פירצה רוחנית יש בכלל ישראל... איזה חטא נעשה אצלנו שה' שב מאחרינו... בזמן שבת המקדש היה קיים לא היה בית חולים!!! לא היה מחלקה ש... שזה המחלקה שמטפלת במחלה פלוגנית... (היו כמובן רופאים שמטפלים נקודתית בבעיות... אבל מחלקה רשמית שזה המקום למחלה פלוגנית?? מה פתאום...) הבית חולים היחיד היה קמת ועלית!!! הולכים ללשכת הגזית!!! ושואלים: מה ה' רוצה לעורר אותנו?? מפני מה מגיע החולי הזה?? ובית דין היו יושבים על המדוכה ומבררים ולא היו זזים עד שהם היו מסיקים מסקנות... ונניח שהם הגיעו לרשימת של כמה מסקנות... דבר ראשון: הם גילו פירצה אודות הבלנים שמחממים בשבת ואומרים בערב שבת הוחמו... אז באותו שבוע משרד הבריאות יצא בגזירת מרחצאות... כמו כן... בית דין בדקו בכל גבול ישראל שלא מספיק דואגים לעניים... אז לשכת הגזית התיישבו על המדוכה ולאחר כמה ימים הם יצאו עם מה שנקרא היום להבדיל "הצהרה לתקשורת"!!!!

בית דין יוצאים עם תקנה חדשה שמהיום בכל עיר צריך שיהיה קופה ותמחוי!!!! (כן... אצלנו קופת צדקה זה משהו חובבני... משהו כזה שמבטיח ישועות... אבל בהז"ל קופת הצדקה הייתה ארונה לכל דבר... זה היה יורד יחד עם המים והחשמל... ואת הארונה הזו יום אחד לשכת הגזית תיקנו!!! ואנחנו לא יודעים מה הרקע לתקנה הזו... מה שבטוח שהיה איזה רקע... או שהרקע היה כמה אסונות מהסגנון של עגלה ערופה או כמה מגיפות רציניות שבת דין ראו שזה מה ששייב חרון אפו...

ויכול להיות גם שלא) בקיצור: בדיוק כמו שהיום בייחס לקורונה כולנו יודעים שזה תלוי נטו בנו!!! אנחנו נחרז את גורל המדינה!! האם הקורונה תעצור או תמשיך... אז זהו שבזמן שבת המקדש היה קיים... שהיו סנהדרין וממשלת התורה הייתה תקיפה על ישראל... **אז כל דבר שהיה קורה!!! ולא רק קורונה!!!** כל מחלקה שיש בבית חולים היום... שכיום זו עובדה מוגמרת שזה מה שיש וזהו!!! **הרי בלשכת הגזית התייחסו אליה כמו קורונה...** מה זה צריך להיות?? למה יש חולי דיאליזה בעולם?? למה יש כך וכך אנשים שהם חולי לב וצריך צינטור?? והם היו מסיקים מסקנות!!! ויוצאים לדרכי פעולה עם שופטים ושוטרים ועל מערכת אכיפה וכך היה ממגרם כל אויב דבר וחרב ורעב ויגון...

לומר: אנחנו היום עומדים מול דבר מאוד לא שגרתי בנוף שלנו!!!

אנחנו עומדים מול מחלה שבידינו למגר אותה!!! ולכן כל המדינה תחת סגר!!! כל המדינה תחת כובד האחריות... שאנחנו חייבים לבלום את הקורונה... וזה דבר מאוד לא שגרתי בחיים שלנו!!! כי כל המחלות והצרות האחרות שאנחנו מכירים זה דברים שבכלל לא תלויים בנו... יש כעת המון המון אנשים שסובלים משלל מחלות רקע כרוניות ואף אחד לא חושב לרגע שבידו לבלום את המחלות האלו... חשבת על זה??

אז זהו!!! שזה!!! זו ההההנקודה!!! זו נקודת ההבדל בין הצרות שיש היום לצרות שהיו בזמן שבת המקדש היה קיים!!! בזמן שבת המקדש היה קיים יתכן שהיו צרות ומחלות לא פחות מאשר היום... ואולי אפילו יותר... **אבל לכל מחלה היה טיפול ברור וממוקד!!!** לכל סוג של צרה צרורה **הייתה כתובת שרשומה על הקיר!!!** לכל מחלקה בבית חולים **היה תוית!!!** כולם ידעו בדיוק איזה חטא אחראי למחלקה הזו בבית חולים וכולם גם ידעו איך בדיוק ממגרם אותה!! מפחיד לדמיין!!! אבל בא ננסה לדמיין... תאר לעצמך שהמחלה הנוראה הייתה כמו קורונה... פתאום הרפואה הקונבנציונלית מגלה באופן מדעי שהמחלה הנוראה מגיעה כתוצאה מדפוס התנהגות מסוים שאנחנו עושים... כן... כמו שקורונה כולנו יודעים בדיוק שזה מגיע מרסיסי רוק ולכן צריך לנקוט בכך וכן כללי זהירות... **אז על אותו משקל:** תחשוב שפתאום היו מגלים תגלית מרעישה שהמחלה הנוראה מגיעה לא פחות ולא יותר מזה שבדורות האחרונים התרגלנו לישון בשעות היום על חשבון שעות הלילה זה גורם שיבוש לגוף!!! (אגב: זה משפט שהסטייפלר אמר אותו עכ"פ על דרך אפסה) וממילא!!! כעת משרד הבריאות יוצא בקריאת חירום לכל הציבור לשתף פעולה ולמגר ביחד את המחלה הנוראה!!! ולכן כל הציבור מתבקש מכאן ואילך ללכת לישון בשעה שמונה בערב... ניתן להתחיל לקום משעה אחד וחצי בלילה ואילך... וכמובן שהיה לנו נורא נורא קשה לשנות את ההרגלים האלו... אוהו... כל החתונות... כל החגיגות... כל הבילוויים... כל הנייעס בשטיבלאן... (בינינו... אני מוכן להתפלל חצי שנה במרפסת רק אל תכבה אותי בשעה שמונה בערב... שיי העקשען) ואז משרד הבריאות היה רואה שהציבור לא ממושמע... והוא היה יוצא בעוצר וכו' וכו'... ואז היו מתחילים לעדכן את מספר החולים המאומתים במחלה הנוראה... ולאט לאט היינו רואים איך שהעקומה מתחילה להתיישר... ולאט לאט המחלה הנוראה הזו שהייתה אימים במאה שנה האחרונות לאט לאט מתמוגגת ונעלמת... וזהו!!! מחלקות אונקולוגיות שלימות נסגרות בזה אחר זה ונהפכות להיות כולל חצות...

תחשוב על כזה רעיון!!! תנסה לחשוב על כזו חשיבה

שצריך מאמץ משותף להתפטר ממנו ואנחנו מוכנים לקבל... ואם משרד הבריאות נותן לנו הוראות אני עכ"פ מקיים את זה גם בחדרי חדרים (משוגע מי שלא) פתאום הבנתי מאיפה מגיע הכח העצום הזה של החסיד להיות ממושמע לרבה שלו... הרבה שלו מגיש לו תכנית של עבודת ה' איך

להתרוצת בפני הקב"ה!!! **פתאום קלטתי שזה לא יעזור לי כלום!!!** גם אני הליטאי שלא רואה את עצמי בנוי לקבל הוראות נוקשות מלמעלה... יום אחד משיח יגיע ואני אצטרך לקבל ממנו הוראות... אני אצטרך ליישם את מה שהוא מצווה אותי... והכי הכי: לרצות אותו!!! לחכות לו! ולרצות שהוא כבר יגיע להגיד לי מה לעשות!!!!!! פעם לא האמנתי שאני מסוגל לחכות כזה דבר... היום אני כבר מרגיש שאני יותר בשל לזה... אני רואה שאני מסוגל לקבל את העול של המשיח... כי הנה... משרד הבריאות דופק לי על הראש בחודש האחרון ואני מקבל את זה בהבנה ואפילו בהערכה... אז הנה!!! אני רואה שאני מסוגל לקבל באהבה את ה"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה"!! רבה ר' שילה... רבינו המשיח... אני מחכה לך!!! אני עומד דרוך ומחכה להוראות!!! רק תבא!!! לא... אני לא סתם מחכה שתבא לעשות לי הופעה של קוסם... אני מחכה לקבל ממך הוראות... רק תבא...

אנא קוראים יקרים: אם אתם איתנו!!! תעדכנו!!! אם גם אתם מוכנים כמוני לקבל הוראות נוקשות מהמשיח... אז תעבירו את המסר... לא לי... לרשב"ע... סוף סוף צריך לחכות למשיח... השאלה מה זה לחכות לו... אז זהו!!! שלחכות לו זה משהו שמחייב אותי... כן... אני רוצה לקבל על עצמי **עול** מלכות בית דוד... אני חושב שאני כעת מוכן לזה יותר מתמיד... אנא משיח... תזדרז לבא... כי אני לא יודע כמה זמן אני אחזיק עם משרד הבריאות... ד"ר... חחחח לי... חם לי עם המסכה הזו... כמה אפשר ללכת עם מסכה כזו... כי... כי משרד הבריאות אמר... כמה אפשר לעשות רונדלים סביב ארבע קירות כזו... כי... כי ביבי לא מרשה...

אם הפניה הזו תגיע מהמשיח יהיה לי הרבה יותר תעצומות נפש!!!

אם החקיקה תגיע מבין רגליו של המשיח יהיה לי הרבה יותר סבלנות ואורך רוח מאשר שזה מגיע מחקיקה של משרד הבריאות וביבי... יהודים: עכשו זה הזמן ללמוד בעיון את ספר דברי הימים... ספר דברי הימים מתמקד בכבוד של מלכות בית דוד... כן... אנחנו משקיעים בהכנה ובמוכנות הנפשית לקבל עול ממלכות בית דוד... **אני חסיד של המשיח!!!!** חסיד באש ובמים... ה' משח אותנו שיהיה "נגיד" עלי... ולכן מה שהוא יגיד... כל מה שהוא יכון אותי על כבוד שמים אני אלך אחריו בעיניים עצומות... מבטיח!!! לא אתעצבן... לא ארטון... לא אתמרמר... לא אדבר יותר אאאוף... למה הוא אוסר את זה ואת זה... אדבר אני רק אגבה את ההוראות שלו ואשכנע את כולם לקבל את מרותו... מבטיח!!!!!! ואמרו כל העם אמנו!!!

המשיח יעשה... הוא יציג לנו תכנית הבראה איך סוגרים את כל המחלקות האונקולוגיות... הוא יוכיח לנו שהרשת האלחוטית היא האנדלרמוסיה שהרגה לנו רעים וטובים והיא זו שהביאה לנו רשימה של צרות ויסורים... והוא יתן לנו שיעורי בית!!! קדימה... לגמילה... גמילה מהרשת...

וזה יהיה קשה... ואז המשיח יצא כביכול עם הודעה ל"תקשורת" שמכאן ואילך זה לא המלצה אלא הנחיה... ומכאן ואילך יהיה מעקב ע"י "איכונים". וככה הוא יבער את כל הרע מהעולם ואנחנו נשתף פעולה כי הוא יוכיח לנו מוחשית שזה באמת ככה!! (זה כבר באמת יהיה הכח של משיח...) ואז פתאום הבתי חולים יסגרו בזה אחר זה וכל החולים יתפאו ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו... המשיח יציג בפנינו תכנית הבראה איך סוגרים את הדבר הזה שקוראים לו בית קברות!!! הוא יסביר לנו איך מפטרים את כל עובדי החברה קדישא!!! כן... אתה מאמין??? אתה מאמין שאפשר לסגור את החדרי קירור ואת בית הלוויות??? אתה מאמין **שזה ביד ינו ? ? ? אתה מאמין שאנחנו יכולים לעשות שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים?? אתה לא מאמין...???** אז אני אגלה לך סוד!!! המוות זה כמו קורונה!! כמו שהקורונה זה יבוא חיצוני... מישוהו הביא את הקורונה לכאן... ובאותה צורה שהיא הגיעה ככה היא יכולה ללכת... כמו שהיא הגיעה ע"י אנשים שהביאו אותה... ככה היא יכולה להיעלם ע"י אנשים שידאגו שהיא תלך מכאן...

אז אותו דבר מוות!!! מוות לא היה כאן בעולם... רק אדם הראשון חטא והחטא שלו הביא את המוות לעולם... אז כמו שהמוות הגיע לעולם ע"י מעשה של אדם!!! ככה הוא יכול גם ללכת מכאן ע"י המעשים שלנו... כן... מיגור המוות תלוי בנו!!! אנחנו יכולים לסגור את הבית קברות!!! אז למי אנחנו מחכים?? למשיח!!!! ש... שמה המשיח יעשה??? המשיח יעשה הופ... והמוות יעלם?? לא!!! המשיח יגיש לנו תכנית שיקום... איך אנחנו ממגרים את המוות!!!

תכל'ס... הרבה מלל... מה זה נוגע לעינינו??? אנחנו מחכים למשיח!!! מחכים לבית המקדש!!! צריך לקשר את ההמתנה הזו למציאות... צריך לקלוט שאני לא מחכה לאיזה מלאך צחור שיגיש בין העננים ויגיש לי את בית חלומותי... **יש כאן תכנית עבודה שאנחנו נצטרך להיות שותפים פעילים בה!!!** ותכנית העבודה הזו היא כבר עכשיו בעיצומה!!! אמנם כשהמשיח יגיע הוא יעשה את זה מאוד מהר... הוא יעשה את זה עם הנחיות ברורות והוא מערכת אכיפה... **אבל עד אז!!!**

זה תלוי במעשים שלנו... בא נדבר ברחל בתך הקטנה. אני ליטאי... וזכיתי ויש לי כמה וכמה חברים ממגזרים מסוימים... שאני עומד משתומם מול הצטיינות שלהם והקבלת מרות שיש להם לרבה שלהם ואני משתגע מזה!!! איך??? איך אתם עושים את זה?? איך אתם מסוגלים להתכופף ולקבל פקודות מגבוה וליישם אותם בנאמנות כזו בלי לחשוב פעמיים?? ועכשיו!!!!!! אני פתאום עומד מול הקורונה ואני מגלה שגם אני מסוגל!!! תחשוב: בחודש האחרון לבד... משרד הבריאות מהלך עלינו אימים!!!! הוא מנחית עלינו כל כמה ימים הנחיות שמצרות את צעדנו ומגבילות אותנו עד גבול הדכאון (תסכים איתי) ואנחנו מיישמים אותם כמו טאטאלאך... אף אחד (כמעט) לא מנסה להתמרד... ולמה??? כי כולנו מבינים שמשרד הבריאות מגיש לנו פה תכנית הבראה!!! אנחנו מבינים שקורונה זה לא ארונה אלא משהו

מחוץ לקופסא!!!

(אל תחשוב שזה לגמרי מופקע... יש לזה תקדימים בהיסטוריה...) כן... זוו!!! זו הנקודה!! זה מה שהיה לנו בזמן שבת המקדש היה קיים ואין לנו היום!!! כשהיו מחלות קשות או אויבים קשים... לשכת הגזית ידעו להצביע שהעונש הזה מגיע בגלל שמזלזלים בהלכות מוקצה... וברגע שכלל ישראל היו משתפים פעולה זה היה נראה בדיוק כמו בקורונה!!! שתדע לך: **עם שיתוף פעולה מצידנו אנחנו נמגר את הקורונה!!!**

כן... **אנחנו נמגר את הקורונה!!! אנחנו בעזה"ש נמגר את הקורונה!!!** אני יודע שיש כאלו שחושבים שהמשפטים האלו הם סוג של כפירה... וכי הקורונה תלויה בנו?? וכי אנחנו יכולים לבלום אותה?? אז זהו שכן!!! יש דברים שהקב"ה מסר בידיים שלנו!!! הקורונה תלויה בנו!!! יש הוראות ברורות ממשרד הבריאות איך צריך לזהר ואם ניזהר אנחנו נצליח לבלום את זה... (מה שכן כפירה זה בייחס להתפשטות הבלתי נשלטת של הקורונה לפני שקלטו את המשמעות שלה... שמי שחושב שזה מקרה אז זה כפירה... כי על זה נאמר ועל המדינות בו יאמר זה לא תלוי בנו... אבל ברור שכעת בלימת המגיפה זה מהדברים שעליהם נאמר: הכל בידי שמים חוץ מציינים ופחים...)

אבל מה שקריטי לדעת ש--לא רק את זה!!!!!! אנחנו יכולים לבלום עוד המון המון צרות אחרות!!! הקורונה היא המדגם הקטן ביותר...

הקורונה בסה"כ ממחישה לנו מה זה כח של משיח בן דוד!!!

מה זה כח של ממשלת התורה שלא יסור שבט מיהודה!!!

אני רוצה שתבינו: משיח בן דוד יגיע ותוך תקופה קצרה הוא ירפא את כל החולים ויסגור את כל הבתי חולים... ומה אתה חושב?? איך הוא ירפא אותם?? הוא פשוט יבא ויראה לנו מוחשית איך שהמחלה הנוראה מגיעה בגלל האינטרנט... וברגע שהוא יראה לנו את זה וזה יהיה ברור לנו כמו שברור לנו ממה הקורונה מגיעה... אנחנו פשוט נתפוס את עצמנו לידיים ואנחנו נעשה את השיעורי בית שהוא יתן לנו לעשות וככה כל החולים יתפאו ואז מחה ה' דמעה מעל כל פנים...

זו הטעות המפורסמת ביותר!! כולם חושבים שהמשיח יהיה סוג של קוסם שיגיע עם מקל ויעשה לנו ביצועים מרהיבי עין ואנחנו נשב שלובי ידים ונצפה בהופעה החיה?? לא!!! לא מותק!!! המשיח פשוט יציב לנו תכנית הבראה מסודרת איך משקמים את העולם!!!

היום יש לנו תכנית הבראה איך מדינת ישראל יכולה לצאת מהקורונה!!!

אבל עדיין אין לנו תכנית הבראה איך ממגרים את המחלה הנוראה...

אין לנו עדיין תכנית הבראה איך ממגרים את האירועים המוחיים...

אין לנו תכנית הבראה איך יתן ה' שכולם יוולדו בריאים ושלמים...

אין לנו עדיין תכנית הבראה איך עושים שלא יהיה יותר מוות בעריסה...

וכשהמשיח יגיע הוא לא יעשה מופתים והכל יסתדר אוטומטית...

לא!!! זה לא יהיה אוטומטית!!! לא!!!

המשיח פשוט יגיע בדיוק כמו שכיום משרד הבריאות מגיע ומציג לפנינו את תכנית השיקום של המדינה מהקורונה... בדיוק אותו דבר

כמה מילים על הזהירות להישמע להוראות!!!!

אני רוצה לשתף אותך במבוכה קשה שהייתה לי בימים האחרונים... פנו אלי כמה וכמה אנשים בטענה ש... ש... שהכניסה אותי לפלונטר שלם!! ובכן: הטענה שלהם הייתה כזאת: אדון אז נדברו... אתה יושב לך בחיפה וכותב בעלון שלך דברי חיזוק והתעוררות... מה ה' רוצה לעורר אותנו בקורונה הזו... מה צריך להתעורר... ובמה צריך להתחזק...

מי אמר שזה מה שצריך לעשות כעת??? הרי אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של מגיפה... ש... שיש כל מיני דברים טכניים שצריך להקפיד עליהם!!! יש שיעורי בית מאוד טכניים שמחייבים אותנו בתקופה הזו... יש רשימה ארוכה של הוראות נוקשות שמגיעות משרד הבריאות שבניגוד למה שהתרגלנו לחשוב תמיד שהכל פוליטיקות... אבל כאן זה לא עניין של פוליטיקה!! זה עניין של זהירות שלא להיזקק ולא להזיק!! זה שאלה שיש פה פיקוח נפש! וזה הרי לא סוד שמאוד קשה לנו לעמוד בהוראות האלו... כי הם באמת הוראות מאוד מגבילות ומדכאות... אנחנו כבר קרוב לחדש נמצאים בסגר... לא הולכים לבית הכנסת וכמעט מתפוצצים... בקיצור: יש לנו כעת משימה טכנית ומעשית של "חייבהם"!! וכעת בזה!!! בזה צריך להתחזק!!!!

אם ככה: איזה רשות יש לך- אדון אז נדברו- לכתוב בימים אלו על ענייני חיזוק והתעוררות בעבודת ה'... ולהתחיל להתדיין מה ה' רוצה לעורר אותנו?? **אין כעת פנאי ללוקסוס הזה!!**

כעת יש מצווה אחת ויחידה שצריך להתחזק בה: הלא היא מצוות "חייבהם"!!!! וצריך לעורר על זה ולהתריע על זה...

והאנשים האלו צודקים... חד וחלק!!! הכמה אנשים האלו שטענו לי את זה... הצליחו להכניס אותנו לנערועון... **אני אתן לך דוגמא...**

לפני השואה... לסבתא שלי היה בן דוד!!! הבן דוד הזה היה גאון עצום ועובד ה' מופלא... (בשלב זה אני מעדיף לא לגלות לך מי הוא... עוד מעט אני אגלה...) הוא היה ראש ישיבה לתלמידים והוא היה מחדיר בהם עבודת ה' ודרך הלימוד... **והנה!!! יום אחד עננים קודרים החלו לכסות את שמי אירופה...** והנאצים עלו לשלטון ובקיצור... כל גדולי ישראל וכל הרבנים שהיו באותה תקופה עמדו מול צאן מרעיתם והרעילו עליהם דברי חיזוק והתעוררות וכמובן שזעקו והוכיחו את קהילתם מה ה' רוצה לעורר אותנו... ובמה אנחנו צריכים להתחזק ולחזור בתשובה...

אבל לשם שינוי! אותו ראש ישיבה לא דיבר שום דבר!!! ברגע שהתחילה המלחמה... אותו ראש ישיבה הפסיק להיות ראש ישיבה... הוא כבר לא אמר לתלמידים שלו במה להתחזק... ולא מה ה' בא לעורר אותנו... שום דבר... אתה יודע למה???

כי אתה יודע איך קראו לו? קראו לו ר' מיכאל דוב וויסמאל זצ"ל!!! ובהשגחה פרטית מיוחדת ה' זימן לו מידע נדיר של הרבה הרבה נתונים מאוד חשובים שרק הוא ידע אותם מה באמת קורה בשטח... ומה זה אושיוק... והוא קרא את המפה ולפי הנתונים שהיו לו הוא הבין שהוא יכול להציל!!! וברגע שאפשר להציל... אי אפשר להמשיך להיות ראש ישיבה... אי אפשר לעמוד בבית המדרש ולהגיד במה כעת צריך להתחזק ולהתעורר... יש פה הצלת נפשות!! ר' מיכאל דוב באותו רגע הוריד את הכובע של הראש ישיבה שלו ולבש כובע חדש שעד אותו יום הוא בכלל לא הכיר אותו... כובע שנקרא שתדלנות ועסקנות!! הוא התחיל במירוץ של התכתבויות וכספים ושוחד והתנהלות והידברות מול מלאך המוות בכבודו ובעצמו להציל כמה שאפשר...

אבל רבה... רגע רגע... אתה הראש ישיבה שלנו... אתה הדמות הרוחנית שלנו... אז תגיד לנו במה צריך להתחזק בתקופה הזו?? מה אנחנו צריכים לחזור בתשובה... ולמה ה' עשה את זה?? **מה התשובה?? מצטער מאוד!!!** אני לא יכול לענות לכם... תשאלו את מי שלא יכול להציל... תשאלו את כל גדולי עולם של פולין וליטא שנעבאו נמצאים כבר בתוך הגטאות ובתוך גיא ההריגה והידיים שלהם כבולות מצד חובת ההשתדלות... הם יכולים להיות פנויים לחשוב מה הרבש"ע רוצה בכל השואה הזו... מה הוא רוצה לעורר אותנו... אבל אני... שלפי הנתונים שעומדים לפני כעת... הרי יש לי אפשרות להציל!!! **אין לי את הלוקסוס הזה!!** אני מחויב על פי תורה להצלת נפשות... אני עסוק עכשיו בדברים הכי טכניים... אני עסוק בלכתוב עוד מכתב מזעזע לציונים שיחוסו על אחיהם... אני עסוק בלנסות לשחד עוד חיה נאצית שיעכב את המשלוחים לפתרון הסופי... לי אין את הרשות להתעסק כעת ברובד שמעבר!!! מדוע ככה עשה ה' לנו? את השאלות האלו אפשר לשאול רק אחרי שאתה מציף מצית את מה שצריך לעשות כעת... עד כאן שואה!!!

אז כמובן להבדיל אלא אלפי הבדלות!!!! אי אפשר ח"ו להשוות...

לשבת בימים אלו ולחשוב מה ה' רוצה לעורר אותנו... ובמה צריך להתחזק וכו' וכו'... זה נכון רק!!!! רק אחרי שאנחנו מצינו מיצינו את כל חובת ההשתדלות שלנו במצות "חייבהם"!!!!

כלומר: לו יצויר שבמשפחה שלך יש משהו שעדיין לא הפנים את חובת הזהירות שמוטלת עליי בימים אלו... או יותר נכון: אם אתה בעצמך לא הפנת את זה... אז אסור לך להתחזק בשום דבר!!!! אסור לך לחשוב מה ה' רוצה לעורר אותנו... זה בדיוק כמו שתאר לעצמך שר' מיכאל דוב וויסמאל... במקום להציל יהודים... הוא היה עסוק במחשבות מרוממות של התעוררות במה צריך להתחזק?? **אז שלא תבין לא נכון!!**

ברור שהיה גם אז מקום לכאלו מחשבות!!! **אבל למי??** רק למי שמיצה את חובתו... מי שנעבאך כבר היה מובל כצאן לטבח... מי שכבר נלכד בגטו... או במקביל מי שהיה תקוע באיזה שנחאי או ביערות ואין לו מה להציל... כעת!!! במקום הזה לו לא נותר לו אלא לעשות חשבון נפש נוקב ושאגה לו כלכאי מה ה' רוצה לעורר אותנו ובמה ניתן להתחזק במצב הנכחי... אבל מי שיכול היה להציל נפש אחת ובמקום זה היה עסוק במחשבות מה ה' בא לעורר אותנו אז הרי **לא תעמוד על דם רעך גמור מדאורייתא!!!** וממילא אני פה יושב בעלון אז נדברו וכותב דברי גאות כיד ה' הטובה עלי... מחזק את עצמי ואת חברי בכל מיני התחזקות חשובות... ואז מגיע משהו ואומר לי: תקשיבו!!! אח שלי ובן דוד שלי נשאים של קורונה ועדיין לא הפנימו שהם צריכים להיזהר ולא להתפלל במנין... אז איזה היתר יש לך לדבר דברי חיזוק... אתה צריך להתגייס למטה ההסברה של משרד הבריאות...??

והוא צודק!!! לשיטתו הוא צודק!!! אבל לגופו של עניין שאלתי ובידרתי וקבלתי פטור מלהתעסק בנושא הזה כי ברוך ה' אני מוקף לעת עתה באנשים שכן נזהרים בכל ההוראות... והשמועות הנאמנות (לפי התנאים של החפץ חיים בשמירת הלשון) ואומרות שלומי אמוני ישראל נזהרים מאוד בכל ההוראות... (אני מתכוין לאפוקי מהתקשורת וכל המרעין בישין שעל פי תורה הם לא נאמנים למידע שיוצא מהם... ואין צורך להוכיח עד כמה הם לא נאמנים לכל בל מידע שיוצא מהם...)

אז אמרתי לאותו אחד: מצטער!! אני יודע שכלל ישראל זהירים מאוד ומקפידים מאוד וממילא מבחינתי אין צורך להוסיף ולכתוב בנושא הזה!! **רק מה???** אם אתה!!!! אם אתה מוקף באנשים כאלו שלא נזהרים והם לא בסדר... אז עליך באמת מוטל חובת ההשתדלות... אתה צריך להיות ר' מיכאל דוב וויסמאל ולך באמת אין רשות לקרא אז נדברו ולא לחשוב במה להתחזק... אתה צריך להפשיט שרוליים ולצאת לפעולות הצלה... (שכמובן אחד מפעולות הצלה זה לשגוע אותי ולזעוק גיוואלד ולהגיד לי שאני צריך לכתוב על זה... אני מבין מצוין את הפניה שהגיעה מצידו) עכ"פ המסר ברור: כל החיזוקים החשובים... הכל מתחיל רק לאחר שהסביבה שלך נקיה מספק ספקא של פיקוח נפש!!! כל זמן שהרדיוס שלך לא עומד בתנאים האלו... אין לך רשות להתפלל... גם לא במנין... אתה מחויב בהצלת נפשות... אתה מחויב לעשות הכל כדי למנוע מהדוד המבוגר שהוא לא מספיק ישראלי... ולא מספיק מעודכן במידע... שייבין את חומרת העניין.

אני רוצה שתבין: יש אחוז מסוים בציבור שלנו!!! שהם אנשים כאלו מנותקים!!! אנשים שחיים בעולם משלהם!! (לדוגמא: שכנים מהרחוב השני ששלושה חודשים אחרי שאמא שלי נפטרה הם עדיין התקשרו וביקשו לדבר איתה... יש תמיד את הסוג הזה... שיש לו את העולם שלו... שהוא לא שומע כרוז שלא פונה אליו בשמו הפרטי... ולא קורא מודעה שלא נוגעת אליו... יש כאלו אנשים... לא תמיד זה מעלה מיוחדת... אבל יתכן שזה עדיין יותר טוב מהסקרנות השלילית שלנו) אז כשמדובר בפוליטיקה... כשמגיע תקופת הבחירות... כאן תסמוך על בעלי אינטרסים וכל מיני עסקנים שיודעים את העבודה במיומנות... הם יודעים איך להגיע לכל הפינות של הציבור... הם יודעים איך לפנות גם לאנשים האלו... (כן... בתקופה של הבחירות יש אנרגיות מיוחדות ששמוות לפוליטיקה... כל מיני רגשות קודש ומשפטים תורניים שצצים ממערכת לבחירות למשנהו) דא עקא!!! שכעת אנחנו נמצאים בתקופה די שונה!!! זה לא מערכת בחירות... אלא נטו עניין של בריאות!!!! אין פה מספיק בעלי אינטרסים שיכולים לקבל איזה תיק בשביל שהם יסתובבו ברחוב ויזעקו יהודים: תשמרו על עצמכם!!! (כמובן: חוץ מהקופות חולים שהם באמת עושים עבודה... כי להם יש אינטרס טוב שכן) ממילא יתכן שחסר בהסברה!!! יתכן שאותו יהודי מנותק שבבחירות כן מצליחים לחדור אליו ולגרור אותו לקלפי... אבל עכשיו אין מי שיחדור אליו!!!! אין מי שיעדכן אותו שצריך לשמור על ההוראות!!!! ושלא תבין לא נכון... יש... יש הרבה תעמולה... יש הרבה משטרות וחילים ואפילו רמקולים... אבל יש אנשים שזה לא מדבר אליהם!!! יש את השכנה הזקנה או השכן החוצניק שהוא צריך שידברו אותו בשפה שלו ואתה צריך להגיד לו שזה רציני!!!!

והכי הכי: יש יהודים יקרים עובדי ה' שבאמת לא מדבר אליהם משרד הבריאות ואני מבין אותם... כי ממת משרד הבריאות הוא אינדיקציה אצל חרדים... ואותם יהודים משקיעים בתפילה ומגיעים לבית הכנסת קצת יותר מוקדם מאיתנו והרגש שלהם לתפילה הוא הרבה יותר חזק מהפאניקה שיש לנו כיום מהקורונה... ויש כאלו שבכלל כל הטלפון של המידע עם כל הפאניקה שמשודרת שמה זה בכלל בכלל לא מדבר אליהם... וגם אותם אני מבין!!!! כן... יהודי מאמין ששומע רמקול שזועק פאניקה ומכריז: שהמצב נורא נורא קשה... ו... ובמילים אחרות: הרבש"ע חלילה לא משתלט על העולם... אני מאוד מבין את היהודי המבוגר שמחייך מתחת השפם ואומר... קינדרלאך... הרבש"ע לא פושט רגל... ואל תנסו להכניס אותי להיסטריה... תבואו לפני ראש השנה... שם תכניסו אותי לזוחלים ורועדים מיום בואך... והוא לא לגמרי טועה!!!! (נהיה כנים... אנחנו מאוד קונים את הפאניקה הזו... יש לנו רגעים שאנחנו שוכחים לרגע שמישהו פה מנהל את העולם ושבו רסיס רוק שעף באויר לא נעלם ממנו...) אבל תכל'ס!!!! סוף סוף היהודי הזה לא יודע שצריך להישמר!! אין מי שיסביר לו בשפה תורנית שיש כעת משחית שניתנה לו חלילה הרשות ואינו מבחין בין טוב לרע וכעת רצון ה' להישמר!!! ופה צריך אותנו!!!!

כן... אם אתה אזכר... פה בגיליון אז נדברו... כל ספק שהגיע עונת בחירות... נפתח פה **מטה ההתחזקת!!** זהו... תהיה רגוע... יש מספיק אינטרסטים שיעשו את העבודה במקומך ויזעקו מקירות ליבם שחובה קדושה לצאת ולהצביע... אתה יכול להתכבד בביתך ומלאכת הקודש תיעשה על ידם... **אז זהו שעכשיו זה הפוך!!!** האינטרסנטים של ימי הבחירות לא נמצאים כעת בעניינים... וגם אם כן... הם לא יודעים לעשות את העבודה הכ"כ קשה- להסביר ליהודי מבוגר שמשכים ומעריב לבית המדרש עד כמה חובתו כעת לא!!!! לא ללכת לבית הכנסת...

זה לא מהדברים ש-קל להסביר אותם!!!! תמונה של מרנן ורבנן יכולה לסחוב אותי לקלפי... אבל להוציא יהודי מבית הכנסת זה כבר יותר קשה... כאן צריך אותך.. היהודי התורני שתפנה לשכן הקרוב ותסביר לו את זה... תקח אחריות של הסברה כדי להציל יהודים... כן... רק אחרי שוידאת שכל הסביבה שלך הפנימו את המסר... רק אז אתה יכול להמשיך ללא... לחיזוקים הנדרשים... ברור או לא ברור???