

{ אז נדברו }

פרשת תזריע מצורע תש"פ | עלון מספר: 461 | לסדר: "אני ד' רופאך"

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

ל"ג בעומר מתקרב... קדימה... להתחיל לאסוף קרשים למדורה...

כן... אני ממש נזכר בנוסטלגיה... תבין: בעשרים ושתיים שנה האחרונות... זכיתי כל שנה בל"ג בעומר לנסוע לרבי שמעון... אבל השנה... נכון לעכשיו איך שזה נראה... ככל הנראה אנחנו לא נזכה לנסוע להילולא דרבי שמעון... אז זהו!!! שפעם האחרונה ש"עשיתי" ל"ג בעומר בבית... זה היה כשהייתי עדיין ילד... ואז מי שזוכר... הילדים של פעם היו הרבה יותר אדוקים מהיום... ממוצאי שביעי של פסח היינו אוספים המון המון קרשים בקדחתנות... ומחביאים... ושלא יגנבו לנו רח"ל את הקרשים... ואז היו עושים מדורה גדולה... אז זהו!!! שפעם האחרונה שעשיתי מדורה זה היה לפני 22 שנים... והשנה כנראה שאנחנו שוב נחזור למדורה הזו... ובכן: יוצאים לדרך!!! השנה... כבר עכשיו מתחילים לאסוף קרשים לל"ג בעומר

כלפי מה הדברים אמורים???

למי שלא יודע... כעת!!! בדף היומי של שבת... הסוגיה הכי דומיננטית זה סביב רבי שמעון!!! במסכת שבת יש שלוש מימרות של רבי שמעון שמדליקים את כל מסכת שבת... א. רבי שמעון לית ליה מוקצה ב. רבי שמעון סבר: דבר שאין מתכוין מותר. ג. רבי שמעון סבר: מלאכה שאינה צריכה לגופה פטורה! השלושה יסודות האלו של רבי שמעון יש להם השלכות כמעט בכל פינה בשבת ולכן השנה אנחנו מסודרים... השנה באמת לא צריך ללכת למירון... השנה יש לנו את רבי שמעון בכל פינה בדף היומי- שבת... השנה אתה מסודר בחניון הכי קרוב לציון!

אז קדימה!!! עכשיו... בדיוק בימים אלו... זה הסוגיות הכי כבדות... כן... בימים אלו מופיע בגמ' המשפט הכ"כ מפורסם: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק"! אז שנה שעברה הגעתי למירון וחשבתי שרק שם אפשר לסמוך עליו בשעת הדחק... אבל השנה סו"ס אזכה להיות יהודי קצת יותר תורני... ואני אגלה שהמשפט- כדאי ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק זה משפט שבכלל נאמר לגבי מגו דאתקצאי בין השמשות אתקצאי לכולי יומא... אז אני מצידי אתייגע להבין באיזה מוקצה ר"ש מודה ואיך ליה... ובאותה שעה אי שם במרומים "תורתו תגן עלינו... והוא ימליץ טוב בעדנו..." השנה אנחנו נשאיר את הריגושים לשמים... שם זה יותר קריטי... ואילו אנחנו נעסוק בתורת רבי שמעון בר יוחאי מידי יום ביומו בדף היומי...

אז קדימה... יוצאים לאסוף קרשים לקראת המדורה הגדולה... נו... יוצאים לחיפוש... איפה יש קרשים?? בבקשה... רק מהימים האחרונים... "רבי שמעון אומר גור אדם מטה כסא וספסל"... קח... יש לך פה מטה טובה וגם כסא וספסל למדורה... אוהו... את המימרא הזו אנחנו הולכים לפגוש הרבה במסכת שבת... הלאה... אין מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק... אוהו... יש לי פה שמן מצויין להדלקה... קדימה... עכשיו!!! זה עכשיו בדף היומי... (עוד שבוע שבועיים זה כבר פחות מופיע...) הלאה... מה עם המשואה מעל הציון של רבי אלעזר?? בטח... ר"א סבר ליה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא... הוא סובר שמסתפק אדם מן הנר הכבה ומן השמן המטפף... (עיין שבת מד.) ואם אתה ספרדי ואתה רוצה להביא צימוקים לברכות... קדימה... אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים... הנה לך בורא פרי העץ... ואם אתה רוצה לשחוט כבש... תעבור לעמוד הבא... אין שוחטים את המדבריות אלא את הבייתות... נידון שלם האם זה כרבי שמעון או לא... ואם אתה בכל זאת מרגיש ספסוס כי הרי מקובלנו שיש צדיקים שפועלים אצלם ישועות כבר בנסיעה עצמה... ואת הנסיעה הרי הפסדנו... אז הנה... יש לך פה אוטובוס במקום (דף מה:) הגמ' מביאה את המשנה בכלים על המוכני- גלגל של כרכרה... שהמשנה הזו "אתיא כר"ש"... תאמין לי שהרבה יותר מהר וקל לנסוע למירון ולחזור מאשר להקיף את כל הסוגיה של מוכני בדעת רבי שמעון... אז צא לדרך... (אגב: עם הנסיעה הלוך למירון הסתדרת... אבל מה עם הנסיעה חזרה?? אז כן... גם זה מסוגר... כי דף לאחמ"כ הגמ' פתאום חוזרה בה ואומרת שהמשנה הזו היא לא כרבי שמעון... אז הנה לך נסיעה חזרה.)

נו... השנה באמת לא צריך להגיע למירון!!! יש פה במסכת שבת כזו הדלקה מרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון שמי שלא מגיע... זה הפסד כולו שלו... השנה אגד לא עושים בעיות... לא צריך כרטיסים... תורה מונחת בקרן זוית. כנו! אין לנו שיר אלא התורה הזאת!

כן... התחלתי לדמיין איך יראה ל"ג בעומר בלי רבבות אלפי ישראל... ואז פתאום נזכרתי... לרבי שמעון אין "בעיה" להישאר לבד במירון... רבי שמעון במשך שלוש עשרה שנים היה במערה לבד לבד ושם למד סתרי תורה והכל היה טוב... למי יש בעיה עם זה?? לנו!!! אנחנו צריכים את התזמורת... את הממצב... אנחנו צריכים איזה רמקול מחריש אוזניים שיכניס לנו לתוך הראש שתורתו מגן לנו היא מאירת עינינו... אבל אליבא דאמת רבי שמעון לא צריך את ההגברה הזו... הוא הסתדר במערה לבד... והוא קורא לנו כעת... כשעדיין יש מגבלות מפני גזירת הקורונה... ר' שמעון פונה אלינו: התכבדו בבתים... תעסקו בתורה כמוני מתוך המערה ואני מבטיח לכם שהישועות יהיו לא פחות גדולות!!! הרמקול יהיה אמנם פחות חזק... המצב מסתמא יהיה פחות גדול... אבל כנראה שלא זה העיקר... מה שבטוח... זה מה שהרבש"ע רצה ללמד אותנו בימים אלו... לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבקות... ה' רוצה צניעות!!! ה' רוצה פנימיות... ההמוניות והחיצוניות מפריעים לנו לגלות את הפנימיות שלנו... נרוץ לחדרי תורה... משם תורתו מגן לנו!!!

להשתתפות בהוצאות
הגליון:

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"

- "קהילות"

בטלפון:

(מענה מסוחשב)

0799-654321

תודה

מראש!!!

כל שותפות

שלכם מחזקת

עז ודיוו



חפ"ק חירום לקראת החזרה לשגרה!!!

בימים אלו ישנם שני דברים שמזעזעים אותי! שתי נקודות שונות ומנוגדות מן הקצה אל הקצה... **הנקודה הראשונה שהכי מזעזעת אותי:** שבימים אלו מתחילים להכריז לאט לאט על חזרה לשגרה... זאת אומרת: שיתכן שעוד קצת זמן... (ולא משנה עוד כמה) אנחנו יום אחד נמצא את עצמנו חוזרים לאותה שגרה!!! לאאאאותו מקום שבו היינו יום לפני הקורונה... ו... ו... וזה לא בא בחשבון!!! לא שייך!!! נישט שייך!!! לא יתכן שיום אחרי הקורונה אנחנו נשאר באותו בלטה כמו יום אחד לפני!!! תסכים איתי שזה לא בא בחשבון!!! אין על מה לדבר!!!

בהתחלה דיברנו גבוהה גבוהה... היינו בטוחים שה' סוגר את העולם על מנעול וברית... היינו בטוחים שזהו... המשיח מגיע ורק צריך להכין חבילות... ופתאום לאט לאט העסק מתחיל להתאפס... ואוטוטו אני שוב חוזר לאותו בררוך... לאותו מקום שבו אני תקוע בעשר שנים האחרונות... ולא שייך שזה יקרה!!! אין מממצב!!!

תבין: הקורונה הזו הייתה מספיק דרמטית ומספיק מטלטלת בשביל שמשו יזוז אצלנו!!! לפחות משהו!!! לא יתכן שנחזור לגמרי לגמרי לאותו מקום... תסכים איתי... צריך שזה יהיה ברור לנו!!!

תחשוב: הקב"ה שיבש את כל העולם... ידיו בגוים מלא גוויות מחץ ראש על ארץ רבה... הרעשתה ארץ פצמתה... הראית עמן קשה השקיתנו יין תרעלה... ואת כל זה הקב"ה עשה... בשביל מה??? בשביל שנחזור לאותו מקום??? **זה לא שייך!!! זה לא שייך!!! זה לא שייך!!!**

אי לכך ובהתאם לזאת!!! התייעצתי עם הגורמים הרלוונטיים... והחלטנו על פתיחת חפ"ק חירום פה!!! בגיליון אז נדבר!!!

ובכן: באופן חד פעמי אנחנו פותחים פה בגיליון זה אפשרות לקוראים להגיש רעיונות לקבלות טובות של חיזוק ושינוי חיובי בעבודת ה'!!! (אנחנו כעת לא מדברים על קבלות פרטיות שעל זה נאמר לב יודע מרת נפשו... אני מדבר בעיקר על קבלות בנושאים יותר כללים או חברתיים... מה שנקרא במרחב הציבורי שעד כה היינו מורחקים ממנו וכעת אנחנו רוצים לחזור אליו טובים יותר...) ובכן: בשבוע הקרוב אנחנו מחכים לרעיונות שלכם... ואי"ה לפי העניין נפרסם חלק מהם... (כמובן בלי התחייבות) אז קדימה... מחכים לכם...

אבל!!! תנאי אחד קודם למעשה!!!

אם אתה רוצה להגיש כאן רעיון לקבלה טובה... זה רק בתנאי שהקבלה הזו נוגעת בראש ובראשונה **אלך!!! ואתה הוא הראשון** שמקבל על עצמך ומכריז מעל במה זה שאתה מתכוין אכן להיות החלוץ שבצע את הקבלה הזו!!! כי תבין... להגיד לאחרים מה הם צריכים לתקן... זה הכי זול... בשביל זה אני לא צריך את העזרה שלך... בזה אני מומחה יותר מכולם... (אדון אז נדברו כבר כל השנה יושב על הקתדא ומטיף לאחרים במה הם עדיין צריכים להתקדם...) הבשורה המיוחדת שאנחנו כעת רוצים לעשות זה לתת במה לכל אחד להציע רעיונות ציבוריים ליעול בעבודת ה'... **אבל הוא החלוץ!!!** הוא הנחשון שמכריז אני עושה את זה!!! אני וביתי נעבוד את ה'... ומהמקום הזה הוא פונה לכל שאר חבריו וידידיו ואומר להם: בואו... תאמצו גם אתם את הרעיון הזה...

הרעיון ברור??? אז אנחנו מחכים לרעיונות שלכם...

אגב!!! אני רוצה לנצל את הבמה הזו לירות לכל הכיוונים ולהפנות את הזעקה הזו ואת הרעיון הזה גם לכל השבועונים החרדיים... **תאמצו את הכיוון הזה!!!** תשימו לרגע בצד את כל הכתבות ואת כל הראיונות ואת כל הסיקורים... תפנו לקוראים שלכם ברגע של אמת ותציעו להם להתחזק רגע לפני שאנחנו חוזרים לשגרה מהקורונה!!! ואסור לחזור ממנה בידיים ריקות!!! (אתם יודעים מה... יש לי בשבילכם רעיון... זה רעיון שכבר מתאים בול לשבועון חרדי... תציבו לפני הקוראים שלכם כמה קבלות מרכזיות וכלליות של חיזוק!!! תחלקו אותם כאילו לשמות של מפלגות... ותציעו לציבור הקוראים שלכם כמין קלפי... שכל אחד יש אפשרות לבחור באחת מהמפלגות... נניח מפלגת **הבית היהודי** זה יהיה חיזוק בנושא של צניעות או בשאר דברים שצריך להתחזק בהם בענייני הבית היהודי!!! ומפלגת **ש"ס** נניח זה יהיה תופסת של חיזוק בלימוד דף היומי (ש"ס) ומפלגת **שחרו לבן** יהיה חיזוק נוסף ב"חוסן" ובהירות מול פגעי הטכנולוגיה... (לא איכפת לי שיקראו לה **ש"ע**... כי מה שבטוח הוא שאחרת... אחרת אין עתיד) וכן הלאה וכן הלאה... וקדימה!!! תפתחו קלפי... וכל אחד מהמנויים שלכם יקבל את זכות הבחירה להחליט על איזה חיזוק הוא מסתער כדי לצאת מהקורונה עם משהו טוב!!! אין ברירה!!! אסור לנו לצאת מהקורונה רק עם ערימות של עיתונים!!! חייבים לצאת עם משהו אמיתי בידיים... קוראים יקרים: תעבירו... תעבירו את הרעיון הזה לגורמים הרלוונטיים... לאו דווקא בשמי... בשם הזעזוע האישי שאמור לפקוד כל אחד מאיתנו שמדמיין לעיני רוחו שעוד רגע אנחנו חוזרים לשגרה עם ידיים ריקות!!! היו לא תהיה!)

עכ"פ בתור מדגם והמחשה על מה אנחנו מדברים אני אציג כאן כמה הצעות חיזוק בודדים שכבר שמעתי מאנשים...

ובכן: מישהו הציע רעיון שכמו שבבית הכנסת יש כבר תאים לתפילין!!! ככה יהיו תאים

מיוחדים לפלאפונים... וכל אחד יקבל על עצמו כשהוא נכנס להתפלל להכניס את הפלאפון לתא הזה!!! זה אולי נשמע לך רעיון ילדותי... אבל רוצה הוכחה שלא??? נראה... נראה אותך...

אני כבר הודעתי שאני כנראה לא מסוגל... אבל אותו אחד שהציע את זה... הוא כבר הכריז בפה מלא שהוא מקבל על עצמו את זה!!! והוא בעזה"ש יעשה את זה בכל מחיר... אבל בינינו... בא נעזוב כעת את הלוגיטיקה של תאים וכו'... זה כבר מאוד תלוי באופי של הגבאי ובראש הפתוח שלו... אז עזבו... במקום להיות תלוי בשינוי סדרי עולם בבית הכנסת תקבל על עצמך מהיום: ברגע שאני נכנס לבית הכנסת אני עושה את הפלאפון על מצב **לא מקוון!!!** ואם אתה רוצה משהו שישמע קצת יותר טוב... תעשה את הפלאפון על מצב **טיסה!!!** כן... מצטער מאוד... אני בטיסה... אני כעת לא יכול לענות... זו קבלה פרקטית!!! ישומית!!! מוגדרת!!! ואני חושב שהיא אפילו מכבדת את הקורונה... כי שוב... בל נשכח... הקורונה היא משהו רציני... היא משהו שמצדיק איזה שינוי קצת דרמטי!!! יתכן שאפילו קצת יותר מהקבלה הקטנה שצריך לקבל בימים הנוראים... סו"ס הקורונה הזו הולכת להירשם בהיסטוריה!!! (אני מרחם על הנכדה שלי שהולכת להיבחן על זה בתו"ו... אבל אל דאגה... המשיח יגיע והנכדה שלי לא תבחן על חומר לימודי אלא מבחני שפרה ופועה...) מותר לתת לקורונה תשומת לב של קבלה דרמטית יותר שתוכל עוד ארבעים שנה להגיד שאת זה קבלתי מאז הקורונה!!!

כן... אם שמת לב יש הרבה יהודים שיש להם קבלה מסוימת שהם קיבלו על עצמם ממלחמת ששת הימים ועד עכשיו הם אוחזים בזה בשיניים... מכיר את זה??? מכיר את המשפטים האלו??? מאז מלחמת המפרץ אנחנו אף פעם לא מוותרים על... מכיר את סוג המשפטים האלו??? מה עומד מאחורי המשפטים האלו??? שבגלל שמלחמת ששת הימים הייתה כ"כ דרמטית!!! לכן מי שכבר קיבל על עצמו קבלה בתקופה המכוננת הזו... היה לקבלה הזו תוחלת חיים עמידה הרבה יותר מכל קבלה אחרת!!! וצריך לתפוס את המומנטום הזה!!! לא לאבד את זה!!!

נעבור לעוד מדגם של רעיון שמישהו הציע... זה כבר רעיון של בן אדם באמצע החיים... אדם בגיל העמידה שכבר אוחז עמוק בבר מצוות של הילדים ואוטוטו מתחיל לחתן... והוא קיבל על עצמו לא פחות ולא יותר לעשות **שמחות יותר צניעות!!!** כן... אם אתם זוכרים... אז!!! בשלושה ימים שאחרי פורים שהכריזו לפתע שאי אפשר לערוך חתונות יותר מעשרה אנשים... זה היה כ"כ הזוי!!! שבהתחלה היה נדמה לי שהקידושין

ימים זה היה כ"כ זר ומנוכר לנו... זה היה כזה בלתי נתפס... ו... ומהר מאוד התרגלנו לזה... התמקמנו מאוד עמוק בנוף של מנייני המרפסות... (אני אפילו קבלתי שטעלע... הייתי הבעל קורא... אפילו קניתי תיקון קוראים לצורך העניין... ואני כבר מוטרד מה אני אעשה עם השטעלע הזה אחרי שיתבטל המנין... האם אני אקבל חל"ת?) אז זהו!!! קח בחשבון שבכל דבר זה ככה!!! כל מציאות הכי הזויה בעולם שלפני חודש לא האמנת שתגיע לכזו סיטואציה... תוך שבוע... שבוע וחצי אתה כבר בקי ורגיל ומורגל לזה לגמרי... אז נקודה חשובה שצריך לדעת אותה!! לשמור אותה במגירה לעיתות חירום... שלא נצטרך אף פעם...

כל רעיון כרוך בהכרזה נחשנית מראש!!!

אם אתה זוכר בתחילת המאמר כתבתי שישנם שני דברים שמזעזעים אותי בתקופה זו... אז את הדבר הראשון כבר כתבתי... את זה שאנחנו הולכים לחזור לשגרה בידיים ריקות ח"ו והיו לא תהיה...

זה הדבר הראשון המזעזע!!! אבל יש עוד דבר מזעזע לא פחות!!!!

המהירות!!!! המהירות שבה התרגלנו למציאות החדשה... המציאות הכ"כ הזויה שהיינו בה בחודש האחרון... תפילה דרך מרפסות... צעקות של אמן יהא שמייה רבה מכל עבר... קריאת התורה מאולתר עם כל מיני קולות הלכתיות שלא שערם אבותינו... כמה שזה מוזר והזוי ברגע הראשון... אבל תוך ימים ספורים... זהו... נכנסתי לזה!! מהר מאוד התרגלתי לזה... ו... וזהו... זה המצב!! מידי יום התייצבתי על עמדי במרפסת בשעה הנקובה... אני מנופף לכמה שכנים... כן?? אתם איתנו?? קדימה... יוצאים לדרך... והתפילה מתחילה... ואל תשאל: סו"ס אני גר בעיר מעורבת... אז פתאום התחילו תלונות מהשכנים... ואחד הרוסים התחיל לעשות בעיות ומשטרות... ו... והוא רצה לבטל את הרמקול של המנין... **אין לך מושג אין זה עיצבן אותי!!!** מה... מה זה צריך להיות?? זה... זה הבית כנסת **שלנו**... זה המנין **שלנו**... הרגשתי כאילו איזה מתפלל ותיק שמישהו רוצה לזרוק אותי מהמקום הקבוע שלי בבית הכנסת מקדמת דנא... פתאום תפסתי את עצמי... ההלו... אתה התמקמת פה יותר מידי עמוק... פתאום הזעזעתי באיזה מהירות אנחנו מתרגלים לשינויים הכי הזויים!! והמסר העיקרי שמאוד חשוב להוציא מזה... ש... שלא נדע... יכול להיות בן אדם רציני ושקול... בן תורה וירא שמים... שברגע של חולשה היה לו איזה מעידה קטנה והוא נחשף לאיזה חומר קלוקל... והוא יכול למצא את את עצמו ברגע אחד מול קריסה רוחנית פתאומית... והוא כ"כ בהלם מעצמו מהמעידה הפתאומית הזו שברור לו כשמש בצהרים ש... שזה לא!!! לא בא בחשבון!!! אני מיד!!! מיד תופס את עצמי לידיים וחוזר לעצמי!!!

אבל המציאות בשטח אומרת **שאין לך מושג** באיזה מהירות בן אדם מתרגל לשינויים הכי הזויים באישיות שלו... כך שאם ח"ו קרתה לך כזו נפילה (וזה קורה...) **אל תחכה עם זה אפילו לילה אחד!!!** תחתוך באותו רגע!!! כי קח בחשבון שהמהירות שבה אתה עלול להתרגל למציאות ההזויה שכעת כ"כ זרה לך היא בלתי נתפסת...

הנה... המרפסות האלו יוכיחו... שעד לפני חודש

פשוט לא חלים... יש פה ממש אפקעיניה רבנן לקידושין מיניה... כי... כי איך אפשר?? איך?? אבל הוכח שאפשר... אז כמובן... כמובן שעשרה אנשים זה לא סימפטי... אבל מעשרה אנשים ועד חתונת ראווה בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו... יש משהו סולידי באמצע!!! אז הנה!!! כעת שאנחנו לקראת חזרה לשגרה... קיבל על עצמו אותו יהודי לא לחזור ככלב ששב אל קיאו!!! אותו אחד שלפי הרקע הכללי שלו היה אמור לעשות חתונות ראווה עם מאות מוזמנים... קיבל על עצמו לעשות חתונות צנועות ופשוטות מתוך נקודת הנחה שהאושר הגדול של הזוג לא יגיע מהמרחב הציבורי של החתונה אלא דווקא מהבידוד המבורך של השנה הראשונה שלהם... הוא כבר הודיע שהוא מאמץ את המתווה הזו!!! והוא פונה לכל חבריו שזה נוגע אליהם והוא ממליץ להם בחום לאמץ את החזרה לשגרה המסוייגת הזו!!!

הנה לך דוגמא של קבלה שאמנם אותו יהודי קיבל על עצמו... והוא בעזה"ש יבלע את הרוק ויעמוד בה... אבל אם אתה- קורא יקר... אם תדאג שעוד כמה מאות חברים של אותו יהודי גם אם יאמצו את הקבלה הזו... אני חושב שיהיה לו וגם להם הרבה יותר קל לקיים אותה... לזה אני בעיקר חותר!!! לא כ"כ לקבלות אישיות פרטיות... אלא לקבלות במרחב היותר ציבורי!!! ישנם שינויים חיוביים שמאוד מאוד תלויים במוסכמות הציבוריות!!! שאם ציבור גדול ביחד יחליט לתפוס את עצמו בנושא הזה ולעשות לזה סוף זה יהיה מאוד מאוד קל... ואם הציבור ימשיך לחזור לתפאורה ולנשפים ולהמוניות (שה' הראה לנו בכל הקורונה הזו כמה שהוא סולד מזה) אז ליחיד מאוד מאוד קשה להיות שונה מהציבור... כאן צריך לקום ביחד ולהחליט בא נעשה היסטוריה!!!!

כן... הקורונה זו היסטוריה!!! וגם אנחנו נצא ממנה בחיזוק היסטורי!!!

שהנכדים שלנו יוכלו לספר שפעם היו עושים חתונות ראווה... עד שזה התבטל... ואז תשאל שאלה במבחן: מתי זה התבטל?? וכולם ידעו לענות... בקורונה!!! בטח... תשובה קלה... תאריך קל לזכרון...

אז הנה... הבאתי לך שתי דוגמאות לקבלות ולשינויי תפיסה מבורכים ואנחנו מחכים לכם קוראים יקרים ומוכנים לשמוע את הרעיונות שלכם... אבל שוב: לא לשכוח!!!

"למען לא נבוש..." - מושגים בסיסיים בהלכה.

ההלכה הכי חשובה בימים אלו זה פשוט לשמור על הבריאות!! האם קראת את מכתבו של מרן ר' גרשון שליט"א שכתב בימים האחרונה?? האם שמת לב מה כתוב שם בין בתרי הדברים?? כתוב שם במילים אחרות: שאי אפשר לסמוך על מערכת הבריאות! שמעת? א"א לסמוך על הוראות של משרד הבריאות! **מה הכוונה?** במקרה... ממש במקרה... בחודש האחרון ההוראות של משרד הבריאות היו מאוד מחמירות... נו... זה בסדר... מקסימום משרד הבריאות קצת הגזים מידי לחומרא... נו... אז נזהרנו עוד קצת יותר... אבל עכשיו פתאום משרד הבריאות מיקל!! ואנחנו שרגילים לדרוש ב"ג מידות שהתורה נדרשת בהם... אוטומטית אנחנו עושים פה **קל וחומר**... אם משרד הבריאות שב"כ החמיר עלינו בתקופה האחרונה... אם הוא בכבודו ובעצמו משהרר אחיה ונותן לנו הוראות מקילות... אז בטח אפשר לסמוך עליו בעניינים עצומות...

אז זהו שלא!!! אני אגיד את מה שלא כל אחד יכול להגיד בקול: אנחנו לא יכולים לסמוך על שום גוף שתלוי בפוליטיקה!!!

גוף שתלוי בפוליטיקה הוא אף פעם לא יכול להיות אובייקטיבי... ושלא תבין: יש כאלו שחושבים שפוליטיקה מוכרחת להיות משהו מלוכלך... לא!! ממש לא!! פוליטיקה הכונה היא אוסף של תיקים חיוניים שמחולקים לכמה אנשים... שכל אחד מקבל תיק אחד ונדרש ממנו למשוך עם כל הכח לכיוון שלו!! זה פוליטיקה במובן הנקי שלה!! אז פעם אחת משרד הבריאות מצליח להפעיל שינויים ולמשוך אליו את כל תשומת הלב... ומחר משרד הכלכלה מצליח להתגבר עליו ולקחת אליו בחזרה על הסדר יום... הצד השווה שבשניהם... ששניהם נישט דעת תורה!! שניהם לא אובייקטיבים ולא ממקום של האשמה... זה לא שהם לא בסדר בזה... אלא זה... זה מה שיש... זה המבנה של מערכת כזו... אז מה הדבר היחיד שהוא כן אובייקטיבי?? דעת תורה!!!!

דעת תורה אומרת מה צריך לעשות!!!!

אם בחודש האחרון היה צריך להקפיד על כל ההוראות... זה לא בגלל שביני אבר... זה היה נכון בגלל שהתורה אומרת שצריך להקפיד על ספק ספקא של פיקוח נפש!! אז בס"ד היה נס מיוחד שבחודש האחרון נפסי ניסים משרד הבריאות ממש בטעות קלע לדעת תורה (פחות או יותר...) אבל עכשיו פתאום הופעל לחץ ציבורי חזק ממשרד הכלכלה להחזיר את המשק... ופתאום יש הוראות מקילות מצד משרד הבריאות?? ההלו... לא בטוח שזה מתואם עם דעת תורה!!!

לכן כותב לנו מרן הגר"ג שליט"א: שלא להקל ראש!! ולא להיות שפוטים בכל מחיר של משרד הבריאות... זה שעד עכשיו ההוראות היו לשמוע להוראות של משרד הבריאות... זה לא בגלל שהם לשכת הגזית... אלא בגלל הנס הזה שבי"ה הם בטעות כיוונו לדעת תורה... אבל לא כל יומא מתרחיש ניסא...

בקיצור: צריך להפעיל חוט שידרה תורני!!!

ויהודי בן תורה שידוע לקרא כתב רש"י בלי ניקוד... יודע את הסוגיה בסוף יומא ואת הסימנים בשולחן ערוך שמדברים על מצות "וחי בהם"!!! כולם עסקים בהסתה של החילונים למה החרדים לא שומרים על ההוראות של משרד הבריאות?? שמויות והבליים... נמתי חרדי סומך על מילה שנאמרת ממערכת השלטון? ממתי חרדי לובש גרמאל כשביבי מוסר "שמועס"? מה אתם רוצים בכלל?? אבל כן!!! הטענה האמיתית עלינו!! איפה החוט שדרה ההלכתי שלך?? אך אתה לא יודע לקרא שו"י ולהזהר מספק פיקוח נפש?? למה אתה מחכה שהרבינים יראו שאתה לא מבין ענין ואז יזכירו לך שיש כזו הלכה?? התוכחה הזו נכונה ביחס לעבר!!! כשמשרד הבריאות בטעות גם כיון להלכה... והוא לא משתנת גם עכשיו כשמשרד הבריאות מיקל פתאום ואנחנו צריכים להמשיך להחמיר לגופו של ענין בהתאם לתנאים שעומדים לפנינו...

הדמעות מתוך בית הסוהר והסגר בני ברק בערבי פסחים...

"ד בניסן... ערב חג הפסח... חצקל עומד בחלון ביתו בפרסס ברסן ועיניו זולגות דמעות ללא הרף... אשתו מנסה קצת להרגיע אותו... חצקל... ערב יום טוב... צריך להתכונן לליל הסדר... אבל חצקל לא!!! לא יכול לעזוב את החלון... הוא מסתכל מול האופק האין סופי הצופה להרי יהודה... כן... בשעות אלו מקריבים בבית המקדש קרבן פסח!!! ואני אנא אני בא... אני פה... השתא הכא!!! מי האמין שאני אשאר בבית בערבי פסחים?? ר' חצקל גונג יש לו תעוקה בלב... ורבה כבר חוששת על הבריאות שלו... כן... כבר עשרות שנים... מאז שהייתי בגיל ארבע ולמדתי לאכול לאכול כזית בשר... מאז כל שנה אני עולה לירושלים להקריב קרבן פסח!!! זה חלק מההוויה שלי!! והשנה?? לא יאומן כי יסופר... אני פה!!!

כן... עד הרגע האחרון לא האמנתי שזה יקרה... הכריזו סגר על בני ברק בגלל הקורונה ואני מאוד מאוד קיויתי שה' יעשה נס ופתאום אני כל אוכל לעלות לירושלים ולהקריב קרבן פסח... לנגד עיני כל הזמן צפה ועלתה הגמ' בפסחים שכבר מזכירה אפשרות של בית סוהר בערב פסח!!! והגמ' אומרת: שמי שנמצא בבית הסוהר בערב פסח והבטיחו לו לצאת... אז תלוי!!! אם זה בית סוהר של ישראל אז אנחנו סומכים על ההבטחות שלהם... וכאן הרי יהודים הכניסו אותנו לסגר... אז עד הרגע האחרון קיויתי שתגיע איזה הבטחה... ואז מהר מהר ישחטו עלי קרבן פסח ואני אטוס לירושלים... אבל כנראה שזה היה גזירה משמים (לא בית סוהר... לא של עכו"ם ולא של ישראל... אלא גדר דרכי בגזית...) ואני פה!!!

במשך כל ערב פסח חצקל לא יכל להירגע... כשהגיע הרגע של הכנת הקערה של ליל הסדר... וחצקל ניגש בידים ורועים להניח את הזרוע- זכר לקרבן פסח... הוא לא עמד בזה... הוא הלך שוב לחלון שצופה לירושלים והתייפח כמו תינוק במשך רבע שעה... ואז אמא הגיעה ולקחה מהר מהר את הקערה... רק זה חסר לה... שעוד מעט ר' חצקל יגש לשים גם את הביצה זכר לחגיגה... ושוב יפתח סכר הדמעות...

אמא מחש נכנסה ללחץ... חצקל פשוט לא עומד בזה... אמא ניגשה לילדים הגדולים... מה עושים?? בא נחשוב יחד איך מרגיעים את אבא?? אני חוששת עליו... יענקי ומוישי התחילו לחשוב יחד... איך?? איך מפסיים את דעתו של אבא... כן... גם להם מאוד קשה עם הגזירת שמים הזו... גם הם עוברים כעת משבר נוראי... אבל פתאום נפל להם רעיון מבריק בראש!! אבא הרי עומד היום כל הזמן בחלון... לכיוון ירושלים... הרי בדיוק מול החלון הזה נמצא השדה אחוזה שלנו ששם אבא מגדל בדיוק השנה כרם רבעי... וגם יש לנו שם שדה חיטה גדולה... יענקי לקח מגרפה ומוישי לקח מזרה ויצאו לשדה... בהתחלה אבא היה שקוע באבלו... ולא ראה אף אחד... אבל פתאום הוא ראה שני "גנבים" עומדים בשדה ומתחילים לעבוד...

יענקי... מוישי... השתגעו?? ערב פסח!!! אסור בעשיית מלאכה!! רק לאנשי יריחו חכמים התירו להרכיב דקלים כל היום... אבל סתם ללכת לעבוד... אוהו... בדיוק לזה חיינו... אבא... אנחנו פשוט הולכים לבדוק את השדה... לראות אם החיטה כבר בשלה מספיק... שנוכל לעלות אותה ביכורים כבר לפסח שני... ונשאר אותה שם עד חג השבועות שרק מחג השבועות ואילך אפשר להקריב ביכורים...

פתאום ניצוץ של אור ניתץ בעיניו של אבא... מה... מה אמרתם? מה החשבון? אתם רוצים לעלות כבר בפסח שני עם הביכורי חיטה??... מה... נראה לכם שיש סיכוי שהתבואה תהיה בשלה עד אז??

כן... אבא... אנחנו עכשיו בודקים את זה ומקסימום נתפלל על זה...

אה... אז אתם רוצים לטעון שאנחנו כבר ניסע לפסח שני בירושלים... ונשאר שם כבר עד חג השבועות ולא נצטרך לחזור באמצע...??... **כן... בדיוק אבא!! אנחנו בדיוק "חושבים" על זה עכשיו...**

פתאום משהו שם זז לחצקל... נכון... היום ערב פסח ואני רחוק מירושלים... ובשבילי זה סוף העולם!! אבל הילדים מתחילים לדבר איתי על תכנית דווקא מאוד קוסמת... ש... שמפסת שני אנחנו נשארים בירושלים רצוף עד חג השבועות... חצקל פונה לאשתו רבקה... שמעת את הרעיון שלהם?? רבקה עונה: **כן... אני בעד!! אני עומדת מאחורי זה מאה אחוז!! אני פוטר את אותך סכל העבודות**... אני נותנת לך פיצוי על הסגר כעת... אני אעלה איתכם לפסח שני ואחזור הבייתה ואתם תשארו רצוף עד שבועות... אבל חצקל!!! אני מוכנה לזה בתנאי אחד... שאתה מנגב כרגע את הדמעות ומתחיל להתכונן לליל הסדר עם הפנים קדימה. נתתי לך מתנת אפיקומן!!! מיום י"ב באייר אתה והילדים הולכים לשלוש שבועות בירושלים... אבל התשלום הוא שמחת יום טוב כאן... השתא הכא!! בני ברק!! לחודש הבא בירושלים...

התרגיל הצליח מעל ומעבר... חצקל התעורר לחיים... ולאט לאט חזר לעצמו... והתחיל להתכונן בסילודין לקראת החג... כמובן שלאורך ליל הסדר היו כמה נסיגות... היו כל מיני רגעים מכוונים ש... שבשעה זו בירושלים מצביעים על הקרבן פסח ואומרים פסח זה שאנו אוכלים על שום מה... וחצקל נזכר ומתחיל להשתעל שיעול יבש... אבל מהר מאוד יענקי ומוישי מתחילים לדבר איתו על ביכורי התאנים שבעז"ה השנה אנחנו עולים כבר בתחילת חודש תמוז ולא כמו שנה שעבר כי זה נראה שהתאנים מתקדמות יפה... וגם התפוחים נמצאים במצב טוב... ובחודש סיוון אנחנו מתחילים בהפרשת מעשר שני קדחתנית שתניב לנו הרבה כסף שצריך לפדות אותו בירושלים... וככה נתקיים בחצקל מקרא שכתוב: סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני... חצקל איכשהו נרגע... היה איך להרגיע אותו...

אבל חצקל חצקל... איך תרגיע אותו?? גם אנחנו רחוקים מירושלים... אבל אלפי שנים!! גם אנחנו רצינו להקריב קרבן פסח בירושלים... אבל זה אבילות ישנה... ובלב מוכרסמת החזקה הישנה שמה שהיה הוא שיהיה... אף אחד מאיתנו לא בונה על הביכורים שאין לנו... ולא על פסח שני... כי את פסח שני אנחנו כנראה לא נוכל להקריב... (כי רק אם רוב ישראל עשו בראשון אזי המיעוט ינדיח לשני... אבל כלל ישראל כולו לכאורה לא נדחה לפסח שני) ר' חצקל: אתה שנה אחת אמרת השתא הכא ואיך הרגשתי?? מה תגיד עלינו שאנחנו כבר אלפיים שנה אומרים את זה?? אתה היית סגור בני ברק ונפטרת מקרבן פסח מפסח של דרך רחוקה... או יותר נכון מפסח של אונס של סגר!! ואילו אנחנו פטורים מקרבן פסח... כי... כי אין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו מפני היד שנשתלחה במקדשך... האם יש לך חצקל מה לנחם אותנו??

תזעק לרבש"נ!! תתפלל שם בשמים לקב"ה שישבו וירחם עלינו ועל מקדשו ברחמי הרבים ויבנהו מהרה ויגדל כבודו... על חמותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו!!

מי יתן ובמהרה תיוושע יהודה... ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ובמהירות מסחררת כל אחד מאיתנו יקבל את אחות אבותיו... וכפי שהבטיח רשב"ג עתידים אילנות שיתנו פירות בכל יום... אזי עוד בקיץ זה נזכה לדרוך את ולהקריב ביכורי ענבים ויין... ולדרוך את ולתת ביכורי שמן... וכמובן זה יהיה אפשרי רק למי שהאילן שלו כבר קיים כמה שנים והתברר שזה נמצא בנחלתו... אבל מי שיצטרך לנטוע יאלץ להתארז בסבלנות שני ערלה... ובנתיים עד אז יגדל עדרים שיוכל להוציא מהם מעשר בהמה ובכור...

האם הקורונה זה אויב או שליח משמים??

המאמר הזה הוא פחות חובבני... יחסית עמוק... אבל מומלץ מאוד...
יש פה בהירות שמאוד נדרשת לתפוס את תפקידו בימים אלו...

בימים אלו העולם כולו נלחם נגד האויב ששמו קורונה!!!! העולם הכריז על הקורונה כאויב!!!
העולם יוצא למאבק נגד האויב הזה ששמו קורונה... דא עקא שאנחנו יהודים! וליהודי מאמין יש בעיה עם ההכרזה הזו... כי אנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו!!! אין עוד מלבדו זה אומר שהקב"ה עומד מאחורי כל דבר! ונמצא בכל דבר! גם בקורונה!!! (ס"ס הקורונה היא לא בעלת בחירה... על בעל בחירה אפשר להכריז כאויב... גנב... רוצח... זה אדם בעל בחירה שבוחר לעשות רע... הוא יכול להיות אויב! אבל כל אסון טבע... שהוא לא בעל בחירה הרי הכל בגזירת עליון!!!) ואם הקב"ה עומד גם מאחורי הקורונה ואחרת מכריז מלחמה על הקורונה... במילים אחרות אתה מכריז מלחמה על הרבש"ע... איך?? איך אפשר להגיד כזה דבר??

נו... אז לפי ההשקפה היהודית איך אהנו אמורים לגשת לקורונה??

מצד אחד להתייחס אליו כאויב... איך אפשר?? הרי אין עוד מלבדו... הקורונה היא גם משהו אלוקי... אז מה?? לא להסתכל על הקורונה כמו אויב?? לחבק את הקורונה?? ברור שלא!!! ברור שהקורונה זה אויב מר ונמהר שהורג ומשחית גדולים וטובים... נו... אז איך כן נגישים לזה??

זו שאלת השאלות!!! זו שאלה מהותית ויסודית שנוגעת בנקודות הכי עמוקות ביהדות... (כמוכן שהשאלה הזו כנונה ותקפה לאו דווקא בייחס לקורונה... אלא בייחס לכל דבר לא טוב שקורה בעולם... איך נגישים אליו כמו יהודים מאמינים??)

אז העניין בקצרה הוא כך:

הקב"ה ברא מציאות של רע בעולם!!!! והרע הזה הוא רע!!! והקב"ה שהוא טוב- חפץ בביטול הרע!!! אבל לעת עתה גזרה חכמתו יתברך לתת לרע אפשרות להתקיים ולהתנהל (מכל מיני סיבות ברורות שלא כאן המקום לפרטם... בוודאי לא בעלון חובבני שזה...), עד שיום אחד הקב"ה יבא ויטל את הרע מן העולם וזה יהיה כשיגיע התיקון השלם...

אבל עד אז!!! עד שיגיע התיקון השלם... מה עושים?? הרי הרע הזה קיים וזרע הרס וחורבן... נו... אז איך מתמודדים איתו??

אז ככה: כעת!!! כשהרע עדיין קיים!!! להילחם בו אי אפשר!!! מה כן אפשר?? לנטרל אותו!!! אני חוזר: להילחם לא!!! לנטרל כן!!!

מה ההבדל בין להילחם לבין לנטרל??

אני אתן לך דוגמא: תאר לעצמך שאתה עומד מול רמקול רב עוצמה שמשמיע קולות צורמים מהריי אטונים... ואתה רוצה לעצור אותו... מה עושים?? איך משתקים כזה רמקול מרעיש?? אז תלוי!!! אם יקלע לכאן אינדיאני פרמיטיבי שהכל אצלו מיכני ובחיים שלו הוא לא פגש את המיכשור הטכנולוגי של הקידמה... אם הוא יראה מול עיניו כזה רמקול צעקני... הוא פשוט יקח פטיש עשיר קילו וירדף לכיוון הרמקול בחמת זעם ויתחיל להכות עליו עד שהוא ינפץ אותו לרסיסים... (ואח"כ כמוכן בעל הרמקול יתבע אותו לשלם על הציוד היקר שהוא השחית לו) זה מה שהאינדיאני יעשה!!! אבל אם אני ואתה נרצה להשתיק את הרמקול הזה... מה אנחנו נעשה?? אני בכלל לא אגש לרמקול... אני מיד אגש לבדוק איפה החיבורים שלו... אני עוקב אחרי החוט מאריך שלו לאן הוא מתחבר... ואז אני פשוט שולף אותו... והופה!!! שקט!!! באותו רגע הרמקול השתתק ובבת אחת הוא הופך לגוש מתכת שחור ודומם ואפרורי שלא הורג זבוב ולא מפריע לאף אחד לישון...

הנה לך ההבדל בין **להילחם** לבין **לנטרל**!!! אינדיאני ילחם נגד הרמקול... יתן לו מכות... אבל אני לא נותן מכות לרמקולים... אני בסה"כ מנטרל את החיבור שלו לנקודת חשמל...

זה בדיוק ההבדל בין יהודי לגוי!!! גוי הוא פרמיטיבי!!! כשגוי עומד מול קורונה שזרעת הרס וחורבן בכל העולם... הוא מסתכל עליה כמו אינדיאני שעומד מול רמקול וכועס על הרמקול שעושה לו רעש... ואם ככה אז כמו שהאינדיאני לקח פטיש ושבר את הרמקול... כך הגוי מכריז מלחמה על הקורונה!!! לוקח פטיש ומתחיל לרדוף אחרי הקורונה...

אבל כאן מגיע היהודי המאמין ואומר לגוי!!!

טיפש: אל תנסה לשבור את הקורונה... הקורונה היא בסה"כ רמקול... גם אם רמקול עושה רעש... זה לא הגוש מתכת הזה... **זה החיבורים שלנו!!!** אותו דבר כאן: לקורונה אין שום כח משלה... כל המנוע האדיר של הקורונה שמשמשת כעת את כל העולם... מגיע רק מהחיבור והיניקה שלה לנקודת חשמל אלוקית... אם אתה רוצה באמת לעצור את הקורונה... אל תרביץ לקורונה... אלא מאי?? תלך אחרי החיבור שלה... **ותשלוף לה את הדיסקים!!!** תנתק מהקורונה את הנקודת חשמל אלוקי שמפעילה אותה... ובאותו רגע כל הקורונה מנוטרלת להיות גוש מת!!! כמו רמקול דומם!!! **יהודי לא נלחם מול קורונה...** אז מה כן?? יהודי לוקח מאבחנה ועושה לקורונה תהליך ביולוגי של פירוק חומרים!!! יהודי חודר לתוך הקורונה ולהצליח לנטרל ממנה את החיבור האלוקי שלה... (אגב: זה לא סתירה לחובת השתדלות המוסלת עליו וזו כבר סוגיה בפני עצמה...)

עכשיו תכלס: איך?? איך שולפים את הדיסק של הקורונה?? איך מנתקים אותה מהחיבורים??

פשוט מאוד: כשיהודי עומד מול הקורונה כמות שהיא!!! מסתכל לקורונה לתוך העיניים!!! עומד מול הכח הכביכול העצמאי והמרדני שהקורונה משדרת... יהודי עומד מול ההסתרת פנים שהקורונה מחוללת בעולם... שכביכול נראה כאילו אין לה דין ואין לה דין והיא פועלת מעצמה... (בדיוק כמו רמקול שנראה מרעיש מעצמו) וליהודי יש את העיניים היהודיות החשמלאיות והוא יודע להסתכל לקורונה במבט הנכון ואומר לה: **לא!!! אני יודע שזה לא את!!!** אני יודע שהכל בגזירת עליון!!! אין לך שום כח לפעול שום דבר!!! כל הכח ההרסני שלך מגיע רק מהחיבורים שלך לנקודת חשמל אלוקות... כשיהודי מצליח לזהות בתוך ההסתרה של הקורונה את החוט המאריך... הוא פשוט נגיש לחיבורים ומשהו הוא יכול לשלוף את היוזבי ומנטרל את הקורונה...

זה בדיוק מה שהנפש החיים אומר שיש סגולה בדוקה ומנוסה שאם אדם נמצא במצב של סכנה מול אויב וכדו'... אם באותו רגע הוא יתחזק בבטחון גמור שאין עוד מלבדו ואף אחד לא יכול לעשות כלום מבלעדיו יתברך הרי זו סגולה בדוקה להינצל... **מה פירוש??**

הנגיף... האויב... החיה רעה... מי שזה יהיה... הוא רמקול רב עוצמה!!! אם אתה מצליח לעמוד מול כל ההרס והחורבן שהוא עושה... ויש לך את האינטלגנציה היהודית המאמינה לזהות שכל הכח שלו מגיע רק מהיניקה שלו מקודשא בריך הוא... באותו רגע אתה מקבל שליטה על החיבורים ובשליפה אחת אתה יכול לעשות ממנו גל של עצמות...

וזה!!! זה לא נקרא להילחם בקורונה... זה בסה"כ לנטרל אותה!!!

זה לא לנפץ את הרמקול... אלא בסה"כ לשלוף את החיבור...

הבנת את הרעיון??

להכריז מלחמה על הקורונה זה במילים אחרות להכריז מלחמה על הרבש"ע... הרי הקורונה היא אפס!!! היא כלום!!! ואם יש לך בכל זאת כח זה הרי רק מקודשא בריך הוא... אז מאיפה יש לך רשות להילחם נגד כח אלוקי?? איזה רשות יש לך לקחת רמקול ולנפץ אותו??

אבל ברגע שאתה מזהה את הכח האלוקי שנמצא בתוך הקורונה!!! כאן יש לך את האפשרות לעשות פירוק חומרים!!! פשוט לשלוף את הדיסק ולהוציא את הכח האלוקי שהוא המנוע של הקורונה... ובאותו רגע הקורונה מנוטרלת... זה כן אפשר לעשות!!! ואיך?? על ידי בהירות!!! עד ידי אמונה!!! על ידי הכרה!!! על ידי אמונה ובטחון שאין שום כח בעולם חוץ מאבינו שבשמים...

אבל כאן יש עדיין פינה קצת עצובה שעדיין לא סגרנו אותה:

סיכמנו שלהילחם חזיתית מול הקורונה זה כאילו להילחם נגד הרבש"ע... אבל!!! לשלוף לקורונה את החיבורים זה... זה בסדר... זה בסה"כ לנטרל אותה... סליחה: מי בכלל חיבר אותה?? אם הקורונה כעת מחוברת לנקודת חשמל אלוקית... מישוהו חיבר אותה לשם... מישוהו נתן לה את הכח הזה... מי זה?? הרבש"ע... אם הרבש"ע חיבר אותה... אז איך הוצפה זו לבא ולנתק רמקול שהקב"ה חיבר אותו?? שוב חזרנו לאותה שאלה: אמרתי מקודם שלהילחם נגד הקורונה זה כמו להילחם נגד הרבש"ע... נו... ולנתק חיבורים שהקב"ה חיבר זה לא להילחם נגד הרבש"ע?? אה... את הפינה הזו צריך לסגור!!!

ובכן: אם הקורונה הצליחה להתחבר לנקודת חשמל אלוקית!!!

את זה הרבש"ע אף פעם לא עושה!!! אף פעם!!! אף פעם!!! מפי עליון לא תצא הרעות!!! אם מישוהו לקח את הכח הרע ונתן לו נשק של חיבור אלוקי... היחיד שיכול לעשות את זה--- זה אנחנו!!!

אנחנו אחראים על מחלקת ההשפעה של קודשא בריך הוא... הקב"ה מסר בידיים שלנו את כל ההשפעה... ויש לנו חוטים מאריכים ומפצלים ואנחנו מחליטים מי יקבל שפע ולאן הוא יגיע... אם הכינרת התמלאה זה בגלל שיהודים עשו רצון ה' והם חיברו את השפע של הממטרות של קודשא בריך הוא לכיוון הטוב ביותר... ואם הקורונה התחילה להשתולל כנראה שאנחנו במו ידינו לקחנו את הנגיף האכזרי הזה הזה וחיברנו אותו במו ידינו לנקודת חשמל האלוקית...

ממילא אנחנו חיברנו!!! ואנחנו גם ננתק!!!

איך אנחנו חיברנו את הכח הרע הזה לנקודת החשמל האלוקית??

פשוט מאוד ועצוב מאוד: קדושת ישראל!!! כשיהודי שהוא לוח הבקרה של הקב"ה... כשעיניו משוטטות איפה שלא צריך... כשהוא מחובר למה שצריך... בזה הוא לוקח נקודת חשמל אלוקית ומחבר אליה דברים רעים!!! עין של יהודי זה נקודת חשמל אלוקית!!! כשהעין הזה מחוברת לדברים לא טובים... יש פה נתינת אנרגיה ומצברים לכח רע... זה נתינת נשק לכוחות הרע... את זה הרבש"ע לא עושה!!! רק אנחנו עושים!!!

ואת הנקודה העמוקה הזו אנחנו צריכים לקלוט!!!

מה ההבדל בין יהודי שעושה עבירה לגוי שעושה עבירה??

יהודי הוא כח!!!! הוא נקודת חשמל אלוקית!!! כשיהודי גולש באינטרנט הוא נותן פה אנרגיות לכח הרע... הוא כביכול פותח נקודת חשמל לכח הרע... הסיני והיפני... גם אם הם כל היום ינברו ברע... בסדר... אבל הם לא נותנים לרע כח להתגבר... כי אין להם נקודת חיבור להטענה למקור חשמל... אבל יהודי... ברגע שיהודי נכנס לאינטרנט... באותו רגע כח הרע מקבל חיבור חיים ליניקה מהקדושה...

מפחיד לומר: אבל הכח העצום שיש כעת לקורונה לפעול!!! זו הצטברות של מיליוני שעות הטענה של כח הרע... ש... שמי נתן לו בנדיבות לך את הנקודת חשמל?? אנחנו!!! כי רק אנחנו יכולים למלאות לו את הבטרייה!! כי רק לנו יש חיבור לכח אלוקי שהוא היחיד שמפעיל משהו בעולם...

כעת תבין את המשפטים המוכרים שכשיהודי עושה עבירה כאן זה מזיק לאדם אחר בסוף העולם... למה?? כי כח של השחתה בעולם לא יכול לפעול בלי נקודת חשמל!!! ונקודת החשמל היחידה זה אין עוד מלבדו!!! ממילא אם הקורונה מצליחה לעשות קסטטרופה בעולם... את הבטרייה המלאה שלי היא קיבלה מאיתנו!!! כי רק לנו יש נקודת חשמל מול אין עוד מלבדו!!! ואם כעת הקורונה משתוללת כמו חיה רעה... וכולם משתוממים מהטנק המלא שלה שלא נגמר... זה זועק שאנחנו נדבנו לה הרבה הרבה שעות של הטענה... וכאן כל יהודי צריך לעשות את החשבון נפש הפרטי שלו... איפה אני פתחתי לכח הרע את הנקודת חשמל הזו... אם בעיניים הלא שמורית שלי או בטכנולוגיה וכ'.

עכשיו תבין מה הסיבה שדווקא יהודי מקבל טומאה טמא בכל הטומאות וגוי לא... כי יהודי הוא כמו נקודת חשמל באמצע שום מקום... מי לא רוצה להטעין את הפלאפון הריק שלו... אבל לגוי אין שום נקודת חיבור... אין לו שום השפעה... ממילא אף אחד לא צריך אותו... הוא לא טמא כי אף אחד לא נטפל אליו... אף אחד לא יכול להטעין אצלו... אבל ברגע שמגיע יהודי... כולם מתנפלים אליו... כולם רוצים להטעין אצלו... בשפה התורנית קוראים לזה: שהחיצונים רוצים לניוק ממנו קדושה...

סיכום: **א**. אנחנו לא נלחמים בקורונה!! כי הכל בגזירת עליון!!!

ב. אנחנו כן עסוקים בלנטרל את הקורונה!!! ועל ידי מה?? אמונה!!!

ג. אנחנו צריכים לחזור בתשובה על נקודת חיבור יוזבי שפתחנו לכח הרע. במעשים לא טובים שלנו... ולנתק את נקודת חשמל הזו!!!

יהודי שמתנתק בימים אלו מחיבור לאינטרנט... מה הוא עושה במילים אחרות?? הוא מכחיש את הקורונה... הוא סוגר לה עוד תחנת דלק שממנה היא יצאה שוב עם טנק מלא לעוד לקוח מרוצה... כל ניתוק כזה שאנחנו עושים... כל אחד מנקודת החיכוך שלו... אנחנו פשוט מונעים את ההתפשטות של הרע... ובעיקר לא נותנים לו להמשיך לצבור כח...