

# { אז נדברו }

פרשת חוקת תש"פ | עלון מספר: 470 | לסדר: "ומדבר מתנה..."

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

----

להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"

"קהילות"

בטלפון:

(מענה ממחשב)

0799-654321

**תודה מראש!!!**

**כל שותפות שלכם**

**מחזקת את ידינו...**

## מעניין איך תראה התעודה של המחצית השניה של שנת הלימודים??

בימים אלו פחות או יותר אמורה להסתיים שנת הלימודים בבתי הספר... או בעיתה או ב"אחישנה..." ולחשוב על זה... זה... זה פשוט מפחיד!!! תחשוב שבט"ו בשבט האחרון התלמידות קיבלו תעודה... התנהגות... ראוי לשבח... תורה- טוב מאוד... נביאים- טוב מאוד פלוס... הלכה... היסטוריה... ואילו עכשיו??? האם ניסית לחשוב מה הולך להיות כתוב בתעודה במחצית הזו???

מה יהיה כתוב במקום האיחורים והחיסורים?? מה יהיה כתוב במקום כל המקצועות שכמעט לא נלמדו?? אז כן!!! במחצית הזו היתה הרבה הרבה למידה!!! הרבה יותר מתמיד...

אם תמיד הלמידה היא מרחוק!!! הפעם הלמידה היתה מקורב... ממש ממרחק אפס!! הקב"ה הזמין הלכה למעשה... הפעם המקצועות היו במגרש המעשי!!! הורה יקר: הייתי ממליץ בחום שתגיש לילדים תעודה עם רשימה מסויגת של נושאים מהותיים שהיו בבית... ושהילדים יתנו לעצמם את הציון... כיבוד הורים?? תחליטו לבד מה הציון... עזרה בבית?? שעת קימה ויציאה מהמיטה?? אמונה ובטחון?? וכן הלאה וכן הלאה... ניתן לומר בפה מלא שבמחצית השניה הזו התלמידים למדו הרבה הרבה יותר ממה שהם למדו במחצית הראשונה!!!

את ההבדל התהומי בין המחצית הראשונה של השנה למחצית השניה אנחנו רואים באופן מובהק בפרשת השבוע... אם תשים לב: פרשת חוקת מתחלקת לשני חלקים!! החלק הראשון הוא פרה אדומה... שכידוע... אין זה מקומה... כי היא בכלל נמסרה לעם ישראל אי שם במרה... עוד לפני מתן תורה... ואילו בחלק השני של הפרשה אנחנו בבת אחת מדלגים 38 שנה קדימה... לקראת הכניסה לארץ ישראל... מה הפשט בזה??? אם פרשת אדומה לא באמת קשורה לפרשה שלנו... אז למה היא כתובה כאן?? אתה יודע למה?

כי את פרשת פרה אדומה ה' מסר לנו במרה... בשביל מה?? בשביל שיהיה לנו מה ללמוד... היות ובמרה עדיין לא קבלנו תורה... לא היה לנו תורה... ועם ישראל מצאו את עצמם יושבים ככה בחיבוק ידיים... אז "שם שם לו חוק ומשפט..." "נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, פרה אדומה וכו'" שיהיה לנו מה לעשות... עד כאן ברור?? עד כאן פרשת פרה!!!

עכשיו אנחנו קופצים 38 שנה קדימה... ותמשיך הלאה בפרשת חוקת... תסתכל לאורך כל הפרשה... כל הפרשה הזו עסוקה בטלטולי דרך ובכל מיני סיטואציות... בפרשה הזו לבד ישראל נסעו תשע מסעות!!! ובכל מסע יש את המצבי חירום שלו... פעם אחת זה צמא... פעם אחת זה נחשים... ואז פתאום יש מצב בטחוני רעוע... נסתלקו ענני כבוד... ואז יש מלחמות עם סיחון ועוג... בקיצור: פרשת חוקת מאוד מאוד מזכירה לנו את החוסר שגרה שבתקופת הקורונה... בפרשה הזו לעם ישראל כמעט ולא היה זמן ללמוד תורה... למי יש ראש ללמוד תורה כשכל יום יש לך סיפור אחר... ואתה לא יודע מה ילד יום...?? אבל!!! למרבה ההפתעה הקב"ה לוקח את התקופה הכ"כ סוערת הזו ועושה ממנה תורה!!!! את פרשת חוקת לומדים בשיעור תורה... ומה לומדים בפרשה הזו?? שתורה זה לא רק פרשת פרה!!! כן... פרשת פרה זו למידה ממש!!! לפני 38 שנה... כשעדיין לא קבלנו תורה... אז הקב"ה נתן לנו פרשת פרה כדי שיהיה להם מה ללמוד!!! מאז שהתורה ירדה לעולם והתורה היא חלק מהחיים שלנו... מכאן ואילך החיים של יהודי כמות שהם... אם הוא חי את החיים שלו לפי התורה... זה עצמו נהיה תורה!!!

זו ההקבלה וההיקש בין פרשת פרה לפרשת חוקת!!! ללמדך: כמו שפרשת פרה זו פרשה שכל כולה גופי תורה... אז בשביל זה!! מיד אח"כ אנחנו פוגשים את עם ישראל בשלל התמודדויות שלהם במגרש החיים וגם זה תורה... אז במחצית הראשונה של שנת התש"פ היתה למידה... התלמידים הגיעו לבית הספר עם ספרים ועם חומר לימוד... מה שנקרא- "נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינין (רש"י בשלח ט"ו) אבל במחצית השניה הקב"ה הזמין מאיתנו פרשת חוקת... הקב"ה רצה לראות איך אנחנו חיים את החיים שלנו על פי התורה... איך מתמודדים במצבי לחץ ע"פ תורה... איך מתחזקים ביחד ולא מאבדים את הראש...?? איך מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבנו לאבינו שבשמים... איך מצליחים לאסוף כוחות ולא להתלונן... ולא תקצר נפש העם בדרך... כן... הלמידה במחצית הזו היתה הרבה יותר משמעותית!!! וה' לוקח כל התנהגות שלנו בימים אלו ועושה ממנה תורה!!! ללא ספק המחצית הזו טומנת בחובה המון לקחים לחיים!!! אבל האמת היא שזה לא כ"כ הגון... להופיע ככה בסוף ולגלות לכל התלמידים שהשנה התעודה השתנתה...

אז בא נעשה פשרה... בא נחליט שהתעודה החדשה הזו בעצמה תתחלק לשתי מחציות!!!

וכעת זו המחצית הראשונה... ואילו המחצית השניה מתחילה בימים אלו עד סוף החופש הגדול... את המדגם הראשון קבלנו בתקופה המבולבלת הזו... את טבילת האש למגרש החיים ע"פ תורה כבר עברנו בתקופה האחרונה... וכעת הגיע הזמן ליישם אותה לקראת החופש הגדול הממשמשש ובא... התכנים של התעודה פתוחים... ניתן להוסיף מקצוע חדש שקוראים לו שבת קודש... כן... איך היתה שבת?? האם היתה לה צורה?? ואולי גם הכנות לשבת... אפשר להוסיף גם אמונה ובטחון... וגם הייתי מוסיף מקצוע "את לרבות" (אחיך הגדול...) בקיצור: תן לחכם ויחכם עוד... מה שבטוח... מי שרק ירצה... יכול להפוך את הקורונה הזו לצמיחה אחת גדולה...

בחסד ה' כי גבר ובשעה טובה

### צא לאור ספר "ואהבת"

הוא חלק ב' והשלמה לספר "אהבתי"

#### חלק מנושאי הספר בקצרה:

- א. כיצד להתקרב לה' גם בשלב ההמתנה לישועה שעדיין לא הגיעה? (המתנה לשידוך, נחת, ילדים, פרנסה ושאר משאלות לב שלא הוגשמו)
- ב. למה ה' עשה לי את זה? (החל מקורונה או בידוד, או לא התקבלתי לשיבה, או לעבודה, וכלה בקשיים יותר משמעותיים בחיים, כאובדן קרוב ל"ע, או כל מיני התמודדויות מול נתון בלתי הניתן).
- ג. אני עומד ומחכה לקבל מה', האם גם ה' עומד ומחכה לקבל ממני? ואם כן מה?

---

#### ניתן לרכוש במוקדי המכירה:

**אופקים:** שפירא: 0534112035

**אחיסמך-** שרגל: 0527171721

**אלעד-** 039073067

**אשדוד-** 0504120311

**בית שמש:** נהר הירדן 9 רמה ב', מ'ש צוויבל.

**ביתר עילית** ב' אזור רמי לוי 0548450998

**בני ברק:** קבוץ גלויות 9- 0556728458

**חזון איש** 34 (פינת דסלר, משפחת דרייטס) 0527117271

**רבי עקיבא-** אזור הרב קוק- 0527603814

משפחת בויס רחוב השלושה 11.

**קרית הרצוג:** הרב גניחובסקי 20- 0527616750

**ירושלים:** מרכז העיר: רחוב נחמיה 10.

**בית וגן:** רח' הרב פרנק 29 קומה ב'.

**רמות א'** 0527189947

**רמות ד'** רובין 47 קומה ב'

**רוממה:** המ"ג 31. 0527682281

**גבעת שאול:** בן עזיאל- 0548491554

**הר נוף-** 0533148861

**קרית ספר:** מרומי שדה 3 052-7174781

**חפץ חיים** 14 089742750

**ברכפלד-** 0533109169 (כולל עטרת שלמה)

**גרין פארק-** 0527644795

**צפון:** חיפה: זבולון 9.

נווה שאנן: חניטה 81 זלושינסקי.

**רכסים:** הורדים 4' קריצלר לתאם 0548415410

**כרמיאל-** 0527136165 משפחת שטיימן.

**טבריה-** 0548441354

**צפת-** מאור חיים צה"ל 6/65 מ'ש' סימן טוב

עיר העתיקה: 0533127052

כמו כן ניתן לקנות גם את הספרים "אהבתי" ו"ימאן" במוקדי המכירה כדלעיל

בשירת הבאר כתוב "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם" אומר רש"י במקום: כל נשיא ונשיא, כשהיו חונים, היה נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנה ומי הבאר נמשכים דרך אותו סימן ובאים לפני הניית כל שבת ושבת, כתוב כאן שהנשיא הוא זה שהיה מגדיר ומתחם את הגבולות של השבת שלו... גם בימינו אנו יש שנים עשר שבטים!!! יש כל מיני גישות שונות בעבודת ה'... ישנם מגזרים שונים... ואלו ואלו דברי אלוקים חיים... כולם חונים סביב משכן ה'... ולכל קהילת קודש ולכל חסידות יש את הנשיא שבת שלה שהוא נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנהו לפי הדעת תורה שלו...

בימים אלו יש נושא קצת נפיש... והוא עוד אחד מהתופעות לוואי של נגיף הקורונה!!! העניין הוא שאנחנו מתמודדים מול נגיף... שבשלב זה עדיין מוקדם מידי לאמוד את ההיקף המושלם של ההשלכות שלו... עד כמה הוא מסוכן מצד אחד... ומצד שני מה ההשלכות הנפשיות והכלכליות שהוא טומן בחובו וכו' וכו'... ועד כמה יהיה אפשר לחמוק ממנו... בקיצור: רב הנסתר על הנגלה... ומטבע הדברים... ברגע שיש אי ודאות ואנחנו לא באמת יודעים מה צריך לעשות... כאן המקום של כל נשיא שבת ליטול את מקלו ולסמן לבני שבטו ולצאן מרעיתו מה ההנהגה הראויה לפי דעתו!!!

ואכן בימים אלו כל נשיא שבת מתבטא בצורה אחרת... ישנם רבנים חשובים שדווקא חוששים מאוד... ולא מוכנים להקל בכהוא זה בגודל ההשתדלות הנחוצה מול הסכנה של הנגיף... ואילו יש רבנים אחרים חשובים מאוד שכבר פחות חוששים... ויש גם שכבר לא חוששים בכלל... ותכל'ס כל נשיא שבת מסמן עם מקלו לתלמידיו ומורה להם את הדרך שלהם לפי מה שהקב"ה מנחה אותו... וממילא!! כיון שכך!!!

בתקופה הזו מטעמי בטיחות מאוד מומלץ לכל אחד להתבצר בנחלת השבת שלו ולא להסתובב בנחלת השבת השני... **ולמה??** כדי למנוע תאונות!!! ואי נעימויות שהם כמעט בלתי נמנעות!!! כי תבין: יכול להיות שאתה... בקהילה שלך... שכחו לגמרי מה זה קורונה... ואני לא הולך להטיף לך מוסר על זה... משלוש סיבות: הסיבה הראשונה והאחרונה היא: שהרב שלך ככה הורה לך!!! וזהו!!! אין יותר מה להוסיף... אבל בכל זאת אם אתה רוצה עוד סיבה... **הסיבה האמצעית (שבין הראשונה והאחרונה) היא: שמוקדם מידי להסיק מסקנות מי יצא צודק במבחן התוצאה ומי לא... וחשוב לדעת את הנתון הזה!!!** צריך לדעת שהעולם עדיין עמוק עמוק באמצע ללמוד את הסוגיה על בשרו... העולם עוד עלול להחליף מסקנות עשר פעמים... וגם אחרי שנניח שיהיה חיסון והעולם סו"ס יסיים את הסוגיה ששמה קורונה אז!!! רק אז!!! אנחנו נחיל לאסוף את השברים של הפגיעה בנפש... ואת ההשלכות החינוכיות של הקייטנה הארוכה שעברה על הצעירים... ובא לא נחיל לדבר על הנזקים הכלכליים... כך שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מלהסיק מסקנות סופיות איזו גישה הייתה יותר נכונה... האם להמשיך שגרת חיים או לא?? **כך שאף אחד לא יבלבל את המוח...** שאף אחד לא יטען שהוא יודע בהאות שכך וכך צריך לעשות... כי אתה לא יודע ואף אחד לא באמת יודע... אז מה כן? **בשביל זה אשרינו מה טוב חלקנו שה' נתן לנו נדיבי עם במחוקק במשענותם!!! יש לנו נשיאים...** שכל נשיא שבת נוטל מקלו ומגדיר לצאן מרעיתו כיצד רצון ה' להתנהל בתקופה הזו... וכל אחד שעושה לפי הדרת רבו... הרי הוא ממצה את חובת הבידוד שלו לעשות את רצון ה' שנדרש ממנו בתקופה הזו!!! דא עקא!!! שיש דיעות חלוקות בין הנשיא שבת שלך לנשיא שבת שלי... וברגע שאתה מגיע לשיטת שלי... או אני מגיע לבית מדרש שלך... פה עלול להיות תאונה!!! יתכן שאתה כבר חודש ימים לא לובש מסכה... ובבית מדרש שלך מי שלובש מסכה מסתכלים עליו כמו ליצן... ופתאום נחתת בקהילה שלי... ולא עוברת חצי דקה ומפיע מולך איש חמור סבר ומסמן לך נו... מה עם מסיכה? ומספיק שאחד משניכם יקח את זה בנימה אישית ואז מתחילים הכפשות... וחגיגה...

ובסה"כ מה קרה?? הרב שלי אמר כן ללבוש מסיכה והרב שלך אמר לא... אני יכול להוכיח לך שהרב שלי צודק ולא אתה יכול להוכיח לי שהרב שלך צודק!!! נו... אז מה??

בשביל זה הבידוד היחיד שנוותר לנו זה שכל אחד עושה מה שהרב שלו אומר... וממילא: אם אתה רוצה להגיע לקהילה שלי... ואצלנו צריכים ללבוש מסיכה... אז אנא ממך: או תלבש מסיכה... או אל תגיע... לא בגלל שאני חושב שאתה טועה!!! אלא בגלל שאתה מזמין פה תגרא לחינם!!! ואותו דבר אני... אם אני מגיע לקהילה שלך... ואני מתעקש ללכת עם מסיכה... אני צריך להיות ערוך נפשית שיעשו ממני קרקס... והם צודקים... כי כאן מסכות מקומם בפורים... והכי הכי: אם אתה שייך לקהילה שמאוד מקפידים וחוששים מהקורונה... ואתה בוחר להיכנס לבית מדרש ששם לא מקפידים... אל תבא אליהם בטענות אם הם הדביקו אותך!! כי אתה ידעת מראש שכאן פחות נזהרים... ובשיטתיות!!!

**ושוב!!! לכל אחד יש טענות מוצקות ומוכחות למה השני טועה בגדול!!!** ותשמע לי... על התקופה הזו נאמר: המשכיל בעת ההיא ידום... כי מה שתטען... אתה עלול בעוד תקופה לא ארוכה לטעון בדיוק ההיפך!!! לא מקבל?? לא מסכים איתי?? קח את המאמר הזה ושמוור אותו בכיס!!! ותעקוב אחרי ההתפתחויות... בא ניקח לדוגמא אותך... שאתה בשלב הזה אווז שהקורונה נגמרה ואיש לאהלי ישראל.. תסכים איתי שאם ח"ו בסביבה הקרובה שלך יקרו כמה דברים מאוד מזעזעים ח"ו... אתה פתאום תשנה מנגינה ואנחנו כבר נשמע ממך משהו אחר... אתה כבר לא תזלזל... אתה כבר תסכים עם כל אלו שלא זלזלו... וגם אחרי שתסכים איתם... גם אז עדיין לא בטוח שאתה והם צודקים...

לעומת זאת ההיפך!!! אתה שבקנאות נוראה מקפיד על כל ההוראות... תאר לעצמך שאתה תהיה בבידוד... ומיד אח"כ שוב תכנס לבידוד... ושוב... וביתנים אתה ובני הבית שלך תתחילו לפתח תסמינים לא של קורונה אלא של הפרעות נפשיות... וביתניים הציבור יקלוט שאין מה לעשות... והכל יפתח לרווחה... משרד הבריאות יחליט לבטל את כל ההוראות... וקדימה... כולם להידיבק אחד מהשני כי אין דרך אנושית איך לחיות בצל הקורונה... תאר לעצמך שכך יהיה... אז יתברר שאותו אחד שצרחת עליו הוא צדק בגדול!!!

נו... מישהו יכול כעת לחתום לי מי צודק?? אף אחד!!! אף אחד!!!

דבר אחד אני יכול לחתום לך... מי שיעשה מה שרבותיו אומרים... לא משנה מה יהיה מבחן התוצאה... הוא עושה מה שנדרש ממנו לעשות כעת!!! והוא יצא ידי שמים!! לא נותר לנו אלא לכבד כל אחד את חבירו בדעת תורה שלא קיבל... ולהתרחק כמה שאפשר מנקודות חיכוך.



## לרבבות אלפי בית ישראל השרויים בימים אלו בבידוד... כמה נקודות למחשבה... (פחות למעשה)

נתחיל מהקל לכבד... דבר ראשון בא נעשה סדר... קצת יחוד המחשבה!!! סליחה אדוני היקר... שאלה לי אליך: למה אתה לא יוצא מהבית?? כי ביבי לא מרשה?? כי המשטרה תעשה לך נו נו נו?? לא!!! לא בגלל זה!! אני מוחה!! הסיבה האמיתית היא בגלל שיש אחוז מאוד קלוש שאולי הילד שלך נדבק... ואז אולי אולי אולי אתה גם נדבקת... ואז אולי אולי אולי גם אתה תדביק אחרים בנגיף ואז אולי אולי חלילה הם ינזקו... ולכן!!! **בשביל הספק ספק ספיקא הכ"כ רחוק** הזה אתה נשאר בבית... **זאת אומרת:** אתה מפסיד קצת מידי יום קדיש קדושה וברכו... בשביל מה?? בשביל לשמור על הבריאות של השכן שלך!!! איזה שכן?? זהה... השכן הזה שתהומות של השקפה מפרידים בינך לבינו... זה שבבחירות האחרונות שפכתם בוץ אחד על השני... וביום יום אתה לא היית שם עליו שקל... אבל הוא יהודי!!! וברגע של אמת אתה מבין שהחיים שלו חשובים יותר מכל התפילה שלך במנין... יותר מארבע קדושות, וצ' אמנים, וי' קדישים שלך... ועד כדי כך זה יותר חשוב... שבשביל החשש הכ"כ רחוק של שמירת החיים שלו... הרבש"ע מוותר על התפילה בציבור שלך...

### האם חשבת על זה?? כן!!! בשביל זה אתה בבית!!! באמצע התפילה יחיד תפנה לקב"ה ותאמר:

רבש"ע: תראה מה ביני לבין בלעם... בלעם... מה הוא לא מוכן לעשות בשביל להזיק לבנים שלך... הוא מוכן לגמוע מאות קילומטרים ולהיות חיגר וסומא העיקר להזיק לעם ישראל... ואילו אני?? מה אני לא מוכן לעשות בשביל לשמור על הבנים שלך... אני תקוע פה בבידוד ויוצאים לי קרניים רק בשביל למנוע מהבנים שלך ספק ספקא קלוש של נזק... אנה ה'... תבנה לנו את בית המקדש... זהו... כבר אין לי שנאת חינוס... אני אוהב את הבנים שלך... אנה ה'... אם חטאתי לפניך בשנאת חינוס... אם פעם יצא לי בטעות פליטת פה של גנות וסרה על אחד מבניך ש"כ יקרים לך... אז הנה!!! הבידוד הזה יהיה הצהרה וגילוי דעת שאני חוזר ביי! אבא שבשמים... אני מאוד מאוד מחשיב את הבנים שלך... והההרהריה... שאם יש לי ספק הכי רחוק שאני יכול ח"ו להזיק להם... אני נכנס לבידוד... אנה ה' תוציא אותי מהבידוד היישר לבית המקדש שיבנה במהרה...

תחשוב על הנקודה הזו! לא חבל?? אתה כבר בלאו הכי תקוע בבידוד... אז למה להקדיש את זה לעילוי נשמת משרד הבריאות?? תתמקד מול הנקודה האמיתית ותחדד אותה לעצמך!!! לצורך הענין... כל יום במשך חצי שעה תשב ותחשוב מחשבות טובות על עם ישראל... תדבר כל מיני דברים טובים על הבנים של הקב"ה... זה אולי נשמע לך מצחיק... אבל הקב"ה מתענג על זה... יש לך זמן... אתה בבידוד...

כי ה' רוצה אותך פה!!! נקודה!! זו הסיבה האמיתית **אמיתית!!** אתה בבידוד לא בגלל שהיית בסביבה של חולה מאומת... ולא בגלל שאתה צריך קצת לשלול שלא נדבקת... לא!!! לא בגלל זה!!! אלא בגלל שה' רוצה אותה פה... בתוך הבית... **ומאיפה אני יודע?? מסיבה פשוטה:** כי אם אתה קצת בבידוד בשביל לשלול שלא נדבקת... מה זה אומר?? שאם יסתיימו ימי הבידוד ויתברר בעזה"ש שאתה בריא ושלם בלי תסמינים ובלי כלום... מה מתברר?? **שסתם!!! סתם היית בבידוד!!!** (שהרי כל הסיבה שנשלחת לבידוד זה רק על הצד שכן נדבקת ושלא תדביק חלילה אחרים אבל אם התברר שלא נדבקת... אז מתברר למפרע שסתם!!! סתם היית בבידוד!!) אז זהו שלא! **אצל יהודי אין סתם!!!** האמונה היהודית קובעת שאצל יהודי שום דבר לא סתם... כל סיטואציה בחיים טומנת בחובה שליחות... אם דור המדבר מסתובבים סביב עצמם במ"ב מסעות... אז בפרשת מסעי מתברר שלכל מסע היא תפקיד!! אין סתם גרירת רגלים אצל יהודי... אין כזה דבר ללכת לאיזשהו מקום ולחזור סתם... אלא מאי?? אתה פה כי ה' רוצה אותך פה!!! השליחות שלך בימים אלו היא להיות פה!!! אתה שואל למה?? זו השאלה היחידה שלך בחיים... לא יודע למה... לאלוקים פתרונים... זה המקום שלך קצת!!!

כל מה שנוותר לך בתור שיעורי בית זה לשבת ולחשוב איך אני יכול **פה** לעשות נחת רוח לה' יתברך בצורה הכי הכי מושלמת... אני רוצה לסיים בהבהרה ובהתנצלות: שהמסר הזה מיועד רק לקוראים היהודים של הגיליון הזה... מתנצלים בפני קוראיו "הנאמנים" בערערה ובמג'ד אל כרום... זה לא נוגע אליכם... בייחס אליכם יכול להיות מצב שהקב"ה שולח אתכם הבייתה סתם... בשביל לתת לעולם קצת מנוחה מכם... אבל לא אצל יהודי!!! לא בבית ספרנו...

בקטע הקודם סיכמנו: שה' רוצה אותך פה!!! עד כאן מהזוית של אמונה...

קצת בא ננסה לחשוב ביחד... מה באמת?? **למה באמת??** למה הקב"ה רוצה אותך כאן??

אז זהו!! שאני רוצה לספר לך סיפור: שבסוף חג הסוכות... עם ישראל כבר רוצים ללכת הבייתה... אנחנו מלאים במטענים ורוחניים לאחר לילות ארוכים של שמחת בית השואבה יחד עם רבבות אלפי ישראל... אנחנו רוויים בכ"כ הרבה קרבנות שהוקרבו בבית המקדש בשבעה ימים האחרונים... 13 פרים... 14 כבשים... ניסוך המים... ערבה... לולב... מה לא... "איתנים במצוות..." דיי!! אנו מלאים וגדושים בכזה מטען רוחני אדיר... אנחנו רוצים ללכת עם זה הבייתה... אבל לא!!! פתאום הקב"ה עוצר אותנו!! שמיני עצרת!!!! אבא שבשמים פונה לכל יהודי ואומר לי: עשה לי סעודה **קטנה** כדי שאהנה ממך!!! תשאר בשבילי עוד יום אחד... וביום הזה אל תביא לי הרבה קרבנות... לא רוצה שמחת בית השואבה המונית... לא רוצה ערבה ולא ניסוך המים... לא!!! למה לא?? **כי עכשיו אני רוצה אותך!!!** שים לב למילים: "עשה לי סעודה **קטנה** כדי שאהנה ממך!!!" מה כתוב במשפט הזה?? אם אני רוצה להנות ממך ודווקא ממך? זה הולך רק עם סעודה קטנה!

כי אם זה סעודה גדולה זה... זה מאוד יפה... זה גדול... זה מרשים... אבל ממך אני לא אצליח להנות... הבנת??

כתוב כאן יסוד עצום: יש לנו הרבה תורה ומצוות... יש לנו הרבה זכויות... הכל טוב ויפה... לפעמים דווקא מרוב שאנחנו עושים סעודות גדולות לקב"ה... מרוב שהסעודה גדולה... אז אנחנו נאבדים... אותנו לא רואים שם... (אין מי שלא מבין את זה... זה מאוד בולט בחתונות גדולות ומפוארות שיש הכל... חוץ משמחת חתן וכלה... השמחה הפנימית פשוט נאבדת מרוב שהאולם מהבהב) ולפעמים הקב"ה רוצה להנות ממך!!! ולכן הוא הכניס אותך לעצרת!!! עצור לילה!! עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך!!! תן לי קצת ליהנות ממך... אז נכון... נכון שזה יהיה סעודה קטנה... נכון שזה לא תפילה במנין ונכון שחסר פה את כל האווירה והחיזוק שיש בציבור... אבל זה יהיה אתה!! ואני קצת רוצה ליהנות ממך!!! תן... תן לרבש"ע את זה... תן לו ליהנות ממך... הוא רוצה לראות אותך בגודל טבעי... הוא רוצה קצת לפגוש רק אותך... הוא רוצה להצטלם רק איתך... כן... יש תמונה משפחתית רחבה... ויש תמונה אישית... רק אבי החתן ובנו... לגיטימי?? לגיטימי!! תן... תן לקב"ה את העונג הזה... לפגוש אותך... ורק אותך!!! אז היום וסיכמנו שהבידוד הזה מגיע על משקל שמיני עצרת... אז אם מקודם הצענו למבודדים לשבת במשך חצי שעה ולדבר דברים טובים על עם ישראל... אז בחצי שעה השניה מומלץ בחום... להפעיל שירים של שמחת תורה על ווליום... ולהרקיד את כל המשפחה על הרגלים... ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... אנא עבדא וכו'...

נקודה נוספת בקצרה ממש (הארכתי בזה בגיליון שלהבת): כעת... לאחר שהוצאתי את ספר ואהבת... מישהו אחד קנה את הספר והתאכזב עד עמקי נשמתו... מה קרה?? כשהוא ראה את השם של הספר "ואהבת!!" הוא התלהב... הוא היה בטוח שספר "ואהבת" אמור לדבר על דבקות והתעוררות וכיסופים וערבה לה'... הוא היה בטוח שהספר הזה מדבר על רעווא דרעוין... והנה הוא פותח... ולא אהבה ולא שום דבר... כתוב שם שצריך לקבל באהבה מה שה' נותן... ואם ה' רצה שתהיה בבידוד אז תקבל את זה בשמחה... הוא טען שהשם של הספר מטעה זה ממש מקח טעות!!! אנשים בטוחים שאתה מדבר על חיות בעבודת ה' ואתה מייבש אותם על החבל... צחקתי ואמרתי לו: הוי... כמה שאני מבין אותך... ארך לי המון זמן לקלוט שאהבת ה' מתחלקת לשני חלקים: **יש אהבה שה'-- אוהב אותך!!!** ויש אהבה **שאתה-- אוהב את ה'...**

כשאתה מרגיש התלהבות וחיות וכיסופים בעבודת ה'... זה אומר **שה' אוהב אותך!!!** ולכן הוא מרעיף עליך אהבה... ממילא ההרגשה הנפלאה הזו שלך... היא לא ההרגשה של **אוהב!** אלא ההרגשה של **אוהבו!** להרגיש אהוב זה נפלא... אבל זה לא אומר שאתה אוהב... אם אתה רוצה לקיים **"ואהבת את ה'!!"** צר לי לומר אבל המגרש של אהבת ה' לא נעשה בדיבוק חברים ברעוא דרעוין עם דבקות וכיסופים ובאורות... אדרבה המגרש האמיתי של אהבת ה' זה אי שם בבידוד... מול בני הבית שמוציאים לך קרניים ואתה לא יכול לברוח... שם!!! בשגרה האפורה של החיים... שלא תמיד בטוח שאתה מרגיש אהוב... דווקא שם ההזדמנות שלך להיות אוהב!!! (קצת תן לקב"ה להרגיש אהוב ממך) מבודד יקר: ישנם רגעים שאתה מרגיש כזה מיובש... כזה אפרורי כזה... נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'... הייתי רוצה עכשיו לנסוע במיורן... או אפילו בבוטע או

**נקודה חמישית:** מותר להבין שדברים גדולים נעשים כעת בעולמות העליונים... משהו גדול מתבשל ורוחש מאחורי הקורונה הזו... והדבר הגדול הזה הוא טוב... אנחנו לא צריכים להבין איך זה עובד... אבל כן מותר לנו לדעת ולהאמין שסוף ה' דיבר טוב על ישראל... והקב"ה מכין לנו משהו טוב וכעת... נכון לעכשיו זה מתבשל ונעשה בצורה של קורונה... לא נותר לנו אלא לקיים את הפסוק: עבדו את ה' בשמחה... למה?? דעו כי ה' הוא אלוקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו... ואם ככה בואו שערינו בתודה חצרותיו בתהילה!!! מתוך הבנה שמה שבטוח... דרך הטוב להיטיב וה' תר לנו כעת מנוחה... וזה חותר לשם!!! רק לשם!!!

---

ערוך ליצור כלים מיוחדים כדי לקבל את האור הזה... אז בשביל זה אנחנו לובשים מסכות... בשביל זה יש כאלו שצריכים להיכנס לבידוד... הבידוד הזה... המסכות האלו... לא בטוח בהכרח שזה מגיע ממקום של נזיפה או צרעת... אדרבה!! זה מגיע ממקום של כלים לקבל את ההארה הזו... רוצה דוגמא?? משה רבינו גם לבש מסכה!!! ויתן על פניו מסוהה!! למה?? **כי קרן** עור פניו! המסוהה של משה הגיע ממקום של ממיר איך לצמצם את האור הזה ולתרגם אותו לכאן...

**על אותו משקל כאן:** אנחנו נמצאים בתקופה מכוננת: מתגלה כעת אור גדול במיוחד... שבשביל שאנחנו נוכל לקבל אותו... צריך ליצור מחיצות מיוחדות... ואחד מהם זה הבידוד!!! כן... בשבת קודש אנחנו גם בבידוד... למה?? למה "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי"? כי בשביל לקבל את ההארה המיוחדת שיש דווקא בשבת... צריך ליצור כלים!! בידוד!! שביתה!! ורק אז אפשר לקבל את האור הזה... ממילא: יהודי יקר: אתה נמצא כעת בבידוד... ואתה כל הזמן עסוק בלומד'ס האם אני רק מצורע מוסגר או שכבר פיתחתי תסמינים ואז אני כבר מצורע מוחלט?? תפסיק!!! מי אמר לך שזו ההסתכלות... אולי אתה על תקן של בטריה **מוטענת!!!** אולי אתה עכשיו פה בשביל לקבל אור חדש בעבודת ה'... שבשביל לקבל אותו בצורה מבוקרת אתה חייב להיות **רתוק...** מחובר לרשות היחיד... במצב של עיבור... עזוב... אל תקח את הדברים שלי כהל"מ... אבל הכיוון הוא ודאי נכון... התפיסה הפנימית היא ודאי כזו... (לא לחינם כל פעם שקורה משהו מאוד לא נחמד... כולם פתאום נזכרים במשיח... משום מה כולם מבינים שמהו לא תקין זה מצביע על משיח... **מה הקשר??** כי... כי... כי אליבא דאמת!!! גם היהודי הכי פשוט מבין שברגע שהעולם נכנס לריתוק ולהסתרה... זו הוכחה לגילוי והארה שמתבשלת מתחת לפני השטח... כל מה שעשיתי פה בשורות אלו זה רק להסביר טיפ טיפה את הרובד הפנימי של זה... לא חידשתי משהו...)

---

#### **נסכם את הנקודות למחשבה מהקל לכבד:**

**דבר ראשון:** לזכור שאני בבידוד רק בשביל שאני אוהב ישראל!!! אני מייקר נפש ישראלית עד כדי כך... שספק ספקא הכי רחוק של גרימת נזק ל"סגולה" של ה' הוא כ"כ יקר אצלי שאני מוכן להיכנס לבידוד בשביל זה... **דבר שני:** אני נמצא בבידוד כי ה' רוצה אותי פה!!! ה' מזמין שאני אהיה פה!! כך גזרה חכמתו יתברך! זה לא פשלה שקרתה... אין פה מה לאכול את הלב... כי ה' רצה שאני אהיה פה ולכתחילה!!! **דבר שלישי:** למה?? למה ה' רוצה אותי סגור פה?? כי ה' רוצה להנות ממני!!! והוא עד כדי כך רוצה דווקא אותי... שהוא מוכן לוותר על הרבה מצוות אחרות... ובלבד שאני אהיה פה איתו!!! בשקט!!! **נקודה רביעית:** מה יש לקב"ה ליהנות ממני פה? כלומר: איזה דבר מיוחד יש לי להציע לקב"ה דווקא פה שה' יהנה ממני יותר מתמיד?? שאני מקבל אותו!! שאני איתו!! נכון שיתכן ויש לי פה פחות "חומר" ו"תוצרת" להציע פה לרשב"ע... אבל יש דבר אחד שרק פה אני יכול לתת לו: אהבה!!! ה'... אני אוהב אותך!!! במה?? בזה שאני איתך. מקבל אותך ולא מתלונן... הכנסת אותי לבידוד... אני איתך פה בשמחה...

בטיש... להכניס קצת פרישקייט בעבודת ה'... כן... ההרגשה הזו היא מאוד נורמלית... ובעז"ש עוד מעט אתה יוצא מהבידוד... אבל דבר אחד שלא תתבלבל!!! פה אתה **אוהב!!!** שם אתה **אוהב!!!** אני מאוד מבין להיות אוהב זה "מרגיש" מאוד קדוש ומרומם... אבל רק לנו "זה מרגיש" ככה... כי מה יותר קדוש ו"אוהב" אצל הקב"ה?? איפה אתה יותר נותן לקב"ה?? כאן!! כי כאן אתה אוהב!!! כאן אתה מקיים ואהבת את ה' אלוקיך... תן!! תן לקב"ה אהבה!!! תזדרז... נו כבר... עוד רגע נגמר הבידוד...

---

**עכשיו ברשותך קורא יקר!!! בזהירות ובריגשות...** בא ננסה להדק חגורות וננסה לעלות כמה רמות יותר גבוה... אני רוצה לדבר בשפה שנשמעת "חסידות". מי שזה לא מתאים לו... לא חייב לקרא...

כידוע: בכל דבר בחיים יש את ההסתכלות ע"פ נגלה ויש הסתכלות ע"פ נסתר!!

לדוגמא: יום המיתה... על דרך הנגלה זה יום הכי רע... איתרא מזליה... עושים קריעה... מתאבלים... ואילו על דרך הנסתר... אדרבה... יום המיתה נקרא הילולא... זה היום שבו הנשמה הגיעה לתיקונה... עוד דוגמא: המבול שהגיע לעולם... על דרך הנגלה זו הפורענות והסתרת הפנים הכי נוראה שהייתה אי פעם... אבל על דרך הנסתר ההסתכלות היא הפוכה!!! המבול היה הארה עצומה של בחינת "אין קילוסו של הקב"ה עולה אלא מן המים" רק מה...?? הרשעים לא יכלו להכיל את אור הגדול הזה ולכן הם מתו... וכן הלאה וכן הלאה... ככה זה מכת בכורות וככה זה הצבא של סנחריב שמתו... זה לא הגיע ממקום של פורענות!!! אלא "מורא גדול" זה גילוי שכניה... ולקבל כזה אור צריך כלים... אז עם ישראל שהיו בבידוד בליל הסדר יכלו לקבל את האור הזה... והגויים שלא היה להם כלים... מתו דווקא מתוך ההארה העצומה

**על אותו משקל בייחס לקורונה!!!** כשאנחנו עומדים כעת מול התופעה הגלובלית שקוראים לה קורונה... יש פה שאלה מהותית: איך לקרא את המפה?? האם זה נקרא שמידת הדין מתוחה אנו... או לאו דווקא... אז במבט ישר על דרך הנגלה יש פה פורענות... יש פה מגיפה... יש פה מידת הדין מתוחה!! אבל מי שרוצה... **אפשר להעז ולהבין שיש פה גם היבט שונה!!!** אם נתבונן הקורונה הזו היא גילוי שכניה!!! הרי מה שקורה כעת בעולם זה בחינה של **"ונשגב ה' לבדו ביום ההוא!!!"** הקב"ה מתגלה כשהשלטן בידו וגבורה בימינו ושמו נורא על כל מה שברא... וזה גילוי של הארה (שהתפללנו ברה"ש שזה יקרה וזה קורה) אז כמובן שהתוצאה הישירה שכל המעצמות שכופרים וחושבים כוחי ועוצם ידי הרי הם כעת בפשיטת רגל... אבל להגיד שיש פה הסתרת פנים?? לא בטוח!!! רק מה?? יש פה אור גדול שצריך להתאים בשבילו כלים מיוחדים!!! ומי שאין לו את הכלים לקבל את זה... אז בשבילו זה פורענות... כמדומני שעד כאן הדברים פשוטים ומתבקשים!!! **ומעתה!!!** כאן כבר אפשר להמשיך הלאה... וזה כבר בערבון מוגבל... סוף היות ומתגלה כעת הארה מיוחדת אז באמת צריך להיות



חסר לנו אמונה... אנחנו לא צריכים מישוה שיבא ויוכיח לנו שיש בורא עולם... ויוכיחו לנו שתורה מן השמים... אנחנו יודעים הכל... גם החילוני וגם אני... שנינו יודעים שיש בורא עולם ויש יהדות והכל שריר וקיים... אבל מי אני??? **אני לא שווה גרוש!!!** אני מרגיש גויק... **זה היום הנושא!!!! אנחנו נמצאים באכלו של אהרן הכהן!!!!** אין מי שיופיע מולי עם שמונה בגדים ויזכיר לי: אתה הכלה של הקב"ה! אין לי את אהרן הכהן שחבק אותי בהערכה עצומה ויאמר לי: יהודי אתה מוקף בענני כבוד... ה' מכבד אותך... ה' מייקר כל מילה שלך...

זה מה שחסר לי!!! לי ולחילוני... לשנינו זה חסר... אם אני היום יותר טוב מהחילוני זה רק בייחס למשבצת של משה רבינו... יש לי יותר מודעות שיש בורא עולם שהוא גדול והוא לא הולך לוותר לי... ולכן אני יותר ירא שמים ולא רוצה להתחיל עם הרבש"ע... אבל להבין שאני יקר לקב"ה??? להבין שהקב"ה לא מסתדר בלעדיי??? להבין שאני הוא זה שממליך את ה'??? להבין שאני הוא זה שמגיש לקב"ה את ארוחת בוקר- לחמי לאשי...?? פה אנחנו תקועים כמעט באותו מקום שתקוע החילוני!!! וברגע שאין לי את המינימום של העצמה אישית כמה אני יקר לאבא שבשמים... אז הכנעני מלך ערד יכול לחגוג עלי... מספיק שהוא ישיבה ממני איזה שפחה אחת ואני כבר גגגגמור...

כן... הכנעני מלך ערד בסה"כ שבה שפחה אחת ועם ישראל כבר ברחו ממנו שמונה מסעות... מה קרה??? למה כ"כ נבהלתם?? למה עשיתם ממנו עסק? מי הוא בכלל??? כככולא שפחה אחת... מה הפאניקה??

מה התשובה?? זה לא משנה **כמה הוא חזק!!!** השאלה היא **כמה אני חלש...** וכשאני מרגיש חלש... אז כל דבר הכי קטן כבר שובר את גב הגמל... כל מעידה רוחנית הכי קטנה... אני כבר מרגיש מחוסל מבחינה רוחנית. אין ברירה! חייבים להחיות בחזרה את אהרן הכהן שבקרבנו...

כן... מה אתה חושב... כשאהרן הכהן הסתלק ועם ישראל איבדו את כל התעצמות שלהם... איך העניינים בסוף הסתדרו?? לא היתה ברירה ומשה רבינו התחיל לשמש גם בתפקיד של אהרן הכהן במקביל... ואז ענני כבוד חזרו בזכותו... כן... נכון שעד עצם היום הזה משה רבינו לא היה עסוק בלייצג את הכלה... אלא רק בלחזק את עם ישראל ביראת שמים ולהראות להם את ידו החזקה וזרועו הנטויה של הקב"ה... אבל ברגע שמשה רבינו רואה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב... ולעם ישראל חסרים קצת תעצמות נפש מהמקום של הכלה... אז משה רבינו מתחיל בחומש דברים לגלות לנו כמה אנחנו יקרים לה'...

**על אותו משקל!!! אבא יקר...** אמנם החינוך שקבלת בישיבות... ומה שהתרגלת תמיד זה להיות האיש שמפוקד על היראת שמים ויראת חטא ולאכופך את רצון ה' בבית... וזו המשבצת שלך!!! אמת!!! נכון...

אבל מה נעשה שבדרונו עיקר הקושי של בני הבית להתחזק ברוחניות "לא יושב על מחסור ביראת שמים... אלא על חוסר אמונה בחשיבות שלי... כמה אני יקר לה'... כמה אני יכול לשמח או לצער את ה'... והההרהרה: אתה יכול להטיף מהבוקר עד הלילה על צניעות ועל פגעי טכנולוגיה וכולם יהנהנו בראש... וימשיכו הלאה... אבל ברגע שתתחיל להסביר לו כמה אתה יקר לה'!! כמה ה' רוצה לראות את העיניים היפות שלך!!! וכל הסיבה שה' שונא כ"כ את האינטרנט זה לא בגלל שזה עבירה... אלא בגלל שהאינטרנט לוקח לו את הבן זוג... וזה את/ה... כן... את/ה... את/ה הבן זוג של אבא שבשמים... כשאת/ה כל היום מחוברת/ לווצאפ אבא שבשמים יושב איתך באותו חדר ומחכה בכיליון עיניים שתגמור... נו... כי הוא רוצה קשר איתך... והוא מחכה עד בוש... זו הסיבה ולא אחרת שהאינטרנט הלא מסונן כדבעי זה סמל הקנאה המוקנא!!! (בני זוג שאחד מהם יושב כל היום עם המכשיר והבן זוג נשאר ככה ואין לו עם מי לדבר... כולם מבינים אותו שמבחינתו המכשיר הזה הוא שהחריב את ביתו... **את זה פולנו מבינים!!! אז זה!!!** שבדיק זה הסיפור עם הרבש"ע!!! בדורנו כשמדברים בשפה הזו פתאום העיניים נפתחות... והלב מתחיל להתחבר לפנימיות של הדברים... **כי בדורנו זו הנקודה נ... ו... ולא אחרת!!!** אם היום יש לנו נפילות בנושאים האלו... זה לא מתחיל מחוסר יראת שמים... זה מתחיל בעיקר מחוסר הבנה שאבא שבשמים רוצה קשר איתי... והוא מחכה לזה... אני לא יכול לאכזב אותו... אני כלה!!! ימצאה מקושטת בטלית וטוטפת מהם כלה מקושטת תמיד בבוקר בבוקר... ה' רוצה חיוך של בוקר טוב ממני... חיוך ממוקד... שאני אהיה איתו...

**זה מה שאנחנו צריכים להבין!!!** אנו צריכים להחיות את אהרן הכהן שבתוכנו... ברשותך קורא יקר: אני רוצה לפתוח נקודה קצת עדינה: במאבק נגד האינטרנט... אחד מהסיפורים המוכרים זה אודות האבא או אמא לשבעה ילדים שהתמכרו לאינטרנט ופתאום עזבו משפחה שלימה... לא יודע!!! אני לא כ"כ מסתדר עם הסיפורים האלו...

ולמה??? כי המסקנה העולה מכל הסיפורים מסמרי השיער האלו... שהבעיה מתחילה ונגמרה במכשיר שצריך לנפץ אותו וזהו!!! נו... ואני קצת עומד שואל: זהו??? זה כל הבעיה?? כל הבעיה היתה שהמחשב שלו לא היה מסונן... ולכן ותכס עליו הארץ וצלל בתהומות האינטרנט?? אני מסכים שזה נגמר שם!!! אבל להתחיל?? זה לא התחיל שם!!! בדרך כלל יש פה משהו הרבה יותר עמוק ומובנה!!! בן אדם שאיבד צלם אנוש מול האינטרנט... זה כבר **התחנה השנייה!!!** כי בדרך כלל התחנה הראשונה התחילה מזה שהוא מרגיש גויק... אחרי שהוא מרגיש גויק כבר לא היה לו מה להפסיד... אז הוא שקע באינטרנט ואז הוא כבר נהיה גויק הפוך!!! ממילא שכאני עומד מול סיפור מוזעזע של אדם שאיבד כל צלם אנוש מול האינטרנט... המסקנה שלי היא **לא יקר** שהאינטרנט זה הסיפור... המסקנה שלי היא ש: ההההלו... אתה לא גויק!!! אתה הכלה של הקב"ה!!! תפסיק להיות יתוש!!! תבין מי אתה!! אתה גדול!!! אתה עשר ספירות!! הקב"ה מסר בידיים שלך את ההשפעה של כל העולמות... זו הנקודה שצריך להעצים אותה לא פחות מהמאבק נגד האינטרנט!!! אינטרנט הוא לא תמיד הסיבה... לפעמים הוא תוצאה... תוצאה לחוסר הכרה בגדלות שלנו (אני לא מדבר על נפילה נקודתית... לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהוא מרגיש גויק... אני מדבר על צניחה עקבית ושיטתית) את זה צריך להכניס בעצמות שלנו ושל הילדים שלנו... להחיות אצלנו את אהרן הכהן שבנו... ודו"ק...

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על אהרן הכהן שהסתלק מן העולם... וברגע שאהרן הכהן איננו... פתאום כל המערכת מזדעזעת... ענני כבוד מסתלקים... והמשמעות היא שעם שלם מוצא את עצמו בלי אמצעי הגנה מינימליים... תבין: עד כה לא היה נשק... לא היה צבא... אין כלום... אין צורך בכלום... יש ענני כבוד... וברגע אחד פתאום הענני כבוד מסתלקים ועם ישראל בבת אחת נתקפים בפחד עצום... ואז כמובן מגיע האויב הנצחי ששמו עמלק... אז כאן בפרשה שלנו אנחנו כתוב שעמלק מצליח לשבות רק שפחה אחת... זה דווקא לא נשמע מלחיץ במיוחד... אבל בפרשת עקב משה רבינו מגלה לנו שעם ישראל חזרו לאחוריהם שמונה מסעות אחורה מרוב פחד מאותו כנעני מלך ערד... והם מצידם המשיכו לנוס בבהלה נוראית עעעד מצרים... ואז שבת לוי יצאו נגדם בחרב וחנית והצליחו לכלום את הנסיגה והחזירו אותם חזרה... **ובל זה קורה כתוצאה ישירה ממינתו של אהרן הכהן!!!** מה טמון בזה? ובכלל: מה הקשר דווקא בין אהרן הכהן לענני כבוד??

**העניין בקצרה הוא כך:**

כבר הוזכר בשבוע שעבר בגיליון זה... שאהרן הכהן מייצג את **הכלה!!!** לעומת זאת משה רבינו שהוא לוי... הוא מייצג את החתן!!! (שבוע שעבר הוזכר קורח... כן... גם קורח וגם משה רבינו... שניהם משבט לוי) משה רבינו. התפקיד שלו זה לייצג את הקב"ה... הוא השליח של ה'... הוא אומר לעם ישראל מה ה' ציווה... והוא בעיקר מראה לנו אותות ומופתים... מראה לנו את עשרת המכות... קריעת ים סוף... בקיצור: משה רבינו מראה לנו כמה הקב"ה גדול... אז הבנתי... ה' גדול!!! גדול מאוד...

אבל אני!!! מה אני??? אני כלום... ונחנו מה... והאיש משה עניו מאוד מכל האדם... משה הוא תכלית הענווה והשפלות... ממשה רבינו אתה רואה רק כמה הקב"ה גדול... אבל אתה?? אתה כלום!!!

וכאן!!! כאן מגיע המשבצת המשלימה של אהרן הכהן... אהרן הכהן הוא המייצג והשושבין של הכלה... אהרן הכהן מגיע ליהודי עם השמונה בגדים לכבוד ולתפארת ואומר לו: אתה יודע **מי אתה??** אתה יודע איזה גדול אתה?? אתה הכלה של הקב"ה!!! הקב"ה כל היום חושב רק עליך... הקב"ה הגדול והנורא שעשה את כל הגדולות והנוראות האלו... הכל הוא עשה רק בשבילך... זו המשבצת של אהרן הכהן!!!

**משה רבינו מראה לנו כמה ה' גדול!!!**

**ואהרן הכהן מראה לנו כמה אנחנו גדולים!!!**

כשמשה רבינו ואהרן הכהן נמצאים ביחד זה שילוב מנצח... משה מזכיר לנו עם כל העוצמה שיש בורא עולם... ואהרן הכהן כל הזמן מזכיר לנו שגם אנחנו בתמונה... כן... ה' גדול... אבל ה' הגדול כ"כ מחשיב אותך...

כל זה טוב ויפה כשמשה ואהרן יחד!!! אבל מה קורה כשאחד מהם חסר... או שמשה רבינו חסר או שאהרן הכהן חסר??

באותו רגע נוצר חוסר איזון ואז עלולים להגיע לקריסת מערכות...

לדוגמא: חטא העגל!!! בחטא העגל אהרן הכהן **ישנו** ומשה רבינו **איננו**... מה קורה **כשיש** אהרן **ואין** משה??? עם ישראל יודעים להעריך את עצמם!!! אהרן הכהן מזכיר לנו היטב עד כמה אנחנו הבלבוסטע של הרבש"ע... וברגע שמשה רבינו לא מופיע בדיוק בזמן... הגברת לוקחת את החוק לידים ו... ו... ועושה עגל... אוי... רחמנא ליצלן... איך שכחתם את בורא עולם שאמר לכם אנוכי ה' אלוקיך???

אוי נכון... מה נעשה... משה רבינו הוא זה שמזכיר לנו את בורא עולם... ברגע שמשה לא נמצא ואהרן כן נמצא... אז אנחנו אמנם זוכרים את העמדת כח שלנו בתור כלה... אבל שוכחים את אימת בעלה עליה...

עד כאן מה שקורה כשאהרן ישנו ו--משה איננו...

והנה... קצת הגענו לפרשה שלנו וכעת התהפכו היוצרות... אהרן הכהן מסתלק מן העולם... ואנחנו נשארים רק עם משה רבינו...

בבת אחת עם ישראל מאבד את כל החוסן שלו... מה יש???

משה רבינו מזכיר לנו שיש בורא עולם!!! כן... יש בורא עולם... את זה אנחנו יודעים... אבל מי אני?? אני יתוש... אני גויק... אני כלום...

רגע... אבל יהודי יקר... איך שכחת... אתה לא יודע שאתה כלה ואתה מוקף בענני כבוד?? לא!!! אני כבר לא יודע את זה... ברגע שאהרן הכהן הסתלק אין מי שיזכיר לי את זה... אין מי שיגיד לי כמה אני חשוב לאבא שבשמים... נשארתי קצת עם המידע עד כמה ה' גדול וחזק... ו... ועוד רגע אני מתאדה... ככה?? עם ישראל נכנסים לפאניקה ומתחילים לברוח כל עוד שמתם בס... חוזרים אחורה שמונה מסעות... נו... וכשיהודי נמצא ברגעים של חולשה והוא לא יודע להעריך את עצמו... מי תמיד מגיע באותו רגע?? עמלק!!! עמלק תמיד מחכה לרגעים של חולשה... התפקיד של עמלק זה לתפוס יהודי ברגעים של **זנב**... ברגעים שאתה מרגיש שוונץ... ברגע שאתה מרגיש כלומניק... מרגיש זנב... באותה שניה עמלק מזנק ו... ו... ומזנב!!! והנה!!! בשניה שאהרן הכהן מסתלק מן העולם... מיד וישמע הכנעני... אומרים "חז"ל: זה עמלק... ועמלק מגיע ומיד מתחיל לדגור על החולשה ומזנב את עם ישראל ומפיל אותו בעיני קדושה... זורק מילות של ישראל ועושה מכל ערך קדוש זנב.

כאן משה רבינו לא יכול לעזור!!! כי משה רבינו אומר לי **כמה ה' גדול**... ואת זה אני יודע... קצת מה שאני צריך לשמוע זה **שאני גדול!!!** ולעת עתה זה לא המהלך של משה רבינו... כי הוא פסגת הענווה והשפלות...

---עד כאן וורט לפרשת שבוע... אבל לא!!! זה לא רק פרשת שבוע... זה בעיקר מפת דרכים!!! מפה שצריכה ללוות אותנו גם ובעיקר היום! אנחנו צריכים לעמוד מול ההתמודדויות שלנו בעבודת ה' ולשאל את עצמנו: כשיש לנו מעידות בעבודת ה'... מי פה חסר? משה או אהרן??? האם חסר לנו מי שיזכיר לנו כמה ה' גדול... או כמה אנחנו גדולים! התשובה היא חד משמעית: **אהרן הכהן!!! הוא זה שחסר כיום!!!**

פעם לא!!! פעם... עד לפני עשרות שנים... חילוני היה בן אדם אינטליגנט וכופר... בן אדם שלא מאמין בקב"ה... פעם בחור ישיבה שהיה נופל ברוחניות זה היה אחד כזה שקרא ספרים החיצונים או שמע כל מיני נואמים ציוניים שגרמו לו להיות שנה ופירש... וכאן צריך את משה רבינו שיבא ויראה לנו באותות ומופתים שיש בורא עולם ובאותו רגע הוא חוזר בתשובה... (אגב: כל תנועת התשובה שהייתה קיימת עד לפני יותר מעשר שנים זה היה מהסוג הזה... מדובר באנשים שהיה חסר להם באמונה וכאן היה צריך להביא להם כאלו שיוכיחו להם שיש בורא עולם...) **אבל היום???** היום זה לא סוד שזה בכלל בכלל לא הנושא... אין לנו בעיה עם משה רבינו... לא