

# { אז נדברו }

פרשת בלק תש"פ | עלון מספר: 471 | לסדר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל..."

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

דרושה השתתפות חלקית

בהדפסה מחודשת של הספר **"וימאן"**  
הרוצה לזכות בזיכוי הרבים זה, יודרו  
לפנות לפלא':

0527683095

עקב הדחפויות בהדפסת והנגשת הספר  
בימים אלו ללא עיכוב... אין הבטחה  
לדחיית ההדפסה עבור הקדשות  
והנצחות וכדו'... המזדרז ישתכר...

---

להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"

- "קהילות"

בטלפון:

(מענה ממחשב)

0799-654321

תודה מראש!!!

## ויהיו המתים במגיפה 24.000... האם זה המספר המאומת???

אחד הנושאים הדומיננטיים בימים אלו זה המספרים!!! כמה נשאים... כמה נדבקים... יש מדינות שהמספר שלהם הוא אמין... ויש כאלו שלא... אז תתפלא לשמוע שגם בפרשת השבוע שלנו יש מגיפה... והתורה מונה את מספר המתים במגיפה... אבל גם כאן המספר **לכאורה** לא מדויק...

כתוב בתורה "ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף"!!! 24.000 מתים!!!!

אבל מי שיודע רש"י... רש"י אומר שהמספר האמיתי היה הרבה הרבה יותר גבוה... למעשה **היו מאה ושבעים וששה אלף מתים במגיפה!!!!** פחד פחדים... וזה עוד חוץ מהעשרים וארבע אלף שכתובים במפורש בתורה שמתו... בקיצור: באזור 200.000 נספים היו בחטא פעור...

## השאלה הנשאלת כמובן: למה התורה מסתירה את מספר המתים המאומת???

שאלה זו נשאלה בגיליון זה כבר בשנים עברו... רק הפעם השאלה הזו היא עדכנית מתמיד...

**והתשובה היא ברורה:** 176.000 אנשים שמתו בחטא פעור... הם לא מתו במגיפה!!! הם מתו בגלל שהם חטאו בפעור... זה לא נחשב שהם מתו במגיפה... זה אנשים שבחרו במוות... ורק 24.000 הם היו אנשים כשרים שהם כבר מתו במגיפה... פה כבר היה מלאך המשחית שכיון שנתנה לו רשות אינו מבחין בין טוב לרע ואם פנחס לא היה עושה מה שעושה אז המלאך היה ממשיך הלאה... ורח"ל "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי..." **אבל בשורה התחתונה!!! עם כל הכאב והצער** על ה-24.000 שמתו במגיפה... עדיין השואה הגדולה והאסון הנוראי שקרה פה זה שליש מכלל ישראל שנכחד ו... ולא ממגיפה אלא מחטא! ופה האסון הגדול שאירע!!!

---

צריכים אנו לדעת שאמנם אנחנו בעיצומה של מגיפה... אבל היא כבר תחנה שניה!!! כי התחנה הראשונה שלה זה חטא!!! והחטא הוא למעשה הסיפור הגדול שאמור להטריד אותנו. ה"שב מאחריר" שעומד מאחורי המגיפה זה הרבה יותר מלחיץ. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת!

אין מה לעשות... יש פאניקה!!! יש ציבור גדול שנמצא בפאניקה... כן... הפאניקה היא במקום!!! מישוה פה רצה שיהיה פאניקה!!! בורא עולם הזמין את הפאניקה הזו... השאלה היא לאיפה צריך לקחת אותה?? אם יש 24.000 מתים ממגיפה ועוד 176.000 אלף מחטא פעור... אז הפאניקה במקום!!! השאלה היא איזה מספר יותר צריך להכניס אותנו לפאניקה?? האם המגיפה או החטא שהפיל שליש מכלל ישראל ועל הדרך גם המגיפה רשומה על שמו?? יש אנשים שבתקופה הזו... מרוב פאניקה נכשלים באונאת דברים... מאבדים שליטה בבית... והשלב הבא זה לפרוק את התסכול ואת הבדידות על התמכרויות לא מבוקרות... ו... וצריך לדעת שעם כל הפחד מהמגיפה... בסופו של דבר אונאת דברים ופגעי הטכנוגליה ושאר חטאים זה הרבה יותר מלחיץ... לא!!! לא אמרתי שצריך להירגע... הפוך... אני בעד להכפיל את הפאניקה... אם עד עכשיו היית בפאניקה מדבר אחד... מהקורונה שלא תחסל אותך... מעכשיו אני מרחיב את הפאניקה לעוד תחומים... כן... יש כאלו שמרוב פאניקה מהקורונה... הם נועלים את עצמם ואז בתור כדור הרגעה הם מוותרים לעצמם ומעגלים פינות בחשיפה לתכנים ומושגים ש... שאבא שבשמים היה מצפה מהם ליות... (כל אחד והדרג הרוחני שלו... א"א לתת זוגמאות ספציפיות...)

אז זהו!!! שצריך לדעת שהקורונה זה אמנם מגיפה... אחוז ההדבקה של פעור עקף את אחוז ההדבקה של המגיפה באלפי אחוזים... ויהודי צריך לקחת את זה בחשבון!!!!

אסור לאבד שיקול דעת!!! ושוב: שים לב: יש כאלו שאומרים שצריך לשמור על קור רוח... אני לא אומר את זה כי אני לא יודע איך עושים את זה... אני אף פעם לא הצלחתי לשמור על קור רוח... כשאני נכנס ללחץ אין אדם יכול לעמוד במחיצתי... אז לשמור על קור רוח... אני לא הכתובת... אבל אני כן יכול להעשיר אותך מניסיוני העשיר איך מכפילים את הלחץ... בזה אני מומחה... **מה אני מתכוין???** הדבר היחיד שמצליח לגרום לי לקור רוח ביחס לקורונה!!! זה כשאני נזכר שיש עוד כמה וכמה דברים מלחיצים בחיים חוץ מהקורונה!!! (זה כמו סבון שהוא הדבר היחיד שיכול לנקות שומן... דבר שומני יכול להסיר שומן... צבת בצבת עשויה... משפט עמוק) כשאני נזכר בשלל בעיות אחרות בחיים... ש... ש... שכולם... כולל הקורונה תלויים רק בגזירת עליון... וממילא בסופו של דבר אני אמור ליישר קו מול בורא עולם שרק הוא יציל אותי מכל גזירות קשות אכזריות...

כל הרופאים וכל בתי החולים עומדים ומזהירים: נא לא להזניח טיפולים רפואיים אחרים!!! כן... אנחנו מבינים אתכם... שאתם לחוצים מהקורונה... אבל יש עוד כמה מחלות בחיים שהם עלולים להיות הרבה יותר מסוכנות... אז זהו!!! שהדבר הכי מסוכן בתקופה הזו זה להסתבך עם הרבש"ע... אם הפאניקה הזו עלולה להעלות לי במחיר של איבוד שליטה ברוחניות ובנפילות בקדושה... **צריך לחשוב פעמיים!!!** אמנם להזניח את חובת ההשתדלות זה לא אופציה שבאה בחשבון אבל להסתכסך עם הרבש"ע בתקופה הזו זה עוד יותר לא בא בחשבון... זכור: אני יהודי!!! מחויב אני לשמור על הבריאות שלי... אבל במקביל מחויב אני בקנאות לשמור על יהדותי... נא לא להזניח טיפולים רפואיים יותר קריטיים מהקורונה... (שלא תבין לא נכון... לא דברתי על תפילה במנין... ולא קריאת התורה... אנחנו מדברים פה על אנושיות!!! לשמור על שפיות ולהישאר עם ראש על התפיים... מריבה אחת בתוך ביתו של אדם ואיבוד שליטה רגשי עלול לגבות מחיר יקר יותר מכל הקורונה... נא להשאיר קצת מקום בלב לדאגות נוספות...)



## אבד בחור ישיבה היקר מאוד לבעליו... המוצאו מתבקש ל.....

בחסד ה' כי גבר ובשעה טובה

### צא לאור ספר "ואהבת".

חלק מנושאי הספר בקצרה:

- א. כיצד להתקרב לה' גם בשלב ההמתנה לישועה שעדיין לא הגיעה? (המתנה לשידוך, נחת, ילדים, פרנסה ושאר משאלות לב שלא הושגו)
- ב. למה ה' עשה לי את זה? (החל מקורונה או בידוד, או לא התקבלתי לישיבה, או לעבודה, וכלה בקשיים יותר משמעותיים בחיים, כאובדן קרוב ל"ע", או כל מיני התמודדויות מול נתון בלתי הפיך).
- ג. אני עומד ומחכה לקבל מה', האם גם ה' עומד ומחכה לקבל ממני? ואם כן מה?

### ניתן לרכוש במוקדי המכירה:

**אופקים:** שפירא: 0534112035

**אחיסמך:** שרגל: 0527171721

**אלעד:** 039073067

**אשדוד:** 0504120311

**בית שמש:** נהר הירדן 9 רמה ב', מ'ש' צוויבל.

**ביתר עילית:** ב' אזור רמי לוי 0548450998

**הרצליה:** רחובות: 0548423047

**בני ברק:** קבוץ גליות 9- 0556728458

חזון איש 34 (פינת דסלר, משפחת דריימוס) 0527117271

רבי עקיבא- אזור הרב קוק- 0527603814

משפחת בויס רחוב השלושה 11.

**קרית הרצוג:** הרב גניחובסקי 20- 0527616750

**ירושלים:** מרכז העיר: רחוב נחמיה 10.

**בית וגן:** רח' הרב פרנק 29 קומה ב'.

**רמות א':** 0527189947

**רמות ד':** רובין 47 קומה ב'

**רוממה:** המ"ג 31. 0527682281

**גבעת שאול:** בן עוזיאל- 0548491554

**הר נוף:** 0533148861

**קרית ספר:** מרומי שדה 3 052-7174781

**חפץ חיים 14** 089742750

**ברכפלד:** 0533109169 (כולל עטרת שלמה)

**גרין פארק:** 0527644795

**צפון:** חיפה: זבולון 9 או ישיבת תפארת ישראל

נווה שאנן: חניטה 81 זלושינסקי.

**רכסים:** הורדים 4' קריצלר לתאם 0548415410

**ברמיאל:** 0527136165 משפחת שטיימן.

**טבריה:** 0548441354

**צפת:** מאור חיים צה"ל 6/65 מ'ש' סימן טוב

0533127052 עיר העתיקה: 0548449816

**הרצליה:** הקריה החסידי, יונתן בן עוזיאל 3/5

0533104790-0583244899

**הרצליה:** קדושי: 058-3238157

כמו כן ניתן לקנות גם את הספרים "אהבתי" "וימאן" אזל מרוב מוקדי המכירה, יודפס אליה בקרוב שב. במוקדי המכירה כדלעיל.

לברור על נקודות הפצה בארה"ב ובאירופה,

ניתן לקבל פרטים במייל.

כן... אבד בחור ישיבה... הלוואי אחד!!! מדובר באלפים... תשתכנה אבני קודש בראש כל חוצות... זה המצב!!! והבחור הזה מאוד מאוד יקר לבעליו... המוצא הישר מתבקש בכל לשון של בקשה להשיבו לאביו שבשמים... יהודי יקר: קצת עירנות... מסתובבים כעת אלפי בחורי ישיבות אבודים שאין להם מסגרת... אין להם מישהו שיכול לתת להם מענה... ואם אתה מוצא אותם... אז יש לך הזדמנות להשיב אותם ולשוב ליבם ולתת להם את הדחיפה הטובה להתקרב לאביהם שבשמים... מישהו התקשר אלי והתחיל לנזוף בי... תגיד לי... מי לוקח אחריות על כל הבחורי ישיבות המפורקים שמסתובבים כבר חודשיים בלי שום מסגרת... מי שומר איתם קשר עין?? אותו אחד החליט ליפול עלי... אתה האחראי... אתה כותב עלון לבחורי ישיבות... בזכותם יש לך תעסוקה... יש לך מעמד... אז קדימה... תקח עליהם אחריות... אמרתי לו: אדוני היקר!! בוקר טוב... נזכרת...

בחורי הישיבות האלו שמסתובבים... ממה נפשך... אם הם בחורי ישיבה שיש להם רבנים בישיבה ויש להם קשר עם הרבנים והרבנים מכירים אותם... אז אין בעיה!! הבחורים האלו לא אבודים... אותם רבנים ששמרו איתם קשר עין בתוך כתלי הישיבה ממשיכים לשמור איתם קשר עין גם ממרחק... רק מה?? אתה מדבר על כל הבחורים האלו שהרשם ישב להם על הראש ושכנע אותם להיכנס לישיבה ענקית... הקשר האישי האחרון שהיה להם עם מישהו זה היה עם הרשם שדאג להכניס אותם לתעשייה ענקית ומאז הם לא מכירים אף אחד ואף אחד לא מכיר אותם... עליהם אתה מדבר?? בוקר טוב אליהו...

אם הם מסתובבים כעת אבודים... זה לא בגלל הקורונה... אדרבה... הקורונה רק מציפה את זה... היא רק מפגישה אותך עם המציאות העגומה הזו... עד עכשיו הוא היה אבוד בתוך הישיבה הענקית ועכשיו הוא אבוד מחוץ לישיבה הענקית... בתוך הישיבה אף אחד לא ראה אותו... ועכשיו לפחות אתה רואה אותו!!! אין פה איזה מצב חדש... זה לא שהקורונה עשתה את זה... אדרבה... הקורונה הוציאה את המצב העגום הזה החוצה...

אבל זה לא העניין שלי ולא הנושא שלי... אני לא שופט בג"ץ שעוסק בתחקיר של "אני מאשים..." הכי קל להאשים אחרים... עזוב... בא כעת נפנה ישירות אליך בחור ישיבה... **אין בריחה!!! אתה מוכרח לקחת אחריות על עצמך!!!** האמת היא... בינינו... בימים כתקנם לא הייתי מצפה ממך שתקח אחריות על עצמך... בדור שלנו שהלחץ החברתי מכתוב אורך במאה אחוז אתה לא ישות לכשעצמה... אתה לא מספיק יציב בשביל לקחת אחריות על עצמך... אבל את הקורונה לא אני הזמנתי אלא בורא עולם... ועלי הקב"ה לא סמך!! ולכן כשאני הייתי בחור ישיבה זה לא קרה!! **ועלי הקב"ה כן סומך!!** ואני שוב חוזר ואומר: בחורי ישיבות של דורנו לפעמים מפתיעים בחוט שדרה שלהם... כן... כנראה שהקב"ה גם נתן כוחות... אלו לא רק התמודדויות יותר גדולות!!! זה גם כנראה כוחות יותר גדולים!!! בחור יקר: אני רוצה להציג לפניך את המפה!! איפה אתה נמצא... המפה הזו ממש (לא) במקרה כתובה להדיא בסוף הפרשה שלנו... אנדרלמוסיה... 160.000 יהודים נצמדים לפעור... עוברים את העבירות הכי חמורות בתורה... שלישי מכלל ישראל יורד לשאול תחתית... נו... מה עם משה רבינו?? מה הוא אומר?? שום דבר!!! שקט!!! נתעלמה ממנו הלכה... פתאום המסגרת זהה לצד... אין ישיבה... אין מי שיגיד לך מה לעשות... הפקרות מוחלטת...

**זה לא קרה סתם!!! זו לא פשלה!! הקב"ה הזמין את המצב המטושטש הזה!!!** כן... בסוף ארבעים שנה... הקב"ה מזיז את כל ההנהגה לצד... המסגרת מתפרקת... ההפקרות חוגגת... וכאן הקב"ה פונה אליך אחד על אחד: בני היקר!!! שלום לך... הפעם אני רוצה אותך בגודל טבעי!! אותך ורק אותך!!! עד עכשיו היית בתוך קפסולה... בתוך חממה... שמרו עליך... עטפו אותך... הכתיבו לך את הקיום האדומים... היו לך מוסכמות ברורות מה זה מינימום של יהודי ומה לא בא בחשבון... אבל עכשיו הכל פתוח ולכל כיוון... ואתה כעת בודד בעולם ואני מזמין אותך לחדר יחוד איתי!!! אני החתן ואני רוצה שתהיה הכלה שלי!!

זה המצב שהיה אז בחטא פעור... הפקרות מוחלטת... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה... משה רבינו לא אומר כלום... נשיא שבת עובר את העבירות הכי חמורות וזה לגיטימי **והקב"ה מזמין כלה!!!** כלה אחת!! מישהו אחד שמוכן להפגין נאמנות לקב"ה!!! בלי שום הכתבה מלמעלה... ו... והקב"ה מחכה ואם לא תקום כלה אחת שתסכים להתייחד עם הקב"ה... הקב"ה מפרק את כל המערכת... (ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי) ואז קמה כלה אחת ויחידה!!! שקראו לה פנחס בן אלעזר והפגין לקב"ה נאמנות... אף אחד לא דיבר איתו... הוא לא קיבל שום הוראה מלמעלה... הוא עשה מה שעשה ממקום של חזר יחוד!!! נאמנות של כלה לבעלה- אביה שבשמים... אותו פנחס נהפך להיות אליהו הנביא... והנביא האחרון בנבואתו האחרונה מוסר את התסמין האחרון... איך תדע שמישיח הולך להגיע?? **הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא!!!** כולם בטוחים שאליהו הנביא הזה זה איש אחד כזה גבוה עם קול חזק שצועק: רבותי... הנה אני... **אז זהו שלא!!! המהר"ל אומר:** שאליהו הנביא זה סוג של עבודת ה' מיוחדת שה' ירצה אותה לקראת היחוד!!! מה...?? איזה סוג עבודת ה' תהיה לפני בא יום ה' הגדול והנורא?? פתאום שוב תהיה אנדרלמוסיה בעולם... כל המסגרת תתפרק... כל אחד מוצא את עצמו לבד לבד... איפה שאף אחד לא אומר לו מה לעשות... ושם בשקט בשקט הקב"ה פונה אליך: אתה מוכן להתייחד איתי?? או שאתה מוכן לשתף פעולה רק בתור גרר? האם אתה יודע לתפקד רק כשיש מסגרת ויש מוסדות ויש קהילה ויש מישהו שדופק לך על הראש וקורא לך לסדר... או שאתה מסוגל לבחור בי גם בחדרי חדרים איפה שאף אחד לא נמצא??

**הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא!!!** פעם היה אליהו הנביא אחד... היה פנחס בן אלעזר אחד... אבל לפני בא יום ה' הגדול והנורא... ה' ידרוש את זה מכל בחור ישיבה!!! כל יהודי ימצא את עצמו בסיטואציות שאף אחד לא יודע... ואני יכול לעשות מה שאני רוצה... אני יכול להיות חיים כפולים... וכאן הקב"ה קורא לי לחדר יחוד!!! אבא שבשמים פונה לי ואומר לי: רק אני ואתה פה!!! בא תתייחד איתי!! בא תפגין לי נאמנות!!! רק אני רואה!

בחור ישיבה יקר: זו המפה כעת!!! אנחנו לא הזמנו את זה... אנחנו מצינו צריכים לכאוב את המצב הזה ולא לרצות אותו... **אבל אחרי שזו המציאות!!!** אז הקב"ה מזמין פה משהו!!! ה' רוצה אותך!!! והוא כנראה רוצה אותך בלי קביים... בלי לגלגל עזר... אז תפגין!!! תפגין לו נאמנות!!! תוכיח לאבא שבשמים שאתה נאמן לו... מזל טוב חתן כלה...



## היום נדבר על החיים שלאחר

### המוות...

היום נדבר על החיים שלאחר המוות... למה?? לא יודע למה... ה' יודע...

ובכן: **אמא שלי יום אחד נפטרה!!!** ויש לי אחות גדולה נשואה שהיתה מאוד מאוד קשורה אליה... קשר ממש ממש אישי וקרוב... לפחות שלוש פעמים ביום הן היו מדברות בטלפון... על סתם... על דא ועל הא... איך היה בעבודה... והיום קניתי לילד חולצה חדשה... ואתמול היה אסיפת הורים וכן הלאה וכן הלאה... קשר יומיומי... ופתאום אמי ע"ה נפטרה... ואחותי עברה משבר קשה... הנפש הכי קרובה אליה בלא מובן המילה פתאום נלקחה לשמי רום... ואז כמובן הגיע השלב של החלומות... כל אחד מהילדים חלם את האמא בצורה אחרת... (בינינו... שטויות... אני בתור בעל החלויימות עם פלומבא... תשמע לי... עם יד על הלב... המסקנה שלי היא שעשרה חלומות בלילה שווים פחות מחלום אחד (בהקוץ...) ודווקא אותה אחות לא חלמה אף פעם את אמא... מה ביקשתי?? אני בסה"כ רוצה להחליף איתה כמה מילים... איך היא מרגישה שמה בשמים... ואיך זה שם וכו'.

**ואז אמרתי לאחותי משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד אמיתי ונכון!!!**

אמרתי לה: **עקרונית!!!** עקרונית מבחינתו של הקב"ה אין שום בעיה שתהיה לנו תקשורת עם הנפטרים... עקרונית הקב"ה היה מוכן לפתוח לנו קו טלפון... כל נפטר מחליף סים... כל אדם חי מקבל חבילת דקות לאזור חיוג עולם האמת... ומתחילים לתקשר דרך הטלפון... עקרונית מצידו של הקב"ה אין שום בעיה!! זו אופציה שקיימת על השלחן...

**אני רוצה לעצור רגע ולהסביר מה אני מתכוין:** מבחינתנו אדם שנפטר... זהו... א"א לדבר איתו... כי... כי הוא מת... אז זהו שלא!!! לא אז הבעיה... כי לפני מאה שנה ויותר... יום אחד הקב"ה הנחית על העולם המצאה אדירה ששמה טלפון ומאותו יום ניתן לתקשר עם אנשים שנמצאים בחצי השני של כדור הארץ. **אחרי!!!** אחרי שכזו המצאה אדירה כבר ירדה לעולם... מכאן ואילך בכלל בכלל לא מופקע שיום בהיר אחד הקב"ה ישחרר את ההמצאה הבאה שהיו אנטנות עם קליטה מצוינת שהיה אפשר לתקשר גם עם נפטרים... אני יודע שזה נשמע קצת הזוי... **אבל שיהיה לך ברור שלפני מאתיים שנה...** להעלות רעיון הזוי שאני אוכל לצעוק צעקה כזו אדירה שישמעו אותי מאתיים קילומטר קדימה... תאמין לי שזה היה פחות הזוי!!! אני מדגיש: **פחות הזוי!!!** רק בשביל להמחיש את זה: תאר לעצמך: שנינו כעת חיים לפני שלוש מאות שנה... שנינו המשוגעים של העיירה ושנינו מפנטזים כל מיני רעיונות משונים... והנה אתה מפנטז שיום יבא ואני אוכל לתקשר עם אנשים מחצי כדור השני... ואני מפנטז שיום יבא ואני אוכל לתקשר עם אנשים שנפטרו... את מי היו שולחים לפסיכיאטר ראשון??? מי יותר דחוף???

**ברור שאתה!!!** כי לתקשר עם אנשים שנפטרו זו... זו אופציה שקיימת... יש לזה תקדימים בחז"ל... בפרט שהבית קברות נמצא פה קרוב... ואילו לתקשר

בטלפון עם בן אדם שנמצא בחצי השני של הכדור... זה... זה... זה הזוי בכל קנה מידה ובולתי הגיוני לחלוטין!!!

**אז מה אני בא לומר???** שאם בשנת ת"ק נפתחו חלונות השמים כפי שהתנבא ה"ה והתחילו להתגלות כל מיני חידושים בטבע ואחד מהם זה התקשורת בטלפון... אז תדע לך שאחרי שכזו המצאה ירדה לעולם!!! כבר בכלל בכלל לא מופקע שקיימת אפשרות טבעית לחלוטין איך לתקשר עם נפטרים... אז אולי לא יקראו לזה גלי רדיו... ימצאו לזה שם אחר... **אני רק בא לומר שלצורך העניין קיימת כזו אופציה!!!**

עד כאן ההקדמה... עד כאן בסדר??? אפשר כבר להמשיך??? **ובכן:**

אמרתי לאחותי: עקרונית לקב"ה יש תשתית מוכנה של קיום איך לתקשר עם נפטרים... נו... את מעוניינת שאני אפתח לך קו עם אמא???

העיניים לפתע ברקו... בטח... הלוואי... רק תביא... השיחה עלי... רק תביא מספר... קדימה... אני מחייגת... **אמרתי לה: אבל יש פה בעיה!!!** יש מישהו שלא מעוניין בקשר הזה!!! יש מישהו שמסרב באדיבות ולא מעוניין בקשר הזה!!! תנחשי מי?? הקב"ה? **לא!!!** אולי אמא?? **לא!!!**

אז מי?? **אתה!!!** את בעצמך לא מעוניינת להיות בקשר עם אמא שלך!!!

אני...?? אני לא רוצה...?? הדמעות החלו לזלוג... אני רוצה לדבר עם אמא... אמא שלי... אני מתגעגעת אליה... אמרתי לה: **לא!! יש לך טעות!!! את לא רוצה קשר עם אמא שלך...** רצית!!! פעם רצית!! עכשיו את כבר לא רוצה!! ולכן הקב"ה לא עושה לך את העוול הזה... כי את בעצמך לא מעוניינת בקשר הזה... אם הקב"ה חלילה יפתח קו מיוחד של תקשורת עם נפטרים... את בעצמך תחסמי את אמא שלך ותשימי אותה ברשימת דחייה... והקב"ה לא רוצה להביא אותך למצב הזה...

אחותי כעסה עלי... **איזה שטויות אתה מדבר... על מה אתה מדבר???**

אני כל היום חולמת לחלום את אמא... אני כל היום צמאה לקבל ממנה איזה בדל מידע... משהו... שתספר משהו... שתגיד משהו... שתתקשר קצת... אז מה אתה מבבלב את הראש ואומר שאני לא רוצה???

**אמרתי לה... אני אסביר לך... בא נעשה כעת תרגיל מודרך...**

הנה... השגתי לך את המספר של אמא בשמים... אזור חיוג עולם האמת... השגתי לך חבילה של מאה דקות לחודש!!! נו... תחייגי... תחכי על הקו טו טו טו... ואז אמא תענה לך... היא חייגה... חיכתה על הקו... ו... ו... והנה!!! **הההלה... אאאאאאאא... מה נשששששמע???** איך את שם בשמים?? ברוך ה'... מה נשמע הבת שלי... **אז אמא... אז איך שם??** תקשיבי... פה בשמים רק קרבת אלוקים... והתענג על ה'... אתמול היה שבת קודש... נפשי חולת אהבתך... בחקל תפוחין קדישין... ואח"כ היינו בהיכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין יהון הכא בהאי תכא דביה מלכא בגילופין... אז

**אמא... אז מה את מספרת???** תקשיבי... נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' לבי ובשרי ירננו אל קל חי... להודות ולהלל לשבח ולפאר... **אז אמא... אז מה קורה??** הוי... שכחתי לספר לך... אתמול הלכתי לראות קרמיקות בשביל המטבח החדש... **אז מה את אומרת... לקנות את הסוג החלק או הסוג המנומר??** הוי... תעזבי... העולם הזה הוא כפרוזדור... העיקר זה הטרקלין... עולם הנצח... לא צריך קרמיקות ולא שטויות... קחי את כל הכסף ותשימי בצדקה... תדעי לך: כל פרוטה לצדקה כאן בעולם זה מעלות קדושים טהורים כזהר הרקיע מזהירים... **טוב אמא... בסדר... שמעתי... צדקה וכו'... אבל מה נשמע ככה... איך זה??** אה... אל תשאלי אמא... אתמול המנהלת הודיעה לי ששנה הבאה מורידים לי שעות וגם לא בטוח שאני אהיה מחנכת... מאוד נעלבתי... הו... איזה זכות יש לך... הנעלבים ואינם עולבים... ואוהביו כצאת השמש... את לא יודעת איזה נחת רוח יש לקב"ה עם זה... אמא מתחילה לבכות מהתרגשות... את תזכי לאור שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער... **אבל אמא... תהיי איתי... אה... נזכרתי בעוד משהו... אתמול קניתי בגד חדש לילדה... זה... לא יודעת... זה כזה יאחנע כזה... מה את אומרת... ללכת להחליף??** נו... תעזבי שטויות... מה יאכנע... העיקר צניעות... מה זה משנה איזה בגד... העיקר לגדל את הנשמות הקדושות האלו בשמחה... את יודעת איזה נשמות יקרות ה' הפקיד בידיים שלך... ואת עוד מתלוננת על שחיקה... אמא מתחילה לבכות... את יודעת מה זה לדחוף עוד כפית לתוך הפה של האוצר של ה'... לקום אליו עוד לילה... איזה זכות יש לך... תשמחי... **אמא... די... תדברי איתי כבר... את כבר עשר דקות מדברת איתו רק מוסר ומוסר... מה... נהיית לי רבנית?? אז אמא... אז מה נשמע??** תעזבי... תעזבי את כל השטויות... תשלחי את בעלך ללמוד תורה... רק תורה... תורה... למה את מבטלת אותו?? למה את קוראת לו הבייתה בשביל שטויות... שימשיך ללמוד... כל מילה תורה בונה שמים חדשים וארץ חדשה... ואז אמא שוב מתחילה לבכות... בתי היקרה... את יודעת מה זה תורה הקדושה... **אבל אמא... נו כבר... תדברי איתי כבר... פעם היית 'מתקשרת' איתי כמו בן אדם נורמלי... היית מתעניינת איך היה במכירה ובעיצוב... למה את כבר לא מתעניינת??** מה אעשה... פה כל הפיצ'פיקס האלו לא מעניינים... רק תורה וצניעות ואמונה בה' ולגדל את הנשמות של ה' טוב אמא... **אני חושבת שאנחנו נעצור להפוגה... אני פשוט לא רגילה לקבל כ"כ הרבה שיחות מוסר ביום אחד...**

**נגמרה השיחה הראשונה... נחיתה ראשונה!!!!** **אכזבה עמוקה!!!** אמא שלי... זה... זה לא זה... לא לא מה שהיה פעם... פעם היא היתה "לעניין" תיקשרה איתי על אותו גל... אבל מאז שהיא עלתה לעולם האמת היא נכנסה לאורות... כל היום תפילות וצניעות ואמונה... למחרת... שוב שיחת טלפון... **שלום אמא מה נשמע... אוי כמה קשה לי מאז שנפטרת... אני כ"כ מתגעגעת... אז מה נשמע ככה??** הפעם אמא כועסת... מה קרה לך? למה את מדברת לשון הרע?? למה בכלל הלכת לגינה?? את יודעת איזה עגמת נפש עשית לי פה אתמול כשדיברת לשה"ר בגינה... אני מבקשת ממך להישאר בירכתי הבית כמו שהגאון מוילנא מצווה... לא לצאת ממפתן



פעם היה נורא נורא מעניין אותי מה קורה בעולם האמת... הייתי מוכן לשלם כל הון שבעולם... רק תביא לי גילויים מהשמים... תנחית לי פה איזה נפטר עם תכריכים שיספר לי מה קורה שם בבית דין של מעלה... ואני חוזר בתשובה באותו רגע... ככה תמיד חשבתי...

הייתי בטוח שהקב"ה לא נותן לנו לתקשר עם נשמות כי אז היתה מסתלקת לנו הבחירה... **אז זהו שלא!!!** אם הקב"ה היה מאפשר לך לתקשר עם נפטרים... היית מנפנף אותם בדיוק כמו שאתה מנפנף את כל מי שאומר לך לעשות חסימה יותר טובה למכשיר או מטיף לך מוסר...

כן!!! יהודי יקר: היית מממממת... שאבא שלך עליו השלום יופיע לך פה פתאום באמצע המטבח ויספר לך מה קורה שם בעולם האמת... **אז הנה!!! הוא שלח אותי במיוחד להגיד לך** שהוא באמת תכנן להגיע אליך ולהגיד אליך כמה מסרים מעולם האמת... אבל הרב של השכונה כבר אמר את הכל ואתה נפנפת אותם... אז אין לך יותר מה לחדש לך...

**כן!!! אין שום חידושים בעולם האמת!!! אין לשום נפטר מה לחדש לך!!!** אדרבה... אנחנו המפתיעים... החדשות מתחילות מכאן... שם מכריעים לפי מה שנפסק כאן... הם שם בשמים עוקבים בדריכות על המגרש שלנו איך היצר הטוב מבקיע את השער של היצר הרע או ההיפך... ואילו אנחנו כמו גויילמים מחכים לגילויים משמים... כאילו הכדור נמצא אצלם...

**הההלו תבין... אתה פה הסיפור!!! אתה ההפתעה הגדולה!!!** אתה יכול להפתיע ולכל כיוון... העיניים כולם נשואות אליך... תפסיק לדרוש אל המתים... תפסיק לחשוב שאצלם נמצאים העדכונים... גם אם מעודכנים מאחורי הפרגוד שכן וכן נגזר... אני יכול לשנות את זה... כי אני בלתי צפוי... אני יכול להפתיע בכאלה תפילות וחיזוקים שהכל משתנה ומתעדכן מחדש... כל פמליא של מעלה... כל הסבים והסבתות שלך עיניהם נשואות אליך... אתה יכול להעלות אותם... אתה יכול לעדכן אותם מה הולך להיות בעולמות העליונים... כן... כשאני קם בבוקר... אם אני מחליט לעבוד את ה'... ומחליט מעכשיו לשמור על העיניים... הההלו... עולם האמת... תקשיבו... אני אומר לכם... היום הולך להיות עוז וחדווה בשמים... חכו... אני יודע מה שאני אומר... מאיפה אתה יודע?? מה פירוש מאיפה אני יודע... אני החלטתי להתגבר על עצמי... אני החלטתי לחזור בתשובה... אז הקב"ה שעד עכשיו היה שרוי בצער בגלל שלא שמרתי על העיניים ולא למדתי תורה... עכשיו הקב"ה יהיה שמח. **הכל מתחיל ונגמר בי!!!** הגיע הזמן שנבין את זה... **אנחנו מרכז העצבים!!!** יהודי חי יכול לעשות להרעיד את כל העולמות כולם... ואילו נפטר?? יכול רק לצפות מהצד... ולחכות מתי אני אבין עניין שלא אני תלוי בי אלא הוא תלוי בי... אין הדבר תלוי אלא בי!!!!!! לחטוף לחטוף... האי עלמא בי היולולי....

הנתק ההרמטי הזה הוא **חסד איתנו!!!** לאמא שלי אין שום בעיה לתקשר איתי... היא דווקא היתה מאוד רוצה לצעוק עלי קצת ולחנך אותי... אבל אני? אני אליבא דאמת לא רוצה... זה לא טוב לי... היתה לי אמא שפעם הבינה אותי... היתה בראש שלי... ועכשיו הדבר היחיד שיש לה להגיד לי... תפסיק להיות שקרן תפסיק להיות בשקר... תהיה אמיתי... החותמת בדמע- אמא מעולם האמת... **זה לא בריא לנו!!!**

(אגב: זו הסיבה שמצינו בגמ' על גדולי עולם שנפטרו ואח"כ התגלו כאן בעולם בחיי חיותם... יש גם עובדות מוסמכות על הבעש"ט... והגר"א ובעל נפש החיים שניהלו שיחות פנים מול פנים עם נפטרים... כי אנשים שחיו כאן בעולם הזה את **האמת!!!** אין להם בעיה לנהל דיאלוג מול אדם שנמצא **בעולם האמת**... רק אצלנו זה תאונת דרכים...)

---

מה אני רוצה להרויח במסר הזה?? **שתי נקודות מאוד חשובות:**

נקודה אחת שהיא קשורה בעיקר לאלו שחוו אובדן... יתום אחד שאל אותי בדמעות: כעת!!! אני רוצה דבר אחד ויחיד: אני רוצה את אבא שלי חזרה!!! במילים אחרות: **אני רוצה תחיית המתים...** דא עקא: שאף אחד לא מדבר כעת על תחיית המתים... זה בכלל לא בתכניה הקרובה כל הזמן מדברים רק על משיח... כולם רוצים שהמשיח יבא ואז הכל יהיה בסדר... תכל"ס: אני בעיקר מחכה לשלב אחד אח"כ!!! אני מחכה לשלב של תחיית המתים... כשאומרים לי שהמשיח הולך להופיע... אני מיד שואל: רגע... והוא יופיע עם אבא שלי או לא???

נו... מה אתה אומר על השאלה הזו?? עינתי לאותו יתום: כן!!! בפירוש כן!!! כשהמשיח יגיע הוא יביא לך את אבא שלך... **מה אני מתכוין???** הסיבה שיש כעת נתק בינך לבין אבא שלך זה לא בגלל **שהוא בעולם האמת!!!** אלא בגלל **שאתה חי- בעולם השקר!!!** זו לא בעיה בו!!! זו בעיה **ברך!!!** אתה לא מסוגל לתקשר איתו על אותו גל... אבא שלך כעת נמצא בעולם האמת ושם הוא יודע שההכל שטויות... רק תורה ותורה ומצוות ומעשים טובים ולעשות נחת רוח לה' ושום דבר אחר לא!!! ואתה כעת לא בשל לקבל את העליהם הזה... אתה לא מסוגל להיות בן **בעולם השקר** לאבא שנמצא **בעולם האמת**... אבל ברגע שמישיח יגיע ואז והוכן בחסד כסא **וישב עליו באמת!!!** המשיח ינקה את העולם משקר והעולם שלנו יהפוך להיות כולו אמת... באותו השמים הסגורים יפתחו... וכבר לא יהיה שום בעיה לתקשר עם אנשים מעולם האמת...

ממילא אם אתה מתגעגע לאבא שלך וקשה לך הנתק... אז תדע לך שהמשיח הולך להביא את אבא שלך!!! יותר נכון: הולך להביא אותך לאבא שלך... כלומר: המשיח הולך לטהר את העולם שלנו ולהפוך אותו לאמת... ואז נהיה ראויים לתקשר עם מי שנמצא כעת בעולם האמת...

**זו תשובה נקודתית לילד יתום... ובינינו לא דווקא ילד...**

---

**אבל יש פה נקודה נוספת שהיא הרבה יותר חשובה ומהותית:**

הבית!!! לא ללכת לעבודה... לא לדבר עם חברות... לא שום דבר!!! חבל... כל שיחה כזו זה לשון הרע שה' ישמור... מי צריך את זה בכלל?? תדברי רק עם ה'... תגידו תהילים... תחנכי את הילדים שלך... תבטיחי לי שזהו... את לא יוצאת יותר לקניות ברחוב רבי עקיבא בב"ב... לא לגינה... רק תהילים... רק חיזוק... רק אמונה... **אבל אמא... דייב!!! די כבר... מה קרה לך?? פעם היית מבינה אותי!!! פעם את בעצמך היית מגיעה איתי לגינה... ומאז שנפטרת את רוצה להחזיר אותי לילנא... אתה רוצה להרוג גם אותי??**

בקיצור... עוד שיחה אחת כזו ועוד שתיים... והשיחה התפוצצה באמצע!! **אמא יקרה... נראה לי שלטובת העניין אנחנו נצטרך כאן!!!** במשך שלושים שנה היה לי מאוד טוב איתך... היית כ"כ בראש שלי... היה לנו כזה קשר טוב... אבל מאז שנפטרת... לא יודעת... פתאום כ"כ השתנית... נהיית כזו רבנית שא"א לדבר איתך רק על צניעות וקדושה ותהילים... מצטערת אמא... אנחנו כבר לא מסתדרות... וחבל!!! בא נסיים יפה... אני חושבת שכדאי לנתק כעת את הקשר!! חבל להרוס את הטעם הטוב שהיה לנו במשך עשרות שנים... אני אמשך להתגעגע אליך מרחוק... אני אגיע לבית קברות ביום השנה... אדליק נר זכרון ואמשך לבכות על אמא כ"כ טובה שהיתה לי פעם... ועדיף שזה ישאר בזה... מאשר להמשיך ככה. **כאן סוף הסיפור!!! אז הסיבה!!! אז הסיבה ולא אחרת!!!** למה ה' עדיין לא פתח קו טלפון שיהיה אפשרות לתקשר עם יקירנו הנפטרים... **שמעת???** **מה אני מתכוין לומר???** התחושה שלנו היא שכשבן אדם שנפטר... הסיבה שהוא מתנתק מאיתנו לנצח!!! זה בגלל שזה חלק מהגזירה... חלק מהעיסוקת חבילה של האובדן והכפרת עוונות שבזה!!! (ואגב: זה לא סתירה... זה גם נכון) אבל לא!!! הסיבה האמיתית למה יש נתק בין החיים לנפטרים זה **בגלל סיבה הרבה יותר פשוטה!!!**

במצב הזה אנחנו לא באותו ראש!!! כי אנחנו לא באותו עולם!!!

תחשוב: שני בני זוג חיו שבעים שנה באושר ועושר... זוג יונים... הסתדרו אחד עם השני בהדדיות מלאה... הבינו אחד את השני בשלום ורעות... והנה!!! ביום בהיר, אחד מבני הזוג הסתלק לעולם האמת... מאותו רגע ואילך נפערה ביניהם תהום אדירה!!! תחשוב: אחד **נשאר בעולם השקר** ואילו השני **עלה לעולם האמת**... תאר לעצמך שהזוג הזה היו ממשיכים לנהל שיחות טלפון. **זה מאה אחוז פיצוץ... מאה אחוז גירושין**! אדם מעולם האמת לא יכול לנהל שפה משותפת עם מי שנמצא בעולם השקר! **שלא תבין לא נכון!!!** שניהם הסתדרו מצוין כאן **בעולם השקר!!!** שניהם יסתדרו עוד יותר מצוין **בעולם האמת**, אבל במצב ביניים הזה... שאחד נשאר פה והשני עלה לשם... אסור להם להיות בקשר!!

**זה מאה אחוז תאונת דרכים! יותר גרוע מהזוג הכי לא קשור!**

לכן הקב"ה נתן לנו מתנה וניתק אותנו!!! נתק הרמטי בין האנשים שמסתובבים כאן בעולם השקר לבין אלו שנמצאים בעולם האמת...

**אודות נושא המסכות שנכתב בשבוע שעבר...**

שבוע שעבר נכתב כאן מאמר על המסכות... שיש כאלו שלא הולכים עם מסכות... ולא צריך לעשות איתם מהלוקות... והגיעו הרבה תגובות למה אתה מצדיק את אלו שהרבנים שלהם אומרים אחרת... ומה זה צריך להיות ואסור להגיד את זה וכו' וכו'...  
**תסלח לי קורא יקר: אני חולק עליך!!!** אני מרשה לעצמי להתווכח איתך בתקיפות... ולמה?? כי ממש במקרה... בנושא הזה אני בצד שלך... אני דווקא פהן גדול בנושא הקורונה... וכבר שבועיים שאני מתפלל רק במרחב פתוח... (לא הייתי לכיבי שיגיד לי את זה) ואני כעת נמצא כמעט בבידוד מרצון ורק בגלל שאני מתחנך עם יהודים יקרים שהרבנים שלהם הורו אחרת ממה שאני קבלתי ובשביל לא להגיע אותם להיכוכים אני הרחקתי את עצמי...

**ומהמקום הזה אני מרשה לעצמי להתווכח איתך!!** שאני חושב שאנחנו בתור יהודים!!! יש לנו ראש מספיק גדול להצליח להכיל שני ערכים בד בבד!!! מצד אחד קנאות ל"רוי בהם" ועטיית מסיכה... ובמקביל!! לזכור שלא צריך לעשות מהלוקות... מה יש?? אנתנו כזה ראש קטן... שאם צריך מסכות... אז זהו! אין שום דבר ביהדות חוץ מזה? **תסלח לי אבל מה ההבדל בין רופא מתמחה לפרופסור?**

טיפול נמרץ מביא לחדר מיון בן אדם שסובל מבעיות לב... הרופא המתמחה נבהל ומתחיל לדחוף לו בוריד ללא הבחנה... העיקר לייצב את הלב... תוך עשר דקות הלב כבר מתחיל להתייצב אבל לא עוברת שעה והכליות פתאום מתחילות להשתבש... ואז המתמחה מסתער על הכליות... ואז הדופק מתחיל לזיז... ואז יש פתאום קריסת מערכות... מה קרה?? למה יש קריסת מערכות??  
כי... כי המתמחה רואה מול העיניים שלו רק בעיה אחת... והוא שוכח שיש פה מערכת שלימה שצריכה להמשיך במקביל להיות מאוזנת!!! לעומת זאת כשמגיע הפרופסור... גם כשהוא עומד מול בעיות בלב הוא לא מאבד ראש... הוא לא מרוקן את כל המחסנית רק לכיוון אחד... כי הוא יודע שהם הכליות לא מעניין שאחיה עכשיו בפאניקה מהלב... את צריכות להמשיך לתפקד **במקביל!!!** ולכן הוא מצד אחד לוקח מאוד ברצינות את המצב המדאג של הלב... אבל תוך כדי שמירת קשר עין עם הכליות... עם הדופק... ועם כל מיני מילים ארוכות בלטיניות שאני לא מבין בהם...  
**זה בדיוק המצב שלנו!!!** אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה!! יש כעת מחויבות לשמור על הבריאות... ללבוש מסכות... נכון!!!

השאלה היא: האם לגשת לזה כמו רופא מתמחה... ואם צריך מסכות... אז זה הדבר היחיד שקיים ביהדות ואל תעזי להזכיר שום ערך תורני שצריך לשמור עליו חוץ מזה... לא!!! לא נראה לי!! מה נעשה שהתורה דורשת מאיתנו לגשת כמו פרופסור!! אדוני יקר... מסכות ושמידה על הכללים זה ערך תורני אחד!! ויש עוד כמה ערכים ביהדות שצריכים להמשיך להישמר **במקביל!!!** (כמובן במידה ואפשר... ואני מעיד שאפשר...) ואם קנאים בנושא... אז גם אם אתה בפאניקה... צריך לזכור שיש עוד כמה ערכים תורנים שהנשמה תלוי בהם שצריך לזכור אותם במקביל!!! ולכן בקנאות אני לא חוזר בייבי ללבוש מסכות וחייבים במקביל לדעת שיש עוד כמה מצוות ביהדות שלא מעניין אותם האיבוד שליטה שלך... היות ואני באופן אישי טיפוס שכן מאבד שליטה בנושא של בריאות!! ואם אני אתחיל להתחנך יותר מידי עם יהודים מהמגזר השני שפחות מקפידים... זה יגרום לי לעצבים ולכעס ולאננות דברים אז עשיתי את השיקול שלי... הרחקתי את עצמי!! זה לא סתירה שיתכן שגם הם צריכים לעשות שיקול דומה... אז בבקשה... לך תראה להם את השורות האלו... לבנתיים אני צריך להמשיך להיות יהודי בשאר ערכי היהדות... משהו פה לא מובן???

**שבת קודש באמצע השדה... 'אם תתנו לי כוס של יין להבדלה' - בגת...**

שבת קודש... ו... ואני פה!! לא תאמין איפה אני... אני לא פחות ולא יותר בכרם!!! אני נמצא פה על תקן של "שומר פירות"!!! כן... אני מסכים איתך שזה לא שבתדיג... גם לי זה היה מאוד מוזר בהתחלה... היה לי מאוד קשה לחשוב על האפשרות הזו... אבל אל תראה אותי ככה!! אני לא סתם שומר פירות... אני לא נמצא פה על תקן של מלצר בשבתות חתן שנעשה הסבת מקצוע לשמירת פירות... לא!!! מדובר פה בכרם ענבים שאנחנו ממש בעיצומו של הבציר... וכידוע ענבים מוכשרות לקבל טומאה משעת בצירתם... כך שהעבודה פה צריכה להיות סטרילית... רק חברים טהורים עובדים כאן!!! והתחלנו לעבוד ביום ראשון האחרון... וב"ה צרות של עשירים... כמה שעבדנו סביב השעון במשך השבוע ובצרנו והנחנו בקופות מזופפות... והנה הגיע יום ששי ועדיין לא הושלמה המלאכה... וכל הענבים פה מונחים פתוחים... ובפרט שבמקביל יש לנו פה במקום גם גת!!! יש פה שתי בורות של דריכה שהבור פתוח... ו... ויש בן יין שעדיין לא נגמרה מלאכתו... ו... ובקיצור: עדיין לא הפרשנו תרומה!!! ואל תשכח שיש פה גם כמה גפנים שזה בדיוק השנת רבעי שלהם... וצריך לשמור על הטהרה שלהם... ואין ברירה... גם בשבת צריך לשמור עליהם...  
**אז בשביל זה אני פה!!** לא בתור שומר קישואים... אלא בתור **שומר טהרה**...

אני רוצה שתבין: אם היינו מפתחים מגנבים... נו... היינו מתגברים על החששות... היינו סומכים על הבטחון שלנו... אבל ברגע שמדובר בטבל שעדיין לא הופרש ממנו תרומה ורבעי... זה עומד פתוח... עם זה אי אפשר לשחק!!! ובפרט!! בפרט שיש לנו פה צרות של עשירים... שברוך ה' התקיימה בנו הברכה: "והשיג לכם דייש את בציר..." ובשדה הסמוכה העניים עדיין לא גמרו לאסוף את כל הלקט שכחה ופאה... היתה כזו ברכה... שאת הדישה של התבואה של חודש סיון עדיין לא סיימו... וכבר התחיל הבציר... ותכל'ס מסתובבים פה המון עניים גם ללקט שכחה ופאה של השדה הסמוכה... ועכשיו גם בכרם... בשביל העוללות... ואנחנו מפרגנים להם מכל הלב... ומותר להם!!! זה שייך להם!!! **אבל אנא מכסם!!! רחמנות עלינו!!!** אל תגעו לנו בענבים שכבר בצרנו... אם אתם נוגעים בענבים בלי טבילה, אתם עלולים לטמאות את כל היבול והתרומה נהיית טמאה... אנחנו מפיסים את כל הכרם רבעי שלנו... (שאגב: אנחנו קרובים לירושלים פחות ממהלך יום אחד ולכן אנחנו לא יכולים לפדות את הכרם רבעי... ולכן התקפות לב הם די במקום...) ו... ולא בטוח שכל העניים מבינים עד כמה זה עולה לנו בחיים... אז אין ברירה!!! צריך לשים פה שומר!!! לא מגנבים אלא מנגיעות לא מבוקרות...

אז אני פה בשביל זה!! ולא קל להיות פה... אבל הפיצוי שלי הוא... שבעז"ש ביומיים הקרובים אנחנו מסיימים את מלאכת הבצירה וגם הדריכה... ובעז"ש עולים לירושלים כמובן לעליית הביכורים... וסתם ככה אנחנו עולים לחודש ימים של דאצ'ע ביפה נוף ממוש כל הארץ... לאכול מפריה של לקוח במעשר שני... ולשבוע מטובה... אז אמנם הסכמתי לשבת פה ולשמור!!! אבל בתנאי אחד!!! במוצאי שבת... שעה אחרי צאת השבת אני כבר רוצה לחזור... למה?? כי אל תשכח שאנחנו כעת בעיצומו של הקיץ... בתקופה שבין "שכבי" ל"קומי" שהלילות הכי קצרים... ועל הלילות האלו נאמר "לא איברי ליליא אלא לשינתא"!!!! אני חייב להספיק לישון קצת ועוד להספיק לקום לא יאוחר מ"שיראה את חבירו בריחוק ד"א..." וכיון שכך ממש ביקשתי שמישהו מיד יבא במוצאי שבת ויחליף אותי... אז חבר שלי סיים סעודה שלישית מוקדם... בשעת רעוא דרעוין הוא התחיל לעשות את דרכו והחשיך על התחום!!! זה היה מותר!! לא בגלל שזה מצווה אלא בגלל שהוא שומר פירות... וכל שזכאי אני באמירתו זכאי אני להחשיך עליו... (לומדי דף היומי... עוד תפגשו את זה בדפים האחרונים של מסכת שבת...) הוא הגיע וקידם אותו בברכת אגואט וואך... שבוע טוב...

ואז עשינו יחד הבדלה על היין!! בטח תשאל מאיפה היה לנו יין?? "כוס בשדה מי איכא? נו... תנחש??  
יש לנו פה בור שלם של יין!!!! איך שכחת... הבאתי כוס... מלאתי אותה ככה מהבור והחזקתי את הגביע מעל חלל הבור ועשיתי הבדלה... כשסיימתי המבדיל בין קודש לחול... התכופתי ראשי ורובי לחלל הבור וככה שתיתי את היין... תנחש למה?? בטח זו אחת הסגולות של מוצאי שבת להצלחה... אז זהו שלא!!! פשוט כל זמן שהיין לא יוצא ממפתן הבור זה עדיין נקרא עראי והוא לא מתחייב במעשר... (שבת יא:) ולכן הקפדתי לשנות בתוך חלל הבור כדי שלא להתחייב בתרומה ומעשר... (לא שמנו יין על המצח... חס ושלום!!! לא משחקים עם טבל... תחנכו כבר עכשיו לשנת השמיטה ההולכת ומתקרבת... שגם אז נצטרך להיזהר בה)

בקיפור: אמנם ביליתי בשבת קודש בכרם ענבים!!! ופחדתי שאני ארגיש כזה עובדין דחול... אבל לא!!! היו שם הרבה חידושים... הסתובבתי שם בכרם ונתקיים בי "ראה מעשה וזכר הלכה..." שיננתי שם פרק שלם במסכת פאה אודות הפרט והעוללות של מתנות עניים... ואז ראיתי את מחול הכרם וגדר הכרם... ויש שם גם עריס- גפן מודלה ע"ג יתדות, ואז שיננתי לעצמי פרקים שלימים במסכת כלאים... (בפרט שהכרם שלנו סמוך ונראה לשדה תבואה... אז יש פה ממש חטה ושעורה וחרצן בפמלת יד... ח"ו כמובן) ואז המשכתי בסיוור וראיתי את כל הענבים הבצורים ונזכרתי בכל ההלכות החמורות של בצירת ענבים בטהרה, ואין מכשירים ע"ה לבצירה בטהרה... ומה עושים בשדה הפרס... בקיפור: היה פה המון המון שטייגן... ואז פתאום בקצה השדה ראיתי משטח של צימוקים... אוהו... איזה הפתעה... התחלתי להסתפק האם הופרש תרומה או לא... האם זה בכלל ראוי או שזה עדיין מוקצה ולא חזי... (צימוקים זה אחד מהדוגמאות הרשמיות של הקצאה שבהתחלה הם לא ראויים עד שהם מצטמקים) ואז ראיתי מודעה שתלויה... ראוי לאכילה!!! והרי חזקה על חבר שלא משהה מעשרותיו... זכיתי לאכול צימוקים ולברך ברכת מעין שלוש דרבנן... ואז לפתע דמעות נקוו בזוית עיני... פתאום נזכרתי ש... שבשבת הקרובה אם ירצה ה'... אני שוב אזכה לומר ברכת מעין שלוש אבל זה יהיה ברכה דאורייתא!!! אני אזכה לברך על כרם רבעי ברכה אחרונה שהיא קודש הלולים לה'!!!

**ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מזבחך ועל היכלך ובנה ירושלים... והעלנו לתוכה ושמחנו בבניינה ואכל מפריה ונשבט מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה...**

עודני מתרגש... והנה אני שומע צעדים... נדרכתי כולי ויצאתי לראות מזה... והנה אני רואה... את יובל... יובל העני... מאיפה הוא נחת עכשיו?? אז הוא סיפר לי שהוא עשה עירובי תחומין במיוחד בשביל להגיע ראשון לכרם ולהספיק לקחת כמיות רציניות של פרט ועוללות... אמרתי לו בעדינות... שמצטערים!! שלוש אבעיות ביום!! (פאה פ"ד מ"ה) יש שעות קבועות שפותחים את הכרם לטובת העניים... כן... זו תגנה מיוחדת שחכמים תקנו בשביל הסדר הטוב... שלא יהיו מחטפים... הוא היה כ"כ מאוכזב... שהוא כמעט פרץ בבכי... אז לא יתרתיי!!! ישבתי איתו ודברנו יחד... ובסוף אמרתי לו... תקשיב יובל... עכשיו החלטתי שבעז"ש בא' תשרי הקרב מתחיל שנת מעשר עני... ובעז"ש שלוש חודשים הראשונים אני נוטן לך את המעשר עני שלי... הוא היה מאושר ושחמ... לבנתיים נהייתה חשיכה... אז הגיע מישהו להחליף אותי... וחרונו אני יובל בידך... ואז הסברתי לו שסתם ככה... באופן כללי גם אם עשית עירובי תחומין... אסור לך להחשיך על החתום בשביל ללקט פירות... כי בניגוד למי שהחליף אותי... הוא בא רק לשמור על פירות ואילו אתה באת לקטוף פירות... ולקטוף זה משהו שאסור בשבת... אז אסור להחשיך... הבנת יובל?? (נפגש בדף היומי)

# לא לנצח את הקורונה.. אלא להינצל ממנה!

בשבוע שעבר... יצא כמידי שבוע גיליון אז נדברו ומטבע הדברים כמעט כולו עסק סביב הנושא של הקורונה... מה נעשה... תרצה או לא תרצה... זה פחות או יותר הנושא שמכתב לנו בימים אלו את הסדר יום...  
**ואז קבלתי תגובה מיהודי שגר בחוף לארץ!!!** בבקשה ממך... תעשה טובה... תפסיק כבר לדבר על הקורונה... די... אנחנו **סיימנו** כבר עם הקורונה... אנחנו **ממזמן שכחנו שהיה קורונה**...  
תנחש איפה היהודי הזה גר?? לא פחות ולא יותר **בארצות הברית!!!**  
לא!! הוא לא הגיע מניו זילנד... הוא לא הגיע ממדינה שהקורונה בקושי ביקרה שם... הוא הגיע מארצות הברית האבלה והחרבה מהמוני המוני המתים והנדבקים שם... שכל פעם שאנחנו קצת מקילים ראש... אז מיד מזכירים לנו על מה שקרה בארה"ב ומכניסים אותנו שוב לפאניקה... לבנו על חלליהם מעינו על חלליהם... **ואילו הוא...??** מתוך זירת האסון בארה"ב פונה אלי ומבקש... תפסיק...  
**שכחנו** ממזמן שהיה קורונה...  
**איך אתה מסביר את זה???**

כן... על פניו זה נראה מגמה כללית בארה"ב... אני כבר מהרגע הראשון עוקב בחשדנות אחרי הגישה של ארה"ב... מהרגע הראשון זה היה נראה שארה"ב לא יצאה מכליה... גם לפני שהקורונה התפרצה וגם כשכבר התגלו הממדים הבלתי נתפסים של המגיפה... גם אז לא שמענו יותר מידי פאניקה... בודאי לא כמו כאן בארץ ישראל... התחושה היא שרק אנחנו הישראלים מבוהלים מההתפרצות שהייתה בארה"ב... אבל הם בעצמם?? כן... עצוב להם... כואב הלב... אבל הלאה... מה אפשר לעשות... ממשיכים הלאה את החיים... (אני כמובן לא מכליל... ובכלל לא בטוח שאני צודק... סו"ס אני לא באמת מכיר... אבל מרחוק ככה זה מצטלצל... אז בערבן מוגבל... אם אני לא צודק אז נא לקחת את המילים חזרה... אני בעיקר חותר לאיזושהי תובנה מסוימת שהיא בכל מצב נכונה)... **ניסיתי לחשוב מה עומד מאחורי הדבר הזה...** איך אתה מסביר תופעה שבמדינת ישראל יש 300 נפטרים והפאניקה בעיצומה... ואילו שם בארצות הברית יש יותר מ-120,000 מתים ו... **וממזמן שכחנו שהיה קורונה??**  
אז כמובן שבהתחלה חשבתי כמו שמקובל לחשוב שבארה"ב הכלכלה חשובה יותר מבני אדם ואילו בישראל הבריאות עומדת בראש סולם הערכים... (זה אולי גם נכון... אבל רק חצי)...  
**התחדדה לי נקודה אחרת...** נקודה שכבר נכתבה כאן בגיליון זה... **הרי כך:**

כאן במדינת ישראל יש מין תפיסה כללית **שכל דבר הוא בשליטה!!! לכל דבר מוכרח להיות פתרון!!! זו האוירה!!! זה הכותרות בעיתונים!!! זו התחושה כאן...** בא נקח בתור דוגמא: תאר לעצמך מה היה קורה אם כאן בא"ב בחורף האחרון פתאום היה מינוס עשר מעלות... והשלג היה נערם לגבהים... ולא היו מצליחים בשום אופן לפנות את הכבישים ואנשים היו נתקעים בפקק במשך שמונה שעות ויותר... מה היה קורה?? מידי!!! מיד היתה נפתחת ועדת שקירה על מחדלי השלג והתשתיות... איך קרה לזה כשל נוראי... איך לא מביאי את לא ערוכים למצבים שכאלו? ולמה המשרד לבטחון פנים לא דאג לעוד מזהלות... ואיך הוא לא ערך ולא יודע להתמודד כמו שצריך? ואז מבקר המדינה היה מגיש דו"ח חמור במיוחד... ומישהו היה צריך להתפטר...

כן!!! זה מה שהיה קורה!!! וככה זה בכל דבר... זה מה שקורה כשיש כאן בארץ שריפות ענק שכולם בטוחים שזה מוכרח להיות בשליטה וממילא חייבים להצביע על אשמים במחדל... זה מה שקורה בערבי חגים כשהתחבורה קורסת... תמיד זה מחדל... תמיד זה נקרא כשל... כאילו כל דבר פתיר!!!

## זו התדר שמשודר כאן ברוחב הישראלי!!!

לעומת זאת ארצות הברית... כמה שהיא מייצגת את פסגת הכוח ועוצם ידי בעולם... עדיין כל שנה מחדש הקב"ה מפגיש אותם מול איתני טבע אדירים שגדולים!!! **גדולים עליהם...** לארה"ב יש כמעט כל שנה סופות הוריקן שאף אחד לא חושב שטרמפ יכול לעצור את זה... יש בניו יורק חום אדיר ומשבית בקיץ... וקור נוראי ומשתק בחורף ואף אחד לא מצפה מבית הנבחרים שיעשו משהו בעניין... כולם מכופפים ראש ונכנעים מול פחד ה' והדר גאווה מתוך ידיעה שיש כח עליון שלפעמים מציב עובדות בשטח!!! בקיצור: לאנשי ארה"ב (ולאו דווקא) יש משהו מובנה בתוניהם הסביבתיים שלהם שהם מוכרחים להיות ערוכים נפשית לעובדה הזו שיש כח עליון שחזק מהם ולא נותר להם אלא להיכנע אליו ולקבל אותו... ממילא כשהגיעה הקורונה... כמה שזה ציער את האזרח האמריקאי... כמה שזה הפחיד וזיעזע אותו לשמוע כמה חולים וכמה מתים יש... **אבל הוא לא התעצבן!!!** הוא לא יצא למלחמה **נגד** הקורונה!!! הוא לא הכריז את ההכרזה המטופשת של מדינת ישראל שחוזרת על זה יומם ולילה... שאנחנו רוצים **לנצח את הקורונה!!!** כי אמריקאי מבין שכמו שאות סופת הוריקן על סוף הקיץ הוא לא יכול לנצח... אז הקורונה היא גם כח עליון **בלתי מנוצח!!!** שהדבר היחיד שנותן לי זה רק לקוות להינצל ממנו... וכולי היא ואולי...

ופה נמצא נקודת ההבדל בין הישראלי לבין האמריקאי... הישראלי יצא **במלחמה קרבית נגד** הקורונה... הוא הוציא את כל הנשק והתותחים והאנרגיות... הוא גייס את כל הגאווה הלאומית שלו... בא ננצח את הקורונה... בא נתפוס אותה בגרון ונבלום אותה... ואילו האמריקאי?? אף פעם לא ניסה לנצח את הקורונה... אלא השתדל להינצל מהקורונה.

אתה יודע מה הבדל בין **להינצל** מקורונה לבין **לנצח** את הקורונה?

הבדל שמים וארץ!!!! הנה!!! רוצה מדרגם?? בבקשה... שים לב להבדל בין ההגבלות שהילכו עלינו אימים בגל הראשון של הקורונה לבין הגל השני... שמת לב להבדל בגישה?? משהו פה יותר נינוח... פחות לחממי... פחות קורבי... פחות אגרסיבי... נו... באמת מה נקודת ההבדל?? פשוט מאוד: בגל הראשון היינו נחוישים **לנצח** את הקורונה!!! הכרזנו עליה מלחמה... הגענו עם המון מוטיבציה... מדינת ישראל מובילה באחוז נמוך של נדבקים... קדימה... ששים אלי קרב... מנצחים את הקורונה!!!! בום בום בום!!! ואילו עכשיו...?? האף שלנו ירד לחצי התווך... קלטנו והשלמנו עם קיומה של הקורונה... המספרים שוב מטפסים וכעת אף אחד כבר לא חושב שאנחנו הולכים **לנצח** את הקורונה... רק מה?? אנחנו רוצים בטה"כ **להינצל** ממנה... זה ההבדל בין **להינצל!!!** לבין **לנצח!!!!**

אדוני היקר: תפרוק נשק... תפסיק לחשוב שאתה ננצח את הקורונה כי אתה לא!!! לא תנצח אותה... כי יש בורא עולם **והוא אמר ויהי!!!** אם הוא גזר שיהיה קורונה אז יהיה ואתה לא תנצח אותה... רק מה?? אתה מחויב לעשות את כל מה שאפשר בחובת ההשתדלות בשביל **להינצל** ממנה... ואם אתה מצידך תשתדל להינצל ממנה... ה' יגמור בעדנו והוא יסלק אותה מאיתנו לגמרי בעזה"ש בקרוב...

ואת הנקודה הזו הישראלי עדיין מתקשה לקלוט!!! מיום ליום אני רק קולט עד כמה אני ציינוני... כן... אני... החרדתי... אחיך של ר' מיכאל דוב וויאסמנדאל זצ"ל שקבלתי חינוך עם נגיעות של נטורי קרתא... למרות זאת סו"ס אני חי במדינה הזו... ולא יאומן איזה השפעה עקיפה יש לה עלי ועלך... כן... הכוחי ועוצם ידי של מדינת ישראל נכנס אצלנו עמוק עמוק בתודעה... ותתפלא לשמוע... הוא הרבה יותר גאוותני מכל מדינה אחרת... אנחנו בטוחים שכל דבר בשליטה!!!

**ועכשיו אני אגלה לך סוד: אתה יודע למה?? אתה יודע למה במדינת ישראל הכוחי ועוצם ידי חזק עוד יותר מארה"ב ומכל מקום אחר??** כעת תתכונן לסחרחורת... כעת אני הולך להפוך את הקערה על פיה... (תתכונן)... יתכן שהמשפטים הבאים יבלבלו אותך... אבל היא גופא... זה לא סתירה... צריך לדעת לתמוך בין הסתירות האלו... למבינים בלבד... כי סו"ס אנחנו **בני הגביה!!!** סו"ס אנחנו יהודים... וסו"ס אנחנו חיים בארץ ישראל **שעיני ה' אלוךך בה...** אין לנו סופות הוריקן **כי ה' שומר על ארץ ישראל!!!** אין לנו תנודות קיצוניות ובלתי נסבלות במזג אויר כי אחרי הכל זה **ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה!!!** אין לנו אסונות טבע מהירידים כמו שיש במדינות אחרות כי סו"ס גם החילוני הכי רחוק הוא **בן הגביה...** הוא בנו האבוד של הקב"ה שאבא שבשמים מחכה לו...

ובגלל שאנחנו **בני הגביה** לכן המצב שלנו פה בארץ הקודש הרבה יותר יציב!!! הרבה יותר טוב מגולת ארה"ב... כי סוף סוף שם זה משכנם של **בני השפחה... אבל! דא עקא!!! אליה וקוץ בה!!!** דווקא בגלל שאנחנו בני הגביה... ודווקא בגלל שאנחנו מתגוררים בחממה של בית הגביה!!! (בשילוב הציונות הכפרנית שמצליחה להסיט ולזקוף לזכותה את כל הסוכת שלומיך שיש לנו פה) אז אנחנו מפונקים... כן... כמו כל בן תפנוקים שגדל מתוך יציבות כלכלית ויציבות נפשית... ממילא אנחנו מתרגלים שכל דבר הוא בשליטה... ויום אחד אבא שבשמים דופק על השלחן ומרעיד את העולם... **ואז!!!** דווקא בני השפחה לא יוצאים מכליהם ולא נבהלים... הם ערוכים לזעזועים... הם יודעים את המעמד שלהם **כעני שפחה אל יד גבירתה...** ממילא כשהם עומדים מול קורונה הם אולי מבוהלים ומפוחדים... אבל הם מקבלים את המצב ולא נותר להם אלא להמשיך את החיים בצל הקורונה (כמובן מתוך זהירות) אבל אנחנו בני הגביה... ברגע שמישהו פה מתחיל להזדעזע מתחת הרגלים שלנו... אנחנו לא מכירים את זה... אנחנו כועסים!!! אנחנו יוצאים עם מציג נגד הקורונה!!! אנחנו לא בנוים לקבל חוסר יציבות... ממילא אנחנו רוצים **לנצח** את הקורונה... תסלח לי... אם אני הייתי אחד מהזוגות שהתחננו לפני שלושה חודשים במעמד של עשרה אנשים... הייתי כעת מגיש תביעה ייצוגית נגד הממשלה... למה?? בשלמא אם רציתם **להינצל** מהקורונה... ולכן הרסתם לי את החתונה... אני מבין אתכם... רציתם להינצל... ברחתם למקלטים ואני נשארתי רק עם עשרה אנשים אמיצים... מה לעשות... זה מה שיש...

אבל לא!!! לא רציתם **להינצל** מהקורונה... אלא מאי?? רציתם **לנצח** את הקורונה?? נו... אז תכל'ס... לא נצחתם!!! אז בבקשה פיצויים... הבנת?? אם לפני שלושה חודשים רצינו **לנצח** את הקורונה אז עכשיו מן הראוי להפסיד בכבוד ולהרים דגל לבן ולהכריז בגלוי **על כניעה!!!** אז זה!!! שעזוב... אני לא יודע מה ביבי חושב וזה לא כ"כ מעניין אותי... אבל אנחנו!!!! לפחות אנחנו החרדים לדבר ה'... צריכים לעשות סוויץ בראש ולהבין שהקורונה זה כח עליון... **קב"ה אמר ותהי!!!** ואנחנו לא הולכים לנצח אותה!!! המשפט הנכונ הזה שנשמע מפי יהודים חרדים שאנחנו רוצים לנצח את הקורונה... זה משפט מנתשא... מתמרד ולא מקבל עול מלכות שמים... (כמובן שע"פ רוב מי ממשתמש במילה הזו באמת מתכוין למשהו כזה... אבל בתפיסה הכללית אנחנו כן מושפעים מהציונים... כן כן... מהציונים... אם בני ברק רוצים לציין בסיפוק שהם הצליחו לבלום את הנגיף... תשתמשו במילה נכונה... זכינו לעשות את שלנו ולהינצל... לא לנצח...)

---

אגב: את ההבחנה הזו אנחנו רואים גם בכל מיני מישורים אחרים... יש בינינו כל מיני דמויות נערצות של אנשים באמת גיבורים ברוחם (ולא בגופם...) מדובר באנשים שמתמודדים בגבורה מול מחלות חשוכות מרפא או כל מיני צרות והם לא ויתרו!!! הם לא נכנעו... הם לא שקעו... הם נלחמו! נאבקו... המשיכו להתקדם בחיים למרות הכל... כן... מדובר בדמויות כאלו שהסיפור חיים שמתפרש נותן לנו מוח כן!!!!

## אבל! כאן צריך לשים לב לגבול דק שצריך להבחין בו!!!

יש הבדל עצום בין אדם שהכריז אני אנצח את החולי... אני אנצח את המוות... לבין אדם שהכריז אני אצמח מהקושי... אני אגדל ממנו...

**ההבדל ביניהם הוא התהומי!!!** אדם שהחליט לנצח את המוות הוא סתם מדומיין... הוא סתם אחד שהחליט לעשות שרירים מול גזירת ה'... אין פה גבורה אלא ניתוק... לעומת זאת יש בן אדם שצומח מהקושי... לא!! אני לא הולך לנצח את הקורונה... אלא אני הולך לגדול ממנה... אני הולך להוציא מהמסע הזה את התובנות הנכונות... את מה שה' רוצה שאני אקח מפנה... זה דבר הכי גדול ונכון שיכול להיות...

**שמת לב להבדל העיני??** מצד אחד זה חבל דק אבל מצד שני תהום מפרידה ביניהם... לנצח את הקורונה (או להילפין להתעלם ממנה שזה אותו עניין בדיוק...) לעשות שרירים מול רצון ה' זה סתם פריקת עול מלכות שמים... אבל להסתער על הקורונה כאתגר... כמסע שיש לי מה להתקדם בו ולגדול ממנו זה... זה הדבר! זו המטרה... כך צריך לחשוב וזו האמת...

**על"פ הישועה שלנו כעת בגל השני קרובה הרבה יותר מהגל הראשון!!!** כי בגל הראשון נגשנו עם מרפקים מול גזירת שמים... כעסנו על הקורונה החוצפנית והכרזנו עליה מלחמה... על זה נאמר הפסוק בעמוס (ד') **היכון לקראת אלוךך ישראל!!!** שעל דרך הפשט מפרוש הוא בלשון לעג... צא להילחם נגד אלוךך ישראל... תנסה להילחם נגד גזירת ה'... נראה מי ינצח... אבל עכשיו שזה רמעי אצלנו ממקום של הכנעה והשתדלות להינצל עד יעבור זעם... הכניעה הזו מעוררת רחמי יתברך להיושע מאותו נגיף שמשבית את כולנו... ויפרוש עלינו סוכת שלומו...

---