

# { אז נדברו }

פרשת ואתחנן תש"פ | עלון מספר: 475 | תשעה באב ושבת נחמו תש"פ

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

---

**להשתתפות בהוצאות**

**הגליון:**

**בבנק:**

**חשבון 53957**

**בנק דיסקונט**

**סניף 106**

**באשראי:**

**"נדרים פלוס"**

**"קהילות"**

**בטלפון:**

**(מענה ממחשב)**

**0799-654321**

**תודה מראש!!!**

**כל שותפות שלכם**

**מחזקת את ידינו...**

## כי גדול כים שברך מי ירפא לך??? מי באמת? מי!!! הוא ירפא לך...

קראת את הכותרת??? כן... את המשפט מזכיר רבינו הרמח"ל באחת מתפילותיו...  
 ים ו-מי זה אותם אותיות... ברגע שגדול כ"ים" שברך... מה שיכול לרפאות כזה שבר גדול כמו ים... זה להפוך את האותיות  
**ים ל-מי!!!** וה"מי" הזה הוא ירפא לך... במושכל ראשון זה אולי נשמע משחק מילים... **אבל עומק הדברים לפי ערכנו הוא כך:**  
 כל המהות של **ים** זה שהוא מאגר של מלא מלא מלא מלא מלא טיפות של מים... וההרואה שזה הההנקודה של ה-ים... שאם  
 תשים לב- ים זה מקום שאפשר לטבוע בו... למה??? למה דווקא בים טובעים ולא ביבשה??? **נו... תנסה להגדיר מה ההבדל**  
**בין ים ליבשה...??**

כי היבשה זה משהו אחד!! יש כאן אדמה אחת רצופה!!! אבל ים?? זה לא דבר אחד... זה לא מקשה של ים אחד... אלא טיפה  
 ועוד טיפה ועוד טיפה... ומי שנכנס לתוך הים הוא הולך בין הטיפות... ולכן הוא עלול לטבוע... לא יצויר שהאדמה היתה גם  
 עשויה מחתיכות חתיכות של אדמה חתיכות... אז זהו שלא!! זה כל נקודת ההבדל בין ים ליבשה... יבשה זה מקשה אחת...  
 "סדנא דארעא חד הוא", ואילו ים בכל מהותו הוא מאגר של מלא מלא טיפות קטנות וחלוקות...

כי גדול **כים** שברך!!! כתוב כאן שיש משבר שהוא גדול כמו **ים**... מה זה משבר כמו **ים**???  
 אוסף של מלא מלא צרות... אוסף של המון המון בעיות ש... שזה כמו ים... אתה מרגיש שאתה טובע... רוצה דוגמא??? כשהיה  
 חולה קורונה אחד במדינת ישראל אי שם בבית חולים פוריה... אף אחד לא נכנס לפאניקה... גם כשהיו עשרים חולים לא  
 מיהרנו להיבהל... אבל כשזה מתחיל לצבור תאוצה ויש עוד חולים... ועוד במצב קשה... ועוד מתים... ועוד אנשים בבידוד...  
 ותוסף לזה עוד רשימה של צרות ובעיות וקשיים בשלל נושאים... אבאלע... אני טובע... אני לא עומד בכל הפרטים המדאיגים  
 האלו ביחד... אני קטן מידי... **שלא תבין לא נכון: אני לא טובעת ביס!!!** למה היא לא טובעת?? כי היא רחבה!!! והיות והיא  
 רחבה אז היא לא נופלת בין הטיפות... אדרבה... היא צפה מעליהם... אבל אדם קטן ושברירי כמונו... אנחנו לא עומדים בכ"כ  
 הרבה בעיות ביחד... ואנחנו טובעים ביניהם... זה הפשט "כי גדול כים שברך"!!!! אני לא עומד בכ"כ הרבה מידע של צרות  
 ויסורים... נו... מה עושים??? מי ירפא לך??? אתה יודע מי???

## מי!!!! הוא- המי הזה!! הוא ירפא לך!!! מי זה מי?? מי זה ה"מי" הזה??

אז אין לי עסק בנסתרות... אבל ידוע שהמילה "מי" מסמלת את ההשגחה פרטית... (יש פרק שלם באיוב... מדובר באחד הפרקים  
 העמוקים ביותר בספרי תורה ששם הקב"ה מתגלה לאיוב ומגלה את סוד הלויתן... כמובן שבספר איוב הדברים מוגשים על דרך הנגלה (שאת זה עצמו  
 לא קל להבין)... אבל יש שם רשימה ארוכה של שאלות שהקב"ה שואל את איוב... שאלות שמתחילות במילה מי!!!! "מי שת בטוחות חכמה... מי נתן לשכי  
 בינה... מי יספר שחקים בחכמה, מי יכין לעורב צדו... מי שלח פרא חפשי ומוסרות ערוד מי פיתח... מי הקדימי ואשלם תחת כל השמים לי הווא... מה זה  
 כל המי ומה הזה??) הקב"ה פונה לאיוב ואומר לו: מי עושה הכל?? אני!!! כל הים של פרטים שאתה רואה בעולם... כל האין סוף  
 פרטים הלא קשורים שנעשים כאן תחת השמש... מי עושה הכל?? בורא עולם!!! זאת אומרת: כשאתה עומד מול ים של  
 דאגות... יש לך המון המון פחדים וחששות בחיים... הפתרון היחיד לים הזה... זה מי!!!! זה להפוך את המילה ים---למי!  
 ולהבין שהים הגדול הזה... כל האינסוף פרטים האלו... מי הוא זה ואיזהו? זה קלי ואנוהו!  
 כשמבינים שההההכל זה מי אחד!!! מי הוא זה ואיזהו- זה קלי ואנוהו!!!

באותו רגע הים נקרש ומתייבש ונהיה מקשה אחת של מי!!!! מי זה?? זה **קלי ואנוהו!!!**  
 תבין שגובה מעל גבוה שומר... ומאחורי ההההכל הוא עומד... זה בסדר... העסק בשליטה... אתה לא נופל  
 בין הטיפות... כי אין פה באמת פרטים... אין פה כמה דברים שאתה יכול ליפול **בינינו**... יש פה מי הוא ואיזהו? זה קלי  
 ואנוהו!!!

כשמבינים את זה... כשעושים סדר כזה... פתאום גם אם גדול כים שברך, הרי ה-מי!! ירפא לך...

הוי... כמה שהמסר הזה חשוב בימים אלו... כתוב בגמ' שמיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו...  
 מה הפשט בזה?? שבזמן ביהמ"ק... גם אם היו צרות ויסורים... הם היו מסודרים במדפים... סו"ס אין יסורים בלא חטא ואין  
 מיתה בלא עוון... לכל צרה היה את הכתובת שלה... את המדף שלה... על איזה חטא היא באה... ואת מה היא באה לתקן...  
 ממילא לא היו **הרבה** צרות... כי כל מאורע היה מתוחם!!! רק לשבר את האוון; שמעת פעם על דור המדבר...?? אתה יודע  
 כמה צרות ומגפות ומיתות משונות הם עברו?? אל תשאל... יום אחד היה איזה בולען שבלע אלפי אנשים בתוך האדמה...  
 יום אחד פתאום פרצה ותאכל בקצה המחנה... יום אחד הגיעו נחשים וימת עם רב בישראל... יום אחד היה מגיפה מאוד  
 מאוד קשה ומתו קרוב למאתים אלף איש... אה... איך זה נשמע??? נשמע נורא ואיום!!! נשמע שכל יום קללתו מרובה  
 מחבירו... אבל כשאנחנו קוראים את זה בתורה התמונה היא אחרת לגמרי... שום קללה ושום דבר... הכל ברור!!! עדת קורח  
 מקומם באדמה... מי שמתלונן על ה' מגיעים נחשים שרפים... ומי שחוטא פעור... הרי הרגו איש אנשיו... בקיצור: לכל דבר  
 יש כתובת... מתי מתחילה הקללה הגדולה?? כשאתה נמצא בגלות... ואתה לא מבין למה בכלל יש קורונה ולמה זה לא  
 מצליח למצא שידוך... ולמה זה התרגש ולמה לזה יש כ"כ קשיים עם הילדים... אנחנו אוגרים ים של מידע על צרות ויסורים...  
 וזה נערם אחד על השני בשכבות ע"ג שכבות... מה הפתרון?? אם גדול כים שברך... ה-מי ירפא לך!!! כשמבינים את היסוד  
 שבדורנו... דור אחיית הימים... יש הנהגת היחוד שמאספת לכל המהנות... ולכל קושי יש תפקיד ומסלול משלו... ושום דבר  
 לא נאבד ושום דבר לא במקרה... כשמבינים מי!!!! מי עומד מאחורי הכל... הרי ירפא לך...

## נשארה כמות מוגבלת של חוברת "בשובי לירושלים" שיצאה בתקופת בין המיצרים לפני כשנתים.

ניתן להשיג במוקדים כדלהלן: בני ברק (בכל המוקדים), ביתר עילית, אשדוד, אופקים, וירושלים ברחוב נחמיה 10, רמת א' מודיעין עילית, אלעד.

---

**בסייעתא דשמיא יצא לאור מהדורה נוספת של הספר "וימאן" העוסק בניסיונות בני דורנו.**

## כמו"כ את הספר "ואהבת".

### ניתן לרכוש במוקדי המכירה:

**אופקים:** שמירא: 0534112035

**אחיסמד:** שרגל: 0527171721

**אלעד:** 039073067

**אשדוד:** 0504120311

**בית שמש:** נהר הירדן 9 רמה ב', מש' צויבל.

**חדנה:** רמה ג' משפ' רוזן- 0527159923

**ביתר עילית גבעה ב' (רמי לוי):** 0548450998

**חדנה:** גבעה א' מש' דיויד- 0534188317

**טלסוטון:** 0527616512

**חדנה:** יד בנימין (המושבות ליד)- 0527330274

**רחובות:** 0548423047

**נתיבות:** 0548473542

### בני ברק:

**קבוץ גליות 9-** 0556728458

**חזו"א 34 (מניט דסלר משפחת דריימוס):** 0527117271

**רבי עקיבא- אזור הרב קוק:** 0527603814

**משפחת ביום רחוב השלושה 11.**

**קרית הרצוג: הרב גניחובסקי 20-** 0527616750

### ירושלים:

**מרכז העיר: רחוב נחמיה 10.**

**בית וגן: רח' הרב מרנק 29 קומה ב'.**

**רמות א'-** 0527189947

**רמות ד'- רובין 47 קומה ב'**

**רוממה: המ"ג 29** 0527682281

**גבעת שאול: בן עוזיאל-** 0548491554

**הר נוף-** 0533148861

**נוה יעקב-** 0527119675

**חדנה:** תל ציון- 054-8458542

**מודיעין עילית: מרומי שדה 3** 052-7174781

**חפץ חיים 14** 089742750

**ברכפלד-** 0533109169 (כולל עטרת שלמה)

0527137444 (ההפצה הניידת ק. ספר, ברכפלד)

**גרין פארק-** 0527644795

### צפון:

**חיפה: זבולון 9 או ישיבת תפארת ישראל**

**נווה שאנן: רבינסקי רחוב טרומפלדור.**

**רכסים: הורדים 4א' קריעלר לתאם** 0548415410

**חדרה: קדושי: 0583238157**

**כרמיאל- 0527136165 משפחת שטיימן.**

**טבריה-** 0548441354

**עפולה-** 0527686876

**צפת- מאור חיים צה"ל 6/65 משפ' סימן טוב**

0533127052 עיר העתיקה: 0548449816

**תצור: הקריה החסידית, יונתן בן עוזיאל 3/5** 0583244899

0533104790

**חדנה:** מגדל העמק: יגאל נוי 0527137807

להשיג את הספרים בחו"ל-

052-7683095 (או שאלו אותנו במייל היכן ניתן להשיג)

## מה ההבדל בין תפילת הציבור לועידה בטלפון...??

יש לי חבר עובד ה' וכן עליה... הוא רצה להתייעץ איתי... הוא סיפר שבתקופת הקורונה שהוא התפלל בבית בלי האוירה החברתית של הקהילה ואנ"ש... הוא הרגיש שהוא מתפלל הרבה יותר טוב... והנה כשחזרו להתפלל בבית הכנסת... ואז כל האוירה החברתית חזרה... הוא באמת הרגיש ירידה בכוונה בתפילה. **הוא פנה אלי בשאלה:** האם באמת יש עניין שיהיה **אוירה חברתית** מלוכדת בבית הכנסת??? האם יש עניין להתפלל בבית הכנסת כזה שהחברה הם בראש שלך... ויש אוירה חברתית נחמדה... יש ענין או אין עניין???

בשניה הראשונה עניתי לו במקום: **כן!!!** נו... זה הרי כל העניין של תפילה **בציבור**... כן... יש עניין להתפלל ביחד... אתה רואה שיש עניין של אוירה חברתית בתפילה...

אבל הוא תיקן אותי: רגע... ציבור כן!!! אבל **חברתי**? מי אמר שצריך **חברה** בתפילה??? נאלמתי דום... קבלתי שוק!!! פתאום תפסתי את הראש... אמרתי לו: אוה אוה... אתה צודק!!! אתה כ"כ צודק!!! בבית הכנסת יש בהחלט עניין של **ציבור**... אבל חברה??? בפירוש לא!! יש עניין **שלא** יהיה חברה... אגב: בתורה כן... בתורה יש עניין של דיבוק חברים... יש עניין ללמוד בחבורה... בחבורתא... **אבל בתפילה**? אדרבה... יש בפירוש עניין שלא לראות שום אדם מול עיניו בתפילה!! ציבור **כן!!** חברה **לא!!!**

**פתאום קלטתי שזו ההההנקודה!!** בהגדרה הזו טמונה נקודת הטעות שלנו לאורך כל הדרך!!! בית המקדש היה הרי מקום ציבורי!!! בפירוש ציבורי... כל הרעיון של בית המקדש זה "בבא כל ישראל ליראות פני ה'..." עיר שחברה לה יחדיו... ששם עלו שבטים... ציבור? **כן**... אבל חברה? האם בית המקדש היה מקום **חברתי**? לא!!! **לא רבתי!!!**

אז זהו... שבדיוק זו הייתה הטעות המחרידה שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו... בית המקדש- מרוב שהוא היה מקום ציבורי... לאט לאט הוא נהיה מקום **חברתי**...

אה... ביהמ"ק הוא מקום חברתי?? פה עלית על מוקש... כנסת הפוליטיקה הבלתי נגמרת של שנתת חינוס... רגע... איזה חברה מובילה את בית המקדש? האם המפלגה שלי או המפלגה שלך?? האם המגזר שלי או שלך?? והסוף ידוע... **פה קרתה הטעות!! פה נחרב בית המקדש!!!** שהתבלבלנו בין **ציבור** ל- **חברה**... בית המקדש צריך לשמש את הציבור... יש עניין שיהיה כמה שיותר ציבור בבית המקדש... ברב עם הדרת מלך... בבית אלוקים נהלך ברגש... כן... ציבור בפירוש כן!!! אבל הציבור הזה **לא צריכים להיות חברה**...

### אני רוצה טיפה לחדד את הדברים: מה ההבדל בין ציבור לחברה??

ציבור פירושו שיש הרבה הרבה אנשים שכולם רוצים להודות ולהלל ולהתפלל לפני בורא עולם... ואז כשהרבה אנשים משבחים יחד את ה'... אזי יש פה קילוס מיוחד שמתבטא כאן ש"קל דעות ה'!!! שכל הדעות המחולקות שבאו לכאן... כולם מתאחדים סביב ה' וה' מבין את כולם... (זה העניין של זימון... וזה העניין של ברכת "שהכל ברא לכבודו" זה העניין של ברכת חכם הרזים ואכמ"ל) זאת אומרת: כשאנחנו בבית הכנסת אנחנו לא נפגשים בינינו לבין עצמנו... אדרבה... בינינו לבין עצמנו אין קשר... אנחנו נפגשים ומתאחדים סביב הקב"ה!!! אנחנו מתאחדים בזה שכולנו יחד "גשים מול ארון הקודש באימה... עין נושאים לך לשמים... לב שופכים נכחך כמים..." שם אנחנו נפגשים!!! ביהא שמה רבה המשותף... בשמע ישראל המשותף...

### במודים המשותף... שם אנחנו נפגשים!!! זה תפילת הציבור... לעומת זאת **חברתי**??

חברה זה אומר שאנחנו פה חבורה צוהלת שיש לנו הרבה מה לפטפט ולנייעס... ובשלב מסוים החלטנו לצרף גם את הרבש"ע לועידה... זה בדיוק מה שלא צריך להיות בבית הכנסת!!! זה בדיוק מה שקרה לנו בבית הכנסת ולכן הקב"ה סגר לנו את בית הכנסת... אם אתם רוצים מועדון חברתי... תחפשו מקום אחר... בית הכנסת זה לא מקום חברתי!! זה מקום של תפילת הציבור!! זה מקום שבו כל מי שרוצה להתפלל נפגש סביב התפילה המשותפת לאבא שבשמים... וזה בדיוק מה שקרה בבית המקדש...

מרוב שבית המקדש היה מקום שכלל ישראל התאחדו בו סביב העבודה המשותפת וההתבטלות המשותפת לה' אחד... בשלב מסוים זה נהיה מקום חברתי... ברגע שזה מקום חברתי... כאן מתחיל שנתת חינוס... כאן כל "חברה" ומגזר ומפלגה מתחילה לעשות שריריים...

---

### כמדומני שהנקודה הזו יכולה לעשות סדר בכל מיני מבוכות בחיים...

אחת מההתמודדויות הקשות ביותר בתחום של פוליטיקה ומחלוקת... שאם אני מתפלל בבית כנסת מסוים אז אוטומטית כביכול דורשים ממני להגדיר את השייכות המגזרית שלי... ולוודא שאני גם תמים דעים עם כל המריבות הבנלאומיות של אנ"ש מתפללי ביהכנ"ס...

### וזה טעות!!!! סליחה!! בית כנסת זה לא קופת חולים!!! בית כנסת זה לא מועדון חברתי!! בית כנסת זה

מקום של תפילת הציבור!!! בית כנסת זה מקדש מעט... במקום הזה כל מי שרוצה להתבטל ולהתאחד סביב הקב"ה מוזמן לבא לכאן... אפילו גוי שרוצה להקריב קרבן עולה לבית המקדש "ובא והתפלל אל הבית הזה"... כי כאן זה מקום ציבורי שהרבה הרבה יהודים מתבטלים כאחד לרצון ה'... אתה רוצה לדעת מה השייכות החברתית שלי?? מה זה נוגע לכאן... וכי בית כנסת זה מועדון חברתי?? צא איתי החוצה... ושם תתחיל לברר אצלי לאיזה קופת חולים אני שייך... זה לא נוגע לתפילה!! אתה רוצה בכל זאת לחכות לי בפניה... תעשה לי שרירים במוסדות של הילדים... תפעיל עלי לחץ בבית יעקב ובסמינרים... כאן זה מוצדק... סו"ס המוסדות הם באמת עניין חברתי!! כאן זה באמת מתחלק לקבוצות וזכותך לברר האם אני תמים דעים איתך בכל דבר ועניין... אבל את הבית כנסת תשאיר מחוץ לתמונה... את בית המקדש תשאיר מחוץ לתמונה... כן... שנתת חינוס מסתמא תמיד היתה... החורבן הגדול היה שהשנתת חינוס נכנסה לתוך בית המקדש!!! מה אתם מכניסים את הקופת חולים שלכם בתוך בית המקדש... אבא שבשמים ידו פתוחה לקבל כל אחד באשר הוא שרוצה להתבטל אליו... כי זה הבית של הקב"ה... זה לא בית שלך!!! (כמובן שהדברים האלו מסויגים... סו"ס יש נוסחים שונים וסגנונות של תפילה מגוונים... וברור שיש קו מסוים לתפילה... אין כוונתי שכל אחד יכול לעשות מה שרוצה... אבל כן כל יהודי יכול לבא להתפלל... כמובן עד כמה שאנחנו מעוניינים שמקום זה אכן יחשב "ביתו" של תפילה יקרא לכל העמים")

ממילא חבר שלי צודק מאה אחוז... ככל שאתה מרגיש פחות אוירה חברתית בבית הכנסת ככה זה יותר תפילת הציבור!! ככה אתה יותר מתאחד סביב הקב"ה... לא נותר לנו אלא לעשות את העבודה הפנימית הזו בתוך הבית כנסת שלנו... בתוך החברה שלנו... להבין שזה בית של ה'!!! גם אם יש פה ועידה עם הקב"ה... הוא זה שמצריך... לא אנחנו... ודו"ק.



## קבלה מעשית לקירוב הגאולה מיד במוצאי ט"ב.

כן... אני לא יודע מתי תקרא את המאמר הזה... האם לפני תשעה באב או אחרי... אבל זה לא משנה!!! כי את המשיח אנחנו צריכים בין כה וכה... כל ההבדל בין לפני תשעה באב לאחמ"כ... שלפני תשעה באב אנחנו מחכים למשיח בצורה של אבלות... ואילו מיד לאחמ"כ אנחנו ממשיכים לחכות למשיח לא פחות... רק בצורה אחרת...

מה שבטוח!!! כלנו רוצים לקרב את הגאולה כמה שיותר מהר... וכולנו מוכנים להזיז את עצמנו ולעשות כל מה שרק ניתן לעשות כדי לשכנע כביכול את הרבש"ע שאנחנו מוכנים... ואז מיד יתקע בשופר גדול...

ובכן: לא תאמינן!!! הקבלה הכי מעשית והכי פשוטה והכי נגישה שהייתי נותן לך בימים אלו... מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לקרב את הגאולה: זה **מסכת עירובין!!!** בעוד פחות מעשרה ימים מסיימים במסלול דף היומי את מסכת שבת **ו... ומתחילים מסכת עירובין...** אוי או... מסכת שבת עברה הרבה תהפוכות שעוד נדבר על זה ונצחק על זה בסיום של עוד חמש וחצי שנים... אבל תכל"ס... כעת אנחנו בפתחה של מסכת עירובין... ולמסכת עירובין יש **ק שר מובהק** לציפיה לביאת המשיח!

מי שיקבל על עצמו להתחיל מסכת עירובין עם חשק וחביבות ורצינות ונכונות ללמוד ביסודיות ובעקביות... הרי יש בזה הכרזה רשמית ומוצהרת שאני מצפה ומשתוקק לביאת המשיח... ברוך???

כעת נשאלת השאלה: **מה הקשר???** למען ה': מה הקשר בין מסכת עירובין לציפיה למשיח?? **ננו** **בא נראה אותך מנחש...??**

העניין הוא ככה... סיפור עצוב... בזמן המלך רחבעם (שהיה בן של שלמה המלך) קרה משהו... קרה איזה תקר... ועם ישראל מאסו במלכות בית דוד... די... לא רוצים את מלכות בית דוד... ורשב"י אומר על זה: ששם!!! במעמד הזה איבדנו את המשיח... אנחנו דחינו אותו בידיים... והמשיח לא יגיע עד שאנחנו נחזור ונבחר מרצוננו הטוב במלכות בית דוד!!!

נשאלת השאלה: באמת מה קרה שם?? למה עם ישראל מאסו במלכות בית דוד?? מה כ"כ רע במלכות בית דוד?? אני מבין יהודי שכיום לא מספיק מחכה למשיח... סו"ס הוא לא יודע מה שזה... אבל כשהיה מלכות בית דוד... מסתמא זה היה משהו טוב... אז למה עם ישראל מאסו בזה?

**העניין הוא כך:** אם תשים לב: יש דינים דרבנן שדוד ובית דוד גזרו!!! יש גם דינים דרבנן ששלמה ובית דוד גזרו... והזהו!!! סטופ!!! משלמה המלך אין יותר בית דוד שתיקן תקנות עד עזרא הסופר (שהיה כבר בתחילת בית שני...) שלא תבין: מצינו שמואל ובית דוד... בועז ובית דוד... שאלו ובית דוד... דוד ובית דוד... ושלמה ובית דוד... והזהו!!! מאכן ואילך במשך ארבע מאות שנה לא מצינו בית דוד... עד... עד עזרא הסופר!

יש פה חור של ארבע מאות שנה שכאילו לא היה לשכת הגזית...

מה זה?? איך יכול להיות שבמשך 400 שנה שבית ראשון היה קיים וישראל שרויים על אדמתם, לא יצאו שום חידושים ושום תקנות וגזרות מלשכת הגזית?? איך זה יכול להיות?? **מה התשובה???**

היא היא!!!! זה בדיוק מה שקרה כש-מאסו במלכות בית דוד!!!

מלכות בית דוד המשמעות היא שיש מלכות ויש מערכת אכיפה... ומגיעים בית דין ומתקנים תקנה... או גזירה... והמלך מכניס את זה לחקיקה של האומה היהודית!!! המלך אוסף את זה כאחד מחוקי המדינה...

כן... למי ששכח או התבלבל... ברצוני להזכיר שבארץ ישראל המתוקנת אין הפרדה בין דת למדינה... ברגע שבית דין מתקן תקנה... אוטומטית זה שלמה ו- בית דוד!!! וזה נכנס לחקיקה ולאכיפה משטרית...

**עכשיו: תחשוב!!!** שאנחנו יושבים לנו בבית... הכל בסיידר... הכל טוב... ויום אחד שלמה המלך יושב עם בית דין הגדול... וביים בהיר הם החליטו לתקן תקנה חדשה- מה?? **עירובין!** פתאום נולדה מסכת חדשה בש"ס... קוראים לה מסכת עירובין!!! כן... מהיום תכניס לראש... עד היום היא מסכת ברכות שבת ופסחים ושקלים... מהיום יש איזה מסכת חדשה שהשתחלה בפנים... מסכת עירובין!!! מהיום יש שטייגן חדש... יש סוגיות חדשות שלא שיערום אבותינו... יש דפי גמ' חדשים שהופיעו כפטריות אחרי הגשם... סבא שלי לא למד את זה בישיבת דושינסקי ואלטער זיידע שלי לא למד את זה בישיבת סלבדוקא... אין לזה תקדים... שום דבר!!! יום אחד הגיע שלמה המלך ובית דוד... דפקו על השלחן והודיעו שיש תקנה חדשה מדרבנן שקוראים לה **עירובין!!!**

ותחשוב שעכשיו במשך שלוש וחצי חודשים אנחנו הולכים לעשות שטייגן בדף היומי הולכים לעמול בתורה... במה?? במה ששלמה המלך חידש בשבועיים האחרונים... אנחנו הולכים לשבור את הראש ולהזיע על לחי וקורה וצורת הפסח ועירובי חצרות ושיטופי מבואות... אנחנו הולכים ללמוד ולהיבחן על מאה ועשר דפי גמ' ועשרות סימנים בשו"ע עם כל הנושאי כלים... על מה?? על תקנה חדשה וטריה שיצאה לפני שבועיים משלמה המלך ובית דוד... **אתה קולט את הקושי???** **אתה קולט את ההתמרדות הפנימית שאמורה להתחולל כאן?** אתה קולט או לא?? האם אתה מצליח להיכנס לראש של יהודי בגיל ארבעים... שצריך ללמוד עכשיו מסכת עירובין שתיקן אותה שלמה המלך שהוא כעת בגיל שלושים... ואין לי על זה מסורת... ואין לי על זה שום חינוך... ונדרש ממני לחבק את התקנה החדשה הזו עם כל הלב והחביבות וללמוד ולהתייגע בה??

**פה היה המשבר!!!** את מסכת ברכות עם ישראל שרדו... סו"ס זה ק"ש ותפילה... את מסכת שבת הם בודאי שרדו... מסכת שבת זה דאורייתא גמור... אבל כשהם הגיעו למסכת עירובין... **שם קרה המשבר!!!**

**שלמה המלך ובית דוד- אל תגידו לי מה לעשות!!!**

אני יושב לי בבית שלי והכל בסדר... עד היום ידעתי שיש רשות היחיד ורשות הרבים ומקום פטור... ופתאום מגיע שלמה המלך ומתחיל לסבך לי את החיים... פתאום הוא ממציא לי רשות חדשה שקוראים לה **כרמלית** ואוסר לי לטלטל בחצר עד שאני אעשה עירובי חצרות... תגיד לי: מה אתם רוצים מהחיים שלי?? תנו לי לחיות... מה עשיתי לכם...???

פתאום מגיעים לי אנשים... מתחילים למתוח לי חוטים... לעשות לי לחי וקורה... מתחילים לכער לי את השכונה... ולתקוע לי כל מיני קרשים... טוב... אבל מה אפשר לעשות... זו החלטה של שלמה המלך!!! זה עבר בחקיקה ולך תריב עם שלמה המלך... שלמה הוא מלך מאוד חזק... מושל בכיפה... אף אחד לא מעיז להתמרד מול שלמה המלך...

אבל ברגע ששלמה המלך נפטר והבן שלו רחבעם נהיה מלך... **סטופ!!! עד כאן...** אנשים נגשו לרחבעם והודיעו לו חד משמעית... הסיפור הזה נגמר!! אנחנו לא מוכנים לגזירות החדשות האלו... זה לא מקובל עלינו... ורחבעם לא מקבל את האיום... כי... כי... כי הוא מלך מבית דוד!!!! ועם ישראל מחויבים למלכות בית דוד!!! מלך בית דוד מתוקף תפקידו לגזור גזירות על ישראל במידת הצורך... ואם זיידע דוד המלך גזר על יחוד פנויה... וטאטע שלמה גזר על עירובין ונטילת ידים... אז הלאה... אם ידרש לגזור גזירות אנחנו נגזור... רחבעם לא מוכן להתכופף לעם!!!! ואז מגיע המרד הגדול... עם ישראל מואסים במלכות בית דוד... די... לא רוצים מלכות בית דוד... אל תגידו לנו מה לעשות... תנו לנו לחיות...

**שם זה קרה!!!** ואומר לנו רשב"י: משיח לא יבא עד שאנחנו לא נביע את רצוננו ונביע נכונות אמיתית לקבל שוב את משיח בן דוד!!!!

**ואין לך מושג כמה זה קשה!!! אבל זה מה שנדרש מאיתנו...**

ואנחנו נעשה את זה. ובעז"ש הנכונות הזו מצדנו תביא את המשיח!!!

---

אז דבר ראשון: התיקון הראשון שלנו... והביטוי הראשוני כיצד אנחנו נבטא את הציפיה למשיח... בזה שאנחנו בעז"ש מתחילים **מסכת עירובין!!** מסכת עירובין לא מדברת מילה אחת על דאורייתא!!! המסכת הזו עסוקה מתחילתה ועד סופה רק בדרבנן!!! במשיח בן דוד שתיקן לנו עירובין ואנחנו מסתערים על התקנה שלו עם כל החביבות ועם כל החשק... ונכון לארבעה חודשים הקרובים... אל תדבר איתי בין תשע לעשר בערב כי אני עסוק בכל הרמ"ח והשס"ה לברר מקחו של צדיק... אני רוצה לדעת בדיוק בדיוק מה רצון קדשו של משיח צדקנו- שלמה המלך... ואני רוצה לקיים את כל דבריו בדחילו ורחימו... כי הוא משיח ה'!!!!

ה' מינה אותו להיות האוכף של רצון ה' ואני נכנע לאכיפה שלו...

נקשור אותה על לבנו... נחגור אותה על מתננו ונשקיע בה את כל הנשמה... מתוך ביטוי חד ומוצהר: אבא שבשמים: אנחנו מחבבים את משיח בן דוד!!! אנחנו מחבקים כעת תקנה שיצאה משלמה ובית דינו... אנחנו מחכים בכיליון עיניים למשיח ובית דינו... ומה שהוא יאכופ אותנו ברצון התורה אנחנו נקבל בחביבות...

---

נא לא לשכוח... השנה אין קייט!!! אין בין הזמנים.. מיד לאחר תשעה באב עינינו נשואות היישר לימים הנוראים!!! וטוב שכך... שנה שעברה היינו מידי עסוקים בימים הנוראים... היינו עסוקים בבחירות ובספירת קולות ובשטויות... אז קבלנו את הקורונה בגדול... והשנה מן הראוי להפיק לקחים ולהגיע קצת יותר מוכנים לראש השנה... אז זהו!!! שבהשגחה פרטית השנה ממוצאי תשעה באב ואילך הדבר היחיד שאנחנו רואים מול האופק זה- את הימים הנוראים!!!

דא עקא... שבדיוק בראש השנה הקרוב שאנחנו כ"כ צריכים רחמי שמים... בדיוק השנה אין לנו שופר!!!

ולמה אין שופר??? כי השופר שלנו בשנה זו זה חז"ל!!!

השופר שלנו זה הציות לדברי חז"ל שהם אסרו עלינו לתקוע בשופר והעמידו דבריהם במקום תורה!!! ממילא השופר שלנו השנה זה ההבנה וההפנמה שיש כח לחכמים להעמיד דבריהם במקום תורה... איך נבטא את זה?? במסכת עירובין שנתחיל אותה בכל החשק!!! מתוך הכרה שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה... מתוך כניעה והתבטלות למשיח ה' שתיקן לנו עירובין ואם נגיע לראש השנה מתוך מסכת עירובין... מתוך חביבות והכנעה לתקנת שלמה ובית דינו... אם מהמקום הזה אנחנו נכנע לחז"ל שאסרו עלינו לתקוע בשופר... יתן ה' שנזכה עוד לפני כן למשיח ה' שיבא ויתקע בשופר גדול לחרותנו...

או!!!!!! או שאתה תגיב כמו כל האלה האלה... ותגיד: ר' משיח... הכל בסדר... אנחנו מאוד שמחים שבאת... אבל נא ליישר קו ולתאם עמדות...

**תחשוב טוב טוב** לפני שאתה עונה ליי!!! **תחשוב טוב טוב** לפני שאתה מתעצבן ואומר לי שאני לא צודק... **וכמובן: תחשוב טוב** לפני שאתה מהנהן בראשך בבטחון ואומר בטח... מה שהמשיח יגיד... אני איתנו...

**כי... כי... כי זה לא פשוט!!!** ההכנעה הזו היא עבודה פנימית!!!

משום מה הכניסו לנו בראש שלהקביל פני משיח צדקנו זה הולך להיות אירוע חגיגי עם בגדי שבת וכיבוד קל... אז זהו שהאירוע הזה יהיה באמת חגיגי אבל כרוך בהמון המון עבודה וכניעה פנימית לקבל את רצון ה'... מה שזה יהיה... ולא בטוח שאני ואתה לגמרי אוחזים שם!!! **בשביל זה יש לנו כעת מדגמה שנקראת מסכת עירובין**... שתחשוב שלפני חודש בלבד שלמה המלך תיקן את זה... ואנחנו כעת יושבים ולומדים עם כל העיון ועם כל הרצינות ודנים איך מקיימים את תקנתו של שלמה ובית דינו בשיא הרצינות... כי זה משיח!!! זה בדיוק מה שהמשיח יעשה!!! המשיח הולך להנחית עלינו תקנות חדשות ודינים חדשים... זה יהיה מסכתות חדשות... ושוב: קח בחשבון שזה עלול לפעמים להיות גם מנוגד לססגוניות המסוימת שהבאתי איתי מהעיירה באירופה... אני הולך לכגוש דינים חדשים מלשכת הגזית של משיח ובית דינו... ונדרש ממני להסתער על זה בחביבות!!! **בקיצור:** כמו שבכל דבר יש את הרובד השטחי ויש את הרובד היותר משמעותי... ככה גם בציפיה למשיח... אצל העוילים הציפיה למשיח מסתכמת בשרים מרגשים... ובלזרוק עליו את כל הבעיות... ובכל מיני משפטי שפר כאלו שאוי... מה אתה דואג... עד אז המשיח יגיע... כל זה יפה בשביל המצב רוח!!! אבל בן תורה אמור להבין שהציפיה למשיח כרוכה בין הייתר בשיעורי בית נוקבים... הציפיה למשיח כרוכה בחריש עמוק ופנימי שאני צריך לעשות ביני לבין עצמי ולהיות מוכן להיכנע לדמות שתבא ותאכופ את עול תורה עלי... ונדרש ממני לחכות לו ולרצות אותו ולחבב אותו... ולהמתין לו שיבא...

**ובמקביל!!!** תוך כדי שאנחנו לומדים מסכת עירובין... תנסה לדמיין את המשיח שעתידי לבא לכאן והוא הולך לתקן עוד לנו מסכתות חדשות...

סו"ס מסכת עירובין בדרונו זה פחות חכמה... סו"ס אנחנו נולדנו למסכת הזו... שלמה המלך לא חידש את המסכת הזו בדרונו... סו"ס גדלנו על המושג ששמו עירוב... יש לנו על זה חינוך... יש לנו ראשונים ואחרונים שכבר נאמנים לכל מילה שכתובה במסכת הזו מתוך הכנעה וקבלת מרות לתקנה שיצאה משלמה ובית דינו... אנחנו לא עוברים כעת את הניסיון של יהודי בגיל 35 שצריך לקבל את התקנה של שלמה המלך בגיל שלושים... **אז זהו!!!** שבמקביל בא נשאל את עצמנו האם אנחנו כן מוכנים לתרחיש כזה שהולך לקרות אוטוטו ברגע שהמשיח מגיע... תאר לעצמך שמחר מגיע המשיח... ותוך תקופה קצרה הוא יושב במושב בית דין בלשכת הגזית עם בי"ד הגדול... ושם מתקבלת תקנה חדשה ש... ש... ש... **פה אני משאיר פתוח לשיעורי בית!!!**

כעת תתעלל בעצמך... כן... בפירוש... תתעלל בעצמך... ודווקא להכעיס!!! תדמיין לנגד עיניך את הדבר שהכי **לא** מתאים לך בסגנון ובאופי... תדמיין את ההנהגה שהכי מנוגדת לדפוס חיים שגדלת עליו... ותחשוב שמגיע משיח צדקנו ודופק על השלחן ומתקן **שככה צריך לעשות!!!**

נו... בבקשה... מה כעת הולכת להיות התגובה שלך??? איך אתה הולך להגיב לדברי המשיח שהוא פתאום מנחית עליך הנהגה שהמגזר השני עשה אותו עד היום וכעת המשיח החליט שכך גם אתה צריך לעשות... **איך תגיב??? אה... מה אתה אומר על התרגיל הזה??? אז אני אגיד לך:** עשיתי את התרגיל הזה לכמה וכמה אנשים... ואתה יודע מה כמעט כולם ענו לי??? ש... ש... ש... שאם המשיח ככה... יגיד... אז... אז... אז סימן שהוא לא המשיח!!! **אתה יודע מה טמון במשפט הזה?** אחד מהשתיים: במקרה הטוב זו התחמקות מתשובה... ובמקרה הפחות טוב אמרת פה שאתה באמת לא מוכן לביאת המשיח... כי אתה רוצה להיות המשיח... אתה מוכן לקבל את המשיח בבגדי שבת... אבל שהוא יגיד מה שאתה רוצה לשמוע... **צר לי!!! זה לא נקרא לקבל פני משיח!!!**

לקבל פני משיח פירושו אני מוכן להיכנע לדמות שתאכופ אותי לרצון ה' ואני פתוח לקבל את זה!!! פתוח להכנעה הזו!!!

**לדוגמא:** תאר לעצמך שהמשיח מגיע... וכעת צריך למנות שבעים זקנים בלשכת הגזית והמשיח ב"הריחו בירתה ה'" הולך וממנה שם כל מיני רבנים ודמויות שאתה מממממממממ לא אווז מהם... הם מממממממ לא בראש שלך... **איך אתה תגיב???** האם אתה תקבל את המשיח... או שאתה תגיד למשיח... מצטער משיח... אני פה המשיח!!! ויש לך פה טעות בסולם הערכים...!!? האם אתה מוכן לכופף ראש לדמות מסוימת שהקב"ה יבהיק את זיוו מסוף העולם ועד סופו והוא עלול לעשות לנו פה "מזרח תיכון חדש"?? אתה ערוך לכזו אפשרות??

בשביל זה יש לנו מסכת עירובין כעת!!! מסכת שכולה דרבנן!!! כולה תקנת שלמה... כואב הלב לחשוב כמה מסכתות הפסדנו בגלל שעם ישראל מאסו במלכות בית דוד... תחשוב: דוד המלך תיקן לנו מסכת ברכות-מאה ברכות... תיקן לנו איסור יחוד... אח"כ יש חור של ארבע מאות שנה שעם ישראל מאסו!!! לא... לא רוצים שתגיד לנו מה לעשות...

עם ישראל נעצרו בעירובין ונטילת ידיים... שם היתה הנפילה!!!

**ואיפה שעם ישראל מאסו... שם אנחנו נחבב!!!** שם אנחנו נבטא את הרצון שלנו במלכות בית דוד!!! אנחנו ניקח את מסכת עירובין ונחבק אותה עם כל הלב...

**ר' איצלה המאסף של התרומה עבור ערי הכהנים...**

יענקי נכנס הבייתה בסערה... הוא הגיע... ר' איצלה עם החמום... אמא שמחה מאוד... סו"ס הוא הגיע... כבר קרוב לשבועיים שהוא לא הופיע כאן... וחלק מהירקות כבר התחילו להריב...

כן... ר' איצלה הוא יהודי יקר... שלקח על עצמו שליחות חשובה להסתובב בערי השדה וליטול מהם תרומה... כן... אנחנו גרים די רחוק מירושלים... בנחלת מנשה... באזור זכרון יעקב וחדרה... ויש לנו גינה מאחורי הבית וכל יומיים שלוש אבא יוצא עם ה"קופה" לגינה וקוטף עגבניות ומלפפונים ובצלים ואז אנחנו מפרישים תרומה גדולה ומעשר ראשון ומעשר שני... אז ככה: מעשר ראשון אין לנו בעיה... כי הלויים מפוזרים בכל ארץ ישראל... יש להם 48 ערים... ובכל נחלת שבט יש להם נציגות של ארבע ערים... ובאמת לא רחוק מפה זה העיר יקנעם... שהיא עיר הלויים... (חוץ מזה ששם הלויים אפשר להסתדר איכשהו... סו"ס מעשר ראשון הוא חולין והוא באמת עניין של כסף... ממילא אפשר להגיע להסדר שאם זה לא מגיע ללוי אנחנו משתמשים בזה נתייב לו בהמשך על החשבון) גם עם מעשר שני אין לנו בעיה... כי אנחנו פשוט פודים את המעשר על כסף ובהזדמנות נעלה לירושלים... אבל תרומה גדולה זו בעיה!! כי ערי הכהנים רובם ככולם מרוכזים באזור של ירושלים... עיר הכהנים הכי רחוקה מירושלים היא באזור של קרית ספר... (עניין נביא יהושע פרק כ"א) ממילא באופן טבעי הכהנים מרוכזים באזור עוטף ירושלים... ואילו אנחנו שגרים רחוק... וכל כמה ימים אנחנו קוטפים עוד כמה ירקות ויש לנו ירקות בודדים לתת לכהן... אז אנחנו נתקעים עם זה עד... עד שזה מתרבה... וחבל... כואב הלב...

אז מה באמת עושים?? אז ככה... לכל עיר ולכל ישוב יש את השיטות שלו איך הוא מאלתר כהנים... השיטה הטובה והאמיצה ביותר זה פשוט לקום יום אחד ולהחרים שדה אחוזה!!! ואז היא נופלת לכהנים... וברגע שיש להם מצוקת דיור הם בעל כרחם שולחים שם כמה זוגות צעירים להתגורר... ועל ישראל שלום...

אבל השיטות היותר פשוטות זה תמיד למצא מישהו שנוסע לכיוון ירושלים... ושיתנדב לקחת את התרומה ו... ו... ושיסכים להיכנס על הדרך לאחד מערי הכהנים... דא עקא!!! שתחשוב שלצורך העניין בשבוע האחרון היה לנו תרומה: מלפפון אחד בודד!!! ועוד חצי בצל גדול... ועוד שתי עגבניות שרי... (כן... קטפנו שמונים עגבניות שרי... ואחד מארבעים לכהן זה יוצא שתי עגבניות...) ותחשוב שיש פה יהודי חשוב שצריך לקחת שקית עם מלפפון אחד וחצי בצל ושתי עגבניות ולהיסחב עם זה עשרות קילומטרים כדי להביא את זה לכהן... זה... זה לא לעניין!!! ובפרט!!! בפרט שזה לא אחריות שלנו... כלומר: לא מוטל עלי להביא את התרומה לכהן... אני מצידו מפריש תרומה... ואם הכהן לא מגיע... זה לא עניין שלי... מצידו זה יכול להיות מונח פה בפניה עד שזה ירקב (עניין חולין קלד): ממילא להתחיל לשבור את הראש ולשנע לכהן שתי עגבניות שרי... אין שום סיבה שזה יקרה... כי אני לא חייב... והוא?? למה שהוא ירוץ לדאוג לזה... (לא מדובר פה בקציר של התבואה שיש פה תרומה מכובדת שיכולה לפרנס אותו לתקופה ארוכה ששווה להשקיע בזה מאסף)

אז כאן הגיע יהודי יקר מחזיק תורה!!! והוא ההלויט לשם שמים גם בשביל לפרנס את הכהנים וגם בשביל לזכות אותו לקיים בהידור מצות הפרשת תרומה גדולה... וכל שבוע הוא מגיע לכאן בשעות הבוקר המוקדמות עם סוס ועגלה והוא עושה איסוף בכל הישובים הקטנים שאין בהם כהנים... וכולנו כבר יודעים שמי שרוצה מוזמן לשים אצלו את התרומה... וברגע שהוא אוסף מכמה וכמה עיירות... מצטבר אצלו באמת מנה הראויה להתכבד ששווה להתאמץ בשביל זה ולשנע את זה גם למרחקים...

---ר' איצלה מגיע ויש לו המון סבלנות... הוא מידי פעם אוסף את הילדים ונותן להם הוראות ברורות איך להביא את התרומה... ר' איצלה מבקש בכל לשון של בקשה... את הירקות שאתם נותנים לי בתור תרומה לא לשטוף!!! כן... אני יודע שאתם רוצים לכבד את התרומה ולהביא פרי יפה ונקי... אבל ברגע ששוטפים אותו הוא נהיה מוכשר לטומאה ואז אני צריך להתחיל לברר מי הביא את זה והאם הוא טהור...

אז כן... זה לא נעים... ראית פעם תפוח אדמה לא שטוף?? בחיים לא ראית!!! תסמוך על הירקנים שהם דואגים לנקות את התפוח"א לפני שהוא למדפים... שיהיה לו צורה... שיהיה לך חשק לקנות אותו... אבל תחשוב: תפוח אדמה יוצא מהאדמה!!! ואם האדמה קצת לחה... אז התפוח"א הזה כולו בוך... הוא נראה ממש דוחה... אבל ר' איצלה אומר בתוקף: אתם רוצים לנקות את התפוח"א?? רק אחרי שהפרשתם תרומה ושמתם את התפוח"א המלוכלך בצד... אני לא מקבל תפוח"א נקי!! אין לי מה לעשות איתו... הוא בחזקת מוכשר וטמא... ואף כהן לא ירצה להסתכן לאכול ספק תרומה טמאה...

כולנו אוהבים את ר' איצלה... כולנו מעריצים את אהבת תורה שלו... איך שהוא מכתת את הרגלים ולא מוותר על שום מלפפון ועגבניה והכל בשביל "לתת מנת הכהנים והלויים למען יחזקו בתורת ה'..." הוא סוחף אותנו באהבת תורה שלו... ו... ומטבע הדברים זה גורם שאנחנו נותנים לו הרבה מעבר לתרומה גדולה... שיהיה... שיהיה לכהנים... שיוכלו לשבת וללמוד ללא הפרעה... זה מאוד מרתק לראות את הכרכה של ר' איצלה... יש שם תאים תאים כמו באמבולנס... כי לכל אחד יש את הירקות המסוימים שלו... זה מגדל בצלים זה מגדל אבטיחים... זה קוטף תאנים... ולכל אחד יש את הכמה פירות או ירקות הבודדים שלו שהוא נותן... ופרוטה לפרוטה מצטרפת ונהיה שם סחורה מכובדת...

אבל בקצה של הכרכה יש תמיד קרטונים יותר גדולים שיש שם כמות מכובדת של פירות וירקות!!! ותמיד זה היה מוזר לי... פעם שעברה ראיתי ארגז שיש בו בערך 50 עגבניות... עשיתי מיד חשבון: אם החמישים עגבניות האלו זה תרומה... זה אומר שהיה פה איזה סיטונאי שקטף היום 2500 עגבניות (שהרי תרומה זה אחד מחמישים) ולא ידוע לי שיש פה באזור אחד שמגדל עגבניות כבזו סיטונאות... אז פעם אחת שאלנו בסקרנות את ר' איצלה... מה זה הארגזים הגדולים האלו שנמצאים אצלך גם בכרכה???

ואז הוא הסביר לנו שזה לא תרומה!!! אלא מדומע!! באמת אין פה איזה מגדל ירקות תעשייתי שיש לו כ"כ הרבה תרומה... רק מה??? יש פסלות מוכרות... שקורות במשפחות הכי טובות... שלמישהו יש חמישים עגבניות בבית והוא הפריש עגבניה אחת לתרומה... והופה!!! העגבניה של התרומה נפלה לתוך החמישים והכל נהיה מדומע... (אם היתה נוללת עגבניה לתוך מאה עגבניות זה היה עולה באחד במאה... אבל כשזה פחות זה נהיה מדומע) וממילא ישראל לא יכול לאכול מדומע... כל מה שיש לו לעשות זה למכור את המדומע לכהן במחיר סמלי... חיץ ר' איצלה ואמר: יש הרבה יהודים שכשכזה דבר קורה להם... במקום להיות עצובים... הם שמחים... אוהו... איזה יופי... יש לנו אפשרות לפרנס את שבט הכהונה ועוד בכבוד!! במקום לתת להם עגבניות בנדבה (או טיפ טיפה בתוך תרומה...) ככה אנחנו כעת מוכרחים למכור להם את המדומע במחיר סמלי והם עוד עושים טובה שהם מסכימים לקנות... איזה יופי... חיפשתי עגבניות ומצאתי מלוכה...

דמותו של ר' איצלה התרחקה מהישוב... שלום לך ר' איצלה... תמסוד"ש למשרתי ה'... תגיד להם שיתפללו שבמהרה יבנה בית המקדש במהרה בימינו והשב כהנים לעבודתם...

**התובנה הקריטית שנרכשה מהקורונה...**

אחת מהתובנות החזקות ביותר שיצאו לי מהקורונה... זה שהבנתי עד כמה קריטי וחשוב לשבת וללמוד מוסר כל יום!!! **איך הוצאתי את זה מהקורונה???**

מאז שהתחילה הקורונה יש איזשהו קו של משרד הבריאות לחרדים... כבר בתחילת חודש אדר התחברתי לקו הזה והתחלתי להקשיב לו... וכמובן שבשלב מסוים התחלתי להתמכר... ובימים הבעורים הייתי מתקשר איזה שמונה פעמים ביום אם לא יותר כדי להתעדכן מה קורה...

עכשיו... בשלב מסוים התחלתי להתעצבן... די... נמאס לי לשמוע את זה... **ואז ההלשתי שזהו!!!** די... אני יותר לא שומע... עברו יומיים תמימים שלא הקשבתי לקו של משרד הבריאות... וראיתי איך שלאט לאט אני פשוט שוכח שיש קורונה... והשכחה הזו קרתה לי בחודש ניסן... שמי שזוכר... לשכוח אז את קיומה של הקורונה זה היה כמעט כמו לשכוח ילד ברכב... ראיתי שכשאתי לא שומע את המידע הזה זה פשוט מושיפע עלי ישירות!!! אני פחות מקפיד על ההוראות... אז חזרתי לקו הזה... ואחרי שבועיים שוב ראיתי שאני מתמכר... ושוב רציתי להתנתק... שוב התנתקתי לשלושה ימים וראיתי איך שאני פשוט שוב שוכח את הכל... וככה חוזר חלילה... במשך החמישה חודשים האחרונים כל כמה זמן נמאס לי מזה ואני עוזב אותו ואני מרגיש את ההשפעה המיידית... תוך כמה ימים אבדה הקורונה...

(יש כאלו שיבירו את ה"אבדה" הזו... מהנעשה שעושים מה שצריך ולא מה שרוצים... וכנראה רצון ה' שהקורונה עדיין תהלך עלינו פה אימים...)

**התחלתי לחשוב לעצמי... מה... אני... אני... אני מפגיר???**

אני לא רואה שאנשים הולכים עם מסכות... אני לא שם לב שכבר שבועיים ילדים מסתובבים בלי מסגרת... ובחורים מיש"ק מסתובבים בשטיבלאך משהו שבע בערב... וכי אני לא יודע באופן אישי על מאות אנשים שנמצאים בבידוד... ועל עשרות אנשים שכבר התפנו למלוניות???

**אני יודע הכל!!!!!! ובכל זאת...**

למרות שכל הרחוב וכל האוירה זועקת קורונה... להכל התרגלתי... הכל כבר עובר ליד... והדבר היחיד שיכול להזכיר לי את קיומה של הקורונה... זה הדרמה **והשפתיים** **דולקות** של השדרן שם שמגיש לי בדרמטיות את מספר החולים המאומתים שנוספו היום ומספר המונשמים שקפיץ וכו'... **תעשה משהו!!! זה מה שמזויז לי!!!!**

רחוב שלם של פרצופים ממוסכים... **לא מזכיר לי קורונה!!!** תפילה מזויעה במקום פתוח **לא מזכירה לי קורונה!!!**

בית כנסת של תשע עשרה מתפללים... **לא מזכיר לי קורונה!!!** **מה הדבר היחיד שמזכיר לי קורונה???**

עשר דקות שאני מתקשר למידע של משרד הבריאות... ו... ושקט... תזוז מפה... אל תפריע לי... אני עכשיו מקשיב... וזה מה שמזכיר לי את קיומה של הקורונה...

**היה או לא היה???** **מסכים אתי או לא? תנסה...**

על אותו משקל בדיוק: אני יהודי ירא שמים... מדקדק קלה כבמורה... יושב ולומד תורה... אני יודע את כל המאמרי הז"ל על בורא עולם וכל יכול והשיבות התורה והמצוות... ובכל זאת!!! הכמה דקות האלו שאני מתקשר לעצמיות שלי... מתייחד עם עצמי... ותזוז מפה... אני עכשיו מקשיב וחודר לתוככי הלב שלי ומטעין אותו במוסר... **זה הדבר!!!**

מי שחולק על זה... מי שלא מבין מה העניין... מה העניין ללמוד מוסר?? מה... אתה לא יודע שיש בורא עולם...?? אתה לא מספיק ירא שמים?? מי שלא מבין את זה... שינסה להתנרר שבועיים מכל מידע על מה שקורה... שלא ידבר על זה עם אף אחד ונראה אותך זוכר את קיומה של הקורונה... תנסה... אני בעד לנסות... כן!!! מי שלא יישב בחדרי לבו ויזכיר לעצמו שיש בורא עולם הוא יראה את הרבש"ע בעיניים והוא יעבור לדוד... מי שלא זכור לעצמו שהוא עיר פרא אדם ויוולד... הוא יפגוש יומם ולילה את הגוגנל של כוחות הנפש שמשותלים בתוכו והוא לא ישים לב איך גן חיות יש לו בתוך הלב... הוא מצידו מושלם בלי שום נגיעות... והירות!!! זה מדביק!!!

מי שלא לומד מוסר... מי שלא לוקח לעצמו זמן לשבת ולהתבונן ולפקח על מעשיו... הוא מייצר בתוך הלב שלו אזור אדום חסר שליטה ולא מרוסן... ראו הוזהרנו...

אנחנו נתעקש לחשוב על בית המקדש... זה מאוד רחוק מאיתנו... על זה נאמר "אבילות ישנה..." בן אדם לא יכול לבכות על משהו שהוא לא ראה... אז על מה אפשר לבכות???

לבכות על מה שכולנו פוגשים ברחובות!!!!

על הצרות המוכרות לנו כאן ועכשיו... על כל הסבל שעם ישראל סובל כיום... ובינינו... עזוב את הסבל הכללי של עם ישראל... קח את הסבל האישי שלך... כל אחד בפעקאלע הפרטי שלו... לכל אחד יש את החבילה הפרטית שלו... לכל אחד יש את הקשיים שלו... ואת החבילה הזו צריך לפתוח בתשעה באב... ולהבין שאם יש לנו צרות ויסורים... ואם יש הסתרת פנים... ואם הישועה עדיין לא הגיעה בשלל נושאים אישיים... הרי על מה זה "יושב"??? על זה!!! על זה היה דווה לבנו!!! על אלה חשכו עינינו!!! צריך לדעת שאת מגילת איכה אמנם ירמיהו הנביא כתב... אבל אחרי מגילת איכה... יש קינה שכתב ר' יהודה הלוי לפני תשע מאות שנה... ואח"כ יש אדירי הלבנון שנתחבר לפני שמונה מאות שנה... וכל דור ודור חיבר את ה"איכה" הפרטית שלו...

לכל דור היה את ה"זכור" מה היה לנו" האישי שלו...

ולכן גם אתה... כעת ועכשיו... בשנת התש"פ-2020... יש לך את האיכה הפרטית שלך... את ה"זכור" מה היה לנו" האישי שלך מהקשיים האישיים שלך... ה"ביטה וראה את חרפתנו" האישי שלך... ובתשעה באב אתה בסה"כ צריך להעמיד את כל הקשיים שלי מול העיניים ולהבין... שכל הקשיים האלו... על מה הם יושבים?? ומאיפה הם נובעים?? על זה היה דווה לבנו- על הר ציון ששמים... הכל מתחיל ונגמר פה...

---

שתבין: אם בית המקדש היה קיים היום... ברגע שיש בעיות... יהודי מגיע לבית המקדש ופשוט מדבר על זה עם הרבש"ע... מסדיר את העניין... סוגר את הקצוות מול הקב"ה והישועה היתה מגיעה... (כמובן שהיו כאלו שבחרו להנציח את הבעיות שלהם ולא היו מעוניינים להגיע עם הקב"ה להסדר... זה כבר עניין שלהם...) אנחנו כיום מסתובבים עם כל מיני קשיים ואנחנו מרגישים אבודים... ולמה???

על הר ציון ששמים!! על הריחוק הזה מאבא שבשמים...

הכל מסתובב סביב זה...

אם ככה: נחזור כעת למה שהתחלנו... מקודם שאלתי: איך מבקשים ממני שאני אבכה על בית שהיה לפני אלפיים שנה ונחרב בו בזמן שתוך חודש וחצי אני מתרגל למיניי מרפסות??

התשובה היא: לא מבקשים ממך להתאבל על איזה בית המקדש שאתה לא ראת אותו מעולם... מבקשים ממך לבכות על הבעיות המוכרות שלך... על הפעקאלאך שמי כמוך מדשדש בהם...

ולהבין!!!!!! להבין שכל הבעיות האלו מתחילות ונגמרות מזה שהר ציון שמים!! לדעת להצביע על מקור הקושי... להבין שזה מפריד בינינו לבין האושר הגדול...

---

יש לי חבר שישב לידי בתשעה באב... ואמר לי: אני יבש!!! לא מתחבר לתשעה באב... בית המקדש... לא יודע... הלב אבן...

אמרת לי: אני לא מבין... מה אתה רוצה... לפני שבועיים דברת איתי עם דמעות בעיניים על זה שאתה לא מצליח להרגיש חיות בעבודת ה'... לא מצליח ללשבת וללמוד... אמרת לי כמה זה כואב לך... סיפרת לי שילד שלך אין טעם בלימוד וזה מצער אותך מאוד... ואני שואל אותך: על מה זה??? מאיפה זה מגיע? על הר ציון ששמים!!!!!! כל הייבוש הזה נובע ישירות מהפיזו הזה ששמו הר ציון ששמים... הפיזו הזה נפל ומאז אנחנו בהפסקת חשמל... משם מגיע כל החושך שלנו בעבודת ה'... אחרי חמש דקות אני שומע אותו בוכה בכי תמרורים...

מה קרה?? איך "הצלחתי" להכניס אותו לאבילות על החורבן???

פשוט מאוד: עד הרגע הוא ניסה להתאבל על איזה בית מקדש רחוק שהיה אי פעם... אבל ברגע שהסברתי לו שזה פה!!! בתוך הקשיים היומיומיים שלך... בתוך הבנות המבוגרות שלך שממתנות לשידוך ועדיין לא נשמע קול ששון וקול שמחה... ברגע שהוא הבין שאיכה ישבה בדד זה לא בית המקדש... אלא העיר רבתי עם... זה פה ברחוב... פה בשכונה... פה בבית שלי... בלב האבן שלי... באותו רגע הוא הבין בדיוק על מה חשכו עינינו... אנחנו לא צריכים שיסבירו לנו על מה היה דווה ליבנו... אנחנו לא צריכים עזרה שיסבירו על מה חשכו עינינו... אנחנו יודעים טוב מאוד מה חסר לנו... כל מה שנדרש מאיתנו זה לקלוט... שזה קשור לבית המקדש!!!!!! להבין שירושלים היתה אורה של עולם... ואם כעת יש חושך כאן ועכשיו... זה בגלל המנורה שכבתה...

אם כעת יש קשיי פרנסה כאן ועכשיו... זה בגלל שאין לחם הפנים על שלחן הטהור... אם אנחנו מרגישים יובש מוחלט בעבודת ה' זה בגלל שאין לנו מזבח שיכפר בעדנו וירצה אותנו לפני יתברך... אם בימים הנוראים אנחנו מחכים מתי התפילה תגמר זה בגלל שאין לנו את עבודת הקרבנות שמזככת את האויר ומרימה אותנו לגבהים רוחניים... אם בחג הסוכות אנחנו מרגישים לב אבן ולא שואבים רוח הקודש ממעיני הישועה זה בגלל שאין לנו ניסוח המים... בקיצור: בית המקדש זה כאן ועכשיו!!!!!! לא נותר לנו אלא לבכות באמת על חורבן עצמנו... ולהבין שהכל מתחיל ונגמר בחורבן בית המקדש... לא נותר לנו אלא להתפלל ולהאמין שבקרוב ממש... פתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים...

השנה לראשונה החלטתי שאני מפסיק להאשים את עצמי...

כל שנה מחדש בתשעת הימים... לקראת תשעה באב... אני נוזף בעצמי... איך אתה ככה מנהל חיי שגרה? איך אתה שוכח שבית המקדש נחרב?? איך אתה לא יושב וממרר בבכי על החורבן??

אבל השנה כידוע... בראש חודש ניסן הבית כנסת נסגר!!! בהתחלה הרגשתי באמת ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו..." באמת לא מצאתי את עצמי... כל יום התפללתי בפינה אחרת בבית... פעם באיזה בית כנסת סגור... והרגשתי כמו בנים שגלו מעל שלחן אביהם... אבל לא עבר שבוע ימים והנה נפתח מול הבית שלי מנין חמוד של שכנים נחמדים... וקבעו זמני תפילות... ודאגו לשלחנות וכסאות ולתאורה ולכל מה שצריך...

ואני התחלתי להתפלל שם... ועד מהרה כבר היה לי מקום קבוע... שם ליד הברז... והכסא פלסטיק הלבן עם הידיות... זה היה הכסא שלי... והסידור הכחול- ספרד זה היה סידור שלי... והיה מישוהו שדאג לשמור לי על זה... והתמקמתי מצוין...

ואז פתאום נהיה לי נחמד כזה... אוריה פסטורלית... ליד העצים... רוח אביבית נעימה וקיריה... ואז פתאום היתה איזו שכנה גויה שהתחילה לעשות לנו בעיות ורצתה לבטל את המנין... ואני לקחתי את זה ללב... סוגרים לי את הבית כנסת שלי... וחוף מזה... באופן כללי התחילו לדבר לחזור כבר לבתי כנסיות... פתאום הרגשתי ש"לא בא לי" שזה יקרה... כי התמקמתי... טוב לי פה... אני פתאום לוקח ללב כל מיני שינויים קטנים באופי של המנין (כי יש כאלו שחזרו ולא חזרו וכו') ואז פתאום קלטתי!!!!!!

פתאום קלטתי באיזה מהירות התרגלתי לשגרת קורונה!!!!

אני מתפלל פה בגג הזה בקושי חודש וחצי... בקושי!!!!!!

וכבר התרגלתי... וכבר טוב לי פה... וכבר קשה לי להיפרד מפה... וכבר לא כככזה בא לי לחזור לבית הכנסת כי התמקמתי פה... פתאום תפסתי את עצמי: רבש"ע:

אנחנו כבר אלפיים שנה נאלצים לחיות ולנהל סדר יום בלי בית המקדש!!!!

אז איך אפשר לצפות ממני שאני כל הזמן ארצה לחזור לבית המקדש?? הרי חודש וחצי בסה"כ שאני מתפלל פה מחוץ לבית הכנסת ואני כבר התמקמתי וכבר לא חסר לי בית הכנסת... אז בית המקדש שסבא של סבא של סבא שלי לא ראה אותו... אפשר לצפות ממני שאני כל הזמן ארגיש את החסרון שלו???

איך???? פתאום קלטתי איזה אבילות ישנה יש לנו!!!!

פתאום קלטתי כמה אי אפשר לצפות ממני לצאת מגדרי בימי האבלות על החורבן... כי אנחנו כ"כ רחוקים מזה... כ"כ רחוק... שאם לגירוש מבית הכנסת התרגלתי כ"כ מהר... אז לחורבן בית המקדש איך לא אתרגל?? איך אפשר לצפות ממני שלא אתרגל???

### אבל התשובה היא פשוטה:

אם תפתח מגילת איכה ותקרא את כל המגילה... שים לב שאין כמעט פסוק אחד שמדבר על חורבן בית המקדש עצמו!!!! המגילה מדברת על הההההכל חוץ מבית המקדש... המגילה מדברת על הרעב... על היסורים... על העבדות... ההשפלה... השביה... על כל הצרות והיסורים שעם ישראל עבר... אל תאמין לי... תבדוק אתה בעצמך... קח עכשיו מגילת איכה ותעבור פסוק פסוק... תראה לי איפה כתוב מילה אחת על בית המקדש... כלום!!!! הכל שם זה סקירת שטח... ירמיהו כביכול מסתובב ברחובות ירושלים וסוקר את הזוועות ואת הדם והחרב והיגון שעובר על יושבי ירושלים...

רק מה??? בסוף בסוף... בשלושה פסוקים האחרונים של מגילת איכה... שם כתוב הסיכום הסופי!!!!!! על זה!!!!!! על זה היה דווה ליבנו... על אלה!!! על אלה חשכו עינינו... על הר ציון ששמים שועלים הלכו בו... השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם... מה כתוב כאן?? שאחרי שירמיהו סוקר ומתאר את כל הסבל והצרות והיסורים שעם ישראל עברו... בסוף הוא מאבחן ומצביע על ההההנקודה!!! מה הנקודה?? על מה זה היה דווה לבנו???

על הר ציון ששמים!!! על אלה!!! על אלה חשכו עינינו...

כלומר: כל הצרות ויסורים והתלאות שעברו על עם ישראל... הכל מתחיל ונגמר במשהו אחד שחסר לנו- הר ציון ששמים!!!!

---

מה כתוב כאן?? שאם בתשעה באב אתה תחליט שאתה בוכה רק על בית המקדש שנחרב... זה לא יעבוד... זה לא ידבר אליך... כי בית המקדש לא באמת נמצא בראש שלך... אפילו בדורו של ירמיהו הנביא בעצמו... אותו דור שנחרב בית המקדש... הצרות והיסורים עצמם לא כ"כ היו בבית המקדש... אלא ברחובות... הרעב השתולל ברחוב... הדם נשפך ברחובות קריה... החרב והדבר השתוללו בחוצות ירושלים... רק מה?? כולם ידעו להצביע על הנקודה!!!! כולם הבינו שכל הסבל שיש כעת ברחוב מגיע מזה שהקב"ה סילק את שכנתו מבית המקדש!!!! כולם הבינו את האבחון שזה "יושב" על הנקודה הזו...

כולם ידעו שעל זה זה!!!!!! על זה היה דווה ליבנו!!!!

שכל מה שקראת במגילת איכה... כל הצער והיסורים שמפורט בה... הרי הכל נובע מזה ש"הר ציון ששמים שועלים הלכו בו"!!!! וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להבין היום!! כשאנחנו יושבים בליל תשעה באב ומתאבלים על חורבן בית המקדש... אם