

# { אז נדברו }

פרשת תזריע מצורע תשפ"א | לסדר: "יום בשורה הוא ואנחנו מחשיים?" | עלון מס: 508

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

## האם לשבח "אומה זו" או לגנות אותה???

כולנו מכירים את המעשה המפורסם שגדלנו עליו מידי שנה... על רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון שהיו יתבי... ור' יהודה פתח ושיבח את הרומאים כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו גשרים תקנו שווקים תקנו מרחצאות וכו'... רבי יוסי שתק... ואז רבי שמעון פתח בגנותה של רומי ואמר: כל שעשו לא עשו אלא לצורך עצמן וכו'... וההמשך ידוע... שהלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות רומי.. ואמרו יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, ושמעון שגינה יהרג... ואז רבי שמעון ברח והוחבא בתוך מערה מפני הגזירה שם למד סתרי תורה אדוננו בר יוחאי... בקיצור: הסיפור הידוע...

**עכשיו: למרבה הפתעתי**, כמה שהסיפור הזה היה ידוע לי וגדלתי עליו ושמעתי אותו עשרות אם לא מאות פעמים... בכל זאת גיליתי שישנם כמה הבנות ושאלות בסיסיות במעשה הזה שחסרות לי... **דבר ראשון: אם תשים לב: יש פה ויכוח!! יש פה מחלוקת מהותית בין רבי יהודה, רבי יוסי, ורבי שמעון!!!** רבי יהודה סובר שיש משהו חיובי בכל הפיתוח והקידמה שמלכות רומי הביאה לעולם ויש לנו הכרת הטוב אליהם... ורבי שמעון סובר שאדרבה, אין בזה שום מעלה אלא רק חסרון... למרבה האבסורד אף פעם לא שמתי לב שיש פה מחלוקת... אתה מבין לבד שזו מחלוקת מאוד אקטואלית בעיקר בדור שלנו איך להתייחס לכל מיני הטבות שאנחנו מקבלים מרשעים שאנו מתנגדים אליהם בתוקף... אז באמת מעניין במאי קמיפלגי???

והכי הכי חשוב לי לברר: תכל'ס... כמי ההלכה?? האם לשבח את הגשרים שווקים חיסונים שסיפקו לנו כאן או לא?? לכאורה באנו כאן למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון... (שלא תבין לא נכון... גם רבי יהודה לא אמר הלל ביום העצמאות של רומי... הוא ידע טוב מאוד ש"לא נבנתה רומי אלא מחורבנה של ירושלים" אבל בכל זאת הוא הבין שזה לא סתירה שיש מה להכיר להם טובה על הדברים הכן מועילים והעבודה השחורה שהם עושים במקומנו... ואנא!! אני יודע שאתה מאוד מזועזע מעצם השאלה... אבל סו"ס שאלתי שאלה... אז לפני שאתה מוציא את הקיטור... תענה לי תשובה אובייקטיבית לגופו של עניין...)

נ... אז תכל'ס: כמי ההלכה?? האם כרבי יהודה שמשבח את הגשרים והשווקים או כרבי שמעון שמגנה בכל תוקף? (אל תשכח... יש במסכת שבת עוד כמה מחלוקות מהותיות בין רבי יהודה לרבי שמעון אם זה במוקצה או בדבר שאין מתכוין או במלאכה שאינה צריכה לגופה... ובזה יש לנו משנה סדורה הלכה כמי... ואילו כאן?? לא ידוע לי כמי הוכרע הויכוח... האם כרבי יהודה או כרבי שמעון?) עד כאן השאלה הראשונה... **אבל השאלה השניה היא עוד יותר גדולה:** ר' שמעון טען שכל מה שהרומאים עשו לא עשו אלא לצורך עצמן... **נ... ור' יהודה??** וכי ר' יהודה חשב אחרת?? מה... רבי יהודה חשב לרגע שהרומאים בנו גשרים בשבילנו?? ברור שלא!!! אם ככה אז באמת במאי קמיפלגי?? מה הויכוח?? אלו הם השאלות היותר עיקריות שמטרידות אותי...

**אבל חוץ מזה יש עוד שתי שאלות יותר קטנות:** רבי שמעון ברח למערה... למה?? הוא פחד מהגזירה!! פחד מהרומאים... **אני לא מצליח להבין:** מדובר פה ברבי שמעון ובנו שברגע שהם רק יצאו מהמערה הם כמעט שרפו את כל העולם במבטם... אז בדיוק מהרומאים רבי שמעון צריך לפחד ולהתחבא?? שיבואו... שיבואו הרומאים... נראה אותם רק מנסים להתקרב למערה של רבי שמעון בר יוחאי... הם יתאדו באותה שניה... אם ככה: אז באמת מה ההיגיון שאדם כזה קדוש שיכול לשרוף את כל העולם בקדושתו... וצופה ברוח הקודש ורואה כל מה שקורה בכל מקום... הרי כשזה מגיע למלכות רומי הוא צריך להתחבא מהם כמו אדם שמפחד על חייו...?? (אבל זה קצת פחות קושיה ואכמ"ל סו"ס כך מצאנו באלהו הנביא שיכול להוריד אש מהשמים ולמחרת הוא נס על פשו מאיזבל, כך גם באלישע שעושה מופתים עצומים והוא צריך לנעול את הדלת כדי שמלך ישראל לא יהרוג אותו... ואכמ"ל...)

**ועוד קושיה אחת אחרונה:** ברגע שהם יצאו מהמערה והתחילו לשרוף אנשים כתוב שיצאה בת קול ואמרה: להחריב עולמי יצאתם?? חזרו למערתכם... ואני לא מבין: למה לחזור למערה?? הרי מי צריך ללכת למערה?? מי שמתחבא!! וכאן רבי שמעון כבר לא צריך להתחבאות... הקיסר כבר מת וגזירותיו התבטלו... יש פה כעת בעיה אחרת!! שברגע שרבי שמעון יצא מהמערה... פתאום כל מי שלא דבוק בתורה כל היום צריך לברוח הוא למערות ולנזקי הסלעים מפחד "בר יוחאי נאזרת בגבורה ובמלחמת אש דת השערה... אם ככה... אם זו הבעיה... רבי שמעון לא צריך לחזור כעת למערה... אולי הוא צריך לחזור לבית הכנסת... אולי הוא צריך לתת על פניו מסווה כמו משה רבינו בשעתו... או שיתגר במקום סגור... אבל למערה?? מה העניין לחזור למערה?? ממי צריך להתחבאות? לכאורה משתי הקושיות האלו זה נשמע שהמערה היא לא היתה רק איזה מחבא נקודתי... היה בה משהו מעבר לזה... סו"ס שם קניית הודך והדרך!! מעבר למחבא הטכני היה פה גם המקום הראוי והמתאים לעבודה הקדושה והצרופה של רשב"י...

עכ"פ כמדומני שכל השאלות האלו הם שאלתיות!!! ולמרבה הפלא אז פעם הראשונה ששמתי לב לזה בכלל... (אולי גם אתה... אדרבה... אם זה לא קשה תענה לי על זה)

התשובות על שאלות אלו במאמר בעמוד 3-4 בגיליון זה... כהצעה בעלמא...

### להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בבנק:

חשבון 705284

בנק פאג"י

סניף 187

באשראי:

"נדרים פלוס"

- "קהילות"

בטלפון:

(מענה ממוחשב)

0799-654321

בדואר:

פולק- רח' גאולה 15,

חיפה

תודה מראש!!!

## פרשת תזריע מצורע בחודש אייר ??

מאוד נדיר שפרשת תזריע מצורע יוצאת בתחילת חודש אייר... בדרך כלל הפרשיות האלו נבלעות או בקדחתנות של שבת הגדול וערב פסח... או שזה יוצא בעיפות של האסרו חג...  
לכן פרשת תזריע מצורע כמעט ולא מוכרת לנו... אנחנו בקושי שורדים את השנים מקרא ואחד תרגום שזה לבד לא קצת...

אבל!! צריך לדעת שדווקא בפרשיות האלו... נמצאים גופי תורה הכי הכי בשריים!!! "נגעים ואהלות" זה סמל ודוגמא למקצוע היחודי והפחות מוכר לנו שנקרא "גופי תורה"... שזה היה עיקר התעסקותו של רבי עקיבא... לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות... כן... מותר לנו לדעת שעל כל פסוק נוסף בפרשת תזריע ש... שאני בקושי מבין מה כתוב שם ומצידי הכל שם חוזר על עצמו כל הזמן... אז תחשוב שרבי עקיבא ותלמידיו השחירו על הפסוק הזה לילות כימים...

כן... את התחושה אני בעיקר פוגש מול המסכתות הנלמדות בישיבות... כשאני פותח את דף ב' בבבא מציעא... אז אני במקרה לא למדתי את זה בעיון... אבל אני מלטף את הדף הזה ומנסה לדמיין בעיני רוחי כמה קולמוסים השתברו כאן על כל מהו דתימא ועל כל אוקימתא... כמה לומדי תורה ישבו פה חודשים תמימים להבין ולהשכיל כל תוס' יסודי בסוגיה...

אז זהו!!! שצריך לדעת שהחמשה דפים הראשונים של המסכתות הישיבתיות שיושבים עליהם חודשים רבים... זה משהו חדש... אבל "שער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמוק מן העור..." על זה נשתברו קולמוסים במשך אלפי שנים... על זה ישב ועמל רבי עקיבא עם האלף תלמידים הראשונים שלו... ועם האלף האחרונים שהשלימו לכ"ד אלף... ואחרי שהם נסתלקו ור"ע הלך אצל רבותינו שבדרום הוא המשיך להתעכב על הפסוק הזה... שם!!! שם הוא התעכב, ועל זה הוא דרש תילי תילים של הלכות... שאם התורה הזו היתה נשכחת במרוצת השנים אז לפחות לא היה עלינו לביעה... אבל היא קיימת... היא כתובה... היא מפורשת בתורת כהנים... ונאנחנו מדלגים עליה בספונטניות!!! סליחה על הביטוי... אבל אנחנו קצת "מרובעים" בכל מה שנוגע ללימוד התורה... אצל אחד עיון... זו התורה כולה... ואצל השני הלכה... כאן זה מתחיל ונגמם... ואצל השלישי זה פרשת שבוע... כל אחד נעצר במדף ספרים היחיד שהוא מכיר... ומותר לדעת שהתורה היא רחבה... יש הרבה עבודה... יש נישות מאוד דומיננטיות שענינו לא שזפו אותם במקצועות התורה... אז הנה!!!

השבוע אנחנו נפגשים עם אחד ממקצועות התורה העיקריים ביותר שאנחנו כמעט ולא נוגעים בו... וזה אחת המתנות שיש בלימוד שנים מקרא ורש"י... שלכה"פ פעם אחת בשנה אנחנו מקבלים סקירה כללית על כל חלקי התורה שבכתב... אדוני היקר: גם אם אתה עוסק כל היום בחושן משפט, מותר לך לדעת שחוף מפרשת משפטים יש פרשת וירא חיי שרה ששם פוגשים את מעשה אבות סימן לבנים... וגם מי שכל היום עוסק בנגעים ואהלות שהם "חוקי ה'" פתאום מגיע פרשת בחוקותי ושם אנחנו פוגשים את השכר ועונש וכל הסוגיות ששייכות ל"אמרות ה'" וגם מי שיש לו בקיאות רחבה גם בתורת כהנים וגם בחושן משפט ובכל מקצועות התורה... פתאום הוא פוגש כל מיני פרשיות כאלו שמדברות על אחד ממ"ב מסעות... ודגלים... ונשיאים... וכל מיני פסוקים מפוזרים שעוסקים במסירת התורה... ובבא משה... לוחות הברית... וזה כבר שייך ל"עדות ה' נאמנה" בקיצור: חלקי התורה הם רחבים... ומי שנרדם בשמירה עלול לדלג על נתחים שלימים ואפילו בלי לשים לב... מה שבטוח... אין לנו זמן לחלוט!!! אם עכשיו התחיל זמן קיץ... והתחילו ללמוד מסכת כתובות נניח... אז בבקשה... תלמד אותה ברצינות מתוך נקודת הנחה שזו הפעם האחרונה שאתה לומד אותה... כי הזמן קצר והמלאכה מרובה... ואסור שהפועלים יהיו עצלים... אסור שיחשבו שיש להם רק ש"ס לדעת... זה הרבה מעבר...

## שכחת רצה והחליצנו...?? יש לי עצה שלא תשכח...

"רצה והחליצנו..." ההזכרה הזו מוכרת לך מאיזשהו מקום?? **בטח!!!** שנים... כל שבת אני אומר את זה... עשרים שנה אני כבר אומר את זה... יותר נכון יותר ממה שאני אומר רצה והחליצנו... אני יותר משתדל שלא לשכוח לומר את זה חלילה... הספיק לי אותם עשרות פעמים של הנערווען שלא זכרתי כן אמרתי... לא אמרתי בקיצור: עוד "טקסט" שאני מדקלם... ואומר להמשיך לדקלם אותו אי"ה 70 שנה הקרובות בלי להתחבר אליו...

**כך זה היה עד!!!** עד שיום אחד ראיתי ילקוט נפלא (תהילים תתסז) ששינה לי את כל ההזכרה הזו: **למען יחלצנו ידידיך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע, למה כל דרחים לך מיטרף ועובדיהו נייחין, מפאן קבעו חכמים רצה והחליצנו בשבת** כתוב כאן שרצה והחליצנו זה לא הזכרה מיוחדת דווקא לשבת!! אלא מאי? הזכרה שנתקנה במיוחד לתלמידי חכמים!!! דוד נשא תפילה לקב"ה ואמר: למה דווקא מי שאוהב אותך נמצא תחת רדיפות... ודווקא מי ששנוא עליך הוא זה שנת? **מכאן!!! מכאן קבעו חכמים לומר רצה והחליצנו**... תפילה לה' שיחלץ את אוהביו...

**זה מדהים!!!** תבין: **חז"ל תקנו תפילה והזכרה מיוחדת על הקשיים וההתמודדות של בני תורה!!! ומתי הם תיקנו את זה?? לא פחות ולא יותר בשבת!!!**

**לא פחות ולא יותר:** בברהמ"ז של סעודת שבת!!!

מאותו יום שראיתי את המדרש הזה... ההזכרה של רצה והחליצנו קיבלה אצלי מימד אחר... את כל הקשיים של השבוע האחרון ניקזתי לזעקה של **רצה והחליצנו!!!** את כל המשברים שהיו לי אי פעם... ואני מתפלל שלא יקרו לי אני מרכז באלם קול בתוך ההזכרה של **רצה והחליצנו!!!** מאז זה "**רצה והחליצנו**" אחרון!!! מאותו פעם אני מעולם לא קרה שהסתפקתי אם אמרתי רצה והחליצנו אני זוכר אותו טוב מאוד. **זו ההתפילה של שבת שלי**... יש לציין: שמאז לראשונה קבלתי תשובה לשאלה המתבקשת שמסתמא קשה לכולנו: אני מברך ברכת המזון של סעודה שלישית כמעט ברבינו תם. **... ומה אני אומר שם?** "שלא תהא צרה ויגון ואנחה **ביום** מנוחתנו"?? מה הקשר להתפלל על זה?? היום יפנה, השמש יבא ויפנה נבואה שעריך?? זהו? זה כבר אחרי השקיעה?? מה יש להתפלל עוד על שבת?? אבל אחרי שראיתי את אותו מדרש... **פתאום הכל מובן:** אנחנו לא מתפללים **דווקא** על השבת... אלא על מי?? **על ידידיך!!!** למען יחלצנו ידידיך!! והרי **לידיך** מחכה שבוע שלם!! לידיך מחכה שבוע של עמל התורה!! ידיך רק עכשיו התחילו זמן קיץ והם צריכים הרבה סיעתא דשמיא להמשיך את ההתחלה על רגל ימין מתוך עמל התורה וקרבת אלוקים... **ועליהם!!!** עליהם אנחנו מייחלים ומתפללים: שלא תהא צרה ויגון ביום ששמו ת"ח...

עד כאן ברור?? **אבל!! מובן!!!!!! שהשאלה נשאלת מאליה:** סוף סוף תכל'ס... לא זה מה שאומרים ברצה והחליצנו... סוף סוף ברצה והחליצנו אומרים במילים מפורשות: "במצוותיך ובמצות **יום השביעי השבת הגדול והקדוש**"... אומרים בפירוש: שלא תהא צרה **ביום** מנוחתנו... זאת אומרת אנחנו כן מדברים על יום השבת דווקא!! אז איפה אתה רואה פה תפילה מיוחדת על תלמידי חכמים?? אתה יודע מה... בא נשאל את זה אחרת: המדרש אומר: שדוד רצה להתפלל על תלמידי חכמים ולכן מה?? לכן תקנו רצה והחליצנו?? מה הקשר?? ראו שיש מצוקה לתלמידי חכמים... לכן מה?? לכן תקנו תפילה על השבת?? זה כמו שאדם צריך פרנסה והוא מתפלל על שידוך?? **אלא מאי?? התשובה היא:** שבעיניי שלנו אנחנו באמת לא רואים הרבה קשר בין תלמיד חכם לשבת קודש. למה אין קשר?? כ"י... כ"י... כי באמת מה הקשר?

אבל בעומק ובפנימיות!! יש קשר מהותי בין תלמיד חכם לשבת!! סליחה... **לא רק קשר**... אלא תלמיד חכם ושבת זה **אותו דבר!!!** עד כדי כך... שכשאתה צריך להתפלל על תלמיד חכם ואתה לא יודע מה השם שלו אתה יכול להתפלל על שבת וזה ממילא הולך עליי... (לא הלכה למעשה... אבל ככה גופא רואים מדוד המלך) **למה? באמת מה הקשר? העניין הוא כך:** אני אתן לך דוגמא: יש לי שאלה אמריקאית: מה פירוש המילה **י ש י ב ה ??** לפניך שלוש תשובות... א. האם הישיבה זה **הבנין** של הישיבה? ב. או ש... שהישיבה זה **הסדרים** של הישיבה?? או שהישיבה זה **הרבנים** של הישיבה??... אה... מה התשובה??

התשובה היא: **שכל התשובות נכונות!!!** שלושתם זה הישיבה!!! רק מה?? כל ההבדל הוא שה**בנין** של הישיבה זה **המקום** של הישיבה!! והסדרים של הישיבה זה **הזמנים** של הישיבה... והרבנים של הישיבה זה **התוכן הרוחני** של הישיבה... **הצד השווה שבשלושתם שהם הם הישיבה!!! הוא הדין הכא:** תלמידי חכמים-- ושבת-- ובית המקדש שלושתם אותו עניין!! שלושתם צינורות שפע שמחברים בין קודשא בריך הוא לישראל!!! כל ההבדל ביניהם הוא: שהשבת היא מקור השפע מצד **הזמן!!!** ובית המקדש הוא מקור השפע מצד **המקום!!!** ותלמידי חכמים הם מקור השפע מצד **עצם התוכן!!!** הצד השווה שבשלושתם: שהם המקור שדרכו הקב"ה ממשך עלינו את השפע... אם אתה רוצה להמשיך שפע **לזמן**-- של ששת ימים הבאים אז תענג את השבת שממנה מתברכים **הזמנים!!!**

אם אתה רוצה להמשיך שפע **למקום** ששמו העולם הזה... תבכה ותתפלל שבית המקדש יבנה כמה שיותר מהר... כדי שיחזור אותו שפע עצום שהיה בברכה של הארץ וב**מקום** של העולם מחמת בית המקדש... אבל עדיין!!! עדיין אם אתה רוצה להמשיך שפע של **עצם החיות** לעולם... תתפלל על עמילי תורה שיצליחו בזמן קיץ קרוב לעשות חיל בעמל התורה!! ואז יהא שלמה רבה חינא וחסדא ורחמי וחי אריכי ומזונא רויחי ופורקנא... אם צריך להתפלל על תלמידי חכמים... אז להתפלל על השבת... **זה אותו ארנק!!! שניהם מקור השפע!!!**

אגב: זו גם הסיבה שהתפילה הזו היא **דווקא בברכת המזון**... כי התפילה הזו היא לא כ"כ בתור רחמים **על תלמידי חכמים**... אלא בתור תפילה על **השפע הכללי של העולם!!!** זו תפילה ששייכת **לנושא של ברכת המזון**! אם רוצים שבשבוע הקרוב יהיה "זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו". בשביל זה צריך רצה והחליצנו לתלמידי חכמים **השפע עובר דרכם!!!**

ונסיים בתפילה וברכה מעומק לב למקבלי עול תורה... רצה והחליצנו ה' אלוקינו במצוותיך ובמצוות יום השביעי... שלא תהא צרה ויגון ואנחה... למי?? ליום מנוחתנו!!! למי שכל השבוע אצלו בחינת שבת... והראנו ה' אלוקינו בנחמת ציון עירך אמן...

**מה אתה אומר על המהלך העמוק הזה? זה אמנם מאוד מחדש... אבל זה כ"כ נכון... וכ"כ אמיתי... שבפנימיות הדברים זה ודאי נכון!!**

---

עכשיו שלא תבין: ר' שמעון שילם על זה גם מחיר **נ** **ח** **נ** **י** יקר מאוד... לא היה לו יין לקידוש ולא היה לו לחם משנה, לא היה לו שופר ולא סוכה... אתה יודע למה? כי בשביל יין לקידוש ולחם משנה... בשביל זה צריך משאית שיווק שנוסעת בגשרים וחונה בשווקים של אומה זו... אבל ר"ש מוותר באדיבות... אני אשאר עם תמרים לחם משנה ובלבד שלא להזדקק לכם... לרומאים יש שופר מהודר לשווק לר' שמעון אבל אפשר להזמין אותו רק דרך הרשת... אם אין לך זיקה לאינטרנט של רומי... אתה חי במערה... אין לך תקציבים לחידור כי אין לך אין לשלוח טפסים... אין לך רישום כי לא שלחת דרך המייל... אין לרבי שמעון תלמידים כי בשביל שתלמידים יבואו צריך גשרים ודרכי גישה וקשרים ומצי"ג וכל זה עובר רק דרך הרשת ההמונית של רומי... בקיצור: אפילו ביידישקייט אתה לא יכול לזוז מילימטר בלי רומי... לא חבל על רבי שמעון בר יוחאי...?? צא מהמערה. תבין שרומי עוזרת לך גם ביידישקייט...  
תבין שרק ככה אפשר לקדש שם שמים בעולם...

**אבל לא!!!! ר' שמעון מגנה אותם!! בז להם!! ואומר:** אין מויחל... אני אשאר בלי יין לקידוש... לא יהיה לי לחם משנה... אתם לועגים לי?? אתם טוענים שבלעדיכם היידישקייט שלי ישאר במערה?? אז אני אשאר במערה... אתם טוענים שאני אשאר מאחור בלי תלמידים?? אין בעיה... ראיתי בני עליה והם מועטים, אם שנים הם אני ובני הם... אני אשאר במערה עם חרובים ותמרים וללא אפשרויות וחנניות... העיקר לא להזדקק לכם!!!

---

**קעת בא נעבור לזירה השניה:** באותה שעה שר' שמעון חי במערה...

באותה שעה מה קורה עם ר' יהודה?? ר' יהודה שעילה יתעלה!!!! ר' יהודה מקבל הכל בשפע... יש לו תקציבים... משאיות עוצרות בפתח הישיבה שלו כל בוקר... תנובה מורידה חלב... אנג'ל מוריד לחם... לר' יהודה יש חיסונים... יש שירותי מדינה של מלכות רומי שמספקים את כל הצרכים שלו... ר' יהודה לא חי במערה... מה פתאום... איזה מערה... תקנו גשרים שווקים מרחצאות... יש הכל... ה' שלח את הכושי הגוי שיעשה לנו את העבודה... אתהלך לפני ה' בארצות החיים זה מקום שווקים...

**נו... ועכשיו נחזור לשאלת המיליון: כמי ההלכה???**

השאלה הזו מאוד מאוד נחוצה ושאלתית בדורנו: אני רוצה שתבין: אם פעם מלכות רומי הגיע לידי ביטוי במדינה ובציונות... ואז הייתה שאלה האם לקבל כסף מהמדינה או לא... הרי רומי של פעם חיוורת וכמעט מגוחכת לעומת הרומי החדשה של היום... הרומי של היום זו החשיפה ההכרחית לרשת האלחוטית שמיום ליום מתקבלת תחושה מחניקה שמי שמנותק מזה הוא פשוט חי במערה... אין

אבל עזוב... גלשתי קעת לנושא אחר לגמרי... נחזור לעניינינו...

---

זו הטענה של רבי יהודה!! ר' יהודה עומד מול המציאות כמות שהיא... בין אם אנחנו מודים בה ובין אם לא... המציאות היא שאנחנו נהנים מכביש שש... נהנים מהשווקים ומהגשרים ומהתשתיות ומהחיסונים שנותנים לנו כאן... אם אתה נהנה אתה צריך להכיר טובה... נקודה!!

אבל ר' שמעון?? ר' שמעון מגנה!!!! אבל לא כמונו... ר' שמעון לא מגנה וממשיך הלאה... רבי שמעון עומד מאחורי מה שהוא אומר... ר' שמעון יודע טוב מאוד מה אנחנו מקבלים מרומי... הוא יודע כמה תועלת יש לנו מהגשרים מהשווקים והמרחצאות שהכושי עושה את העבודה בשבילנו... ובכל זאת רבי שמעון מוותר על זה מרצונו האישי... (אם מלכות רומי הייתה מבינה שיש לה את הזכות ל"ועמדו זדים ורעו צאנכס" מה טוב... אבל אם היא לא מבינה את הזכות שבדבר ודורשת ממני הכרת הטוב אז אני מוותר) ואז מה עשה ר' שמעון?? ר' שמעון ברח!!!! מה פירוש ברח?? ר' שמעון החליט לוותר על הגשרים... לוותר על השווקים... לוותר על המרחצאות... והתנדד מכל דבר שיש לו זיקה ושייכות למלכות רומי... ש... שמה זה אומר?? **זה אומר שהוא נכנס למערה חשוכה...** התנתק מחשמל... מטלפון... לא התרחץ וכל הגוף שלו התמלא בבקעים... וזה היה עקרוני!! רבי שמעון הוכיח שאפשר לחיות בלעדיהם!! אבל איפה...?? **במערה!!!!**

אין הכי נמי... רבי שמעון מודע היטב לגודל ההקרבה... רבי שמעון לא מתכחש לתנאים הטובים שרומי מספקת לנו... הוא חי במערה בתת תנאים והוא יודע היטב את המחיר... אבל הכל שווה ולו כדי לא לתת לקול המונה של רומי להשתיק קול גלגל חמה...

כן... גלגל חמה מנסר בעולם כל יום ומכריז שיש בורא עולם... נו... אז למה אנחנו לא שומעים את הקול הטהור הזה?? כי הגמ' ביומא (עוד מעט נגיע לזה) אומרת: אלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה!! המונה של רומי עסוקה בלנסר לנו ולחבק אותנו ולחדור לנו לכל פינה בחיים ולתת לנו תחושה שהם המושיעים שלנו ועליהם אנחנו נשענים... וממילא ברגע שר' שמעון מגנה את רומי ואומר שאנחנו נשענים על בורא עולם והם בסה"כ הכושי שעושה את העבודה?? רומי כ"כ נעלבת שהיא טוענת לר' שמעון... אם אתה באמת ככה טוען... אז בא נראה אותך מסתדר בלעדינו ולא נהרג... **אז הנה!!!** רבי שמעון מקבל את טענתה של רומי... ומוותר מרצונו על כל התשתיות וההטבות שיש לנו ממלכות רומי... הוא נכנס למערה כדי לא להנות מקול המונה של רומי הכפרנית ולזכות לשמוע את קול גלגל חמה שמספר כבוד ה' ומעשי ידיו באין אומר ואין דברים... זאת אומרת: הבריחה של רבי שמעון למערה זה לא בהכרח איזה מפלט טכני שלא יתפסו אותו... יש פה בעיקר הכרזה עקרונית!! **אני עומד מאחורי הגיני שגינית!!!** ואני מוכן לחיות על פי זה ולחיות בתנאי מערה... לאכול ישר מהעץ וישר מהמעין ולא להתרחץ... העיקר לא לקבל את החיבוק דוב ההמוני של רומי שמנסר בעולם ועוסק בלהכחיש קול גלגל חמה שמספר כבוד קל בכל הארץ...

## מי רוצה לזכות להיכנס למערה יחד עם רשב"י??

בפתח הגיליון העליתי כמה שאלות אודות המעשה של מערת ר"ש... ושמעתי בזה מהלך נפלא ועמוק... לא אחד שהמהלך הזה הוא די מחדש... אבל רוח הדברים זה ודאי אמת לאמיתה... ישפטו הקוראים... ובכן: כשמלכות רומי שמעה את דברי ר"ש הם גזרו: שמעון שגינה יהרג...

**בפשטות אין אנחנו מבינים???** שהגיע משטרה עם אקדחים ורצו להרוג את ר' שמעון... ואז לר' שמעון לא היתה ברירה אלא לברוח על נפשו ולהתחבא במערה... **אבל אולי לא!!!** שמעון שגינה יהרג... לא בטוח שרצו להרוג אותו... **אלא מאי?? למלכות רומי הייתה טענה עקרונית כלפי ר"ש:** אתה ר' שמעון מתנער מאיתנו...?? אתה מגנה את כל הפיתוח שלנו?? אתה בז ומתעלם בכל השווקים והגשרים והמרחצאות שלנו?? אם ככה... אין בעיה... רצונו של אדם זהו כבודו!! **בא נראה אותך מסתדר בלעדינו??** אנחנו ננתק אותך מהחשמל ומהמים... נשלח אותך לגבעה נידחת שאין בה כבישים ואין דרכי גישה כי אתה הרי נגד הגשרים שלנו... נכון?? בגבעה הזו גם לא יהיה מכולת ולא לחם וחלב וביצים כי הרי אתה מגנה את השווקים שלנו... אנחנו נשלח אותך למקום שאין בו מרחצאות... **ונראה אותך... נראה אותך שורד 12 שנים בלי מקלחת??**

נשלח אותך לשטח A שאין בו אבטחה ואין בו צבא ואין גדר הפרדה ונראה אם לא תיהרג... זה אולי הפשט שמעון שגינה יהרג!! לא שיהרגו אותו ממש... אלא הוא יהרג מעצמו מחוסר כל... מחוסר שווקים וגשרים ומרחצאות... זו הטענה שהייתה למלכות רומי על ר' שמעון... גינית אותנו... אתה מתעלם מכל מה ההטבות שאנחנו מטיבים לך... אתה לא מכיר בנו... אז בבקשה... או שתחזור בך על דברך או שתעמוד מאחורי מה שאתה אומר ותנתק מאיתנו!!! אל תהנה מהשווקים ומהגשרים והמרחצאות שלנו ונראה אם תוכל לשרוד...

ובינינו לבין עצמנו... תרשה לי רגע להעביר נושא... לגופו של עניין יש פה לכאורה טענה אמיתית שהיא תמיד מטרידה אותי: הרי אנחנו נגד המדינה... נגד כל דבר שהמדינה מקדמת... אנחנו בזים ומזלזלים בכל דבר שהם נתנו לנו... זו ההשקפה שלנו!! נכון?? פונה אלי ר' יהודה ואומר לי: ר' יד: אם אתה באמת בז ומגנה את כל מה שהמדינה עושה לך... אז בבקשה... תעמוד מאחורי מה שאתה אומר... תהיה כנה!!! בא נראה אותך חי במערה בלי כבישים, בלי מכולת... בלי אבטחה... בלי כל השירותים והאפשרויות שמספקים לך... אתה מסוגל או לא מסוגל??

אם אתה מסוגל כל הכבוד לך... אתה רבי שמעון קדוש ה' וכולנו צריכים לנשק את ידך... אבל אם אתה לא מסוגל... אז אתה סתם כפוי טובה... אתה סתם כופר בטובת היאור שמציל אותך ומספק לך שירותים שאתה לא מסתדר בלעדיהם... זו נקודה למחשבה אבל לא לכל אחד... רק למי שמוכן להלקות את עצמו מתוך חיפוש נקודת האמת הפנימית שלו...

ההפקה) בדור שלנו יש אברכים מרוממים שלא רוצים!!!! הוא לא רוצה מייל!!!! מי שלא רוצה מייל... **הוא!!!** הוא באמת יכול להגיע למסקנה שאני לא צריך... (וכזה אחד... גם אם הוא כן צריך הוא יגיע ללמסקנה שבכל זאת אני לא רוצה כיו... כי אני לא רוצה ודי... מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל...)

כך שצריך ולא צריך זו לא הגדרה!!!! הבנת??? כשאני רואה שמנסים לשכנע בן אדם שהוא לא צריך מייל... בעיני זה מגוחך... כי זה נועד לכשלוך מראש!! כיו... כי מי שרוצה מייל אני מבטיח לך שהוא ימצא סיבות כנות למה הוא צריך מייל ואני אצדיק אותו!!!! רק מה??? אם אתה כבר רוצה לשכנע... תשכנע אותו **שלא ירצה!!!** תשכנע אותו שירצה להיות כמו רבי שמעון!!! שירצה להיכנס למערה... אתה מבין???

אני לא מסכים עם הגישה להסביר לבן אדם שהוא לא צריך מייל!!!! כי זה שקר... את מי אתה בדיוק מרמה?? מה לא צריך...?? צריך... ועוד איך צריך... יש פה בן אדם שמרגיש שהוא חי במערה!!! ואתה עוד מסביר לו שלא צריך לצאת מהמערה... על מי אתה בדיוק עובד???

זה כמו שיבא בן אדם וישכנע אותי לנסוע למירון בל"ג בעומר... כיו... כי מירון זה לא כ"כ רחוק מירושלים... זה לא כ"כ צפוף...

סליחה אדוני!!!! אין צורך... אני יודע שזה רחוק ואני יודע שזה צפוף ובכל זאת אני רוצה ומשתוקק לנסוע למערה של רבי שמעון ואני כעת בלחץ שיאשרו לנו את זה... זה בדיוק העניין!!! אין טעם לרמות את עצמנו שלא צריך מייל זה מיותר... לא!! צריך ואני מודע להקרבה הגדולה שיש בזה... אבל אני רוצה להיכנס למערה יחד עם רבי שמעון ולהמריא אותו עד שמי שמים... בכזו גישה אני מאמין...

וכאלו אנשים מרוממים יש בינינו!!! ויש הרבה בלע"ר... אני פוגש אותם... הם קוראים את המאמר הזה ומסתכלים עלי כאילו נפלתי מהירח... ואני נרתע מהם... אני מרגיש שאני עומד מול רבי שמעון ובנו שיצאו מהמערה ועוד רגע הם שורפים אותי... כן... הם יוצאים מהמערה... אבל לא ממערה של פרמיטיביות... אלא ממערה של מושגים מרוממים שמחוץ לכח המשיכה... וההלו... תבינו אותנו... אל תשרפו אותנו... נכון שאתם בני עליה... אבל אתם מועטים... תבינו שאין הרבה אנשים שמסוגלים לחיות כך... כן... זו כבר נקודה למחשבה למי שכן אוהז שם... אברך בן עליה... גם אם אתה חי במערה הקדושה של רשב"י... אתה מוכרח להבין שלא כולם יכולים לאחוז שם... אתה מוכרח להבין שאמנם ראיתי בני עליה, אבל הם מועטים... אבל אם אתה לא מסוגל להבין את זה... ואתה עוד שניה שורף אותי על זה שאפשר לקבל את העלון שלי במייל אז חזרו למערכתכם... אז אנא... תבינו אותנו... אבל אנחנו??? אנחנו ניגש לבקש ממכם ברכות... וכעת גיליון אז נדברו בהשקפה של סגולה חדשה: י"ח בני עליה שאין להם שום גישה למייל יעיתרו עליך במערת רשב"י בפיקיעין... בדוק ומנוסה...

כבוד שמים...

זו הטענה של ר' יהודה... וכולנו פחות או יותר פועלים לפי שיטתו... סו"ס ה' נתן לנו כח עצום... תקנו מיילים... תקנו תוכנות שליחה משוכללות... ואם אפשר בלחיצת כפתור אחת לחזק רבבות אלפי ישראל שיתחילו מסכת יומא... אז למה לא??? למה להשאיר את העוצמה הניטרלית הזו שהיא תגויס רק להמונה של רומי??? למה שלא תשכון באהלי שם?

אז כן... אנחנו לא תמימים... אנחנו יודעים טוב מאוד שהקדוים העומדים בשליטה של הרשת... הרי כל מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמן... מי כמונו יודעים כמה הרס וחורבן הגיע לעולם מכל השווקים והגשרים והקישורים האלו ולכן אנחנו מאוד נזהרים שתהיה חסימה הרמטית... אבל לכן מה??? לכן לא נגייס אותם לכבוד שמים???

וכי בגלל שסללו את כביש שש בשביל להגיע למשחקי כדורגל יותר מהר... לכן לא נשתמש בכביש הזה בשביל להגיע לשיבה יותר מהר?

זו הטענה של ר' יהודה ובגגדול ככה אנחנו חיים!!!! לבנתיים לא ידוע לנו שהיה עוד מישהו שנכנס למערה חוץ מרבי שמעון...

אבל!!! דבר אחד מובטח למי שיפסוק כמו רבי שמעון...

### מי שיסכים להיכנס למערה כמו ר' שמעון יצא ר' שמעון...

המערה של ר' שמעון זה... זה חללית!!!! מי שנוסע בחללית הוא מנותק מהעולם... אבל לא בגלל שחללית זו מערה... אלא בגלל שהוא מחוץ לאטמוספירה... זה בדיוק מה שר' שמעון בר יוחאי אומר: אני לא חולק על רבי יהודה... יתכן שמותר להנות מהגשרים והשווקים ולהשתמש איתם לעבודת ה'... אבל אני בחרתי לבוז לזה... בחרתי להיכנס לחללית ולצאת מהאטמוספירה הזו ולהסתכל על כל העולם מלמעלה כמו כדור קטן... ר' שמעון אכן נכנס לחללית הזו- למערה... ומה הפלא שממנה הוא המריא עד השמים... למקום אבני שיש הגעת לפני אריה ליש...

-- כלפי מה הדברים אמורים??? תכל'ס... מה זה נוגע אלינו???

יש מושג שנקרא: מי שלא צריך מייל... אסור לו להחזיק מייל!!!

תסלח לי: אבל אני קצת כופר במשפט הזה... אתה יודע למה???

כי אני לא מכיר בן אדם אחד שדווקא היה רוצה מייל... דא עקא ש... שמה נעשה שהוא לא צריך... אני לא מכיר אחד כזה!!!

אני לא מכיר אחד שרוצה מייל רק לא צריך!!! אין כזה דבר!!

ולמה?? כי מי שרוצה שיהיה לו מייל... יש כ"כ הרבה סיבות מוצדקות למה הוא צריך מייל... שהמושג "לא צריך" זה פשוט סעיף שלא קיים... אין לא צריך!!! יש לא רוצה!!! (על משקל אין לא יכול יש לא רוצה, אבל לכיוון

הגדרה יותר מתאימה מזו!!! אין!!!! אתה פשוט חי במערה!!! ככה התחושה...

וכעת נשאלת השאלה: כמי ההלכה?? האם כרבי יהודה או כרבי שמעון? האם לשבח את האפשרויות החדשות שיש לנו... שאם אפשר להשתמש איתם לכבוד שמים אז למה לא... בא נגייס את העוצמות האלו לתורה... או כרבי שמעון שמוכן להישאר במערה... ורק לא להזדקק מהם ומהמונם??? רק לשבר את האחזק: אני אשתף אותך בנימה אישית:

גיליון אז נדברו מודפס כל שבוע ב"כ וכך" עותקים... זה עולה הרבה כסף!!!! וכרוך בהרבה כאב ראש! מדובר במערכת שלימה של שינוע של מתנדבים שיבורכו שמפיצים עלונים מקצה א"י ועד קצהו... זה עוד חוץ מהעלויות... ואילו באותה שעה!!! בשעה שמודפסים ה"כ וכך" עלונים... הרי בלחיצת כפתור אחת ויחידה!!! אנחנו שולחים את אותו עלון במייל ל-פי עשר אנשים!!! אני חושב שאני לא מגזים: פי עשר!!! פי עשר זיכוי הרבים!! פי עשר חיזוק!!! עם אפס מאמץ... אפס הוצאות... אפס כאב ראש... תגיד לי: לא כדאי??? אתה קולט את עוצמת הניסיון???

ויש באמת אנשים שמדי פעם לוחשים לי באוזן: עזוב... עלונים מודפסים זה בסה"כ עשר אחוז מההפצה של הגיליון!! ומאיך זה לוקח תשעים אחוז כאב ראש... אז לא חבל??? עזוב... בא נפסיק עם ההדפסה הזו... אה...???

אתה יודע מה התשובה שאני עונה להם???

עלון אחד שמודפס יש לו חשיבות יותר מאלף עלונים שנשלחים בלחיצת כפתור... למה?? כי אותם אלף אמנם מגיעים במהירות הבזק דרך השווקים והגשרים של המונה של רומי... אבל העלון הפרמיטיבי והמודפס הזה שעובר כמה ידיים... הוא נשלח היישר למערה של רבי שמעון... זה מגיע לקהל יעד שהסכים להישאר עם רבי שמעון במערה... זה קהל יעד קדוש ואיכותי ששווה להשקיע בשבילו כל מאמץ!!!

כמדומני שזו הסתכלות אמיתית וחיונית... כן... רבי שמעון נשאר מאוד מוגבל במערה... בלי גשרים ובלי שווקים... בתת תזונה... כמעט בלי בגדים... בלי תקשורת עם העולם החיצון... אבל ימים יגידו והתברר שהמערה החשוכה הזו היתה בסה"כ חללית!!!! חללית שהגיע עד השמים והורידה לנו את הצחצחות והאורות של הזוהר הקדוש... חללית באמת לא משתמשת בגשרים ולא בשווקים... כיו... כיו... יש לך עסק עם חללית!!! חללית זה... זה... זה חללית... מחוץ לכח המשיכה...

ונחזור לעניינינו: תכל'ס... הלכה כמי?? כרבי יהודה או כרבי שמעון?? ברור שההנהגה הרגילה של ישובו של עולם היא כרבי יהודה... אם הכושי עשה עבודה טובה... אם הוא עשה שווקים וגשרים ומרחצאות... אז כל פועל ה' למענהו... ו"פיותו של יפת תשכון באהלי שם" וצריך לקחת מכל פיתוח ותכונה חדשה שקיימת בעולם ולגייס אותה למען



