

{ אז נדברו }

פרשת עקב תשפ"א | גליון מספר: 523


להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון
בשירות פקס באמצעות
שיחת טלפון:

 0795319191

(ניתן לפעול לפי הוראות
המפורטות שם...)

להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בבנק:

חשבון 705284

בנק פאג"י

סניף 187

באשראי:

"נדרים פלוס"

"קהילות"

בטלפון:

(מענה ממוחשב)

0799-654321

בדואר:

פולק- רח' גאולה 15,

חיפה

תודה מראש!!!

מה רע בראש היהודי הקומבינטור...??

בככל שנה פרשת השבוע בשבוע זה היא פרשת עקב!!!! ופרשת עקב מתחילה במילים: והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה", ומשום מה לא שמים לב... אבל זו פרשה מיוחדת שמדברת על זהירות בדיני ממונות... והיה עקב תשמעון... את מה?? את המשפטים האלה!! ובאמת החפץ חיים ממליץ לכל מי שצריך ישועה... שאחד מהדברים שמסוגלים לישועה כללית זה לעשות בדק הבית בדיני ממונות... למה?? כי - והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה... תראה אח"כ מה כתוב... איזה רשימה של ברכות... וברך פרי בטןך ופרי אדמתך דגנך תירושך וכו'... לא יהיה בך עקר ועקרה... והסיר ה' ממך כל חולי... וכל זה עקב תשמעון את המשפטים דייקא ושמתם ועשיתם אותם!!! זהירות וישירות בדיני ממונות!!! אגב: משום מה כולם יודעים לצטט שהפסוקים האלו הולכים על מצוות שאדם דש בעקביו... וזה נכון!! זה באמת הדרש של חז"ל... אבל אסור לשכוח שעיקר הקרא קאי על משפטים!! על דיני ממונות בפרט!! שהם הזוגמה הכי הכי בולטת לדברים שאדם דש בעקביו... לכל אחד מאיתנו יש כך וכך דברים או חפצים שלא שייכים לו... (שיש בזה חשש לא תעשוק) יש הרבה מאיתנו שיש להם חובות קטנים או גדולים שצריך לסגור אותם...

ואל תשכח שאנחנו לקראת חודש אלול... וזה הזמן!! פרשת עקב!! לא לחכות לכי תצא...

בתחילת הקינות של תשעה באב (שחרית)... צדה עיני על משפט קצר של ר' אלעזר הקליר:

אורח משפטי גונבי עלי--אודיע בבצעי ומעלי!!! אתה יודע מה כתוב כאן???

היו יהודים צדיקים מאוד שקראו להם גונבי עלי... היה זה כשגזרה המלכות שהיהודים לא יעלו לרגל ולא יעלו לביכורים... אבל הראש היהודי לא שוקט על שמרי... וכשהמדינה לא נותנת ליהודי להיכנס לבית מדרש... אני לא צריך לספר לך... יהודי לומד לעשות קומבינות... ואכן גונבי עלי היה להם קומבינות מיוחדות ומסוכנות איך לגנוב את המחסומים... הם היו עושים את עצמם כאילו הם בדרך לייבש תאנים... הם היו לוקחים אותם סולמות... אל תשאל... בקיצור: הם עשו קומבינה מושלמת כפי שראש יהודי יודע לעשות... וכך הם הצליחו לעלות לירושלים ולהקריב ביכורים...

עד כאן הכל טוב!!! דא עקא... ש-אורח משפטי גונבי עלי לא הסתיים שם!!! ברגע שיהודי חי כל הזמן במצב שהוא צריך לעשות קומבינות... לאט לאט הוא מתרגל להיות קומבינטור...

אז אמנם אותם צדיקים- גונבי עלי... אצלם באמת הקומבינות התחילו ונגמרו שם... מול מלכות הרשעה... אבל אני? אני כבר תלמיד מצטיין!!! אני למדתי מהם להיות קומבינטור גם במקומות אחרים... זה נהיה צורת הגישה שלי בכל דבר... אני כבר קומבינטור גם במכולת וגם בעירייה וגם איפה שאין לי היתר לעשות קומבינות... מי שיש לו ראש של קומבינות זה הולך אחריו לכל מקום!!! אורח משפטי גונבי עלי--- אודיע בבצעי ומעלי... פתאום אתה רואה אותי עושה קומבינות גם מול יהודים שאסור לי לקמבן אותם... ואז נשאלת השאלה בחלל העולם:

יהודי יקר... איך אתה מרשה לעצמך להיות כזה לא ישר בדיני ממונות?? מה התשובה??

אורח משפטי גונבי עלי- אודיע בבצעי ומעלי!! ברגע שאתה נמצא בגלות... ואתה מתרגל להשיג כל דבר בערמוניות ובדרך עוקפת... זה עלול להשפיע גם למחוזות הלא נכונים!!!

וזה סיכון שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור אותו!!! לדוגמא: עברה עלינו תקופה של קורונה... היו לנו טענות מוצדקות מול המשטרה וכו' על זה שסוגרים לנו את בית הכנסת... עשינו כל מיני קומבינות איך להיכנס בדרך האחורית ואיך לקמבן את המשטרה... הרבה בדיחות נאמרו סביב הנושא הזה... כל המודעות התמימות עם העוקץ שרק מי שמבין מבין... אבל!!! צריך לדעת שלכל הבדיחות האלו יש מחיר... מי שמתרגל לעשות כל הזמן קומבינות... וכל הזמן לדבר אחד בפה ואחד בלב... גם אם כעת לגופו של עניין הוא עושה את זה במקום הנכון... הוא עלול להתרגל להיות אדם לא ישר!!! הוא מתרגל להיות קומבינטור... ברגע שאדם מתרגל ללכת בעקמומיות... יש את כל הסיבות שהוא ימשיך לעשות את זה גם בקהילה... ובעבודה... מול יהודים יראים ושלימים שאסור לו לרמאות אותם... ואשר על כן: היות ואנחנו חיים במדינה ציונית ואנחנו נגד המדינה!! אנחנו לא ממלכתיים!!! לא רבתי... אנחנו מתייחסים לחוקי המדינה נטו כמחסום שצריך לדעת איך לדלג עליו... צריך לדעת שאנחנו משלמים על זה מחיר!!! מחיר של חוסר ישירות כללית!!!

כלומר: גם אם אתה מקמבן בכל מיני מקומות שמצווה לקמבן... צריך לדעת שעל הדרך אני משלם מחיר של חוסר ישירות... נו... אז תכליס... מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אלך כצאן לטבח אחרי כל הגחמות של המדינה?? לא!! אז מה כן?? שום דבר... אני בסה"כ רוצה למקד אותך מול החולשה שלנו!!! אנחנו צריכים לקחת בחשבון ש-שלא באשמתנו!!! היד שלנו קלה על ההדק בנושא של חוסר ישירות!!! וצריך להיות עירניים בנושא של ישירות בדיני ממונות...

יש כאלו שלא מבינים למה צריך לדעת על ישירות בדיני ממונות... מה כבר יכול להיות??

אז זהו!!! שאנחנו בקבוצת סיכון מוגברת לחוסר ישירות... למה? כי אנחנו אנטי ממסדיים!! אנטי ממסדיות יש לה מחיר של חוסר ישירות!!! לא בטוח שאפשר לתקן את זה... אבל כן אפשר להגביר עירנות... לכולנו ברור שלגנוב את דעתה של מלכות הרשעה כדי לעלות לביכורים זו מצוה הכי גדולה... אבל אסור שהמצוה הזו תתנקם אח"כ בבצעי ומעלי מול החברים שלי...

זו נקודה למחשבה שצריך לזכור אותה מידי פעם... לכה"פ פעם בשנה בפרשת עקב...



אודות המאבק הלוחמני והקיצוני נגד

ה...

השבוע אני רוצה לפתוח נושא שנקרא לא פחות ולא יותר: **הרב קובי לוי!** אתם בטח שמעתם עליו... מדובר בעיתונאי שידוע לנצל את השופר שלו לדברים מאוד חשובים... ובמקום להישאר עוד עיתונאי... הוא החליט למסור את נפשו על המאבק נגד פגעי הטכנולוגיה...

עצם הדבר לכשעצמו... הוא מודל לחיקוי... עיתונאי שבמקום להישאר עיתונאי וכתב עת... עושה שימוש כ"כ חשוב עם השופר שלו ומקדש מאבק על ציפור נפשה של היהדות... זה מודל לחיקוי איך אפשר לקחת עוד איזה טור בעיתון... ולעשות ממנו מכרה זהב... לא יזיק לעוד כמה עיתונאים ואנשים בעלי השפעה ללמוד ממנו... אבל זה נושא בפ"ע...

אני כעת רוצה להתמקד בגישה של הרב קובי לוי למאבק באינטרנט!!!

אני במושלך ראשון... קצת הסתייגתי מהגישה של הרב קובי לוי בנושא הזה... זה לא סוד שהוא מאוד קיצוני... מאוד אגרסיבי... מאוד מפחיד... יותר מידי... הכל אסור... אפילו מחשב מסונן עם נטפרי... הכל אסור והכל מלווה בסיפורים מסמרי שיער על הסבתא שחזרה בשאלה ועל האמא עם התשע ילדים... ובום בום בום!!! אש וגפירית...

דווקא אני ואתה החרדים... שאנחנו הראשונים שאמורים להזהרות עם חומרת הדברים... דווקא אנחנו קצת נרתעים מהעליהם מזה... ובאמת יש הרבה שניגשים אלי ושואלים: מה אתה אומר על הגישה של הרב קובי לוי??? הרי אתה גם הרבה מדבר נגד האינטרנט ואתה מודע לחומרת הדברים וכו' וכו'... האם אתה לפחות כן מזדהה עם הרב קובי לוי??? וקשה לי לענות כן... כי למרות הערכה הגדולה שיש לי למסרים המאוד חשובים ולתוצאות החיוביות שלהם בהטמעה המסרים האלו בציבור... סו"ס גם לי קשה עם ההתלהמות והקיצוניות שמוגשת בסגנון הזה...

אבל!!! כאן מגיע האבל הגדול...

הרב קובי לוי הוא לא הקיצוני הראשון... קיצוניות זה משהו די מוכר ביהדות החרדית... יש כל מיני פלגים קיצוניים ואנשים קיצונים בשלל נושאים ביהדות... ואם תשים לב: יש מגמה מאוד ברורה לאורך כל הדרך: שכל מי שיש לו גישה קיצונית ומתלהמת ביידישקייט... לא משנה באיזה נושא... אם זה בצניעות, או בציונות, או בשמירת שבת או בשמירת העיניים... המכנה המשותף של כל מי שהגישה שלו קיצונית ומתלהמת... **ההשפעה שלו מאוד קטנה!!!** יש קצת אנשים שהקיצוניות היא שפה שמדברת אליהם... ובדרך כלל מדובר באנשים לא לגמרי מן הישוב... כי סו"ס האנשים הנורמליים הם אנשים ממוזגים וממוצעים... לכל מסר יש את המקום שלו ואת הטון שלו... ודברי חכמים בנחת נשמעים... (יש לציין... ארך לי זמן להבין את זה... אני רק יכול להגיד שבחורים לא לגמרי מבינים את זה... בתור בחור לא הבנתי למה הרבנים לא דופקים קצת יותר חזק על השלחן?? למה הם לא מביאים סיפורים קצת יותר מזוועים ולמה הם לא

מגביהים את הקול שלהם יותר חזק... ארך לי זמן להבין שכן אדם נורמלי רוצה לשמוע טון נורמלי וסיפורים נורמליים)

ואילו כאן??? בגישה הכ"כ קיצונית של הרב קובי לוי בנושא של פגעי הטכנולוגיה... יש את כל הסיבות שבעולם שההשפעה שלו תהיה מאוד מאוד מינונית... כי... כי הוא קיצוני... ומי שמדבר קיצוני ההשפעה שלו לא מצליחה להגיע לרוב הכללי... **ולשם שינוי שמת ליב שלא!!!** ההשפעה של הרב קובי לוי מאוד חזקה... ועל אנשים מאוד מאוד נורמליים... כן... למרות שהגישה שלו כ"כ אגרסיבית וקיצונית ומתלהמת ובלתי מתפשרת... אני מכיר הרבה אנשים מאוד איכותיים עם שתי רגלים על הרצפה שרוכשים בקנאות את הספרים שלו בנושא... ומוכנים לתרום ולהתרים ולהתמסר לצורך העניין... **ופה זה כבר עורר את החשד שלי!!!**

ואז יום אחד קלטתי את הסיפור... קלטתי את זה קצת בדרך הקשה וכמדומני שחשוב לפתוח את זה בנושא... **ובכן:** הסיבה שאני ואתה- החרדים מתקשים להזדהות עם הגישה של הרב קובי לוי... **זה בגלל שהרב קובי לוי מדבר כמו חיה פצועה!!!** ולמה הוא מדבר כמו חיה פצועה? כי יש!!! יש הרבה חיות פצועות!!! יש הרבה מקרים באמת מאוד קשים בנפילות באינטרנט... וכשאתה נחשף למקרה קשה ואתה חווה אותו מקרוב... **אתה מתחיל לדבר כמו חיה פצועה!!!** דא עקא!!! שמי שעומד כעת מבחוץ ולא חווה את הכאב ואפילו לא עשירית ממנו... הוא לא מבין מה פרצת עליך פרץ... אתה רוצה לדבר נגד פגעי הטכנולוגיה... תדבר כמו בן אדם... תסביר אחד שמים שלוש... ושלוש!!! למה אתה משתולל?? למה אתה צועק?? מה עשיתי לך?? למה אתה נופל עלי על הבוקר ומתחיל להלך עלי אימים עם צעקות ואיומים??

וזו הסיבה שלשם שינוי!!! דווקא בנושא של פגעי הטכנולוגיה... יש המון המון אנשים מאוד נורמליים שמזדהים לגמרי לגמרי עם הקיצוניות הזו **ואתה יודע למה???** כי גם הם חיות פצועות... כל אחד כזה והסיפור האישי הקרוב ללב... שהוא מכיר אותו מקרוב... אם זה הגיס... הדוד... האחין... מי שקרוב אל החלל ויודע עד היכן הדברים אמורים... הוא מבין היטב את השפה של החיה הפצועה ולכן הוא מזדהה לגמרי עם הגישה המתלהמת!!! (וזה הסיבה שבכל תחום ביהדות... מי שידבר באופן קיצוני ומתלהמת... הציבור הנורמלי לא ישתף פעולה... ופה!!! פה לצערנו הרב יש הרבה חיות פצועות... ויש יותר מידי הרבה אנשים שיש להם היכרות מידי קרובה עם מקרה מהשטח וממילא הם מזדהים לגמרי עם נאומי הגיוואלד של הרב קובי לוי...)

ואיפה קרתה ההתפכחות שלי???

הנה... השבוע זה הגיע אלי... אני כבר כמה שנים טובות מדבר נגד האינטרנט... וגם אני מדבר אש וגפירית... אבל עדיין... אצלי הלוחמנות מגיעה **בעיקר מדימיון מפותח!!!** אני פשוט יודע מה יקרה לי אם אני אשאר לילה אחד מול אינטרנט פתוח... אני פשוט מכיר את עצמי ויודע כמה מתחשק לי באופן אישי לגלוש כעת ועכשיו 'ללא מפריע', ומההיכרות האישית עם עצמי... מהמקום הזה אני יודע כמה שהאינטרנט מסוכן ומשם מגיע המאבק שלי!!! אבל אני באופן אישי לא כ"כ פגשתי מקרים חריגים... והנה השבוע זה הגיע... חבר טוב!!! היינו חברים מאוד

קרובים... בלי להיכנס לפרטים... אבל הוא כתב חיבור מקיף בהלכות... מאוד ברמה... היית חולם לכתוב ברמה שהוא כתב... לשון עט סופרים... עם היקף של סוגיות... ראש גדול... בקיצור: כליל המעלות... ופתאום שמעתי עליו שביום אחד בהיר הוא עזב כל זיק של יהדות ונהיה לא משנה מה... ועל מה?? **על אינטרנט!!!** אני עדיין מתקשה להאמין לסיפור הזה... כפי... כפי שעד היום לא האמנתי לכל הסיפורים של הרב קובי לוי... בינינו... לא האמנתי ואני עדיין מתקשה להאמין... בדיוק הראש כולל... ובדיוק האמא לחמש עשרה ילדים... דווקא הם חזרו בשאלה בגלל האינטרנט... זה נשמע סיפורים יותר מידי "עסיסיים..." בינינו... זו מחשבה מוכרת שאני עד היום מתקשה להאמין לסיפורי הזוועה שמספרים...

אבל הסיפור הטרי והעדכני שקרוב אלי... הוא גם חלום רע שאני מקווה שאתעורר בבוקר ואגלה שזה היה חלום... אני מתקשה להאמין שזה קרה... ואני לגמרי מבין את מי שלא יאמין לי... מדובר באחד שהיה לו קשר של התכתבויות בלימוד עם כל גדולי הרבנים מכל קצוות הקשת... כולם התפעלו ממנו ושיבחו את המשנת קב ונקי שלו... ויום אחד וטראח!!! הכל התרסק למרגלות האינטרנט!!!

עכשיו: תנסה להיכנס לנעליים שלי... אני אדון אז נדבר... מהלך כבר שבוע ימים מזועזע עד עמקי נשמתי מחבר קרוב שחיוו הרוחניים המלבלבים נגדעו באחת בגלל האינטרנט... תכנס לראש שלי... ותנסה לחשוב מה אמור להיות התגובה הטבעית שלי... הרי בלאו הכי אני כותב הרבה נגד האינטרנט... אז איך אני אמור כעת לדבר...? אני אמור כעת שוב לכתוב מאמר נגד האינטרנט... אבל הפעם לדבר כמו חיה פצועה... כמו הרב קובי לוי... כי אני באמת פצוע... אני פצוע מהאינטרנט... הוא לקח לי חבר מאוד נאמן... לקח לכלל ישראל תלמיד חכם חשוב...

נו... אם כעת אני אכתוב מאמר מאוד חריף וקיצוני נגד האינטרנט... לא תבין אותי?? (ושוב: אני מבין אותך אם תטען שהסיפור שלי הוא עוד המצאה ככה עסיסית כיצד לחזק עוד יהודים נגד האינטרנט... אני לא יכול להתווכח איתך... כי עד לפני שבוע ככה חשבתי גם על כל הסיפורים של הרב קובי לוי... אבל לו יצויר שהסיפור שלי נכון ולצערי הוא נכון!!! האם אתה תבין אותי למה אני אכתוב מאמר לוחמני וקיצוני ואני אדבר כמו חיה פצועה??) אז לא!!! אז החלטתי דווקא לא לדבר כמו חיה פצועה... החלטתי שבמקום לדבר כמו חיה פצועה... אני אנצל את המאמר הזה כדי להסביר איך לקרא את מי שמדבר כמו חיה פצועה...

ובכן: בא נעשה סדר בנושא:

אין הכי נמי!!! גם ברגעים אלו שאני מצידי מתחיל כעת לדבר כמו חיה פצועה ולהתחיל לדבר אש וגפירית ולהזהיר את כולם מהוויי... ולא להחזיק אפילו מייל כשר בבית וכו' וכו'... בינינו לבין עצמנו... אני לא צודק!!! ולמה לא? כי נכון... נכון שהשבוע נחשפתי למקרה מאוד קשה... ונכון שהתגובה הטבעית שלי זה לדבר כמו חיה פצועה... אבל זה עדיין לא אומר שזה נכון!!! סו"ס מדובר במקרה חריג ואף אחד לא צריך לסבול שבדיוק השבוע הגיע תורי להיחשף לסיפור המזועזע הזה...

כי האישיות שלו בלאו הכי חלשה מאוד... אבל!!! לעומת זאת... לפעמים אתה רואה אברך ברמה... שיש לו חוט שדרה!!! הוא חי את האמת האמתית שלו והוא עומד מאחורי מה שהוא עושה... לא מעניין אותנו מה החברה אומרת... הוא עושה מה שצריך כי צריך... אני מאוד נמשך לסוג הזה של האברכים... אני גאה לומר שאלו הם החברים שלי... אני אוהב כאלו שיש להם חוט שדרה... אברך כזה... אם הוא יחשף פעם לאינטרנט... לכאורה אני פחות מפתח עליו... כי הוא אישיות הרבה יותר חזקה ויציבה...

אז זהו שלא בדיוק!!! יש גם! לכה"פ גם צד שני למטבע!!!

דווקא הנמושה הזה... זה שעושה מה שכולם עושים... דווקא הוא... אם יקרה לו נפילה באינטרנט... יתכן שהוא לא יעזז לשבור את הכלים... כי הוא לא מספיק עוצמתי לעמוד מאחורי הצעדים שלו לטוב ולמוטב!!! ואילו דווקא החבר שלי... שהייתי חבר שלו בגלל העוצמה הרוחנית הכנה שלו... הרי ברגע שקרתה לו נפילה רוחנית והוא מצא את עצמו בשאול תחתית... כאן העוצמה שלו עמדה לו לרועץ והוא פשוט שבר שמאלה בלי להתבלבל!!! אתה קולט? דווקא האישיות החזקה... היא עלולה להיות בקבוצת סיכון היותר גדולה!!! אם חבר שלי הזה לא היה עוצמתי כ"כ... הוא לא היה שובר את הכלים... הוא היה נופל בחדרי חדרים ואח"כ הוא היה מתקשר אלי ושואל איך אפשר לצאת מזה... סו"ס אני לא יכול לשבור את הכלים... אין לי אומץ לשבור שמאלה... ואילו דווקא בגלל שהוא כזה עוצמה... שתמיד היה מוביל בעבודת ה'... הרי ברגע שזה הגיע לנפילה... אז יש לו את העוצמה לשבור שמאלה עד הסוף בלי לראות ממטר... זו הסיבה שדווקא הראש כולל הזה ודווקא הראש ישיבה הזה... יש עליהם יותר סיפורים מכולם... כי דווקא העוצמה החיובית שלהם עלולה במקרה הזה להתפוצץ להם בפנים... הוא קריטי... כן... דווקא אני ואתה שחושבים שאנחנו אישיות יותר חזקה מכולם... כי יש לנו איזה אמת פנימית שאנחנו הולכים איתה עד הסוף... דווקא אתה שלא מתבייש לעמוד מאחורי העקרונות שלך ואתה לא בוש מפני המלעיגים עליך בעבודת ה'... ומהמקום הזה יש לך תחושה מרגיעה שיש לך חוסן פנימי בנושא של פגעי הטכנולוגיה... אז זהו!!! שהשבוע התחדש לי שיתכן שזה גם בדיוק ההיפך!!! גם בשביל להתאבד צריך אומץ!!! ולך יש אומץ יותר מחברים שלך... אם חבר שלך יפול באינטרנט... הוא אמנם יחליק יותר מהר... כי הוא חלש... אבל הוא לא יעזז לשבור את הכלים... ואילו חבר שלי בגלל העוצמה שלו לא פחד לשבור את הכלים... עכ"פ החיזוק שבמאמר הזה מוקדש לזכותו של ידידי הבלתי נשכח... יהי רצון שהחיזוק שיצא מגיליון זה יציף אותו בהרהורי תשובה בלתי נשלטים ואני מחכה לו... לא מוותר עליו... בכל יום שיבא (המשיח...)

ויתברר שבעלי חי... אז מה חז"ל תכל'ס רוצים שאני אעשה... שאני כן אתחנתן או לא???

מה התשובה??? זה הולך ביחד!! חז"ל רוצים להתיר לאותה אשה להתחתן... אבל הם לא מוכנים שזה יהיה חפיף!!! אי אפשר שהיד תהיה קלה על ההדק... לכן חז"ל אומרים לה: כן... תתחתני... אבל רק אחרי שאת לוקחת בחשבון שרע ומר יהיה גורלך אם יתברר שהוא חי...

הבנת??? זה הולך ביחד!!! מצד אחד יש אופנים שמותר להחזיק מחשב עם מייל... ויש!!! אי אפשר להתכחש לצורך הזה... אבל במקביל תהיה ילד גדול ותעמוד מול הסכנות ואל תתכחש להם!!! תעמוד מול כל הסיפורים המסמרי שיער ואל תנסה להתכחש ולבטל אותם ולומר זה לא נכון... תסכים להודות שזה נכון!!! ואדרבה... תבין שזה מסוכן... ורק אחרי שתפנים שיש פה גחלים... כעת אתה יכול להכניס את הגחלים האלו הבייתה בהירות וללכת עליהם... זו הגישה הנכונה בנושא הזה!!!

זה לא שחור לבן... זה לא שאלה: האם קובי לוי צודק או לא צודק???

הוא צודק בשביל לתת לך את אמת המידה לאן זה יכול להתגלגל!!!

וכן!!! כל מי שנכווה ברותחים... עומד מאחורי הגישה של הרב קובי לוי לגמרי לגמרי לגמרי... ולא נותר לי אלא לאחל לך שלעולם לא תהיה במתסר הזה... וזה יקרה רק אם תתן לו את זכות הדיבור ולגמרי...

וכעת במילה אחת... אני רוצה לסגור עוד פינה שהתבהרה לי בשבוע האחרון... כפי שהזכרתי מקודם, אחת הסיבות שגרמו לי עד כה לא כ"כ להאמין לסיפורים המסמרי שיער של הרב קובי לוי זה... זה הראש כולל הזה... והראש ישיבה הזה שנפלו באינטרנט... זה קצת נשמע הזוי...

בדיוק המוצלחים הכי גדולים... דווקא להם זה קורה?? זה... זה נשמע יותר מידי מעושה... זה נשמע שמישהו פה רצה לטלטל את הציבור בכל מחיר והחליט להמציא סיפורים על ימין ועל שמאל ותכל'ס... אני עומד כעת מול הסיפור הטרי והאישי של החלל הקרוב אלי... (ומול עוד כמה סיפורים נקודתיים שאני מכיר מקרוב באברכים מאוד מרוממים שב"ה לא ירדו מהדרך אבל מתמודדים בקושי ובגבורה בלתי נתפסת לאחר כמה נפילות שבהם נחשפו ואכמ"ל) ואני פתאום מגלה שיש דברים בגו!!! כן... דווקא המוצלח הזה... שחיבר את הספרים הכ"כ טובים האלו... דווקא לו זה קרה!!! אני פתאום מחבר קצוות ומגלה שכן... דווקא הראש כולל הזה והראש ישיבה הזה והתלמיד חכם הזה... יתכן שלמרבה האבסורד הם בקבוצת סיכון יותר גדולה...

חשבתי על זה... ומאוד מהר קלטתי את הנקודה:

גם בשביל להתאבד צריך אומץ!!! סו"ס יש הרבה אנשים שהיו רוצים להתאבד אבל הם לא מספיק בעלי אומץ בשביל לקבל כזו החלטה...

הבנת מה אמרתי??? אתה יכול לראות שני אנשים!!! אחד אברך כזה חלש כזה... נמושה כזה... עושה מה שכולם עושים... כי כולם עושים... הוא חרדי כי כולם חרדים... אחד כזה אני מאוד חושש עליו שאם הוא יום אחד יחשף לאינטרנט כל האישיות שלו תמחק...

אבל תכל'ס... קרה כזה סיפור מזעזע... ועל כל סיפור כזה מזעזע... הרב קובי לוי מרים עוד יותר את הטון... ומגביר את הקיצוניות בעוד ווליום... ויורה מהנגמ"ש עוד יותר חזק... נו... ואני צריך עכשיו לקבל את הקיצוניות הזו?? אתה יודע מה התשובה???

אין הכי נמוי!!! לא!!! אתה החרדי... הנורמלי... הקלאסי... שלא הרבצת לאף אחד... אתה חי בעולם יפה... אתה לא חייב להיכנס לאוירת נכאים ולמסכת הפחדים שהרב קובי לוי מכניס אותך... אבל לפחות תדע שזה קיים!!! תקשיב לנימה המאיימת ותדע שיש דברים בגו...

הבנת מה אמרתי??? חבר שואל אותי: מה... באמת הרב קובי לוי צודק בגישה הקיצונית שלו שאסור לי להכניס מחשב הבייתה... לא מייל... אפילו הכי חסום... כלום כלום כלום?? שאני אענה לך תשובה בכנות??

לא!!! סו"ס ההכרח לא יגונה... יש הרבה הרבה יהודים יראים ושלמיים שצריכים מחשב בבית... ומותר להם להחזיק מייל באופנים המותרים (כמובן שכל דבר מתוך יעוץ והכוונה של רב ועם יד על הדופק...) אבל הייתי ממליץ לך במקביל!!! במקביל לקנות את הספרים של הרב קובי לוי ולקרא אותם למרות שקשה לך עם הקיצוניות שלו... כן!!! באותו יום שתקנה מחשב עם חיבור למייל... יחד עם המחשב תקנה את כל הספרים של קובי לוי שמדבר אש וגפרית נגד הצעד הזה שעשית... אבל אין זה הולך ביחד??? הרי הוא גופא כותב כ"כ נגד המהלך הזה שעשית?? מה התשובה???

לך מותר להחזיק מחשב בבית כי שאלת רב וזה מותר!!! אבל מותר לך לדעת במקביל שיש המון המון חיות פצועות מהצעד הזה שעשית... תדע שזה קיים!!! תדע שזה לא פשוט... הבנת מה אני מתכוין???

יש בנושא הזה סוג של חוסר תקשורת... יש כאלו שלא מבינים מה הבעיה בלהכניס מחשב עם מייל הבייתה... ויש כאלו קיצוניים עד לב השמים והכל אסור... ומה תכל'ס האמת??? האמת היא באמצע... שלפעמים להכניס מותר כ"כ... כי צריך!!! אבל תדע שיש כאלו שאיבדו שם את עולמם... תדע שהסגנון המתלהם של הרב קובי לוי הוא לא סתם מתלהם... יש רקע לקיצוניות הזו... יש הרבה הרבה אנשים מאוד נורמליים שמזדהים עם הקיצוניות הזו כי הם קרובים אל החלל... כשתפנים שהרב קובי לוי לא מדבר באויר... כשתקלוט שיש פה סכנה אמיתית ויש פה מקום לקיצוניות... כעת אתה יכול להכניס את זה הבייתה... זה בדיוק כמו אשה עגונה שחכמים הקלו ואמרו לה שהיא יכולה להינשא ע"פ עד אחד שהעיד שבעלה מת... אבל יש לזה מחיר!!! שאם ח"ו יתברר שבעלה חי יש רשימה ארוכה של סנקציות מה היא מפסידה... היא יוצאת מופסדת מכל הכיוונים...

עומדת אותה אשה נבוכה ולא מבינה: תכל'ס... מה חז"ל רוצים ממני?? מצד אחד הם מעודדים אותי לצאת מכבלי העגינות ושאני אתחנתן... ומצד שני הם מפילים עלי כ"כ הרבה איומים במידה

תופעת הטיפולים הרגשיים וההנחיות בדורנו...

יש הבטחה מיוחדת בזכריה (י"ב) שבאחרית הימים כלל ישראל יתקנו את החטא הזה!! עם ישראל יגיעו לתובנה הזו שכדאי להרכין את הראש ולקבל את האמת ממי שאמרה, נבואה מפורשת בנביא זכריה, **זוהיה ביום ההוא יבולו הזבאים איש מחזיונו בהזבאותו ולא ילבלשו אדרת שער למען כוזבו, ואמר לא זביא אנכי, איש עובד ארמה אנכי, כי אדם הקנני מנעורי, ואמר אליו: מה המכות האלה בן ידך?** ואמר: **אלו הוכיחי בית מאהבי,**

אתה שם לב מה כתוב כאן? לאורך כל הדורות... מאז ומעולם היו את הנוכלים האלו שלובשים 'אדרת שער' בזמנם זה היה נקרא 'נביא שקר' ועד לפני כמה שנים זה היה באבות למיניהם... ובזמננו זה מתבטא בכל מיני דרכי קיצור או שיטות קלות איך לטייח את הבעיות האמיתיות מתחת לשטיח ולהבטיח לך ישועות אם רק תתרום לפה ולשם ואם רק תשתף פעולה עם פלוני אלמוני... וזהו... הישועה כבר בדרך אליך... אז זהו!! שזכריה הנביא מבטיח לנו, שדווקא בדור האחרון, יהיה תהליך של התפכחות וכנות, ופתאום עם ישראל מעצמו יפסיקו לרכוש את הסחורה הזולה הזו... **יבולו הזבאים איש מחזיונו ולא ילבלשו אדרת שער למען כוזבו...** הציבור כבר לא ירוץ בהמוניו אחרי אנשים שמלטפים אותם... זה יפסיק להיות פופולרי... **יום יבא ועם ישראל יתחילו לחפש כנות!!!** יחפשו לשמוע את האמת מפי שאמרה!!! ופתאום אתה תראה בן אדם שמסוגל לעמוד בכנות ולהכריז: **לא זביא אנכי, איש עובד ארמה אנכי, כי אדם הקנני מנעורי,** כן... הכנות הזו כבר תהיה יותר שיווקית!! האמת כמות שהיא בלי משחקים!! ולא זו בלבד... ממשיך זכריה הנביא ומתאר:

ואמר אליו: מה המכות האלה בן ידך? ואמר: אלו הוכיחי בית מאהבי, אתה תראה יהודי שפתאום עושה שינוי חיובי ומהותי בחיים... הוא פתאום נהיה יותר אנושי... יותר טוב בבית... ואתה תשאל אותו: מה קרה? מאיפה זה 'בא לך'?

והוא יענה לך: הלכתי לטפל בעצמי!! הלכתי למישהו שנתן לי על הראש... נתן לי 'מכות' והסביר לי אחד שנים שלוש, במה אני לא בסדר... ואני הקשבתי לו בהכנעה ואמרת לי לו תודה רבה... ועוד שילמתי לו על זה כסף ועכשיו אני מבצע את השינוי הזה בפועל... זו נבואה שתהיה באחרית הימים...

תסלח לי... יש לי תחושה עמומה שבתקופה האחרונה הנבואה הזו מתחילה להתממש מול עינינו הברשיות... ישנה תופעה מאוד מעניינת ומפתיעה שמתרחשת מול עינינו בשנים האחרונות ממש... ואנחנו אפילו לא שמים לב עד כמה התופעה הזו היא לא מובנת מאליה... יש יותר מידי הרבה אנשים שהולכים לטפל בעצמם!!! ועזוב... לא משנה כעת לאיזה טיפול הם הולכים, (אם זה טיפול רגשי, אם זה הנחיית הורים... אני לא נכנס כעת לגופו של עניין האם הטיפול הזה הוא נכון או לא נכון... לא זה הנושא שלי כעת...) אני כעת לא מדבר על עצם הטיפול!! אני מדבר כעת בעיקר על **המטופל בעצמו**... עצם הנכונות הזו שכ"כ הרבה אנשים מביעים רצון ונכונות **לטפל בעצמם**... אתה קולט איזו הפתעה טמונה בגישה הזו? יש פה לפנינו בן אדם שמוכן להודות בפה מלא בטעות... הוא מבין ש-אני צריך לבצע שינוי!!! ואני מעוניין ללכת למישהו ולשבת מולו בהכנעה, שיכה על קדקודי ויגיד לי במה אני טועה... ולא רק שאני לא אתעצבן עליו ולא רק שלא אתווכח איתו ולא רק שלא אוכיח לו באותות ובמופתים שהצדק איתי... **לא רק שלא!!** אלא אני מוכן להקשיב אליו בפה פעור... באתי לכאן במיוחד בשביל שיגיד לי מה לא נכון...

ואני גם מוכן לשלם על זה טבין ותקילין בתום הפגישה... **תחשוב על זה!!! זו תופעה חדשה ומפתיעה בכל קנה מידה!!!** זו תופעה שמנוגדת לטבע הנורמלי של בן אדם... **פעם זה לא היה...** כי בן אדם נורמלי באופן טבעי לא מסוגל להיכנע עד כדי כך... תיגש לבן אדם מבוגר נורמלי (אני לא מדבר פה על הצדיקים המופלגים שהיו שוכרים מוכיחים שילקו אותם על חטאיהם, אני מדבר על אנשים נורמליים שלא אווזים במדרגת מופלגות של חשבון נפש ועבודת המוסר) לך לבן אדם בן ששים ותנסה להציע לו שילך לטיפול רגשי... שילך ליעוץ... שילך לאיזה הנחיה או הכוונה... הוא יזרוק אותך מכל המדרגות... **השתגעתי???** שאני אלך למישהו שיגיד לי ברוב חוצפתו שאני טועה, ושאני עוד אשלם לו על היתענוג הזה... **ותסלח לי... הוא צודק!!** כי זו תפיסה של בן אנוש נורמלי, זה אפילו לא גאוה... (כמובן שבמדרגות גבוהות בעבודת ה' מצוינו ענווה ושפלות ברך והתבטלות לאמת מפי שאמרה, אבל אנו כעת מדברים על אנשים עממיים...) מותר לי להבין שאני צודק... ואם אתה רוצה להכריח אותי לחשוב אחרת... אתה יכול להגיע כמו שודד או כמו בוס שהוא בעל המאה והדעה ולהכריח אותי בכח לחשוב כמוך... אבל שאני מצידו אביע נכונות לשנות את הראש... ואני אסכים להגיע אליך בהכנעה ועוד לשלם לך על זה טבין ותקילין? תשכח מזה...

והיום זה קורה!!! זה צובר תאוצה...

היום אתה יכול לראות בני אדם אחד אחרי השני שמבצע שינויים מפתיעים בחיים... ואתה שואל אותו מאיפה זה 'בא לך' והוא עונה לך: **'אלה המכות אשר הוכיחי בית מאהבי'** הלכתי למישהו שיטפל בי... הוא נתן לי על הראש... סידר לי את הראש... אמר לי איפה אני תקוע אבל אני אוהב את זה!! השקעתי בזה...

שילמתי על זה... היה או לא היה?? זה מתרחש מול עינינו או לא?

רק מה? חבל... חבל שלעת עתה הטיפולים הרגשיים וכדו' הם אלו שגנבו את הבמה... חבל שכל מיני שיטות חדישות והנחיות למיניהם... דווקא להם נתנו את המנדט ואת הרשות להלקות בנו ולתת לנו על הראש... (זה לא סתירה שיתכן שגם הם דברים טובים ויש להם מה להועיל...) אתה מבין לבד שכשזכריה הנביא התנבא על זה... ככל הנראה הוא התכוין בעיקר למשהו 'קצת אחר', הוא התכוין שיום יבא, וכלל ישראל יבינו שהצדיק הזה, שנוזף בנו, ומוכיח אותנו במילי דשמיא, שפעם... כשהוא היה פותח את פיו בתוכחה היינו שונאים אותו ו"מכים אותו על הלחי..." הרי יום יבא ואנחנו נרדוף אחריו ונתחנן לפניו תלקה אותנו... תצעק עלינו... אנחנו מבינים שאתה עושה לנו את הטובה הכי גדולה בעולם... אנחנו נבין שהמרה שהוא זורק בנו היא 'בית מאהבי', הוא מאהיב אותי על אבי שבשמים ומגיע לו על זה כל הכבוד...

יש לנו את זה!! אנחנו כבר אווזים שם... אנחנו כבר יודעים ללכת למטפלים שיתנו לנו על הראש בחינוך ילדים ויגידו לנו שלא מספיק נכנענו לגחמות שלהם... אנחנו כבר מרכינים את הראש לכל מיני שיטות חדישות למיניהם שצצו כפטריות אחרי הגשם שמסבירות לנו שטעינו בגישה ויש לנו נכונות לקבל (וזה נכון...)

אז בבקשה... הגיע הזמן שניקח את זה **לכה"פ גם** למקום הנכון ביותר!! לתת את הבמה לאותו עובד ה' שלא מוותר לנו, ולא מוכן להרפות מלהוכיח אותנו... כמה שלא נחמד לנו לשמוע את זה... אבל זכריה מבטיח לנו שדור האחרון יבינו עניין... לדור האחרון יהיה כזו נכונות להשתנות שהוא יהיה מוכן לקרא למוכיח ולמשפיע או למגיד שיגיד לנו בפרצוף את כל האמת המרה כמות שהיא ללא כחל וללא שרק, ואנחנו לא נזרוק אותו בטיט של חצר המטרה, אנחנו נגיד לו ישר כח, ונביע נכונות להשתנות...

ואני יכול להגיד לך מזוית של כותב גיליון... **המהפכה הזו כבר מתרחשת!!!** כמעט כל שבוע (אני לא מגזים) יוצא לי לפגוש מישהו מבוגר ששואל אותי: תגיד לי: לא הורגים אותך?? לא אוכלים אותך בלי מלח?? אתה בועט בבטן הרכה... ללא רחם... יורה אש וגפריה... אומר את האמת המרה כמות שהיא בלי רמזים ולא יוצאים נגדך...? לא רוצים להרוג אותך???

ואני עונה: לא!! לא הורגים אותי ולא בולעים אותי!! ואני יכול להעיד בפה מלא... שאדבר... דווקא כשאני כותב את הדברים הכי חריפים... אני לפעמים מחמאות חמות דווקא מאנשים שאליהם פניתי, (בדרך כלל ההתקפות מגיעות ממי שלא פניתי אליו, אם דברתי לבחורים, אז האברכים נזעקים להגנתם, ואם דברתי לחסידים, אז הליטאים מנסים להגן עליהם... אבל דווקא שדיברתי איתו אומר ריכטיק, נכון, ונגמר הסיפור) ואני לא היחיד שמרגיש ככה... ככה התחושה בקרב כל מי שמדבר היום בציבור... תמיד יש את המבוגרים שהם!!! הם בהלם... מה... לא הרגו אותך? לא!!! לא הרגו אותי... כנראה שמשוהו קרה... פעם היו הורגים... פעם אם נגשת לבן אדם ואמרת לו את האמת הכואבת הוא רצה לבלוע אותך... ואילו היום?? היום אתה אומר את האמת והלב פתוח לשמוע... והאנשים מביעים נכונות כנה להשתנות... (כמובן שיש לזה גם את הצד השני של המטבע, את ההיבט השלילי של הלב הפתוח היום... שאם פעם הכל היה הרבה יותר עקרוני... ואם המרצה בערכים צודק בהכוחות שלו, אז החילוני הבין שהוא מוכרח לבצע פרסה ולחזור בתשובה, ולכן הוא קם על שתי רגליו האחריות כמו תרנגולת לפני שחיטה כדי להוכיח שהכל פה טעות, **ואילו היום הכל קליל**... הכל בזרימות... אתה יכול להיות צודק עד מחר ואני יכול להישאר מה שאני... האמת והשקר יכולים לשמש בעירוביאי ומהמקום הזה יש כאלו שלא יכעסו על האמת שנאמרת כי היא לא בהכרח מחייבת אותם לבצע שינוי מהותי... נכון!!! אבל עדיין... עדיין האזניים גם יותר פתוחות... בקיצור: יש לזה מעלות וחסרונות, ואני כעת מתמקד במעלות...) היום כנראה שהתחילה להתממש נבואתו של זכריה, שיהודי מקבל על הראש ואומר 'אלה המכות אשר הוכיחי בית מאהבי'.

אז אנא ונא... בא ניקח את זה לכתובת הנכונה והמדויקת... לא נישאר רק בטיפולים הרגשיים ובקורסים של העצמה אישית והנחיית הורים... נא ניקח את זה הלאה... ניקח את זה לאותו רב שהתפקיד שלו להאהיב אותנו על ה'... ולתת לו את המקל... תכה בנו... תנזוף בנו... תתבע מאיתנו... אנחנו רוצים לעשות דין למטה לפני שיגיע יום הדין מלמעלה!! אין לך הכנה ליום הדין יותר גדולה מלעשות דין למטה ולהזמין אותו בפה מלא!!!

שוב שים לב: המחמאה הזו היא דווקא לא למוכיחים ולמגידיים... זו מחמאה בעיקר לדור היחודי שלנו... שכנראה אט אט מתחיל להתגשם בנו נבואתו של יחזקאל, 'והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר', הנכונות הזו לשמוע תוכחה ולבצע שינויים, זו תופעה שאנחנו צריכים להעצים אותה יותר ויותר... דברים אלו שנאמרו כאן, מטרםם בעיקר להמשיך את המהפכה השקטה הזו שכבר רוחשת, ובעיקר לקחת אותה למקום הנכון, לקחת את הנכונות הזו לעבודת ה'... הרי אין לך הכשרת כלי יותר גדול מזה לשפע אינסוף של ברכה וישועה שתורעף עלינו מהשמים בזכות זה...
