

{ אז נדברו }

פרשת בראשית תשפ"ב | חורף בריא ושמח ומשופע בכל טוב!!

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

דמדומי חג הסוכות... כולם נעלמו... ואילו רק אני נאלמתי...

בחג הסוכות זה האחרון... קמתי לי בבוקר... בהתחלה עוד היה אויר די נעים... היה אפילו קריר... ריח טוב וירוק של צמחיה... היה את כל הסיבות שיהיה אוירה טובה ומיוחדת... אבל בכל זאת!!! היה משהו שהעכיר את האוירה... חוץ ממני היו שם בסוכה כל מיני אנשים לא רצוים... הרבה גוים היו שם... גם הם רצו להיות בסוכה כמוני... משום מה ה' הזמין גם אותם לסוכה... והם קיבלו את ההזמנה והם באו... וגם להם נחמד ונעים בסוכה והם לא רוצים לעזוב... הרגשתי ממש לא היימשיש... אז אמנם כעת נעים בסוכה... אבל האוירה הביתית והחמימה של צילא דמהימונתא היתה ממש חסרה שם...

ניתן לקבל את הגיליון בשירות פקס באמצעות שיחת טלפון:

☎ 0795319191

רוצה שעוד אנשים יקראו, כסוך, את העלון?

קדימה!

זה הזמן להצטרף לשותפות בהו"ק להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע בזכויות החזקת העלון!

להשתתפות בהוצאות

הגליון:

בנק: בנק פאני

סניף 182

חשבון 747815

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

תודה מראש!!!

ואז!!! אז הגיע הישועה מכיוון בלתי צפוי... השמש התחילה לעלות... ולאט לאט נהיה חם... קרני השמש התחילו להיכנס לסוכה... נהיה קצת פחות נעים... נהיה הביל... נהיה פחות נחמד בסוכה!!! אבל דווקא אז פתאום העסק התחיל להתפנות... כל השבעים אומות שהצטופפו שם יחד איתי התחילו לאט לאט לפזול לכיוון היציאה... ואז הם התחילו לחמוק באלגנטיות... ככל שנהיה יותר חם ככה עוד ועוד קמו ועזבו בבעיטה... בהתחלה יצאו י"ג גוים במכה... אח"כ הגיע השעה 1 בצהרים... והשמש כבר עמדה לנו ממש מעל הראש ואז יצאו עוד י"ב גוים מהסוכה... ואז הגיע שתיים בצהרים ונהיה שיא החום... ואז יצאו עוד י"א ועוד עשרה ועוד תשע וככה מתמעטים והולכים... ואז הגיע שיא השיאים!!! שיא החום... שיא התעוקה... ודווקא אז!!! לפתע מצאתי את עצמי לבד לבד בסוכלע אליינע... אני ואבא שבשמים לבד לבד... חבוקה ודבוקה בך... שלא תבין לא נכון היה שם חם מאוד!!!! אבל זה היה חום של הושענא רצוף אהבה הושענא!!!

יש לציין: שהתאור הזה הוא לא דמגוגי... זה גמ' מפורשת בתחילת ע"ז שלעתיד לבא אומות העולם מגיעים בתלונה להבש"ע: גם אנחנו רוצים להיות עם הנבחר... והרבש"ע מקבל את הטענה שלהם... והוא נותן להם מצווה אחת ויחידה: לשבת בסוכה!!! והם דווקא מתלהבים מהרעיון... זה נשמע להם מצווה נחמדה... (זה לא כזה מחייב ומסריד כמו ה"לא תגנוב" ולא תנאף" שה' נגע להם ביבלת הכי רגישה... הפעם ה' מסיני בא עם הנחות... בסה"כ מצות סוכה... מצווה נחמדה... אויר טוב... למה לא...) ואז היהודי הגלותי יושב שם בסוכה ופתאום הוא מגלה כל מיני אורחים זרים ולא סמפטיים... שגם הם פתאום נדחפו לצלא דמהימונתא... גם הם קבלו רשות להשתתף במפגש האישי בין יהודי לאבוי שבשמים... היהודי הגלותי נאלץ לבלוע את הגלולה ולהתרגל לפרצופים החדשים... כן... היהודי הגלותי נאלץ הרבה פעמים לבלוע את הרוק כרחל לפני גוזיזה נאלמה... הגוים בסוכה נכנסים לעניינים בשיא המרץ... ואילו היהודי מצטנף לו בפניה וממשיך לעבוד את ה' בשקט... אלא שאז מתחיל להיות חם... משהו שם לא מסתדר בדיוק כמו שחשבנו... לא כזה נעים... לא הכי כיף... ה' ביקש מאיתנו לשבת בסוכה ופתאום הוא פותח את המזגן על חום... מה זה צריך להיות... הגוי לא רגיל לכאלו שינויי תכניות... הוא פשוט מקפל ציוד ומסתלק מהזירה ואותו יהודי נצחי ה"אום אני חומה..." "גולה וסורה..." "ההרוגה עליך... טוענת עולך... סובלת סבלך... הוא נשאר להתבשל שם עם כל החום בתוך הסוכה... וככל שהחום הולך ומטפס כך אחרון האורחים הבלתי רצויים עזב את הסוכה... ודווקא אז!!! ברגע שכל האנשים הזרים עזבו את הסוכה... אז לפתע: הנה יום בא בווער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש וליהט אותם היום הבא... וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה!!! ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו..."

שים לב: לא כתוב שליראי ה' לא יהיה חם... יהיה להם חם!!! בטח שיהיה חם ומעיק... סו"ס יגיע יום בווער כתנור... והשמש תקפח על הראש של כולם וזה לא יפסח ולא ידלג גם על יראי ה'... רק מה?? השמש הקופחת הזו!!! היא היא בעצמה תהיה שמש צדקה ליראי ה'!!! היא בעצמה תהיה המפגן הגדול ביותר שבו העובד אלוקים יפגין לעין כן מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו... הנה... היו כאן יחד איתי שבעים אומות... כלנו ישבנו יחד באותה סוכה... וכולם נעלמו... ורק אני נאלמתי!!! כולם בעטו ויצאו ואני היחיד שנשארתני נאמן להתייחד עם ה'... (אגב: כשהבנתי את ההרגש הזה... פתאום מצאתי את עצמי מחכה לשתים בצהרים בסוכה... כל שנה אני מתפלל לה' שלא יהיה חם בסוכה... אבל השנה פתאום היכיתי... נו... רבש"ע: אני רוצה שיהיה חם כמו שצריך... וכל הגוים יבעטו ויצאו... ואתה תראה רבש"ע- שאני וכל כלל ישראל ישארו בסוכה... אבל משום מה דווקא השנה כמעט ולא היה רגע כזה... ב"ה לא היה ככה חם...)

המסר הזה צריך ללוות אותנו במשך כל השנה!!! צריך לזכור ולקחת בחשבון שדווקא הרגע הקשה ביותר הוא גם הרגע המכונן ביותר... כי אבא שבשמים לוקח את כל השבעים אומות ומצמיד אותם כביכול לידך!!! הוא מעמיד אותם באותם סיטואציות... ודווקא הרגע הכי קשה... זה הרגע שאחרון הגוים בעט ויצא ואתה נשארת לבד להתייחד עם אבינו שבשמים!!! כן... יגיע רגע כזה שטבעת החנק תמשיך להתהדק... העולם ימשיך להתקדם ולהתפתח ולדהור בכיוון של ההפקרות והחופשיות... ואסוכלע אקליינע שבה נמצא עבד ה' שנאמן לרצון ה' תהפוך להיות מחניקה וטחובה מתמיד... ואף אחד לא מבטיח שזה הולך להיות קל!!! יהיו הרבה שיבעטו ויצאו... וקח בחשבון שאתה הולך להישאר שם לבד בסוכה הקטנה והלוהטת והפרמיטיבית והנופלת... (רשת שנופלת כל הזמן) כל מה שהזהירו אותך שזה מה שיקרה זה אכן מה שיקרה... אבל דווקא אז!!! פתאום יבא האדון אל ביתו והוא יתייחד עם אותם יחידים שחיכו לו שם!!! והם יהיו איתו שם לבד... לבד לבד... וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה... אל תפחדו מהשמש המעיקה הזו... היא שמש צדקה... וירא אליו ה' דווקא כחום היום...



בכח הזה הוא לא מאבד עשתונות... והוא ניגש להידברות עם הקב"ה... הוא הצליח להתפייס עם השותף- קוב"ה... ולקבל חנינה של שבעה דורות... הוא הצליח אפילו לקבל אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו... זה הכח של קין!!! אבל חכה... ימים יגידו... ונשמתו הקדושה של הבל שוב נשלחה לעולם... והפעם בדמות משה רבינו!!! "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה"!!! כל כולו ענה ושפלות... הבל הבלים... "ונחננו מה..." אני כלום כלום... אני נשמת הבל... אני חי בהכרה שאין עוד מלבדו וחוזי מזה הכל הבל...

והנה!!! לפני שמשה רבינו יורד עם הלוחות... הקב"ה מראה לו דור דור ודורשיו... ופתאום משה רבינו מזהה מישהו מוכר... אדם אחד יש בסוף כמה דורות... ועקיבא בן יוסף שמו... שהוא לא פחות ולא יותר שורש קין!!! ואותו קין כעת עומד ודורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות... משה רבינו- נשמת הבל... מתבונן ורואה את רבי עקיבא- את נשמת קין!!! הוא רואה את קין מתגלה שוב עם כל העוצמה שלו... אבל הפעם בדרך חיובית...

אותו קין שהסתובב בעולם בתחושה של "קניתי איש את ה'..." אותו קין שיצא מלפני ה' כגונב דעת עליונה... לפתע אותו קין מתגלה מצד אחד עם אותם תכונות!!! ועם אותם עוצמות!!! אבל את כל העוצמה הזו הוא לוקח למקום הכי קדוש והכי נשגב!!!

רבי עקיבא... מה זה רבי עקיבא???

ר' עקיבא הוא תלמיד חכם- שותף של הקב"ה במעשה בראשית!!! ואילו הקב"ה כביכול מתנער ממנו... רבי עקיבא מקבל מכות מכל הכיוונים... כל הרקע שלו מר... בן גרים... עם הארץ ארבעים שנה... זה העבר שלו... ואילו ההווה שלו?? עוד יותר גרוע... גם אחרי שהוא כבר נהיה רבי עקיבא והוא בונה ישיבה של עשרים וארבע אלף תלמידים... בבת אחת הם נקטפים ממנו באיבם... ואילו העתיד שלו?? הכי מר ונמהר... סורקים בשרו במסרקות של ברזל... הקב"ה כביכול "מנסה להתנער" מהשותפות איתו... הקב"ה כביכול מראה לרבי עקיבא בכל דרך אפשרית שהוא לא חפץ בו... לא מעוניין בו... (היום בדורנו... אנחנו מאוד הרבה מתבססים על סימנים ועל הוכחות משמים... אם ר"ע היה מתבסס על סימנים משמים... היה לו את כל ההוכחות הכי מוצקות שהקב"ה לא מעוניין בעבודת ה' שלו...) הקב"ה שולח את הרשעים והם סורקים את בשרו של ר"ע במסרקות של ברזל... מה צועק מהמעשה הנוראי הזה?? רבי עקיבא... תעזבו... אתה לא רואה שהקב"ה זורק אותך...

תלה את השפעתו והנהגתו במעשים שלי...

ואז קרה מה שקרה... אדם הראשון חטא ונטרד מגן עדן... הושלך לארץ... ושם נולד הבל השני... כאן כבר יש מהפכה!!!!

אין קוראים לו?? הבל!!! הבל הבלים הכל הבל... אדם הראשון כעת מסתכל בנקודה ההפוכה לגמרי: אני כלום... אני עפר ואפר. אדם כחציר יבש כציץ נובל כאבק פורח וכחלום יעוף... הכל הבל...

זה לא סתירה!!! קין והבל שניהם בני אדם הראשון!!! ושניהם אמת!!! מצד אחד: מצדי!!! מצד האדם הכל הבל הבלים... אין לי כלום מצד עצמי... אני יש מאין... (את זה אדם הראשון הבין היטב לאחר החטא) אבל מצד שני: האמת עדיין נשארה בעינה... סוף סוף הקב"ה בחר אותי כשותף... ומצד הקב"ה אני חשוב מאוד... שותף נצחי... קין- קניתי איש את ה'...

כעת תכל'ס: מי יותר גדול?? קין או--- הבל???

שאלה קשה!! עקרונית... אליבא דאמת בודאי שקין יותר גדול מהבל... קין הוא הבכור... קין נולד למצב המקורי... קין יודע את מעלתו... מכיר בחשיבותו... ולכן ככה הוא גם מתנהל... קין יוזם... קין הוא הראשון שיוזם קשר עם הקב"ה... הוא הראשון שמביא קרבן לקב"ה... (הבל לא יוזם מצידו... כי מי אני בכלל... אני הבל) הבעיה היא: שדווקא מרוב שקין מכיר בכוחו!!! אז הוא עלול לקחת את זה למקום של גאווה... והוא מפגין כח ועוצמה גם מול הקב"ה... כי אם אני שותף גמור של הקב"ה... אז גם מולו אני יכול להפגין כח ולתת לו מה שאני מבין... גם את הפחות מובחר...

לעומת זאת הבל?? הבל מצד טבעו הכנוע מבין שהכל הבל... הבל יודע ש"נחננו מה..." ממילא כשהוא נותן לקב"ה הוא נותן את הכי הכי טוב... כי הכל שייך לקב"ה...

פה!!! בנקודה הזו הבל יותר טוב מקין... הבל מתבטל לקב"ה לגמרי... כשמו כן הוא... הבל הבלים... והוא אכן ביטל את כל ישותו ונתן את כל כולו... את ההכי הכי טוב... ואז כמובן: וישע ה' אל הבל ואל מנחתו... לעומת זאת קין?? קין השתמש בכח העוצמתי שלו בהפגנת כח מול הקב"ה וממילא "ואל קין ואל מנחתו לא שעה..." אז נכון!!! הפעם קין טעה... הפעם קין ניווט את התכונות שלו למקומות שליליים... אבל עדיין... נא לא לשכוח שבסופו של דבר הבל מת... ואילו קין עדיין נשאר חי... נשאר חי עוד שבעה דורות... בזכות מה?? בזכות הקין שבזכות!!! בזכות ההכרה העצמית שלו שהוא שותף של הקב"ה...

כיצד אדע האם אני צאצא של קין או הבל???

קין והבל!!! שני הבנים של אדם וחוה... הסיפור שלהם ידוע לכולנו. כידוע: קין הביא קרבן לה'... והבל הביא גם הוא... והקב"ה קיבל את הקרבן של הבל ולא של קין... נפלו פניו של קין והוא קם בחמתו והרג את הבל... קין קיבל את עינוש ולאחר שבע דורות הוא מת... למעשה... בסופו של דבר גם קין מת וגם הבל מת... ועיקר ההמשכיות של העולם עברה דרך בן שלישי שקוראים לו שת...

והשאלה הנשאלת: מה בכל זאת?? עדיין מה בכל זאת המשבצת של קין והבל בעולם?? סוף סוף פרשת בראשית זו פרשה מאוד יסודית!!! אין שום דבר שמתחיל ונגמר שם... כל שם עצם שמזכר בפרשת בראשית זה יסוד ואבן פינה שעליו מושטת כל המפה של העולם... אז מה המשבצת של קין והבל?? איפה אנחנו פוגשים אותם באלפי שנות דור שאחרי פרשת בראשית??...

הביאור בזה הוא כך:

סוד כמסוס!!! על פי כתבי האר"י: משה רבינו הוא לא פחות ולא יותר גלגול של הבל!!! ואילו קין?? מי זה קין??

לא פחות ולא יותר רבי עקיבא הוא משורש קין!!!

רבי עקיבא- קין!!! ומשה רבינו- הבל!!!

בקיצור: קין והבל זה שני כוחות שאמורים ללוות אותנו עד ביאת גואל... אמנם בפרשת בראשית הסיפור נגמר כמו שהוא נגמר... אבל זה היה רק ההתחלה... קין והבל עוד הולכים להיפגש בהרבה הזדמנויות עד שבסופו של דבר שניהם יביאו יחד את התיקון השלם...

כעת צריך להבין במה זה מתבטא?? בא נשאל ככה: כל אחד מאיתנו שייך או לסוג של קין או לסוג של הבל... השאלה היא: איך בודקים כזה דבר?? ובמה זה מגיע לידי ביטוי??

ובכן: קין נקרא קין... על שם מה?? **קניתי איש את ה'...** אני שותף של ה'... קין נולד עוד לפני החטא!!! עוד ביום ששי... כשהקב"ה פנה לאדם הראשון ואמר לו: אני בוחר בך כשותף שלי!!! אדם הראשון הכיר בכוחו העצום!!! הכיר בחשיבות הגדולה שלו!!! הקב"ה מסר בידיים שלי את כל העולם... ועל זה הוא קרא שם בנו **קין!!!** קניתי איש את ה'!!! הוא הכניס באותו בן את הכח והעוצמה הזו... אני השותף הבלעדי של ה'!! ה' כביכול קניו לי... הקב"ה

להגיד לך שאבא של קין התפלל שיהיה לו כזה ילד?? לא!!! הורים בדרך כלל מעדיפים את הבל... אבא ואמא מוותרים על ילד עוצמתי שיהפוך את העולם... הם מעדיפים ילד טוב שעושה מה שאומרים לו ולא יאתגר אותם ביצירתיות שלא יהיה להם שליטה עליו... אבל מה נעשה שהקב"ה מזמין את הקין הזה... ובניגוד למה שחושבים שקין הוא אובייקט שכולו שלילי וכל מוצאו (במערכת) רוצה להרוג אותו או לכה"פ להתפטר ממנו... אז זהו שלא!!! בסופו של דבר קין זה תפקיד ואולי התפקיד החשוב והעיקרי בדורנו!!! ובעז"ש עם הרבה תפילות וסבלנות קין עוד יקח את כל העוצמה שלו למקומות הכי טובים והוא יקנה את ה'!!! הוא ישב בהיכלו של רבי עקיבא!!!

אם קין רק יקח את הבטחון העצמי המופרז שלו להכרה איזה גדול אני... כמה ה' מחכה לי ואוהב אותי וצריך אותי... הוא יכול לקחת את המידות הקשות שלו למקום של הליגער ר' עקיבא...

לא לזלזל בעוצמה הזו!!! קין לא לגמרי טועה!! הוא רק מתבלבל... הוא לוקח את זה למקום לא נכון... ובדור שלנו חייבים אותו... חייבים לקחת את העוצמה שלו הזו ולכוין אותה למקום הנכון... בדור שלנו מסוכן להרגיש הבל הבלים... היום מי שמרגיש הבל הבלים לא מגיע עם זה למשה רבינו... הוא יותר מהר מגיע עם זה לרשת ל"ע ששם באמת הכל הבל הבלים וזה די משתלב... היום אסור להרגיש הבל הבלים... אסור למחוק את העצמיות... צריך לדעת שאני גדול וחשוב וה' מחכה לי...

יתן ה' שנזכה להכיר בכוחות שלנו ובחשיבות שה' נותן לכל אחד ואחד מאיתנו...

לעם ישראל כמה הקב"ה גדול... אבל אני? אני כלום!!! אבל יום יבא... ולקראת הגאולה יגיע תורו של קין... קין צריך לסיים את התיקון... ואז מגיעים ימים של הסתרת פנים... ואנוכי הסתר אסתיר... ובדורו של רבי עקיבא כבר לא יראו את גדלות ה'... אדרבה... איה גבורותיו איה נוראותיו... ההשגחה פרטית נסתרת והכוחי והעוצם ידי נושא ראש... כאן משה רבינו כבר לא מופיע... הוא לא מראה לנו אותות ומופתים... את הקב"ה אנחנו לא רואים... ו... ואם כעת!!!! במצב הזה!! יבא אלי משה רבינו- נשמת הבל... ויאמר לי: ונחנו מה... הכל הבל... אני אהנן בראשי חזק חזק ואומר לו: בטח... אני באמת כלום... מי כמוני יודע עד כמה אתה צודק... והיות ואני אכן כלום... (ויש לי אפילו הסכמה ממשה רבינו על כך) אז באמת אין לי מה לעשות... כל טוב... אני נכנס למיטה... שוקע בתהומות ההסתרת פנים...

אבל לא!!! כאן לפתע מגיע מקומו של קין!!! להופיע ולומר: אמנם את גדלותו של הקב"ה אנחנו לא רואים... אבל כאן הגיע התור שלי!!! להיות גדול!!! וכאן ההזדמנות שלי להופיע בתור שותף נאמן מתוך גדלות נפש ולהביע נאמנות לקב"ה!!! להראות לו שבכל מצב אני מאמין בו ונאמן לו... ובכל מצב אני מוסר נפש למענו... גם כשאני לא רואה אותו...

מקובלנו שמישיח בן דוד תלוי בקין... בדור האחרון צריך את הכח של קין... את האמונה בכח היחיד... כן... אני בעצמי... אני לבד יכול להמליך את הקב"ה בכל העולם כולו... חזק ואמץ כי אתה!!!!!!!

ואם ניגש קצת לפרטיקה (אולי אפילו חינוכית):

מבחינה מסוימת כל אחד מאיתנו מושרש או בנשמת קין או בהבל... רואים את זה באופן די בולט בהתנהלות ובהתנהגות בעבודת ה'... יש כאלו שעיקר המהלך שלהם בעבודת ה' זה להיות כפוף למה שקבלנו... לא לשנות... לא לזוז ימין ושמאל... וזו הרי האמת!! סו"ס זאת התורה לא תהא מוחלפת... כל היידישקייט שלנו מגיע ממסורת... ולא נותר לנו אלא לישא עינינו אל ההרים ואל ההורים ואל האבות הקדושים והקדושים אשר בארץ המה ולקבל מהם...

אבל מאידך יש את האופי שיותר מוכר לי עכ"פ... בדרך כלל זה לא האופי האידיאלי... החוצפן הזה... העז פנים הזה... שמהרגע הראשון הוא משדר: אל תגיד לי מה לעשות... ואפשר להתבטא עליו שכבר משחר נעוריו נכרו בו ניצני עזין שבאומות ש... שזה בסדר... אני מבין הכל ויודע הכל... ובדרך כלל אחד כזה מועד לעשות רשימת טעויות וליטול את מקל הנידודים כקין בשעתו ולהבין בדרך הקשה את כל מה שהבל הבין מהרגע הראשון... להגיד לך שזה קל?? לא!!!

לא מעוניין בך... לא רוצה איתך קשר... תראה איזה מיתה משונה הוא ברוך לך...

אבל לא!!! רבי עקיבא הוא נשמת קין!!! ולקין יש כח עוצמתי!!! כל שמו וכל מהותו של קין זה **קניתי איש את ה'!!!** ה' יתברך כביכול קנוי לוי!!! ואם הקב"ה בחר בי כשותף שלו ומסר בידים שלי את הנהגתו... אני אלך איתו בנאמנות עד הסוף עד הסוף עד הסוף... גם אם הוא יזרוק אותי... וגם הוא כביכול ינסה לדחות אותי... אני בכל מחיר אמשך לאחוז בו ולאהוב אותו ולידבק בו... זה מה שר"ע אומר ברגעיו האחרונים: כל ימי הייתי מצטער מתי יבא לידי ואקיימנו... מתי אזכה לקיים ואהבת את ה' אלוקיך בכל נפשך... אפילו נוטל את נפשך... עכשיו בא לידי ולא אקיימנו??? פונה רבי עקיבא לתלמידיו ואומר: אני שורש נשמת קין!!! הקב"ה נתן לי מתנה ואיפשר לי לקנות אותו... איפשר לי להיות שותף גמור שלו בכל מחיר!! אני כביכול שווה לו!!! בי מלכים ימלוכו!!!

ויצאה נשמתו באחד... ברגע שרבי עקיבא עמד ביסורים הכי קשים ושם!!! שם הוא המליך את הקב"ה... שם קין ניצח!!! קניתי איש את ה'... בפעם הקודמת קין לקח את העוצמה שלו וניצל אותה לכיוון שלילי... לכיוון של גאוה... למקום של התנצחות נגד הקב"ה... אבל כעת!!! קין לקח את אותה עוצמה!!! את אותו כח!!! ולכן הוא ניווט אותה?? לנאמנות הכי גדולה!!! אני נאמן לקב"ה בכל מחיר... גם אם הקב"ה ינסה לדחות אותו ולהתנער ממני בכל דרך... אני אדבוק בו בכל הכח ואנצח!!! מה שיהיה ומה שלא יהיה "ואהבת את ה' אלוקיך..." ברגע שקין לוקח את העוצמה של "קניתי איש את ה'" ומנווט אותה עם כל העוצמה לנאמנות כלפיו יתברך... הרי לא נותר למשה רבינו- נשמת הבל... אלא לעמוד ולשאול: יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?? שלח נא ביד תשלח... תשלח את הגאולה ע"י רבי עקיבא...

אבל הקב"ה לא מקבל את הטענה של משה רבינו!!! הקב"ה רוצה שהתורה תגיע דווקא ע"י משה רבינו... העניו מכל אדם... נשמת הבל... שכל כולו מבוטל לקב"ה... משה רבינו מראה לעם ישראל אותות ומופתים... מראה להם עד כמה הקב"ה גדול וגדול ואינסופי... אבל אני?? נחנו מה... אני עפר ואפר... אני הבל... הבל הבלים... ועל ידו!!! דווקא על ידו ניתנה התורה!! הוא זכה להיות הצינור הכי טהור והכי סטרילי שהוא הממצע שדרכו הקב"ה הוריד תורה לישראל... משה רבינו מכוין את הטלסקופ לכיוון מעלה... מראה

מה בריאת העולם מדברת אלינו בפועל...??

התורה שלנו רחבה ועמוקה מאוד... אבל מיותר לציין שהחלק הכי הכי מסתורי בתורה... זה הפרק הראשון של הפרשה הראשונה!! ששם הקב"ה משתף אותנו לא פחות ולא יותר בבריאת העולם בכבודו ובעצמו... הקב"ה מתאר לנו ומפרט לנו איך!!! איך הוא ברא את העולם... ולכאורה זה מאוד מאוד תמוה: כי בינינו... כלנו מבינים שבריאת העולם זה משהו מאוד מאוד גדול... שגם אחרי שהתורה מפרטת לנו את בריאת העולם... הרי רב רב רב הנסתר על הנגלה... וזה רב במיליוני אחוזים... א"כ מה בכלל העניין לספר לנו את זה??? וכי מה זה משנה לנו אם אנחנו לא יודעים בכלל בכלל איך הקב"ה ברא את העולם... לבין אם הקב"ה מספר לנו שהוא עשה את זה בעשרה מאמרות ובששת ימי בראשית... וכי עכשיו אנחנו כבר כן יודעים את זה??? עכשיו אנחנו כבר מבינים איך הוא עשה את זה??? הרי עדיין נשארנו בלי שמץ של קצה הבנה מהחכמה האינסופית שעומדת מאחורי בריאת העולם... אז מה כן התועלת בידיעה הכ"כ כ"כ חלקית שהתורה משתפת אותנו בפסוקים הבודדים האלו??

והביאור בזה הוא עצום ונורא:

שעד ויכולו השמים והארץ... עד שם הקב"ה **אומר!!!** והוא **אומר** בטה"כ עשרה **מאמרות...** וככככככככככ כולו... על כל מה שיש בו וכל מה שכלול בו בשית אלפי שנים... הכל מיוחס ומתחיל ונגמר מאותם עשרה **מאמרות** אלו... **פונה הקב"ה ליהודי ואומר:** הנה לך מדגם של עשרה מאמרות שלי... איזה כח יש לכל מאמר שיוצא מפי... עד כמה הוא יכול לפעול... אבל זה!!! מכאן ואילך אני יותר לא אומר... זהו! ויכולו!!! ולמה???

כי מכאן ואילך אני מעביר לך את שרביט **האמירה**... מכאן ואילך ואשים דברי בפין לנטוע שמים וליסוד ארץ... מכאן ואילך אני מעביר את כח המאמר שלי לפה הקטן שלך... **ומעתה!!!**

בדיוק כמו שאני- הבורא... בכל מאמר שיצא מפי הרי בראתי עולמות ורקיעים אדירים... הרי מכאן ואילך הכח הזה מועבר אליך... **וכאן מתחילה התורה בפועל!!!** הנה... הבוקר קמתי כמו יהודי ואמרת: שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד!!! מה אמרתי פה?? אמרתי **מאמר** של הקב"ה...

הקב"ה **אמר** יהי מאורות ברקיע השמים.. ומה נהיה מהמאמר הזה?? שמש וירח וכוכבים??! אז גם אני אמרתי הבוקר: ברוך אתה ה' יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל... ומה עשיתי בזה?? מה בראתי **במאמר** הזה שאמרת?? בראתי עולם שלם!!!! ואשים דברי בפין לנטוע שמים וליסוד ארץ...

ישוב לו בן תורה שפוף בבית המדרש... והוא כעת עסוק בדף היומי בסוגיית מנחת מחבת... הוא כעת עוסק בתורת כהנים בדרשה של הפסוק **"ואם מנחת מחבת קרבנך סולת בלולה בשמן מצה תהיה"**... והוא בדיוק נמצא כעת בימי השנאה... וברגעים מסוימים הוא יושב וחושב לעצמו... רבש"ע: מה אני כבר עושה בלימוד התורה שלי הזה? מה כבר יכול להיות?? אני בטה"כ מדבר פה על מחבתות... בלולות בשמן... מצה תהיה... **מה יש בזה?? מה כבר יכול להיות???** מה התשובה??

יהודי יקר: תדפדף בתורה הקדושה להתחלה... תפתח בראשית ברא... **תחבר פסוק אחד בודד:** בא ניקח לדוגמא את הפסוק: ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים!!!! עכשיו תסתכל על השמים... על כל האופק האין סופי של הרקיע... ותחשוב שכל הרקיע האינסופי הזה שכבר קיים שש אלפים שנה... כל זה נולד ונוצר וקיים **ממאמר** אחד של הקב"ה!!!! **אז זהו!!!** שהפסוק והמאמר האלוקי שאומר "ואם מנחת מחבת קרבנך סולת בלולה בשמן מצה תהיה"!!! **הוא מאמר אלוקי בדיוק כמו המאמר** "יהי רקיע בתוך המים וגו'!!!

בדיוק כמו ש"יהי רקיע בתוך המים" זה **מאמר** של הקב"ה שנכתב בפרשת בראשית שכשה**מאמר** הזה יצא מפי של הקב"ה הרי נברא כל הרקיע האין סופי וכל מה שכלול בו... אז **המאמר** האלוקי שנכתב בפרשת ויקרא "ואם מנחת מחבת קרבנך" הוא מאמר של הקב"ה **לא פחות!!!** וברגע שאתה ואני מוציאים מהפה היהודי שלנו את הפסוק הזה מתוך עסק התורה לשמה במסכת מנחות... הרי בלימוד שלנו נבראים עולמות ורקיעים בדיוק כמו שכשהקב"ה אמר "יהי רקיע..."

רק מה בכל זאת ההבדל ביניהם???

שאת המאמר "יהי רקיע" הקב"ה **לעצמו אמר** והוא ברא אותו לבדו (ולא נתן לנו לעשות את זה)!!!! ואילו את המאמר "ואם מנחת מחבת קרבנך" הקב"ה מסר לי ולך!!!! שאנחנו נאמר!!!! שאנחנו נברא!!!! ואנחנו נזכה לשמים חדשים והארץ חדשה שתברא מהמאמרים שאנחנו בראנו מהתנ"ך מאמרות שהקב"ה נתן בפה שלנו שנוכל גם אנחנו לברא עולמות כמוהו... **זה כל ההבדל!!!** אם הקב"ה היה **אומר** לבדו למשל את הפסוק "את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב" הרי העולם כולו היה נראה אחרת לגמרי... כי היה בו עוד מאמר... **רק מה??**

הקב"ה כיבד אותי!!!! ונתן לי!!! אני הקטן!!! ואשים דברי בפין... הוא כיבד אותי שאני אברא את השמים החדשים והארץ החדשה שתלויים באמירת ולימוד הפסוק והמאמר הזה... וכך לאורך כל תנ"ך מאמרי התורה... ולכן!!! מ"ויכולו השמים והארץ ואילך..." זהו!!! הקב"ה מצידו יותר כבר לא מוסיף על העשרה **מאמרות**... ומצידו יתברך מכאן ואילך אין כל חדש תחת השמש... **אבל ליי??** לי הוא נתן תורה שלימה... עם תנ"ך מאמרות... שבכל מאמר שאני עוסק ולומד בתורתו... אני בורא ובורא ולא מפסיק לברא...

נו... אם באמת אני כ"כ הרבה בורא... אז אנה ה'... איפה זה?? תן לי רשות אחת ולתמיד לראות את כל העולמות הגדולים האלו שנבראים מהתורה שאני לומד?? **לא!!!** בני היקר... לא כדאי לך לראות... כי מי שכבר מקבל את הרשות לראות בעיניו מה שהוא פעל... זהו... הוא כבר מאבד את זכות הבחירה ומכאן ואילך הוא כבר לא יכול לבחור... וממילא הוא כבר לא יכול לברא... לכן כדאי לך להמשיך להאמין בכח העצום ששמתי בפין... ולהמשיך ולנצל את הכח העצום שהקב"ה נתן לך... ואשים דברי בפין!!!!

ק... בראשית ברא אלוקים זה פרשה מדגמית!!!!

הקב"ה מדגים לנו איזה כח עצום יש בעשרה מאמרות שיצאו מפי!!! כדי שנלמד מזה לכל התנ"ך המאמרות שהוא השאיר לנו לברא... כמו שכל מאמר שהקב"ה אומר בפרשת בראשית הרי נהיה מזה יקום שלם!!!! הרי על אותו משקל כל מצוה אחרת בתורה היא מאמר של הקב"ה בדיוק אותו דבר!!!

יש לה את אותו כח בדיוק!!!!

תחשוב: "יהי מאורות ברקיע השמים" זה מאמר של הקב"ה... ואילו "ועשו להם ציצית" זה הרי גם מאמר של הקב"ה אותו דבר... **רק מה ההבדל??** שכשהקב"ה אמר יהי מאורות... זה היה לפני "ויכולו השמים והארץ" ולכן ברגע שהוא אמר יהי מאורות... בבת אחת נבראו השמש והירח וכל הכוכבים... ואילו כשהקב"ה אמר "ועשו להם ציצית" זה כבר נאמר לאחר ויכולו... ומ"ויכולו השמים והארץ..." מכאן ואילך המאמר נמסר כבר אלינו... כעת אנחנו הקטנים... בפה הקטן שלנו... ובחמשה מוצאות הפה הפצפון שלנו... הרי כשאנחנו מוציאים מהפה שלנו מידי בוקר את המילים "ועשו להם ציצית" הרי באותו רגע נברא עולם!!!! את העולם הזה שנברא אנחנו נפגוש לאחר 120!!!! **ועד אז!!!** יש לנו את הזכות לקום עוד בוקר ולומר ועשו להם ציצית... ושוב יברא מזה עולם... ושוב שמע ישראל ויברא מזה עולם... ועוד בוקר להיכנס לבית המדרש ולפתוח את הגמ' ולעסוק בגופי תורה שכולה מלאה במאמרי של הקב"ה... ולמלאות את הש"י עולמות שאנחנו בוראים במו ידינו...

רק לשבר את האוזן: מידי יום יוצא לנו לברך כמה וכמה פעמים את הברכה הכי מוכרת והכי שכיחה... **שהכל נהיה בדברו!!!** יש לי שאלה: מה הפירוש המילולי של "שהכל נהיה בדברו"?? אני מדגיש: הפירוש המילולי!!! טייטש!!!

אז ככה: ביום השישי של בריאת העולם הקב"ה אמר מאמר!!!! **לכם יהיה לאכלה!!!** ברגע שהמאמר הזה יצא מפי של הקב"ה באותו רגע נבראו כל המאכלים שיש בעולם לאורך כל השית אלפי שנים... זאת אומרת: אם אני עכשיו לוקח ביצה או חתיכת דג... ואני מכניס אותה לפה... ו... ו... וזה אוכל!!!! זה אכיל!!!! זה נכנס לתוך הפה שלי וזה מתורגם לאוכל... ויש לזה את הסגולות התזונתיות שבו... איך כל זה נהיה?? **בדברו!!!** בדיבור אחד של הקב"ה שאז... ביום השישי הוא אמר את **המאמר** "לאכלה"!!! וזהו!!! במילה הזו הוא יצר בעולם את הבריאה המופלאה ששמה אוכל... ומכאן ואילך כל אוכל שנכנס לתוך הגוף ומתורגם לתזונה... מיוחס לדברו הזה!!! למילה הזו שיצאה מפי של הקב"ה בששת ימי בראשית!!! וממילא לא נותר לי אני... כשאני מגיע לאכול... ואני שואל את עצמי: מאיפה מגיע הבריאה הזו ששמה האוכל?? הרי נדרש ממני לענות בעצמי על השאלה ולשנן לעצמי שהכל נהיה בדברו!!! באותו דיבור שהקב"ה אמר אי שם בששת ימי בראשית... לאכלה... זהו... מכאן ואילך לעולם ה' דברך ניצב השמים... הדיבור הזה כל הזמן מתחדש ומהווה מציאות של אוכל... שאותה פגשתי היום בארוחת בוקר... הבנת???

אז זהו!!! שעל אותו משקל: כל מילה של תורה!!!

בדיוק כמו שכשהקב"ה אמר את המילה לאכלה!!! הרי מכאן ואילך נהיה מציאות של אוכל... למשך שית אלפי שנים... ככה כל מילה תורה הרי היא מאמר!!! מאמר של הקב"ה... ואנחנו בוראים בזה שמים חדשים וארץ חדשה...

לא נותר לנו אלא ללמוד מהקב"ה...

שכמו שהוא יתברך אסתכל באורייתא וברא עלמא!!!

ככה אנחנו בדיוק ההיפך!!! נסתכל בעלמא!!! ונברא אורייתא...

ברגעים של חולשה... ברגעים של חוסר הערכה במה שאנחנו עושים... נסתכל בעלמא... נתבונן בעולם הגדול שהקב"ה ברא... ונחשוב: שהשמש הגדולה הזו שהיא מקור אנרגיה ענקי שלא נח כבר קרוב לששת אלפים שנה הרי השמש הזו נבראה **ממאמר אחד** של הקב"ה... אז איך אני יכול לזלזל בשעה של קביעות עיתים לתורה מצידו?? הרי בשעה הקצרה הזו ה' שם דבריו בפין!!!! וכמה מאמרות של הקב"ה יוצא לי לומר בשיעור דף היומי הכי פשוט... כמה עולמות הקב"ה מכניס לי לתוך הפה לנטוע שמים וליסוד ארץ... נכון אמנם שיש תלמיד חכמים גדולים שהם לא מפסיקים ללמוד וממילא הם לא מפסיקים לבנות ולצבור... אבל מכאן ולזלזל בשעה של לימוד תורה?? אתה יודע מה זה כח של מאמר תורה... זה עולמות עולמות עולמות!!!! תסתכל... תסתכל בעלמא... תסתכל בפרשת בראשית ותראה מה כח של מאמר תורה... דברים אלו הנכתבים במאמר זה... זו מציאות!!! אלו דברים מפורשים שמבוארים בנפש החיים ובזוהר הקדוש להדיא... לא נותר לנו אלא להיות יהודים מאמינים ולהאמין בכוחו...