

# { אז נדברו }


פרשת מצורע תשפ"ב | גליזן מקוצר (ובחלקו משוחזר) |

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס  
באמצעות שיחת טלפון:

 079-5319191

נודה להשתתפותכם

בהוצאות הגדולות!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא (ע"י)

ניתן לקבל קבלה מוכרת לחזר מס  
(ס' 46)

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

למענה אנושי: 052-7683095

**תודה מראש!!!**

## המדריך לענייני כישוף...

היום נדבר על כישוף... הגיע הזמן... כבר ממתי שאני ילד בגן גדלתי על המושג המסתורי שנקרא כישוף... כבר כשהיינו ילדים אני זוכר שהיה את הבית של המכשפה שכולנו פחדנו לעבור לידו... לך תדע... המכשפה תצא עלינו... כל פעם שראיתי מישהו מפחיד ברחוב פחדתי שהוא עושה לי כישופים... בקיצור: כישוף זה אמנם מושג מסתורי... אבל אנחנו הרבה משתמשים במושג הזה... והגיע הזמן לשאול אחת ולתמיד: האם יש לנו השגה במושג הזה? או שהמושג הזה הוא לגמרי מופשט ולא שייך אלינו... בפרט שכעת בדף היומי היו כמה דפים שמדברים על כישופים... ובפרט!!! שכעת ערב פסח... והמושג כישוף מיוחס בעיקר למצרים... כשמשא רבינו בא לפרעה ועשה אותה שהמטה נהפך לתנין כתוב שפרעה זלזל וטען למשה: "תבן אתה מכניס לעפריים...?? אתה מנסה לרגש אותנו עם כשפים... הרי ארץ מצרים היא האמא של כל הכשפים..."

כן... כל הכח של מצרים הגיע מכח הכישוף... כל הסיבה שעם ישראל בילו במצרים 210 שנים ואף עבד לא יצא משם זה רק בגלל כח הכישוף שלא איפשר להם לצאת משם...

### אז מה?? מה זה הכישוף הזה? מה זה הכח הזה???

בא נשאל ככה: איך אני יכול לזהות מכשף?? הרי כתוב בתורה "מכשפה לא תחיה..." איך אני יכול לדעת מה זה מכשפה... אז מישהו פעם אמר לי שאצלו השוויגער זה מכשפה... נו... שומע... הוא כבר מסודר... הוא כבר מצא את המכשפה... אבל אני מדבר על מי שהשוויגער שלו לא מכשפה... איך הוא ידע לזהות מה זה מכשפה ומה זה לא???

אז ככה: המושג כישוף בכללותו הוא בודאי נושא הרבה יותר מופשט... שמסתמא שייך לכוחות טומאה שאין לנו מושג בזה... אבל עזוב... אני לא מדבר על הארגז כלים של הכישוף... אני לא מדבר איך!! איך נהיים מכשפים... אני מתמקד רק בהגדרה הפנימית... מה זה כישוף...

אז תרשה לי להציע הגדרה מסוימת ששמעתי אותה... (לא הייתי לוקח אחריות גמורה על זה... אבל גם אם לא קוראים לזה כישוף... זה ודאי נכון) כישוף זה סוג של השתלטות על בן אדם בצורה ידידותית ודיפלומטית!!! מה הכוונה?? אם אני רוצה לסגור איתך חשבון... ואני רוצה לנקום בך ולעשות לך רע... יש לי שני דרכים איך לעשות את זה... יש את הדרך המקובלת והקונבנציונלית: ללכת ליער ולהיכנס למאורת השודדים... לצאת עם הציד... להגיע רעול פנים עם גרזן ולתפוס אותך במקום סתר ולתת לך מכות נאמנות ולקחת ממך את כל הכסף ולהשאיר אותך עשוק ורצוף ושבור ולחזור במהירות ליער להתחלק עם שאר השודדים... זו הדרך המוכרת של השודדי ים והסיפורים המוכרים שעליהם גדלנו... זו דרך אחת... אבל סו"ס להיות שודד זה גם מסוכן... כי סוף גנב תלחיה וגם לא נעים... סו"ס אנחנו אנשים מתורבתים... ולהיות שודד זה להיות בן אדם עם "דם על הידיים..." אז כאן יש דרך אחרת שהיא הרבה יותר מתוחכמת וידידותית ומומלצת... לדרך הזו קוראים כישוף... בכישוף אני לא לובש בגדים של שודד ים... אני לא איש רע... ממש לא!! אדרבה... אני איש הכי טוב והכי רחום... רק מה?? יש לי את הכשרון איך להתעלל בך ולעשוק אותך... ואתה עוד תגיד לי תודה רבה!!! אני אמרר לך את החיים ואתה תהיה בטוח שאני מטיבך וכולך תהיה מלא רגשות הכרת הטוב כלפי... זו ההגדרה הפנימית של כישוף!!! וזה היה הגאונות של מצרים... מצרים היו מומחים בכישוף... פה רך-- שהוא פרך!!!

שים לב: עם ישראל עברו שתי גלויות מרות... גלות מצרים וגלות בבל- נבוכדנצאר... מה ההבדל בין שתי הגלויות האלו??? נבוכדנצאר היה אכזרי מאין כמותו!! אבל הוא היה כנה... כולם ידעו שהוא רשע ואכזרי... כולם סבלו ממנו... כולם חיכו בכיליון עיניים שהוא ימות... וכשהוא מת כולם שמחו... ישעיה מתאר את השמחה והגיל שיהיה בעולם כשתבטל גלות בבל... "והיה ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך ונשאת המשל הזה על מלך בבל, מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה... נחה שקטה כל הארץ פצחו רינה..." בקיצור: כמה שנבוכדנצאר היה רשע ואכזרי... דבר אחד טוב היה לו: הוא לא היה רמאי!! כולם ידעו שזו הסחורה... כולם חיכו לסיים איתו... וכשהוא מת כולם שמחו ואמרו ברוך שפטרנו... אבל מצרים??? מצרים היו לא רק רשעים ואכזריים... הם גם היו מכשפים!!! ואיפה זה מגיע לידי ביטוי?? שעם ישראל סובלים ומעונים במצרים במשך שמונים שנה... זורקים להם את הילדים ליאור... עושקים אותם וחומסים אותם ו... והם לא רוצים לצאת ממצרים!!! טוב להם בסבל הזה... לעם ישראל היה מאוד קשה לצאת ממצרים... גם אותם עשרים אחוז שכן יצאו ממצרים הם לא הפסיקו לחשוב על אפשרות לחזור שוב למצרים... הם כל הזמן התרפקו על ה"חיים המאושרים" שהיה להם במצרים... זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם... אה... איזה אושר היה לנו שם... מה זה האושר המופלג שהיה להם שם?? על מה אתם מדברים?? זה כבר כישוף!!! זו היתה החכמה של מצרים... אני אמרר לך את החיים... אני אשלוט עליך בעריצות ובאכזריות ואתה עוד תהיה בטוח שאני האיש הכי טוב והכי רחום שהכי חושב עליך ודואג לך...

אני הולך למנחה מעריב...

מי שלא מכיר את המשפט הזה שירים את היד...?? כן.. הנשים מתלוננות... שבבין הזמנים הגברים חצי מהיום נמצאים במנחה מעריב... נס שקוראים לזה שם... לפחות קוראים לזה מנחה מעריב... תתאר לעצמך שלא היה לנו מנחה מעריב... מה היינו אומרים להם???

**אבל!!!** הגמ' אומרת: לעולם יהא זהיר אדם בתפילת המנחה... אני לא מבין: למעוטי מאי?? למעט שחרית ומעריב... וכי בהם לא צריך להזהר?? מה יש במנחה שצריך להזהר בה יותר מכל תפילה???

הפשט הוא לאורה כד:

אם שמת לב תפילת מנחה היא לא בתחילת היום וגם לא בסוף היום... אלא באמצע היום!!! בינינו... לא נעים להגיד בקול... אבל ברוב הפעמים זו שעה לא נוחה... הייתי אומר אפילו תקועה... ובינינו... הרבה פעמים תפילת מנחה היא עול כזה... ישנה מין תחושה כזו... אני מוגבל כי עדיין לא התפללתי מנחה... אני לא יכול לנסוע... לא יכול לישון... כי... כי יש לי פתאום מנחה... או בא... בא נתפלל מנחה עכשיו... בא נגמור עם זה... נכון???

**אבל בא נחשוב רגע: באמת למה?? למה תפילת מנחה היא באמצע היום?? מה... הו"ל לא ידעו שזו שעה לא נוחה???** נו... מה אתה אומר?? מה התשובה?? כנראה שזה גופא המטרה!!! דווקא בגלל שזה בשעה התקועה הזו... דווקא זה מה שהקב"ה כעת רוצה!!! הקב"ה רוצה שתדע להפסיק באמצע החיים... ו... ולפרוש לתפילה!!! תתפלל ואז תמשיך הלאה... זו משימה יומיומית... כל יום ואמצע החיים שלו... כל יום והטרדות שלו... והקב"ה רוצה את התפילה שלך דווקא מתוך הטרדות האלו!!!!

זה הפשט: לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה!!! לתפילת המנחה יש קושי קבוע!!! כל יום בערב פסח... אני מוצא את עצמי מתפלל מנחה בסיטואציה אחרת... באמצע עניין... והקב"ה רוצה דווקא את המנחה הזו!!! דווקא באמצע צביעת הבית!! דווקא באמצע הסידורים!!!

זה חלק בלתי נפרד מעבודת תפילת מנחה!!!!

לדעת להתפלל מתוך החיים... מתוך היום... מתוך הטרדות... כן... לדעת ללכת לאצקוביץ מתוך הקניות בר"ע... ולדעת ללכת לזכרון משה מתוך הסידורים במלכי ישראל... צריך בשביל זה עבודה מיוחדת!! לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה!!!!

תראה כל תפילת מנחה כתפילה יחידה... שעליה באופן ספציפי הקב"ה פונה אליך ואומר: אני רוצה דווקא אותה!!! ומי יודע... יתכן שהקב"ה רוצה למלא משאלות לבך לטובה דווקא מתוך התפילה החפוזה הזו... שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה... בא נעבור על זה...

כל טוב... אני הולך למנחה...

בשבוע האחרון נשמעו קול ענות חלושה... היות ויש פאניקה כללית מאימת הפיגועים והירי ברחובות קריה ובפרט שאצלנו החרדים לדבר ה'... ברגע שקרה פיגוע בבני ברק והכתובת מידי רשומה על הקיר שזה בעקבות ה"כיפת ברזל" שנחסרה מאיתנו מאז סילוקו של מרן ר' חיים קנייבסקי זיע"א... דווקא בגלל זה נשמעים קולות מפוחדים!!! מפוחדים מידי...

כלומר: כשילד חילוני או גם מבוגר חילוני מפחד... אנחנו נמצא מי שירגיע אותו... נצליח להסיח את דעתו דרך הרשת... נגבב לו כמה משפטים ונרגיע אותו... יבא איזה ח"כ איזה שר ויגיד כמה משפטים עד כמה כוחותינו פרושים וככה נצליח להוריד לו את הלחץ דם... אבל כשיש לך עסק עם יהודי מאמין!!! שעומד מול מציאות עובדתית שברגע שמרן ר' חיים קנייבסקי התרחק מבני ברק... תוך שבוע קרה פיגוע לראשונה בבני ברק מאז היווסדה... זה מלחיץ!!! יש פה נתון שאי אפשר להתווכח איתו... זה בהחלט זועק...

איך מישוהו אמר?? הפיגוע הזה היה ההספד הכי מר על מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל...

אבל לא!!! הפחד הזה הוא לא גישה נכונה... אצל הגוים יש כזה מושג "וידאו הפלשתים כי מת גיבורם וינסו..." אצל ישמעאל יש מושג שאחרי מות יצחק "על פני כל אחיו נפל..." ברגע שיצחק הסתלק מן העולם ישמעאל התפרק... נפל... איבד את הכיוון...

אצל יהודים זה עובד בצורה אחרת!!! דבר ראשון כשצדיק נפטר יש כאן תפקיד שצריך למלאות אותו... ואנחנו לא צריכים להיות עסוקים בפחד מהבאות... אנחנו לא פלשתים שהיה להם גיבור וברגע שהוא נעלם אז זהו... יש לנו תורה שיש לנו תמיד את האפשרות לקום ולמלאות את החלל הזה... ובמקום לדוש בכל מיני פחדים פשוט לקום ולקבל קבלות טובות ובהרוצה לינצל מחבלו של משיח וכו'... חוץ מזה צריך לדעת שיש מחלוקת מאוד מעניינת בין רשב"י לרבי אלעזר בנו... אודות השבע שנות רעב שנגזרו על מצרים... והיות ואחרי שנתיים לפתע יעקב אבינו הגיע למצרים... באותו רגע פסק הרעב!!! כלומר: אמנם נגזרו שבע שנות רעב... אבל מה נעשה שפתאום יעקב אבינו הגיע... אז הפסיק הרעב... נו... ומתי יתקיימו עוד חמש שנות רעב?? אז יש בזה מחלוקת ואני לא זוכר מי אומר מה... (אשמח שיעדכנו אותי...) יש מי שאומר: שאחר פטירתו של יעקב הרעב חזר לעוד חמש שנים!!! ויש מי שאומר: שלא!!! הרעב לא חזר... כי אדרבה... הגדלות של הצדיק שאם בחייו ה' מנע רעב ממצרים... אז גם לאחר פטירתו... יש מספיק זכות בשביל להמשיך למנוע רעב ממצרים... ואם כן, הכא נמי גדולים צדיקים במיתנתן יותר מבחיהן, וה' ששמר עלינו בזכות הצדיק ימשיך לשמור עלינו גם לאחר פטירתו...

ובפרט שאסור לשכוח שבחור ישיבה אחד בודד הדר בעיר ושומר על העיניים הרי הוא כבר בגדר צדיק יסוד שכל העולם כדאי הוא לו וה' שומר על כל העולם בזכותו... בקיצור: אצל יהודי אין זמן לדוש בעבר... צריך פשוט לשנס מתניים ולהרבות זכויות שמתגלגלים לנו בין הרגלים... וה' יעזור שלא נשמע עוד שוד ושבר בארצנו... ונזכה בניסן זה לגאולה השלימה ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים אמן.

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי בטן... " **אה... מה זה התיאור המזויע הזה???**

זה תיאור של שודדת אמיתית על כל השמונה בגדים של שודד...

דא עקא שרק שלמה המלך בחכמתו מזהה שיש פה שודדת!!! הנוער המתמודד שלנו בטוח שכל האושר שלו מגיע משם... מהרשת המקוונת... יש הרבה אנשים שרואים בזה את מילוי הסיפוקים והיצרים שלהם... ואני שואל אותך: האם יש מישהו בעולם שחושב שאינטרנט זה שודד ים??? **ממש לא!!!** יש מישהו שמעלה על דעתו שגירוי יצרים זה מעשה שודד??? יש מישהו שהצליח לשים את האצבע על פיתויים שפלים שקיימים בדורנו ולזהות שיש פה פשעי אנושות לאור השמש??? מה פתאום!!! במקרה הטוב יש כמה צולי"ם שהם שומרים על העיניים כי הם אנשי דת וה' לא מרשה להם... ההתרשמות הכללית היא שהם מקריבים למען הבורא יתברך...

אז זהו!!! שמילוי סיפוקים בצורה לא מבוקרת... **הנה לך כישוף!!!** זו דוגמא קלאסית לכישוף... לא לחינם חז"ל אומרים: אחורי ארי ולא אחורי אשה... אתה יודע למה?? כי כשאתה הולך אחורי ארי... אתה יודע שיש מולך חיית טרף... שיש לה שיניים אמתניות... ואתה יודע לשמור מרחק... אתה יודע שהאריה הזה עלול לטרוף אותך ולאכול אותך ולא להשאיר ממך עצם... אם ככה... אתה יכול ללכת מאחוריו... אתה תדע לשמור מרחק... **אבל אחורי אשה???** מישהו קולט ש"אחריה מרה כלענה ורגליה יורדות מוות שאול צעדיה יתמוכו"?? מישהו מרגיש ככה... לא!!! אם לא... אז הנה לך כישוף... זה הכישוף במיטבו!!! ומכישוף צריך לברוח כנשון נחש

יש לך פה שוד אמיתי... יש לך פה מישהו שיכול להרוס לך את כל החיים ולא להשאיר ממך זכר... ואתה עוד נמשך אחריו ובטוח ששם תמלא את סיפוקך... הנה לך כישוף!!! זו הסיבה שכישוף זה תחום שמצוי יותר אצל נשים... האיש פחות יודע לכשף... האיש יודע להיות אכזרי והוא עושה את זה בכנות... כולם יודעים לברוח מעקיצות... כולם יודעים שיש אנשים רעים... אבל האם אתה מעלה על דעתך שהרוע הגדול בעולם מסתובב לך בין הרגלים... ונותן תחושה כללית שהוא הדבר הכי טוב והכי ערב???

עד היום אני לא סולח למי שהראה לי את הסיפור האכזרי של עמי ותמי... שלא תדע... מדובר בסיפורי ילדים מחרידים (שמיוחס לנאצי אחד שחיבר אותם) הסיפור שם מספר על עמי ותמי שמכשפה אחת תפסה אותם ורצתה לאכול אותם אז היא האביסה אותם ונתנה להם לאכול הרבה בשביל שיהיה לה מה לאכול... הסיפור המחריד הזה השאיר אותי עם סיוטים יחד עם הרבה הרבה ילדים אחרים שקראו את הסיפור הזה... **שם קבלתי לראשונה את הפחד מהמכשפה!!!**

אבל זה לא נכון... שמוליק הקטן... תרגע... המכשפה

תסמוך על שבוי שסובל ומדוכא וחושב רק על דבר אחד: איך אני בורח מפה... תסמוך עליו שהוא ימצא את הדרך איך לברוח גם אם זה יהיה כרוך בסיכונים מאוד גדולים... **אבל!!!** כשיש לך עסק עם שבוי ועבד נרצע שהצלחנו לשכנע אותו שזה המקום הכי טוב בשבילו... כאן אתה יכול להיות רגוע שהוא אף פעם לא יברח... אתה קולט?? יש שני סוגים של חומות איך אתה שומר על השבויים שלא יברחו... או שאתה עושה חומה מאוד מאוד גבוהה ואימתנית... וכולי האי ואולי... בטוח שעוד יצליחו לברוח גם ממנה... או שאתה פשוט עושה עבודה פסיכולוגית של כישוף ואתה מצליח לשכנע את העבד עמוק מבפנים שהוא הכי מאושר בעולם... ואז אתה לא צריך לבנות שום חומה... החומה נמצאת אצלו עמוק בלב... זו הסיבה שאף עבד לא יצא ממצרים!!! בטח שלא... איך אפשר לצאת ממצרים... הרי אני כ"כ "נהנה" שם... אני לא מעיז להפסיד את ה"זכיה" הגדולה להמשיך לסובל שם... זה כח של כישוף!!!

אז כמובן: כאן חשוב להדגיש: ברור שהכישוף המקורי נעשה בדרכים יותר מופשטות... של שימוש בכוחות עליונים... שהרמח"ל כבר מברר קצת מה זה... ועם המושגים האלו באמת אין לנו השגה וזה לא קיים בדורנו או שכן... אבל הרעיון הפנימי איך הכישוף עובד זה בהחלט יש ומוכר בדורנו... (לא לחינם המושג "ויגזול את תחנית מיד המצרי..." נאמר דווקא בייחס למצרים... כי זה גופא כל הנקודה בגלות מצרים... שהם ידעו לקחת את תחנית ממך... לתפוס את החולשה שלך ולהשתמש בה לרצונם ואכמ"ל...)

---  
וכעת אני אגלה לך סוד... אתה יודע מי הסמל והדוגמא לכישוף בדורנו???

**מכשפה לא תחיה!!!** שים לב: יש קשר מסוים בין כישוף לנשים... כישוף זה תחום ששייך בעיקר לנשים... רוב המעשים בחז"ל על כישוף מיוחס לנשים... שמעון בן שטח הרג שמונים מכשפות... **אתה יודע למה?? מסיבה פשוטה מאוד:** גבר מושחת שרוצה לגנוב ולרצוח ולשדוד... הוא לא מסתבך יותר מידי... הוא פשוט הולך ליער ופותח כנופיית שודדים... הם הולכים עם דגל של גולגולת... ותופסים אנשים חפים מפשע ולוקחים להם את כל הכסף... חבל להסתבך... **אבל אישה???** לאישה יש תכונות אחרות... היא לא טובה בלהיות שודדת... היא לא יודעת לעמוד עם גרזן ולשדוד אנשים... ולכן!!! כשאתה הולך ביער אין לך מה לפחד משודדת... הנקבה לא יכולה לעשות רע בכח הזרוע... האחרון שאתה צריך לפחד ממנו בכח הזרוע זה אשה... היא תמיד יותר חלשה ממך...

אז זהו!!! שהשודדת הגדולה... היא דווקא לא מתחבאת ביער... היא לא מסתתרת אי שם... יש לה דרכים הרבה הרבה יותר מתוחכמות מהשודד הגבר... היא כ"כ מתוחכמת... עד כדי כך שרק שלמה המלך יודע להצביע עליה ולזהות אותה... רוצה לשמוע כמה פסוקים בתחילת משלי??

"כי שחה אל מוות ביתה ואל רפאים מעגלותיה, כל באיה לא ישובן... אחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות... רגליה יורדות מוות שאול צעדיה יתמוכו, כי

## קורס לענייני כישוף...

**המשך: וכאן חשוב להדגיש: אנחנו לא מחונכים להסתכל ככה!!!**

כי כשאנחנו מספרים סיפור יציאת מצרים אנחנו כן מתארים את המצרים כרשעים... אנחנו מתארים את עם ישראל כסובלים ומחכים לשניה שנצא ממצרים... **זה נכון ו... לא נכון!** כי אליבא דאמת... באמת סבלנו במצרים ומאוד מאוד סבלנו שם... המצריים היו אכזריים אוהו אכזריים... **אבל מידע אחד מאוד חשוב אנחנו מפסידים:** כן... סבלנו מהמצריים... המצריים עינו אותנו... **אבל אנחנו???** אנחנו רצינו להישאר שם... אנחנו לא רצינו לצאת משם... היה לנו קשה מאוד להתנתק ממצרים... למה?? אם אתה כ"כ סובל במצרים אז למה אתה לא שמח לצאת???

אז הנה!!! **לזה קוראים כישוף!!! זה כישוף!!!** כישוף פירושו שאני אחוג על נשמתך... אתעלל בך... אעשוק אותך... אשחט את הילדים שלך... ואתה עוד תשתחוה לי בהערצה ותראה בי כמטיבך הגדול...

**עכשיו: אתה יודע מה הדבר הכי נוראי בכישוף???** "שאיילו לא הוציא אותנו הקב"ה ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה למצרים..." **שים לב:** אנחנו לא אומרים את זה על נבוכדנאצר ועל שאר המלכויות... למה?? מה יש דווקא בגלות מצרים שאם הקב"ה לא היה מוציא אותנו היינו נתקעים שם עד עצם היום הזה?? **כי שוב אותה נקודה:** נבוכדנאצר היה אכזרי ורשע... כולנו סבלנו ממנו... ברגע שרק יכולנו להתפטר ממנו היינו בורחים כל עוד נשמנת... לכן זה לא יכול להחזיק מעמד יותר מידי הרבה זמן... יום אחד היתה הפיכה והיו מצליחים להתפטר ממנו... **אבל במצרים???** מה רע?? הכל טוב... המצריים כ"כ הצליחו לשכנע אותנו שטוב לנו שם... ש... שאני לא רוצה לצאת משם... טוב לי לבוסס בבוב... טוב לי לסבול במצרים... לא רוצה אחרת!!! **זה האסון הגדול של כישוף... ולכן זה נקרא כישוף!!!** לכן כישוף זה דבר כ"כ מפחיד... אתה רוצה לעשות משהו רע?? תבא כמו שודד ים... שנדע מי אתה... אבל ברגע שאתה מגיע כמו האיש הכי טוב ומצליח לשכנע אותי שהאכזריות שלך כל כולה רחמים... זה כח שיכול להכניס בן אדם לבית סוהר שלעולם ועד הוא לא יצא ממנו...

זה בדיוק הפשט במה שמובא בחז"ל שאחד הכישופים של מצרים היה שאף עבד לא יצא משם... אין!!! עבד שנכנס למצרים מעולם לא יצא מגבולות מצרים... **איך אתה מסביר את זה??** אז בשלמא בסין אני מבין... בסין היה חומה!!! ברגע שיש חומה שמקיפה את כל סין אז אי אפשר לברוח... אבל בינינו... מה אתה חושב... שלא היו עבדים שהבריחו את הגבול של סין... ברור שהיה... כי נכון שיש חומה... אז נכון שהיא חומה גבוהה... אז נכון שיש חיילים ששומרים על החומה... אבל תסמוך עלי... אני שוקד כבר כמה חודשים על תכנית הבריחה... הצלחתי לשחד את אחד החיילים... הצלחתי למצא את הפירצה וברחתי...

ובחינם... חיים חיים אין כסף... ואתה לא צריך להתאמץ בשביל זה... אתה לא צריך לחשוב פעמיים האם שווה לך לשלם מחיר שכזה... האם זה שווה את המאמץ או לא... הכל בחינם... הכל בלחיצת כפתור... ויש לך הכל הכל זה ממכר ויש לזה את כל הסיבות שבעולם למכר!!!

בטח... המושג חיים זה הדבר הכי ממכר בעולם!!! למה להיות שנוור זה משהו ממכר?? כי אתה מרויח כסף בחינם... ברגע שזה בחינם אז יש בזה ריגוש אינסופי... זה לא מתוחם בגבולות של יכולת... זה בדיוק ההתמכרות של הרשת כיום... יש לי הכל בלי הגבלה... אין מה שיעצור אותי... אין מה שיגביל אותי... אני לא צריך להתאמץ... וזה גלות מצרים העדכנית של דורנו!!! בן אדם מסוגל לזרוק את הילדים שלו ביאור... מסוגל להשאיר את המצפון שלו ואת הזמן היקר שלו מאחוריו... ומתמכר למצרים בחזרה... זו הקללה האחרונה שכתובה בפרשת כי תבא: והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה..." כתוב כאן שהקללה האחרונה תהיה התמכרות... ולאיפה?? למצרים!!!!

זאת אומרת: התמכרות זו עבדות נוסח מצרים!!! ובזה אנחנו מומחים היום... התמכרות זה כישוף... יש פה בן אדם שסובל... יש פה בן אדם שגוזלים את חייו... את זמנו... גוזלים ממנו את משפחתו... ועוד טוב לו עם זה... הוא עומד מאחורי זה... הוא לא יושב כמו אסיר ומחכה לצאת מבית הכלא אלא הוא מרגיש שיש לו אפשרויות והוא מרחם על הפרמיטיבים האלו... העשרים אחוז חרדים האלו שאין להם את זה ויוצאים ממצרים... מהכישוף הזה אנחנו צריכים לצאת!!!!

דא עקא: שאנחנו צריכים לצאת לבד!!!! כשהיננו במצרים ה' הוציא אותנו משם... אבל מכאן ואילך ה' כבר לא מוציא מיזמתו ממצרים... אתה צריך לצאת לבד!!! בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים!!! אדם צריך שהוא בעצמו יצא ממצרים... קדימה לעבודה... לצאת מהכישוף... להסתכל למילוי הסיפוקים שלנו בתוך העיניים ולזהות שזה רע ל... זה לא משרת אותי אלא מצר את דרכי...

וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אמון.

מקום!! אנחנו נמצאים בגלות מתוקה שאנחנו לא רוצים לצאת ממנה... לא היה לנו כזו גלות באלפיים שנים האחרונות... עם ישראל לדורותיו סבל מכל מיני עריצים שדיכאו אותו וציערו אותו... אבל היום?? אף אחד לא מהלך עליך אימים... טוב לך... יש לך הכל... אז מה בכל זאת יש?? יש גלות של כישוף! יש גלות של נהנתנות ופיתויים שמכניסים אותנו לצורת חיים ש... ש... שטוב לנו עבוד את מצרים... לא רוצים לצאת משם... דא עקא שבצירורים של הילדים וראים תמונות זוועה של מצריים שמרביצים ליהודים מכות רצח ומצטייר לנו שזה גלות מצרים זה לא נכון... התמונות האלו הם נכונות לתקופה מאוד קצרה... השלב הזה שפרעה אמר תכבד העבודה על האנשים ולא ישעו בדברי שקר ואז היה הסלמה... והנה עבדיך מוכים וכו'... אבל גלות מצרים האמיתית זה לא זה... זה לא המגבלים והמכות... זה צורת חיים מרה של אדם שהוא עבד בשיטה!!! עבד בעומק הפנימיות שלו... אדם שמכור למצרות... אדם שמכור לאורח חיים מופקר ובשביל זה הוא מוכן לחיות חיי עבדות בשביל לספק לעצמו את החיים האלו... וזה מאוד עדכני בדורנו!!! וחבל! חבל להשאיר את ה"פתח בגנות" של פסח במכות ומגבלים שמזכירים לנו מחוזות של אושוויץ... לא!!! גלות מצרים לא היתה אושוויץ! תוציא מהראש!!! סבתא שלי היתה מוחה בתוקף: מאושוויץ רצינו לצאת... ואילו ממצרים לא!!! לא רצינו לצאת... הטעות של סבתא שלי היתה שבעקבות זה היא טענה שכנראה במצרים היה פחות רע מאשר באושוויץ... והההרואה שלא רצינו לצאת... **אז זהו שלא!!!**

#### אדרבה...

אם יש משהו בעולם יותר גרוע מאושוויץ... זה שתאר לעצמך שהגרמני היה מצליח גם לשכנע את היהודי שאושוויץ זה המקום הכי טוב בשבילו... תאר לעצמך שהייתה נגמרת השואה וכל היהודים היו נשארים באושוויץ מרצונם... זה הדבר היחיד שיכול להיות נורא מאושוויץ... וזה בדיוק היה האסון של מצרים שאילו לא הוציא אותנו... הרי אנו ובנינו משועבדים היינו... יש לנו הרבה הרבה מה לקחת מגלות מצרים לדור הנהנתן שלנו!!! גם הדור שלנו מוכן לעבוד בפרך ולהוציא את הנשמה בשביל מזבח הנהנתנות... הדור שלנו מוכן למכור את כל חייו ואת חיק משפחתו בשביל שתתן לי את המרחב החופשי והמופקר שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה... ובשביל זה יש לנו ליל הסדר לא רק בשביל לשמוח על גאולתנו... אלא גם להבין שזה לא פשוט להיגאל מתפיסה שכזו!!! צריך שה' יושיט לנו יד ויוציא אותנו מהכישוף הזה...

---

אנחנו אומרים כבר אלפי שנה והיא שעמדה לאבותנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם!!! צריך לדעת שהיום העומדים עלינו לכלותנו זה לא איראן שרוצה לזרוק טיל גרעיני על ישראל... זה לא חמאס שרוצה לחטוף חיילים... זה גם לא השמאלנים שרוצים לקחת לנו תקציבים ולסגור את הישיבות... יכול להיות שגם הם רוצים לעמוד עלינו לכלותנו... אבל הם בטלים בשישים... קים ליה בדרבה מיניה... אנחנו עסוקים בפניות קודמות!! אנחנו עסוקים באויבים הרבה יותר משמעותיים שמסתובבים לנו בין הרגלים... והפעם זה מתוך תוכנו... עמוק מבפנים... זה הכישוף של יצר הנהנתנות ומילוי הסיפוקים שמכור לנו סחורה של מקסימום הנאה ומינימום מאמץ... שאת זה יש לנו היום בשפע...

שהתורה מדברת עליה זה בכלל לא המכשפה של עמי ותמי... זה לא מכשפה!!! זה אולי שודד רשע שמסתובב ביערות עם הגרזן... אבל מכשפה??? מה הקשר... המכשפה הזו מסתובבת ברשת... ואתה, בחור יקר בגיל העשרה... בטוח ששם תמצא את האושר הגדול... ואם קנית מכשיר ויש לך אפשרות לגלוש אתה באמת חושב שאתה מאושר... ואתה לא חוזר בך... אתה באמת רואה איך היא מאביסה אותך ונותנת לך לאכול ואתה נהנה מהחיים... והנה!!! זו המכשפה של עמי ותמי... אוי אוי... כמה עמי ותמי יש היום... כמה צערים וצעירות שהמכשפה הזו רוצה לאכול אותם... היא מאביסה אותם בשביל שיהיה לה מה לאכול... והיא אוכלת אותם... דא עקא: שהם בכלל לא עצובים... הם נמצאים בתוך הרשת שהיא בנתה להם והם בטוחים שהם נמצאים במקום הכי טוב... **לא עמי ותמי!!! אל תכנסו לסיטום...** המכשפה הזו היא מאוד נחמדה... רק מה??? עוד כמה שנים... כשתתבגר ותתחיל להבין עניין... ואז תראה את הדברים בצורה קצת יותר בוגרת... אז אתה תתחיל להבין על איזה מכשפה דיבר שלמה המלך... "כן תתן לאחרים הודיך ושנותיך לאכזרי, פן ישבעו זרים כוחך ועצביך בבית נכרי, ונהמת באחריתך!!! בכלות בשרך ושארך, ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ ליבי... בקיצור: זה כישוף!!! היצר של מילוי הסיפוקים בדורנו הוא הדוגמא הכי מוחשית לכישוף...

מדובר ביצר אכזרי... יצר שרק עושק לך את כל החיים... ומי שהולך אחרי זה מרגיש שהכי טוב לו... הוא ממלא את סיפוקו... זה במי שכבר נופל בזה... אבל לא רק הוא... גם מי שלא נופל בזה... גם העובד ה' שמצליח לשמוע בקול שלמה המלך ושומר על עצמו ולא נופל בזה... שומר על העיניים... שומר על הבית... לא גולש באתרים בעייתיים... גם הוא- גם אנחנו באיזשהו מקום אנחנו בטוחים שאנחנו אנשי דת שעושים טובה לרשע"ע ושומרים על עצמנו... (וטוב שכן... אבא שבשמים לא מתנגד שיענקי לא יקפוץ לכביש בגלל כיבוד אב... שיהיה כן... העיקר שלא יקפוץ לכביש...) מתי נבין שאם שלמה המלך מתבטא כאלו ביטויים והוא מקדיש את תחילת ספר משלי לביטויים כאלו מחרידים של עמי ותמי על הפיתוי הכי מושך בדורנו... אז שלמה המלך לא מדבר סתם... והוא רוצה שאנחנו נבין שאם יש משהו יותר גרוע משודד ים **זה כישוף!!!** אם יש גלות יותר גלוּת היותר קשה היתה גלות מצרים ששטופים בזימה ואנחנו לא רצינו לצאת משם... וגם כשיצאנו משם רצינו לחזור לשם כדי... כדי להתיר להם את העריות... אז שוב!!! כמובן שהכישוף בכללותו הוא לא רק העניין הזה... אבל כיום אנו פוגשים את הכישוף מול המחשב המכשף... אנו פוגשים את זה מול הכישוף של הרשת

---

אני מתנצל בפני קוראי גיליון אז נדברו שאני יותר מידי הרבה מטרטר עם המהלך הזה... כל פעם שאני מדבר על גלות מצרים אני עסוק בנקודה הזו... אני עסוק בלהוכיח שעם ישראל "נהנו" במצרים ולא רצו לצאת משם... ואני חושב שהמהלך הזה הוא קריטי!!! זה עקרוני!!! זה סופר עקרוני!!! אתה יודע למה??? כי בדור שלנו אנחנו נמצאים בדיוק באותו

## וכשהקב"ה מגיש חשבונות של נוכחות ? !

כשאנחנו עוסקים בדרשות חז"ל בעניין סיפור יציאת מצרים אנחנו נתקלים בהמון המון דרשות חז"ל שדשים ומתעסקים הרבה בסבל והצער שהיה לעם המצרי מעשרת המכות... חז"ל מרבים לתאר איך שהמצרים סבלו מהצפרדעים ואיך הם התגרדו מהשחין והכינים ואיך הערוב נגס בהם מכל פינה... ויש מזה הרבה עסק... יש על זה הרבה תוויירה ודרשות ממקראות מפורשים... **ואני עומד ושואל:** מה העניין לדוש כ"כ הרבה בסבל והצער שעבר על המצריים בעשרת המכות?? מה יצא לי מזה?? שלא תבין לא נכון: אני לא מרחם עליהם... מגיע להם... אבל מה העניין לדשדש בזה?? מחז"ל משמע שזה חלק בלתי נפרד מסיפור יציאת מצרים... חלק מהעניין זה לשבת ולתאר עד כמה היהודי היה טוב... אבל לא רק!!! אלא גם כמה למצרי היה רע... כמה הוא סבל... ובדיוק איך הוא סבל... וכמה הוא הצטער... וכמה הציק והכאיב לו כל מכה ומכה... מה?? מה העניין בזה?? איך אני אמור להרגיש כשאני יושב כבר שעתיים בליל הסדר וכל הזמן עוסק בתיאור עד כמה המצרי היה אומלל?? איזה מסר חיובי יוצא לי מזה???

### זו שאלה!!! שאלה שמתבקשת!!! וצריך לפתוח את הנושא הזה...

#### והביאור בזה הוא נפלא ועמוק עד מאוד:

כשאנחנו מסתכלים על יציאת מצרים במבט שטחי... איך אנחנו קוראים את המפה?? **אנחנו רואים את זה ככה:** המצרים התעללו בנו במשך שנים... התעללו והעבידו אותנו ועשו בנו כרוצנים... עד ש-די!!! יום אחד הקב"ה הופיע והראה להם מה שזה... ואז הוא "הכניס" בהם מכות... אבל מממה מכות... ומכאן ואילך לא נותר לנו אלא לשבת רגל על רגל ולהנות מהדרור והחירות ולהתגלגל מצחוק על המפלה של אויבינו... אבל לא!!! לא ככה קוראים את המפה... הסיפור האמיתי הוא הרבה יותר פנימי ומשמעותי: לפני שלושים ושמונה וחצי שנה... אני הייתי משועבד בבית של מרחואן... והיום הוא נתן לי מכה כואבת ומשפילה במרפק... באותו לילה שכבתי במיטה ונזכרתי במכה שהוא נתן לי והתחלתי לבכות... בשקט... בכרית... אף אחד לא ראה את הדמעות שלי... אף אחד לא ידע מה קרה...

אבל לא!!! באותה שעה יחד איתי בכה גם אבא שלי- אבי שבשמים... וגם הוא כביכול לא יכל להירדם באותו לילה!!! הוא כעס נורא... איך המרחואן הזה העיז לנגוע בבן שלי?? אבא כעס וכעס ולא נחה דעתו עד שעוד באותו לילה הוא ברא צפרדע!!! צפרדע מיוחדת!!! שהתפקיד שלה יהיה בבה היום לתת ביס הגון במרפק של מרחואן!!! נקמה!!! נקמה נקודתית על המרפק ה"לא במקום" שהוא היכה אותי היום... הצפרדע הזו כבר עומדת 38 וחצי שנה... מוכנה לשיגור!! מחכה להוראה...

הלאה... למחרת עסקים כרגיל... על הבוקר מרחואן הגיע והעיר אותי כמו איזה דוב... אה... ההלו... תקום כבר... אבא שבשמים נעלב באופן אישי מהבוטות שלו... ובמקום!!! באותו מעמד הוא ברא דוב מיוחד שבבא היום יופיע במכת ערוך, והוא יגש למיטה של מרחואן בדיוק באותה שעה שהוא העיר אותי כמו דוב... רק לאחר שהקב"ה ברא את אותו דוב, נחה דעתו... הלאה... חוץ מזה... מרחואן לא נתן לי להתקלח... רק פעם בשבוע... הייתי שוכב מידי לילה במיטה ומתגרד... מישהו רואה?? לא!!! מישהו מתעניין?? לא!!! למישהו איכפת שאני מרגיש לא נוח?? אף אחד!!! אבל לא!!! באותה שעה אבא שבשמים היה יחד איתי... והוא "לא יכל" לסבול את הגירודים שלי... הוא כ"כ כעס על מרחואן... ועל כל גירוד שלי אבא שבשמים ברא כינה!!! כינה מיוחדת!!! שהיא תיפרע ממרחואן בבה היום... שלושים ושמונה שנה הכינה הזו עומדת בשמים ומחכה ל"נתיב אפ"ו הנקודתי של הקב"ה!!! עשרות שנים חלפו... ויום אחד מרחואן הסתובב לו בעיצומה של מכת כינים מוקף במיליון שלוש מאות שבעים ושלוש כינים כמנין הגירודים שאני גרדתי במשך שלושים ושמונה שנה אצלו... וכן הלאה וכן הלאה... אפשר להמשיך עם התיאורים האלו כל הלילה עד שיבואו התלמידים ויאמרו הגיע זמן ק"ש של שחרית...

עכ"פ מה אני בא לומר?? ברגע שהגיעו עשרת המכות למצריים!!! אז המצריים עצמם אמנם היו עסוקים במכות שלהם...

אבל היהודים?? אצל היהודים, המכות האלו היו מוכרות... מוכרות יותר מידי טוב... כששמעתי את מרחואן צועק... אי... מגרד לי... התחלתי לבכות יחד איתו... מי כמוני יודע מה זה הגירודים האלו?? אתה תספר לי מזה גירודים? אני פתאום מגלה שהקב"ה היה איתי בגירודים של פעם!! אני רואה שכשגירד לי אבא שבשמים הרגיש את זה... אני חשבתי שהקב"ה בכלל לא רואה... והנה פתאום כעת אני שומע את הצליל!!! את הצליל של מרחואן... את הצליל המוכר שלי!!! אני שומע מהקול של מרחואן כאילו יש פה דו שיח... כאילו הקב"ה פונה אליו ואומר לו: מה זה היה צריך להיות הגירודים של הבן שלי?? מכל אנחה מאלפי האנחות שמרחואן עושה על כל גירוד... אני שומע את הקב"ה כביכול מגיש לו חשבונות... ובכן: לבן שלי גירד ביום פלוני... אז קבל... וגם למחרת גירד לו... אז בבקשה... וגם שבוע לאחר"כ... (אני מתנצל שאני מכניס לך כינים לתוך שולחן שבת... מה אעשה שמרחואן לא נתן לי להתקלח לכבוד שבת)

**לומר:** כשעם ישראל עמדו מול המכות של המצריים... זה לא היה סתם סדיסטייתו!!!! זה לא שאנחנו עמדנו וראינו את קלונם של המצריים והתפוצצנו מצחוק... **לא!!!** הקב"ה בהזדמנות זו הוציא לכל יהודי **חשבונות** בטווח של שמונים שנה. שמונים שנה שאני נמצא לבד... ואני בטוח שהקב"ה לא רושם... לא יודע מה קורה איתי... לא עוקב אחרי החשבון... והנה!!! יום אחד הקב"ה מופיע **ובבת אחת הוא מוציא לי את כל החשבונות!!!** הוא מגיש לי נוכחות!!!! נוכחות של 24/7... ואיך הוא מוכיח לי את הנוכחות?? הוא פשוט

מחזיר לאדוני המצרי את כל מה שהוא עשה לי אבל במרוכז...

---

זה הפשט **הפשוט** בפסוק בפרשת עקב:

"וכל מדוה מצרים הרעים **אשר ידעת** לא ישימם בך"!!! מה פירוש מדוה מצרים--- אשר ידעת? מה זה ידעת??

הרי מה זה מדוה מצרים?? זה עשרת המכות... אז מה שייך "אשר ידעת"?? וכי גם אנחנו קבלנו עשרת המכות??

**אלא מאי???** כל מדוה מצרים- כל מכה שהמצרי קיבל זה היה **מקביל** למדוה ישראל!!!! כל מכה שהמצרי קיבל זה היה מכה שישאל ידע אותה!!! ידע אותה מקרוב!!! כל סיטואציה של סבל שהיה למצריים בעשרת המכות היה יותר מידי מוכר וידוע ליהודי!!!! מוכר עד כדי משקעים!!! היהודי היה שומע את הגוי נאנח... וזה היה מחזיר אותו אחורה... אוי אוי... מי כמוני יודע מה שזה... לא הייתה צפרדע אחת מיותרת במצרים... כל נשיכת צפרדע שמצרי קיבל... הרי העבד הישראלי ידע להסביר לו בדיוק מה ההיסטוריה שלה... על איזה מאורע היא מגיעה... כל נשיכה שהמצרי קיבל ברגל מהאריה... היהודי ידע להסביר לו בדיוק על איזה מעשה זה הגיע... והוא גם ידע להסביר לו למה זה ברגל שמאל ולא בימין ולמה זה בקרסול ולא בברך... היהודי ידע להסביר למצרי שכל מדוה מצרים שאתה מקבל... הכל חשבונות שהקב"ה מחזיר לך על מה שאני "ידעתי" ממך... ובשעתו הייתי בטוח שאף אחד לא יודע ואף אחד לא רושם ואני לא מעניין את אף אחד... והנה... שאתה כעת מקבל... הכל חשבונות שהקב"ה שמר לך מכל מיני דברים שעשית לי ואתה הספקת לשכוח... ו... ו... והאמת היא שגם אני היהודי הספקתי לשכוח... (גם אני זרקתי את המסמכים... כי הייתי בטוח שזה לא מעניין את אף אחד...) אבל כעת הקב"ה מזכיר לי... כשאני שומע אותך צועק מכאב ברגל... זה מציף לי את הכאב ברגל שאתה הסבת לי...

### זה הפשט בפסוק: וכל מדוה מצרים הרעים- אשר ידעת!!!

בעשרת המכות עם ישראל עברו תהליך שיקום באמונה בהשגחה פרטית... במשך שנים אני סובל ועובר מה שעובר ואני בטוח שהקב"ה לא רושם... ולא מגיש חשבונות... אבל בעשרת המכות... פתאום הקב"ה הוציא גליל ארוך ארוך של חשבונות שמשתרעת על פני עשרות שנים... גליל שהתבטא בכל לגימת דם וכל קרקור צפרדע וכל אבן ברד שנפלה בדיוק לפי החשבונות.

**זו נקודת המסר שאנחנו צריכים להוציא מהדישה בהתעללות במצרים...** אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו שהקב"ה רואה הכל!!! הקב"ה רואה כל אנחה... כל צער... בכל צרתם לו צר... שום פעימת לב מבוהלת ונחרדת לא נאבדת ממנו... אה... אני לא רואה כלום...? אה... זה נראה שהקב"ה כביכול מתעלם?? אז הנה!! בשביל זה יש לנו עשרת המכות... ובשביל זה יש לנו ליל שימורים שהיה הקב"ה **שומר ומצפה...** הוי... בני היקרים... מתי!!! מתי אני כבר אוכל להוציא לכם את החשבונות?? מתי אני אוכל לגלות לכל שהייתי אתכם על כל צעד ושעל?? מתי אוכל להוכיח לכם ש"**אנוכי ארד עמך מצרימה**" ואנוכי אעלך גם עלה!!! מתי??

---

התקופה הזו של יציאת מצרים הייתה תקופה עם עומס אדיר של רגשות... עומס של הפתעות... באמצעות המכות כל יהודי עמד נפעם מול הגילוי המרעיש עד כמה הקב"ה היה איתו על כל צעד ושעל... הקב"ה הפגיש את היהודי ב"חשיפה מבורקת" עם כל קמפוז סבל שעבר עליו... וכעת באמצעות הנקמה והמכה למצרי, הקב"ה הראה לו ששום קרעכץ לא נאבד...

---כתוב: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות!!!! בימים אלו צריכים אנו להתמלאות באמונה שהקב"ה רואה כל צער... כל קושי... כמו שכל גירוד הכי קטן של יהודי הצמיח כינה למצרי...

ככה להבדיל: כל צער ולו הפעוט ביותר שיש ליהודי בקיום רצון ה', הרי הקב"ה יראה לנו בדיוק מה זה פעל!!! ואיזה עולם נצחי זה בנה לנו!! ואיזה תיקון הוא יצר בעולמות העליונים!!

---ועד אז... עד שהקב"ה יראה לנו את זה, לא נותר לנו אלא להצטרף לגעגועים ולכיסופים העצומים והנוראים ליום הגדול והנורא שהקב"ה שומר ומצפה לו... מתי כבר תגיע הגאולה והעתידה ואז הקב"ה יראה לכל אחד ואחד מאיתנו איך שהוא היה איתנו על כל צעד ושעל ובחן וצירף וחקיק כל תנועה הכי קטנה שלו... בא נחשוב רגע על הרבש"ע!!! בשלמא אנחנו... אנחנו נמצאים פה, בעולם הזה... לא חושבים יותר מידי הרבה... יש לנו פה קושי... שם איזה מצוקה... נו... ממשיכים הלאה... אבל תחשוב על הרבש"ע... שהוא גם כמו אבא צריך לסבול את הצער שלנו... לראות אותנו מצטערים ולבכות יחד איתנו... וגם!!! גם לשבת ולחכות ולצפות מתי אני כבר אוכל להתגלות לבני האהובים ולהראות להם עד כמה הם לא לבד... עד כמה אני איתם בכל צעד ושעל... עד כמה כל דבר הכי קטן מחושב להנאתם ולטובתם!

מי יתן שבלייל הסדר הקרוב נוכל כבר לעבור בסך, נדדם בבית אלוקים בקול רנה ותודה... ונזכה לקבל חביקה ודביקה מאבינו שבשמים, נחזיק אותו חזק חזק... אחזתיו ויותר לא ארפנו...