

{ אז נדברו }

פרשת בראשית תשפ"ג | לסדר: " ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו" | גליון מס': 577

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

נודה להשתתפותכם

בהוצאות הגדולות!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא (ע"ר)

ניתן לקבל קבלה מוכרת להחזר מט
(ס' 46)

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

למענה אנושי: 052-7683095

תודה מראש!!!

איך להתייחס לסימנים רעים משמים...?? נאום הגיוואלד!!!!

יום הבחירות מתקרב וסבבו בחוץ הקמפיינים.. והיות ואנחנו כבר ממש בקיאים ורגילים ומיומנים היטב בענייני הבחירות... אז אם שמת לב: ביום הבחירות עצמו יש קמפיין קבוע שחוזר על עצמו... יש לזה אפילו שם... קוראים לזה **נאום הגיוואלד!!!!** העניין הוא ככה: שבאמצע יום הבחירות... ככה באזור אחרי הצהרים... כשמגיע השלב ש"אוי לנו כי פנה יום, כי ניטו צללי ערב..." פתאום כל הבוחרים הפוטנציאלים מקבלים צינתוק מביבי... ואז הוא אומר שם: רבותי... המצב קשה מאוד... מגיעים עדכונים מדאיגים מאוד שאחוז ההצבעה במגזר הערבי גבוהים מתמיד... ובשמאל כבר פותחים שמפניות... כמו כן מתקבל רושם שיש שאננות בקרב הימין... אוי אוי... המצב קשה... אם לא נתפוס את עצמנו לידיים יהיה פה קטסטרופה... השמאל יעלה לשלטון... ויוציאו אותנו להורג... גיוואלד אוי ואביו... וככה זה תמיד!!!! עכשיו ככה: מיליונים של אנשים שמקבלים את הצינתוק הזה... וכאן יש ויכוח מקצועי ענייני בין המומחים לענייני דעת קהל... האם נאום הגיוואלד הזה הוא יעיל או אדרבה... אולי זה רק מזיק... מה יש??? מה הצדדים??? העניין הוא ככה: ציבור המצביעים הפוטנציאלי מתחלק לשלוש דרגות של אנשים: א. הסוג הראשון זה התמימים והטפשים!!! ב. הסוג השני זה הפקחים והמשופשים!!! ג. הסוג השלישי זה הלא פקחים ולא טפשים... משהו באמצע... בא נתחיל מהטפשים... שברגע שביבי התקשר אליהם ואמר שמגיעים נתוני שטח מדאיגים... הם קונים את הלוקש כמות שהוא... אוי אוי אוי... זה אומר שהפסדנו במערכה... אוי כמה כואב הלב... הם עוזבים את המטה בפנים נפולות... הולכים הבייתה בפחי נפש... אומרים שלום בשפה רפה ומספרים בשפל קול שאמרו שאנחנו הולכים להפסיד... עלינו השלום... זה הסוג הראשון!!! הסוג של הטפשים שלא מבינים עניין!!! אבל יש את הסוג השני... של האנשים הלא טפשים... הם מבינים שאם ביבי מתקשר בעיצומו של יום הבחירות וצועק גיוואלד... הוא לא בא להגיד שהפסדנו במערכה... כי לא בשביל זה מתקשרים... אלא מאי?? הוא בא להגיד שאם לא נתפוס את עצמנו לידיים אנחנו עלולים!!! עלולים להפסיד במערכה... ולכן אין ברירה חייבים להיכנס למירוץ נגד כיוון השעון... הסוג הזה - הסוג השני... הם באמת נכנסים לפאניקה... כי... כי תשמע... ביבי אמר שהמצב קשה ואם לא נהפוך את העולם אנחנו נבכה כשיהיה מאוחר... זה הסוג השני!!! יש לציין שהם אמנם לא טפשים... אבל עדיין יש את הסוג השלישי שהם כבר חכמים... המשופשים באמת... אלו שמבינים בפוליטיקה... כשהם מקבלים את הצינתוק המוכר הזה... שמגיעים נתונים מדאיגים כעת מהקלפיות... הם לוקחים בחשבון שיתכן שהקלטה הזו כבר הוקלטה לפני כמה ימים... הם יודעים טוב מאוד שהם המפלגה הכי חזקה והכי גדולה... והם גם לא לוקחים בחשבון שיש פה כוונה מגמתית ליצור היסטריה והפחדה... אבל הם זורמים עם זה... למרות שהם יודעים שהכל פקטיבי אין להם בעיה עם זה... הם "נכנסים" לזה... הם זורמים עם זה... ולמה?? כי סו"ס מה רוצים לומר פה?? שלא נהיה שאננים... וזה נכון!!! אסור להיות שאננים... לכן הם זורמים עם קמפיין הגיוואלד... כי זה ודאי נכון!!! אז מה זה משנה אם הנתונים עצמם נכונים או לא?? בא נלך על זה... כי להיכנס עכשיו לרצינות ולפעול עם כל הכח זה בודאי נכון... אז יאלה... שיהיה... שאחוזי הצבעה גבוהים... והמצב קשה... נכון... אם זה יעזור לי להזיז את עצמי זה כבר שווה...

עד כאן פטפטת טפשית של ערב בחירות... **כעת נחזור הבייתה: כלפי מה הדברים אמורים?**

זה אולי ישמע לך מוזר... אבל אני רוצה לדבר כעת על הסייטים והראקציה והמשקעים שיש לנו מהימים הנוראים!!!! כן... כמה שזה נראה לך לא קשור לעכשיו... אני חושב שדווקא עכשיו זה הזמן... כשכולנו כבר רגועים... כשהימים הנוראים מאחורינו והם כעת הכי רחוקים מאיתנו... כעת בא נחשוב רגע מה הסיפור שלנו... הרי בא נודה בכנות: אנחנו מסויטים מהימים הנוראים!!! אנחנו לא מסתדרים עם אימת הדין ועם הפחד המשתק של הפלצות של אלול וכו'... עכשיו: סתם ככה: מה פה באמת הסיפור?? ממה נפשך... אם המי יחיה ומי ימות כ"כ משתק אותנו... אז למה צריך אותו?? למה בעלי המוסר עד לפני עשרות שנים כן השתמשו בסגנון הזה?? ואם פעם זה היה נכון... אז מה קרה שהיום זה רק משתק אותנו?

והתשובה היא מאוד פשוטה:

הפלצות של האלול... והנבואות זעם של המשגיח שאוי אוי... מי יודע איזה צרות... ומי יחיה ומי ימות... כל משא ההפחדה הוא בסה"כ להבדיל להבדיל על משקל נאום הגיוואלד של ביבי בערב הבחירות!!!! כשבבי פתאום פוצח בנאום הגיוואלד... מי שקצת משופשך ומבין בפוליטיקה יודע שהסיבה שדווקא הוא צועק אוי אוי אוי... זה דווקא בגלל שיש לו את המפלגה הכי חזקה ויש לו את הסייכים הכי גדולים ובאיזשהו מקום הכל תלוי בו... ולכן דווקא הוא צועק גיוואלד כי **יש!!! יש פה על מה לדבר!!!** אז חבל... בואו נתאמץ טיפה יותר ואז נוכל לקבל את זה בקלות ולא בקושי... בא נקרע את עצמנו קצת יותר ואז נוכל להגיע להישגים לא רק גדולים אלא גדולים מאוד...

המשך בעמוד 3-4 בגיליון זה...



המסר של נאום הגיוואלד בערב

בחירות...

(המשך מעמוד 1) - מי שמבין בפוליטיקה קולט שזו הנימה!!! מי שמבין בפוליטיקה יודע שמפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה... היא אף פעם לא תצעק גיוואלד... כי כל עצמותה והוייתה צועקת גיוואלד... מי יכול לצעוק גיוואלד??? מפלגת שלטון שיש לה 34 מנדטים... וצריכה עוד טיפה קולות נוספים בשביל לנצח סופית... שם צועקים גיוואלד!!! כי שם יש על מה לדבר... זו המטרה של הפלצות שהייתה לנו באאאלול... זה קמפיין ההפחדה שגדולי בעלי המוסר השתמשו בו רק בגלל שהיה עם מי לדבר... כשהמשיג ר' אליהו לופיאן קדוש ה' היה צועק אאאלול... אף אחד לא שמע פה צליל של אוירת נכאים של אדם שמרים דגל לבן ומכריז על תבוסנות... **בדיוק הפוך!!!** כולם הבינו שיש לנו פה עסק עם יהודי קדוש שבעוד שבועיים הוא הולך לעמוד כאן עם לולב ואתרוג ולהכריז דידן נצח... ודווקא בגלל שהוא הולך לנצח ביום הדין ובגדול... לכן הוא כעת צועק גיוואלד... כי הוא רוצה לנצח בהליכה ולא בריצה... הוא רוצה לנצח ברוב מוחץ ולא ברוב דחוק...

עד לפני עשרות שנים כולם הבינו שזה השפראך!!! זו המגנינה...

כששמעו את ר' יחזקאל לוינשטיין שואג אלול בפחד פחדים... כולם הבינו שאין פה קול ענות חלושה של פשיטת רגל... בדיוק הפוך!!! יש כאן משהו שהולך לנצח... אבל אם הוא כבר בלאו הכי מנצח ברוב לנשיאות הוא רוצה גם לנצח ברוב לפרלמנט... ולכן יש לו בשביל מה לצאת בקמפיין גיוואלד... כל ההפחדה שלו זה בשביל להצליח לגייס עוד מנדט אחד בלבד בשביל לוודא שהוא עובר סופית סופית...

את זה כל אחד הבין עד לפני כמה עשרות שנים!!!

מה שקרה בעשרות שנים האחרונות... לא ברור מה קרה... אולי מרוב שנהיינו משופשפים בייחס לפוליטיקה החילונית... ככה במקביל נהיינו יותר ויותר תמימים וטפשים בייחס ל"פוליטיקה" האמיתית והטוהרה של עבודת ה'... כשאנחנו שומעים את "נאום הגיוואלד" בחודש אלול... במקום לשמוע פה צליל שכנראה יש סיכוי טוב וקדימה... בא נתאמץ וננצח... במקום זה אנחנו מתרגמים את זה לנאום ההפסד!!! תעשה משהו... אנחנו בדיוק כמו התמימים האלו שכשביבי אומר להם שהמצב קשה... הם מקבלים את הדברים כמות שהם והם בטוחים שזהו... הההלך עלינו... אין להם את השפשוף הפוליטי המינימלי להבין שאם ביבי מפחיד... זה רק סימן שיש על מה לדבר וקדימה אפשר עוד לפעול...

היום כשמשיג נעמד בחודש אלול ומעיז קצת להפחיד את הציבור... מעיז קצת להשתמש במילים הישנות והמוכרות... רבותי: המצב קשה... יום הדין מגיע... מי יחיה ומי ימות... איך אנחנו מגיבים???

שאני חי ברמות העצמית הזו שאין לי כסף... אל תדאג... אני לא טיפש... אני יודע שהמצב שלי יותר טוב מכולם... אבל אני בוחר להנהיג את עצמי בתפיסה הזו...

וביינו!!! כל האנשים המוצלחים... זה הכרטיס ביקור שלהם!!!

אני יודע שהמצב של המפלגה שלי יותר טוב מכל שאר המפלגות... אז מה... היות ויש לי עיניים גדולות... אז אני רוצה שהמצב שלי יהיה עוד יותר טוב... ולכן אני בוחר לחיות עכשיו בחרדתיות ובפחד כדי שאח"כ אני אוכל לפתוח באמת שמפניות... וביינו... כולנו קולטים את השפראך הזה בעיניי החומריות... כולנו מבינים שככה נכון לגשת לבחירות...

אבל כשזה מגיע לחודש אלול... והצדיק הגדול ביותר רועד מפחד מיום הדין... פה אנחנו נהיים תמימים כמו האזרח הטיפש שלא קולט שהפלצות ופחד מיום הדין זה משהו שמאפיין דווקא את אלו שהולכים לנצח בגדול... ורק יש להם עיניים גדולות כי הם רוצים לנצח עד הסוף...

תכל'ס... שורה תחתונה... יתכן שבבחירות הנוכחיות ביבי כבר לא ישתמש בנאום הגיוואלד... כי... כי סו"ס כפי שסיכמנו הציבור מתחלק לשלוש חלקים, ואמנם משהו ההפחדה הזה יכול להועיל לחלק מהציבור... אבל לטפשים שבבחרים זה דווקא מזיק!! הגיוואלד הזה מוריד להם את המורל... ומה נעשה ש... שרוב הציבור הם טפשים... ממילא יכול להיות שרוב הנזק על התועלת... ולכן ביבי כבר לא יפחיד!!! זה לא כדאי לו... הוא ישלח צינתוק אחרי צהרים ביום הבחירות ויגיד... איזה יופי... אנחנו מנצחים... איזה כף... בואו... בואו לקלפי... תמזגו כוסית... אולי זה יעזור יותר... לך תדע... ימים יגידו...

על אותו משקל: היות ובשורה התחתונה אנחנו לא מגיבים טוב לפלצות של אלול... היות ובמקום לדרבן אותנו זה רק משתק אותנו... אז באמת אין ברירה אלא לזנוח את השיטה הישנה והטובה שנקטו בה רבותינו בעלי המוסר וגדולי החסידות מאז ומעולם... די להפחדות!!! די לפלצות!!! די לנאום הגיוואלד... זהו... מהיום שרים סליחות... מגיעים עם גיטות לראש השנה ועם הרבה ריקודים ואהבת ישראל... וככה נגיע יותר טוב ליום הדין... מה שבטוח... זה בדוק!!!

עכשיו: למה אני מדבר (עם עצמי) על זה דווקא עכשיו???

כי יש לנו כעת שנה שלימה!!! בשביל לגדול בשנה!!!

יש לנו כעת עוד מערכת בחירות בשביל לפגוש את המפלגות היותר מוצלחות שהם אלו שיעיזו להשתמש בקמפיין ההפחדה... ואם תשים לב: דווקא המפלגות שמגרדות את אחוז החסימה ויש להם באמת ממה לחשוש... דווקא שם תהיה אוירה מאוד אופטימית ושמחה...

אבאלע... עזוב אותי... כל טוב... אני מתאבן!!! אני לא עומד בלחץ... זהו... אני לא מתפקד... בקיצור: אנחנו משופשפים מאוד בפוליטיקה... אבל כשזה מגיע לעבודת ה'... אנחנו נהיים תמימים ומרובעים ולא מבינים טקטיקות של מסעי הפחדה ונאום גיוואלד שמטרתו לנער אותנו...

כמדומני שדווקא הימים האלו של ערב הבחירות!!! הם התשובת משקל שלנו... הנה... תסתכל בעיתונים בימים האלו... בלי לדעת אני כבר אומר לך מראש מה הולך להיות כתוב בעיתון... הפחדות והפחדות... מריצות וגזרות מה יקרה אם אנחנו נשאר שאננים... ואנחנו נזרום עם זה!!! אנחנו לא נתלונן לכתבי העיתון... די... תפסיקו עם משהו ההפחדה... תפסיקו לרמאות אותנו שהמצב קשה... המצב לא עד כדי כך קשה... לא!!! אנחנו לא נגיד להם את זה... כי אנחנו מבינים שכעת זה הדבר הנכון... כעת זה הזמן להפחיד ולו בשביל למצות את המירב והמיטב...

זה מה שחז"ל מבארים על הפסוק באיכה... **קראתי למאהבי המה רימוני!!!** מבארים חז"ל במדרש משפט מפחיד: מאהבי זה התלמידי חכמים שמאהבים אותי לאבי שבשמים... ומה הם עשו לי?? הם **רימו אותי!!!** כן... הם הפחידו אותי... הם אמרו לי שמה שאני עושה זה לא מספיק... הם היכו אותי לי על הקדקוד ותבעו ממני יותר ויותר... ולמה?? כי הם רצו להכניס לי לתכנית חסכון עוד קצת זכויות ומצוות...

כן... אמנם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא... ואפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון... אבל בכל זאת "מאהבי" משום מה "שכחו" את זה והם היו רימו אותי ואמרו לי שאני לא מלא במצוות... ואין לי כמעט זכויות... והמצב שלי קשה ואוי ואבוי... תתחיל ללמוד משהו... ולמה הם רימו אותי?? וכי זה יפה לרמאות?? מה התשובה???

כן... הם ראו שאני שאנן... נח על זרי הדפנה ומסתפק במועט... והם רצו להגדיל לי את התכנית חסכון שלי... הם רצו שיהיה לי 38 מנדטים ולא רק 34... ובשביל זה הם פצחו בנאום הגיוואלד...

נ... אז מה אני אעשה?? אני אצא נגדם בחרב וחנית... ואוכיח את ה"רמיה" שלהם... אני אוכיח שיש לי מלא זכויות ותפסיקו להגיד סתם שהמצב מדאיג... לא!! עזוב!!! למה להילחם נגדם... הם עושים בשבילי עבודה נהדרת... סו"ס רוצים פה לדרבן אותי... רוצים כאן להעביר אותי ברוב מוחץ ולא ברוב זעום... אז תן להם... תזרום עם נאום הגיוואלד... תן!! תן להם ל"רמאות" אותך כביכול... תחבק את הרמאות הזו...

אתה מכיר את האנשים האלו ש"אין להם כסף"?? ולמה אין להם כסף?? כי שמונים אחוז מההכנסות שלהם נכנסים לתכנית חסכון... מה זה הרמאות העצמית הזו?? למה אתה משחק אותה כאילו אין לך כסף??

מה התשובה?? תן לי!!! אני בן אדם מוצלח ואני יודע שזו הדרך היחידה לפתוח תכנית חסכון... להחליט

ה' בסה"כ רצה לבדוק את האהבה שלי האם אני מוכן שוב פעם למזוג לו כוס גם בפעם השניה... גם אחרי שבפעם הראשונה הוא שפך לי קיתון על פני... הבנת מה קרה?? ה' לא אמר לי: אני לא אוהב אותך!!! אדרבה... ה' בסה"כ שאל אותי: האם אני מוכן להמשיך לאהוב אותך... גם אם הפעם הוא לא מפגין אהבה כלפי... נו... איך הוא שאל אותי?? באמצעות של סימן קללה... הוא הוריד לי גשם... הגשם הוא נזיפה... השאלה היא לאיפה אני לוקח את זה... האם אני לוקח את זה למקום אישי... נעלבתי... ה' נזף בי... הולכים הבייתה ועומדים בפניה... או שה' בסה"כ אמר לי: שהוא מזמין עוד קצת אהבה!!!! ה' מזמין שאני עוד פעם אחזור באהבה לסוכה... גם אחרי שיצאתי משם רטוב...

הנה לך עוד סוג של נאום הגיוואלד... השאלה לאיפה לוקחים אותך... האם לוקחים את זה למקום של התאבנות... ירידה במורל... או שומעים כאן את הקריאה... יש פה פניה... לקחת את זה למקום של דרבון... והדברים ארוכים... מה שבטוח... לכל ידידי ורעי בעלי המיסטיקה שמאוד עוקבים בחרדה אחרי סימנים שונים ומשונים משמים... אין לנו ברירה אלא לבחור אחד מהשתיים: או שאנחנו מתחילים להבין את שפת הסימנים ולקחת את זה למקום הנכון... או!!! לחתוך עד הסוף ולהבין שאין שום סימנים משמים... ואני כעת אוהב כאן... עזוב אותך... תפסיק לראות כל מיני סימנים משמים... אני מביטח לך שה' לא מראה לך שום סימנים... מסיבה פשוטה: ה' לא שולח סימנים למי שלא מבין את שפת הסימנים... מי שמראים לו לשון של זהורית והוא נהיה עצוב... זה אומר שהוא לא מבין עניין... ממילא אין כבר תועלת בסימנים... ולחז"ל לא נותר אלא להחביא אותם... תשמע לי... אני ב"ה יצאתי מזה... אל תתייחס לשום סימן... אל תתרגש משום חלום רע... הכל קשקוש... קח זאת לתשומת לבך ותחסוך הרבה עגמת נפש מיותרת לחלוטין!!!

הבהרה: אני כמובן לא מדבר על משהו אמיתי שקרה!! כגון אסון ל"ע שה' בא לעורר ושלא יאמרו מקרה היה לנו... או לחילופין משהו טוב שקורה שה' עושה אות לטובה וכאן צריך להתהלל ולהשתבח בתהילתו... אני מדבר כעת על קודים!!! על סימנים גרידא!!! כמו לשון של זהורית... או המתעטש מלמעלה... או חלומות טובים או רעים... מסוג הדברים שזה עצמו לא הנושא אלא זה סימן!!! סימן למשהו!!! אז נכון שחז"ל כן התייחסו לסימנים האלו... כי הם הבינו את שפת הסימנים... אבל היות ואני חברים שלי איבדנו את הכיוון (מי שמבין על מה אני מדבר... מבין מצויין) ואנחנו לוקחים את זה למקום חרדתי מפחיד היסטרי ומשתק... אם ככה לנו אין את הזכות לקבל סימנים משמים וזו הסיבה שמרן החזו"א זלזל לגמרי בחלומות ובכל הסימנים המקובלים וטען שאנחנו לא ראוים לסימנים משמים... זה נושא נרחב בפ"ע ובהזדמנות נרחב...

ימינה ושמאלה ומה הם רואים??? שכלל ישראל לא מבינים עניין... הם לא מבינים את שפת הסימנים... חז"ל ציפו שברגע שעם ישראל הפנימו שהלשון של זהורית לא הלבין... יתחיל להיות פה שאגות של תפילה... התייפחויות והתעלפויות של חרטה וידוי ועזיבת החטא... ותכל'ס... ההיפך הגמור... במקום שיהיה פה "כל הגולה כמדורת אש..." במקום זה נהיה כזה שקט דכאוני... מאז שהתברר שהלשון של זהורית לא מלבין... פתאום ביהמ"ק התחיל להתרוקן... העוילים התפזזו... כולם חוזרים הבייתה בפחי נפש כנזופים לפני המקום... רבש"ע: במקום לקחת את זה כקריצה משמים... רבות... תתאמצו קצת יותר... במקום זה אתם עושים פרצוף נעלב זה ילדה שאמא אמרה לה ביקורת בונה והיא בורחת לחדר??

חז"ל עשו חשבון: אם ככה אתם מגיבים לצנתוקים משמים... אז באמת צריך להחביא את הלשון של זהורית... אין בו שום תועלת!!! אם נאום הגיוואלד גורם לירידה במורל... אז באמת צריך להפסיק עם הקמפיין הזה... אני לא רוצה כעת להיכנס לסוגיה של סימנים משמים כי זה נושא נרחב ונכבד בפני עצמו... אבל במילה אחת: תזכור כלל ברזל: כל המושג של סימן רע משמים... זה לא קטע של "אונא לך"... סימן רע משמים זה בסה"כ נאום הגיוואלד... יש על מה לדבר... אז בא... בתעורר...

ויש לציין שאנחנו מאוד חלשים בנקודה הזו:

כשה' בא לעורר אותנו... במקום לקחת את זה כמנוף של התעוררות... אנחנו לוקחים את זה למקום של עלבון!!!

הפלצות של אלול לא נועדה עבור אנשים מסורתיים שנכשלים בכרתות... לא!! בפירוש לא!! כי נאום הגיוואלד לא מתאים למפלגות של ארבע מנדטים... דווקא לעובדי ה' המופלגים... דווקא לאלו שיכולים לקבל את הגביע... הם אלו שצריכים פלצות בשביל לשריין את עצמם... האם אנחנו מוכנים שנה הבאה לגשת לפלצות בצורה שכזו?? אז הנה... יש לנו שנה שלימה לגדול בשנה!!! והנה עוד דוגמא אחרונה: דוגמא קלאסית של סימן רע משמים... בשבת חול המועד סוכות... בליל שבת... בשעה 3.30 בלילה... קול דודי דופק... התחיל אצלי גשם חזק בסוכה... הוצרכנו לקום... לצאת מהסוכה... טרטור שלם... יש משנה מפורשת בסוכה שזה סימן רע!!! זה סימן קללה!!! ה' מגרש אותנו מהסוכה... אי אפשר להתווכח עם זה... זו משנה מפורשת... נו... איך בולעים את הגלולה המרה הזו?? כאן מתחיל הלומד'ס... שזה לא נאמר על שנה מעוברת... ולא נאמר על מוצאי שביעית וכהנה וכהנה... אבל עזוב... בא ניצמד לזה עצמו... כשיורד גשם זה סימן רע!!! מה הסימן רע אומר???

בני היקר שמיל... לא מספיק... לא מספיק לי שהלכת לישון בסוכה... קום!!! צא... צא מהסוכה... אני קם מהמיטה רטוב עד לשד עצמותי... נו... רבש"ע: מה קרה פתאום?? למה אתה מגרש אותי מהסוכה??

זהו... כבר התחלתי להיעלב... תראה מה שזה... באתי למזוג כוס לרבי ושפך לי קיתון על פני... אי אפשר בשימושך... עשיתי פרצוף נעלב...

ואז פתאום קלטתי!!! ש... מה ה' רצה ממני???

להבין שלראות את החצי כוס הריקה זו השיטה שבה משתמשים דווקא העשירון העליון... אלו שלא מתפשרים והולכים על כל הקופה... זה בבחינת "ופחדו אל ה' ואל טובו..." זה פחד מסוג של שלימות... אני רוצה שזה יהיה חלק חלק חלק...

האמת היא שהתעוררתי לנושא הזה בעקבות קושיה שאני מתקשה בה כל שנה מחדש ביום כיפור... (שאלה זו כבר נכתבה בעבר בגיליון)

בזמן שביהמ"ק היה קיים היו תולים ביו"כ את הלשון של זהורית בפתחו של אולם ואז אם הלשון זה זהורית הלבין היו שמחים ואם לא היו עצבים... ואז בסוף חכמים החליטו לסלק לגמרי את הלשון של זהורית כדי שלא יהיו עצובים... **והשאלה הנשאלת:** ממה נפשך... אם הלשון של זהורית לא הלבין כיו!!! כי לא חזרנו בתשובה ולא מגיע לנו... אז שיהיו עצובים... יקוב הדין את ההר... נרדמתם בשמירה... עשיתם צחוק כל השנה... עכשיו הגיע הזמן שתהיו עצובים... למה חז"ל כ"כ חוששים שעם ישראל יהיו עצובים... אם מגיע להם להיות עצובים שיהיו עצובים???

אז לפני כמה שנים עניתי על דרך הוורט: שמכאן רואים שעם עצבות אי אפשר להגיע לשום מקום... ולהתחיל את השנה עם עצבות זה מתכון בדוק שגם בשנה הבאה הלשון של זהורית לא ילבין... ולכן מה שיהיה ומה שלא יהיה... צריך למנוע את העצבות בכל מחיר!!! ואני חושב שזה בהחלט וורט נכון והוא תמיד נכון... אבל עדיין זה וורט!!! תכל'ס: השאלה בעינה עומדת: באמת למה חז"ל פתאום החליטו להחביא את הלשון של זהורית?? **והשנה פתאום קלטתי שהסיבה היא מאוד פשוטה:**

הלשון של זהורית משמש בתור **סימן משמים**!! אם הלבין זה **סימן טוב**... ואם לא הלבין זה **סימן רע!!!** עכשיו ככה: ה' לא סתם שולח סימנים משמים!!! סימן רע משמים זה לא "אונא לך..." חכה חכה... נפלת לסימנים משמים יש מטרה!!! נו... מהי המטרה של סימן משמים???

המטרה היא לא פחות ולא יותר: נאום הגיוואלד!!!

רבותי: היום יום כיפור... עדיין לא מאוחר... בעוד כמה שעות ננעלים השערים... וכעת עדיין אפשר לקרוע את רוע הגזירה... ותכל'ס... המצב עדיין לא לגמרי טוב... יש כמה פינות שעדיין צריך לסגור... יש קולות יקרים מאוד שכל קול קובע... כל תשובה תפילה וצדקה יכולים ליישר את השטח לגמרי... ולכן אני שולח לכם צינתוק משמים!!! אני שולח לכם סימן... נו נו... תתעוררו... עדיין לא מאוחר!!! אפשר עדיין לשנות... בשביל זה הלשון של זהורית לא!! לא מלבין... כדי להוציא אתכם מהשאננות... שתתפסו את עצמכם לידיים ותתאמצו עוד יותר ואז הכל יסתדר ותצא בת קול לך אכול בשמחה לחמן וכו'... (אם תשים לב: כל הסימנים ביו"כ... אם זה הלשון של זהורית ואם זה הגורל שעלה בשמאל... כל הסימנים האלו היו בעיצומו של יום... אף סימן לא הגיע במוצאי היום... כי בשביל מה...) אז המטרה של סימן רע משמים... המטרה היא לדרבן... בשביל לנצל את השעות האחרונות ולמצות אותם עד סגירת הקלפיות... **ותכל'ס!!! חכמים מסתכלים**

הלאה... וכי נשאר משהו מהפשטיות שהיא הכינה... וכי יש זכר לכביסות שהיא עשתה... אבל בשמים אין כזה דבר!!! בשמים אין דברים שנעלמים... אין כזה דבר שבו אדם מסתובב סביב עצמו... כל מעשה וכל פעולה מתורגמת לחיי עולם נטעו!!!! נטע בתוכנו... כל כפית שנכנסת לפה של יענקי הקטן זו נטיעה... גם אם הוא הספיק לפלוט... ועוד לעשות הרבה סקנדל מאז... הנטיעה הזו היא חיי עולם!!! הצדיקים פוגשים את זה בגן עדן וזה קיים!!! זה ממתין!!! לאמא שלי יש כעת בשמים נטיות ע"ג נטיות מהטרור שעשיתי לה בלילות שהערתי אותה שוב ושוב... האמת היא שאני לא זוכר... אני לא לגמרי יודע על מה אני מדבר... אבל שני דברים ברורים לי: ברור לי שעשיתי לה את זה!!! וברור לי שגם אם אין לי הוכחות שעשיתי לה את זה... וגם אם אבא שלי שיח' לא זוכר... אבל הנטיעה הזו קיימת בשמים... אבא שלי שיח' עד מאה ועשרים לא כ"כ זוכר במה מדובר... כי הוא עדיין מגורש מגן עדן ועד מאה ועשרים בבריאות... אבל אמא שלי שכבר לא מגורשת... אמא שלי שכבר נתבקשה לשיבה של מעלה והיא פוגשת את החיי עולם שהיא זכתה לנטוע בעולם הזה... היא כעת פוגשת כל אברהם אל תלך לשם שהיא דחפה לי גרבר האם האאם לתוך הפה... ואני אגלה לך סוד:

מה שאני אומר עכשיו... קוראים לזה במילה אחת: אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון לפניו...

מה זה תחיית המתים? יש כאלו שחושבים שהאני מאמין של תחיית המתים מוקדש בבלעדיות לבית קברות... כל מי שמת שם בבית קברות... אנחנו מאמינים שיום אחד הוא יצא משם חיי... אז זהו שלא!!!

האני מאמין בתחיית המתים מדבר על משהו הרבה יותר נרחב... הוא מדבר על כל המעשים המתים שלנו... ויש כאלו בלי סוף...

אתה יודע מה זה לבשל ולבשל ולבשל ולבשל ולבשל ושוב לבשל? ועובר החג ולא נשאר מזה כלום!!! את הקישוטים אתה לפחות אורז... שם בביידים... שנה הבאה שוב נפגוש אותם והם יחייכו אלינו... אבל כל השעות האלו שאמא עמדה במטבח... מה נשאר מזה?? מת!!!! לא נשאר מזה כלום!!

כל ההתקשקשויות המתישות סביב היום יום... לסדר ושוב מתבלגן... ושוב לסדר ושוב... שוב להוריד מהשלחן ושוב לערוך שלחן... והכל מסתובב סביב עצמו... ולא נשאר מזה כלום... הכל בסוף מת!!! לא נשאר לך משהו בידים... אז זהו!!! שאצל יהודי יש אמונה שנקראת תחיית המתים... ש-מה זה אומר?? שאצל יהודי אין שום דבר מת!!!! למה??? כי **חיי עולם נטע בתוכנו!!!!** כל פעולה שיהודי מאמין עושה בהכרה של חובתו בעולמו... הרי זו נטיעה שכעת היא נראית כאילו היא מתה... אבל זה משוגר לשם... זה ננטע שם!!! זה פרה ורבה שם!!! ויום אחד יהיה תחיית המתים ואנחנו נגלה ששום דבר לא מת...

שום פעולה... שום התגברות... שום עמידה בניסיון... וכאן המקום להזכיר במילה אחת את כל אלו שעומדים בניסיון עד... עד... עד שהם נופלים... וזה מייאש ומדכא... והתחושה היא: אם ככה... אז בשביל מה?? בשביל מה להתגבר?? אם בסוף בלאו הכי אני נופל... אז מה העניין להתגבר ארבע שעות או ארבעה ימים בשביל ליפול... בא ניפול כבר עכשיו? אבל זה ממש לא נכון!!! זו הסתכלות גויה!!! אצל גוי העולם נגמר כאן... אם החלטת להתגבר ובסוף לא קבלת את הגביע... אז תפרוש כבר עכשיו... אבל אצל יהודי כל מעשה זו נטיעה של חיי עולם!!! כל עמידה בניסיון זה ליסוד ארץ... זה עוד יסוד עמוק בנטיעה של בנין רב קומות נצחיים!!! אז נכון שאם יש באמצע נפילה זה כואב... זה עצוב... אבל שום רגע של התגברות לפני כן לא נמחק... הכל כבר נטוע... וזה ריווחי ובגדול!!!! כל מאמץ ויגיעה לעשות רצון ה' מתורגם לנצח נצחיים... רק מה?? אנחנו לא רואים את זה... נכון... אז מה... מה... אתה כ"כ רוצה כבר לראות את זה??? אתה כ"כ רוצה לקרא לחברא קדישא?? מה איכפת לך... ה' רוצה אותך פה עוד כמה עשרות שנים... רוצה לתת לך צאנ'ס לזכות לנטוע עוד כמה רבבות נטיעות... ואז תזכה ליהנות מפרי ידיך... תנו לה מפרי ידיה... אבל כל רגע נוסף שאנחנו נמצאים פה... בא ניקח את המעדר ואת המגרפה ואת כלי ההשקאה ונשקיע את כל נשמתנו בעבודת הגן... לעבדה במצות עשה ולשמרה במצוות לא תעשה...

נכניס לעצמנו לראש: אנחנו בסה"כ עובדים בשליטה מרחוק!!! זה שאנחנו מרחוק... זה לא מפריע לנו להיות הגננים הראשיים של הגן עדן... שעניי כל נשואים אליהם... ה' מתענג על עבודתנו ומראה בשמחה לצדיקים מידי לילה איזה נטיעות נפלאות נטענו לו... עורו נא כי בכל לילה נשמתכם עולה למעלה לתת דין וחשבון מה היא פעלה שם בגן...

כל התמורות והשינויים שהתרחשו בפרשת בראשית... הכל סביב המיקום... מיקום העבודה אכן השתנה... כי פעם אדם הראשון היה עובד בגינה עצמה ועכשיו הוא נשלח משם... אבל הוא ממשיך!!! ממשיך לעבוד באותה משרה ובאותם הספקים ביותר... רק מרחוק!!!!

זה מה ששרנו בהתלהבות בשמחת התורה... ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו!!!! הנטיעות של גן עדן הם פה... אנחנו ממשיכים לנטוע חיי עולם... רק אנחנו עושים את זה מכאן!!! בשליטה מרחוק!!!!

יהודי עובד ה' חי כאן בעולם הזה ואם הוא חי ומתנהל לפי תורת אמת הרי וחיי עולם נטע בתוכנו... כל מעשה וכל פעולה שאנחנו עושים כאן בעולם הזה... הרי כעת ננטע שם בגן עדן נטיעה ועוד נטיעה של חיי עולם... שום דבר לא השתנה!!! העבודה נשארה אותה עבודה... כל ההבדל הוא בנתונים הסביבתיים... פעם כשאדם הראשון היה עובד בגן עדן הוא היה פוגש את הנטיעות שלו!! הוא היה עושה מצוה ומיד רואה מול העיניים שלו איזו נטיעה עצומה נבראה כאן במעשי... כשאדם הראשון היה עוסק בתורה... הוא היה רואה איך שכל אות שהוא מוציא מהפה שלו זה אבן יקרה ובדקה אחת מאתיים אבנים משתלבות ותוך עשר דקות הוא כבר היה רואה מול עיניו בנין עדי עד... בנין רוחני עצום ומופלא שנברא מעשר דקות של חיתוך שפתים בתורת ה'...

ומאז החטא האדם הראשון הפסיד את החוייה הנפלאה הזו!!! הוא כבר לא רואה מול העיניים שלו איך כל מעשה שלו פועל מיד בשמי רום... אבל רק את זה הוא הפסיד!!!! רק את החוייה המוחשית...

אבל המציאות ממשיכה להיות אותו דבר... העבודה היא אותה עבודה והכח של יהודי לפעול בכל מעשי שלו ממשיך להיות אותו דבר...

ואשים דברי בפוך לנטוע שמים וליסוד ארץ!!! הזוה"ק מרחיב בזה מאוד ומבאר שה' שם את דברו בפה של כל יהודי... וכשאתה פותח את הפה שלך בתורה אתה פשוט נטוע שמים ומייסד ארץ... אמנם קצת חבל לי שאני לא רואה את זה מוחשית מול העיניים שלי... אני חושב שאם הייתי רואה את זה... זה היה נותן לי קצת יותר חשק ללמוד תורה... אז נכון... את זה הפסדנו בחטא אדם הראשון!!!! את המפגש המוחשי... אבל המציאות נשארה ועודנה...

הרבה פעמים אני חושב על אמא שלי ע"ה... הייתי מאוד קרוב לאמא שלי... ס"ס הייתי הבן שלה... ועכשיו אני חושב לעצמי... איזה מרחק יש בינינו... אמא שלי כעת בשמים רואה ומבינה דברים שאני לא מעלה על דעתי... היא יודעת להעריך מה אני עושה בדקה של לימוד תורה!!!! אמא שלי נמצאת כעת בגן עדן... ורואה איך שכל מעשה מצווה הכי קטן שאני עושה כאן בעולם הזה... איך שהוא נטיעה מופלאה ומחודשת שם בגן עדן... ואילו אמא שלי עצמה?? לא יכולה כבר לפעול!! כי היא כבר נפטרה!!! היא נפטרה משרות הגנונות... היא עלתה במעלות קדושים וטהורים ליהנות מהגינה שהיא כמו ידה בנתה... (אני בעצם הווייתי אחד מהנטיעות שלה... לטוב ויהיה רצון שלא למוטב...)

ובינינו... מה אני חושב לעצמי בלב... איזה כיף לאמא שלי שם בגן עדן... שם עושים כיף חיים... שם יש דברים מאוד מעניינים... איזה צחצחות ואורות העליונות... אוה... מה הולך שם... מאוד מסקרן אותי... וכשאמא שלי רואה אותי חושב כאילו מחשבות (כפי שקיי"ל בגמי שהמתים יודעים מה שהחיים חושבים עכ"פ עליהם... מתחשק לה לחבוט ב... שמוליק שלי... גוי"ל שכמות... אתה הגנן בעצמך!!! תנצל את ההזדמנות שלך... אתה כעת יושב מול המחשבים... כל לחיצת כפתור שלך זו פקודה... אתה מבצע פה ביצועים נצחיים מרהיבים... אז נכון... אתה לא רואה את זה מול העיניים שלך כאן ועכשיו... אבל מה אתה חולם... מה אתה חושב על המתים... תעזוב אותם... תתמקד בגינה!! תמשיך לנטוע... העיניים של כל יושבי הגן עדן נשואות אליכם... הגננים התורניים...

(אגב: הסטורית... אחת מהטעויות האופטיות שלנו... כשאנחנו חושבים על בן אדם שמת... אנחנו רואים אותו כמו "פורש מן הציבור"... כולם פה חיים... והוא המורד... פתאום מת... אבל אל תשכח שאם נעמיד את כל מי שחי היום בעולם... מול כל מי שהסתובב כאן בעולם עכ"פ ב' אלפים תרצ"א שנים האחרונות וכבר הספיק למות... אז בייחא אליהם אנחנו אלפית האחוז... כך שכל המיליארדים יהודים שכבר נמצאים בגן עדן נושאים כולם עיניים משתוקקות לגננים העדכניים של הגן!!! וה' מגיע מידי לילה בחצות להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן ולהראות להם איזה נטיעות חדשות נוספו ביממה האחרונה...

אבא שבשמים מראה להם את אותו מוטי שאף אחד לא מכיר אותו... ורק ה' יודע איזה פיתויים קשים ומרים היו לו מהבוקר עד שלוש בצהרים... איזה מאבקי רוח ונפש היו לו בשביל לא ליפול... מה קרה בשלוש בצהרים... עזוב... הייתה שם איזושהי נפילה... אבל מיד אח"כ הוא התחזק שוב... ואבא שבשמים יודע להעריך כל שבריר שניה של התגברות... אבא שבשמים יודע לנפות דקה אחת של התגברות לעשרות נטיעות של עוד שניה של התגברות... עוד שניה של כמעט נפילה ובכל זאת התאמצות... (שישאר בינינו... רק מי שיועד מה זה פיתויים יודע מה זה שניה ועוד ארבע שניות ועוד חמש עשרה שניות...)

אבא שבשמים מראה לצדיקים את אותה אמא שקילפה עשר קילו תפוז"א בחג הסוכות הזה... כמה טיטולים החליפה... כמה פעמים היא עמדה מול הכיור... וכמה פעמים היא עלתה עם העגלה וירדה לגינה... אותה אמא מבחינתה סיימה את החגים והמשיכה