



פרשת בהעלותך

בס"ד בר"ה

# חוט של חסד

גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א  
י"ד סיון תש"פ | גיליון 674

מאמר

ראש הישיבה

## יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

רח' שמואל הנביא 13 | ת.ד. 50226 |  
טל: 02-5812210 | פקס: 02-5812252  
לפניות בנושא העלון: al5308000@gmail.com

השנאה הזאת, לא משנה מי צודק ומי טועה, אי אפשר לשמוע כבר כל כך הרבה רע!"

כנגד כל הרעל הזה שמזהם לנו את האוויר הטהור של ארץ ישראל - צריכים קמפיין חזק של אהבת ישראל, לאהוב באמת כל יהודי ולא לדבר רע על שום יהודי.

צריכים להחליט החלטה חזקה: "אני שייך לקבוצה של אוהבי כל עם ישראל. זאת העבודה הראשונה שלי בחיים". רק זה יכול להביא את הגאולה.

### הדרך לשלום

והדרך ליישם את זה באמת היא רק על ידי אמונה. מידת השלום היא תוצאה ישירה של מידת האמונה. השלום הוא המודד האמיתי של האמונה.

אדם שיש לו אמונה שהכול ממנו יתברך, לא כועס ולא שונא ולא מקפיד על שום יהודי. הוא לא מדבר על שום יהודי, הוא רואה רק את ה'. אין עוד מלבדו. הוא יודע: "אף אחד לא יכול להזיק לי או לצער אותי אם לא בגזירת הבורא".

וכשיועדים שהכול זה מאת ה' - אין לנו שום עסק עם המקל שה' בחר לדבר איתנו דרכו. אפשר רק לרחם על יהודי שה' בחר בו להיות מקל לצער יהודי אחר. לרחם ולהתפלל ותו לא. לא לשנוא ולא לרוב ולא לנטור ולא לדבר רע.

### אוהבים את אבא

אם אתה אוהב את ה', אתה צריך לאהוב כל יהודי שהוא בן של ה' והוא חשוב ויקר לה' בדיוק כמוך.

אין לך דבר שמשמח את האבא כמו שאוהבים את הבנים שלו. לא מספיק לשיר: "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך". אם אתה אוהב אותו ורוצה לשמח אותו, תאהב את הילדים שלו. את כל הילדים שלו בלי יוצא מן הכלל.

שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ככל שיש יותר שלום בעולם זה אומר ששמו של ה' מפורסם יותר, יש פחות הסתרה על שמו של ה', יותר קל לראות את הנוכחות של ה', ויותר קל להתקרב אליו יתברך. לכן אומר רבי נחמן: "למשוך את כל העולם לעבודתו, לעבודת שכם אחד, וכולם ישליכו אליי כספם וזהבם ויתפללו אל ה' יתברך לבד - זה הדבר

המשך בעמוד 3

## קמפיין הגאולה

### זה לא זָכָר

בשבוע שעבר קיבלנו את התורה. חג השבועות זה לא ז'כר' למתן תורה, אלא זה ממש מתן תורה בכל שנה מחדש. ועכשיו שזכינו לקבל תורה, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים עם האור הגדול הזה, איך אנחנו לומדים את התורה באמת, ולא פחות חשוב, איך אנחנו מקיימים ומיישמים את התורה.

חכמינו מלמדים אותנו שאת התורה קיבלנו רק כאשר היינו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. וכן אומרים חז"ל שהמצווה של ואהבת ורעך כמוך היא כלל גדול בתורה, ושתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, וכך אומר הכתוב: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

לכן דווקא עכשיו אנחנו צריכים להתחזק במצווה החשובה והיקרה של אהבת ישראל.

### מצטרפים ומקרבים

היום עושים לכל דבר קמפיין.

גם אני רוצה לעשות קמפיין. קמפיין לאהבת ישראל. קמפיין שהסיסמה שלו תהיה: "אני אוהב כל יהודי". כל מי שרוצה לקרב את הגאולה צריך להצטרף לקמפיין הזה ולצרף אליו כמה שיותר יהודים.

לא להסתפק בלהגיד: "הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" לפני התפילה. אלא ממש להתכוון לזה ולשון את זה כל היום כולו. ובפרט כשזה מגיע למעשה.

כשמדברים על פלוני או אלמוני, על קבוצה כזאת או אחרת, או על עדות, וכל שכן כשזה מגיע לאנשים שמצערים אותך לאנשים שאתה מסוכסך איתם - דווקא אז צריכים להתחזק ולזכור: "אני לא מדבר על אף יהודי. אני אוהב כל יהודי. גם יהודי שטועה הוא יהודי ואני לא מדבר עליו רע. אני יכול רק להתפלל עליו".

### אין הנחות

זה כל כך נורא לשמוע את כל הלשון הרע וכל השנאת חיים ששומעים כל היום כולו.

בפרשת השבוע שלנו אנחנו רואים שהתורה לא עושה שום הנחות בענין של לשון הרע. אפילו הצדקת העצומה, מרים הנביאה, נענשה לעיני כל עם ישראל ואנחנו מצווים לזכור לדורות את הטאה ועונשה, למרות שבוודאי זה לא היה מתוך שנאה חלילה ורק לתועלת.

קל וחומר בן בנו של קל וחומר לכל אחד ואחד מאתנו שחייב להילחם בלשון הרע הזה בכל כוחו. לא לשמוע ולא לדבר צריכים לפתח קצת עדינות בנפש, שזה יגיעיל אותנו, שכל אחד ואחת יגיד: "די כבר, אי אפשר יותר עם

אין לך דבר שמשמח את האבא כמו שאוהבים את הבנים שלו. לא מספיק לשיר: "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך". אם אתה אוהב אותו ורוצה לשמח אותו, תאהב את הילדים שלו. את כל הילדים שלו בלי יוצא מן הכלל.



# חינוך באהבה

## הרב יצחק אבוחצירא

### שערי תפילה פרק ב'

שבוע שעבר סיפרנו על יוסי.

יוסי הוא בחור בן 17 שמונסה בכל כוחו להתקדם ולהתחזק. בשונה מחבריו המתקרבים לדת, הוא חרדי מבית, שנות ילדותו עברו עליו באחד מתלמודי התורה הטובים בבני ברק. ליוסי יש בעיה, הוא אינו יכול לראות את בית הכנסת מפנים, ולא, זה לא בגלל הקורונה. יוסי מדיר את רגליו משם בצורה סמונת כבר 3 שנים.

יותר מדויק, מאותו היום שברח מהישיבה ועדיין לצערנו לא חזר אליה!!!

### נחזור לסיפור של יוסי:

באותה תקופה של המלחמות על בית הכנסת עם אבא שלי, הייתה לי גם ירידה רוחנית כללית, למדתי בישיבה קטנה למצוינים, אך לא הייתי כ"כ ממושמע, במיוחד עם תקנון לבוש, זמני קימה ותפילות.

גם לאחר שזרקו אותי אחרי פסח ואבא הכניס אותי לישיבה אחרת, לא הסתדרתי עם התפילות, הייתי קם מאוחר ואפילו כשהמשיגיה היה בא להעיר אותי, לא הייתי נכנס להתפלל, בגלל זה בסוף זרקו אותי גם מהישיבה השנייה. שנה שלמה לא למדתי במסגרת מסודרת, זו הייתה שנה של כרד ומלחמות עם ההורים וחוקי החברה. אפילו עם עצמי נלחמתי.

היום ב"ה קצת נרגעתי, אבא הצמיד לי יועץ מדהים, בשבילי הוא כמו חבר או אח גדול, הוא הדמות של המבוגר היחיד שאני מוכן להקשיב לו ולהיפתח אליו בשיחות, ואכן אחרי שיחות רבות, הסכמתי להיכנס למסגרת. אני לומד בישיבה שלומדים חצי יום ובחצי השני עובדים. אני עובד סדרן במחסן של חנות ציוד משרדי של קרוב משפחה.

בישיבה אנחנו חברה מאוד מוגבשים, מדברים על

**מחפשת ולא מוצאת??**

**מעוניינת בעבודה צנועה ב-100% ובשעות נוחות?**

**מצאנו מקום בדיוק בשבילך!**

**טלפנות עם שליחות, בשעות נוחות ובסביבה חרדית**

**בברכתו של הרב שלום ארוש שליט"א**

**העבודה במשרדים בירושלים**

**לפרטים: 052-2223745**

לייעוץ טלפוני ללא תשלום  
בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב  
נייד: 054-8434435

הכל ועושים הכול ביחד. "הכל" לא בדיוק, כי אפילו החברים שלי, לא מצליחים להכניס אותי לבית הכנסת לתפילה. לפעמים אני ממש רוצה, אבל כאילו משהו חוסם אותי ואני לא מסוגל לראות את בית הכנסת מפנים.

הקולות של התפילה באים אצלי ביחד עם עונש, השפלות, כוחיות ומכות בקיצור עם הרגשה לא נעימה. החברים שלי לא מרגישים את מה שהרגשתי ולכן הם לא מבינים למה אני מחכה להם בחוץ, נכנעה בגלל שהם לא טעמו את ההשפלה שלוותה אותי עם הספסל בבית הכנסת.

### איפה בית הכנסת שלי?

לפעמים גם אני מתפלל-הרי עברו כבר כמה שנים ואני כבר לא גר בבית של ההורים ובקושי רואה את אבא שלי- ועדיין אני לא מצליח להיכנס לבית הכנסת אף על פי שאני כן רוצה לפעמים להתפלל... אז איפה בית הכנסת שלי אתם שואלים? אז ככה שאין לי בית כנסת! בית הכנסת שלי נקבר ביחד עם הרצון של אבא שלי לחנך אותי ביד קשה להתפלל.

תענו לי אתם בכנות, אם במשך כל זמן התפילה היו תוקעים בכם 2 עיניים ובכל פעם שהייתם מרימים את העיניים שלכם מהסיודור היו מעירים, רומזים, גוערים, צועקים ואפילו מרביצים לכם- היה לכם חשק להתפלל???

### נקודה למחשבה!

אתם יודעים הורים יקרים, יוסי הוא אינו בן יחיד! כמוהו יש מאות אם לא אלפים, ולאו דווקא ילדים או בחורים צעירים, יש גם הרבה מבוגרים! אבל נניח לרגע את יוסי מהסיפור הכואב הזה, ונחשוב כיצד אנחנו מחנכים את "יוסי שלנו", כן זה שגדל בבית שלנו. האם אצלנו הוא לומד לאהוב להתפלל או שמא אנו מכינים לו את הקרקע לבריחה מבית הכנסת? האם ליוסי שלנו יש חוויה לבא איתנו



## בדיחות הדעת

ביום הראשון ללימודים מתקשרת המורה של הילדה אל האמא.

"גברת", אומרת המורה, "הבת שלך מפריעה בשיעור".

"גברת", משיבה האם, "בתקופת הקורונה משך חודשיים היא הפריעה לי בבית, אז מה, אני התקשרתי אלייך???"

## הדלקת נרות

| ר"ת     | כניסה | יציאה |       |
|---------|-------|-------|-------|
| יחשלים  | 19:07 | 20:24 | 20:59 |
| תל אביב | 19:23 | 20:27 | 20:57 |
| חיפה    | 19:18 | 20:28 | 21:01 |
| באר שבע | 19:13 | 20:26 | 20:56 |

לתפילה או שהוא מחפש מידי תפילה, סיבות לברוח? כשנבדוק מה המצב אצל הילד שלנו וכיצד אנו "מעודדים" אותו להתפלל, אולי נמצא קשר בין הדברים.

מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א אומר: "שאדם לא יכול לתת את מה שאין בו" והאמת היא שגם לנו המבוגרים קשה מאוד העניין של התפילה (ואני מדבר מאוד בעדינות) בגמרא בברכות הרי כתוב "ארבעה דברים צריכים חיזוק בכל יום" ואחד מהם זה תפילה. נחשוב בכנות, אם לנו המבוגרים שאנו מבינים את החובה, החשיבות והחיבור הרוחני של התפילה, היא עולה לנו לפעמים במאמצים אדירים, עד כמה זה קשה לילדים ולמתבגרים?!

### עבודה שורשית

ולכן לפני שאנו מטפלים בתפילות הילדים שלנו, נעשה "בדק בית" פנימי, מה מצב הקשר "שלנו" עם ה', האם אנחנו אוהבים להתפלל? האם התפילה היא "עונג רוחני" שאנו מוצפים לו או שאנו מוגיעים לתפילה באיחור או מתוך הרגל כמצוות אנשים מלומדה? ושאלה מעניינות גם לאמהות, האם כאשר אנו מתפללים, אנו באמת מחוברים למילים, האם מילות התפילה נוסכות בנו שלוח וחיבור רוחני או שאנו רק קוראים את הסיודור? אם מצב התפילה גם אצלנו לא הכי טוב, אז לפני שנבדוק את מצב הפירות שגדלו בעץ המשפחתי שלנו, רצוי שנעשה טיפול בשורשים. לכן העצה הראשונה היא: שקודם נתפלל אנחנו על עצמנו שנזכה להיות אנחנו "אוהבי תפילה". מסופר שפעם אמר רבי נתן מברסלב לרביה"ק רבי נחמן: "קשה לי מאוד להתפלל לפני ה' ואני לא יודע מה לעשות" ענה לו רבי נחמן "אז תתפלל על זה בעצמו לה', ותספר לו עד כמה קשה לך להתפלל והוא בודאי יעזור לך!" נעשה כך בע"ה גם אנחנו, נתפלל ונספר לה' שאין לנו דרך ועצה להחדיר בילדים שלנו את נושא התפילה, כי גם אנחנו צריכים בזה ישועה גדולה.

לכן נתפלל השבוע על עצמנו ובע"ה נקרא את המשך המאמרים בנושא תפילה בשבועות הבאים ונתחזק ביחד אנו וילדינו.

**בס"ד**

**רוצה להכניס את העלון לבית כנסת שלך? במנוי להפצת העלון**

**תזכה ב:**

- 80 עלונים
- תפילה בכותל 40 יום
- כוס קידוש מתנת ארט

**הזכות שלך בהפצה:**

**02-5308000**

מבזק יומי מהרב ארוש  
מסר מהרב, בדיחה יומית,  
חיזוק יומי, הסבר.

1

כבוד הרב

קלטות נדירות

15 שלוחות פנימיות!!  
ליקוטי מוהר"ן, קלטות שלא  
פורסמו מעולם ועוד...

3

שיעורים לפי נושאים  
33 שלוחות פנימיות!!  
פרנסה, שלום בית ועוד...

2

הקו שלך

שיעורים מוקלטים

מאגר ענק ועדכני, לפי  
מיקום ותאריך השיעור.

4

פשוט ארתק

אמרתי תודה ונושעתי  
סוד סגולת התודה,  
סיפורי תודה ועוד...

5

אותי אני כבר

דיסקים לילדים  
8 סוגי דיסקים  
לילדים

7

שנה עם

בדיחות

מאגר ענק של  
בדיחות מפי הרב.

6

הטלפון בידי

שידור חי

שידור חי מהשיעורים  
בירושלים, חולון, רדיו  
מורשת. ועוד...

8

ועא מסוגל

לוח זמני השיעורים  
לזו שיעורים לשבוע הקרוב,  
קבלת יעוץ והכוונה  
מאת תלמידי הרב

9

לנתק!!

מדריך למשתמש  
מדריך מפורט איך  
להשתמש בקו

11

שיעורי הדף היומי  
לימוד הדף היומי העולמי  
מפי הרב נחמן ארוש.

20

חזרה לשמיעה אחרונה  
לשמיעת השיעור  
מהמקום שבו הפסקת  
חייג שוב ולחץ 0

0



התקשרו

02-6444250

קו האמונה

בקרב יפתח קו בשפות צרפתית ואנגלית ועוד...

קו האמונה - תגאדו, תרמיש בטוח

גזור ושמור ✂



## ילדון חידודון

בין הפותרים יוגרלו מתנות

היכן למדו כלל גדול לאדם המביע כעס,  
שלא ימס על חברו עד שיודיענו סרחונו.

תשובה לחידה פרשת במדבר-שמו הפרטי של גמליאל  
בן פדהצור, נשיא שבט מנשה (במדבר א' י), שהיה בתקופת  
המדבר זהה לשמו של רבן גמליאל משבט יהודה נשיא  
ישראל ומגדולי החכמים בתקופת בית שני.

הזוכה שג. מירושלים

---

**פתרונות לשלוח למייל | פקס:**  
al5308000@gmail.com | 02-5812252

יש לך סיפור תודה?  
המערכת תשמח לפרסם אותו  
al5308000@gmail.com

# סיפורי תודה

## אמרת'י תודה ונושעתי

### עֲשֵׂה אֶת כָּל הַסְּגֻלוֹת

לשעור שלי ביום רביעי בירושלים הגיע בחור בן 28 מיושבת קיבוצי, ושיבה ליטאית חשוכה ומפוקסות. כבר כפנה שנים שהוא לא מצליח להתחמם. ספר שנוסף סגלות שונות - ארבעים יום בפתל וכד', בסוף הוא שמע את השעורים וקרא את הספרים, והחליט: "אני אעשה גם את מה שהרב שלום ארוש אמר". התחיל לומר כל יום חצי שעה תורה על כך שאין לו זוג. אמר: "תודה! זה מה שאמרת רוצה? זה רצונך ה' לתבואה? זה הטוב ביותר שבבילוי אני מאמין בך! תודה!", תוך שבועים קוצצו את הזוג שלו וכבר התארכו!



ועתה זה קבוצה רבי' נתן בספר לקיטי הלכות (הלכות פריקה וטעינה ד), שכל הצרות הן אף ורק מחמת שאין מאמינים שהכל לטובה, וכשרואים דברים שלא קבוצים, וחוששים בה' חס ושלום, כאלו הוא יתברך עושה שלא בצדק חלילה, מזה נוסלים תחת הסתרה,

וכן ההסתרה האמת קשתלשלות עוד צרות שלא קבוצים, וכשאין מתחזקים גם אז להאמין שהכל לטובה, אזי נוסלים עוד יותר תחת הסתרה, והצרות מתגברות ח"ו, וכן הלאה והלאה ר"ל.

אבל על ידי הודעה, שמודים תמיד לה' יתברך על הכל, הן על הדברים הטובים והן על אותם דברים

שנראים לא טובים, כי מאמינים שגם אותם דברים הם בודאי לטובה, כי הוא יתברך בודאי עושה הכל לטובה, על ידי זה נצולים מכל הצרות. וגם אם האדם לא זכה להתחיל תכף וכיד להודות ולשבח, וכבר התגברה עליו ההסתרה וביחד אתה הצרות והגליות, יכול הוא תמיד להתחיל להודות ולשבח, ולהאמין שהכל לטובה, ועל ידי זה יהיה נצול מאותן צרות. ואם יקשיף וירגיל עצמו ללכת תמיד בהודיה והלל ושבח לבו - אז בודאי יזכה לראות בישועת ה' עין בעין.

מובא בדברי רבנו הקדוש (לקיטי מוה"ר"ן תנ"א, תורה ב), שרק על ידי ההודיה יכול האדם לזכות לדבור של אמת, כי על ידי ההודיה נתגלה אור האמת ומאיר בדבור וכלי ההודיה, אפילו הדבור שנקראים עם ה' בהתבודדות הוא קלא בשקרה ומהו השקר? אותו חקר אמונה, שלא מאמינים שהכל לטובה, ולא מודים לה' על הכל, וזהו השקר הגדול ביותר בעולם, ואז מפילא אין יכולים לצאת על ידי הדבור מן החשך וההסתרה, מפני שהתבודדות היא ללא אמונה שהכל לטובה, שזו עקר האמונה.

אמרת'י תודה ונושעתי  
052-2240696



## חיזוקית -

סיון | ערך התורה

### ענינה העקרי של התורה הוא לתת לנו הוראות מעשיות כיצד לחיות חיים טובים. (א.ב. של החיים)

לקבלת מסרים מחזקים: 052-6672221

**הסדרה לשלום הבית**  
**מאת הרב שלום ארוש**

052-2240696

## שלום הבית שלי

### הרב שלום ארוש שליט"א

ההפך הוא הנכון: כל ההמצאות הללו לא מסייעות לו לסלק את חובותיו, אלא הן מגדילות את חובותיו, כיון שהוא קונה דברים מיותרים שאילולי היו לו צ'קים לא היה קונה אותם, ונוסף על זה הוא משלם גם ריבית, ונמצא שאותם אמצעי תשלום שקריים הם הגורם העקרי להפיכתו לבעל-חוב אומלל.

כאשר אדם חותם על צ'ק, עליו להיות בטוח במאת האחוזים שיש לו כיסוי על הסכום הנקוב בו. אין כאן שום תרופת-פלא. כל מי שנוקט בדרך של חתימה בלתי מבוקרת על צ'קים, נכחה עד מהרה בטעותו המרה, מרה כלענה!

כאשר אשה קונה בתשלומים עליה לקחת בחשבון, שלאורך כל זמן התשלום יהיו חסרים לה סכומים אלו לכלכלת ביתה! הצטברות של תשלומים משאירה את הבית בלא אמצעים מינימליים, לכלכלת היום יום. כולם יראו אותה נוסעת על מכונית חדשה, אבל היא - לא יהיה לה אפילו כסף לקנות לחם במכולת! היום יש שפע של אמצעי תשלום: צ'קים, כרטיסי אשראי וכד', שמאפשרים לאדם להוציא יותר מגודל הכנסתו ללא קושי, שבעזרתם נעשה האדם בקלות בעל-חוב.

### פרנסה בשמחה

נושא הפרנסה, אין צריך לומר, הוא נושא המעסיק את רוב בני האדם, והוא מקור להרבה קשיים וייסורים, למי שאינו יודע את השכל הנכון של האמונה בעיניי ממון.

ומאחר שהנושא הזה הפך עכשיו לאור המצב של פיטורים, וצמצומים וקשיים כלכליים נביא בסדרת המאמרים בשבועות הקרובים התייחסות לנושא של התנהלות נכונה בכלכלה בין בני הזוג.

ראשית, חשוב מאד עם המשבר הכלכלי בארץ, ודאי שיש לעשות ישוב הדעת ולחשב מסלול מחדש ביחס להרגלי ההוצאות בימינו. "בעזרתם האדיבה" של הצ'קים, כרטיסי האשראי והכספומטים למיניהם, משתעבד האדם לבגדים, וימי חייו ואף לילותיו הופכים בעיניו

למעמסה בלתי נסבלת, חיים בלי תוחלת, חסרי מנוחה ומלאי ייסורים.

אדם מסתובב לו עם כרטיס אשראי או פנקס צ'קים, רושם סכומי כסף וחותר, וחושב שבכך הוא פותר בעיות. אין לך מחשבה מעוותת מזו! הוא חותר וחותר, החובות הולכים ותופחים, הבעיות מתגברות ומתרחבות והמצב הולך ומסתבך.

הרי כל צ'ק שאדם חותם עליו - יהיה עליו לכרוע אותו! כל העברה שמעביר את כרטיס האשראי הוא מתחייב בתשלומים! מה הוא חושב, שיוכל להסתמך על צ'קים ותשלומים בלי גבול עד סוף כל הדורות! האם הוא סבור, שהאמצעים הללו הם מין פנטז, שבעזרתו יוכל לסלק את כל חובותיו במחי קולמוס!?



נעשה בכל דור ודור לפי השלום שבדור."

### גדול השלום

השלום זה כלי מוזיק ברכה. כשאתה אוהב כל יהודי ואתה מחובר עם כל יהודי - אתה ממשיך עליך ברכות עצומות ואתה ממשיך ברכה לכל העולם כולו. התפילה האחרונה שחותמת את כל התפילות שלנו ואת כל הקדישים ואת ברכת הכהנים היא התפילה על השלום.

גדולי ישראל היו מקדימים בשלום כל אדם והם מלמדים אותנו שגדול הוא השלום.

השלום גדול יותר מכל החשבונות שלך. אם תוותר בשביל השלום אף פעם לא תפסיד.

וכאן המקום להזכיר ששלום מתחיל מהבית, מהאישה והילדים ומהמשפחה הקרובה.

ובפרט עכשיו אחרי ההסתגרות הארוכה בבתיים שגרמה ללחץ ומתחים בבתיים רבים - זה הזמן להרבות שלום ולשקם את היחסים בתוך הבית, לחייך, להאיר פנים, לעזוז, לוותר, לדבר בנועם.

### כולם מצטרפים

אז מה צריך לעשות? כל אחד וכל אחת במקום שלו שיהליט שהוא מצטרף לקבוצת אהבת ישראל. לא צריך להירשם ולא צריך לחתום על שום טופס. פשוט צריכים להחליט שמעכשיו אני משנן את המילים הללו: "אני אוהב כל יהודי".

וכמוכן, תפיץ את זה לכל מי שאתה מכיר, תשכנע את כל מי שאתה מכיר להצטרף למהלך הנפלא הזה שבכוונה לשמח את ה' ולקרב את הגאולה.

קח את זה כפרוייקט לחיים. תלמד על מדת השלום ותתפלל על מידת השלום. תתפלל על כל עם ישראל, תאהב גם את מי שאתה לא מסכים אתו ולא הולך בדרך שלך. כל דבר שאתה רוצה לעצמך - תתפלל על כל עם ישראל, תשתתף בצער של כל עם ישראל, תרחם, תעזור ותוותר.

זה אומר לרחם ולוותר גם בכביש וגם בתור בסופר.

ותזכרו טוב את הצוואה של מורי ורבי רבי יהודה זאב ליבוביץ' זיע"א, שתהיה תמיד נגד עיניכם: "לרחם לוותר לעזור והעיקר לא לצעוק על שום יהודי". לא לצעוק וכל שכן לא לדחוף ולא לבזות ולא לדבר שום רע.

אני מקווה ומתפלל שאלפים ורבות יצטרפו לקמפיין הזה, של "אני אוהב כל יהודי". יצטרפו ויצרכו אחרים. יחזרו וישנונו ויקיימו.

עצם הרצון, עצם המאמץ זה כבר ישמח מאוד את ה' וימתיק דינים מעל כולנו ומידה כנגד מידה גם ה' יאהב את כולנו אפילו שעדיין לא חזרנו אליו כראוי ויגאל אותנו בקרוב ברחמים בלי מלחמות ובלי רעידת אדמה ובלי שום ייסורים אמן.

בברכת

שבת שלום ומבורך



## ה"בית אהרון" מקרלין

י"ז סיון-ליומא דהילולא

רבי אהרון נולד בר"ח סיון שנת תקס"ב לאביו הרב הקדוש רבי אשר מסטולין ונקרא ע"ש סבו האדמו"ר רבי אהרון הגדול מקארלין זצוק"ל. לרבי אהרון היה קבלת יחוס מזרע דוד המלך ע"ה.

אביו, רבי אשר מסטולין אמר על רבי אהרון בנו, בני זה הוא גדול מאוד בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, ועל החכמה ובינה שלו, אין לו מבינים שיבינוהו.

ידוע היה רבי אהרון במנהגו להיות בשמחה גדולה והיה משרה שמחה והתעלות על סביבתו.

הרה"ק מאפטא אמר לאחר שרבי אהרון ביקר אצלו "בנו של ר' אשר מסטולין היה כאן, ראו איזה שמחה הכניס בנו, הוא בבחינת עוז וחדווה במקומו". אף תפילתו הייתה בדבקות מיוחדת ובאריכות וכוונה רבה, עליה אמר ה"צמח צדק" כשעבר בדרכו על יד בית המדרש בו התפלל רבי אהרון עם חסידיו שראה אז בעיני בשר שלו כי התפלל כך אשר גם כותלי בית המדרש התפללו עימו!! בכל התפילות הן בשבת והן בימות החול נהג לעבור לפני התיבה ולהתפלל בהתלהבות גדולה. רבי אהרון וחסידיו נהגו להתפלל את תפילתם בצעקות רמות ובקולי קולות. והסביר רבינו - כתיב "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" אלמלא היה כתוב ובלבבך קודם שנאמר בפיך, לא היה אדם יכול לפתוח את פיו לומר אפילו תיבה אחת, עכשיו דכתיב בפיך ובלבבך, צריכים לצעוק ולצעוק עד שהלב יכוון גם כן.

מסופר כי בימים הנוראים היו מגיעים חסידים מרחקים כדי להתפלל עם רבי אהרון עד כדי כך שלא הכיל המקום לכולם והצפיפות הייתה גדולה מנושא ולכן הקימו אוהל על יד בית הכנסת שבו ניתן להתפלל יותר בהרווחה אבל אף אחד מן החסידים לא רצה להתפלל שם, כולם רצו להתפלל בסמוך לרבנו. ציווה רבנו להכריז בשמו שיעשה למענם ויברך אותם במי שברך מיוחד, שתתקבל תפילתם גם בריחוק מקום אך אמנם לא רצו החסידים לוותר



על התפילה במחיצת רבנו ולא נכנס אף אחד מהם לאוהל וכך ויתרו על ברכת רבנו במי שברך הגדול כדי לעמוד סמוך ונראה ולשמעו שאגת רבנו בקרבת מקום. רבי אהרון הקפיד מאוד על השלום והחיבור בין אנשיו ומסופר על שני שוחטים מחסידיו בעיר טבריה שנקלעו לדין ודברים בעינינו ממון והקפידו אחד על חברו, בלילה חלם אחד מהם כי הוא רואה את רבי אהרון זצ"ל האומר אליו מה זאת? והנה הוא רואה את חברו השוחט מגיע אליו ושאל אותו מדוע הגעת באמצע הלילה לביתי? וחברו סיפר לו כי ראה את רבי אהרון בחלומו ואמר לו גם כן מה זאת וכך נתפייסו ביניהם שני החסידים. רבי אהרון התבטא פעם שמה שפועלים ע"י הישיבה בצוותא אי אפשר לפעול ע"י שום דבר אחר.

מעשה היה אצל רבינו, שפעם אחת שלח שני אברכים לרחוב העיר לשמוע מה משוחחים הבריות. ראו שני שכורים הולכים ואחד אומר לחבירו: "הבה נלך ביחד כדי שלא ניפול". כאשר חזרו ואמרו מה ששמעו, שמח הבית אהרון שמחה גדולה ולמד מזה מוסר השכל לעבודת ה': כמה חשוב להיות נכללים זה בזה ולא לעבוד את ה' כאדם בודד...

רבינו דיבר על חשיבות הלימוד בשעות הלילה ואמר ללמוד גמרא רש"י ותוספות ופירוש המהרש"א הוא שמירת לילה.

מסופר כי בארץ ישראל היה גר אחד מגדולי חסידיו רבינו בשם ועלוול פינסקר ז"ל וביום י"ז סיון תרל"ב בא החסיד הנ"ל לבית המדרש בבהלה וסיפר שראה בחלומו שנסתלק הרב הקדוש בעל "בית אהרון" והייתה הלווייתו בירושלים והטמינוהו בהר הזיתים אצל קברו של האור החיים הקדוש. מובן שהחסידים התרגזו עליו על דיבוריו אלו כי עוד לא היה להם שום ידיעה מחוץ לארץ אודות פטירת הרה"ק, ואחר ב' שבועות באה הידיעה המרה שאכן נסתלק רבנו ביום י"ז סיון.

רבנו הקדוש הסתלק ביום י"ז סיון תרל"ב, בהיותו כבן שבעים שנה, על אם הדרך בעיר סליטוב שבפלך וואהלין בדרכו לנישואי נכדתו ושם מונחתו כבוד. זכותו יגן עליו אמן.



חוט של חסד חוגגים  
יום הולדת לקו האמונה

השולחות המפורטות בעמודים הבאים

קו האמונה

### אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

פרשת השבוע מלמדת אותנו שיש לכפול את הפעולות הטובות שוב ושוב, מי שלא הצליח לעשות פסח, יש לו הזדמנות שניה, אין ייאוש בעולם כלל, לא הצלחת היום תצליח מחר, או בחודש הבא, העיקר שתתחבר מחדש דרך המעשים, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות.

והעניין הוא, שכל פעולה חיצונית גופנית מעוררת את הלב של האדם בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר הדיבורים או המחשבות שלו. נכון שגם למחשבות השפעה חזקה על האדם, כי כולו במחשבה איתבריו, ונכון שגם לדיבורים כח עצום על הנפש, ומי שמדבר אמונה יזכה לאמונה, אך הדבר שהכי הרבה משפיע על הרצון הם הפעולות, הפעולות והמעשים הם שמושכים את הלב, הם שפועלים על הרצון, כי כשמדברים על הלב, מדברים על הרצון, והרצון נשפע מהפעולות יותר מכל דבר אחר.

וכך אומר ספר החינוך במצווה ט"ז: "דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב ואם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה.

ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור

ולבו ישר ותמים חפץ בתורה ובמצוות, אם אולי יעסק תמיד בדברים של דוכי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומיניה באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אומנות, ישוב לזמן סוף הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו". נמצא, שלפעולות שאנו עושים יש השפעה מכרעת, ואם תקח צדיק גמור ותכריח אותו לעשות פעולות נלוזות זה ישפיע עליו בהכרח.

על פי היסוד הזה אפשר להבין טעם כל הקורבנות כולם, שמטרת התורה הייתה בהם להכשיר את בני האדם על ידי פעולות מעשיות כי "ברבות הפעולות הטובות רוב התמדתן, מחשבות הלב מתטהרות מתלבנות מזדקקות... ועל כן ציונו ה' לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו... ומתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם, יעלה שכלנו אל הדבקות עם השכל העליון"

שוב אנחנו למדים שהעיקר הוא המעשה, כי אינו דומה מעשה קטן של אמירה בפה למעשה גדול של הבאת קרבן כדי להשפיע על נפשו של האדם לכפרת חטאו. כאשר האדם טורח להביא בהמה אל בית המקדש, ובעל כורחו הוא נאלץ לראות כיצד שוחטים אותה, מזים את דמה, זה משפיע עליו יותר מכל שיעור ומכל דרשה שישמע בגודל גנות החטא. הפעולה המעשית משאירה רושם הרבה יותר גדול מן המחשבה או מדיבור בעיניו.

זה שאמר רבנו, נכספתי למשוך את העולם לעשייה,

אנ"ש נהגו לקרב את כל מי שרק בא והתחבר אליהם, לבד מפעל מחלקת ובעל לשון-הרע הפתוח ריב ומדון, שהיו מרחיקים ומתרחקים מן פניו בתכלית. (שיש"ק ד-קפז)

אמרו אנ"ש, מהפושטתם בתורה ס"ה הרי שצריך להקפיד על למוד התורה תיכף אחר התפילה והתבודדות, כי קבא"ר שם שעל ידי התפילה והבטול נעשה הפלי להדשין דאורייתא, הרי שאחר התפילה, שעל ידי נעשה הפלי צריך למלא בהדשין דאורייתא. (שם ד-כו)

אמרו אנ"ש, אם מועיל אמירת "תקון הפלילי" לאחר הפגם, הרי שאמירתה לפניה תועיל לו בידאי מלהקטל הלילה. ואכן, היו נהגים הרבה אנ"ש לאמרו בכל יום. (שם ד-צו)

לעשיה דייקא, כי הפעולות הם שמחוללות שינוי באדם, אדם יכול לדבר דיבורים כמו חול וההשפעה שלהם על הנפש שלו תהיה עדיין מזערית, אך "ברבות הפעולות הטובות רוב התמדתן" יתחולל בו שינוי הלכה למעשה.

זהו לימוד נוסף שלמדים מפסח שני, להמשיך לעשות, שוב ושוב, עד שיתקיים בו, ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים.

### הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט בישיבת "חוט של חסד" מנהל רחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: \*3030

### הזמן הזה ממעשרות, כלומר לקחת את התשלום מהמעשרות שלי?

יכול לעשות כן לכתחילה, וכשם שמצאנו שאפילו על הוצאות תלמוד תורה של בניו שמעל גיל שש יכול לשלם ממעשרות (הרמב"ם פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ז, ועיי' שו"ת יחיה דעת חלק ג' סימן ע"ו), וקל וחומר בנידון זה שיהיה מותר לשלם ממעשרות. ואף למחמירים שהוצאות תלמוד תורה של בניו אסור לשלם ממעשרות (אגרות משה יורה דעה חלק ב' סימן ק"א), מכל מקום בנידון זה יודו שיהיה מותר כיון שאין לו שום חיוב ללמוד את אותם נערים ועושה כן בתורת חסד גמור.

**אדם חייב לי כסף, ויש לי משכון שנתן לי בעבר על חוב אחר, וכעת מבקש את המשכון, האם אני יכול לעכב את המשכון בידי עד שיש לי את הכסף, או שיש בזה איסור?**

בקצות החושן (חושן משפט סימן ד' סעיף קטן א') כתב שאף על פי שעל פי הפשט אין בזה איסור מכל מקום לפי דברי הזוהר יש בזה איסור והזוהר מחשיבו כאילו אינו מזרע ישראל חס ושלום. אמנם מן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר (חלק ו' חושן משפט סימן א') פסק שכשהלוה איש עקש וכתלתול ומתחמק מלשלם, מותר לעכב את המשכון והלכה כהפשוט ולא כהזוהר.

### שאלות שעלו בקו ההלכה

**האם מותר לתת מתנה לחבר לרגל הולדת ביתו מכספי מעשרות במקום שהוא אברך בן תורה או אדם נזקק, והאם צריך להודיע לו שזה מעשרות?**

אם החבר הנ"ל הביא לו בעבר מתנה ורוצה להשיב לו כעת, אסור לו לשלם זאת ממעשרות, אבל אם החבר לא הביא לו מתנה וכעת רוצה לתת לו ממעשרות ויודע שהוא עני, יכול לתת לו את המתנה ממעשרות, אבל צריך להודיעו. (הרמב"ם פרק ו' מהלכות מתנות עניים הלכה י"ז והובא בבית יוסף יורה דעה סימן של"א ד"ה אין פורעים בו). אבל יכול לומר לו "זה נתתי



מקרה לעזרה לחתנים שברשותי" ולא יאמר לו מכספי מעשר בכדי שלא לביישו. (מקורו נאמן עמוד קס"א).

**אני מלמד ילדים שמתקשים בלימוד הגמרא, ופעמים שמדובר במשפחות שאין בידם היכולת לשלם בעבור הזמן שאני לומד עם הילדים, האם אוכל לנכות את**

**אדם הנוסע באופניים דרך בין עירונית כגון שנוסע מבני ברק ליהוד והזוהר ויש לו שבעים ושתיים דקות בהלך וחזור גם יחד, האם יכול לברך הגומל?**

מן הרב עובדיה פסק שצריך לברך על כל נסיעה מוחץ לעיר משום שכל הדרכים בחזקת סכנה ואם יש לו שבעים ושתיים דקות בהליכה וחזרה ביחד יכול לברך הגומל, ושיעור זה נמדד לפי זמן הנסיעה דהיינו שאם נוסע בכוננית צריך שיהיה זמן הנסיעה שבעים ושתיים דקות (חזון עובדיה ט"ז בשבט עמוד שס"ז), ולפי זה הוא הדין באופניים שאם יש לו זמן נסיעה שבעים ושתיים

דקות בהלך וחזור יחד יכול לברך הגומל, וכל זה בתנאי שיש מרחק פרסה בין הערים (כ 3.8 קילומטר) אבל אם יש מרחק פחות מפרסה אין זה נחשב כל כך לסכנה ואינו יכול לברך ברכת הגומל. (שלחן ערוך סימן ר"ט סעיף ז'). ומנהג האשכנזים שאין לברך ברכת הגומל אלא רק בהולכי מדבריות ומקומות סכנה. (שלחן ערוך שם).