

חוט של חסד

גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

ר"ת	יציאה	כניסה
19:13	18:33	17:22
19:10	18:35	17:38
19:11	18:33	17:30
19:13	18:35	17:40

ירושלים
תל אביב
חיפה
באר שבע

פרשת נח • ו' חשוון תשפ"א • גיליון 693



יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

רח' שמואל הנביא 13 • ת.ד. 50226 • טל: 02-5812210
פקס: 02-5812252 • מייל: al5308000@gmail.com

ובאמת אוי ואבוי לכולנו כולנו צריכים לזעוק על כך שאין לנו בדור מנהיג כמשה. אין צרה גדולה מזו. כי לא רק שאנחנו בצרה, אלא גם אין מי שיכוון אותנו לעשות את הפעולות הנכונות לצאת מהצרה.

אבל משה רבינו חי וקיים והתורה היא נצחית, והדרך שבה ניהל משה את המשברים מובאת בתורה ובחז"ל והיא נמצאת לפנינו, וכל אחד יכול לדעת בקלות מה היה עושה משה בתקופתנו ומה צריך כל אחד ואחד מאתנו לעשות.

פני הכלב

הדבר הראשון לפני הכול הוא האמונה! איפה האמונה שלנו? מהש"ס הציבורי נראה שמי ששולט בעולם זה הנגיף ר"ל. כולם שוכחים שאין עוד מלבדו יתברך שאין שום מציאות מבלעדיו. כולם שוכחים שכאשר ה' שופט את העולם אז כל הברואים הם רק עבדיו ושלוחיו כמו שכתוב "למשפטיך עמדו היום כי הכול עבדיך". אל תדברו על הנגיף תדברו רק על ה'!

כאשר מכים כלב במקל, הכלב כועס על המקל ומנסה לנשוך את המקל. אם היה לו פה הוא היה כנראה צועק על המקל ומקלל אותו ומטיח בו האשמות חמורות. אין לכלב יכולת לראות את היד שאוחזת במקל. גם הקורונה היא רק מקל, ואם מדברים יומם ולילה על המקל ומתעלמים מהבורא האוחז במקל וזה נקרא "פני הדור כפני הכלב" שמדברים רק על הטבע ולא על האמונה.

איזה עיוורון נורא זה שרואים רק את המקל ולא רואים את היד האוחזת במקל. זה לא הנגיף, ולא ראש הממשלה, ולא החרדים, ולא המפגינים, וכל אחד יכול להוסיף לרשימה הזאת את כל ה"אשמים" לדעתו. זה רק ה'! ה' הוא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות. איך אפשר לדבר יומם ולילה על מקלות וסיבות ולהתעלם מהקריאה והצעקה של בורא עולם לכולנו?!

לכן לפני הכול צריכים ללמוד אמונה. צריכים רועה ומנהיג שילמד אותנו להסתכל על המציאות באמונה.

מאמר ראש הישיבה



לא רוצים תיבת נח

אמתית, הנהגה שלא נותנת רק הוראות והנחיות מעשיות בצורה של גזירות, אלא הנהגה שנותנת לנו צורת התייחסות נכונה, חיזוק רוח העם בדרך האמונה, הנהגה של אמונה ותפילה.

הזוהר הקדוש משווה בין ניהול המשבר העולמי של המבול על ידי נח לבין ניהול המשבר הלאומי של חטא העגל על ידי משה רבינו, וזה עיקר דבריו:

נח לא התפלל ולא יצא אל בני דורו כדי לעורר אותם, ולכן למרות שבאמת היה צדיק - כל המבול נקרא על שמו, כמו שהנביא מכנה את המבול: "מי נוח", כלומר שרואים בו אחראי שלא לומר אשם במבול!

ואילו משה היה בדיוק ההיפך הגמור. לאחר חטא העגל הוא מצד אחד ירד אל העם ועורר אותם בעוצמה לתשובה ולתיקון, ומצד שני התפלל ולא הרפה ארבעים ימים רצופים! ולכן הוא המנהיג והגואל לדורות.

דברי הזוהר בפרשתנו חריפים מאוד. אבל לדעתנו המשפט החריף ביותר והכואב ביותר הוא מה שאומר הזוהר שבכל זמן שיש דין בעולם הקדוש ברוך הוא מצטער ובצערו אומר: "אוי שלא נמצא בעולם כמשה".

אקטואלי מתמיד

נראה שמעולם לא נראתה פרשת נח כל כך מוחשית כמו בשנה הזו. ממש כמו אותו מבול שבלבל את העולם במשך למעלה משנה והותיר אחריו עולם הרוס - כך גם אנו עדים לגל נורא ששוטף את העולם וסוגר את כולם איש איש ב"תיבה" שלו למשך זמן בלתי יודע מראש, ואיש אינו יודע מה יילד יום ואיך ייראה העולם ביום שאחרי.

המנהיגים ואנשי המדע לא מוצאים את ידיהם ואת רגליהם, והמון העם בכל העולם כולו מיטלטלים בין פחד וייאוש לבין זעם ומרירות, בין בדידות ועניות לבין סרד ועצבנות. האדם והעולם מתגלים במערומיהם וכל הרוע צף החוצה בצורה של פירוד ושנאת חיים לשון הרע מחלוקת ואלימות. אין צד בחיים שבו לא פוגע הנגיף המקורוסקופי. אלה ללא ספק ימי דין קשה, מהקשים שידענו, הן בכלל והן בפרט.

אין מנהל לה

כל כך הרבה דברים חסרים לנו בתקופה הזאת, אבל בדיוק כמו בזמן המבול, החוסר העיקרי הוא בהנהגה

נח לא התפלל ולא יצא אל בני דורו כדי לעורר אותם, ולכן למרות שבאמת היה צדיק - כל המבול נקרא על שמו!
ואילו משה היה בדיוק ההיפך הגמור. לאחר חטא העגל הוא מצד אחד ירד אל העם ועורר אותם בעוצמה לתשובה ולתיקון, ומצד שני התפלל ולא הרפה ארבעים ימים רצופים!

קו האמונה
02-6444250



תאזין, תרגיש בטוח!
לשמוע אמונה כל יום, כל היום

חינוך באהבה הרב יצחק אבוהצירה



הרב אבוהצירה - יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

פוליטיקאי מגיע לעיירת פיתוח חדשה, ראש העיר אומר לפוליטיקאי: "יש לנו כאן שני בעיות גדולות" "מה הבעיה הראשונה", שואל הפוליטיקאי: "אין לנו כאן רופא", הפוליטיקאי מוציא את המכשיר הנייד שלו ומתקשר תוך כדי הליכה, הוא חוזר ואומר: "זהו מחר יגיע לכאן רופא, מה הבעיה השנייה?" "אין כאן רשת סלולרית"

חוזרים על דבריו כל כך הרבה פעמים, הוא משום שאנו עצמנו איננו משוכנעים בסמכות שיש לנו. אנו עצמנו איננו בטוחים בחובתו המוחלטת של הילד לציית לנו. אילו היינו בטוחים במה שאנו אומרים, אילו החלטותינו היו יוצאות מתוך מחשבה והיו נאמרות במילים ברורות וסמכותיות- המשמעת של הילד, בוודאי הייתה במצב הרבה יותר טוב.

עלינו מוטלת החובה

במקרים רבים כתוצאה מחוסר ציות של הילדים, נוצרת תחושת חוסר אונים אצל ההורים שגורמת בד"כ לשתי תגובות קיצוניות:



הורה א': מיואש מלחנך, מוותר על סמכותו כהורה, נכנע בצורה מוחלטת לדרישות הילדים, עם הזמן ההורה מפסיק להעמיד גבולות, הילדים מבינים מהר מאוד את חולשת ההורה ונהפכות היצירות: הילדים משליטים משטר טרור על ההורים, מה שגורם בסופו של דבר לויתור על נכוחות פיזית או רגשית כלפי הילדים והפקרות הורית מוחלטת.

הורה ב': מאבד את גבול ההורה המחנך ומחוסר שליטה במצב, לוקח סמכות כוחנית המתבטאת בהתפרצויות זעם וכעס בלתי נשלט, פגיעה מינורית קשה, העלבות ושימוש במילות גנאי וסתיגמות, איומים ועונשים קיצוניים, מעורבות יתר בחיי הילד ונדנדוד הורי בלתי פוסק ולא יעיל עד כדי שתלטנות ורודנות. אם אומר לכם שאינכם צריכים לומר לילדיכם עשרה פעמים ואפילו לא פעמיים בוודאי תחשבו שהגזמת. אזי האמת היא, שפעם אחת מספיקה! אין כאן גוזמה כלל וכלל. עלינו להפנים, כי חינוכו של הילד הופך בידיו מידי בורא עולם. הוא

סמכות הורית ומשמעת פרק א'

"מיישי כמה פעמים כבר אמרתי לך, לא לעלות על הספה עם הנעליים..." "למה אני צריכה להגיד לך מאה פעמים לאסוף את הקליקס מהרצפה..." "מיישי, נו, כמה פעמים אני אסביר לך שאני לא מרשה לקחת חטיף בלי רשות..." "נו, באמת מיישי, כמה פעמים?" כמה פעמים: נבקש, נתחן, נעיר, נדבר, נוכיח, נסביר, נזכיר, נשכנע ונצחק כדי שה"נסיך" יואיל בטובו לעשות את בקשתנו...

בדיקת גלידה

לעתים, חוזרת למוחנו מחשבה קטנה, אולי פשוט יש לילד בעיית שמיעה? אולי אנחנו סתם כועסים עליו, והוא לא עושה "בכוונה" אלא תעלת האוזן שלו סתומה בנוזלים?!... "בדיקת גלידה" פשוטה, תוכיח לנו שאין כאן שום בעיית שמיעה. לחשו לילד בקול שקט על חלוקת גלידה או איזה ממתק, מובטח לכם כי תגלו ששמיעתו של ה"נסיך" גבוהה בהרבה מהממוצע. מדוע אם כן אנחנו מדברים כל כך הרבה פעמים ואין מענה? האם באמת לנצח, נצטרך לומר כל דבר "מאה פעמים"?! הסדרה הנוכחית "סמכות הורית ומשמעת", תכוון אותנו בע"ה להיות הורים סמכותיים יותר ויתנו לנו כלים כיצד לכוון את ילדנו שיהיה ילד מושמעת יותר, מתוך אהבה ולא ח"ו כפיה או רודנות.

סמכות הורית

הורים יקרים, עלינו לדעת כי: בעיית החוסר משמעת" אכן נמצאת אצל הילד, וזו כלל אינה בעיית שמיעה. הילד בתוך תוכו רוצה לעשות את רצונו. אך מה שאנו

נתן לנו את המתנה המופלאה ששמה ילדים, ועלינו ורק עלינו- מוטלת החובה לחנכם בדרך טובה וישרה. איך עושים זאת? היכן קונים את "תיבת-הקסמים"?! ובכן, בע"ה תוך כדי קריאת המאמרים בסדרה הנוכחית (כעשרים פרקים), תתבהר לנו התמונה, וכשנבצע מידי שבוע את שעורי הבית של המאמרים, נמצא את "תיבת הקסמים".

מנהיגות הורית

אולי בעבר, כאשר הסמכות הורית הייתה ברורה ויציבה, יכלו ההורים "לדרוש" את המשמעת בדיון, כולנו, בני הדור ה"קודם" כל אלו שמעל גיל 30, אלו שעדיין מתביישים להביט בעיניים של אבא ואמא, להורינו עדיין הייתה באמת "סמכות הורית" אבא אמר, ואנחנו הילדים נדרשנו לבצע, כי מילה של אבא זו מילה. אך בדורנו אנו "דור עקבתא דמשיחא" כפי שהגמרא מתארת: "בְּעֵקְבוֹת מְשִׁיחָא חֲצַפְאָא יִסְגָּא וְחָלְכָת תַּהֲפֹךְ לְמִיעַת וְאִין תֹּכְחָת... נְעָרִים פְּיֵי זְקֵנִים יִלְבְּנוּ בְּזָמַן אֶב. בְּתִּקְוָה בְּאַקְוָה, פְּלָה בְּחֲמוּתָה. אִיָּבִי אִישׁ אֲנִישִׁי בֵּיתוֹ פְּיֵי הַדּוֹר פְּפִי הַפֶּלֶב הַבּוֹ אִינוֹ מִתְבַּיֵּשׁ סָאָבִיו..." (סוטה דף מ"ט/ב).

בדור בו הסמכות הורית שלנו מוטלת בספק, כתוצאה מגזרת הבורא ב"ה, עלינו לבעות לעצמנו סמכות אחרת, שונה, משוכללת ומורכבת. אם בעבר, יכלו הורים לפקד ולצוות על משפחתם, הרי כיום הם חייבים להנהיג אותם!

מנהיגות הורית

אני רוצה להציע לכם הורים יקרים, עיצה טובה. קוראים לה: "מנהיגות במשפחה" שפירושה: יכולתם של הורים, להוביל את משפחתם להתמודד עם אתגרים משתנים, שלא באמצעי כפייה. מנהיגות הורית, מתחשבת ואומנם בצורכי הילדים, אך משאירה את ניהול המשפחה בידי ההורים. אין פירושו של דבר שהילדים במשפחה יהיו מאולפים ועשוי כל מה שההורים רוצים, תמיד ומהר. זו אינה מנהיגות. זו עריצות, שעבר זמנה. במשפחה בה מתקיימת מנהיגות מתאימה של הורים, גרמו ההורים ע"י חינוך נכון שהילדים יבצעו את תפקידיהם מתוך אחריות לקיים את רצון ה' וההורים, גם מבלי שזכיר להם שוב ושוב. לאחר הרגל החינוך נראה שהם פועלים מכוחם של ערכים תורניים ומשפחתיים ובמצבי משבר, לחץ וקונפליקט- יתגייסו לפעולה מתאימה בהנחיית ההורים. תוכנית "מנהיגות הורית" זו, אני מדריך ומלווה את ההורים שמגיעים אלי לקליניקה לטיפול משפחתי. ואת התוכנית הזו, אנחנו נלמד בע"ה ביחד לאורך המאמרים הבאים.

שעורי בית

תבצעו בבקשה רשימה של הקשיים שלכם כהורים, תנסו לבצע רשימה נפרדת של כל הורה בנפרד. לשוחח ביחד על הרשימה הזו, ולחשוב במה כל אחד מצליח יותר, ומה הסיבה לכך.

**המסר של
הרב שלום ארוש:**

במ"ק
רבי נחמן אמר שהספר של עמודים 100...
זהו ספר חשוב וצריך ללמוד אותו...
יבוא השם.
כל מי שיקרא 10 ספרים יזכה לנתיב
צדקה שיהיה לו ולמשפחתו. משה יהושע
ורבנו יהיה נתיב שיהיה לו ולמשפחתו.
אשר יהיה נתיב שיהיה לו ולמשפחתו.
ש"ב א' יואב ויבוא ויבוא...
ברוכים הבאים
שלום ארוש

להזמנות: 052-2240696

ילדון חידודון

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים תודה

דרכם יוצא עשן בימינו, ובעדם יורד הגשם בפרשתנו?

תשובה חג הסוכות: בפרשת ויחי יעקב ברח את דן 'יהי דן נחש עלי דרך', משה ברכו 'זן גור אריה'. והמקולל שהפך למבורך הוא: יעקב אומר לשמעון ולי 'שמעון ולי אחים כלי חמס מכרותיהם... ומאידך משה מברך את לוי באריכות, ואילו שמעון נעלם בפרשת וזאת הברכה.

הזוכה: אייל דב רביב, רעננה

al5308000@gmail.com | 02-5812252

מזל החודש עקרב - צמאון לדעת -

חשוון



כל החיים היפים של האדם בעולם הזה תלויים בדעת.

(א.ב. של חיים)



לקבלת מסרים מחזקים - 052-6672221

לא צמא לחים

שלום, שמי שרה, ואני גרה בירושלים.

לפני כמה שנים יצאנו לטיול עם המשפחה, דבר שאהוב עלי ביותר במיוחד כשזה מסלול הליכה. התחלנו את המסלול, היה כיף, צחקנו, נהננו...

באיזה שהוא שלב, כשהגענו לאמצע המסלול היה נהר מים שזורם, היינו צריכים לחצות את הנהר על ידי גשר, עלינו לגשר, הנוף היה מדהים עשינו שם עצירה כדי לשתות מים. ופתאום, ברגע אחד נפל לנו בקבוקי המים על הגשר והתגלגלו לנהר בזה אחר זה, ממעשה חסר זהירות של אחד המשתתפים.



באותו רגע הבנו שאנחנו בלי מים, במסלול הליכה של כמה שעות טובות וחום אימים של כ- 40 מעלות במקרה הטוב...

היה לי קשה אפילו לחשוב על זה - איך נסיים את המסלול בצורה הזאת???

בדיקו ברגע הזה החלטתי להגיד תודה לה' שנשארו בלי מים. אז פשוט דיברתי איתו ואמרתי:

"אבא- אני יודעת שאתה מעמיד אותי בנסיין, ואני

בטוחה שבבעזרתך אתגבר, וגם לא אתבכיין להורים שלי כי- אין להם איך לעזור לי, אז תודה אבא, תודה."

וכך, בכל פעם כשהרגשתי צמאה ואני לא יכולה להחזיק יותר- אמרתי להשם תודה וזה נתן לי כוחות להמשיך עוד ואפילו לא לחשוב על הצימאון.

ככה המשכנו בדרך- עוד חצי שעה ואז, באמצע שום מקום, אני רואה מרחוק מכולת- בהתחלה חשבתי שאני מדמינת מרוב שאני צמאה, אבל ככל שהתקרבו הבנתי- זה לא חלום- יש כאן מכולת ואפילו מים קרים...

שמחתי מאוד שהשם זימן לנו מים ואמרתי לו תודה רבה, שרתי את השירים של הרב שלום ארוש, של האמונה.

וסיפרתי להורים שלי על התודה שאמרתי שנפלו לנו המים ואיך קיבלתי את מה שרציתי, כולנו התחזקנו, שמחנו ואמרנו להשם תודה. וזה חיזק אותי שלא משנה מה קורה לך את הכל הוא עשה והכל לטובה במקום לכעוס ולהתעצבן על מי שלא היה מספיק אחראי והמים נפלו בגללו לנהר...

אמרתי תודה ורוחית

כתרונות יש לשלוח למייל al5308000@gmail.com או לפקס: 02-5812252 יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

מדור ילדים שעשועון מגוון



קפד ראשו

השלימו את השאלות, השמיטו את ראש המילה בהתאם לכמות האותיות הנדרשות, סדרו את האותיות במשבצת.

1. "ובני כוש _____" (בראשית י'. ז')
2. "אלה _____ נח"
3. נח בנה _____
4. אביו של לבן _____
5. " _____ המים על הארץ (בראשית ז'. כ"ד)"
6. "ואת בריתי _____" (בראשית י"ז. כ"א)
7. " איש צדיק תמים _____ בדורותיו"
8. "וחוילה _____ ורעמה (בראשית י'. ז')
9. פרשה אחרי נח _____
10. "את האלוקים התהלך _____"

			6.	5.		4.	3.		2.	1.
--	--	--	----	----	--	----	----	--	----	----

	10.			9.		8.	7.
--	-----	--	--	----	--	----	----

מצמיה ישועה

סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

מאחורי הפדיון

מה עדיף? בגד לחג או פדיון נפש אצל הרב ארוש? ל-א.ש. יש מה לומר על זה וגם אפילו לחזק אותכם- בתקופה הזאת...

השנה??? אך משהו בפנים הכריע ואמר לי לא לוותר!-מיד שלחתי את אחד מילדי לשליח שגר בקרבת מגוריו-עם 360 ש"ח-עבור הפדיון נפש למשפחתי אצל הרב ארוש שליט"א.

מיד באותו רגע שבני צועד עם הסכום לכיוון ביתו של השליח, מתקשר מישהו עלום שם (דרך אגב) ואומר:

משפחת ש. יש לכם 500 ש"ח בסופר קניות הקרוב-לכבוד החג, לכו ותקנו מה שאם צריכים לכבוד החג ...

התבוננתי וראיתי שזה בדיוק הסכום הדרוש לי, בתוך החשבון שלח לי הקב"ה את ה-140 ש"ח מהעודף שלא הוחזר לי, וגם ה-360 ש"ח...של הפדיון נפש שזכיתי לתת ממש ממש עכשיו.

נפעמתי מיד ההשגחה העליונה.

רציתי לומר-שניסים וישועות ראינו מהפדיונות אצל הרב שלום שליט"א אין ספור פעמים, מה שאי אפשר לתאר...

אך הפעם קיבלתי גם חיזוק משמיים ש"גם את מה שמאחורי הפדיון... ה' רואה ומפצה.

הפדיון נפש אצל הרב ארוש שליט"א-זה משהו מיוחד. נסו והוכחו...

שלום שמי א. ש. רציתי לשתף אתכם בחיזוק שקרה לי.

היה זה בערב ראש השנה האחרון תשפ"א, בדרכי לסידורים וקניות לכבוד החג הקרב ובא קניתי מוצרים מרוכל שהציע את מרכולתו בפנית המדרכה, לקחתי את המוצרים והעודף והמשכתי בדרכי.

כשהתרחקתי קמעא הבחנתי כי העודף שהחזיר לי הרוכל אינו תואם לסכום שבידי. היה חסר 140 ש"ח, וכשחזרתי למקום הוא כבר לא היה...

בתחילה ממש הצטערתי, מדובר בסכום שעבורי הוא משמעותי, במיוחד שכל פרוטה הייתה מתוכננת מראש, ובדיוק רציתי להוסיף בקניות לחג כדי לפארו "ולהתפנק על החג"... אך מיד אחר כך התחזקתי ונזכרתי בזה ש"מה שקצוב לך אתה תקבל" ולהחזיק באמונה כי הרי הכל מה' והכל לטובה...

חזרתי לביתי, בידי נותרו לי 400 ש"ח-שבהם תכננתי לקנות לי בגד לכבוד חג. אך בד בבד נזכרתי שעדיין לא נתנו דמי פדיון נפש אצל הרב ארוש שליט"א כמו שנהגים כל שנה בערב ראש השנה לערוך פדיון נפש ולהתברך בשנה טובה ומתוקה.

בתחילה סערה התחוללה בתוכי: בגד לחג או פדיון לראש



יש לך ספור ישועה
לספר לנו?
תשלח לנו ותפורסם
al5308000@gmail.com
02-5812252

מיוחד ל- ז' חשוון

ביום שאילת הגשמים תפתח את המחסומים

"גדול יום
הגשמים
שאפילו פרוטה
שבכיס
מתברכת בו"

(מסכת תענית)

הרב שלום ארוש שליט"א מברך אותך בשפע של פרנסה: 02-5308000

התחדשות אחרי החגים והתמודדות עם קשיים

שאלה: נמצאים אנו אחרי תקופת החגים, הנה אנחנו עומדים בפתח של שנה חדשה, שנת תשפ"א, מבקשים מכבוד הרב איזה דיבור של התחדשות, איך מתחילים את השנה החדשה על רגל ימין?

תשובה: אכן, עד עכשיו היינו עסוקים בהכנות לשנה החדשה, היה לנו את ראש השנה עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. ימים אלו הם ימי תשובה מיראה. כי אדם עובר בדין, אז הוא ירא, כי הוא רוצה לצאת זכאי בדין ושיגזרו עליו רק גזירות טובות, וזה נקרא תשובה מיראה.

אבל אח"כ, אחרי יום כיפור, בפרט בסוכות, שאומרים בו הלל השלם, עם השמחה. וכמוכן שמחת תורה, והקפות שניות, ימים של הרבה שמחה ומצויים להיות בהם בשמחה, זה ימים של תשובה מאהבה.

כל התקופה המיוחדת הזאת הייתה הכנה לשנה החדשה, התחלנו עם תשובה מיראה, אח"כ זכינו לעשות תשובה מאהבה, מתוך שמחה. ועתה הייתה ההיחלטה של כבוד אדוננו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא כתב שהקב"ה רוצה להוריד שפע לעם ישראל, והקליפות מפריעות, ולא נותנות. אבל כשעם ישראל בשמחה, מתבטלים כל הקליפות והקב"ה מוריד שפע גדול! אחרי כל ההכנות האלו, הנה נכנסנו לשנה החדשה. עכשיו, אתה מבקש להתחיל את השנה ברגל ימין? להצליח בשנה החדשה? אתה צריך לדעת, העיקר זה האמונה! אמונה זה הכח היחיד והגדול ביותר שיש לאדם בעולם, האמונה! שאדם יש לו אמונה, הוא חי מעל הטבע. וכשאדם נופל מהאמונה הוא חי בתוך הטבע. כשאדם חי באמונה אז הוא חי עם השם, מעל הטבע! ולכן יש לו הצלחה וסיעתא דשמיא. ומה זו אמונה? אמונה שה' אוהב אותך! ומתי ה' אוהב אותך? תמיד! אפילו אחרי שעשית את העבירה הכי חמורה בעולם! גם אחרי זה, אחרי העבירה אתה צריך לזכור - ה' אוהב אותך! ואז אם תזכור שה' אוהב אותך, תעשה תשובה בקלות. למה? כי אתה אומר לבורא עולם: "אבא שבשמיים, אתה אוהב אותי, גם אחרי שעשיתי עבירה. היצר הרע התגבר עליי ועשיתי עבירה! אבל אני יודע שאתה אוהב אותי גם עכשיו. לכן אני בא ומבקש סמך, אתה אוהב אותי, למרות שעשיתי מה שעשיתי, בוודאי אני מתבייש סמך, איך עשיתי נגד אבא שאוהב אותי, וגם אני מבקש סמך - תעזור לי! תן לי את הכח לעשות תשובה!". אבל אם אין לך את האמונה שה' אוהב אותך, אז מה קורה? אתה מתחיל לרדוף את עצמך, להאשים את עצמך, ליפול לעצבות, ולדיכאון... - תשובה אתה לא עושה. לכן האמונה שה' אוהב אותך, זה היסוד, וזה הכח!

כדאי שתלמד את הספר 'בגן האמונה', תלמד ספרים שמדברים מאמונה, ותבקש מה', כל יום, תבנה לעצמך את האמונה השלמה, תהיה עם הקב"ה לבד, בחדר לבד, במרפסת, בגינה, בגג, העיקר שתהיה לבד עם הקב"ה. כי בשביל להיות בקשר עם הקב"ה יש לנו פלאפון טבעי, המציאות שלנו זה הקשר עם הקב"ה, ולדבר עם הקב"ה: "אבא שבשמיים, תן לי אמונה שאתה אוהב אותי תמיד. תעזור לי לדעת את זה היטב היטב! לא משנה מה עובר עליי לא הולך לי? לזכור - גם זה שלא הולך לי כי אתה אוהב אותי! קשה לי? למה קשה

לי? כי אתה אוהב אותי! לכן אתה עשית שיהיה קשה לי.

נפלת? לדעת שלפני הנפילה, בנפילה, ואחרי הנפילה - אתה אוהב אותי תמיד!.. כי זה עיקר האמונה! ברגע שאדם חושב שה' לא אוהב אותו הוא כבר לא מאמין בה'. ה' שברא אותך הוא אוהב אותך תמיד! אז במי אתה מאמין? לא בה' שברא אותך, בה' שאתה בראת אותו. תבקש מה' את האמונה! שיתן לך לדעת שהוא אוהב אותך! כי מאיפה מקבלים אמונה? מבורא עולם!

אז אם כן, אם אתה מבקש ממנו להאמין, ואתה היחיד שנותן אמונה, אם כן מה הבחירה שלי? הבחירה שלך זה לדעת שאין עוד מלבדו, ואתה כלום, ואתה רק יכול לבקש! זו הבחירה! ואין בחירה אחרת!

מאיפה יש לך איזה כח? כל כח שיש לך זה מה' יתברך! אז אם כן מה הבחירה שלך? הידיעה! הבחירה זה הידיעה, שאתה יודע שגם אמונה מקבלים ממנו, אז זהו! זו הבחירה. וככה בכל עניין ועניין, בכל מידה ומידה. אמונה מקבלים מבעל האמונה! מהבורא שהוא בעל האמונה. לכן תבקש בכל יום, לפחות עשר דקות: "תן לי אמונה שאתה אוהב אותי!" ותפרט! "...גם אחרי שנכשלתי בעבירה, תן לי להאמין שגם אחרי זה אתה אוהב אותי!...", ואז אדם יכול לעשות תשובה כי הוא מאמין שה' אוהב אותו, ומקבל אותו בתשובה. ברגע שאדם לא מאמין שה' אוהב אותו, הוא נופל רק לעצבות ולדיכאון ולרדיפה עצמית, לייאוש, והוא לא יכול לעשות תשובה. היסוד של כל התשובה, ושל כל החיים זה האמונה שה' אוהב אותך, וצריך להתפלל על זה! תתפלל לדעת שה' אוהב אותך בכל המצבים, לא רק מתי שהולך לך. אלא גם בזמנים הכי קשים בעולם - תאמין שזה מה' וזה בגלל שה' אוהב אותך! אני מאמין שה' אוהב אותי, והוא יודע מה שהוא עושה איתי! אז לפחות עשר דקות כל יום, תתחיל מעכשיו, ותלמד בספר 'בגן האמונה', ובשאר הספרים של האמונה מה שה' חנן אותנו לכתוב, עד שתזכה לבנות לעצמך את האמונה. כי אמונה זה הגן עדן בעולם הזה! ע"י אמונה ואז יש גן עדן בעולם הזה, ובלי אמונה - גהנום, כי מי שאין לו אמונה הוא חי בגהנום, בדיכאונות, בעצבויות, בחרדות, בפחדים, וברדיפה עצמית, ובהאשמה עצמית, בקיצור חי בגהנום. אדם עם אמונה אמונה? הוא חי בגן עדן!

שאלה: אני מבין שצריכים לקבל את המציאות באמונה, ולהאמין שהקושי הוא גם טוב שבורא עולם עושה איתי. אבל מה לעשות שהקושי מלווה גם בנפילות, ואנחנו לא רוצים לעבור עבירות. מה עושים כבוד הרב? איך מונעים את הנפילה?

תשובה: אדם יש לו יצר הרע, והיצר הטוב זה התפילה. אם תקדיש על זה כל יום כמה דקות תפילה. ודאי שאם תקדיש לזה חצי שעה בכל יום, יום-יום, אז בכלל - תתן סמך 'נוק-אוט' ליצר הרע, מכה אחת ואתה זורק אותו מהזירה. אבל אם קשה לך לעשות חצי שעה, תעשה לפחות כמה דקות. וכשתעשה כל יום כמה דקות אתה תראה שיהיו לך פחות נפילות, ופחות נפילות, עד שתפסיק ליפול לגמרי. לאט לאט מצטרפים התפילות, עד שתזכה להעזיף את היצר הרע מהזירה.



שידור חי

על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד 052-6672221



הסדרה שלום הבית
מאת הרב שלום ארוש
052-2240696



שלום הבית שלי הרב שלום ארוש שליט"א

האם תסביר לו אלף פעמים, שהיא עייפה והיא צריכה לנוח וכו', שוב נאמר - הילד הוא אחרי הכל ילד, ואין לו שום כלים להתרכז ולהתחשב באמא שלו, אלא השמחה והמשחק פורצים ממנו בלי שום שליטה. הנקודה הזאת צריכה להיות ברורה לאם; שיש גיל מסוים, שפשוט אי אפשר לדרוש מהילדים להיות בשקט! הם לא מסוגלים. זה כמו לדרוש מאדם שלא ינשום, משום שזה עושה רעש... כי בשביל לשבת בשקט זה כמו לא לנשום.

לכן, האם שבאמת צריכה את המנוחה, אין לה ברירה, אלא למצוא כל עצה - או שתמצא זמן שהילדים הקטנים לא בבית, ותעצל את הזמן הזה למנוחה, כללו של דבר: זה בלתי אפשרי שילדים בגיל הקטן ישבו בשקט. וכן על זו הדרך בכל גיל וגיל, כמה שמעירים פחות לילד הוא גדל בצורה יותר בריאה. והעצה על זה היא לזכור את עצמך, האם בגיל הזה יכולת לעשות אחרת? הילדים צוחקים לפני השינה - את לא צחקת לפני השנה? היית מסוגלת מיד לשתוק כשההורים אמרו?

כמובן, כל דבר בגבול הנכון, ובוודאי אחרי שהילדים השתוללו ושמחו, אפשר להרגיל אותם להסתכל בספר או לצייר. אבל לדרוש שלא ישמחו כמו שילדים שמחים, שזה חייב להיות עם רעש וצעקות וריצות וקפיצות, זה כבר לא נורמלי. ובאמת ילדים שנותנים להם את החופש לשחק, אפשר גם להרגיע אותם ביתר קלות כשצריך.

לוקח אישית

שהם גדלים בציוק ופוחדים שאם יזוזו הם יקבלו ממנו מכות. וברגע שמשתחררים מהכלא, הם מוציאים את כל התסכול שלהם.

עוד טעות בעניין זה ישנה אצל ההורים, שלוקחים את הבעיות עם הילדים באופן אישי, לדוגמא: האם רוצה לנוח והילדים עושים רעש. היא מבקשת מהם להיות בשקט, אך לא שומעים לה. האם מיד נפגעת, וחושבת שהילדים עושים לה "דווקא", בכוונה להרגיז אותה. התגובות של האם הזאת הן בהתאם להבנתה, והיא כועסת ועושה מה שעושה, ולמעשה היא מביאה על עצמה צער מיותר, כי לא די בצער של עצם ההפרעה, היא נפגעת, נעלבת, מתרעמת, כועסת, צועקת, מתייאשת וכו' - וההפסד כולו שלה.



צריכים לדעת, שילד אין שכל להבין שההורה מתכוון לטובתו, וכאשר ההורה מעיר לילד, וכל שכן מבזה אותו, הוא יפתח שנאה להוריו, יתמלא מחשבות רעות, ילך בצער, ויהיה נתק בינו לבין הוריו; הוא ייסגר, ואי אפשר לדעת להיכן זה יגיע.

כאשר ההורים בבית מבינים את הילדים, הם נותנים להם להתפתח בצורה הטבעית שלהם: עם קצת חופשיות, לשחק, לצעוק, לקפוץ... הילדים מרגישים רגועים בבית. כל מקום שהם ילכו בחוץ, הם יהיו רגועים.

אבל ילדים שגדלים בתוך בית-סוהר, והאב הוא סוהר עצבני, והאם גם עצבנית, ורוצים שהילדים כבר ישבו בשקט, ואומרים להם על כל דבר: "אסור", וכמעט לא נותנים להם לזוז, כמובן, הילדים האלה מחוץ לבית ישתוללו בצורה נוראה, יעשו נזקים וכו'. וכאשר המלמד מדבר עם האב ואומר לו שהילד משתולל בצורה מוגזמת, האב אינו מבין מה הוא רוצה ממנו, והוא עוד אומר: "מה? הילדים שלי כל-כך טובים בבית, הם מתנהגים ממש יפה", הוא לא מבין שהם טובים מפני

ר' שמעון אשכנזי מדובראמיל צוק"ל- "נחלת שמעון" ז' השוון



לאורם נלך הילולא דצדיקיא

דברים" לרבי אלכסנדר מקומרא, בספר "תורת בית דיעוב" ועוד. נביא לכבודו דבר נפלא שנאמר משמו ע"י רבי יעקב צבי מדינוב בעל "מלא הרועים" בפירושו "שמן ששון" על תהילים: "שמעתי מפי הגאון האמיתי המובהק ר' שמעון אשכנזי שפירש דברי המשורר "מה' מצעדי גבר כונו", שהוא עוזר את האדם על גמר המעשה, ואם אינו עוזרו לפעמים על גמר המעשה, אזי אין אשמה על האדם, כי אין זה ביד האדם, ודרוך של האדם הוא רק שיחפוץ בתשוקה וחפיצה לעשות דבר השם ונעום מצוותיו, וזהו פירושו: ודרכו יחפץ, ע"כ דפח"ח. ואני מוסיף על דבריו מה שאמר המשורר אח"כ כי יפול לא יוטל כי ה' סוּמְךָ ידו, רוצה לומר אף שיפול ולא יגמור בידו גמר המעשה, אזי לא יוטל בה שכוך כי השם סוּמְךָ ידו ואין גמר המעשה בידו ואין לו אשמה אם לא יגמור הדבר" [השווה "דברי בינה" להרה"ק רבי יצחק יעקב מביאלה ז"ע, שהביא בשם זקנו הרה"ק רבי ירחמיאל זיע"א מפרשיסחא" כי הש"ת מסתכל רק על ראשית הרצון מן האדם, ואפילו אם נפסק אח"כ זה הרצון הטוב ולא גמרו בפועל ממש בשביל איזה סיבה ומניעה, אעפ"כ נתן לו השם יתברך שכר המחשבה כאילו עשה].



רבי שמעון זכה להתקרב להרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א, אותו הוא מזכיר בספרו "נחלת שמעון".

בהגיעו לפרקו נשא רבי שמעון לאשה את בתו של הגאון רבי אפרים צוק"ל שהיה ראש ישיבה והרביץ תורה דובראמיל וכעבור תקופה קצרה צירפו האב"ד הגאון רבי צבי הירש ראבנער צ"ל לבית דינו. כאשר נפטר האב"ד נתמנה רבי שמעון למלא מקומו.

רבי שמעון העמיד תלמידים רבים וחשובים, ביניהם התפרסם הגאון רבי אפרים יצחק צ"ל אב"ד פרעמיסלא בעל "משנה ראשונה" על זרעים ו"משנה אחרונה" על סדר טהרות. על ידו נתקרב הוא לחסידות והיה מתלמידי הגעם אלימלך.

למרבה הצער נשרפו כל חידושיו בענייני שאלות ותשובות ולא נשאר מאומה מחידושיו, רק אשר נשאר מתלמידיו מתק שיחות דבריו. בין היתר עלו באש חידושיו על מסכתות הש"ס מלבד שו"ת בהלכה ונתרו לפליטה שיחותיו הטהורות שהופיעו בספר "נחלת שמעון".

רבי שמעון היה בעל ייסורים גדול, איש מכאובות וידוע חולי ר"ל והוא לא זכה לבנים שיישאר אחריו.

תורת רבי שמעון זכתה להתפרסם בספרי חסידות נוספים. למשל בספר "באר משה" לרבי משה אליקים בריעה מקוזניץ, בספר "זכרון

קו האמונה
02-6444250

יש מה שחובל אותך
אם בדרכים

לפני הכל -
אוהבים

אני אוהב כל יהודי

להזמנת ריחן לרכב ומוצרים נוספים:
050-9931931



נכון שיש גם השתדלות שחשוב לעשות, אבל זה רק חלק קטנטן מהתמונה, העיקר הוא להאמין ולהבין שהכול זה רק מבורא עולם.

נחפשה דרכינו

והשלב השני הוא להתעורר בתשובה, להבין מה באמת ה' רוצה מאתנו, כל אחד ואחד לפי עיניו. כל הדיבורים על הנגיף הזה וחיפוש האשמים - השורש שלהם הוא כפירה חוסר אמונה בה'. וגם אם אתה כרב ומנהיג חייב לעורר את הציבור לשמירה על הנפש, אבל אתה צריך פי כמה וכמה מזה לעורר אותם להבין שה' רוצה מאתם הרבה יותר מכך, שה' רוצה שנחזור בתשובה.

הרי אתה אמור להביא לעם את דבר ה' ולא את דבר ההשתדלות. וכי נראה לך הגיוני שה' עשה את כל הקורונה הזאת רק בגלל שהוא רוצה שנלמד להסתדר ולחיות עם מסכות וכדי שנתפלל בבית! האם יש שטות גדולה יותר מזו? וגם אם זה באמת חשוב, יש משהו הרבה הרבה יותר חשוב והוא מה באמת ה' רוצה מאתנו, מה השורש של כל זה.

אז אם אתה באמת רוצה לפתור בעיות, אז תפתור אותן מהשורש. אל תישאר רק בקיום ההנחיות, אלא תעורר את כל מי שאתה יכול להתחיל לחזור אל ההנחיות של בורא עולם. זה השורש של הכול כי אין ייסורים ללא עוון. וכאשר נחזור כולנו בתשובה שלימה, בוודאי יסור מאתנו הנגיף הזה כלעומת שבא. לכן השלב השני הוא שנאמין ונתעורר, וכך נפתור את המשבר מהשורש.

פנייה ישירה

והעיקר הוא להתפלל. להרבות בתפילה. התפילה היא פנייה ישירה ליד האוחזת במקל. התפילה היא העדות על האמונה. התפילה היא הדרך לביטול גזירות ולפתור את כל הצרות והבעיות מהשורש. מה עשה משה? הרבה בתפילה. מה עשה מרדכי היהודי? נכון שהוא גם אמר לאסתר לעשות את ההשתדלות שלה, אבל עיקר המאמץ שלו היה לכנס את כל היהודים ולעורר אותם לתשובה לתפילה ולזעקה.

כל כך הרבה משברים עברנו בזכות רוח האמונה שפיעמה בנו, וגם את המשבר הזה אפשר לעבור אך ורק בדרך האמונה. אין לנו דרך אחרת. וזה התפקיד של המנהיגים לעורר את העם לאמונה לקרב את העם לאמונה, לעורר אותם לתיקון המעשים, לאחדות ולתפילה.

בדור הזה אנחנו לא רוצים תיבת נח, אנחנו רוצים גאולה שלימה לכולם. אנחנו רוצים את הגואל! הגואל זה משה כמו שאומר הזוהר הקדוש על הפסוק "מה שהיה הוא שיהיה" - ראשי תיבות משה, כי משה הוא הגואל הראשון והוא גם הדרך לגאולה האחרונה של העולם. הדרך שמלמד אותנו הגואל הראשון שהיא דרך התפילה - היא הדרך הנכונה להתמודד בשעה זו. וה' יקבל תפילותינו ברחמים וברצון ולא רק שיסיר מעלינו את הנגע הזה עם כל השלכותיו אלא יאיל אותנו גאולת עולמים ברחמים גדולים בעגלא ובזמן קריב.

ברכת שבת שלום ומבורך

כי (לא) ידע האדם את עתו

רבי בן ציון חזן ורבי יהודה צדקה - ידידים היו, וכך גלגלה ההשגחה שיפגשו צאצאיהם על מנת להמשיך - חסד של אמת.

שהוריתיך". במילים אלו נפרד ממנו ושב לביתו.

הגר" צדקה חש נקיפות מצפון. הוא חבש את כובעו ורך אחרי חכם בן-ציון להשיגו. אך הוא הפסיד את האוטובוס ונאלץ לחכות לאוטובוס הבא. ביעתיים הגיע חכם בן-ציון לביתו, ביקש מן הרבנית כוס חלב חם, והודיע לה שהוא חש שלא בטוב על כן הוא ניגש לנוח במיטתו. כאשר ניגשה הרבנית ובידה החלב החם, מצאה שבעלה עזב את העולם במיתת נשיקה. אכן, ביום שני לא יהיה פנאי לכביסה.

התאריך היה י"ב בחשוון תשי"ב. בעודה ממררת בבכי על אישה הדגול, דפק הגר" צדקה בדלת הבית, ומבכיה של הרבנית הבין את אשר אירע. אזר כגבר מותני והחל לטפל בענייני הקבורה והצואה בדיוק כפי שהורה לו חכם בן-ציון חזן.

ארבעים שנה בדיוק לאחר מכן, נסתלק הגר" צדקה לבית עולמו. בי"ב בחשוון תשנ"ב.

את המשך המעשה שמעתי מינו של הגה"ק רבי בן-ציון חזן זי"ע: לחכם בן-ציון היה בן שהתגורר בטבריה שנים רבות. באחד הימים בשנת תשע"ה נפל הבן - שהיה מבוגר בשנים - ממיטתו, ונחבל. בני הבית הזמינו אמבולנס שיטפל בו, אך עד שהגיעו אנשי מד"א הגיע בזריזות כונן של 'איחוד הצלה' וטיפל באביהם במסירות מפליאה. אך מסתבר שלא היה את מי להציל...

מכיון שלבן האמור היו רק בנות, התנדב הכונן לטפל בסידורי הלוויה והקבורה שהתקיימו בירושלים עיר הקודש. משהו בלתי מוסבר אמר לו לנסוע יחד עם הנפטר בדרכו האחרונה.

בהגיעו לבית הלוויות 'שמגר', שמע את אחיו של הנפטר מספיד אותו, ובדבריו מזכיר את אביהם הגה"ק רבי בן-ציון חזן זי"ע. הכונן רעד כולו מהתרגשות וסיפר לבני המשפחה: "אני נכדו של הגר" צדקה שטיפל בסידורי הלוויה של רבי בן-ציון. משמים גלגלו על ידי את הזכות לטפל בסידורי הלוויה של בנו ולסגור בכך מעגל מרגש..."



"רעייתי היקרה", פנה רבי בן-ציון חזן, ישיבת 'פורת יוסף' אבקש ממך שתקדימי את יום הכביסה הקבוע, שנעשה בדרך כלל ביום שני ליום חמישי שלפניו".

פני הרבנית הביעו תמיהה. מעולם לא שאל ולא התעניין בעלה הקדוש על כביסה. "מדוע להקדים?" שאלה.

"ביום שני לא נהיה פנויים לכך", השיב הבעל הדגול כשהוא מגלה טפח ומכסה טפחיים, והרבנית הבינה שאל-לה להרחיב בעניין. הכביסה הוקדמה ליום חמישי בשבת והעניין נשתכח מליבה.

ביום שני בבוקר השכים הרב קום, ולאחר תפילת שחרית יצא אל ישיבת 'פורת יוסף', עבר אצל חכמי ורבני הישיבה, ביקש מכל אחד מהם מחילה. מתוקף תפקידו כראש הישיבה היה עליו מפעם לפעם לעמוד על המשמר, כעת הסביר להם שהכל נעשה לשם שמים וכי מבקש הוא את סליחתם באם חשו חלילה פגיעה אישית.

האחרון בשורת הרבנים שאליהם ניגש היה הגאון רבי יהודה צדקה. "חכם בן-ציון", כפי שכונה בהערצה, ניגש לגר" צדקה והחל לבקש את מחילתו, כשלאחר מכן הוא משמיע באוזניו דברים תמוהים: "הכנתי לי אחוזת קבר במקום כזה וכזה. אבקשך שתתעסק בטהרתי ותדאג להלבישני בתכריכים מיוחדים שהכנתי לי". הגר" צדקה מחה: הן רבעו בריא וה' יאריך ימי בוטוב. מדוע מדבר ככודו כך?

חכם בן-ציון נענע בראשו לשלילה. "היום אעזוב את העולם. אבקשך לעשות עמי חסד ולא לשנות ממה

גורשנו פעם אחת מבית הכנסת
הפעם נלמד לשתוק בבית הכנסת





מוסר הפרשה חידושים לפרשת שבוע

חובת התפילה אפילו על הרשע ביותר

בחז"ל מבואר שהיתה תביעה על נח שהיה לו להתפלל על בני דורו, כי אילו היה מתפלל עליהם, היה מציל את בני דורו ואת העולם כולו מהמבול. ועד כדי כך גדולה התביעה עליו, שמחמת זה נקרא המבול על שמו - "מי נח", כביכול בגללו הגיע המבול.

וכך כתוב בזהר הקדוש (בפרשתינו דף סז:): "בא וראה מה בין משה רבינו לשאר בני העולם, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: 'ועתה היניחה לי ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול' (שמות לב, י), מיד אמר משה: 'וכי אעזוב את הדין של ישראל לטובת עצמי כמו שעשה נח, כי מכיוון שאמר הקב"ה לנח שיציל אותו ואת משפחתו לא ביקש רחמים על בני דורו ומשום כך נאבדו מן העולם, ולכן נקראו מי המבול על שמו כמו שכתוב בישעיה (נד ט) 'כי מי נח זאת לי'."

תביעה זו על נח מוכיחה את גודל כח התפילה של צדיק אחד, שהיה ביכולתו להציל דור שלם בתפילתו. ואע"פ שהדור ההוא הגיע למצב כה ירוד של "כי השחית כל בשר את דרכו" (ל, יב), וראוי היה להסחות מן הארץ מגודל עוונתו - בכל זאת היה בכח תפילת הצדיק להביא לכך שיחזרו בתשובה וינצלו.

וכן אנו רואים שבאמת בסופו של דבר, אחרי המבול, תפילת נח היא זו שמנעה את המשך המבול, כמו שכתוב

(ח, א) "ויזכור אלוקים את נח וגו' ויעבר אלוקים רוח על הארץ, ורש"י עומד על לשון הפסוק כי לכאורה קשה, הרי כאן נזכרו רחמי ה', שהשיב חמתו ופסק המבול, אם כן למה נזכר בשם אלוקים שהוא מידת הדין? - אלא, אומר רש"י, באמת שלטה כאן מידת הדין, רק שנהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. וזו תפילת נח ובניו שהיו בתיבה.

והדברים נוראים, אפילו לאחר שכבר קיבל העולם את משפטו ונמחו כולם מן הארץ, מכל מקום רק התפילה היא זו שמנעה את המבול מלהמשיך! כי כל דבר בעולם נפעל רק על ידי תפילה!

דבר נוסף יש ללמוד מכאן. הנה נח בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה - שנים על גבי שנים. בשביל מה בנה אותה כ"כ הרבה זמן? אומרים חז"ל שנה נצטוו לעשות כן, כדי שיראוהו אנשי דורו וישאלו אותו מדוע עושה כך, והוא יאמר להם: "עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, שובו מדרכיכם הרעים" (רש"י פסוק י"ד).

מאה ועשרים שנה אמר להם נח מוסר והם לא שמעו! לוי הרי על מנת שיחזרו בתשובה צריך כח גדול מאד, ונדמה כי התפילה לא היתה מועילה כשמדובר בדור חוטא כל כך - ועם כל זאת יש עליו תביעה שהיה צריך

כנינים חסידות ברסלב

מזהרנ"ת התבטא פעם קשה לעיני הפגם שנגפגשים חתן וכלה לפני נשואיהם, ואמר: "מבול של מים נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא לעולם, אולם על מבול של אש לא נשבע... וזוהי לשחתן וכלה נפגשים קדם חתנתם, צריכים לפחד ולהתירא מעתה מבול של אש..." (שיש"ק ח"ב שלה)

אמר רבינו הקדוש: "אפלו נשאתיה בבין השקשות האחרון של אלף השנים, ואראה שהגאולה עדין לא באה, אף-על-פי-כן אאמין באמנה שליטה בביתא הפשיח" (שם ב-תקיג)

אמר רבינו הקדוש: "סעדת ראש-חדש חסגל לבנים", והיה אומר רבי נחמן נעמיקרובער זכרוננו-לברכה, היות שאין סבאָרר לנו אם פּאָתו זכרוננו-לברכה היתה ללידת בנים או לגדולם, אם כן אוקרים אנו לשקטגלים הם לשנייהם, הן ללידת הבנים והן לגדולם, ואכן הקפידו אנו לקיים בעת סעדת הצהרים בהדר, בהדלקת נרות ובמלבושי שבת (שם ג-עא)

גם להתפלל עליהם! נורא.

ומכאן ילמד כל אדם בדור הזה שחובה עליו להתפלל על עם ישראל, בפרט שבדור שלנו כולם שוגגים וללא כוונה רעה, וברור שהגאולה תיקרא על שמו.



שו"ת של חסד ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שאלות שנשאלו בקו ההלכה

**האם מותר לפתוח חבילת טישוין בשבת?
והאם מותר להשאיר את הטישוין בחבילה
לאחר שפתחתי או צריך להוציא את
הכל?**

לבני ספרד מותר לפתוח קופסת שימורים או חבילת טישוין ואין בזה איסור בונה כלל. (ילקוט יוסף (שבת חלק ב' עמ' תקכ"א הערה כ"ד). ולאשכנזים אין לפתוח קופסאות שימורים או חבילת טישוין אלא אם כן עושה חור בכלי קודם לכן, או שפותח בדרך השחתה. שמירת שבת כהלכה (פרק ט' הלכה ג').

**האם מותר לחתוך עוגה שמודפס עליה
פסוקים (השאלה על יום חול משום בדיון
כתבי הקודש)?**

לכתחילה עדיף שלא לכתוב פסוק שלם על העוגה אלא יחסיר מילה או שתיים. הרה"ג אושרי אזולאי בשם המגדל עוז ליעביץ (חלק גילת מים ברכת גבעון תעלה א). ומכל מקום אם כתב פסוק מותר לחתוך את העוגה ואין לחשוש בזה

משום בדיון לכתבי הקודש. ספר הרוקח (סי' רצו) וכן פסק בספר גני הקודש בשם מרן הגר"ש אלישיב זצוק"ל והגר"ח קניבסקי שמאחר שמנעה על דעת לאוכלו אין בו קדושה.

**אדם שהתפלל תפילת שמונה עשרה
בלי כיפה האם יצא ידי חובתו
או שצריך לשוב ולהתפלל?**

בשו"ת אגרות משה (חלק ד' סימן מ') כתב שצריך לשוב ולהתפלל. אמנם מרן הרב עובדיה כתב שאינו צריך לשוב ולהתפלל. יביע אומר (חלק ו' אורח חיים סימן ט"ו אות ו') ודייק מדברי הרמב"ם שכתב שמונה דברים שמעכבים את התפילה ולא כתב דין זה שאם התפלל ללא כיסוי ראש, ומכאן שיצא ידי חובה.



יקדים את שבעת המינים, אבל אם יש לפניו פרי של שבעת המינים ויש לפניו ירק שברכתו אדמה, והירק חביב יותר מהפרי של שבעת המינים, לדעת הספרדים גם במקרה זה יברך על הפרי משבעת המינים, והאשכנזים נוהגים בזה לברך על החביב. (שלחן ערוך סימן ר"א סעיף א' ובמשנה ברורה שם סעיף קטן ט', ועיין שער היצוין שם סעיף קטן ח' שהעיקר כדעת הפוסקים דבברכותיהם שוות יברך על מין שבעה).

**מי שנדרס ע"י רכב אך לא ניזוק ברוך ה',
האם צריך לברך הגומל? אם לא, מה כן
צריך לעשות?**

מי שניצול מתאונת דרכים, אינו מברך הגומל, אף אם היו עמו ברכב כאלה שנפצעו קשה, או ח"ו נהרגו באותה תאונה. אמנם אם אורך הנסיעה היה יותר מ22 דקות יברכו הגומל על הנסיעה, ויפטרו את נס התאונה. (ילקוט יוסף סימן ר"ט). ומכל מקום טוב לעשות סעודת הודיה ולומר "נשמח כל חיי".

הטבילתי כלי ואז גליתי שהיה עליו מדבקה, האם אפשר להשתמש בו או שצריך טבילה חוזרת?

אם זו כוונתך להשאיר את המדבקה על הכלי ולהשתמש בו כך, אין המדבקה חוצצת ונחשבת כחלק מן הכלי, ואם רוצון להוריד את המדבקה, עליך לחזור ולהטביל את הכלי בלי ברכה.

יש בזה חלוקה, אם ברכתיהם של הפירות שוים שהיינו שעל שניהם צריך לברך בורא פרי העץ, בכל מקרה