

הסגולה המיוחדת
שגילה מרן שר התורה שליט"א
ניתן להשיגה שוב
הפרטים אי"ה בגיליון הבא

דברי שלי"ה

ממרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ה קניבסקי שליט"א

הגה"צ רבי יצחק שלמה קרליבך זצ"ל מגדולי תלמידי וחביבי להבח"ח רבינו שליט"א

בערב חג הפסח, בימים שאין אומרים בהם תחנון נלב"ע אחד מגדולי ומקורבי רבינו שליט"א, שזכה להיות דבוק בו כחמישים שנה, הגאון הצדיק רבי יצחק שלמה קרליבך זצ"ל.

עוד משחר טל נעוריו נפשו היתה קשורה בנפשו של רבינו, והיה מסתופף סביבו בבית הכנסת 'לדרמן' ולאחר מכן בשנות בחרותו ואחרי נישואיו, לא זהה ידו מתוך ידו.

בשנים שלאחר מכן עבר להתגורר במושב 'תפרח' ובכל פעם כשהזדמן למרן ברית בישוב תפרח או הסמוך, היה נכנס לביתו לבקר. היתה לו קביעות שבועית ללמוד עם מרן שליט"א מעבר למה שהיה מדבר עימו בלימוד בכל עת מצוא, ובפרט ביום שישי שנצטרף בהורמנא מיוחדת ללימוד של מרן שה"ת עם הגר"י זילברשטיין שליט"א גם בתקופות האחרונות שהיה מסובל ביסורים היה קשור בכל ליבו ונפשו, ומרן שליט"א אף הגיע לבקרו כמה פעמים במיטת חוליו.

היות ולא זכה להותיר אחריו זש"ק זכה לקיים לפני כעשור מצוות כתיבת ס"ת והכניסה לבית מרן שליט"א ושימשה אותו זמן רב בקריאת התורה, בסעודת הכנסת שה"ת שהתקיימה באולם שע"י לדרמן נכח מרן שליט"א שעה ארוכה לצד עשרות בע"ת שנתקרו ע"י הר"ש ז"ל לעבודת הבורא. כשנפטר, היה זה בדיוק ביום בו חזר מרן ממסע חיזוק בדרום ארץ ישראל, והתאמץ לשהות זמן רב בלוייה כדי לכבדו.

זכינו, מערכת 'דברי שלי"ח' להיות חביבים אצלו, והיה מפעם לפעם מתקשר להוסיף הוספות ולהעיר כדרכה של תורה, באחד הפעמים אף טרח לכתוב מכתב ארוך להעמיד דברים על דיוקנם בדברים שפורסמו בשם רבינו שליט"א.

תנחומינו לרעייתו הרבנית תחי', לשאר המשפחה החשובה ולכלל תלמידיו שהעמיד, ונזכה לראותו בקרוב בתחית המתים בב"א.

דמעה של נכד - נכתב ע"י הרב י. א. נכד מרן שליט"א

תקופות ארוכות סבל רבי שלמה זצ"ל על הכליות, והיה מסובל ביסורים נוראים, ואף זכה לא פעם לביקור אישי של הרב שליט"א במיטת חוליו.

הוא היה מספר תדיר כי הוא יודע כבר עוד לפני כולם מה שיהיה... בכל שלב היה בא לפני הרב ומספר כי הרופאים אמרו כך וכך, ולפי תגובת הרב הוא ידע מה שנקבע בשמים.

כשהרב אמר לו, אל תדאג לא תצטרך שום טיפול, הוא לא דאג! ואכן לא היה צריך שום טיפול. וכאשר תשובת הרב היתה ה' ירחם רפואה שלימה' הוא הבין כי עליו לקרוע בתפילות את השמים שירחמו עליו.

כשהיה מקבל 'פתק שחרור' מבית החולים, לא עלה בדעתו רגע אחד לוותר על הקביעות שלו אצל מרן שליט"א, והגיע שם בלי כוחות. אך יצא משם טעון כוחות אדירים.

והתלמיד הנאמן - ורק בורא עולם יוכל להעיד כמה היה נאמן למרן שליט"א, והלך בדרכו ואחרי כל הוראותיו גם כשהיה קשה, וגם כשהיה בלתי אפשרי, היה מדהים לראות כי גם אחרי ארבעים שנה בהם הוא כרוך אחריו, הוא מדבר איתו באימה, כדבר תלמיד על רבו ביראת הכבוד הראויה.

'אמר רבי האי דמחדדנא מתבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה' (עירובין ז"ג ב'). אכן רבי שלמה זצ"ל היה מחודד בהרבה מחבריו, כי זכה לראות את רבינו מקרוב.

להיזכר בימי שישי שהיה נוסע מביתו שבתפרח ועד לרחוב רשב"ם, כדי לזכות להשתתף בצוותא חדא עם חבורת תלמידי חכמים יחידי סגולה בעת הלימוד של רבינו שליט"א עם גיסו הגדול הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. ורבי שלמה זצ"ל היה מקשיב, ורושם. והכל חרוט על לוח ליבו.

והחי יתן אל ליבו: ניקח לעצמנו מוסר השכל, לנצל כל רגע בחיי חיותנו לתורה ומצוות ה' בשמחה, ולזכור 'כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט' (קהלת ז"א) ובפרט בימי ספירת העומר, בהם אנו נתבעים להיות מושלמים יותר במדות בין אדם לחבירו, **נעשה לעלוי נשמתו של רבי יצחק שלמה בן שמואל ז"ל שלא הניח זש"ק.**

ת.נ.צ.ב.ה

נרו של התלמיד האהוב, שזכה להיות קשור בכל ליבו ונפשו לרבינו שליט"א - כבה !

איפה רבי שלמה?

אין רבי שלמה עם שלוות הנפש הנדירה שלך. עם עוצמת השמחה הפנימית שכלום לא יוכל לה, בשילוב דקדוק ההלכה עד קוצו של יו"ד, בהקפדה על כל נימי בין אדם לחבירו, שלא יפגע אף אחד ולהיטיב עם חבירו עד קצה הגבול.

בודאי טוב לו עכשיו! התבטא רבינו שליט"א אחר הסתלקותו.

רבי שלמה זצ"ל היה חביב עד לאחת אצל הרב שליט"א, ולא היה צועד כמלא הנימה מבלי לקבל את הוראותיו וברכותיו. 'בעלי הרב מאוד אוהב אותי' הייתה אומרת עליו הסבתא הרבנית הצדקנית ע"ה. 'הוא מזכיר אותי כל יום בכל התפילות, ובכל פעם שהוא מזדמן לתפרח לברית הוא נכנס אליו לנוח קצת'.

ואכן לא הגזימה. במשך שנים הוא היה נכנס ויוצא אצל הרב שליט"א, ובעשור שנים האחרון, במשך תקופה ארוכה היה נראה יומים בשבוע בשעות הערב המראה הבא: רבינו שליט"א יושב בחדרו בעליית הגג, אחרי תפילת ערבית, כשלפניו ערימה של שבעים מכתבים, ובמהירות - אלוקית הוא משיב תשובה אחרי תשובה בכל חדרי תורה.

ואז, בשעה 8 בערב, פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי היה נכנס רבי יצחק שלמה, ומרן שומע את קולו ואומר בחביבות, טוב שבאת לעזור לי... בוא תשב לידי ותעזור לי להשיב על המכתבים...

והוא היה יושב על ידו, בשתיקה שיש בה הכל. הוא מביט ומביט, וגומא את מראות הקודש אל תוך תוכו. בד' אמות אלו לומדים את הקורס מהמקצוען ביותר. הוא למד בדיוק כיצד צריך להראות יהודי מושלם. להשקיע את כולו למען האחר, אך בלי לבזוז זמן יקר, לענות מה שצריך ולהמשיך למכתב הבא. להתייחס בתמצית הנושא ולא להתעכב.

וכך בדרכו נהג רבי שלמה. זכה במשך שנים ארוכות להרביץ תורה בתלמידים, להתמסר עליהם עד קצה הגבול, ובנה עולמות בדרכו שלו, אבל הספיק גם הרבה מעבר. ויעידו על כמה מספרי החידושי תורה שהספיק להדפיס. גם זה כמובן, בהוראת הרב שליט"א.

פנינים על הפרשה

"אמור אל הכהנים בני אהרן" (כא, א)

איצטריך למכתב הכהנים ובני אהרן דאי כתיב הכהנים לחוד הו"א דגם מ"ר בכלל שהי' כהן קמ"ל בני אהרן וכמ"ש בזבחים ק"ב ב' דהיכא דכתיב בני אהרן אין מ"ר בכלל, ואי כתיב רק בני אהרן הו"א דאף פנחס בכלל קמ"ל הכהנים ופנחס עדיין לא נתכה אז כמ"ש שם ק"א ב'. והנה כאן כתיב אמור אל הכהנים בני אהרן ובפ' אחרי כתיב דבר אל אהרן אחיך ובפ' לקמן כתיב דבר אל אהרן ואל בניו והטעם פשוט דכאן הפרשה נאמרה דוקא לכהן הדיוט דבכה"ג יש דינים אחרים כדכתיב להלן והכהן הגדול מאחיו וגו' ובפ' אחרי נאמרה הפרשה רק לכה"ג ולא הי' כה"ג אז רק אהרן לכן כתיב דבר אל אהרן אחיך ובפ' טומאות שנאמר לכל הכהנים כתיב דבר אל אהרן ואל בניו. אך יל"ע למה בפ' מומין לקמן נאמר דבר אל אהרן הרי הדין נוהג בכל הכהנים. ויל"ע משום דבעי למכתב שם איש מזרעך וגו' כל איש אשר בו מום מזרע אהרן למדרש מינה איש ששוע בזרעו של אהרן (בכורות מ"ג ב) לכו כתיב דבר אל אהרן. (שע"א זכרא)

בדידי הוי עובדא

א. תודה רבה על הגיליון הנפלא שמחיה את נפשנו כל שבוע מחדש ב. ברצוני לשתף אתכם במעשה נפלא שקרה לי. אני סובל מבעיות ורידים ברגלים כבר שנים ובשנה האחרונה זה מלווה בכאבים עזים שכל עמידה קצרה מלווה בכאב בלתי נסבל אפילו הליכה קצרה היתה מלווה בכאבים עזים עד שהגיע פרשת בשלח. שאז פורסם בגיליון "דברי שי"ח" קונטרס רגל ברגל ושם כתוב על אחד שכאבו לו הרגלים והרב אמר שלימד הלכות חול המועד חשבתי לעצמי אולי גם אני ינסה את זה. ואכן לאחר זמן התחלתי ללמוד משנה ברורה הלכות חול המועד לפי עמוד ליום. זה אמור לקחת 44 ימים. לאחר 44 ימים אני מפסיק להרגיש את הכאבים ברגל קשה לי להאמין אבל זה המציאות המצב חזר למה שהיה קודם כשאני עומד זמן רב על הרגלים הם עדין כואבים כמו שהיה תמיד זה נסבל אבל הכאב החזק שהיה מנת חלקי בשנה האחרונה נעלם.

עלי שי"ח

"רבי אלימלך מליז'ענסק"

יום כ"א אדר ב' התשע"ט.

בבוקר זה, כמו בכל בוקר מתקיימים כמה בריתות בבית מדרשו של רבינו שליט"א, כשהוא משמש כסנדק. באחד הבריתות. קרא אבי הבן לבנו היניק 'אלימלך' על שמו של הרבי הנודע הגה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע, שביום זה חל יומא דהילולא שלו. לאחר הברית, כשעברו לקבל את הברכה, לחש אבי הבן לרבינו ואמר, כי קרא לבנו על שמו של רבי אלימלך זי"ע וכי הוא רוצה ברכה שיגדל כמוהו, רבינו חיך והשיב את ברכתו.

אבי הבן הוסיף ואמר, שמעתי אומרים כי מאז אלימלך בעלה של נעמי ועד לתקופה שזרח שמשו של הגה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק לא היה שום גדול בישראל הנקרא בשם זה, האם זה נכון?

רבינו חשב לרגע, הביט בו ואמר: אכן, בש"ס לא נזכר שם של איש חשוב בשם זה! וכעבור שני שניות הוסיף, וכמדומה שגם במדרשים אינו נמצא! ויתכן ששמועה זו נכונה (יש"כ ר"ב י.ש. שנכח במקום).

מעניין לציין שאחד הרבנים רצה לטעון שלא כדאי לקרוא על שם אלימלך המוזכר במגילת רות, בעלה של נעמי, היות ונהג שלא כדין ואף נענש על זה וכו' (כמבואר ברש"י ומדרשים ריש מגילת רות) אבל רבינו שלל את הדבר מכל וכל. הוא סובר שכיון שכבר מת, נתכפר על ידי מיתתו ואין שום חסרון לקרוא בשם זה!

בברכת סבת 180
יבצח 160310

חביבות מצות ספירת העומר

נחלקו הפוסקים אם נשים יכולות לספור ספירת העומר בברכה, ד"א דאיכא למיחש שישכחו ולא יספרו כל הימים, ולאותם דיעות שכל ימי הספירה היא מצוה אחת ארוכה, אם לא יספרו חלק מהימים יוצא שהם יבטלו את המצוה. ולמעשה הרבה נוהגות לספור בלי ברכה (ועי' מ"ב ס' תפ"ט סק"ג). אמנם דעת רבינו שליט"א, כי אף נשים ראוי שיחייבו את עצמם במצוה יקרה זו של ספירת העומר, ויכינו לעצמם תזכורת במקום בולט, כדי לזכור בכל יום לברך, ואז יוכלו לספור בברכה. וכך נהגה הרבנית ע"ה, והבנות בבית רבינו. וסיפר עוד: כי בבית אביו מרן הסטייפלר זצוק"ל, היו הבנות - אחיותיו של רבינו סופרות עם ברכה, ומרן זצוק"ל היה שם תזכורת במקום בולט, שלא ישכחו כל ערב לספור. איזה מקום בולט אפשר לשים כדי שהבנות בודאי יראו? מרן זצ"ל שם פתק על... המראה שבה היו מביטות הנשים... כך בודאי יראו את זה.

לפני כעשר שנים הבחין אבי מורי הגאון רבי דניאל שליט"א, כי מרן מאמץ את עיניו לקרוא בכל יום את שורות הסידור הקטנות ולמצוא את השורה המתאימה ליום בספירה, וקנה לוח יומי מיוחד, אותו הוא נוהג לתלות ליד מושבו של מרן, כדי להקל עליו בספירה. הלוח מאוד היקל על הרב שליט"א, ובמשך תקופה ארוכה מרן היה פונה אליו יום יום אחרי תפילת ערבית, ואומר לו בחיך יישר כוח.

יפה מראה



כל הזכויות שמורות ©

בתמונה:

רבינו מברך מתוך לוח ספירת העומר המיוחד, שזוכה אבי מורי שליט"א להניח ליד מקום מושבו, בכל שנה בימי הספירה.

ליצירת קשר: ✉ ig0533145900@gmail.com

🏠 רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק

☎ 053-3145900 📠 077-2092005

ניתן לתרום גם במכשירי "קהילות" ו"נדרים פלוס" בבתי הכנסת,

יש ללחוץ על לחצן 'קופות נוספות' ובחיפוש 'דברי שי"ח', או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585-7630585-03 שלוחה-1586

קהילות 073-2757000 שלוחה-4310