



לעילוי נשמת
הר"ר משה יהודה
ב"ר שלמה ז"ל
מרמורשטיין
נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה



לעילוי נשמת
מרת שושנה ע"ה
ב"ר משה יהודה ז"ל
זילברשטיין
נלב"ע כ"ט כסלו תשס"ד
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע

נושא השבוע: הכנה לחג השבועות

פרשת במדבר

בס"ד | גיליון מס' 330

כיצד זכתה קהילה לשנה שלימה בלי נפטר אחד?

זמן מתן תורתנו!

- כדי להתגבר על הקשיים והאתגרים, כדי להצליח לצאת מחוזקים, כדי להמשיך להיות עם ישראל אחד ומאוחד, שזוכה להשגחה שמימית עילאית ולהגנה איכותית מפני כל צרה וצוקה.

כבימים ההם, כשעם ישראל נעמד לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד, גם בשנה הזו אנו נדרשים להיטיב את החשיבה שלנו על הזולת, להתאחד עם כל יהודי באהבה ובאחוה, להתגבר על הנסיונות והיצרים לחיות במחלוקות, לפרגן מכל הלב לכל יהודי את כל הטוב שבעולם. כך - ורק כך - נזכה לקבל את התורה גם השנה, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע רב.

במשמעות הפסוק 'ביום הזה באו מדבר סיני', ובדברי חז"ל שמציינים שנאמר 'ביום הזה' ולא 'ביום ההוא' - כדי לחבב עלינו את התורה מדי יום, כאילו היום ניתנה לנו, מגלה ה'חידושי הרי"ם' זי"ע משמעות עמוקה, מחייבת ומרוממת גם יחד:

כן! התורה לא ניתנה פעם אחת בלבד, היא חוזרת וניתנת שוב ושוב, אפשר לזכות בה בכל יום. כל מה שנדרש מאיתנו הוא לעמוד באותו מצב כמו בימי ההכנה לקבלת התורה דאז, לחיות כאיש אחד בלב אחד, מתוך אחדות ואהבת ישראל. כך ניתן לזכות לקבל את התורה, כך ניתן לשאוב מלוא חופניים מהשפעותיה הברוכות!

אחים יקרים! רגע לפני קבלת התורה, בכדי לזכות בה - שאחד התנאים לכך הוא להיות באחדות, ולנוכח האסונות הנוראיים והמתחיות המדאיגה - הבה נקבל על עצמנו להתאחד יחדיו באהבה ובאחוה, לפתור מחלוקות, לפרגן מכל הלב, לרצות בטובתו של הזולת, לאהוב כל אחד את חברו באהבת אחים אמיתית.

אין לנו כלי מחזיק ברכה כמו השלום והאחדות, האהבה והאחוה בין יהודי לרעהו, הפרגון זה לזה. וככל שנתחזק באהבת חברים ובאהבת ישראל, באחדות אמיצה מכל הלב - כך נזכה לשפע ברכה והשפעה מרובה, ובורא עולם יעניק לנו ברכה ושפע רב יחד עם התורה הקדושה, אותה נשמח לקבל, בגיל ורוגן, בחג השבועות הבעל"ט!

הסיבה להתבוננות בגגן...

היה זה בשעת בוקר בהירה, בטבורה של שכונת 'בורו פארק' שבניו יורק הסואנת. בגינת החצר של יהודי נכבד מתושבי השכונה, התייצב עם שחר גגן מוכשר, והחל במלאכת אומנות של שדרוג הגינה לשם ולתפארת. חרש והיפך בקרקע, הוסיף דשן, פרש משטחי דשא, והחל לשתול פרחים צבעוניים ויפים, המשמחים לב רואיהם...

ואז, עבר במקום שכנו של בעל הגינה, הוא האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע. הרבי ניצב על יד הגינה,

מצויים אנו בתקופה מיוחדת, נדירה מסוגה וייחודית מאוד. מחד גיסא, הנה אנו ניצבים ערב ימי קבלת התורה, נרגשים ושמחים לעמוד שוב תחת הר סיני, לזעוק 'נעשה ונשמע' מעומק הלב, להתרגש מחדש בקבלת נועם עול תורה, לחגוג את החג המרומם שמהותו היא קבלת המתנה הטובה שה' הועיד לנו מששת ימי בראשית, היא תורתו האהובה. כל לב יהודי רוטט בהתרגשות, שפתותינו כבר מזמזמות את נעימות החג, וניחוח עוגות הגבינה עולה מכל פינה...

מאידך גיסא, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהאוירה החגיגית הזו נמהלת בתחושת מתח לנוכח העובר על העם היושב בציון, וברגשות הכאב שעודם אופפים אותנו, לנוכח האסון הנורא שהתרגש עלינו אך לפני שבועיים, בעלות מ"ה נפשות בסערה השמימה תוך כדי שמחת הרשב"י. וכך, בתחושות מעורבות של התרגשות, חדווה, מתח וכאב, אנו מתכוננים לחג מתן תורה בשנה הזו, מקווים לטוב, מייחלים למימוש התפילה 'והשיאנו ה"א את ברכת מועדיך, לחיים ולשלום, לשמחה ולששון'.

חג השבועות, כולנו יודעים, כולל הרבה מעבר לקריאת התורה נרגשת וזמר אקדמות מרומם, לילה של עיסוק בתורה, מעדני חלב וקישוט החלל בירוק. זהו יום דרמטי מדי שנה בשנה, יום בו כולנו מקבלים את התורה. כמו בעומדנו למרגלות הר סיני, כך בכל שנה העולם כולו מצפה בדריכות ובמתח לראות שהעם היהודי שש ושמח לקבל את התורה הקדושה והשפעתה הניתנות בחג השבועות, לוודא כי העולם יוסיף להתקיים בזכות לימוד התורה וקיום מצוותיה.

כל יהודי, ברגע בו הוא מחליט לצעוק בקול אדיר בעומק לבו'נעשה ונשמע!' - קובע את רמת החיבור האישי שלו לתורה בשנה הקרובה, ולצד זאת הוא שותף בהכרעת גורל העם היהודי והעולם כולו, המתקיימים רק בזכות התורה. אנו ניצבים בפני ההזדמנות להכריע את רמת הקשר ואיכות החיבור שלנו עם התורה הקדושה, עד כמה נתמיד בה, נשקוד על לימודה, נתחבר אליה בקשר של אהבה, וניתן להשפעתה של התורה לרומם ולברך את העולם כולו.

נסתרות דרכי ה', אין איש שיוודע למה דווקא בימי ההכנה לקבלת התורה הלב כה כואב, נחמץ ודואב לנוכח האסונות, ומדוע אנו נדרשים לעמוד בפני מתח ודאגה בדריכות מפני האזעקה הבאה שלא תבוא - דווקא עכשיו. אבל דבר אחד אנו יודעים, אותו גילו צדיקי הדור שליט"א, והוא מיסודות ההכנה לקבלת התורה:

כאיש אחד בלב אחד!

עם ישראל צריך להיות מאוחד. על כולנו מוטלת אחריות להתגבר על המשקעים והמחלוקות, לוותר, לפרגן, לחיות באהבה ובאחוה זה לצד זה, בידידות אמיצה ומופגנת. כך זכינו לקבל את התורה, וזה מה שנדרש מאיתנו גם עכשיו

'מקדם הדבקה' יעיל...

בעוסקו במידה כה חשובה כמו 'עין טובה', לא נוכל להתעלם מהקושי והנסיון המובנה בה: הרי לכולנו יש קשיים שונים מעת לעת - במגוון תחומי החיים, ומנגד, לצידנו, יש חבר או יהודי מוכר, שדווקא מצליח עד מאוד בתחום זה - בו אנו נכשלים פעם אחר פעם. הדוגמאות רבות מספור: יהודי המצליח להתעלות בתורה מול מי שלא מצליח להתרכז או להבין, יהודי הזוכה בנחת מילדיו מול יהודי שלא זכה לכך, יהודי שיש לו פרנסה ברווח לעומת יהודי שפרנסתו בקושי...

במצבים כאלה, לא ניתן לכחד שקשה לפרגן. והו קושי אמיתי, הנובע מעומק הלב פנימה, וקשה להתגבר עליו. דווקא לכן, הנה לנו סגולה יקרת ערך אותה מגלה הרה"ק בעל ה'אמרי אמת' זי"ע בספרו בפרשת בהר: הפרגון - הוא כלי להשפיע את הטובה מהאיש לו אנו מפרגנים, אל האיש המפרגן עצמו!

וכלשונו: 'כשהעשיר נפגש עם העני שיש לו עין טובה אליו, על ידי זה השפע נשפע מהעשיר אל העני' - ואין הדברים אמורים רק בעשירות כלכלית, אלא בכל הצלחה שיש לאדם. אם ראובן מצליח ושמעון מפרגן לו - הפרגון הוא משפך המשפיע מהצלחת ראובן אל שמעון המפרגן לו!

מסתבר, שעין טובה היא לא רק מידה יפה, ולא רק מעוררת רחמי שמים, היא גם 'מקדם הדבקה' יעיל... כשמפרגנים למי שטוב לו - הטוב הזה נשפע אל המפרגן עצמו, משפיע עליו לטובה. אז גם אם לא תמיד קל לפרגן, הבה נזכור שהפרגון כדאי, הוא 'מדביק אותנו' בהצלחת מי שאנו מפרגנים לו, הוא משפיע עלינו שפע טובה וברכה!

והביט בענייני המתחולל בה. אף כי שעותיו קצובות וזמנו יקר, עמד הרבי במשך שעה ארוכה באותו מקום, והתבונן בעמלו של הגגן החרוץ, כיצד הוא שותל את הפרחים, מסקל את האבנים, ובוחר את מעשי ידיו להתפאר...

בעל הבית - ששהה בתוך הבית באותה עת, הביט מהחלון, ובכל רגע - הלכה תמיהתו וגברה עוד ועוד. מה טעם עצר הרבי מהילוכו? מדוע הוא עומד ומתבונן במלאכתו של הגגן? מה מעסיק אותו כל כך בגינת פרחים נאה!?

מתוך שלא מצא תשובה מניחת דעת לתהיותיו, הסיק כי כנראה הרבי חושש שהגינה תפריע לו באופן כזה או אחר, אולי ישתלו בה עצים שיסתירו מביתו את אור השמש, אולי אינו רוצה גינה כה יפה בסמיכות מקום לביתו, אין לדעת למה. לפיכך, מיהר בעל הבית, לבש את חליפתו, ויצא אל הרבי הניצב בחוץ.

'אם הדבר מפריע בצורה כזו או אחרת' - פנה אל הרבי כמתנצל, 'הריני משלם לגגן ומשלח אותו מיד. אין מה לחשוש, אני לא מבקש להרע או להפריע חלילה על ידי הגינה החדשה והמעוצבת. רק יאמר לי הרבי מה מפריע, ואני מתקן מיד, כולל - אם צריך - מוותר על הגינה הנאה כולה!'

נשא אליו הרבי את עיניו הטובות, חיך חיוך רחב, והשיב תשובה כה מתוקה: 'ההיפך, ההיפך... אני עומד ומביט בגינה הנאה הקורמת דשא ופרחים, מתוך מטרה להכניס בה עין טובה, לחשוב ולהתבונן כמה תיהנה מהגינה החדשה, ולשמוח בשמחתך מכל הלב. אני מניח' - הוסיף הרבי בשקט - 'שיש כאלה שאולי לא יפרגנו לך, עינם תהיה צרה בגינה הנאה. לפיכך אני עומד ומביט בה בעין טובה, כדי שעיני הטובה תדחה מעל גינתך כל עין רעה...'

סיפור מופלא זה - שהופיע בקונטרס 'אוצר שיחות בעבודת השם' פרשת אמור, מאוצרותיו של הגה"צ רבי יעקב יצחק אלעזר מייזליש שליט"א, רב ביהמ"ד 'עבודת הלב' - מרומם את המבט! אפשר לעבור על יד גינה הניטעת, ולהתבונן בה בסתמיות. אולי המראה מעניין, ולבטח יש כאלה השואלים את עצמם מנין לו לבעל הבית כסף להשקיע בגינה כה יפה, מה הוא מנסה להשיג בהצגת גינה שכזו בחזית ביתו, וכך הלאה... - מחשבות והרהורים שחוסר פרגון קטנטן נטוע ביסודם...

הרבי מאיר את העיניים: ההיפך! רואים יהודי שטוב לו? - זה הזמן לשמוח אתו! הוא נוטע גינה נאה? - זה הזמן לפרגן. יהיה לו טוב ונעים לעיני? - זו ההזדמנות להביט עליו בעין טובה, לשמוח שיהיה לו טוב בחיים, שתהיה לו גינה נאה בחצר הבית, להתרגש על השיפור באיכות חייו!

ולא זו בלבד, אלא שכל יהודי, כשהוא עושה שימוש בעיניו הטובה, כשהוא מפרגן, כשהוא שמח בשמחת זולתו - זוכה הוא בכך להשפיע טובה וברכה על הזולת, לדחות מעליו את השפעותיה ההרסניות של עין הרע, לגרום לו להיות מושפע ברוב חסד ורחמים מן שמיא! הלא כך נהג הרבי, וכך כולנו יכולים לנהוג ובכך להיטיב לכל כך הרבה יהודים בכל רגע!

גילוי נפלא זה, נחשף כבר בדברי הרמב"ן על הפסוק האמור בפרשת בראשית 'וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד', שראיה זו - שלכאורה לא מובן מדוע נכתבה בתורה, היא ראייה שהקדוש ברוך הוא הביט על הבריאה וקבע שהיא טובה מאוד, כדי להכניס בה את הכח של עין טובה, כדי לגרום לעולם כולו להיות מושפע בחסד של עין טובה!

באותה עת לא היו אנשים בעולם - זולת אדם הראשון, ולכן בורא עולם בעצמו ניצב והביט על העולם בעין טובה, כי רק מכך עין טובה ניתן להשפיע ברכה על היקום כולו!

אחים יקרים, בידינו הכח להשפיע חסד בעולם, בידינו הכח להיטיב. כל מה שנדרש מאיתנו הוא להתחזק במידה הזו של עין טובה, לפרגן לכל יהודי, לשמוח בשמחתו, לרצות בטובתו, להיות עם מאוחד באהבה ובידידות איתנה. וככל שנחיה מתוך אהבת ישראל ועין טובה הדדית - כך נזכה לקבל את התורה באחדות, ובכך נשפיע שפע ברכה על העולם, להסיר מעלינו כל נגף ומשחית, ולחיות חיי שלום ושלווה!

מ-12 ל-0, תוך שנה!

היה זה לפני כחמישים שנה, בעיר גייטסהד שבאנגליה. באותם ימים, הקהילה היהודית במקום היתה קהילה קטנה, ובראשה כיהן כמרא דאתרא הגה"צ רבי מתתיהו חיים סלומון שליט"א, כיום המשגיח ביישיבת לייקווד המעטירה. הקהילה היהודית הקטנה התנהלה על מי מגוונות באווירה טובה ורגועה, שום אתגר משמעותי לא איים על השלווה.

באחת השנים, הכל שמו לב לעובדה דרמטית כואבת ומעציבה במיוחד. הקהילה היהודית לא התברכה באנשים רבים, ומדי שנה נפטרו בה בדרך כלל יהודי אחד או שניים, מזקני הקהילה, כדרכו של עולם. אולם באותה שנה - קרה משהו נורא: 12 יהודים נפטרו לישיבה של מעלה בשנה אחת, 12 יהודים עלו לעולם שכולו טוב תוך 12 חודשים! הלוויה בקהילה - שהיתה אירוע שנתי די נדיר, הפכה לאירוע הנערך מדי חודש בחודשו, באופן מפתיע ומדאיג!

רב הקהילה הבין כי יש דברים בגו, קרא אליו 20 אברכים מבני הקהילה, והשיח בפניהם את דאגתו לנוכח מלאך המוות ש'גילה' את גייטסהד הקטנה והתחיל לחולל בה נזקים איומים. הוא הסביר כי הנתונים המספריים אינם נתונים סטטיסטיים בלבד, הם דורשים התעוררות מיוחדת, לא ניתן לעבור על כך לסדר היום.

ואז, פנה אליהם והציע כי הם יתאחדו לחבורה אחת, שבשנה הקרובה יקחו על עצמם את משימת 'עין טובה'. לפעול בכל דרך לשבח זה את זה, לפרגן איש לרעהו, לספר בקרב בני המשפחה סיפורים על לב טוב, לעודד לימוד לכף זכות ואהבת ישראל. כמובן - להישמר מכל משמר מכל שיח של ביקורת או חוסר פרגון על הזולת, ומאידך - להגביר את הפרגון ואהבת ישראל בעוצמות כבירות.

בני החבורה המגובשת הסכימו על העקרונות, וקבעו בינם לבין עצמם מסמרות ברורים: ללמוד כל יום 'חידוש' בעניין 'לב טוב'. לשוחח זה עם זה ולהתחזק בעניין. לעודד עין טובה ופרגון בבית, והעיקר - לחשוב ולדבר אך ורק טוב על כל יהודי באשר הוא. לוותר, לפרגן, לשמוח בשמחתו של הזולת, ומכל הלב!

למותר לציין, כי העובדה ש-20 אברכים נכנסו ל'אווירת חירום' של הפעלת עין טובה ולב טוב - חוללה מהפך של ממש בקהילה היהודית השקטה, והאווירה השתנתה מן הקצה אל הקצה. אנשים חייכו זה לזה, פרגנו, דיברו טוב איש על רעהו, החמיאו מכל הלב, האווירה הפכה קסומה ונעימה מאי פעם!

כמה יפה, כמה נחמד, כמה חן וחסד במקום כזה... אין פלא, כי בשלהי אותה שנה - לא היה ולו מקרה פטירה אחד בקהילה כולה. כולם נשארו חיים וקיימים מתוך בריאות איתנה, כי עין טובה השפיעה טובה וברכה לקהילה כולה!

גילוי נשגב זה, על השפעתה הנוראה של צרות עין, ומנגד - השפעתה הברוכה והנפלאה של עין טובה, כבר מופיע בספרי ראשונים כמלאכים, ודבריהם מעוררים את הלב על משמעות והשפעת הכח שבעיניים של כולנו. בספה"ק 'צדור המור', בפרשת מצורע, הוא מגדיר את מידת צרות עין במילים המחלחלות הבאות: 'והיא אם לכל המחלות ולכל העבירות, והרי הוא ככופר בעיקר' - רח"ל!

ומאידך, מידה טובה מרובה שבעתיים, כפי שמגלה בספה"ק 'זכרון אבות' אותו חיבר תלמיד הרמ"ע מפאנו, שכאשר יהודים פוקחים עין טובה זה לזה - גם אבינו שבשמים משגיח עלינו בעין טובה, חפץ בטובתנו ופועל לברכנו! והוא מוסיף במתק לשון: 'וכשמידת עין טובה פועלת, כל העולם הוא בשלום, בשלווה, בנחת וברכה, ואין רוגז בעולם כלל!'

כמה מרומם ומחייב גם יחד, לחשוב ולתאר את עוצמת הכח שטמונה בעין שלנו, במבט שלנו על החברים שלנו. אחים יקרים, בידינו הדבר להשפיע רוב שפע וברכה בעולם, להסיר כל מחלה ונגף, למנוע כל טרגדיה, לעורר רחמי שמים. כל מה שנדרש מאיתנו הוא לחיות מתוך אהבת חברים, בפרגון הדדי, בעין טובה, בשמחה בשמחתו של הזולת - ובכך נשפיע שפע טובה וברכה לנו ולעולם כולו!

זה הזמן, בערב חג מתן תורה, ברגעים בהם עלינו להיערך לקבלת התורה כאיש אחד בלב אחד, לקחת על עצמנו את מידת 'עין טובה' מכל הלב, לדבר איש במעלת רעהו, לרצות איש בטובת זולתו, לשמוח בשמחתו של כל יהודי, לפרגן לכל מי שמצליח. כך נחיה מתוך אהבת ישראל, כך עם ישראל יהיה מאוחד, וכך נזכה לקבל את התורה באהבה, ולהשפיע שפע ברכה על העולם כולו!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל: 6778160@gmail.com | לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס



לעילוי נשמת
ה"ר משה יהודה
ב"ר שלמה ז"ל
מרמורשטיין
נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה



לעילוי נשמת
מרת שושנה ע"ה
ב"ר משה יהודה ז"ל
זילברשטיין
נלב"ע כ"ט סלו תשס"ד
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע

נושא השבוע: בשורה משמחת

איך נותנים מתנה שימושית ובלתי נשכחת?

הביאו ברכה אל בתיכם!

לשימוש אישי. ספר אחד מתוך הספרים כולם. רבות המתנות להופעת הספר, ועתה - אחד מהספרים מיועד לשולחן השבת שלי, כי כשאני מספר מתוך הספר, כולם מרותקים...

ותשעה עשר הספרים האחרים - המשיך ואמר - 'זה עבור מתנות לחתני בר מצוה. במשך שנים חיפשתי רעיון למתנה הולמת, לא גדולה מדי, כזו שגם נער בר מצוה יכול ללמוד בה ולקבל ממנה. כשהופיע הספר 'פניני פרשת השבוע' - חשתי כי הנה, לברכה הזו ציפיתי!'

והוא מטעים: 'כי אי אפשר לתת לבחור בר מצוה ספר שאינו ברמה גבוהה, ומאידך - ספרים רבים אינם נגישים, דורשים ריכוז והבנה כדי להבין את משמעות הכתוב בהם.

בספר הזה מצאתי מעלה ייחודית: חומר איכותי מאוד, מוגש בשפה מרתקת ומשובבת לב, ומקנה לכל קורא תובנות לחיים. זה הספר אותו חיפשתי, ולכן מיהרתי לרכוש ממנו עשרים עותקים, לחלוקה לכל חתני בר המצוה בשנה הקרובה, שתהיה להם צידה לדרך לחיים...'

הנה מבט מכלי ראשון, של יהודי שרוכש את הספר מתוך הבנה על השפעתו המרוממת, כבר מגיל בר מצוה. הוא מצטרף לעוד עשרות עדויות שהגיעו לשולחן המערכת, על מהנכים שהעידו כי הבחינו בשיפור בקרב תלמידיהם לאחר שציטטו מתוך הספר, על מרצים שמצאו בין דפי הספר אוצר בלום של ידיעות ומאמרים, ועל אנשים רבים - גם בגיל זקנה - שהעידו כי הספר הטמיע בליבם ערכים נעלים, לראשונה בחייהם!

אכן כן, מטרת הספר היא לחולל שינוי, ליצור מהפך בתחום מסויים - הנידון במאמר השבועי. רבבות קוראיו מעידים כי מדי שבוע בשבוע הם זוכים לשעה של קורת רוח בעולם הזה, שהיא גם שעת חיזוק רוחני מטלטל ורב עוצמה, שהשפעתו ניכרת לאורך זמן. בכך מגשים הספר ומשלים את ייעוד הגליון, וזוכה לחזק ולזכות את הרבים.

יצוין, כי בסיעתא דשמיא הספר זכה להתקבל באהדה ובחיבה בכל תפוצות ישראל, ומפתיע לראות כיצד יהודים מכל גווני הקשת, בני כל הגילאים, מתחברים לתוכנו, מתחזקים ממאמריו, מרותקים לסיפוריו. מחנכים ידועי שם לצד בחורי בר מצוה, עמלי תורה מבוגרים לצד בעלי בתים צעירים, מורים ומורות, מרצים ויועצים - כל אחד מצליח למצוא בספר את שאהבה נפשו, תוכן עשיר לכל נושא וערך יהודי.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים, ובערב חג קבלת התורה - כל אחד יכול לזכות לקבל את הספר ולהביאו אל ביתו, או להעניקו כמתנה בלתי נשכחת, שתעניק חוויה רוחנית מרגשת ומעצימה, ובד בבד - מטלטלת ומרתקת. אין ספק, כי קריאה בספר תרומם את השבתות והמועדים, ותעניק מימד רוחני נעלה ונשגב לכל ימות השנה! כאמור, ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים המובחרות, או בטל. 055-677-8160.

עבור קוראיו הנאמנים של גיליון זה, אין צורך להציג את גודל הבשורה בהופעת הכרך השלישי בסידרת ספרי 'פניני פרשת השבוע'. כמעשהו בראשונה ובשניה - בכרכים א' וב', שוב זכינו בס"ד לחוט המשולש, בהופעת הכרך השלישי בסידרה המוצלחת הכובשת לבבות, שספריה הקודמים כבר הפכו לרבי מר.

בספר החדש מרוכזים הגליונות שהופיעו בשנת תשע"ט, כולם אגודים יחדיו, מעומדים ומסודרים בעריכה מחודשת ובעיצוב מרהיב עין. המאמרים מופיעים כמו בגליון עצמו - כאשר מדי שבוע ניתנת הבמה לנושא אחד העולה מפרשת השבוע, המעוטרת בתובנה מהדהדת ובסיפורים נדירים ומדהימים, המוגשים באופן מרתק ובשפה עוצרת נשימה.

התגובות הנלהבות של הקוראים אינן מותרות מקום לספק, בדבר תועלתו של הספר והצלחתו לכבוש לבבות, מכל גווני הקשת ובני כל הגילאים. רבים כל כך מעדיזים כי קריאת הספר חוללה מהפך בצורת חשיבתם, בהנהגתם ובחייהם, ובעזרת התובנות והעצות, הסגולות והמסרים שבין דפי הספר - הצליחו בס"ד לחולל שינויים חיוביים מהפכניים ממש.

בנוסף לעובדה כי מחזיקי הספר הנהנים מכל האוצר הבלום הזה מדי שבת בשבתו, באפשרותם אף להיעזר במפתחות מסודרים של מאות ערכים, סיפורים, מאמרים וסגולות, מפתח נושאים ומפתח אישים, המאפשרים התמצאות מהירה באוצר עשיר של חומר מרתק על ערכי היהדות, המוגש בשפה עשירה, משובבת לב ומותאמת לכל סוגי הקהלים.

בשורת הופעת הספר היכנה גלים, ורבים כבר זכו לרכושו ולהביא ברכה אל ביתם. לצד הורים קוונים את הספר כדי ליהנות מאוצרותיו סביב שולחן השבת המשפחתי, ולצד מחנכים, מרצים ומורים המוצאים בספר חומר ייחודי, מזוקק שבעתים ומוגש בשפה בהירה ונעימה, יש רבים הרוכשים את הספר כדי להביע הכרת הטוב או להעניק מתנה יקרת ערך למי שהם חפצים להוקיר.

כרכים א' וב' מתוך הסידרה המבוקשת כבר החלו לאזול למרות שהודפסו במהדורות נוספות. את כרך ג' ניתן לרכוש כעת, ומאות ספרים כבר נרכשו בידי מי שמברכים בכל פה על הספר החדש, ומודים עליו מכל הלב.

זו הצידה לדרך!

בשבוע החולף פנה יהודי למוקד הטלפוני האמור הלהל, וביקש לרכוש 20 ספרים בבת אחת. הרכישה הגדולה עוררה עניין, וביקשנו לברר מדוע הוא רוכש כמות ספרים כה גדולה, שניכר שאינה מיועדת לשימוש אישי. 'קודם כל' - השיב לנו - 'זה בוודאי

אליעזר זאב רוזנבוים

מחזיק רבי יעקב יסר בני ועקלה
מ נ ד ב ו ר ג ה
ק"ת טבריה בני ברק

בי"ה, כ"ב אייר תשפ"א לפ"ק, ל"ז למנב"י

מה נמלצו לחכי הני עלים לתרופה יקרים מפנינים, מאמרים נפלאים מלאים חיזוק והדרכות ישרות, תוכס רצוף מוסרי השכל ועובדיו טבין המשיבים את הנפש לתורה ולעבודת הבורא, ובהם ירוח הקורא ויתקן לו כל מידה נכונה, ושמש נאה להם "פניני פרשת השבוע". אשר נדברו ונאמרו במקהלות מפי ספרים סופרים וערכו על סדר פרשיות השבוע בידי ידידנו המופלג בתורה והסידות, מרביץ תורה ומכה הרבים, מקרב לב בנים לאבהים שבשמיים, חן הוצק בשפתותיו ורבים נאותים לאורו, הרה"ג ר' אשר לעמיל קובלסקי שליט"א, ברא כראע דאבוה, בן ידידנו הדגול הגה"ח רבי חיים דוד קובלסקי שליט"א, רב דק"ק סוכוטשוב וראש ביהמ"ד מאורות הדף היומי.

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך, משמיא קא זכו ליה וכבר נתקבלו פניניו בכל תפוצות ישראל באשר רבים מתענגים על גליונותיו מדי שבת ומועד, וראויים הדברים לעלות על שולחן מלכים ולהימצא בחיקם של זקנים עם נערים, להרוות נפשות שוקקות בעונם התורה ועבודת המידות.

וכאשר רחש לבו דבר טוב לחברם בחיבור טהור ולהפיצם בישראל לחיות עם רב, אמינא לפעלא טבא ישר ואף ידי תכון עמו בברכה נאמנה, יהי רצון שימצאו הדברים מסילות בלבם של המעינים ויעשו שורש למטה פרי למעלה, ובוכות פועלו הברוכים זכה לכל טוב ברוחניות ובגשמיות, בריות גופא והורא מעליא, וסיעתא דשמיא בהמשך עבודת הקודש והפצת המעיינות.

הכ"ד הדושה"ט, מצפה לרחמי שמיא

אשר יצא מפי רבי יעקב יסר בני ועקלה

כרך חדש בסדרה המשובחת אשר תשדרג לכם את שולחן השבת

אוצר רעיונות סיפורים ועצות
ממעניי פרשת השבוע
מתוך שיעוריו של
הרב אשר קובלסקי
שליט"א



מוטינאה



להשיג בחנויות הספרים המובחרות | או בטל': 055-677-8160