



תפילה ההורים על הילדים

תפילה מיוחדת מר' אליעזר פאפו, להורים להתפלל על ילדיהם. היכנסו לנוסח המלא: ויהיה להם רוחב לבב ושכל טוב להבין, וזכירה טובה, וחוישים בריאים לעבודתך, ואהבה וחשק ורצון בתורת ה'...

ויהי רצון מלפניך, ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזמין לכל אחד מבני את זיווגו ולכל אחת מבנותי את בן זוגה המיוחד לכל אחד מהם, ולא יודחו לפני אחרים חס ושלוש, ויהי זיווגם עולה יפה, והשכן בין איש לאשתו אהבה ואחוה שלום ורעות, ויהיו מבורכים בכל הברכות, ומוצלחים בבני חיי ומזוני, ובכל מיני הצלחות לעבודתך, וישמרו את אות ברית קודש בקדושה ובטהרה, ולא תצא תקלה מתחת ידיהם, ולא שום דבר שאינו מתוקן, ולא תתגלגל חובה על ידיהם, ולא יצטרכו לבריות, ונוכה לראות בשמחתם, ולא יהיה בהם עקר ועקרה ומשכלה.

ולא יעזבו ביד אחרים חס ושלוש, ויהיו שומעים בקול אביהם ואמם ורבותיהם, ואח קטן ישמע לגדול, ויהיה טוב ונעים שבת אחים גם יחד באהבה רכה, ונשותיהם תהינה נשמעות להם ועוזרות אותם לעבודתך, ולא יארע להם שום דבר המטריד ומונע מעבודתך, ויהיו הכל מאמצים את כוחם לעבודתך וליראתך, ובנותינו תהיינה יפות, נאות במעשיהן, צנועות וזריות, ולא עצלניות, ולא דברניות, ותהיינה בוריות יפה לשרת ולעזור לבעליהן לעבודתך, ותהיינה צדיקות, חסידות, סבלניות, מעוטרות במידות טובות, ותהיינה שלמות בלי שום מום, ותמצאנה חן ושכל טוב בעיני בעליהן.

וברך מעשה ידי, כדי שאזכה להרבות להן מוהר ומתן, ומהן יצאו פרות טובים, זוכים ומזכים לכל ישראל, ותזכנו לנו ולזרענו לשכון כבוד בארצנו ארץ הקדושה, ותחזינה עינינו בשוכך לציון ברחמים, ותן לנו ולכל זרענו עד זבולא בתריתא שלמא (פרוש: תן לנו ולזרענו שלום לעבודתך עד השלכת רגבי העפר האחרונים בכסוי הקבורה) לעבודתך, והטוב בעיניך לעבודתך ולנחת רוח לפני כסא כבודך, ולתקון נפשנו ורוחנו ונשמתנו, עשה עמנו. לא לנו ה', לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על אמתך. שמח נפש עבדך. כי אליך ה' נפשי אשא. אלוקיך בך בטחתי אל אבושה. אל יעלצו אויבי לי. ענני ה' ענני, אל תפן לרשעי ואל תמנע טוב ממני, כי לא בצדקתי אני מפילה תחינתי לפניך, כי על רחמיך הרבים. ולא להנאתי אני מבקשת, רק לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ולעשות נחת רוח לפני כסא כבודך.

אנא האל, אב הרחמן, זכני שיתקיים זרעי, ולהוליד עוד בנים ובנות זרע של קיימא, זרע קודש לעבודתך וליראתך. והיו בני וכל יוצאי חלציי וכל צאצאי עמך ישראל תלמידי חכמים, שלמים במידות ודעות בכל מיני שלמות, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, ויהיו להם לשון לימודים ודעת נכונה ומיושבת, ויהיו זהירים וזריזים במצוות, ולא יכעסו ולא יכעיסוך, ולא יחטאו לך ולא לבריותך, וימצאו חן ושכל טוב בעיניך ובעיניך בריותך, כל ימיהם לעבודתך.

ויהיו בנינו שלמים בגופם בלי שום מום, ותצילם מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש וחולשה, ויהיו בריאים וחזקים כל ימיהם לעבודתך, ויהיו בנינו עוסקים בתורה לשמה, מלאים יראת ה' ודבקים בך תדיר, מאמינים בלב שלם בכל דברי קבלה ודברי סופרים ומקיימים אותם, ויהיה להם רוחב לבב ושכל טוב להבין, וזכירה טובה, וחוישים בריאים לעבודתך, ואהבה וחשק ורצון בתורת ה' ובה יהגו יומם ולילה, ולא יצא עליהם שם רע ודיבה רעה לעולם, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה, כל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך ה' ויהיו בנינו כשתילי זיתים סביב לשולחננו.

ותאריך שנותי ושנות בעלי בטוב ובנעימים, ונוכה לגדל בנינו על התורה ועל העבודה, ונשמח ביוצאי חלצינו, בראותנו אותם עושים רצונך כרצונך. ותציל את זרענו מעין הרע ומיצר הרע ומחולאים רעים וממקרים רעים ומעניות, ומכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם ויקים בנו מקרא שכתוב: אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם. בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל. מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן. צאננו מאלופות מרובבות בחוצותינו. אלופינו מסובלים. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו.

ולא ימוש ספר התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ויהיו בנינו מורי הוראות ישרות בישראל, וכל מעשיהן יהיו לשם שמים, ויהיו ענווים וסבלנים, שבעים רצון ומלאים ברכת ה', לא יבושו בעולם הזה ולא יכלמו לעולם הבא. אל מלא רחמים, זכנו לנו ולזרענו שנולד בנים ובנות, וניקח נשים לבנינו ולא ימותו נשותיהם חס ושלוש בקוצר שנים, ונוכה להשיא את בנותינו לאנשים מהוגנים, תלמידי חכמים וצדיקים, ויאריכו שנותיהן עם בעליהן.